

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Giving In The Context Of The Church

By Rev. Leander Warren

Giving in the context of the religious community has always been an important aspect never far removed from the center of the historical development of the community, whether it is Jewish or Christian. Giving in the religious community has not escaped its share of controversies and debates over matters such as whether it should be legislated or be free; that is, made by compulsion or made voluntarily; whether it should be in cash (money) or kind (goods), when it should be given whether weekly or monthly and the amount or quantum in which it should be given for example one hundred (100) percent, ten (10) percent, seven (7) percent or five (5) percent for that matter; all these being biblical examples of how believers have decided. However, to ensure that the foregoing comment does not present a distortion of the concept of “**Giving**” which is comprehensive, I hasten to state that it is not limited to only financial and material gifts but also includes giving of self, of time as well as of expertise or talents.

Giving in the religious community has always been understood as being critical to the advancement and wellbeing of the community. So that whenever “**Giving**” in its comprehensive form becomes constricted or interrupted on account of economic, social, spiritual or other reasons, the religious community tends to react in ways that are ethically or morally questionable and are not consistent with its belief and faith. In many regards this seems to be the prevailing reality of the religious community in our post modern world where the sense is, and in many regards the simple truth is that “**Giving**” within many traditional and even some contemporary communities has been progressively dwindling which spells serious problems for the advancement and wellbeing of the communities.

I would like to now narrow the focus of this reflection on “**Giving**” and center it on the Christian community for the purpose of exploring what ought to be the Christian option in this matter. However, before we delve into this conversation, I would like to provide us with some insights from the Judaeo-Christian religious tradition that speak about giving within the religious community, trusting that we might find helpful suggestions as to how we can develop a sense of giving that is appropriate and adequate and that would contribute in a significant way to the sustenance of the life and mission of the Church in this era.

One example is that of Jacob, patriarch of Israel, the religious community chosen by God to be a light to the gentiles. On his hasty flight from his father’s home in fear of his life, he had a most extraordinary experience with God at Bethel and so made this sacred vow regarding giving to God; *“If You will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat and clothes to wear so that I return safely to my father’s house, then the Lord will be my God and this stone that I have set up as a pillar will be God’s house, and of all that you give me I will give you a tenth.”* (Gen.28:20-22). Another example concerns the attitude God’s people should have regarding giving to Him as is pointed out in Deuteronomy 16:10,17; *“Then celebrate the Feast of Weeks to the Lord your God by giving a freewill offering in proportion to the blessings the Lord your God has given you.... Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you.”* A third example depicts the personal attitude or decision of a believer in the matter of giving to God as King David showed; *“But the king replied to*

Vervolg op pagina 2

Oktober 2010

3



Meditatie: Schone schijn

5



2 Data

11



Deze maand een Quiz over Jona.

16



In Kidzzz Cornerr deze maand:
 Een verhaal over de leeuwenkuil.
 En zoals altijd natuurlijk de moppen

Vervolg van pagina 1

Araunah, 'No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing.' (II.Sam.24:24). The fourth example points out the blessings that result from committed, faithful and honest giving to God as Malachi 4:10 records; *"Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,"* says the Lord Almighty, *"and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it."* Yet another example highlights an approach to giving to God that can be expressed as firm and courageous belief and trust, as shown by the widow at the temple treasury recorded in the

Gospel of Luke 21:1-4; *"As he looked up, Jesus saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in two very small copper coins. 'I tell you the truth,' he said, 'this poor widow has put in more than all of the others. All these people gave their gifts out of their wealth; but she out of her poverty put in all she had to live on.'"* The final example I present concerns the appropriate attitude of believers in giving to God.



The Poor Widow

This the apostle Paul points to in II.Cor.9:6, 7; *"...Whoever sows sparingly will reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver."*

From the foregoing examples, I trust that we have been helped to come to some very profound insights regarding giving to God in our religious community, the church, in our contemporary times. I believe it would be of some help to do a summary of the insights that could be gained not necessarily following the order of the presentation of the examples. It ought to be clear then that giving to God in the Church yesterday, today and for that matter tomorrow is a matter of faith, what we believe about God, and not of figures, percentages, ratios or the balancing of budgets, but rather a total giving of self and all that we are and have to God. It is giving that should be free, generous and cheerful and not under compulsion, stingy and grudging. It is also giving that shows complete confidence and trust in God to supply all our needs and as such giving that should be sacrificial if needs be. Furthermore it is giving that should take into consideration and therefore relate to our sense of God's blessings to us as well as giving that is committed, honest, just and true as such giving brings rewards of exponential proportions. Because of my sense of how believers sometimes seek to rationalize the way they give and for that matter their inability to give to God, special note ought to be taken of the example that shows that no circumstance should prevent the true believer from giving to God, not even poverty. For giving to God is an expression of gratitude or thanks for his grace, goodness, forgiveness, mercy and continued generous providence to all human beings whether we are believers or not.

In conclusion, therefore, I reiterate that giving to God in the context of the Church should be according to each believer's faith and decision as the Bible so clearly reveals, for to do otherwise

would be out of step with the Biblical message. My firm belief is that if there is true belief and faith in, love of and commitment to Christ and his Church, there would always be adequate resources of all forms for example - personnel, time, money, talents etc to ensure the maintenance and enhancement of the Church's life and the promotion of its mission.

MEDITATIE: SCHONE SCHIJN

door ds. Wouter Smit

Mattheus 23

27 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er van buiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. 28 Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn.

Schone schijn

In de jeugdgevingenis waar ik gewerkt heb, mochten jongeren geen rode of blauwe bandana dragen. 'Buiten' waren dat namelijk herkenningstekenen van de 'gang' waar ze bij hoorden, de 'reds' of de 'blues'. Die kleuren bepaalden hun identiteit in hun leven 'buiten'.

Gedurende onze eerste werkdagen hier heb ik een beetje rondgekeken op de VPCO scholen. Hier gelden kledingvoorschriften. Er bestaan schooluniformen, jongens mogen geen lang haar hebben en geen oorbel dragen; meisjes mogen maximaal 2 oorbellen hebben; verder zijn slippers en korte broeken verboden. Sommige van deze regels hebben een heel praktische reden. Slippers zijn gevaarlijk als er veel kinderen door een nauwe gang lopen. En bij veel werkgevers kom je niet aan de bak met drie piercings in je wenkbrauw. Toch zullen jongeren er moeite mee hebben om hun uiterlijk aan te passen aan de schoolregels. Want zeker voor jongeren is het uiterlijk belangrijk, horen je kleren bij je identiteit en draag je door middel van je uiterlijk uit, waar je in gelooft. Jongeren willen óók graag geloofwaardig blijven!

Maar nu ben ik op school al een dominee met lange haren op slippers tegen gekomen en heeft de VPCO zelf een jeugdpredikant met een oorbel in dienst. Die oorbel 'hoort' toch wel een beetje bij mijn identiteit. Ik ben nu eenmaal een dominee met een oorbel.... Is dat nog geloofwaardig?

De vraag die hierbij speelt is deze: wat zegt je uiterlijke verschijning over je innerlijk, je identiteit? Want het maakt zeker wat uit wat iemand draagt. Om het op scherp te stellen: bestaat er een dresscode voor een christen? Kun je christen zijn met een piercing of een tattoo? Is het christelijk om in een kort rokje te lopen en wat is dan 'kort'?

Jezus draait de boel om. Daar is Hij goed in, alles op z'n kop zetten. Hij neemt de Schriftgeleerden en Farizeeën op de korrel. Mannen die het voor het zeggen hadden als het op godsdienstige regels aan kwam. Jezus noemt hun voorkomen echter 'schone schijn'. Hun uiterlijk klopt niet met hun innerlijk. Hun hart is vol van *"huichelarij en wetsverachting"*. Hij vergelijkt ze met *"witgepleisterde graven"*. Op kerkhoven tref je soms schitterende grafmonumenten, alsof de schoonheid van het graf bepalend is voor het lot van de overledene. Maar wat er onder de oppervlakte verborgen ligt, dat is écht niet meer om aan te zien. Het lijkt me niet best

als je innerlijk met de inhoud van een graf vergeleken wordt.

Jezus verwijt de schriftgeleerden en Farizeeën dat ze huichelaars zijn. Een huichelaar zegt "Ja" en doet "Nee". Een huichelaar verwijt een ander dat die snel op zijn teentjes is getrapt, terwijl hijzelf super snel geïrriteerd is. Een politicus, die zegt dat ambtenaren teveel declareren, terwijl hijzelf op zijn dienstreisen in de duurste hotels verblijft, dát is een huichelaar. Of een voorganger, die de mond vol heeft van een rein leven en ondertussen de kat in het donker knijpt. En daar heeft Jezus een broertje dood aan. "Wee jullie!" Dat liegt er niet om. Het gaat Jezus om geloofwaardigheid. Gedraag je je waardig aan je geloof? Kloppen je daden met je woorden? Als je "Ja" zegt tegen God, moet je ook "Ja" doen. Als je je als een christen kleedt, dan moet je hart daar ook bij kloppen. Als je een kruisje draagt of een visje achter op je auto hebt, dan klopt het niet dat je iemand de huid vol scheldt of met een glaasje op achter het stuur gaat zitten.

Uiterlijk ontleent haar geloofwaardigheid aan het innerlijk. Anders is kleding slechts schone schijn.



Ds. Wouter Smit

VAN DE KERKVOOGDIJ

door P. Jan Boodt

Beste kerkleden,

Het beroepingswerk voor de nieuwe dominee voor de Fortkerk ligt op schema. De hoorcommissie in Nederland heeft haar werkzaamheden afgerond. Er is een voordracht opgemaakt waarover de sollicitatiecommissie zich heeft gebogen. Ook de kerkenraad van Wijk 2 heeft zijn voorkeur uitgesproken.

De sollicitatiecommissie is nu met de te beroepen dominee aan het overleggen. Het formele beroep zal binnenkort gaan volgen. Maar het zal nog wel enige tijd duren totdat de nieuwe predikant er zal zijn. Als de dominee het

beroep aanneemt dan zal de Centrale Kerkenraad via de kerkvoogdij officieel de aanvraag tot aanstelling van de dominee moeten gaan indienen bij de landsregering. Vroeger was dat de regering van de Nederlandse Antillen maar nu zal het vrijwel zeker de regering van Curaçao gaan worden. Maar als u weet dat de aanstelling van de nieuwe jeugdpredikant ongeveer 7 maanden in beslag heeft genomen, dan zult u begrijpen dat het met deze dominee niet veel vlugger zal gaan. Maar men weet het nooit. Op Curaçao en bij God is alles mogelijk.

Op 5 september is er de feestelijke intrededienst geweest van ds Smit die inmiddels met zijn werkzaamheden voor de VP-CO is begonnen. We zijn daar heel erg blij om.

Van dominee Ben Hengeveld hebben we op 9 september op Hato afscheid genomen na ruim 6 maanden zijn hulp te hebben gehad voor de Fortkerk. Maar als het doorgaat komt hij in december ons weer gedurende een aantal weken bijstaan.

De restauratie en verbouw van de Emmakerkpastorie is zo goed als klaar. Dat betekent dat binnenkort de Caprileskliniek daarvan gebruik zal kunnen maken als jeugdpsychiatrisch centrum. Overdag zal ook de Flamboyant, nadat er een nieuwe lokatie is gevonden voor de dagopvang, daarbij betrokken worden.

We willen nogmaals aandacht vragen voor de kerkhoven. In de krant en de vorige VPG-nieuws zijn advertenties geplaatst om iedereen op de hoogte te stellen dat binnenkort graven zullen worden geruimd. Die graven waarvan de herkomst onduidelijk is of waarvoor al lange tijd niet is betaald zullen worden opgeruimd om plaats te maken voor nieuwe boka's.

Dus, mocht u een graf hebben waarvoor niet betaald is en u wilt het toch behouden dan adviseren wij u direct contact op te nemen met het kerkelijk bureau.

Vanaf 18 september zal de

Fortkerk voor ruim 3 weken dicht gaan. De Stichting Monumentenfonds heeft met ons een regeling getroffen waarbij we een gedeeltelijke subsidie krijgen omdat de Fortkerk een monument is. Tevens een geldlening onder gunstige voorwaarden die we in een aantal jaren moeten terugbetalen. De binnenkant kan nu worden geschilderd. En dat is hard nodig. En aangezien schilderen alleen mogelijk is met steigers kan in die tijd de Fortkerk niet gebruikt worden. De eerste dienst in de Fortkerk zal plaats vinden op 17 oktober.

Dan het bekende slot van elke mededeling van de kerkvoogdij: *Uw kerkelijke bijdrage: Naf 50 per maand*; echt niet te veel voor de kerk

Kunt u meer geven, dan mag dat zeker!

De rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage zijn:

RBTT: 1183036
Maduro: 90091204
Giro: 559911

P. Jan Boodt

P. Jan Boodt, voorzitter

Maritza Bakhuis, lid belast met toezicht op het personeel
Franklin James en Jan Teeuwen namens de Ebenezerkerk
Orlando Griffith, namens de Emmakerk

Rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage:

RBTT: 1183036

Maduro: 90091204

Giro: 559911



VPG NIEUWS (NEWS) VIA EMAIL

Wij willen u de gelegenheid bieden om uw VPG Nieuws direct, nadat de kopij naar de drukker is gegaan, via e-mail te ontvangen.

De maandelijkse kosten van het kerkblad bedragen ca ANG 2.000,- per maand. Een flink bedrag op het budget. Toezending via e-mail kan dus een belangrijke besparing opleveren op de portokosten.

Bent u geïnteresseerd om de VPG Nieuws elektronisch te ontvangen meldt u dan aan middels het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie, via e-mail adres: vpgnews@gmail.com en u ontvangt uw VPG Nieuws in kleur.

Krijnie Wout.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have the VPG News sent to you by email, as soon as the printer's copy is available.

This way we can save on our costs of about ANG. 2,000.00 per month.

If you are interested in receiving the VPG News by email, please subscribe by sending an email to the editorial staff, email address: vpgnews@gmail.com and you will receive your next VPG News in colour. Please, also include your name and street address.

Krijnie Wout.

VPG NEWS-NIEUWS

VPG News-Nieuws is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het komt maandelijks uit en wordt aan de leden per post thuis bezorgd.

Administratie:
Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.

VPG News-Nieuws is gratis, maar donaties worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 900.913.02 bij de MCB t.n.v. VPG-Nieuws, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:
Ds. Hans Végh, Rev. Leander

Warren, Trijnie Meijer, Krijnie Wout, Rianne Plaisier, Klaas Dekker, Desta Nisbeth, Hanco de Lijster.

Druk: Drukkerij "De Stad" NV

Distributie: F.J. Rhuggenaath

Kopij kunt u het liefst met passende illustraties per e-mail naar vpgnews@gmail.com versturen.

De redactie houdt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingeleverd tot uiterlijk **woensdagmorgen 20 Oktober 2010.**

U kon ons ook horen op de radio! Radio Top FM 93.3 Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur

Zoals u wellicht via de media reeds heeft vernomen is Radio Top FM 93.3 verkocht.

Vanaf 1 september 2010 zijn er geen uitzendingen meer met onze voorgangers op dit radiostation.

Uiteraard wordt er gezocht naar een ander radiostation en zodra er een gevonden is zullen de uitzendingen weer worden hervat.

Ω

Bijbelleesrooster © Antilliaans Bijbelgenootschap

Vrijdag	1 oktober	Klaagliederen 3:22-42
Zaterdag	2 oktober	2 Timoteus 1:1-18
Zondag	3 oktober	Lucas 17:1-10
Maandag	4 oktober	Klaagliederen 3:22-42
Dinsdag	5 oktober	Klaagliederen 3:22-42
Woensdag	6 oktober	Klaagliederen 3:22-42
Donderdag	7 oktober	Jeremia 29:23-37
Vrijdag	8 oktober	2 Timoteus 1:1-18
Zaterdag	9 oktober	Psalmen 111:1-10
Zondag	10 oktober	Psalmen 65:1-13
Maandag	11 oktober	Deteronomium 8:1-18
Dinsdag	12 oktober	Jeremia 31:23-37
Woensdag	13 oktober	2 Timoteus 3:1-17
Donderdag	14 oktober	Psalmen 119:89-104
Vrijdag	15 oktober	Psalmen 119:105-120
Zaterdag	16 oktober	Lucas 8:40-56
Zondag	17 oktober	Lucas 18:1-8
Maandag	18 oktober	2 Timoteus 4:9-22
Dinsdag	19 oktober	Joël 1:1-20
Woensdag	20 oktober	Joël 2:1-17
Donderdag	21 oktober	Joël 2:18-32
Vrijdag	22 oktober	Joël 3:1-21
Zaterdag	23 oktober	Handelingen 12:1-29
Zondag	24 oktober	Lucas 18:9-30
Maandag	25 oktober	Lucas 18:31-43
Dinsdag	26 oktober	Lucas 19:1-10
Woensdag	27 oktober	Lucas 19:11-27
Donderdag	28 oktober	Judas 1-25
Vrijdag	29 oktober	Habakuk 1.1-2.4
Zaterdag	30 oktober	Psalmen 119:121-144
Zondag	31 oktober	Johannes 8:23-47
Maandag	1 november	Lucas 6:17-36
Dinsdag	2 november	Psalmen 46:1-11
Woensdag	3 november	Haggai 1:1-15
Donderdag	4 november	Haggai 2:1-23
Vrijdag	5 november	2 Tessalonicenzen 1:1-12
Zaterdag	6 november	2 Tessalonicenzen 2:1-17
Zondag	7 november	Lucas 20:27-47
Maandag	8 november	Jesaja 12:1-6
Dinsdag	9 november	2 Tessalonicenzen 3:1-18
Woensdag	10 november	Maleachi 3:13-4:6
Donderdag	11 november	Openbaringen 14:1-20
Vrijdag	12 november	Lucas 6:37-49
Zaterdag	13 november	Lucas 20:1-26
Zondag	14 november	Lucas 21:1-19
Maandag	15 november	Lucas 21:20-38
Dinsdag	16 november	Jeremia 23:1-20
Woensdag	17 november	Jeremia 23:21-40
Donderdag	18 november	2 Samuel 5:1-12
Vrijdag	19 november	Psalmen 93:1-5
Zaterdag	20 november	Johannes 18:28-40
Zondag	21 november	Psalmen 96:1-13
Maandag	22 november	Psalmen 97:1-12
Dinsdag	23 november	Psalmen 99:1-9
Woensdag	24 november	Psalmen 122:1-9
Donderdag	25 november	Johannes 6:14-35
Vrijdag	26 november	Romeinen 13:1-14
Zaterdag	27 november	Lucas 17:11-37
Zondag	28 november	Mattheus 21:1-11
Maandag	29 november	Ezechiël 3:16-27
Dinsdag	30 november	Johannes 1:35-42
Woensdag	1 december	Jesaja 11:1-16
Donderdag	2 december	Romeinen 15:1-13
Vrijdag	3 december	Mattheus 3:1-12
Zaterdag	4 december	Jesaja 40:1-17

TWEE DATA

door ds. Hans Végh

TWEE DATA

Deze maand zijn er twee data, die ons opvallen: 10 oktober en 31 oktober. Ze zijn van verschillende betekenis, maar hebben ons wel iets te zeggen.

31.10.1517

31 oktober is de dag van de Reformatie. De kerken van de Reformatie gedenken dan, dat Luther op 31 oktober 1517 de 95 stellingen aansloeg aan de deur van de slotkapel in Wittenberg (Duitsland). Luther protesteerde hiermee voornamelijk tegen de afluathandel, maar hij had ook bredere bezwaren tegen de toenmalige rooms-katholieke kerk. Die kerk was volgens hem in verval en er waren veel misstanden. Het doel van Luther was de kerk van binnenuit te hervormen op grond van de Schriften. De bijbel was voor hem de enige bron van gezag. Verder had Luther in het klooster ontdekt, dat de zondaar wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen. Alleen door het geloof, alleen door Gods genade kunnen we behouden worden. Goede werken zijn wel belangrijk, maar brengen ons er niet.

Luther heeft veel betekend voor de kerk. Hij schreef talloze geschriften. Op de Wartburg vertaalde hij het Nieuwe Testament in het Duits, later ook het Oude Testament. Hij schreef talloze kerkliederen. In het Liedboek voor de Kerken zijn er heel wat van terug te vinden.

Het was niet Luthers bedoeling een nieuwe kerk te stichten. Hij wilde haar van binnenuit hervormen, maar hij werd niet begrepen door de leiding van de kerk. Hij werd in de ban gedaan.

Zijn ideeën hebben heel wat betekend voor de kerk. Ik vind het altijd interessant teksten van hem

te lezen en over hem te lezen. Het is ook vandaag de dag nog de moeite waard om kennis te nemen van zijn gedachtengoed.

10-10-10

Dit is inmiddels een bekende datum geworden. Op 10 oktober a.s. hoopt Curaçao zijn felbegeerde status van autonomie binnen het Koninkrijk der Nederlanden te verkrijgen. Jarenlang van onderhandelen zijn hieraan voorafgegaan en tot op het laatst was het spannend of 10-10-10 door zou gaan. Uiteindelijk zijn alle seinen op groen gezet en kan de transitie naar de nieuwe status doorgaan. Dit betekent tegelijkertijd de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, die als zodanig sinds 1954 bestonden.

Curaçao hoopt met zijn nieuwe status op een betere toekomst. De schuldsanering geeft ons eiland nieuwe mogelijkheden. Er is nog veel te doen, zeggen vele politici terecht. Er is werk aan de winkel o.a. op het gebied van armoedebestrijding, onderwijs en volksgezondheid. Ik hoop, dat ook in het nieuwe Curaçao de waarden van Gods Koninkrijk hoog in het vaandel staan. Ik hoop, dat recht en gerechtigheid waarden zijn, waarnaar onze leiders, en wij allemaal, streven. Laatst lasen we op de gebedsgroep de zaligspreekingen (Mt. 5). Het zijn indringende woorden van Jezus. Ze zijn een onderdeel van zijn beroemde bergrede. Mijn hoogleraar missiologie prof. Verkuyl noemde die laatste de "grondwet van Gods Koninkrijk". Door deze principes mogen we ons ook op ons eiland laten leiden. God zegene Curaçao nu en in de toekomst!

Ds. Hans Végh

FREDERICUS VITTEÛS OP CURAÇAO

door ds. Hans Végh

In het nummer van VPG-nieuws van juli/augustus j.l. schreef ik iets over ds. Fredericus Vitteüs. Hij werd in 1635 de eerste predikant van de Gereformeerde ge-

meente van Curaçao. Tijdens de voorbereiding van dit artikel stuitte ik op enkele leemten. Door verder onderzoek van de secundaire literatuur probeerde ik deze leemten op te vullen, maar ik

kwam niet veel verder. Kennelijk zullen we daarvoor moeten gaan naar de primaire literatuur, de bronnen. Deze bronnen bestaan uit brieven, notulen, acta, rekeningen e.d. Daarvoor zullen we terecht moeten in de archieven. In onderhavig geval zullen we moeten gaan zoeken in de archieven van de West-Indische Compagnie. Deze bevinden zich in het Nationaal Archief in Nederland. Gelukkig zullen de archieven van de oude WIC (1621-1674 (1711)) eind dit jaar gedigitaliseerd zijn, zodat we ze ook per internet kunnen bekijken. De resolutiën van de Kamer van Amsterdam van, waaronder Curaçao viel, van 1636-1668 ontbreken echter. Waar deze zich bevinden, is mij onbekend. Vitteüs wordt wel vermeld in de resolutiën van de Kamer van Amsterdam van 1635. Ten tweede zullen we terecht moeten in de archieven van de VPG. Deze bevinden zich in het Nationaal Archief van Curaçao, althans voor een gedeelte (de jaren 1727-1928). Waar het andere gedeelte zich bevindt, is mij ook onbekend. Tenslotte zullen we terecht moeten in het oud-classicaal archief in Amsterdam. Daar bevinden zich met name brieven van de eerste predikanten, die in dienst waren van de WIC. Deze bron lijkt me erg interessant. Er is dus nog veel onderzoek te doen naar de eerste jaren van de Gereformeerde gemeente van Curaçao (de voorloper van de VPG).

We weten, dat ds. Vitteüs op een contract van drie jaar naar Curaçao kwam. Hij was toen nog proponent. Dat wil zeggen: hij had wel zijn theologische studie voltooid, maar was nog niet bevestigd als predikant. Waarom stuurde de WIC een proponent en geen predikant met ervaring? Omdat de WIC meende, dat voor een kleine gemeente een proponent wel voldoende was. Naar kleinere posten stuurde men geen predikant. Op deze kleinere posten (eilanden) werd een voorlezer, een ziekentrooster of een schoolmeester belast met het "oefenen van publieke gebeden, het voorlezen van het Oude en Nieuwe Testament en gedrukte predikatiën en het zingen van de psalmen". Zo'n voorlezer, ziekentrooster of schoolmeester mocht dus geen zelfgemaakte preek houden. Hij had geen theologisch onderwijs genoten en was voor het houden

van een eigen preek niet bevoegd. Hij mocht wel een preek voorlezen van een bevoegd predikant.

Toen Vitteüs op Curaçao aankwam, was er nog geen gemeente. Er waren wel enkele christenen, maar of en hoe ze in gemeenschappelijk verband hun geloof beleefden, weten we niet. Vitteüs moest de gemeente dus gaan opbouwen. Het heeft een hele tijd geduurd vóór er een volwaardige gemeente was. Pas later was er een kerkenraad en een diakonie. Het is dus aan de ene kant begrijpelijk, dat de WIC een proponent naar Curaçao stuurde, aan de andere kant ook weer niet, want Vitteüs moest wel een gemeente gaan opbouwen, waar ervaring voor nodig was. Nu heeft hij wel een werkkring gehad in Angola, waar hij de nodige ervaring had opgedaan. Maar waarom hij daar niet is bevestigd als predikant, weten we niet. In de secundaire literatuur lezen we trouwens ook nergens, dat Vitteüs op Curaçao is bevestigd als predikant, maar we kunnen aannemen, dat dat wel gebeurd is. Het merkwaardige is, dat Grothe vermeldt, dat Vitteüs vanuit Luanda (Angola) naar Curaçao kwam en daar (in Luanda) "in de heilige dienst was bevestigd". Ook dit moet nader onderzocht worden. Ook Luanda was toen in handen van de WIC. Het was een slavendepot.

Vitteüs bleef contact houden met de WIC in de Nederlanden, met name met de Kamer van Amsterdam. Dat blijkt uit het feit, dat hij zijn behouden aankomst op Curaçao aan hen berichtte, onder dagtekening van 25 juli 1635.

We weten niet of zijn aanstelling op Curaçao verlengd is. In de annalen van de WIC is daar niets van te lezen. Wel ging hij na verloop van tijd naar Brazilië, dat toen in handen was van de WIC. Zijn naam wordt genoemd in de acta van de classis Recife van 17 oktober 1641. In elk geval was er in 1645 weer een predikant op Curaçao. De kamer van Amsterdam onderhield tien predikantsplaatsen, overal in West-Indië, waar deze Kamer werkzaam was.

Ook ds. C. Milet de St. Aubin, in de jaren '30 van de vorige eeuw predikant van de Fortkerk, heeft zich verdiept in de geschiedenis van de Gereformeerde gemeente en de VPG van Curaçao. Hij vermeldde iets van de geschiedenis van onze gemeente in een preek, die hij hield naar aanleiding van het 300-

Vervolg op pagina 7

NEWS FROM EBENEZER CHURCH



EBENEZER CHURCH

Wijk 1 Phone: 465 3121

Minister

Rev. Leander Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:

Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Local Board Team

Elders:

Sr. L. Sampson 527 9173
(Chair) 736 9244 work
Br. D. Martina 733 1628
563 0557

Sr. N. Busby 747 0385 res
512 2483

Br. F. James 767 9068 res
Br. D. Nisbeth 691 2660

Br. J. Teeuwen 562 9777

Deacons:

Br. A. Fernandes 524 7036
Sr. Bernita Lester 868 8206 res
522 1667

Sr. Shirley Gomez 461 2950 res
514 6968

Sexton

Martha End 462 8470 res

EBENEZER NEWS

BY DESTA NISBETH

Ebenezer Men's Fellowship

This month's article from the Ebenezer Church focuses and highlights the work of the men's auxiliary of the Church.

The Ebenezer Men's Fellowship is committed to the belief that Christian men must develop their primary ties to their local Church. These bonds are developed through teaching and preaching, service opportunities and recreation times. We also believe that these strong local church ties do not replace the need for ties to the larger body of Christ. The Fellowship exists to promote strong bonds between Christian Men throughout the island.

The Ebenezer Men's Fellow-

ship was initiated in January 8, 1980 during the tenure of Rev. Neville Smith and comprised then of some twenty (20) men. Throughout the succeeding years the organization experienced fluctuating fortunes and eventually became dormant until it was reactivated in August 2008 under the leadership of Rev. Leander Warren. It consists now of some fifteen (15) members. The Fellowship meets on every second and fourth Mondays of the month at the Wesley Hall of the Ebenezer Church at 7.00 p.m.

A variety of activities consistent with our purpose are engaged. These include lectures presented by guest speakers, at which Church members as well as persons from the surrounding Church community are invited conversations on

topical issues with moral and developmental implications and the Bible discussions to name a few. We also assist the Church in its fundraising efforts in order to generate funds for the community projects. Other activities include doing minor repairs to the Church premises. One such impending project entails repairs to some sections of the Church fence as well as the complete repainting of the fence.

A future plan of the Men's Fellowship is to explore the possibility of approaching other men from our sister Churches and also other Churches to join the Fellowship. The Fellowship is also open to men of other churches who show an interest in, and willingness to identify with the purpose of the Ebenezer Men's Fellowship, these will be registered as Associate Members. Also to men who are not members on any Church but display an interest in, and willingness to identify with the purpose of the Ebenezer Men's Fellowship will be welcomed as Adherent Members.

The Fellowship prepares and conducts morning worship on the third Sunday of each quarter. The men also prepare and conduct one of the Church Family Services as well as one of the Holy Week Services.

Officers of the Fellowship are the President, the Vice President, the Secretary and the

Treasurer. The officers along with the Pastor, who has ex-officio status and serves as Spiritual guide, constitute the Executive Committee of the Fellowship. This committee is vested with the responsibility of ensuring the proper management of the organization. A monthly financial contribution decided by the meeting is required of each member.

The Men's Fellowship is guided by a Constitution crafted by the men themselves. It also has a Motto, a Pledge and a Prayer that are said at the conclusion of each meeting. The following are excerpts from the Constitution:

Raison d'être: To establish a rallying point for men seeking to live in obedience to Christ and His mission in order to: **(i)** witness for Christ in all contexts and in all situations; **(ii)** Win other men, women and children for Christ's Kingdom; **(iii)** Serve the Christian Church faithfully in both its local and ecumenical settings and **(iv)** Fulfill purposefully the social gospel in imitation of the manner of Christ.

Function/Purpose:

To bring men together in Christian fellowship through a common interest in the service of Christ and his Church.

To have men study together the meaning of Christian discipleship



The Ebenezer Men's Fellowship meeting

and stewardship, their practice and application in all spheres of life.

To have men exercise due diligence in encouraging others to gravitate to Christ and into the fellowship of his Church.

To encourage the full participation of men in spiritual and social activities in the Ebenezer Church in particular and the wider Church community in general.

To develop relevant and varied programmes that would deepen the commitment of men and boys to Christ and his Church, and to home and family life.

To sensitize men and boys to traditional as well as to new emerging factors which impact on them and the family and so empower them to cope creatively with these factors

To develop in an ongoing basis projects that address critical educational, social and economic needs and issues of particular relevance to men and boys.

To collaborate and network with other men's fellowships in promoting jointly sponsored programmes and projects for the enrichments of family, Church and community life and living.

To help expand Christ's Church and extend his Kingdom on earth by prayer, exemplary Christian lifestyle and regular attendance at public worship.

Motto: *To serve Christ through an exemplary God fearing life and to help bring relief to the down trodden, heavy laden and poor through purposeful engagement in Christ's mission.*

Pledge: *I do promise by the help of God to give myself to private and family devotion and prayer, and to the reading and study of God's Word; to be loyal to the Church through regular attendance at its services, and by making generous contributions of my time, money, material possessions, skills and gifts to its ministry and mission; to serve actively in the Men's Fellowship with commitment and dedication, helping to ensure its contribution to all facets of the Church's life, and so be a loyal disciple of Christ our Saviour and Lord.*

Upcoming activities:

Monday September 27
Lecture on the Culture of Curaçao
Sunday October 3
Soup Sale
Monday October 11
Visit to an institution
Monday October 25
Lecture on Addiction
Sunday October 31
Conducting Church Family Service, at 6.00 p.m.

FREDERICUS VITTEÛS OP CURAÇAO

Vervolg van pagina 5

jarig bestaan van de Hervormde Gemeente en het 110-jarig bestaan van de VPG van Curaçao op 24 april 1935. Hij vermeldt, dat de oudste predikanten van Curaçao garnizoenspredikanten waren. Er was toen op Curaçao een garnizoen en er waren wat kooplieden, kroegbazen en een handvol Indianen. Geleidelijk ontstond het Fort met daarbinnen woningen voor militairen, een kerkje en enige drankgelegenheden.

We krijgen geen indruk van enig geestelijk leven, zegt hij. De zeelieden waren goedaardig of bandeloos, evenals de soldaten en de avonturiers, kleine kooplui en later slavenhandelaren. In 1660 zijn er ca. dertig lidmaten van de Gereformeerde gemeente. Pas in 1664 wordt er een kerkenraad ingesteld. Het leven in die jaren op ons eiland was niet zo best. De eerste predikanten klagen over

“bestiale dronkenschap, onkuisheid, sabbathsschennis en vloeken”. Er was dus veel werk aan de winkel voor predikanten. Juist daarom had men verzocht een predikant te sturen naar deze kolonie.



Fort Amsterdam

Enige literatuur:

Grothe, Archief, II 318

J.H.J. Hamelberg, De Nederlanders op de West-Indische eilanden. Bijdrage tot de jaarverslagen van het Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig Genootschap der Nederlandsche Antillen, Amsterdam 1901, p. 94v.

S. Kalff, West-Indische predikanten II, in: H.D. Benjamins e.a. (red.), De West-Indische Gids 10 (1928-1929)11, 's-Gravenhage 1929, p. 468

L. Knappert, De eerste honderd jaren der protestantsche gemeente op Curaçao, in: Gedenkboek Nederland-Curaçao, 1634-1934, Amsterdam 1934, p. 34-53

C. Milet de St. Aubin, Het driehonderd jarig bestaan der Hervormde Gemeente en het honderdtienjarig bestaan der Verenigde Protestantsche Gemeente op Curaçao 24-4-1935

H. Végh, 375 jaar protestantisme op Curaçao, in: VPG-nieuws, juli/augustus 2010, p. 1v.

30
Vivioptal
Active
CAPSULES
FOOD SUPPLEMENT
♦ Vital Substances ♦ Eubiotic
with
♦ Amino Acids / Bioflavonoids
♦ Ginseng ♦ Omega Fatty Acids
in addition to
♦ 19 Vitamin Substances
♦ B Minerals
De Mann Pharma
Berlin
Pa mas vitalidad i energia e multivitamina mas recommenda pa dokternan den forma di capsula!

NIEUWS UIT DE FORTKERK



FORTKERK

Wijk 2 Tel. 461 1139

Predikant: Vakant

Kerkenraadsleden

Ouderlingen

Zr. M. Bakhuis (kv) 461 5013
 Br. P.J. Boodt (kv-scriba) 747 3950
 Zr. Marijke van der Steen 747 7087
 Br. Luuk van der Wolde 888-9447
 (hulppredikant)

Diakenen

Br. Friedeman 738 1725

Hasselbaink
 Lia Vliegenthart

Kosteres

Zr. Aurelia Palm 462 6873

WIJKNIEUWS FORTKERK

VOOR DEZE EDITIE HEEFT DE REDACTIE GEEN KOPIJ ONTVANGEN VAN DE FORTKERK

Van de jeugdpredikant

Even voorstellen.

Mijn vrouw Vera en ondergetekende zijn nu twee weken op uw eiland en we proberen onze weg te vinden. Nos ta purba di siña papia papiamentu en we moeten een beetje wennen aan de hitte. Maar we hebben ondertussen al een huis gevonden en een auto gekocht, dus we zijn in ieder geval onder dak en op wielen. Het is voor ons een verademing om te merken dat Jezus een belangrijke plaats inneemt in de levens van veel mensen hier en het valt ons op dat de heilige Geest op veel manieren aan het werk is op Curaçao! We zien het als onze roeping om ons (geloofs)leven daardoor te laten verrijken en staan open voor wat de algoede God voor ons in petto heeft aan deze kant van de wereld. We hebben zin in ons nieuwe leven hier!

Ik zal ons even voorstellen. Mijn vrouw heet Vera, is 33 jaar jong en heeft een baan gekregen als schoolmaatschappelijk werkster op de VCPO scholen. Voorheen kwam zij als ambulante hulpverleenster in Amsterdam bij gezinnen thuis om hen te ondersteunen bij opvoedingsproblemen.

Wij hebben zelf geen kinderen.

Ik ben Wouter Smit, sinds zondag 5 september j.l. uw nieuwe jeugdpredikant en ben 42 jaar oud. Ik heb in Utrecht theologie gestudeerd en ben na mijn studie gemeentepredikant geworden in Wilp, een klein plattelandsdorpje bij Deventer. Daar heb ik 7,5 jaar met veel plezier gewerkt. Onder mijn takenpakket aldaar viel ook het geven van godsdienstlessen

in de groepen 5 t/m 8 op drie openbare basisschooltjes. Vervolgens ben ik 5 jaar geestelijk verzorger in een justitiële jeugdinstelling, zeg maar een jeugdgevangenis, in Lelystad geweest. Daar was ik vertrouwenspersoon voor de jongeren (van 12 tot 22 jaar oud), leidde ik kerkdiensten en Bijbelgespreksgroepen en heb ik ook drie jaar lessen levensbeschouwing gegeven. En nu dan de overstap naar uw isla bunita.

Voor een kwart van mijn tijd ben ik beschikbaar voor werkzaamheden binnen de drie gemeentes van de VPG, maar het grootste deel van mijn uren werk ik voor de VCPO. Daar ben ik belast met het bewaren en bevorderen van de protestants-christelijke identiteit van de scholen. Wat dat precies gaat inhouden, daar zal ik u op een later tijdstip over informeren.

Hoe ik mijn tijd voor de VPG in ga vullen, dat is nog niet duidelijk. Voorlopig zal ik veel gaan praten met mensen, die betrokken zijn bij het jeugdwerk. Ik wil graag komen kennismaken om te horen wat uw dromen, ideeën, verwachtingen, frustraties en teleurstellingen zijn als het gaat om het jeugdwerk in de verschillende kerken. Schroomt u niet om contact met mij op te nemen, als u het prettig vindt om daarover met mij van gedachten te wisselen. Voorlopig ben ik bereikbaar onder nummer 5232763 en mijn emailadres is woutersmit67@hotmail.com.

Op 17 a.s. oktober mag ik weer



voorgaan in de Fortkerk. Ik zou daar een kindvriendelijke dienst van willen maken en hoop dat mijn gitaar heelhuids uit de container gaat komen.... Ik zou u vriendelijk doch dringend willen verzoeken of u die zondag één of meer kinderen naar de kerk mee wilt nemen. Misschien hebt u zelf kinderen of kleinkinderen, die samen met u ter kerke willen gaan of hebt u een buurmeisje die het leuk vindt om mee te komen. Ik zal me er dan op mijn beurt voor inspannen dat de kinderen en u geen spijt zullen krijgen van

dit kerkbezoek.

U snapt dat ik als jeugdpredikant in de eerste plaats van Gods Geest, maar zeker ook van u afhankelijk ben als het gaat om (meer) jeugd in onze kerken. Laten we dat de komende weken in gebed brengen bij de Heer der kerk. Si, laga nos resa pesei.

Masha kumindamentu,
 Ds. Wouter Smit.



Foto's bevestiging van Lia Vliegthart

Foto's bevestiging van ds. Wouter Smit



NIEUWS UIT DE EMMAKERK



EMMAKERK
Wijk 3

Tel. 737 3070

Predikant

Ds. Hans Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: hans@vegh.tk
Website: www.vegh.tk

Kerkenraadsleden

Ouderlingen:

Zr. H. Baank (voorz.) 767 6920
Zr. M. Stomp 737 9886
Zr. F. Da Costa Gomez 461 8332 (w)
(jeugd) 526 1566 (c)
Br. O. Griffith (kv) 737 7745

Website:

Emmakerk.freeservers.com

Gironummer

“Wijkwerk Emmakerk” 580-101

Diakenen:

Zr. C. Tevreden 868 4247
Br. Hanco de Lijster 510-4753

Kosteres:

Zr. M. Morgenstond 737 8985

WIJKNIEUWS EMMAKERK Ds. Hans Végh

Het kerkelijk seizoen is weer opgestart. De activiteiten zijn volop gaande. Ik noem u enkele activiteiten, waar u van harte welkom bent:

De gebedsgroep

Deze vindt elke dinsdag van 19-20 uur plaats in de consistorie of ten huize van br. en zr. Voigt, Alexanderlaan 6, Emmastad. We bidden voor kerk en wereld, alsmede voor persoonlijke zaken.

Bijbelstudie

We zijn bezig met het afronden van de bespreking van het boek Prediker. Deze studie is eens in de 14 dagen op donderdag van 19.30-21.00 uur in de consistorie. Na Prediker hopen we te beginnen met de Romeinenbrief. Dat zal zijn op 14 oktober a.s. *ku Dios ke*.

Gespreksgroep “onder de boom”.

Deze komt eens in de 14 dagen bijeen op donderdag van 19.30-21.00 uur in de consistorie. We bespreken hier vrije onderwerpen. Laatst bespraken we Paulus’ opvatting over het huwelijk in 1 Kor. 7.

Catechisatie

Jongeren van 12-18 jaar kunnen zich bij mij opgeven voor de catechisatie.

Belijdeniscatechisatie.

Deze is elke woensdagavond

van 19.30-20.30 uur, thuis bij de predikant, Kaya Rankil 71.

Bejaardenmorgen.

Onlangs zijn we een bejaardenmorgen opgestart. De eerstvolgende keer is op 11 oktober. We komen bijeen van 9.30-11.30 uur. Waar, wordt nog bekendgemaakt. We lezen een bijbelgedeelte en spreken daarover, we zingen liederen. Verder is er koffie, koek en gezelligheid. Van harte welkom!

Bij de diensten

Op 10 oktober a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. We ontvangen brood en wijn als teken van Gods liefde, de verlossing door Christus en onze onderlinge verbondenheid.

Op 24 oktober a.s. worden er twee ambtsdragers bevestigd. Zr. Denise Schrader wordt bevestigd tot ouderlingkerkvoogd. Vanuit de Emmakerk zal ze zitting nemen in de Kerkvoogdij. Zr. Giselle Hollander wordt bevestigd eveneens als ouderling. Zij wordt scriba van de Centrale Kerkenraad.

Op 31 oktober a.s., Reformatiedag, is er een VPG-dienst in de Ebenezer church. De Emmakerk is dan gesloten. We houden deze VPG-diensten elke vijfde zondag van de maand. We doen dit om de onderlinge band in de VPG te versterken. De drie kerken zijn verschillend, maar toch één. Daarom wordt u allen van har-

te uitgenodigd deze diensten bij te wonen.

We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.

Onze zieken

Br. Benno van Leeuwen bevindt zich nog steeds in Nederland. Hij heeft inmiddels een hartoperatie ondergaan. Alles is goed gegaan en we danken God daarvoor. God zij hem en al onze andere zieken nabij.

Huwelijksjubileum

Op 6 juli j.l. waren br. R. van Geene en zr. J. Van Geene-Helder 50 jaar getrouwd. Een hele mijlpaal! We feliciteren hen van harte en wensen hun Gods zegen toe voor de toekomst.

Huwelijk

De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk is aangevraagd door Harry Huijzers en Viveca Kleinmoedig. De bevestiging van het huwelijk vindt plaats op 29 oktober 2010 om 17.00 uur in het Hyatt hotel door mij. We feliciteren het bruidspaar hiermee van harte en wensen hun Gods zegen toe voor de toekomst.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Hans Végh

Domi Jonkman tijdens de doopdienst van 12 sept.

ACTIVITEITEN Seizoen 2009/2010

In de consistorie.

Gebedsgroep:

Data: 5, 12, 19 en 26 oktober op dinsdag van 19:00-20:00 uur.

Belijdeniscatechisatie:

Wekelijks op woensdag 13, 20 en 27 oktober van 19:30-20:30 uur aan de Kaya Rankil 71

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen catechisaties.

Onder de boom:

Vrije onderwerpen.
‘s Donderdags op 7 en 21 oktober van 19:30-21:00 uur.

Bijbelstudie:

Romeinenbrief
‘s Donderdags op 14 en 28 oktober van 19:30-21:00 uur.

Zangavonden:

Maandelijks op vrijdag van 19:30-21:00 uur in de Emmakerk.

Vergadering wijkkerkenraad

Dinsdag 12 oktober om 19:45



WIJKNIEUWS JET

Ons nieuwe jaarprogramma is gestart. Dat hebben we feestelijk gevierd in de dienst van zondag 22 augustus. Muzikale medewerking werd verleend door zr. Varella Martis, zr. Myreille Wolff, br. Heinrich Albert op de gitaar. br. Djuni Yanez, leraar van de gitaristen, begeleidde zijn leerlingen op de basgitaar. Wat hebben jullie mooi gespeeld, wat hebben we genoten van jullie muziek tussendoor van het liedje Ban gradisi nos Dios. Zr. Gishlain v.d. Laarschot zong voor ons het mooie lied: "In moments like these". Natuurlijk werden ze begeleid door onze welbekende, altijd opge-



wekte zr. Jeanette Kroes. Masha danki, dat jullie zo vroeg zijn opgestaan en zin hadden om onze dienst op te luisteren. Komen jullie weer een keer-tje?? Tot ziens, zullen we maar zeggen. Na de dienst hadden we een mini hotdog verkoop. Er lagen nog worstjes van de bazaar van 5 juni j.l. in de freezer, de startzondag was een mooie gelegenheid voor de hotdog verkoop. De opbrengst was f.115,- en wat smaakten de *hete honden*, o sorry de *hot dogs* toch heerlijk na de dienst. Eventjes een extra centje verdiend voor onze pot. Fijn dat

u spontaan meegelopen hebt om de Emma pot te spekken. Ook de dames achter de verkooptafel masha danki voor jullie spontane hulp. Ons plan is om vaker zo'n spontane verkoop, zeg maar fundraising. te houden na de dienst of op zaterdagmiddag. U snapt wel, dat er geld nodig is voor de broodnodige restauratie, die er komen gaat. Uiteraard houden wij u op de hoogte. U draagt dan toch ook bij, net als bij de hot dog verkoop??

Zondag 29 augustus hadden we de Fortkerk- en Ebenezerleden te gast bij ons. Een mooie drie heren,- predikanten- dienst. Zie foto.

ZIEKEN/BEJAARDEN.

Hoe gaat het met u?? Het heeft flink geregend he, toen was het voor u zeker binnen blijven, Gelukkig is het nu weer droog. Hoe gaat het met onze zr. Elly Lingstuyt?? Kunnen uw vingers al wat voelen?? We hopen het van harte, fijn dat wij u kunnen begroeten in de diensten en andere gelegenheden, flink hoor!

THEEMIDDAG.

Maandag 30 augustus hadden we weer onze jaarlijkse theemiddag, gezellig buiten langs het randje van de consistorie. En wat goed, dat er broeders bij waren, want thee en gezelligheid is ook voor broeders,



nietwaar br. Humbert Voigt en br. Ramon Stomp, gezellig hoor, dat jullie er bij waren.

OUDERENMORGEN.

We zijn maandag 6 sept. gestart met een ouderenmorgen in de Flamboyant, een gezellig samenzijn met thee en koffie. Daarna ds. Hans Végh met het Woord uit de Bijbel en de uitleg ervan. Zr. Jeanette was er ook met haar orgeltje en ons zingen was tot bij de Chinees aan de overkant te horen. Alles bij elkaar een gezellige en vruchtbare ochtend. De bedoeling is, dat we de ouderenmorgen elke eerste maandag van de maand houden. Jammergenoeg gaat de eerste maandag niet lukken in oktober, dan wordt het de tweede maandag, 11 oktober. Als het goed bevalt, houden we 't voortaan op de tweede maandag.

RECTIFICATIE.

Er is een foutje ingeslopen bij het stuk van fam. Gallaraga. Ik gaf opa een verkeerde achternaam. Sorry opa, U bent opa Schotborg en niet opa Jonckheer.

JONGELUI.

Het jaar schiet al op. In oktober hebben jullie tussenvakantie en ook je eerste (tussen) rapport. Hoe ziet het eruit?? De proefwerken zijn nu aan de orde, je kan er nog een goede draai aan geven, doen hoor!!



TIJD.

De Heer heeft ons (beperkte) tijd gegeven om er goed mee om te gaan.

Neem tijd om te werken, dat is de prijs tot succes.

Neem tijd om te spelen, dat is het geheim tot de eeuwige jeugd.

Neem tijd om te geven, het leven is te kort om hebberig te zijn.

Neem tijd om te lachen, dat is de muziek van de ziel.

Neem tijd om lief te hebben en om liefde te ontvangen, dat is een door God gegeven gift.

Neem tijd om dankbaar te zijn, dat is de sleutel tot geluk.

Neem tijd om te mediteren, dat is de weg tot vrede.

Neem tijd om te bidden, dat is de grootste macht op aarde.

Dus: laten we goed omgaan met onze kostbare tijd,

Neem vooral tijd voor uw mede broeders en zusters,

Warme groetjes van de Kerkenraad,

Jet Baank.



In Memoriam: NORMA BOYÉ-BOYÉ

Op 11 september j.l. is op 81-jarige leeftijd overleden zr. Norma Boyé-Boyé.

Zr. Boyé werd op 30 juni 1929 geboren op Curaçao. De laatste jaren waren voor haar niet gemakkelijk. Ze had de ziekte van Alzheimer. Ze had steeds meer hulp nodig. De laatste drie maanden verbleef ze in huize "Zorg en Hoop".

Zr. Boyé was iemand, die voor iedereen openstond, zo heb ik begrepen. Ze was gastvrij. Op elk moment kon je bij haar aankloppen en was je welkom bij haar thuis, vaak met een taartje en een drankje. Ze hield op haar manier van haar kinderen en zeker ook van haar kleinkinderen. Ze was nooit teruggetrokken, maar legde snel contact met anderen. Ze was in voor een praatje of een gezelligheidje.

Zr. Boyé was altijd in de weer. Ze kon nooit stilzitten. Ze was veel bezig met haar oudere familieleden, zoals tantes en nichten. Ze zorgde voor hen.

Ook van dieren hield zr. Boyé. Ze verzorgde dieren, die bij haar aan kwamen lopen. Ze hielden van haar; het was alsof ze haar liefde voor hen voelden.

De laatste jaren is zr. Boyé door haar ziekte een ander per-

soon geworden en dat was best wel moeilijk.

Wat het geloof betreft was zr. Boyé een onbezorgde vrouw. Ze vertrouwde erop, dat God voor haar zorgde. Met name op de grote christelijke feestdagen ging ze naar de kerk. Zo was ze vaak in de kerstnachtdienst op het Fortplein. Andere keren bezocht ze de Emmakerk. De viering van het avondmaal vond ze belangrijk.

Op 15 september j.l. namen we definitief afscheid van haar. We hielden een korte rouwdienst bij El Señorial, waarin we stilstonden bij Ps. 86:1-10. De dichter roept hierin tot God in zijn nood, maar hij heeft het volste vertrouwen erin, dat God hem zal antwoorden. Hij weet ook van Gods genade en vergeving. Wij mogen weten, dat God ons in en door Christus genadig is en vergeeft. Dat geeft ons een nieuwe toekomst, het eeuwige leven.

Zr. Boyé is bijgezet op de protestantse begraafplaats aan de Oranjestraat.

God trooste de kinderen, kleinkinderen en verdere familie.

Ds. Hans Végh.



MAAK KENNIS MET...

...redactielid Desta Nisbeth



volledige naam:

Desta William Adolphus Nisbeth

geboren en getogen:

geboren op 11 augustus 1937 op Curaçao en daar ook getogen

leeft met:

mijn vrouw Sylvia Nisbeth-Larmonie. Samen hebben we drie kinderen en twee kleinkinderen

waarom geloof:

vanaf toen ik klein was ging ik naar de kerk. Ik ben gedoopt in de Fortkerk. Jarenlang ben ik actief geweest in de kerk en ben eind jaren zeventig diaken geworden in de Fortkerk. We organiseerden ook veel diensten en bijeenkomsten in jeugdhuis Oleander. Nu ben ik ouderling van de Ebenezer en secretaris van het wijkbestuur. Om deze dingen te doen moet je geloven. Geloven dat er een God is die alles in de gaten houdt en waar je naartoe kunt gaan bij moeilijkheden om te vragen om hulp

werk:

ik heb 32 jaar voor de overheid gewerkt, maar ben nu gepensioneerd overheidsambtenaar en bestuurslid van de Vereniging Gepensioneerde Politie Ambtenaren Nederlandse Antillen (VGPANA)

hobby's:

zingen met de Fishers of Men en Forti Kantando. Ik luister graag naar muziek en lees graag een goed boek

beste eigenschap:

mensen helpen, met het focus op de minder bedeelden

slechtste eigenschap:

ik ben een leeuw en dat zijn vaak leiders. Ik kan erg ongeduldig worden als dingen niet lopen zoals het hoort en mensen zich niet houden aan een afspraak

favoriete bijbel passages:

de psalmen 23, 27 en 91

lekkerste eten:

goed gezond eten, zoals door

mijn vrouw wordt bereid

muziek:

zowel klassiek als jazz en lekkere background music, instrumentaal. En onze lokale muziek. De echt oude wals en dat soort dingen, maar ik kan ook af en toe van een goed gearrangeerde salsa genieten

boek:

spionage en alles wat met terrorisme te maken heeft. Mijn favoriete schrijvers zijn Bob Woodward en de schrijvers van fictieve verhalen, Vince Flynn, Daniel Silva en Robert Ludlum

bang voor:

daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht

moet blijven op Curaçao:

verdraagzaamheid en vooral respect voor anderen. Als we die twee weten te handhaven, dan kunnen we heel erg vooruit gaan. Wat ook moet blijven is het "role-model" karakter van sommige leiders en politici. Ze moeten er rekening mee houden dat er naar hen wordt gekeken

... en veranderen:

er moet veel meer aandacht aan de jeugd worden geschonken. Niet vanuit de overheid, maar thuis. Er moet meer aandacht zijn van de ouders

ultieme wens:

ik zou graag willen zien dat er een einde komt aan de grote verdeeldheid die er in onze gemeenschap heerst. En met de staatkundige ontwikkelingen op komst zou ik graag willen zien dat mensen zich daar meer op gingen voorbereiden. Hierin heeft de Raad van Kerken een belangrijke taak. Maar ook andere maatschappelijke entiteiten. Met het oog op een eventuele onafhankelijkheid in de verre toekomst zou er een mentaliteitsverandering moeten komen

Interview Trijnie Meijer

FARIDA BEDANKT!

Bedankt

Onlangs is zr. Farida da Costa Gomez afgetreden als lid van de redactie. Ze heeft dit werk jarenlang gedaan. We danken haar hier hartelijk voor en we wensen haar sterkte bij haar vele werkzaamheden. Want ook voor onze VPG doet ze heel veel.

Masha danki, Farida!

Ds. Hans Végh, voorz. red.



PLANTATION
FURNITURE & ANTIQUES

Curacao
Kaya Mensing 2/n
Zeelandia
+59994610501

Bonaire
Kaya Industria 15
+5997173005

YOUR ADDRESS FOR SOLID TEAK FURNITURE

ZO GEZEGD

door Trijnie Meijer

Jonassen

Dit is: bij wijze van spel iemand aan armen en benen of in een doek heen en weer slingeren onder dreiging hem in het water of ergens anders heen te gooien.

Deze afleiding van Jonas is terug te voeren op de passage waarin Jona overboord werd gegooid door zijn medepassagiers die denken dat het noodweer aan hem te wijten is: "Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woeden" (Jona 1:15).



GELOOF IN KUNST

door Trijnie Meijer



Naam maker: **James Tissot** 1836 – 1902
Naam schilderij: **De sprinkhanenplaa**
Materiaal: gouache (214 × 124 cm) — ca. 1898
Bevindt zich in: Joods Museum, New York

De Egyptische farao weigert om Mozes en zijn volk te laten vertrekken. Als straf gelast God Mozes om een sprinkhanenplaa op te roepen. Zo geschiedt. Hier is te zien hoe Mozes (met staf) en zijn broer Aäron zich tot de hemel richten.

Eerder was Egypte getroffen door onder meer zware hagelbuien. Nu kwamen enorme zwermen sprinkhanen, die alle gewassen op het land opvraaten en ook het resterende fruit aan de bomen.

Erg sterk is dit aquarel van Tissot niet te noemen. Elke dramatiek en dynamiek ontbreekt. De twee figuren zijn weliswaar gedetailleerd geschilderd, maar we zien geen expressie op hun gezichten. Aan de gebouwen is wel te zien dat Tissot de architectuur in het Midden-Oosten goed had bestudeerd.

Dit werk is gekoppeld aan Exodus 10:13.

QUIZ OVER JONA

door Trijnie Meijer

Deze maand een quiz over Jona. Wat weet u van het bijbelverhaal?

1. Naar welke stad moest Jona gaan om de inwoners te waarschuwen voor hun ondergang?

- a) Tarsis
- b) Rome
- c) Ninevé
- d) Jaffa



2. Naar welke stad ging Jona in plaats daarvan?

- a) Ninevé
- b) Tarsis
- c) Jaffa
- d) Rome

3. Met welk vervoermiddel ondernam Jona zijn reis?

- a) boot
- b) kameel
- c) ezel
- d) koets

4. Wat gebeurde er met dat vervoermiddel?

- a) er brak een wiel van de koets
- b) de kameel stierf onderweg
- c) de ezel wilde niet verder lopen
- d) de boot kwam in een storm terecht



5. Wat gebeurde er met Jona?

- a) hij moest verder lopen
- b) hij kreeg een lift van een andere koets
- c) hij werd opgeslokt door een vis
- d) hij kocht een nieuwe kameel

6. Waarom gaf God de vis het bevel om Jona na drie dagen en nachten uit te spugen?

- a) omdat de vis erg misselijk was geworden
- b) omdat Jona geen zin had nog langer in de vis te blijven
- c) omdat Jona beloofd had om te gaan doen wat God had gevraagd
- d) omdat de vis de verkeerde kant opzwom

7. Wat gebeurde er met de gewaarschuwde stad?

- a) de stad werd na 40 dagen vernietigd
- b) iedereen vluchtte uit de stad
- c) er kwam een sprinkhanenplaa
- d) niets, omdat de koning had opgeroepen tot fatsoenlijk gedrag waar iedereen zich aan hield

8. Wat deed Jona toen God de stad spaarde?

- a) hij werd boos
- b) hij gaf een groot feest
- c) hij bouwde een tempel voor God
- d) hij werd burgemeester



9. Wat deed God toen?

- a) hij liet van overal mensen komen om deel te nemen aan het feest
- b) hij gaf Jona de tien geboden
- c) hij liet een boom verwelken en liet Jona zien wat genade is
- d) hij stuurde een boot om Jona terug te brengen

Oplossingen:
1c, 2b, 3a, 4d, 5c, 6c, 7d, 8a en 9c

RELI-LINKS

door Trijnie Meijer

Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites met religieuze inhoud.

www.harrymarsman.nl

Harry Marman is een de schrijver van onder anderen de kinderboekenserie Niels. Deze spannende serie bestaat momenteel uit tien boeken. De boeken gaan over twee broers, Niels en Wouter Burger. Samen beleven ze de wildste avonturen. Naast deze serie heeft hij ook tal van andere boeken geschreven. De boeken zijn geschreven vanuit een christelijke achtergrond. Toch houdt hij er niet van om de 'Boodschap' er overdreven in te leggen, zodat het er duimendik bovenop ligt. Het ene boek of verhaal 'leent' er zich beter voor dan de ander.



www.olivetree.com



Op deze site vindt u diverse Engelse bijbelvertalingen voor op uw Blackberry, iPhone en een heel aantal mobiele telefoons. Maar ze kunnen ook op de iPad of iPod touch. Naast de

bijbelvertalingen, vindt u er ook bijbelstudies en diverse andere christelijke boeken.

www.bijbelmobiel.nl

De website maakt het mogelijk de complete Bijbel op een mobiele telefoon te lezen. De vormgeving is zo aangepast dat de tekst prettig leesbaar op het scherm verschijnt. De site bevat de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Daarnaast biedt de site een dagelijkse Bijbeltekst volgens het Bijbellesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Bijbelmobiel.nl is te bekijken met iedere mobiele telefoon die toegang heeft tot internet. Het is niet noodzaaklijk om daarvoor eerst een applicatie te downloaden.

bijbelmobiel.nl

www.youversion.com

Nog een site om de bijbel te lezen op een aantal mobiele telefoons. Per taal, totaal 22, zijn er verschillende vertalingen. Het verschil met olivetree.com is dat de bijbelvertalingen gratis zijn. Op deze site vindt u ook diverse leesroosters voor het geval u de bijbel eens in zijn geheel wilt lezen op uw mobiele telefoon (www.youversion.com/reading-plans/all). U kiest het rooster dat bij u past qua omschrijving en de aantal dagen die ervoor staan.



www.cip.nl

is het Christelijk Informatie Platform voor praktiserende christenen en is onderdeel van Uitgeverij Boekhout. De redactie van CIP.nl publiceert artikelen op werkdagen met als doel christenen zo eerlijk mogelijk te informeren omtrent actuele gebeurtenissen, om hen zo blijvend te inspireren actief te blijven in het Koninkrijk van God en hen op te bouwen in hun geloofsleven om zo goede vruchten te dragen. Zij willen hun doel bereiken door nieuwsartikelen, bijbelstudies, opiniestukken en andere praktische informatie te publiceren via internet. CIP.nl wil zich onderscheiden door naast het publiceren van relevant nieuws aandacht te schenken aan de positieve dingen die christenen over de hele breedte van de Kerk van Christus doen. Het doel is de vruchten en de veelkleurigheid van het Lichaam van Christus te laten zien. Ook willen zij mensen bewust maken van bepaalde ontwikkelingen in kerk en maatschappij door hier, gebalanceerde en positief kritische informatie over te verschaffen. Een site waar u wel een tijdje op kunt vertoeven.



AMNESTY

LIBIË: OPPOSITIELEDEN VERDWENEN IN EGYPTE

Parkweg 15
2585 JH Den Haag

Fax: 070 355 90 75

E-mail: embassylibia@ziggo.nl

In 1990 werden Jaballah Hamed Matar en Ezzat Youssef al-Maqrif het slachtoffer van gedwongen verdwijning in Cairo, Egypte. Beiden waren prominente leden van de Libische oppositiegroep Nationaal Front voor de Redding van Libië.

De twee mannen zijn vermoedelijk door Egypte overgedragen aan de Libische autoriteiten. Jaballah Hamed Matar en Ezzat Youssef al-Maqrif zijn twee van de vele Libische burgers die verdacht worden van oppositie tegen de Libische regering en die het slachtoffer zijn van gedwongen verdwijning. Jaballah Matars zoon, Hisham Matar: 'De stilte en onzekerheid die mijn vader omringen sinds zijn gedwongen verdwijning door de Libische autoriteiten zijn soms ondraaglijk. De niet-aflatende steun van Amnesty wordt erg gewaardeerd door mij en mijn familie.'

Schrijft u alstublieft een beleefde brief naar de Libische autoriteiten waarin u hen vraagt een volledig, onpartijdig en onafhankelijk onderzoek te starten naar de gedwongen verdwijningen van Jaballah Hamed Matar en Ezzat Youssef al-Maqrif.

Secretariat of the General People's Committee for Justice
Secretary of the General People's Committee for Justice
His Excellency Mustafa Muhammad Abdeljalil
Al-Salad Street
Tripoli
Libië

Fax: +218 21 480 54 27
E-mail: secretary@aladel.gov.ly
En een kopie naar:

Volksbureau van de Grote Libisch-Arabisch Socialistische Volks-Jamahiriyah Z.E. de heer Ahmed M. Tabuli

Voorbeeldbrief:

(Plaats, datum)

Dear Counsellor,

Please allow me to express my concern about Jaballah Hamed Matar and Ezzat Youssef al-Maqrif, who were forcibly disappeared in Cairo in March 1990. The two men were prominent members of the Libyan opposition group the National Front for the Salvation of Libya. It is thought that they were handed over to the Libyan authorities by the Egyptian authorities.

I call on you to start a full, impartial and independent investigation into the enforced disappearances of Jaballah Matar and 'Ezzat Youssef al-Maqrif. Those responsible should be brought to justice. I also urge you to disclose the truth about the fate of the two men to their families, and to give them adequate reparation.

I am confident of your good will and sense of justice.

Yours sincerely,

(naam, adres)



Kid' zzzzzzzz corner



De leeuwenkuil

Vervolg op het verhaal van vorige maand.

Toen de koning dat hoorde wist hij dat hij er ingelopen was. De hele dag probeerde hij iets te bedenken waardoor hij Daniël zou kunnen redden. Maar hij kon niets doen. De wet was bekrachtigd en getekend. De wachters brachten Daniël bij hem. De koning zei: "Ik kan niets voor je doen. Ik hoop dat jouw God je zal redden." Toen werd Daniël in de grote kuil gegooid waar de leeuwen hongerig rondliepen! De kuil werd afgesloten met een grote steen. Wat zou er van hem worden? Was dit het einde? De volgende dag, direct toen de zon opkwam, haastte de koning zich naar de leeuwenkuil. Hij boog zich over de steen die op het gat lag. Zijn stem trilde. "Daniël," riep hij. "Dienaar van de levende God! Heeft jouw God je kunnen redden?" Hij hield zijn adem in. Uit de kuil klonk een stem! "Inderdaad, uwe majesteit!" Daniël leefde nog! "Mijn God heeft Zijn engel gezonden en die heeft de kaken van de leeuwen op elkaar geklemd. God heeft me beschermd en er is mij niets overkomen. Ik heb ook niets kwaads gedaan, majesteit!" De koning liet meteen de wachters komen. Zij rolden de steen weg en hielpen Daniël naar boven. Hij had nog geen schrammetje! De koning liet de mannen halen die Daniël beschuldigd en verraden hadden. Hij liet ze door de wachters in de leeuwenkuil gooien. De gemene raadslieden waren al door de brullende leeuwen verscheurd, nog voordat ze op de bodem terechtgekomen waren. De koning beval: "Overal in mijn land moeten de mensen eerbied betonen aan de God van Daniël. Hij is de levende God. Zijn koninkrijk zal eeuwig zijn. Hij geeft ons tekenen en Hij verricht wonderen. Hij heeft Daniël gered uit de klauwen van de wilde dieren!"



MOPPEN:

Er zitten twee papegaaien in een kooi. Vraagt de een aan de ander: "Kun jij praten?" Zegt de andere: "Nee."



Twee oenen zitten op een bank in het park. De een heeft een kluit wol in zijn hand die hij steeds maar omdraait. "Wat doe je toch," vraagt de ander. "Ik zoek het uiteinde." "Dan kun je eeuwen blijven zoeken, want dat heb ik er toevallig net afgeknipt!"



Wat begint en eindigt met een T... en zit er vol mee? Een Theepot.

Een blondje doet mee aan "Wie wordt euro-miljonair". Presentator tegen het blondje: "U hebt 500.000 euro, u hebt geen jokers meer, maar als u een goed antwoord hebt op de volgende vraag, dan wint u 1.000.000 euro. Geeft u echter een fout antwoord, dan gaat u terug naar 16.000 euro. Bent u er klaar voor?" Blondje: "Natuurlijk, kom maar op met de vraag." Presentator: "Welke van de volgende vogels bouwt GEEN nest? A) duif B) mus C) koekoek D) merel? Denk er aan, het gaat om 1.000.000 euro!" Blondje: (na lang nadenken) "Da's makkelijk, het is C) de koekoek." Presentator: "Weet u het zeker? U wilt hiervoor werkelijk 484.000 euro op het spel zetten?" Blondje: "Ja, ik weet het heel zeker. Het is C) de koekoek."



Presentator: "Dat is helemaal GOED! U hebt 1.000.000 euro gewonnen!" 's Avonds na de show gaat het blondje nog ergens iets drinken met haar vriendin. Als ze allebei zo aan hun champagne zitten te nippen, vraagt de vriendin: "Zeg meisje, hoe wist jij eigenlijk dat het de koekoek is?" Blondje: "Bwogh, dat was toch makkelijk. Dat weet toch iedereen! De koekoek bouwt geen nest...die woont toch in een klok?!"



Jantje vraagt aan zijn vader: "Is de Stille Oceaan altijd stil?"



Zijn vader zegt: "Stel niet zulke domme vragen. Vraag eens iets nuttigs".

Jantje zegt: "Oké waaraan is de Dode Zee gestorven?"

Een man beweerde dat hij het geslacht van een vrouw haar ongeboren baby kon voorspellen. Hij zei: "Jouw volgende zoon zal een jongen zijn!" Hoe wist hij dat?



Omdat een zoon altijd een jongen is!