

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

“KUNT U MIJ HELPEN?” SERVICE EVANGELISM EN DE VPG

Door ds. Wouter Smit

“**D**aniël, kan ik even met u praten?” Eén van de meisjes die The Mall regelmatig bezoeken, stak haar hoofd om de hoek van de deur die toegang geeft tot mijn kantoor. Ze moest hard praten, boven het lawaai uit. Het was druk in de soos, zware beats en hard gepraat vulden de kleine ruimte. Soms willen jongeren even praten en als dat zo is, leg ik alles neer. Jongeren hebben prioriteit, boven e-mails en telefoontjes met instanties en het schrijven van rapportages. Ze kwam binnen en deed de deur zorgvuldig achter zich op slot. Door het raam in de deur kon iedereen ons zien, maar niemand kon ons horen. Ze aarzelde, het was duidelijk dat ze ergens mee zat. “Daniël, kan ik iets tegen u zeggen?” Natuurlijk kan dat. “Ik ben denk ik zwanger, maar ik durf het mijn moeder niet te vertellen. Maar ik wil het niet laten weghalen. Kunt u mij helpen?”

Anderhalf jaar geleden las ik deze passage in het boek “Jezus in de Millinx. Woorden én daden in een Rotterdamse achterstandswijk” ter voorbereiding op mijn werk als jeugdpredikant op Curacao. Het is geschreven door Daniël de Wolf, jongerenwerker van Youth for Christ. Hij is in 2001 een inloophuis begonnen voor Antiliaanse jongeren in de beruchte Millinxbuurt van de wijk Charlois in Rotterdam. Het



boekje is een - soms ontroerend - verslag van heel concreet jongerenwerk gebaseerd op de doelstelling van Youth for Christ. Die luidt: ‘Jongeren bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus en hen op weg helpen om naar zijn bedoelingen te leven.’

Youth for Christ

Ik houd van de werkwijze van Youth for Christ. Want zij zijn bereid om buiten de gebaande kerkpaden te treden. Zij stellen zich de vraag:

“Wat kun je als kerk voor jongeren betekenen?” Dat is een andere beweging dan die waarin de traditionele kerken (gevangen) zitten, en die verwoord wordt in de verzuchting: “Hoe krijgen we meer jongeren in de kerk?” Wat kun je als kerk voor jongeren betekenen? Dat houdt in dat je (meer) inzicht moet krijgen in de beleveningswereld van jongeren, oog voor hun behoeften, interesse voor hun interesses.

The Mall

Misschien kennen sommigen van u nog de tijd van de koffiebars van Youth for Christ in Nederland. In de jaren '60 en '70 waren dat ontmoetingsplaatsen voor jongeren die gebruikt werden voor evangelisatie, bijbelstudies en alternatief (alcoholvrij) uitgaan. Het concept van ‘the Mall’ is daar de laatste jaren voor in de plaats gekomen. Een mall is een winkelcentrum en daar zijn jongeren (in Nederland) te vinden. Daar hangen ze rond. The Mall van YFC is ook een hangplek voor jongeren. Het zijn (soms mobiele) jongerencentra in verschillende steden, waar je kunt chillen en waar tegelijkertijd alle ruimte is voor jongeren om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van sport, media en cultuur. Als inloop is het de plek waar jongerenwerkers bouwen aan vertrouwensrelaties met jongeren. Vanuit die relatie bieden ze jongeren handvatten om hun competenties te ontwikkelen, zodat ze hun problemen het hoofd kunnen bieden.



Juni 2011

6



A interesting article on Family Life

9



Kids 4 Christ dienst in de Fortkerk.

11



Wisseling van de wacht in de Emmakerk.

16



In Kidzzz Corner deze maand: Het verhaal van Mozes en het brandende braambos. En zoals altijd natuurlijk de moppen.

Service Evangelism

Een van de theologische pijlers van dit werk van YFC is wat men met een Engelse term 'service evangelism' noemt. Dat is een vorm van evangelisatie, waarin de ander onvoorwaardelijk gediend wordt. Het uitgangspunt is de behoefte of de nood van de ander. Zoals Jezus in Lukas 18 vraagt aan de blinde Bartimeus: "Wat wil je dat ik voor je doen zal?" Iemand is slecht ter been en jij biedt aan om samen boodschappen te gaan doen. Vanuit deze dienstbaarheid ontstaat een relatie en binnen deze relatie zal er een moment komen, waarop je die ander kunt vertellen over je drijfveren om die ander te helpen. Het belangrijkste woord in dezen is het woord 'onvoorwaardelijk'. De ander is belangrijk om wie hij of zij is. Punt. Je relatie met deze persoon is geen middel om deze persoon tot Christus te leiden. Nee, de liefdevolle relatie met de ander is het doel in zich. Jouw liefdevolle houding naar de ander toe is het belangrijkste getuigenis van de liefde van Jezus. En wellicht komt er nog een gelegenheid om ook nog met woorden te kunnen getuigen van je liefde voor Christus.

Jongerenwerk

Wanneer we dit betrekken op jongerenwerk, dan houdt dat in dat je jongeren helemaal accepteert, met hun subculturen en idolen. Dan sta je als jongerenwerker met je voeten in de modder, want de muziek die ze uitkiezen en de posters die ze ophangen zijn meestal niet jouw keus. Hierin is Paulus leidend, als hij zegt voor de Joden een Jood te willen zijn en voor de zwakken zwak. (1 Corinthhe 9: 19-23). Als jongerenwerker probeer je ook te sturen, over dingen te praten en soms grenzen te stellen. Hierin luisteren we naar Jezus zelf, als Hij zegt dat we in de wereld zijn, maar niet van de wereld. (Johannes 17: 15,16) Op

deze manier wil je als jongerenwerker laten zien: 'We houden van jou, we nemen je serieus en respecteren jou. We zijn het niet in alles met je eens, maar wij vinden jou echt de moeite waard.'

Vraaggericht en relevant

Voor het werk in The Mall van Millinxbuurt betekende dit heel concreet dat het grootste deel van de activiteiten die ontwikkeld en uitgevoerd werden, vraaggericht en maatschappelijk relevant waren: brassbandbegeleiding, trompettes, sporttoernooien, uitstapjes, een fitnesshonk, rapworkshops, huiswerkbegeleiding, filmavonden, stepgroepbegeleiding, meidenavonden en een mentorproject waar jongeren individueel begeleid worden.

Service Evangelism. Vraaggericht en maatschappelijk relevant.



Geen-ouder-gezin

De afgelopen 9 maanden heb ik als jeugdpredikant voor de VPCO een kennismakingsronde door het VPCO-personeel gemaakt. Aan docenten in het Voortgezet Onderwijs stel ik daarbij regelmatig de vraag: "Waar hebben jouw mentorleerlingen nou echt behoefte aan? Wat heeft een tiener op Curacao nu echt nodig?" Vaak komt het antwoord hierop neer: liefde, een luisterend oor, aandacht. Valdemar Marcha, een bekend socioloog op ons eiland, constateert dat veel kinderen op Curaçao opgroeien in zogenaamde 'één-ouder gezinnen'. Deze gezinnen draaien rond de vrouw (moeder, oma of tante). Jongens missen daardoor vaak positieve mannelijke rolmodellen en kennen een hogere mate van schooluitval. Omdat de moeder vaak fulltime werkt, zijn de kinderen aangewezen op opvang, oppas of (te) vroege zelfstandigheid. In de bijlage van de Amigu van zaterdag 5 maart lanceert Marcha hier de term 'geen-

oudergezin'. Deze confronterende term tekent de nood van de Curacaoase tiener.

De Oleander

Enkele weken geleden ben ik op bezoek geweest bij de Oleander, het prachtige jeugdhuis van de VPG in Otrobanda. Ik was onder de indruk van de inzet van de vele vrijwilligers voor kinderen uit de buurt. Zij krijgen daar huiswerkbegeleiding en er worden allerlei activiteiten met ze ondernomen. Dat is nu een prachtig voorbeeld van Service Evangelism. Tegelijkertijd is het schrijnend dat de band tussen de VPG en de stichting alleen nog maar op papier bestaat. Ik geloof dat de VPG daar een maatschappelijk relevante steek heeft laten vallen. Goddank is een pastoor bereid gevonden om daar eens in de maand op zondagmiddag een mis te houden, waardoor toch nog het Woord bij de daad gevoegd wordt.

Zelfredzaam?

In de afgelopen maanden heb ik mij afgevraagd waarom er wel allerlei projecten voor kinderen tot 12 jaar bestaan, zoals bijvoorbeeld in de Oleander of zoals die door onze eigen Ebenezer Church in Pietermaai worden georganiseerd, terwijl ik nergens naschoolse opvang voor middelbare scholieren ben tegen gekomen. Waarschijnlijk heeft dat er mee te maken dat ouders menen dat tieners zichzelf wel kunnen redden als ze alleen thuis zijn. Ook zal een factor zijn dat men het over het algemeen lastiger vindt om tieners op te vangen dan kinderen. Tieners hebben echter net zo goed liefde, aandacht en een luisterend oor nodig. Maar dan hebben wij als kerk deze jongeren toch iets, of liever: Iemand te bieden. Hebben wij niet de Liefde in huis? Putten wij niet uit de Bron, die Liefde is en waarvan we dankbaar mogen delen?

VPCO-Mall

De afgelopen maanden heb ik geprobeerd om bijeenkomsten voor jongeren op te zetten om in deze tienernood te voorzien. Het concept was een bijeenkomst waar we samen eten en kunnen praten over God en alle belangrijke zaken uit een tienerleven. Hoewel C4U in samenspraak met met verschillende tieners tot stand is gekomen, bleek dit geen goed format. Eén van de redenen

hiervoor lijkt me dat de jongeren ergens naar toe moeten komen, terwijl ze zich hier op Curacao niet vrijuit kunnen bewegen. Dan zit er maar één ding op: de kerk moet naar de jongeren toe. En waar bevinden middelbare scholieren zich vijf dagen in de week? Op school. De kerk moet dus naar school.

Zou een naschoolse opvang voor middelbare scholieren niet een manier kunnen zijn waardoor wij



ons als VPG in samenwerking met onze scholen zouden kunnen onderscheiden in een vorm van Service Evangelism? Zouden we niet een soort VPCO-Mall op kunnen zetten? Hoe dat er uit zou kunnen zien? Ik stel me voor dat we op een van onze scholen, die anders toch maar de hele middag leeg staan, enkele lokalen tot onze beschikking hebben. Daar nuttigen de tieners eerst een gezonde maaltijd. Vervolgens krijgen ze huiswerkbegeleiding. Daarna krijgen ze de keus uit verschillende activiteiten: sporten, muziek, sociale vaardigheidstraining of een christelijk tienerprogramma. Dit alles onder deskundige begeleiding van een professional en (kerkelijke) vrijwilligers.....

Behoeften

Service Evangelism. Vraaggericht en maatschappelijk relevant. In welke (maatschappelijke) behoeften voorziet zo'n VPCO-Mall?

- Tieners krijgen huiswerkbegeleiding, waardoor ze hun opleiding met meer succes kunnen voltooien en er minder schooluitval is.
- Tieners worden niet aan hun lot over gelaten, thuis of op straat.
- Tieners die het thuis arm hebben, krijgen een fatsoenlijke maaltijd.



- Ze worden begeleid in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
- Hun zinvragen komen aan bod in het christelijke programma.
- Er groeien betrouwbare relaties en tieners ervaren liefde en krijgen een luisterend oor.
- Bijkomend voordeel voor de ouders is dat hun tieners 's middags onderdak zijn en daarom mag er van hen een bijdrage (financieel of in natura) naar draagkracht worden verwacht.

schijnlijk is het al eens eerder geprobeerd en daar zouden we van kunnen leren. Er zitten risico's aan vast. En ja, het is eng om iets nieuws te proberen. Maar ik geloof dat wij als kerken ons bestaansrecht verliezen als wij niet maatschappelijk relevant willen zijn. Jezus is gekomen voor heel de mens en niet alleen voor onze ziel. Onze woorden hebben uitsluitend kracht wanneer onze daden die woorden niet loochenstraffen. Ik geloof dat wij als VPG hoognodig de nood op Curacao op moeten zoeken. Dat brengt Leven, in onze kerken en daarbuiten.

Leven

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan dit voorstel. Waar-

Ω

MEDITATIE

Door ds. Beatrice L. Jongkind
Geestelijk verzorger op Klinika Capriles

Meditatie bij de zesde zondag van Pasen: "Rogate", vraag, bid.
Tekst: Johannes 16:20-24.

Vroedvrouwschap noemen wij als geestelijk verzorgers ons werk ook wel, verloskunde. Daarmee bedoelen we dat wij mensen helpen om dat wat binnenin hen is, geboren te laten worden. Hun geloof, hun levenskracht, dat waar je ten diepste naar op zoek bent, je overtuigingen, je dromen, je idealen. Een geestelijk verzorger is niet iemand die zegt hoe en wat je moet geloven, hoe je moet leven, maar die je helpt je eigen bron van verlangen te ontdekken, diep van binnen. Dat is een geboorteprocés en daarbij lopen vreugde en verdriet vaak verwarrend door elkaar, net als bij een echte geboorte. De ene wec volgt de andere op tot, als het goed, een 'nieuw mens' is geboren. Daarbij helpt de vroedvrouw. Jezus spreekt in onze tekst de taal van zo'n verloskundige, zo'n vroedvrouw. Hij spreekt van pijn en barenswéeën. Maar ook van eeuwige vreugde om de geboorte van een nieuw mens. De Heer gebruikt dit beeld niet om de leerlingen te belasten, maar om hen te bevrijden, zeg maar te 'verlossen', om hen tot nieuwe mensen te maken. Hij wil zijn vrienden weer levensmoed geven temidden van alles wat hen benauwt. Pijn doet. Amen, amen, zegt de Heer, echt waar, ik zeg

jullie: jullie zullen wenen en weklagen terwijl de wereld zich over jullie verdriet zal verblijden. Maar wanhoop niet, nog even en jullie zullen uit je benauwenis bevrijd zijn. Na die geboortepijn wacht jullie grote vreugde. Jullie verlossing is nabij. De Heer belooft Zijn vrienden dat zij Hem opnieuw zullen zien, met nieuwe ogen. En meer nog: de Heer zal hen zien en dat maakt hun levens nu al vol vreugde. Want zo vlak voor Jezus' Hemelvaart pendelen de leerlingen heen en weer tussen hoop en wanhoop, verdriet en blijdschap. Maar als zij hun Heer opnieuw zien, wordt dat anders. 'Ik kom tot jullie, in de kracht van de heilige Geest. Ik zal jullie weerzien,' belooft Hij. En wat kunnen wij daar in ons bestaan naar verlangen, dat God terugkomt in ons leven, dat wij Hem zien, dat Hij ons ziet. Schetst Jezus niet precies een situatie die wij zelf ook herkennen? De situatie van Hemelvaart, nl. dat de uit de dood Verrezene uit het zicht raakt. Jezus verdwijnt achter een wolk. Hij trekt zich terug in het verborgene. Waar is God nou, roept onze wereld vertwijfeld? Christus' Hemelvaart heeft veel weg van een afscheid, Hij gaat weg en laat ons alléén achter, ongezien. Weeskindzondag heet de zondag ná Hemelvaart daarom ook wel.

Want soms worden we teruggevoerd op onszelf. Het lijkt wel alsof we het allemaal zélf uit moeten zoeken, verstoken van vaderlijke geleide, van moederlijke troost, geborgenheid. Soms tasten we in het duister omtrent ons leven, het hoe en waarom, waarvandaan en waar naartoe, onze bestemming, onze roeping. Ook wij ontwaren vaak geen weg om te gaan, zoals de leerlingen toen. Vaak zien we niet wat ons leven vult en zin geeft, wat ons 'tot vrede strekt', zijn we onzeker over onze toekomst. Alsof er niemand is die ons werkelijk ziet en weet wie we zijn. Maar Jezus ziet onze angst om alleen achter te worden gelaten. De pijn van de afwijzing, persoonlijk, existentieel. En Hij bemoedigt ons: Ik zal jullie wéér zien. Sterker nog: wij zullen Hem weerzien, de Zoon des mensen. Want straks, na Pinksteren, leren wij Hem zien, met nieuwe ogen. Dan zien wij dat Hij is als een vroedvrouw, die ons door Zijn Geest helpt het levenslicht te zien. Christus als vroedvrouw: een mooi beeld, vind ik. Als degene die nieuw leven helpt geboren te worden. Want wat wij ten diepste verlangen, ontvangen we alleen als wij opnieuw worden geboren in Zijn Geest. Als wij nieuwe mensen

worden en het oude ik achter ons laten, ons gemis, ons verdriet, onze ups en downs, ons eigen 'Ik'. Als we sterven aan onszelf en met de Verrezene opstaan. Als we Hem zien met nieuwe ogen. Sterker nog: als Hij ons opnieuw zal zien. 'Ik kom tot jullie in de kracht van de heilige Geest,' belooft Hij. In zijn Naam begint ons bidden om recht en vrede pas goed.

Daarom: we zijn er nog niet, maar houdt goede moed. Bidt om hulp en troost voor allen die zonder Trooster achterblijven: 'Schepper Heilige Geest! Kom!' Want zonder die kracht uit de Hoge die ons staande en gaande houdt, zijn we er inderdaad als wezen aan toe in deze wereld: gedesoriënteerd, teruggeworpen op ons eenzame zelf, verlaten, zijn we nergens. Alleen door die kracht neemt de ware mens bezit van ons, de nieuwe mens die we zijn in Christus Jezus. Door Zijn Geest die ons als een vroedvrouw helpt om nieuwe mensen te worden. Gods eigen scheppende levensadem, van ons verlangen, onze levenskracht de bron.

Bijlage: Lied: 'De Geest is mijn levenskracht'

auteur: Beatrice L. Jongkind

n.a.v. Psalm 23 tekst: Beatrice Jongkind
muziek: Marten Kramminga

Refrein: A. DE GEEST IS MIJN LEVENSKRACHT! DE GEEST IS MIJN LEVENSKRACHT!
A. DE GEEST IS MIJN LEVENSKRACHT! DE GEEST IS MIJN LEVENSKRACHT!

c. Zij stroomt door mij heen, zij vlamt in mij op, zij wakker mij aan, zij komt vanuit God uit 'den hoge' ref: De Geest is mijn-
laait op uit de diepte van mijn bestaan, zij troost mij en
koestert, zij geeft mij kracht ref: De Geest is mijn levenskracht
draagt mij naar het licht, dwars door duister en nacht
zij draagt mijn tranen, zij vangt mij op, haar armen rond-
om mij, zet mij weer rechtop. Haar wil ik bezingen
Haar samen vieren, Haar wil ik koesteren want Zij koestert
Haar wil ik smeken om bij mij te blijven, in deze wereld,
in jou en mij A. DE GEEST IS MIJN w

VPG NIEUWS (NEWS) VIA EMAIL

Wij willen u de gelegenheid bieden om uw VPG Nieuws direct, nadat de kopij naar de drukker is gegaan, via e-mail te ontvangen.

De maandelijks kosten van het kerkblad bedragen ca ANG 2.000,- per maand. Een flink bedrag op het budget. Toezending via e-mail kan dus een belangrijke besparing opleveren op de portokosten.

Bent u geïnteresseerd om de VPG Nieuws elektronisch te ontvangen meldt u dan aan middels het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie, via e-mail adres: vpgnews@gmail.com en u ontvangt uw VPG Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have the VPG News sent to you by email, as soon as the printer's copy is available.

This way we can save on our costs of about ANG. 2,000.00 per month.

If you are interested in receiving the VPG News by email, please subscribe by sending an email to the editorial staff, email address: vpgnews@gmail.com and you will receive your next VPG News in colour. Please, also include your name and street address.

Krijnie Wout.

DE CENTRALE KERKENRAAD

De Centrale Kerkenraad van de V.P.G. bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter		
Maritza Bakhuis	maritza@janbeau.com	Tel. 461 5013
Ebenezer Church		
Ludmila Sampson	L.sampson@vidanova.net	Cel. 527 9173
Emmakerk		
Farida Da Costa Gomez	faida@interneeds.net	Cel. 526 1566
Consistorie		
Jet Baank,	korabrivo@hotmail.com	Tel. 767 9620
Ministerie		
Rev. Leander Warren,	leanderwarren@yahoo.com	Tel. 465 7061
Kerkvoogdij/Fortkerk		
P. Jan Boodt	pjboodt@gmail.com	Tel. 747 3950
Diaconie		
Hanco de Lijster	hanco@interneeds.net	Cel. 510-4753

VPG NEWS-NIEUWS

VPG News-Nieuws is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het komt maandelijks uit en wordt aan de leden per post thuis bezorgd.

Administratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.

VPG News-Nieuws is gratis, maar donaties worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 900.913.02 bij de MCB t.n.v. VPG-Nieuws, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. Hans Végh, Rev. Leander Warren, Trijnie Meijer, Krijnie Wout, Rianne Plaisier, Klaas Dekker, Desta Nisbeth, Hanco de Lijster.

Druk: Drukkerij "De Stad" NV

Distributie: F.J. Rhuggenaath

Kopij kunt u het liefst met passende illustraties per e-mail naar vpgnews@gmail.com versturen.

De redactie houdt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen 15 juni 2011.**

Bijbelleesrooster

© Antilliaans Bijbelgenootschap

Woensdag	1 Juni	Psalmen 47:1-10
Donderdag	2 Juni	Handelingen 1:1-14
Vrijdag	3 Juni	1 Petrus 4:1-19
Zaterdag	4 Juni	1 Petrus 5:1-14
Zondag	5 Juni	Johannes 17:1-26
Maandag	6 Juni	Numeri 11:16-30
Dinsdag	7 Juni	1 Korinthiërs 12:1-13
Woensdag	8 Juni	Psalmen 104:1-18
Donderdag	9 Juni	Psalmen 104:19-35
Vrijdag	10 Juni	Handelingen 11:19-30
Zaterdag	11 Juni	Handelingen 13:1-12
Zondag	12 Juni	Handelingen 2:1-21
Maandag	13 Juni	Genesis 1:1-2:4a
Dinsdag	14 Juni	Exodus 34:1-17
Woensdag	15 Juni	Exodus 34:18-35
Donderdag	16 Juni	Daniel 3:8-25
Vrijdag	17 Juni	2 Korinthiërs 13:1-13
Zaterdag	18 Juni	Matteüs 28:16-20
Zondag	19 Juni	Spreekwoorden 4:1-13
Maandag	20 Juni	Genesis 22:1-19
Dinsdag	21 Juni	2 Koningen 4:1-17
Woensdag	22 Juni	2 Koningen 4:18-37
Donderdag	23 Juni	Romeinen 6:12-23
Vrijdag	24 Juni	Lucas 1:57-80
Zaterdag	25 Juni	Psalmen 13:1-16
Zondag	26 Juni	Matteüs 10:26-42
Maandag	27 Juni	Matteüs 11:1-15
Dinsdag	28 Juni	Matteüs 11:16-30
Woensdag	29 Juni	Johannes 21:1-19
Donderdag	30 Juni	Hooglied 2:8-3:4
Vrijdag	1 Juli	Kolossenzen 3:1-17
Zaterdag	2 Juli	Rechters 6:1-18
Zondag	3 Juli	Rechters 6:19-40
Maandag	4 Juli	Matteüs 12:1-21
Dinsdag	5 Juli	Matteüs 12:22-42
Woensdag	6 Juli	Matteüs 13:1-23
Donderdag	7 Juli	Jesaja 55:1-13
Vrijdag	8 Juli	Psalmen 119:81-96
Zaterdag	9 Juli	Psalmen 119:97-120
Zondag	10 Juli	Romeinen 8:1-11
Maandag	11 Juli	Romeinen 8:12-25
Dinsdag	12 Juli	Psalmen 119:145-160
Woensdag	13 Juli	Psalmen 119:161-176
Donderdag	14 Juli	Genesis 28:10-22
Vrijdag	15 Juli	Jesaja 44:1-20
Zaterdag	16 Juli	Psalmen 86:1-17
Zondag	17 Juli	Matteüs 13:24-43
Maandag	18 Juli	Matteüs 13:44-58
Dinsdag	19 Juli	Psalmen 119:121-144
Woensdag	20 Juli	Genesis 29:1-14
Donderdag	21 Juli	Genesis 29:15-30
Vrijdag	22 Juli	Johannes 20:1-18
Zaterdag	23 Juli	Romeinen 8:26-39
Zondag	24 Juli	Psalmen 128:1-6
Maandag	25 Juli	Matteüs 20:17-34
Dinsdag	26 Juli	Genesis 30:22-43
Woensdag	27 Juli	Genesis 32:22-32
Donderdag	28 Juli	Romeinen 9:1-18
Vrijdag	29 Juli	Romeinen 9:19-33
Zaterdag	30 Juli	Psalmen 145:1-21
Zondag	31 Juli	Matteüs 14:13-21

Adverteren

Nieuwe tarieven

De redactie van VPG Nieuws heeft onlangs de mogelijkheid weer geopend om voor geïnteresseerden een advertentie in ons kerkblad te plaatsen. Dit om ook op die manier te proberen de druk- en porti kosten te compenseren.

Teneinde te bereiken dat de prijs geen belemmering hoeft te zijn voor adverteren is met ingang van heden de prijs aangepast. Met ingang van editie November 2009 zal de prijs per advertentie ANG 60 per advertentie bedragen. Neemt u een abonnement voor de periode van 1 jaar (10 edities) dan bedraagt de prijs ANG 500,- per jaar. Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie van VPG is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs.

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 14.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com
Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Als u een zieke kent, hetzij in het ziekenhuis of thuis, of iemand die graag het Avondmaal aan huis zou willen ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met de predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive Communion at home, please contact one of our local board-members or the pastor.

Doopdata

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; ten minste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouwdiensten

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Extra collectes

Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd voor de uitdeling van voedselpakketten.

Kerkdiensten in Juni 2011

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



Ebenezer Church
Oranjestraat 111

02/06 Rev. L. Warren (A.D.)
05/06 Rev. L. Warren (H.C.)
12/06 Sis Y. Isidora (Pentecost Day)
19/06 Youth and Children (Father's day)
26/06 Rev. L. Warren



Fortkerk
Fort Amsterdam

02/06 Gezamenlijke Hemelvaartsdienst met de Emmakerkgemeente
05/06 Ds. R. van Buiren (H.A.)
12/06 Ds. R. van Buiren (Pinksteren)
19/06 Br. W. Kleine
26/06 Ds. M. Bakema



Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

02/06 Gezamenlijke Hemelvaartsdienst in de Fortkerk
05/06 Ds. W. Smit
12/06 Ds. H. Végh (H.A.) (Pinksteren)
19/06 Ds. J. Jonkman
19/06 Ds. W. Smit C4U 17.00 uur
Zie aankondiging onder "Indenti-feiten" op pagina 9.
26/06 Ds. H. Végh

NEWS FROM EBENEZER CHURCH



EBENEZER CHURCH

Wijk 1 Phone: 465 3121

Minister

Rev. L. Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:

Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Local Board Team

Elders:

Sr. L. Sampson 527 9173
(Chair) 736 9244 work
Br. D. Martina 733 1628
563 0557
Br. F. James 767 9068 res
Br. D. Nisbeth 691 2660
520 3015

Br. J. Teeuwen 562 9777

Deacons:

Br. A. Fernandes 524 7036
Sr. B. Lester 868 8206 res
522 1667

Sexton

Sr. Hilda Leonard 461 7670 res

FAMILY LIFE

By Desta Nisbeth

The family is the basic social unit of society. It is in the family that we first learn to play, to share, to help and to love. Some families effectively prepare family members to be strong, contributing members of society, other do not.

All families have challenges and weaknesses. But some families use key strengths to grow and prosper. What makes some families effective and others ineffective? Years of research have found that strong families cultivate six characteristics.

First, strong families have commitment.

The membership of each family member is recognized and valued. Family members are committed to help each other succeed and there is an attitude of "one for all, and all for one". In short, there is allegiance to the family and family life is a priority.

Second, strong families express appreciation.

Appreciation is one of the deepest human needs. We all want our efforts recognized and appreciated. Strong families make a habit of expressing gratitude. They look for the good in one another and openly acknowledge it when it is found. They celebrate their successes. In strong families, communication is positive and compliments are common.

Third, strong families spend time together.

Although quality time is important, so is quantity time. Strong families do things together and

do them often. They enjoy the time they spend with their families. They eat together, play together and work together.

Frequently they choose family activities over non-family activities. This abundance of time together helps them develop an abundance of shared experience and memories that unite and strengthen them.

Fourth, strong families develop spiritually. For many families, their faith community becomes a second family that provides extra support. A spiritual connection can also provide purpose, direction and perspective. As the old adage says, "the family that prays together stays together".

Fifth, strong families deal effectively with conflict, stress and crisis.

All families experience conflict, but strong families attack the problem, not each other. They manage conflicts in ways that are respectful of the unique perspective that each family member brings to a problem. Furthermore, strong families manage their resources wisely and plan ahead so stress is minimized. When crisis does hit, strong families unite and draw on one another for strength and support.

Finally, strong families have rhythm.

They have routines, rituals and traditions that give direction, meaning and structure to the daily flow of life. There are rules or principles that they live by. These family patterns or rhythms also give stability and clarify family roles and expectations.

Still, the healthiest families are also open to change. They have learned to adapt to the changing needs of their family. They grow with the times and one another. The harmony and rhythm may change in creative ways, but the beauty of the music continues.

Effective family communication could be listed as a seventh family strength, but actually communication is a basis for all family strengths. As the six strengths develop, so does communication. The reverse is also true, effective family communication contributes to the development of family strengths.

All families have room for improvement. All families have some strength. By adding

strengths to those you already have you can make your family even stronger.

Here are several ideas for strengthening your family:

1. Have regular dates. If you are married, make time for regular fun-time with your partner. A strong marriage can add strength to the family. Some families also have regular date nights with their children. Regardless of your family circumstance, make time for the important relationship in your life.

2. Hold regular family meetings. Family meetings help us give proper attention to our family. They provide a forum of discussion for family issues, and an



opportunity to plan for family time. Family meetings help us to be proactive instead of reactive.

3. Make a point to express your appreciation more often. Leak thank-you notes around the house. Incorporate an appreciation ritual into your family meeting. Celebrate special achievement of family members. Make list of 101 things for which your family can be grateful.

4. Make a plan for effectively dealing with conflict before you have conflict. Don't wait until the heat is on and tempers are high to decide how best to resolve a disagreement. Plan ahead and then, when needed, put your plan into action.

5. Explore your family history. Trace your family lines. Find out about roots and share the lessons of life from heroes in your family line. Find out what your ancestors stood for. Family history is a wonderful activity for all ages.

6. Keep a family journal or scrap book of significant family events and achievements. Remembering the good times can give us strength to endure the tough times.

7. Celebrate! Recognize the achievements of family members. Remember significant anniversaries with parties or family rituals. Make time to bask in the joyful moments of life.

Ω



Nog een aantal foto's van het gemeenteweekend van de Emmakerk te Lagoen



PLANTATION
FURNITURE & ANTIQUES

Bonaire
Kaya Industria 15
+5997175005

Curacao
Kaya Mensing s/n
Zeelandia
+59994610501

YOUR ADDRESS FOR SOLID TEAK FURNITURE

NIEUWS UIT DE FORTKERK



FORTKERK

Wijk 2 Tel. 461 1139

Ds R. van Buiren
Bramendiweg 194
tel: 465 3149
cel: 521 2195
E-mail: buire001@planet.nl

Wijkkerkenraadsleden

Ouderlingen
Zr. M. Bakhuis (kv) 461 5013
Br. P.J. Boodt (kv-scriba) 747 3950
Zr. M. van der Steen 747 7087
Br. L. van der Wolde 888-9447
(voorzitter en hulppredikant)

Diakenen

Br. F. Hasselbank 738 1725
Zr. L. Vliegthart 525 3338

Kosteres

Zr. A. Palm 462 6873

WIJKNIEUWS FORTKERK ds. Rob van Buiren

Om te beginnen: onze Fortkerk – helaas is het al een tijd voor een aantal mensen onmogelijk de diensten te bezoeken omdat de lift kapot is. U moet weten : er wordt alles op alles gezet de lift zo snel mogelijk gerepareerd te krijgen. Aanvankelijk dacht ik in dit nummer van VPG Nieuws al iets positiefs te kunnen melden, maar jammer genoeg – dat kan nog niet. Weest u er van overtuigd dat alles voor het herstel wat gedaan kan worden ook wordt gedaan. In het juli nummer vindt u ,hoop ik, goed nieuws hierover.

Onze Fortkerkgemeente heeft dringend behoefte aan nieuwe kerkenraadleden! De huidige samenstelling is qua aantal minimaal. En dat betekent weer extra belasting voor wie nu in de kerkenraad meedoen. Spontane aanmeldingen in een situatie als deze komen –in mijn lange ervaring- niet dikwijls voor. Maar via dit bericht (en zoals ook in kerkdiensten gevraagd) **komt hier de vraag echt op U, op jou af : denk aub. eens na over de vraag of U, of jij dit stuk verantwoordelijkheid in de Gemeente op U, op je wilt nemen.** U hoeft niet direct te beslissen, maar ik vraag u wel dringend hier over na te denken **en dan eens met een kerkenraadslid of mij daarover te spreken.** Ook voor de nieuwe predikant ds Lolkema die in september hier begint, zou het heel goed zijn met een ruimer samengestelde kerkenraad te kunnen beginnen. De handtekeningenactie voor Japan is afgesloten met de verzending van zo'n 700 handtekeningen uit diverse religieuze gemeenschappen, die zijn opge-

stuurd naar de ambassadeur van Japan in Nederland. Wellicht komen er uit deze actie nieuwe contacten voort tussen religieuze gemeenschappen. Daar wordt in ieder geval over gedacht en aan gewerkt.

Wij zijn in onze gedachten –en in de kerkdiensten met onze gebeden- verbonden met hen die ziek zijn en van wie wij dat weten. Op deze plek wil ik aan mevrouw Carolina Casperson en de heer Klaas Krijger ons “met hen meeleven” laten blijken – zo gaat dat in de Gemeente van Jezus Christus. Heel veel sterkte aan U en de uwen toegewenst – en moge U als goed ervaren wat zo diep en mooi gezegd en gezongen wordt in een van onze liederen: **Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen; zij gaat in alle nood door heel het leven heen.** En moge U zeker ook in het meeleven van anderen Gods goedheid ervaren.

Er zijn momenteel drie kringen gaande: **Tamarinochtendgroep (1e dinsdag) – dinsdag 7 juni – 10.00 uur; ZeRePa-ochtendgroep (2e maandag) - maandag 13 juni – 10.00 uur; (en de groep die ik noem :) Bidden als ethisch beraad voor Het Aangezicht van de Eeuwige – elke woensdagavond van 18 mei – 29 juni : 19.30 uur in de Fortkerk.**

De afgelopen weken waren er twee bijzondere ervaringen : ik mocht voorgaan in een dienst in de Caprileskliniek en voelde me daar direct thuis omdat de sfeer van de dienst heel veel lijkt op kerkdiensten in de gevangenis , waarin ik jarenlang mocht voorgaan. De andere ervaring was een bezoek aan landhuis Papaya

waar een opvang is voor ex-gedetineerden, waarvan ik de Curaçaose directeur ken. In Nederland was ik de laatste 10 jaren betrokken bij het opzetten van zo'n opvanghuis en nu tref ik iets vergelijkbaars aan hier op Curaçao. In de kerkenraad heb ik een en ander daarover verteld en U hoort daar op termijn waarschijnlijk meer van.

Na de goede Paasdiensten in de Stille Week zijn we in de kerk nu in beweging naar Pinksteren: Gods Goede Geest over en in mensen om de aarde humaner te maken, leefbaar en goed –niet maar voor een deel van de

mensen- maar voor allen – ZO is het bedoeld van meet af aan en daaraan moeten wij van dag tot dag herinnerd en daartoe geïnspireerd worden.

Wat betreft kerkdiensten in juni: op 5 juni vieren wij weer het Heilig Avondmaal en op 12 juni: Pinksteren, aan welke dienst ons koor Forti Cantando meewerkt.

Huisbezoek: het is goed dat mensen gebruik maken van het aanbod - stelt u prijs op een bezoek mijnerzijds, laat U het aub. weten .

Met een hartelijke groet

Ds Rob van Buiren

KIDS 4 CHRIST

door Annet van der Wolde

Op zondagmiddag 15 mei was er voor het eerst een kinderkerkdienst in de Fortkerk o.l.v. ds. Wouter Smit.

Het thema van deze dienst was : Met de herder kom je verder. Ds. Wouter vertelde over Petrus de visser. Toen hij daar over





vertelde had hij net als Petrus een schepnet bij zich. Petrus was zo blij dat hij als een schaap bij Herder Jezus mocht horen. Jezus gaf Petrus en ook ons de opdracht om zelf een herder te zijn in Zijn naam. Dus: Verder als herder! Er was ook een combo met een fluitiste, pianiste, ds. Wouter op gitaar en enthousiaste drummer Daniel. We zongen, klaptten en

dansten bij al die blijde liedjes. Er was ook een collecte voor de minder bedeelde kinderen op ons mooie eiland. Na afloop aten we met z'n allen meloen op het Fortplein. Op zondagmiddag 21 augustus is er weer een Kids 4 Christ dienst. Kom jij ook?

Ω



Oppasdienst voor de allerkleinsten

We zijn in de maand mei weer gestart met een oppasdienst voor kinderen van 0 - 5 jaar. Tijdens de dienst wordt er dan op uw kruost gepast. Ook in de maand juni is er oppasdienst.

In de maand juli stopt het even om vervolgens in augustus weer verder te gaan. We kunnen trouwens nog wel wat mensen gebruiken die af en toe willen oppassen.

Kinderen ouder dan 5 jaar kunnen naar de kindernevendienst.

Voor meer informatie:

Luuk van der Wolde (888-9447)



IDENTIFEITEN

door ds. Wouter Smit

Identifeiten

- De C4U (Christ for You) avondbijeenkomsten voor jongeren zijn niet van de grond gekomen. Maar er zijn ideeën voor een ander format. Meer hierover kunt u lezen in het hoofdartikel op de voorpagina.



- Op vaderdag, zondag 19 juni, wordt de eerste C4U dienst gehouden. Deze vieringen zijn bedoeld voor iedereen, die zich niet zo kan vinden in de traditionele kerkdiensten. Onder begeleiding van een combo en enkele zangers/zangeressen zullen moderne christelijke liederen gezongen. De preek is korter en krachtiger dan normaal. Voel je je aangesproken, dan ben je van harte welkom in de Emmakerk, hoek Schottegatweg/Arowakenweg, aanvang 17.00 uur.

Ω

NIEUWS UIT DE EMMAKERK



EMMAKERK Wijk 3

Tel. 737 3070

Predikant

Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: hans@vegh.tk
Website: www.vegh.tk

Wijkkerkenraadsleden**Ouderlingen:**

Zr. H. Baank (voorz.) 767 6920
Zr. M. Stomp 737 9886
Zr. F. Da Costa Gomez 432 6331 (w)
(jeugd) 526 1566 (c)
Br. O. Griffith (kv) 737 7745
Zr. D. Schrader (kv) 528 9530

Gironummer

"Wijkwerk Emmakerk" 580-101

Diakenen:

Zr. C. Tevreden 868 4247
Br. H. de Lijster 510 4753

Kosteres:

Zr. C. Gilmoor 668 5785

Website:

Emmakerk.freeservers.com

WIJKNIEUWS EMMAKERK ds. Hans Végh

In dit gedeelte wil ik u berichten over de activiteiten in onze Emmakerk. Als ik dit schrijf, is de restauratie van de Emmakerk goed op gang en verloopt alles naar wens. Allen, die hier bij betrokken zijn, wens ik veel sterkte. We zijn nu ook in de tijd van de examens. Alle jongeren, die examens moeten doen, wens ik veel sterkte en veel wijsheid.

Over onze kerkelijke activiteiten kan ik u het volgende berichten.

Gebedsgroep

Elke dinsdag komen we bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie of thuis bij br. en zr. Voigt, Alexanderlaan 6, Emmastad. We bidden voor kerk en wereld, voor ons eiland, voor onze bestuurders of persoonlijke zaken.

Catechisatie

Elke twee weken is er catechisatie voor onze jongeren van 12 tot en met 18 jaar. We komen op woensdag bijeen in de consistorie van de Emmakerk, van 19.00 tot 20.00 uur.

Belijdeniscatechisatie

Elke woensdag is er belijdeniscatechisatie van 20.00 tot 21.00 uur in de consistorie.

Bijbelstudie

We zijn nog steeds bezig met de Romeinenbrief. Het gedeelte over Israël (Rom. 9-11) hebben we net afgesloten. We komen eens in de twee weken op donderdag bijeen in de consistorie van 19.30 tot 21.00 uur. Voor de data, zie het kader hiernaast.

Cursus theologie

Sinds januari j.l. wordt er een beknopte cursus theologie voor

gemeenteleden gegeven. De afgelopen keer hebben we het Oude Testament afgerond en we gaan nu beginnen met het Nieuwe Testament. De grote lijnen zullen we gaan bespreken. We komen eens in de twee weken bijeen op donderdag van 20.30 tot 21.00 uur in de consistorie.

Seniorenmorgen

Op 13 juni a.s. is er weer een seniorenmorgen in de consistorie, van 9.30 tot 11.30 uur. We zingen en bidden en bespreken een bijbelgedeelte. Het is een morgen van ontmoeting en gezelligheid. U/jij bent op onze activiteiten van harte welkom!

Onze zieken

Zr. Carola Landheer moest een ingreep ondergaan in het Sehos. Br. Walter van Hoop lag ook enkele dagen in hetzelfde ziekenhuis. Zr. Ilse Jonkman-Visser moest geopereerd worden aan haar oog. Br. August Jong-Loy moest in het Sehos worden opgenomen wegens vocht achter de longen.

We wensen al onze zieken Gods nabijheid toe en veel sterkte.

Onze koster

Op 8 mei j.l. namen we afscheid van onze koster, zr. Millie Morgenstond. Jarenlang heeft ze trouwe dienst gedaan en we willen haar daarvoor hartelijk danken. Op diezelfde dag verwelkomden we onze nieuwe koster: zr. Carmen Gilmoor. We zijn blij, dat ze deze taak op zich wil nemen en wensen haar heel veel sterkte daarbij.

Bij de kerkdiensten

Op 2 juni a.s. is het hemelvaart. Jezus ging terug naar zijn Vader.

Hij is daar ter wille van ons. Hij is ons nabij en wil ons ook bij de Vader brengen.

Op 12 juni a.s. hopen we het Pinksterfeest te vieren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus wil ons niet als wezen achterlaten, maar door zijn Geest is Hij onder ons. We hopen dan ook het avondmaal met elkaar te vieren.

Op 19 juni is het vaderdag. Onze vaders krijgen dan extra aandacht.

We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.

Een vriendelijke groet voor u allen,

Ds. Hans Végh

Ω

ACTIVITEITEN Seizoen 2010/2011

Gebedsgroep:

Dinsdag 19.00-20.00 uur, in de consistorie of ten huize van br. en zr. Voigt, Alexanderlaan 6 te Emmastad.

Jongeren catechisatie:

Woensdag 1, 15 en 29 juni van 19.00-20.00 uur in de consistorie.

Belijdeniscatechisatie:

Elke woensdag van 20.00-21.00 uur in de consistorie.

Bijbelstudie:

De Romeinenbrief.
Donderdag 16 en 30 juni van 19.30-21.00 uur in de consistorie.

Cursus theologie voor gemeenteleden:

Donderdag 9 en 23 juni van 19.30-21.00 uur in de consistorie.

Seniorenmorgen:

Maandag 13 juni van 9.30 - 11.30 a.m. in de consistorie.

NIEUWS JET

PASEN.

Na de Stille Week met z'n sfeervolle diensten, volgde de vrolijke Paasdienst. Zr. Jeanette Kroes had muzikale medewerking van br. Johan Stegeman, samen klonk het heel mooi. De paaskaars werd zoals ieder jaar door de voordeur naar binnen gedragen, dit jaar mocht Nanclinsa de kaars vast houden.

MOEDERDAG.

Alle moeders/dames kregen bij de deur een bloemetje opgespeld, ze zagen er versierd en feestelijk uit. Na de dienst hadden de kinderen hun eigen programma

met moederdag-versjes, ze zongen ook een vrolijk liedje over de vogels, de jongens mochten erbij fluiten. Ze zongen het liedje twee keer, toen mochten de vaders mee fluiten, goed hoor papa's, dat klonk zeer vrolijk.



Na de dienst hadden we onze jaarlijkse bake-sale. Lieve mensen, hartelijk dank voor het bakken, voor het helpen verkopen én voor het kopen. De tafel was in een wip leeg en de opbrengst is super goed, eventjes f600, - verdiend voor het weekend van Lagun, hopi bon!!

DE VLEUGEL.

20 maart. zr. Jeanette Kroes zit aan de vleugel, ze glimt helemaal. De Fortkerk kreeg een nieuwe vleugel kado en wij werden gelukkig gemaakt met hun vleugel. Wij, Emma-leden, waren dolblij, maar zou de vleugel wel passen in ons hoekje? Ja hoor, met wat passen en meten en uit elkaar halen bij het binnendragen, kwam alles op z'n pootjes terecht.

Masha danki, Fortkerk (KV)!, dat jullie aan ons gedacht hebben.

KOSTER.

zr. Milly Morgenstond gaat na 20 jr stoppen als kosteres. Masha danki zr. Milly voor al die jaren trouwe dienst. Het was fijn samenwerken. Moge de Here je



V.l.n.r. zr. Milly Morgenstond, zr. Jet Baank, en zr. Carmen Gilmoor
Foto: Paul Devid

nog vele jaren sparen. We wensen je nog vele gezegende, gezonde en gelukkige jaren toe met allen die je lief zijn.

Onze nieuwe kosteres is zr. Carmen Gilmoor. zr. Carmen, je staat aan de start. Ook jou wensen we vele gezegende, gezonde en gelukkige jaren toe, want zonder kosteres lukt het echt niet. We hopen, dat je veel vreugde mag beleven bij dit mooie werk voor de Heer. Ga je ook voor 20 jaar? Wie weet...

JONGELUI.

Hoe was de start na zo'n lekkere lange paasvakantie? Een klein beetje moeilijk op starten, denk ik. Maar goed, de eerste week van 4 dagen, de start dus, zit er op.

En nu lekker doorgaan, goed je best doen, houd je huiswerk bij, dan komt het zeker goed.

BEJAARDEN/ZIEKEN.

Hoe gaat het met onze bejaarden en zieken? Lukt het een beetje? Wij vergeten u echt niet en blijven voor u bidden in onze gebeden.

GELOVEN.

Geloven is vertrouwen, op Christus kan ik bouwen
Hij is mijn steun en kracht, Hij heeft voor mij Zijn leven
Op Golgotha gegeven, Groot is Zijn liefdemacht.

Hij is uit het graf verzezen en heeft daarmee bewezen
De zoon van God te zijn, Zijn bloed bedekt mijn zonden
God heeft mij rein bevonden, Ik mag Zijn kind nu zijn.

zijn de blinden toch "knap" in het pikkedonker én.. ook zo vrolijk.



Een beeld van de deelnemers tijdens het diner.

Foto: Trijnie Meijer

ANDERS KIJKEN.

Je kunt op verschillende manieren naar medemensen kijken. De een zul je graag mogen, maar met een ander heb je veel moeite. Vraag God elke dag om andere ogen. Ogen die verder kijken dan de buitenkant. Ogen die kijken

met de onvoorwaardelijke liefde van de Heer Jezus. Het is gemakkelijk om van je vrienden te houden. Het is echter een opdracht van de Heer Jezus om juist van je vijanden te houden, Zo zullen veel situaties positief worden veranderd! Niks is krachtiger dan de Liefde!

"ik heb anderen met hart en ziel lief, als een mens die herboren is". (Naar 1 Petr. 1:22).

Wie zich op God verlaat, zal nooit door God verlaten worden, Gezegende Pinksterzondag, de maandag, 2e Pinksterdag is een normale werkdag.

Warme groetjes,
namens de Kerkenraad,

Jet Baank.

Ω

LOGEERADRES GEZOCHT

Lizette van de Wetering en Anneleen Haase zijn twee Pabostudenten uit Gouda. Ze hopen van 19 oktober t/m 16 november a.s. stage te lopen op de Marnixschool. Ze hebben een chr. achtergrond. Ze zoeken een logeeradres voor bovengenoemde periode. Het kan zowel een kostadres als een zelfstandige studentenwoonruimte zijn. Ze zouden graag met jongeren uit onze gemeente in contact willen komen voor advies e.d.

Wie kan in deze behoefte voorzien?

U kunt contact opnemen met mij, H.V., tel. 737-3070

Ω

Een fotocollage van het gemeenteweekend te Lagoen op 20 t/m 22 mei.



DINNER IN THE DARK.

We staan klaar om aan het grote avontuur te beginnen. Het was een groot succes en goede ervaring. Wat zijn wij toch begenadigd met het licht in onze ogen en wat







MEDITATIE VOOR PASEN

door ds. Jan Jonkman-em

Inhoud en betekenis van de Drieenheid Gods=Vader, Zoon en Heilige Geest zien we terug in de eenheid van Geest, Ziel en Lichaam. Ook deze drie vormen een onafscheidelijke eenheid in de mens. En daarom is voor ons christenen de opstanding van het lichaam/ des vlezes zo van belang.

Waarom opstanding des VLEZES?

Waarom is de ziel, of de geest niet genoeg?

In de eerste Christelijke gemeente met nog de begeleiding van de Apostelen werd dit een 'hot topic'.

Juist in de Griekse filosofie ging het om de 'gnosis'=de kennis, het lichaam speelde een ondergeschikte rol. Het materiele moest ondergeschikt worden gemaakt aan de ziel, de geest, die zich omhoog ontwikkelde om te goeder leest op te gaan in het hemelse niets, waar het zichtbare, dus ook de zichtbare wereld geen enkele rol meer mag spelen.

Het is juist de identiteit, de persoonlijkheid, het zichtbare, het lichaam die de ziel en de geest in de weg staat. De geest, de ziel moest ontsnappen uit het lichaam. Het "IK" moet verdwijnen om plaats te maken voor het weergaloos opgaan in de geesteswereld. Dit is de religie ten top: Trapsgewijze zelfverlossing. Religie is in de zuivere zin een teruggrijpen naar hetgeen verloren is gegaan. Dus, een vanuit de mens naar de 'persoonsloze godheid'. Religie is het willen teruggrijpen naar de goddelijke status die de mens

verloren heeft door de zondeval en ten koste van alles, met alle middelen van macht de mens wederom knechten en onderwerpen aan religieuze regels en wetten. Zulke religieuze leringen zijn net als drugs, ze werken verdovend en verslavend. Je hoeft immers nooit meer verantwoording af te leggen van je leven, van je doen en laten!

Ook in onze moderne tijd zien we deze stromingen terug, zoals in de Christian Science Movement (Het cruiseschip the Freewinds verkondigt deze leer in hun "The Scientology Church")

Maar in de ware Godsdienst geloven wij dat God een persoon is, die een liefdesrelatie is aangegaan met zijn kinderen=de mensen. Een liefdesrelatie is een persoonlijke relatie, zoals wij die terugvinden in Johannes 3:16 "Alzo lief heeft God de wereld dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft voor die wereld, opdat een ieder die in Jezus Christus gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben".

Waarachtige godsdienst maakt vrij, religie knecht!

Dus:

De Here God is een persoon, die zich geopenbaard heeft in 3 gestalten om de schepping, de verlossing en de bezieling tot aan het einde der aarde te verwerken. Met de Schepping gaf God Zijn ZIEL=LEVEN in de mensen; In de verlossing werd Hij mens=zichtbare wereld in een menselijk LICHAAM en verlost de mens van alle zonde. En het

bewijs is nu juist de lichamelijke opstanding van Jezus. Daarom weten wij dat het echt en echt waar is en daarna gaf Jezus ons de Trooster= De GEEST.

De eenheid van Ziel=Leven, van lichaam=Verlossing en van Geest=het Leven met God en mensen en tussen mens en medemens.

Hier zien we de eenheid van geest, ziel en Lichaam terug.

En aan een persoon zit een lichaam, dus de eenheid van de onzichtbare en zichtbare wereld.

Als wij alleen maar moesten geloven in de opstanding van de ziel/geest van Jezus, waren wij de meest miserabele mensen op aarde geweest.

Daarom, lees 1 Corinthiers 15: 12 -22!

De apostel Paulus zegt het hier zo treffend, dat als wij alleen maar moeten geloven in een Jezus, die 33 jaar op aarde heeft geleefd en daarna aan het kruis is gestorven, dan, ja dan zijn wij miserabele mensen, die voor de gek zijn gehouden, misleid, maar nu –na de beroemde woorden: HET IS VOLBRACHT- diezelfde Jezus uit de dood is opgestaan, weten wij dat er een eenheid is tussen Geest, Ziel en Lichaam. Daarom het bewijs: Opstanding des vlezes, of ook het lichaam! De drie-eenheid van God: de Schepper, van God, de Verlosser en God en van God, de Geest is hersteld.

Bijbelse getuigenissen:

- De verschijning aan Thomas: Johannes 26-29
- De verschijning aan de Emmausgangers: Lucas 24: 28-35

Nu gaan we over tot het uitleggen van het Bijbelse begrip: OPSTANDING.

De opstanding is HET centrale begrip in de Bijbel. Tegenover de Griekse uitleg van het woord, dat "Onsterfelijkheidshoop" betekent staat in de Bijbel de wederopstanding van de gehele mens centraal. De gehele mens van geest, ziel en lichaam. Het Nieuwe Testament kent voor opstanding twee uitdrukkingen: **anastaenai en egeiresthai** in de betekenissen van opstanding en opwekking en die geven de twee

kanten van dezelfde zaak aan. Johannes geeft dat zo mooi weer in Johannes 11:25='Ik ben de opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof u dat?'

In Jezus' tijd had je twee stromingen:

- a. De Farizeeën
- b. De Sadduceeën

De eersten geloofden wel in een leven na de dood, de Sadduceeën niet.

In het oude Israel leefde de opstandingsgedachte, bij voorbeeld:

- Eerst de beangstigende gedachte dat dood, ook werkelijk dood is: We lezen Psalm 6:6; Psalm 115:17. En ook nog Psalm 88:6, etc.
- Aan de andere kant de geloofshoop over leven en dood: 1 Samuel 2:6, Psalm 2:6; Psalm 16:10

In het N.T. is Jezus, de Christus, de opstanding en het leven, de grondgedachte over leven en sterven. Het gaat er om dat Jezus, de Redder van de wereld is om de zonden van de mensen te vergeven en te overwinnen. Hij, de mens Jezus, wordt de tweede mens genoemd na Adam als de eerste mens. Hij, Jezus wordt de laatste adam volgens de Bijbel, er zal geen nieuwe herhaling van de hele geschiedenis plaatsvinden. Daarom de woorden aan het kruis: "Het is VOLBRACHT". De opstanding nu is het bewijs, het authentieke bewijs dat het echt en helemaal echt waar is. Daarom is Hij de Messias, de Christus.

Daarmee valt en staat ons hele geloof. Als je daar niet in gelooft verandert je 'godsdienst' in een 'religie'. Twee werelden van verschil.

Het is maar, waar je levenskeuze ligt.

Opgemaakt op 14 april 2011
Ds. J.Jonkman-em

Ω

Naschrift redactie:

Bovenstaand artikel was oorspronkelijk ingestuurd voor plaatsing in onze editie van mei 2011, maar is vanwege ruimte gebrek niet in die editie geplaatst.

ZO GEZEGD

door Trijnie Meijer

Niet heet of koud worden

Dit betekent: onverschillig blijven.

Dit beeld is gefundeerd op het universele verschijnsel dat opwinding en betrokkenheid met verhitting van het lichaam, en daarentegen onverschilligheid en afstand met verkillig samenhangen. De uitdrukking kan zich dan ook goed buiten de Bijbelse invloed ontwikkeld hebben, hoewel er een sterke overeenkomst is met Openbaring 3:15-16: "Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet.

Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen." Deze hartenkreet is gericht aan de kennelijk lauwe christengemeente in Laodicea.

Bron: Bijbels Lexicon



GELOOF IN KUNST

door Trijnie Meijer



Naam maker: **Il Guercino (Giovanni Francesco Barbieri)** 1591 – 1666

Naam schilderij: **Abraham verstoot Hagar en Ismaël**

Materiaal: olieverf op doek (115 × 154 cm) — 1657

Bevindt zich in: Pinacoteca di Brera, Milaan

Fraaie compositie van de 17e-eeuwse Bolognese meester Il Guercino. Het jongetje Ismaël huult als zijn vader Abraham hem en zijn moeder Hagar gelast zijn huis te verlaten, omdat Abrahams vrouw Sarah inmiddels zwanger is. Sarah, op de rug gezien, doet alsof haar neus bloedt, terwijl zij Abraham tot de verdrijving heeft aangezet. Guercino was een Italiaanse kunstschilder uit de barok wiens originele naam Giovanni Francesco Barbieri was. De in de nabije omgeving van Bologna geboren Guercino was een medestudent van de schilder Ludovico Carracci. In Rome schilderde hij in de periode tussen 1621 en 1623 onder meer het plafond-fresco van Casino Ludovisi. Zijn altaarstuk Begrafenis van St. Petronilla (1623), vervaardigd voor een altaar in de Sint-Pietersbasiliek, is te zien in de Musei Capitolini. Door de classicistische tendensen veranderde hij zijn stijl. Volgens kenners evenaarden zijn werken daarna nooit de dramatische intensiteit van zijn vroege werk.

Dit werk is gekoppeld aan Genesis 21:14

Bron: www.statenvertaling.net

QUIZ

door Trijnie Meijer

Deze maand een quiz over Gideon. Wat weet u over hem?

- Waarover klaagde Gideon tegenover de engel van de Heer?
 - dat de tarweoogst mislukt was
 - dat hij er extra werk aan had om de oogst in de wijnpers te moeten verstoppen
 - waarom God zijn volk niet bijstond, nu ze waren overgeleverd aan de Midjanieten
- Welke opdracht kreeg Gideon van God?
 - hij moest 7 maal 7 maal zijn oogst weggeven aan armen
 - hij moest moed tonen en het volk Israël bevrijden
 - hij moest niet zo zeuren en gewoon doorwerken
- Gideon moest een nieuw altaar bouwen en de mooiste stier van zijn vader offeren. Wat moest hij eerst nog doen?
 - het altaar slopen dat zijn vader voor Baäl had gebouwd en de Asjerapaal omhakken
 - een reis maken door de woestijn van 40 dagen
 - trouwen met een prinses
- Gideon wilde zeker weten dat hij Israël moest bevrijden. Hoe moest God dat aan hem bevestigen?
 - God zou de planeten Pluto, Mars en Venus en dezelfde lijn aan de hemel zetten die nacht
 - Gideon zou een wollen vacht op de dorsvloer leggen die nacht. 's Morgens moest de vloer om de wollen vacht droog zijn, maar op de vacht moest dauw liggen
 - God zou de volgende dag een geitenbokje voor de deur van Gideon plaatsen
- Was Gideon na de eerste proef overtuigd?
 - Ja, hij was bijzonder onder de indruk
 - Nee, Gideon verzocht God om nog een proef
 - Nee, maar hij durfde God niet nogmaals om bewijs te vragen
- Uit hoeveel mannen bestond het eerste leger van Gideon?
 - 11.000
 - 22.000
 - 33.000
- Hoeveel mannen vertrokken omdat ze bang waren?
 - 1.000
 - 5.000
 - 10.000
- Welke mannen moest Gideon van God uitkiezen voor het leger?
 - de mannen met blauwe ogen
 - de mannen die bij het water dronken uit hun handen
 - de mannen die het water oplikten als honden
- Uit hoeveel mannen bestond het uiteindelijke leger?
 - 300
 - 5.600
 - 10.000
- Hoe overwon het leger de Midjanieten?
 - ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorns in de rechter en schreeuwden: "Te wapen voor de Heer en Gideon!"
 - de Heer had de Midjanieten in slaap doen vallen, waardoor het leger van Gideon iedereen gevangen kon nemen
 - het kamp van de Midjanieten vatte vlam, waardoor de Midjanieten op de vlucht sloegen



1c, 2b, 3a, 4b, 5b, 6b, 7c, 8c, 9a en 10a

Oplösungen:

RELI-LINKS

door Trijnie Meijer

Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites met religieuze inhoud.

www.vanderleeuwstichting.nl

De Prof. dr G. van der Leeuw-Stichting is vernoemd naar de godsdiensthistoricus en eerste na-oorlogse minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Gerardus van der Leeuw (1890-1950). In zijn visie moest het culturele leven in het na-oorlogse Nederland voortbouwen op de klassieke traditie van Bijbels humanisme. Daarbij geloofde hij dat niemand het leven kan verstaan zonder daar op enigerlei wijze artistieke expressie aan te geven. Leerlingen richtten na zijn dood een "ontmoetingscentrum van kerk en kunst" op. De termen 'kerk' en 'kunst' dienen in de breedste zin te worden opgevat. De stichting levert een fundamentele bijdrage aan de ontmoeting van 'kerk' en 'kunst' in de steeds weer prikkelende actualiteit.



www.totheildesvolks.nl

Tot Heil des Volks is een christelijke hulpverleningsorganisatie die werkt vanuit het hart van Amsterdam. Op plaatsen waar anderen niet komen, zoeken medewerkers en vrijwilligers van Tot Heil des Volks de mensen op om te helpen en hen bekend te maken met de liefde van Christus.

In de tweede helft van de 19e eeuw ontstond er een beweging van geestelijke vernieuwing die later zou worden aangeduid als het Réveil. Verschillende predikanten die al jaren de christelijk boodschap preekten, kwamen tot een levend geloof in Jezus Christus. Eén van hen was Jan de Liefde. Het effect van deze geestelijke vernieuwing bleef niet beperkt tot een kring intellectuelen. God opende de ogen van de Réveilmensen voor de nood van de armen. In september 1849 liep Jan de Liefde door de straten van de Jordaan. Getroffen door de diepe armoede die hij zag, vroeg hij zich af of hij iets zou kunnen doen. De Liefde benaderde ene mevrouw Schouten, die bezig was met het schoonmaken van viskisten, met de vraag of hij Bijbellezingen in haar huis mocht houden. Dat mocht. Aanvankelijk was er niet veel belangstelling. De eerste samenkomst werd bezocht door drie vrouwen en een blinde orgeldraaier, maar al snel kwamen honderden mensen luisteren naar de woorden van dominee De Liefde. De Liefde begreep dat je men-sen niet het evangelie kon vertellen zonder om te zien naar hun lichame-lijk welzijn. In 1855 richtte hij daarom de Vereniging Tot Heil des Volks op. Er werden scholen voor haveloze kinderen gestart, waar kinderen niet alleen onderwijs, maar ook kleding, voedsel en een bad kregen. Aange-zien de wereld is veranderd zijn de werkzaamheden van deze stichting ook veranderd, maar de missie van Tot Heil des Volks is samen te vatten met de woorden: evangelisatie, hulpverlening en profetisch geluid.

www.thedaywatch.nl

Het 24-7 gebed is een wereldwijde gebedsbeweging gedragen door veel verschillende kerken en organisaties. Met de nadruk op 'beweging'. Als je mee doet met het 24-7 gebed kom je niet bij een organisatie. Je schrijft je niet in voor nog een club. Want samen zijn we deel van het koninkrijk van de levende God.



www.sevenfm.nl

Seven FM is een internet radiostation dat de hele dag Christelijke muziek draait. Ga naar de site en klik op "listen" rechts bovenin om naar de beste en mooiste christelijke muziek te luisteren.

www.hijismetons.nl/postkantoor/

Wilt u een christelijke kaart per e-mail versturen voor een verjaardag, een huwelijk, een geboorte of zomaar? Dan kunt u op deze site terecht.

Hij is met ons
Postkantoor tje

AMNESTY

SUDAN: JOURNALIST GEMARTELD EN GEVANGEN



Abuzar Al Amin, journalist voor de Soedanese krant Rai Al Shaab, zit een gevangenisstraf van twee jaar uit wegens 'het ondermijnen van de grondwet' en 'het publiceren van onwaarheden'. Na zijn arrestatie in mei 2010 in Khartoum werd Abuzar drie dagen lang incommunicado vastgehouden en ondervraagd. Hij zou hierbij gemarteld zijn. Ook andere medewerkers van de krant werden in deze periode gearresteerd en veroordeeld. Abuzar Al Amin is momenteel de enige die nog vast zit.

De aanleiding van de arrestaties was de publicatie van verschillende kritische artikelen in de Rai Al Shaab. In de artikelen werd er onder andere een analyse gemaakt van de uitslag van de verkiezingen van april 2010. In een andere publicatie suggereerden de journalisten dat er een Iraanse wapenfabriek in Soedan zou zijn gebouwd. De nationale veiligheidsdienst deed in mei 2010 een inval bij de krant en sindsdien wordt deze niet meer uitgegeven.

Schrijft u alstublieft vóór 1 juli 2011 een brief aan de minister van justitie van Soedan en roep op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Abuzar Al Amin.

Mohamed Bushara Dousa

Ministry of Justice

PO Box 302

Khartoum

Sudan

Fax: +249183770883

E-mail: moj@moj.gov.sd

Stuur een kopie van de brief naar:
Ambassade van de Republiek

Sudan

Z.E. de heer Sirajuddin Hamid

Yousif

Laan Copes Van Cattenburch 81

2585 EW Den Haag

Fax: 070 3617975

E-mail: sudan@telfort.nl,

sudan@tiscali.nl

(plaats, datum)

Your Excellency,

Please allow me to express my concern about the case of Abuzar Al Amin, a journalist for the Sudanese newspaper *Rai Al Shaab*. Abuzar Al Amin is currently serving a two-year prison sentence for 'undermining the constitution' and 'publishing false news'. He was reportedly tortured after his arrest and ill-treated in prison.

Abuzar Al Amin and several of his colleagues were arrested because of the publication of critical articles in the *Rai al Shaab*, a paper that was raided and closed down along with the arrests of its journalists.

Abuzar Al Amin was clearly and solely detained for exercising his right to freedom of expression.

I strongly urge you to release Abuzar Al Amin immediately and unconditionally as he is a prisoner of conscience.

I also call on you to ensure the alleged torture and other ill-treatment during his detainment are effectively and impartially investigated. The newspaper *Rai Al Shaab* should be reinstated as soon as possible.

I am confident of your good will and sense of justice.

Yours sincerely,

(naam, adres)

Bron: www.amnesty.nl



Kid' zzzzzzzz corner



Het brandende braambos

De farao kwam er maar al te gauw achter wat er gebeurd was. Zijn soldaten achtervolgden Mozes tot in de woestijn, maar ze konden hem niet te pakken krijgen.

In de woestijn ontmoette Mozes een wijze man: Jetro. Mozes trouwde met Sippora, één van zijn dochters. Veertig jaar lang zorgde hij in de woestijn voor zijn gezin.

Op een dag hoedde Mozes de schapen van Jetro toen hij iets heel wonderlijks zag. Aan de voet van een berg stonden enkele braamstruiken in brand. Maar het vuur verspreidde zich niet. Het braambos brandde ook niet uit.

Mozes hoorde een stem die riep: "Mozes! Mozes?"

"Hier ben ik."

"Kom niet dichterbij," zei de stem. "Trek je sandalen uit. Je staat op heilige grond. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob."

Toen Mozes dat hoorde liet hij zich voorover op de grond vallen. Hij durfde God niet aan te kijken.

De Heer zei: "Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren zijn voor Mijn volk. De tijd is gekomen dat Ik Mijn mensen zal redden. Ik zal hen terugbrengen naar het land dat Ik lang geleden beloofd heb aan Abraham en Izaäk. Het is heerlijk land, waar veel water is en vruchtbare grond. Ga terug Mozes. Ik stuur je naar de farao om Mijn Volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden."

Bron: Bijbel voor Kinderen ~ Anne de Graaf



MOPPEN:



Sebastiaan zit bij de dokter en moppert: "Ik kan niet slapen, dokter. Ik doe 's nachts niets anders dan liggen draaien." Dokter: "Geen wonder dat je dan niet in slaap komt. Je moet ook rustig blijven liggen!"



Jantje komt bij de tandarts vandaan. Moeder vraagt hem: "Doet je kies nu nog pijn, Jantje?" "Geen idee," antwoordt Jantje, "de tandarts heeft hem gehouden."



Waarom mag je nooit afbeeldingen van een kat op je computerscherm laten zien? Anders verstopt je muis zich!

Jantje komt van school en moeder vraagt waarom hij zo blij kijkt. Jantje:

"Ik heb een complimentje van de juf gekregen!" Moeder: "Wat vond ze dan zo goed?" Jantje: "Ze zei dat we allemaal sufferds waren, en dat ik de grootste was!"



Welk instrument werkt nooit mee? Een dwarsfluit.

Jantje zegt tegen Piet: "Mijn vader zit in de gevangenis door zijn geloof." Zegt Piet: "Echt! Waarom dan?" Zegt Jantje: "Hij geloofde dat hij de belasting niet hoefde te betalen."



"Papa, krijg ik geld?" "Wat ga je daarmee doen?" "Het is voor een oud vrouwtje." "Dat vind ik heel lief van je, jongen. Waar is ze?" "Ginder, dat vrouwtje dat ijsjes verkoopt."

"Kom", zegt Hansje, "we gaan dierentuintje spelen. Ik zal een beer zijn." "En ik dan?" vraagt Grietje. "Jij speelt de bezoeker die haar koekje aan de beer geeft."



Wat is groen en heel erg moe? Een krop slaap.

Liesje koopt bij de kruidenier op de hoek een doosje eieren. "Wat zijn de eieren klein", zegt ze tegen de kruideniersvrouw. "Nog even geduld, juffertje, ze zijn pas gisteren gelegd!"



Wat is rood en kan ontploffen? Knalrood.