

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

KENNISMAKING

Oktober 2011

ds. W. Lolkema

Landen op dit eiland.

In dit artikel wil ik u graag iets vertellen over onze eerste ervaringen op het bijzondere eiland wat mijn vrouw Marjan en ik (echt als NIEUWkomers!) sinds zeer kort samen met u mogen bewonen. Zo kunnen we meteen wat met elkaar kennismaken.

Wij zijn op 12 augustus hier neergestreken. Zoiets doe je niet onvoorbereid. We hebben in het najaar van 2010 goed nagedacht over de vraag of deze verhuizing een goede stap zou zijn op dit moment in ons leven. We hebben zakelijke dingen nageplozen en veel met onze kinderen en overige familie gepraat. Gelezen over het eiland. En ons hier vorig najaar tien dagen georiënteerd. Geprobeerd ons een beeld te vormen. Nagedacht over roeping. En over mogelijkheden voor werk voor mijn vrouw. Toen vorig jaar op de zondagavond voor kerst in Roosendaal NL de sneeuw met dikke vlokken uit de lucht viel, heb ik dhr.P.J. Boodt gebeld: we doen het! We nemen het beroep van de VPG aan en komen in 2011 naar Curaçao.

Dat bericht kwam stevig aan bij onze gemeentelieden. Ik vertelde het op kerstavond in de kerkdienst waar ik voorging. (Ik werkte daar op dat moment vijftien jaar). Heel veel mensen wisten het eiland op de kaart wel te vinden. Sommigen niet. Weer anderen waren ook wel eens op Curaçao geweest. Na die kerstavond was het een hele tijd heel stil in het contact met de VPG. We zaten weer tot over onze oren in ons werk in Nederland. In januari werd mij nog wel gevraagd om relevante diploma's te scannen en te mailen naar het Bureau VPG. Pas rond Pasen - eind april dus - kwam er schot(te) in de zaak, vooral door één belangrijke handtekening van de minister-president van het eiland. En geleidelijkaan ontdekten wij dat in dit land bepaalde dingen wat anders gaan dan in Nederland. En juist dat maakt de stap om hier te gaan wonen en werken boeiend. We hebben gezegd: we willen proberen te leren om mee te bewegen in de leefstijl en het leeftempo van de mensen hier. Dat

is ons wat waard. En het lijkt ons ook noodzakelijk. Het is vruchtbaar in contacten die we leggen. Het zou heel onverstandig zijn om met alle gewoontes van "Europees Nederland" binnen te komen in Caribisch Nederland. Bovendien was er ooit een apostel die schreef: Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. (Romeinen 12: 18)

Een boeiend boek: Slagschaduwen.

Momenteel doen we ervaringen op door het alledaagse leven (incl. het werk) en door het lezen van kranten. En er is ook goede lectuur die inzicht geeft in de manier waarop veel mensen hier leven. En dan blijkt ook dat allerlei concrete verschijnselen hun basis hebben in de geschiedenis van het eiland. Het is interessant om daarvan iets te weten. Een boek wat ik cadeau kreeg van een familielid bij ons afscheid van Roosendaal NL is werkelijk een voltreffer. Het heet Slagschaduwen en is geschreven door journaliste Colet van der Ven. Ik zou het wensen in de handen van iedereen die vanuit Nederland hier komt wonen. Het boek heeft als ondertitel: Erfenis van een koloniaal verleden. De uitgave bestaat grotendeels uit interviews met en meningen van geëngageerde Curaçaoënaars. Van scholier tot oud-minister-president, van psychiater tot schrijver tot politicus tot kunstenaar. Er hebben bijna veertig mensen aan het boek meegewerkt. De insteek is: hoe wordt er momenteel – voor en kort na 10.10.10 – in de Curaçaoese gemeenschap gedacht over de doorwerking van het verleden? Welke "slagschaduwen" worden zichtbaar in de samenleving van vandaag? De auteur noemt haar boek een röntgenfoto van deze samenleving. Een röntgenfoto brengt immers aan het licht wat verborgen is. Zo'n foto markeert gezonde en ongezonde plekken en openbaart ook de mogelijkheden voor de toekomst. Is diagnose en prognose in één. Het goede van het boek is dus óók dat het niets verbloemt. Zaken worden reëel benoemd. En dan niet door een ambtenaar uit Den Haag maar door inwoners van dit land. Ik wil daarvan graag iets met u delen.

1-2

Kennismaking
ds. W. Lolkema

3

Redactioneel
Overdenking Psalm 80
ds. H. Végh

4-5

Informatie: Bijbelrooster
kerkdiensten

6-7

Opinie ds. J. Jonkman
Vervolg wijkbericht
Emmakerk

8-11

Berichten uit de wijken

12

Jeugddominee en
kerkvoogdij

Een enkele opmerking. Soms kom ik in het boek algemeenheden tegen. Dan vraag ik me af: zou dat nou echt voor iedereen zo gelden? Nee, vast niet. Maar zonder enig generaliseren kun je een boek zoals dit haast niet schrijven. Dat generaliseren komt u dus zo nu en dan hieronder ook tegen. Ik citeer vrijelijk uit het boek. Natuurlijk ga ik daarbij uit van het gezag van de medewerkers aan het boek en van de deskundigheid van Colet vd Ven. En natuurlijk besef ik ook dat iemands politieke stellingname van dit moment een rol kan spelen in de manier waarop zij / hij zaken verwoordt.

Slavernij: gevolgen in de 21^e eeuw.

Een fors deel van het boek is gewijd aan het onderwerp slavernij. Want zegt iemand: zoals een vrouw negen maanden moet onzwangeren na een zwangerschap, zo moeten wij (hier op het eiland) nog onzwangeren van tweehonderd jaar slavernij en honderdvijftig jaar kolonisatie. Wat heel diep in de gedachten van eilandbewoners lijkt te zitten is de gedachte dat je inferieur bent. Minder waard dan je kolonisator. Volgens een hoogleraar werkt het slavernij-verleden door in alle aspecten van de samenleving. Dat remt de creativiteit.

Diezelfde hoogleraar valt het op dat nogal wat eilandbewoners worden beheerst door wantrouwen. Hij merkt dat als na een lange vergadering er altijd wel iemand naar hem toe komt die bang was om tijdens de vergadering iets in te brengen. Maar onder vier ogen moet het nog wel worden gezegd. Hij wijt dat aan het feit dat mensen zich aangewend hebben om door de ogen van de blanke meester (kolonisator) naar zichzelf en hun lotgenoten te kijken, met alle gevolgen van vervreemding van zichzelf die daarbij horen. Ook trekt deze hoogleraar een lijn naar situaties van beginnend verzet tijdens de slavernij: was er misschien toch een andere slaaf voor wie je (met je plannen) moest oppassen? Een informant? Een klikspaan? De conclusie van de professor biedt een opening: we zijn geneigd vooroordelen te signaleren waar die helemaal niet spelen. Een andere eilandbewo-

ner vertaalt dit zelfs naar “onze” te slaafse houding tegenover de Nederlandse regering.

Een pedagoog vertelt dat eilandbewoners in de slaventijd veel calorierijk, zout vlees aten. Moesten eten, neem ik (wl) aan. Immers, hoe zwaarder je was, des te meer geld bracht je op. Dat heeft geleid tot de onjuiste gedachte dat dik gezond is. Die mening schijnt nog steeds te leven op het eiland.

Uit deze enkele citaten kun je concluderen dat bepaalde kwalijke aspecten van de slavernij – bijna 150 jaar na de afschaffing ervan – ook nu nog van invloed zijn op de Curaçaose samenleving. Het boek noemt nog veel meer voorbeelden, maar ik moet me beperken.



De voorouders deden het toch maar, ondanks alles...

Waar het boek óók uitgebreid over spreekt is over een actieve opstelling ten aanzien van het verleden. Je kunt immers de houding kiezen dat je je onderdrukt “moet” voelen. Maar, zegt een oud-premier: daar help je niemand mee! Want stel nu eens dat jouw ouders of grootouders een bedenkelijk verleden hebben. Dan hoeft het toch niet mis te gaan met jou? Volgens een oud-minister wordt het verleden soms zelfs gebruikt om niet te veranderen: “Nee hoor, ik ben niet op tijd want we hebben als slaven niet geleerd om zelf onze dag in te delen. “ Alsof je het je als slaaf kon permitteren om te laat te komen... En een kunstenaar zegt: Die voorouders van ons, die hadden een mentaliteit die hen vooruit hielp! Er is te weinig aandacht voor hun overlevingskracht, hun geestelijk bewustzijn. De slavernij is geweest, velen hebben haar

overleefd en iets van het eiland gemaakt. Ja, je kunt je schamen voor het verleden. Maar als je bedenkt wat de slaven hebben doorstaan, is het bijzonder dat ze nog voortleven in hun nakomelingen.

Een bezoek aan het slavernijmuseum in Otrobanda gaf ons (mijn vrouw, onze dochter en mijzelf) onlangs een beeld van het slavenbestaan. Maar ook van de rijkdom van de Afrikaanse cultuur. De slaven die de barre overtocht moesten maken vanuit West-Afrika naar het Caribisch gebied namen natuurlijk die cultuur mee. Weliswaar niet in hun handen, maar wel in hun hoofd en hart. Ze waren mensen met een “rijk” verleden. Het was ook bijzonder voor ons om (bij kleine Knip?) het monument te zien dat herinnert aan de opstand van 1795.

En in datzelfde kader wordt door een oud-premier in het boek een pleidooi gevoerd voor de rehabilitatie van Tula, DE man / de slaaf achter de grote slavenopstand van augustus 1795 die – met enkele andere slaven – op gruwelijke wijze aan het einde van zijn aardse leven is gekomen. Hij werd vroeger gezien als een boef en herrieschopper. Maar hij was een leider, want hij geloofde in een samenleving waarin zwarte en witte mensen in vrijheid kunnen leven.

Een antropologe vertelt dat er in de tijd van de slavernij sprake was van het zgn. somatisch normbeeld. Het ideaal was: een blanke huid, dunne lippen en scherpe neusvleugels. Moet je nagaan wat het met je doet als jouw uiterlijk daar ver vanaf staat en blanken steeds meer nadruk leggen op kleur- en standsverschil. Gelukkig zegt een oud-premier nu: Je ziet zwarte mensen op de

beste posities! En mw. Jenny Black zegt: ik ben trots op mijn kleur, ik ben trots op mijn naam.

De kerk. En onderwijs dat je van Boven Wijzer maakt.

En de kerk? Die komt er in dit boek niet altijd even best vanaf. Eén van de “makers” van het boek ziet de kerk als één van de drie autoritaire structuren, samen met school en gezin. Naar mijn mening gaat die opvatting terug op een gedateerd idee van de kerk. Maar goed, zo was het dan wel vroeger: na de slavernij, dus na 1863, moest de voormalige slaaf worden gekerstend en worden opgevoed in het Europese waardenpatroon. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, mochten dominees wel slaven dopen. Ze moesten dat zelfs doen van hogerhand. Protestanten waren echter niet zo happig op niet-blanke mensen in hun kerk. Maar ze moedigen in de negentiende eeuw wel het Rooms-Katholieke missiewerk aan. De RK geestelijkheid op het eiland bestond weliswaar niet uit revolutionaire denkers, maar de missie zette zich wel in voor de ontwikkeling van de “donkere volksklasse”. Bisschop Niewindt liet een ziekenhuis bouwen. Bisschop Verriet richtte een vakbond op voor havenarbeiders.

En de Zusters van Roosendaal – mij welbekend vanuit mijn vorige woonplaats – kwamen volksonderwijs opzetten. Oud-premier Jandie Paula zegt in het boek van Van der Ven: Er is een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. Als je mensen inzicht geeft in de werking van bepaalde mechanismen, kan er werkelijk iets veranderen. En (voeg ik toe) zo leer je waarom situaties zijn zoals ze zijn. En dan bedoel ik niet allereerst de feitenkennis in de zin van: de Rijn komt bij Lobith ons land binnen, maar onderwijs dat inzicht geeft. Onderwijs wat jou van Boven Wijzer maakt. En zo heb ik met veel genoegen dit informatieve boek van Colet van der Ven van A tot Z gelezen. En ervan geleerd. Tegelijkertijd las ik de roman Dubbelspel van Frank Martinus Arion, uit 1973. Maar het voert te ver om daarop nu ook nog in te gaan. Soms raken de twee boeken elkaar trouwens.

Ten slotte.

Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Wat een geweldig apostolisch motto om nu, in dit “nieuwe” land sinds 10.10.10, mee samen te leven. “IK ben iets nieuws begonnen, zie je het niet?” Je leert een land niet kennen uit een boek, al kan het zeker wel helpen. Vooral als het een

goed boek is. Maar tegelijkertijd ga je het dagelijks leven in, waar je weer andere dingen leert. Daar ga ik / gaan wij dus mee verder. En wie weet komen we u of jou wel tegen...??

Muchu gustu di konosé señor(a).
Bon Dia en Ayó!
Mi ta...W. Lolkema.

REDACTIONEEL

Of misschien moet ik dit anders noemen. Misschien interim-redactie – en dat dan ook nog tussen aanhalingstekens. Dit blad is namelijk op verzoek van enkele leden van de Centrale Kerkenraad samengesteld door mij en mijn vrouw. Het is de bedoeling dat dit op deze manier een eenmalige activiteit is. Het zou fijn zijn als we op korte termijn met alle betrokkenen kunnen overleggen. Zo kunnen we naar ieders tevredenheid opnieuw tot een

breed gedragen en inspirerend kerkblad komen. Voor dit moment is er nu dit blad, wat helaas een beperktere invulling kent dan gebruikelijk. Maar het brengt u wel op de hoogte van lopende zaken en van enkele achtergronden, óók op theologisch gebied. Van sommige gemeentelieden weet ik dat ze ons kerkblad van A tot Z lezen!

Dus: veel leesgenoegen gewenst.
W. Lolkema.

HOOR ONS, HERDER VAN ISRAËL**Meditatie over Psalm 80**

ds. Hans Végh

Psalm 80 is een psalm van Asaf. Hij klaagt God zijn nood. Het volk Israël is in moeilijkheden. We weten niet precies welke. Het kunnen buitenlandse vijanden zijn, die het volk bedreigden. Waarschijnlijk is deze psalm geschreven na de splitsing van het rijk in een noordelijk en een zuidelijk deel. Dit is gebeurd na de dood van Salomo. De dichter noemt het noordelijk rijk Jozef en het zuidelijk rijk Benjamin. Verder worden nog de zonen van Jozef genoemd, Efraïm en Manasse.

Kennelijk is heel het volk van God in moeilijkheden en de dichter vraagt God om hulp. God woonde onder zijn volk, in het

heilige der heiligen in de tempel, tussen de cherubim, die de ark van het verbond bedekten. God is dus dichtbij. Hij ziet het leed van zijn volk, toch bidt de dichter tot Hem om hulp. Dat geldt ook voor ons. Aan de ene kant is God ver weg, hoog verheven, aan de andere kant heel dichtbij. Hij wil wonen in ons hart en aanwezig zijn in ons leven. Ons gebed mogen we tot Hem richten, in blijdschap en verdriet.

De dichter vraagt aan God of Hij het lot van het volk ten goede keert. Hij gelooft, dat dat gebeurt als God zijn lichtend aangezicht laat zien. Hij gelooft, dat God een God van licht is, die het duister wil verdrijven.

Asaf beseft, dat God vertoornd is op zijn volk. We weten niet waarom. Dat zegt hij niet. Maar het is waarschijnlijk omdat het volk God vergeten is en andere goden aanbidt, zoals de Baäl of Astarte, Kanaänietische vruchtbaarheidsgoden. En elders lezen we dat God geen andere goden naast zich duldt. Hij is een jaloers God. De dichter vraagt zich af hoe lang Gods toorn, zijn heilige woede, op Israël gericht blijft. Dit kan toch niet altijd maar voortduren! Dan heeft Israël geen grond om te bestaan.

Soms gebruikt God andere volken om Israël tot bezinning te brengen. Dat lezen we bijvoorbeeld in het boek van de Rechters. De vijanden vallen Israël lastig en bespotten het. “Waar is uw God?”, vragen ze.

De dichter denkt aan het verleden, toen God Israël bevrijd heeft uit de slavernij in Egypte. Hij heeft het geleid naar het Beloofde Land. De dichter beschrijft dit plastisch: Israël was als een wijnstok in Egypte. God heeft die wijnstok uitgegraven en geplant in Kanaän. Daarvoor moest ruimte gemaakt worden en andere volken werden verdreven. Zo schoot Israël wortel in het Beloofde Land. Het gedijde daar. Israël was een vruchtbare wijnstok, die met zijn schaduw de bergen en de ceders van de Libanon in het Noorden bedekte. De takken strekten zich uit tot de zee in het Westen, zijn ranken tot de rivier de Eufraat in het Oosten.

Israël had het goed, maar heeft zijn geluk vergooid door God te verlaten. Daarom heeft God ingegrepen om het tot inkeer te brengen. De dichter werkt het beeld van de wijngaard verder uit. Om de wijngaard staat een omheining, een muur. Maar God heeft die muur vernield, zodat de wijngaard geen bescherming meer had en dieven haar konden betreden. Voorbijgangers plukten de wijngaard leeg. Er kwamen wilde zwijnen, die de wijngaard omwroetten. Er kwamen allerlei dieren uit het veld, die de wijngaard kaal vraten. Op ons eiland kennen we de leguanen, die onze planten

opeten. Met de voorbijgangers, de wilde zwijnen en de veldieren duidt de dichter op de vijanden van rondom. Ze vallen Israël lastig en beroven het.

Het gebed welt op in het hart van de dichter. Nog een keer roept hij tot God, of God vanuit de hemel wil neerzien op zijn volk en het wil helpen. Hij heeft deze stek toch zelf geplant?! Israël is toch zijn kind, dat Hij Zelf heeft grootgebracht?!

De dichter ziet met lede ogen aan, hoe de wijngaard is verbrand en omgehakt, hoe die is gemaakt tot een puinhoop. Hij verkwijnt, omdat Gods blik duister is. God heeft Zich afgewend. Nogmaals roept de dichter om Gods bescherming voor zijn kind.

Dan belooft de dichter God namens zijn volk beterschap. Het zal tot inkeer komen en God weer dienen. Namens het volk roept hij Gods naam aan en vraagt: “Laat ons leven”. Ja, zo mogen wij bidden voor elkaar. We mogen Gods naam aanroepen in onze nood, in rouw en verdriet, bij teleurstellingen en twijfel.

“Toon uw lichtend aangezicht en wij zijn gered”, zegt de dichter tenslotte. Dat laatste is een refrein, dat door de hele psalm heen klinkt. Dat refrein mag ook ons refrein zijn. De wereld is in nood. Er zijn oorlogen en opstanden. Er zijn hongersnoden en natuurrampen. Het milieu wordt bedreigd. En velen wenden zich van God af. Dit alles mogen we tot God brengen in ons gebed en met Asaf zeggen: “Toon uw lichtend aangezicht en wij zijn gered”.

In het Nieuwe Testament lezen we van Jezus, die Zichzelf de ware wijnstok noemt. Wij zijn de ranken en mogen met Hem verbonden zijn, zodat zijn levenssappen in ons vloeien. Door Hem mogen we leven, voor altijd. Door Hem zijn we gered van de vijand, de vorst van het kwaad, die ons en deze wereld in zijn greep wil houden. Door Jezus Christus heeft God zijn lichtend aangezicht getoond en zijn wij gered.



VPG NIEUWS (NEWS) VIA E-MAIL

Wij willen u de gelegenheid bieden om uw VPG Nieuws direct, nadat de kopij naar de drukker is gegaan, via e-mail te ontvangen.

De maandelijkse kosten van het kerkblad bedragen ca ANG 2.000,- per maand. Een flink bedrag op het budget. Toezending via e-mail kan dus een belangrijke besparing opleveren op de portokosten.

Bent u geïnteresseerd om VPG Nieuws elektronisch te ontvangen meldt u dan aan middels het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie, via e-mail adres: vpgnews@gmail.com en u ontvangt uw VPG Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have the VPG News sent to you by e-mail, as soon as the printer's copy is available.

This way we can save on our costs of about ANG. 2,000.00 per month.

If you are interested in receiving VPG News by email, please subscribe by sending an email to the editorial staff, email address: vpgnews@gmail.com and you will receive your next VPG News in colour. Please, also include your name and street address.

Krijnie Wout.

DE CENTRALE KERKENRAAD

De Centrale Kerkenraad van de V.P.G. bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:

Maritza Bakhuis maritza@janbeau.com Tel. 461 5013

Ebenezer Church: Ludmila Sampson L.sampson@vidanova.net Cel. 527 9173

Emmakerk: Farida Da Costa Gomez faridadcgoomez@hotmail.com Cel. 526 1566

Consistorie: Jet Baank, korabrivo@hotmail.com Tel. 767 9620

Ministerie: Rev. Leander Warren, leanderwarren@yahoo.com Tel. 465 7061

Kerkvoogdij/Fortkerk: P. Jan Boodt pjboodt@gmail.com Tel. 747 3950

Diaconie: Hanco de Lijster hanco.de.lijster@gmail.com Cel. 510 4753

VPG NEWS-NIEUWS

VPG News-Nieuws is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het komt maandelijks uit en wordt aan de leden per post thuis bezorgd.

Administratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.

VPG News-Nieuws is gratis, maar donaties worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken op bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curacao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Druk: Drukkerij "De Stad" NV

Distributie: F.J. Rhuggenaath

Kopij stuurt u (met passende illustraties) bij voorkeur per e-mail aan: vpgnews@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen 12 oktober 2011.**

Bijbelleesrooster

© Antilliaans Bijbelgenootschap

Zaterdag	1 Oktober	Rechters 21:15-25
Zondag	2 Oktober	Psalm 92
Maandag	3 Oktober	Matteüs 21:23-32
Dinsdag	4 Oktober	Matteüs 21: 33-44
Woensdag	5 Oktober	Matteüs 21:45-22:14
Donderdag	6 Oktober	Jesaja 24:1-13
Vrijdag	7 Oktober	Jesaja 24:14-23
Zaterdag	8 Oktober	Jesaja 25:1-12
Zondag	9 Oktober	Psalm 130
Maandag	10 Oktober	Matteüs 22:15-22
Dinsdag	11 Oktober	Matteüs 22:23-40
Woensdag	12 Oktober	Matteüs 22:41-23:12
Donderdag	13 Oktober	Deuteronomium 31:9-18
Vrijdag	14 Oktober	Deuteronomium 31:19-29
Zaterdag	15 Oktober	Deuteronom. 31:30-32:18
Zondag	16 Oktober	Deuteronomium 32:19-35
Maandag	17 Oktober	Deuteronomium 32:36-52
Dinsdag	18 Oktober	Johannes 7:1-13
Woensdag	19 Oktober	Johannes 7:14-24
Donderdag	20 Oktober	Johannes 7:25-36
Vrijdag	21 Oktober	Johannes 7:37-53
Zaterdag	22 Oktober	Deuteronomium 33:1-11
Zondag	23 Oktober	Deuteronomium 33:12-21
Maandag	24 Oktober	Deuteronomium 33:22-29
Dinsdag	25 Oktober	Deuteronomium 34:1-12
Woensdag	26 Oktober	1 Tessalonicenzen 1:1-10
Donderdag	27 Oktober	1 Tessalonicenzen 2:1-12
Vrijdag	28 Oktober	1 Tessalonicenzen 2:13-20
Zaterdag	29 Oktober	1 Tessalonicenzen 3:1-13
Zondag	30 Oktober	Maleachi 1:1-5
Maandag	31 Oktober	Maleachi 1:6-14
Dinsdag	1 November	Maleachi 2:1-9
Woensdag	2 November	Matteüs 23:13-26
Donderdag	3 November	Matteüs 23:27-39
Vrijdag	4 November	Matteüs 24:1-14
Zaterdag	5 November	Maleachi 2:10-16
Zondag	6 November	Maleachi 2:17-3:5
Maandag	7 November	Maleachi 3:6-12

Bent u toe aan vakantie of wilt u de dagelijkse sleur even achter u laten?

Boek dan een vakantie bij **Never4Get-Apartments** en kom genieten van de zon, de zee en het strand. Ook als u niet van het strand houdt is er genoeg te beleven op dit zonovergoten eiland in de tropen. Aarzel dus niet, koop een vliegticket en kom naar **Never4Get** op Curaçao!



Wij zijn er van overtuigd dat u bij ons een onvergetelijke vakantie zult hebben!

Kijk op onze website: www.never4get-apartments.com

Of stuur direct een mail naar: info@never4get-apartments.com

Adverteren

Nieuwe tarieven

De redactie van VPG Nieuws heeft onlangs weer de mogelijkheid geopend voor geïnteresseerden om een advertentie in ons kerkblad te plaatsen. Dit ook om te proberen de druk- en portiekosten te compenseren. Om te bereiken dat de prijs geen belemmering hoeft te zijn voor adverteerders is deze met ingang van heden aangepast. De prijs per advertentie is 60 NAF. Neemt u een abonnement voor de periode van 1 jaar (10 edities) dan bedraagt de prijs 500,- NAF per jaar. Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie van VPG Nieuws is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs.

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 14.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Rademacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com
Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Als u een zieke kent, hetzij in het ziekenhuis of thuis, of iemand die graag het Avondmaal aan huis zou willen ontvangen, dan kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met de predikant. If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive Communion at home, please contact one of our local board-members or the pastor.

Doopdata

Ebenezer Church	To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk	Na overleg vast te stellen

De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; ten minste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouwdiensten

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Extra collectes

Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd voor de uitdeling van voedselpakketten.

Kerkdiensten in Oktober 2011

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



Ebenezer Church

Oranjestraat 111

02/10 Rev. L. Warren (H.C.)
09/10 Sis. Y. Isodora
16/10 Children & Youth
23/10 Rev. L. Warren
30/10 VPG joint service at Ebenezer led by Rev. L. Warren and Ds. H. Végh 9.30 a.m.



Fortkerk

Fort Amsterdam

02/10 ds. W. Lolkema
09/10 br. L. van der Wolde
16/10 ds. W. Lolkema
16/10 K4C kinderdienst; ds W.Smit; 16.30 uur
23/10 ds. W. Lolkema
30/10 VPG gezamenlijke dienst in Ebenezerkerk, Oranjestraat 111, 9.30 uur



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

02/10 ds. H. Végh (HA)
02/10 Papiamentstalige dienst; ds. J. Jonkman; 17.00 uur
09/10 br. D. Lopes
16/10 hòfi dienst; Montaña Rey; ds. H. Végh
23/10 ds. H. Végh
28/10 zangdienst; 19.30 uur
30/10 VPG dienst, Ebenezerkerk Rev. L. Warren en Ds. H. Végh Oranjestraat 111, 9.30 uur

NEWS FROM EBENEZER CHURCH



EBENEZER CHURCH

Wijk 1 Phone: 465 3121
Minister
 Rev. L. Warren 465 7061 res
 Bramendiweg 100 679 1992 cel
 LeanderWarren@yahoo.com
Local Preachers in VPG Service:
 Br. D. Lopes 465 3207 res
 Sr. Y. Isidora 767 3769 res
 462 4601 work

Local Board Team

Elders:
 Sr. L. Sampson 527 9173
 (Chair) 736 9244 work
 Br. D. Martina 733 1628
 563 0557
 Br. F. James 767 9068 res
 Br. D. Nisbeth 520 3015

Br. J. Teeuwen 562 9777
Deacons:
 Br. A. Fernandes 524 7036
 Sr. B. Lester 868 8206 res
 522 1667
Sexton
 Sr. Hilda Leonard 461 7670 res

Geen kopy ontvangen

BÈRDAT I MENTIRA DI I DEN POLÍTIKA

Ds. J. Jonkman-em

Promé ku mi sigui, lag'ami bisa e siguiente palabranan stret: Mi ta masha kontentu ku e palabranan di dominee Hans Vegh, ora domi Vegh a introdusí e metanan nobo pa VPG-Nieuws, bisando ku mester tin mas karakteristikanan rònt di e tópiko: 'Un refleho kritiko entre komunidad i Iglesia'. Ami ta konsiderá esaki komo un 'kapstòk' pa analisá e palabra mágiko "Polítika" den relashon ku Iglesia en general. Mi ta papia di nos Kèrki, ku ta yama Protestant. E palabra Protestant ta duna un indikashon fuerte di nos base di fe:

Un protesta kontra tur kos ku ta bai kontra boluntad di Dios

Duna un testimonio di nos fe pa kualkier hende, kende ke skucha si òf no

Pakiko mi ta skirbi na Papiamentu?

Simplemente pa motibu ku nos Kèrki ta fundá den e historia di nos Antia i nos idioma Papiamentu ta un di e idiomanan fundamental pa nos islanan. Nos no mag nenglishá esaki.

Un hende a puntr'ami: Domi, pakiko bo ta mete bo mes ku polítika? Mi kontesta ta: fo'i orígen nos ta obligá pa mete ku

polítika.

Pa por papia di 'polítika' nos tin mester di un dikshonario Griego i eiden nos ta lesa:

POLIS = siudat i tambe e tereno di e siudadanonan

POLITEIA= derecho di siudadano

POLITEUMA= gobièrnu sivil (ku ta kontené henter bida sivil i soshal)

POLITEUOMAI= (to Theo = voor God) Mi a kumpli ku mi debènan di estado ku Dios

POLITES= Siudadano

Un bon kristian ta konsiente di su 'politeuomai, si e ker ta un bon 'polites' na su pais.

Nos komo miembro di nos Kèrki ker ta bon 'polites' dentro nos komunidad. Ker men ku e palabra "Polítika òf un polítiko" tin un nifikashon normal den komunidad. Nos tur ta di un òf otro manera un polítiko, ker men un bon siudadano. I mi ta sigur ku tur lesadónan di e artíkulo ta suspirá :” Mare, ku esaki ta asina!” Pakiko anto nos ta laga hopi responsabilidat di nos komo 'polites' na algun hende, ku hopi bes no ta responsabel pa ta un bon polites. Si bo ta konosé bo

Beibel bon, bo ta lesa ku for di prinsipio Dios mes a goberná pueblo di Israel, pa medio di e huesnan ku a transmití e bèrdat i hustisia pa Israel. Pero poko poko e dia a yega ku pueblo tabata eksigí un propio rei=governante riba nan, meskos ku e otro nashonnan rònt di nan, ku no a adorá Dios todopoderoso komo Dios. Nan no tabata ke wòrdu goberná dor di Señor Dios mes. E ora ei 'polítika' a drenta den governashon di Israel. I e promé rei a bira Saul, e promé polítiko den historia di Israel. Un historia yen di tristesa a kuminsá pa Israel. Un biaha e rei tabata bon, un otro biaha e rei tabata malu. I pa medio di e historia polítika Israel na final a pèrdè su teritorio total. Dor di e polítika den e tempunan ei pueblo di israel a wòrdu plamá rònt mundu, e hudiunan a biba mas pafó di nan patria ku den nan pais. I mi opinion ta ku polítika mes ta kulpabel di esei, pasobra polítika den man di mal polítikonan ta bira un venenu peligroso. Manera nos mundu polítiko na Kòrsou. A base di nos sistema demokrátiko nos ta skohe nos gobièrnu ku ta goberná pueblo di nos pais. Pero nos pais ta dividí, tambe nos mundu religioso ta dividí. Nos ta biba den un desunion amargá. Pakiko nos, komo lidernan di e iglesianan na Kòrsou no ke uni den e sabidoria ku Hesus Kristu ta eksigí ku nos mester ta UN, manera Yu di Dios ta UN den Tata i Tata ta UN den

Yu? Pakiko nos mundu religioso aki na Kòrsou ta igual ku e mundu di polítika?

Kual anáalisis nos ta tuma?

E arena eklesiástiko ta meskos ku e arena polítika? Ta parse asina. Pakiko?

Mi ta kere ku tur dos mundu, esun di gobièrnu i esun religioso ta hunga e wega di PODER dentro di nan seno i nan no ta ehekutá e tarea fundamental pa sirbi pueblo ku vishon i mishon.

E ora ei nos por ataká hopi punto krusial pa buska un solushon pa nan, maske nos por tin diferensianan teorétiko. Pa e mundu polítiko nos no tin un solushon simpel. Aristoteles a bisa un biaha: “ The good of man must be the end of the science of politics” Mi ta spera ku nos por sembra e siguiente tésis den boso kurason, ku mi a haña di James Freeman Clarke: “ The difference between a politician and a statesman is: a politician thinks of the next election, and the statesman thinks of the next generation”.

Awor nos ta bai bek na nos tema:

Bèrdat i mentira di polítika?

Bèrdat i mentira den polítika?

Of:

Nos mester papia di:

E bèrdat i e mentira di nos polítikonan?

Pasobra hopi biaha no ta e teoria ku ta robes, pero esun ku a tuma e teoria, e base den su man pa

malusá e teoria pa su propio bienestar (e kusinchi ta sinta asina dushi, no!)

Kaminda tin konflikto ta reina poder i kaminda no tin konflikto, poder no ta nesario. I 'poder' ta e palabra mágiko ku ta manera un venenu ku ta 'trèk manera sanger' dor di tur e órganonan humano i dor di tur e organisashonnan den nos

komunidad. Piká ku e polítika aki a venená nos polítikonan asina tantu ku pa medio di esei nos komunidad ta wordu venená i nos pueblo ta leu fo'i kas.

Laga nos kombertí nos mes humildemente na Dios pa nos bira huntu ku otro bon 'polites' atrobe i asina salba nos Pais Kòrsou.

studenten, eens voor dat niet de haat de tegenpool van de liefde is, maar de macht. En zo is het tot op heden.

Paulus had maar Eén Evangelie: De gekruisigde en opgestane Jezus Christus. Jezus bracht de zichtbare wereld weer samen met de onzichtbare wereld van God, de Vader. Jezus bracht vergeving van zonden en de grote verzoening tussen God en de mens.

De beste grondslag om samen kerk te mogen zijn vinden we in Johannes 3, de verzen 16 en 17: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de

wereld door Hem behouden worde." Wij kennen geen andere visie of missie.

Natuurlijk is er een organisatie nodig om alles in orde te laten verlopen, maar de organisatiebesturen, kerkenraden, bisdommen, etc. dienen de visie en de missie. En niet omgekeerd, alsof de visie en de missie de organisatie moeten dienen.

Erkennen wij binnen de structuren van de VPG nog die grondslagen van ons geloof?

Indien ja, dan zijn wij samen 'de kerk onderweg' in en voor een wereld die behouden moet worden door God.

Indien nee, dan moeten we ons bekeren tot God en elkaar, om daarna weer samen kerk te mogen zijn voor ons Land Kòrsou, dat ook behouden moet worden door Jezus voor God.

Samen Kerkzijn

Ds. J. Jonkman-em

SAMEN KERKZIJN

Hoe doe je dat?

We zeggen wel eens: 'Zoveel zinnen, zoveel koppen'

Samen kerkzijn?

Denk niet dat ik u, beste lezers van ons kerkblad, iets nieuws voorschotel; deze vraag, dit statement is zo oud als de kerk van Christus. Ik ga met u een rondje maken door de kerkgeschiedenis, waar we van de ene verbazing in de andere vallen.

De eerste Christelijke gemeente bestond uit Joden-christenen, en toen al moest er een Kerkvergadering gehouden worden omdat men het niet met elkaar eens was over bepaalde punten. Deze Kerkvergadering werd gehouden onder het motto: "De vergadering te Jeruzalem" (Handelingen 15.)

De vergadering werd voorgezeten door de apostelen; een van de belangrijke woordvoerders was Jacobus, de broer van Jezus. We lezen over discussies tussen de Joden-christenen en de heiden-christenen. De Joden-christenen voelden zich superieur boven de heiden-christenen, want Jezus was immers ook een Jood! Maar langzaam overvleugelden de heiden-christenen de joden-christenen en daarmee werd de invloed van de heiden-christenen groter en groter.

En die heiden-christenen brachten hun Griekse filosofische en religieuze ideeën mee naar het christendom.

Op het politieke vlak waren ze nog één in hun strijd tegen de Romeinse overheersing. Maar

spoedig werd het christendom gesplitst in twee kampen: het kamp van de bisschop van Alexandrie en dat van de bisschop van Rome. Toen keizer Augustus christen werd greep de bisschop van Rome zijn kans en de strijd werd beslecht in het voordeel van deze bisschop. Vanuit Rome regeerden de latere pausen, eeuwen lang. Ook de Reformatie heeft weinig kunnen v e r a n d e r e n a a n d e machtsstructuren. Vroeger luidden deze: Rooms-katholieke structuren. En later, op dezelfde leest geschoeid: Protestantse machtsstructuren. En daar moesten de christenen in passen, wilden ze erbij behoren.

Toen al kwam één aspect naar voren: de greep naar de macht. En waar de macht haar intree deed in de kerk hield het 'samen kerkzijn', zoals Jezus het bedoelde, op te bestaan. Alle Bijbelse geloofsfundamenten kwamen toen op losse schroeven te staan, aangezien de kerkelijke hiërarchie bepaalde hoe die geloofswaarheden uitgelegd mochten worden. Het samen kerkzijn was toen niet meer een beweging van bewogen mensen, die verkondigde dat Jezus de Zoon van God is, zoals de kamerling uit Ethiopie het getuigde waarna hij gedoopt mocht worden.

De kerkelijke machten en krachten namen de plaats en de taak over van de Heilige Geest. Kortom, de kerk werd een ordinaire politieke arena.

Eén van mijn vroegere docenten, Prof. Dr. Th. Bovet hield ons,

Vervolg wijkbericht Emmakerk

IN MEMORIAM FREDERIK ALBERTUS RUSCH

Op 13 september j.l. is op 86-jarige leeftijd overleden br. Frederik Albertus Rusch. Br. Frits Rusch werd de laatste tijd zwakker en zwakker. Drie maanden geleden moest hij in het ziekenhuis opgenomen worden. Uiteindelijk is hij overleden in het hospice van Huize Hammiët. Br. Rusch werd op 15 november 1924 geboren in Zwolle, Nederland, als zoon van een timmerman. Op 24-jarige leeftijd vertrok hij met zijn gezin naar Indonesië. Het gezin verbleef daar tien jaar, tot 1958. Van Indonesië ging men naar Curaçao, waar een tijdelijk verblijf gepland was. Maar uiteindelijk is het gezin hier gebleven. Br. Rusch had een bedrijf op ons eiland. Zijn leven was niet altijd gemakkelijk. Hij kreeg tegenslagen te verduren, maar wist die altijd te verwerken. Hij zat niet bij de pakken neer. Hij hield zijn kinderen ook altijd voor om vol te houden. We hebben br. Rusch leren kennen als een gentleman. Hij was attent en sociaal bewogen. Hij had ook humor. Voor zijn echtgenote was hij een goede man, voor zijn kinderen een goede vader. De laatste jaren zorgde hij ook voor Benjamin. Br. Rusch was ook kerkelijk actief. Toen het nog kon, bezocht hij altijd de diensten in de Emmakerk. Hij was ook kerkenraadslid. Met kerst kocht hij altijd een kerstboom, die hij ook optuigde. Die boom werd neergezet in de Emmakerk. Br. Rusch was diepgelovig. De persoonlijke relatie met de Heer was belangrijk voor hem. Dat had hij meegekregen van zijn ouders en dat wilde hij zijn kinderen ook meegeven. Hij bad voor zijn kinderen en voor anderen. Thuis las hij voor zichzelf vaak in de Bijbel en bad tot God. Hij vond veel steun in zijn geloof. Daarom was hij ook niet bang om te sterven. Hij was trots op zijn kinderen. Vaak voer of vloog hij met zijn zoons naar andere eilanden, waar zijn bedrijf een filiaal had.

Op 16 september j.l. hebben we afscheid van hem genomen na een rouwdienst in de Emmakerk. Daar werd Joh. 17 : 9-23 gelezen. In dit "hogepriesterlijk gebed" bidt Jezus voor zijn discipelen, dat ze beschermd worden voor het kwaad en één zijn, ook als Jezus er niet meer is, maar bij zijn Vader in de hemel is. Zo heeft br. Rusch ook altijd gebeden voor zijn kinderen en anderen.

Br. Rusch is begraven op de begraafplaats Bottelier. God trooste zijn kinderen Martin, Gert, Roy, Freddy en Pamela, zijn klein- en achterkleinkinderen en verdere familie.

NIEUWS UIT DE FORTKERK



FORTKERK

Wijk 2 Tel. 461 1139

Ds W. Lolkema
Santa Rosa Resort 51-B
tel: 7470691
cel: 5124828
E-mail: w.lokema@gmail.com

Wijkkerkenraadsleden

Ouderlingen

Zr. M. Bakhuis (kv) 461 5013
Br. P.J. Boodt (kv-scriba) 747 3950
Br. L. van der Wolde 888-9447
(voorzitter en hulppredikant)

Diakenen

Br. F. Hasselbaink 738 1725
Zr. L. Vliegthart 525 3338

Kosteres

Zr. A. Palm 462 6873

WIJKNIEUWS FORTKERK ds. W. Lolkema

Kennismaken (1)

Sinds zondagavond 28 augustus ben ik uw wijkpredikant. Gekomen vanuit Nederland, waar ik inmiddels 25 jaar predikant was. Eerst hoorde ik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland en vanaf 2004 bij de Protestantse Kerk in Nederland. Maar al sinds 1991 (met een korte onderbreking van 1996-1998) werk ik in Samen op Weg-verband, dus onder hervormden en gereformeerden, in Nederlandse termen. Dat laatste is me altijd uitstekend bevallen.

Ik ben in 1957 geboren in Capelle aan den IJssel, toen nog een dorpje bij Rotterdam. Mijn ouders gaven mij de naam Willem en de roepnaam Wim. Ik heb theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en ben in mei 1986 – drie maanden na mijn afstuderen - dominee geworden in het Twentse stadje Goor. Vandaar zijn mijn vrouw en ik (met inmiddels twee kinderen) in 1991 naar Drachten in Friesland getrokken waar ik vijf jaar heb gewerkt. In 1996 zijn we naar Roosendaal in het westen van Noord-Brabant gegaan.

Daar heb ik mij met vele anderen gestort in het Samen op Weg-proces van hervormden en gereformeerden. Er lag al een zekere basis om Samen op Weg (SoW) te gaan. Maar van SoW was daar tot dan toe vooral sprake als het zo uitkwam, bijv. gezamenlijke diensten in de zomer e.d. Weer wèl gezamenlijke belijdeniscatechese, trouwens. Maar toen we begin 1997 een beleidszaak van SoW hadden gemaakt, waren we na vijf jaar klaar. Begin 2002 waren we Protestantse Kerk

Roosendaal. En in 2005 zijn we totaal gefuseerd tot Protestantse Gemeente. In de jaren 2002-05 zijn er vooral veel kerkjuridische zaken afgehandeld. En we hebben in 2003 onze beide kerkgebouwen verlaten en verkocht en samen de tot dan toe Rooms-Katholieke Heilig Kruiskerk gekocht. Die is in de zomer van 2003 verbouwd tot protestants kerkgebouw: de Kruiskerk. Daar heb ik de afgelopen acht jaar met veel genoegen gewerkt.

Op vrijdagavond 17 juni is heel feestelijk mijn 25-jarig ambtsjubileum gevierd in deze Kruiskerk. En niet minder overweldigend was de afscheidsdienst op 17 juli. Zoveel mensen, handen en welgemeende woorden. Zóveel geloof ook voelde ik voor me en om me heen, zoveel verbondenheid. Ook de kerkenraad van de Fortkerk was vertegenwoordigd. Dat vond ik heel bijzonder. Aan het eind van de dienst werd ik officieel losgemaakt van de Gemeente door de voorzitter van de kerkenraad. Een wonderlijke ervaring! Twee van zulke “happenings” in één maand moet je echt even verwerken...en dankbaar opnieuw beleven.

Verder over ons: mijn vrouw Marjan was de afgelopen jaren projectmanager bij een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Roosendaal. En ze is momenteel op zoek naar een leuke baan hier op het eiland. Onze kinderen, dochter Maïke en zoon Pieter, zijn resp. 23 en 21 jaar. Ze wonen in Amsterdam en doen allebei een universitaire studie. Maïke is na haar Bachelor antropologie aan de Vrije Universiteit net be-

gonnen aan een tweejarige onderzoeksmaster aan het Instituut voor Afrikaanse Studies in Leiden. Ze heeft daar ook een part-time baan als student-assistent. Pieter is derdejaars student sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Vlak voor kerst hopen zij voor twee weken naar Curaçao te komen.

Kennismaken (2)

Toen ik aan mijn studie begon, was ik een volbloed Youth for Christ. Sterk evangelisch georiënteerd dus. Maar al na een korte tijd van studeren was mijn horizon verbreed. Ik merkte dat je de Bijbel ook nog anders kon lezen dan ik bij Youth for Christ had geleerd. Voor mij was dat een verrijking. Ook het wonen in de stad Amsterdam zorgde voor verbreding van mijn interesses en horizon. Ik ontdekte ook hoezeer het christendom iets te zeggen heeft voor de samenleving – en dan nog weer op een andere manier dan via het Woord voor de wereld vanuit de kerkelijke Evangelisatie. Het was een prachtige tijd. Ik merkte meer en meer dat de kerk volop deel is van de samenleving. Het kerkelijk buurthuis in de Kinkerbuurt voorzag in een behoefte! Hetzelfde gold voor het kerkelijk jeugdwerk. En voordat iemand toegang kreeg tot dat jeugdwerk of buurthuis werd er natuurlijk niet eerst gekeken in de (toen nog) kaartenbak of de persoon in kwestie wel lid was van de kerk. Ook het Conciliair Proces heeft mij in de jaren tachtig sterk beïnvloed.

In de zomer van 1979 gingen we als stel studievrienden een paar weken naar Taizé: twee tenten mee, auto geleend van één van de

moeders. Taizé is een piepklein dorpje in de Franse Bourgogne waar een oecumenische gemeenschap van broeders jaarlijks tienduizenden jongeren ontvangt om met hen op weg te zijn in het geloof. Ik ontdekte daar de breedte van de kerk en de waarde van stilte. Vanouds hoort bij Taizé de naam van Frère Roger Schütz, de broeder die in de jaren veertig in Taizé neerstreek om tijdens de oorlog iets van verzoening te realiseren. Hij kwam zes jaar geleden, als negentig-jarige, op tragische wijze om het leven.

Na 1979 ben ik nog een heel aantal keren teruggeweest in Taizé, hetzij voor een week, hetzij voor een enkele dag in onze vakantie. Zeer regelmatig ook bezocht ik een klooster en kwam onder de indruk van de rijkdom van de Rooms-Katholieke liturgie en van de oosterse orthodoxie. Zo ben ik “principiële oecumenisch” geworden, iets wat ik in mijn werk nooit onder stoelen of banken heb gestoken. De afgelopen 25 jaar was ik dan ook lid van de plaatselijke Raden van Kerken in mijn woonplaatsen (en de afgelopen bijna vijf jaar voorzitter van de RvK Roosendaal).

Eén en ander betekent ook dat ik theologisch steeds in beweging ben gebleven. Toch ben ik mijn Youth for Christ-wortels nooit kwijtgeraakt: het accent op een persoonlijke relatie met God, en de grote betekenis van Jezus Christus. Zo plaats ik mijzelf in het midden van de kerk. Ik probeer met veel mensen iets te delen van hun geloofsbeleving, terwijl ik toch mezelf wil blijven. Dat beschouw ik als één van de belangrijkste facetten van mijn ambtelijk werk: het geestelijk

kunnen bereiken van de mensen die aan mijn pastorale zorgen worden toevertrouwd. Ik denk dat dat alleen "lukt" als de Heilige Geest aan het werk is.

Lang geleden

had ik al de wens om ooit nog eens buiten Nederland predikant te zijn. Een poging om op Curaçao te gaan werken is toen niet gelukt. Maar in 2010 lukte het wel. Half september 2010 kreeg ik een E-mail met het bericht dat de Fortkerk-gemeente mij wilde beroepen. Mijn wens om te ontdekken hoe men in een ander land, in een heel andere omgeving, leeft – en hoe men daar met geloof omgaat, kortom: mijn wens om in een ander land te gaan wonen en werken kon in vervulling gaan. (Al viel er toen op dat moment nog wel heel veel te overleggen en te doordenken). Een uitgebreid bezoek aan collega Afke Boezwinkel en haar man in Zaltbommel gaf meer duidelijkheid. En een verblijf van tien dagen op het eiland in december. Curaçao: echt een ander land, inderdaad. Maar wel een land met (ook) heel veel Nederlands en een flink aantal Nederlanders. Wat niet wegneemt dat mijn vrouw en ik ons vertrouwd proberen te maken met het Papiaments.

Het bericht dat men mij hier wilde beroepen kwam in september vorig jaar op een spannend moment: kort voor 10.10.10. De geboorte van het nieuwe land Curaçao stond immers voor de deur. Hoe zou alles zich gaan ontwikkelen? En dat heel veel zaken hier nog volop in ontwikkeling zijn, zie je al gauw als je een krant openslaat. Het is boeiend om dat alles wat te volgen. En iets te weten van MAN, PAR, MFK, PS enz.

Nu weet u al aardig wat van mij.

En ik ben op mijn beurt geïnteresseerd in u! Daarom probeer ik met allerlei mensen kennis te maken. Ik vind het boeiend om over het eiland te rijden en gemeenteleden te bezoeken. Om hen te ontmoeten in hun situatie. Collega Rob van Buiren heeft mij voorzien van heel wat nuttige informatie over zijn werk van de afgelopen acht maanden. Ik heb bijeenkomsten van twee gespreksgroepen bijgewoond en mogen leiden. Ze waren – zo'n

eerste keer – vooral nog gezellig. (En daar houd ik trouwens toch best van).

Ik ben dus gestart met bezoekwerk en wil aan de gang met een gespreksgroep en met catechese (zie ook verderop). En natuurlijk leid ik kerkdiensten en oriënteer mij ook wat op bovenwijkse zaken. Zo nu en dan is er een vergadering. En verder moeten mijn vrouw en ik hier ook nog landen. Want je bent nog niet echt geland zodra het landingsgestel van de Boeing de bodem van Hato raakt. Daar is meer tijd voor nodig. Bovendien is onze overzeese verhuisvracht nog niet in huis. We wonen nu temidden van spullen die bereidwillige gemeenteleden ons hebben geleend. Als onze eigen meubels, boeken, auto, piano enz. aankomen zullen we zeker nog beter landen. En dan nu iets heel anders...

Bericht van overlijden:

Flor Delia Bakhuis – La Cruz.

Mw. Bakhuis woonde aan Kaya Tert en werd geboren op 23 oktober 1920. Op zondagmorgen 28 augustus was ze nog in de kerkdienst in de Fortkerk bij het afscheid van mijn collega Van Buiren. Het zou haar laatste bezoek aan de Fortkerk zijn. Want in de nacht van dinsdag 30 op woensdag 31 augustus is ze plotseling overleden, bijna 92 jaar oud. Twaalf jaar geleden is haar man Walter Estéfano overleden.

Op woensdagmiddag 7 september hebben we haar dankbaar herdacht, tijdens een afscheidsdienst in de Emmakerk. De dienst werd geleid door ds. Van Buiren die dhr. en mw. Bakhuis en hun gezin goed kent. Rond de achthonderd belangstellenden hebben voor de dienst hun deelneming betuigd. Velen van hen zijn gebleven om de dienst mee te beleven. Dat zegt iets over het grote aantal mensen waarmee de fam. Bakhuis verbonden is. De jongste dochter van de fam. Bakhuis is overigens Maritza Beaujon, voorzitter van onze Centrale Kerkenraad en lid van de kerkenraad Fortkerk. Tijdens de dienst werd gesproken namens de zeven kinderen van het echtpaar Bakhuis. En door andere familieleden. We zongen De Heer is mijn Herder en Grandi Bo Ta. En we lazen uit Matth. 6 de verzen 1 t/m 15 waarin onder meer het Onze Vader voorkomt. Zo was het goed om het leven van deze overleden moeder en oma te bezien in het

Licht van het Evangelie.

Mw. Bakhuis sr was een liefhebber en geliefde vrouw, dat kon je goed merken. Ze was sterk verbonden met de VPG. En alle VPG-kerkgebouwen waren haar vertrouwd. Wat dat betreft had ze een brede blik.

Na afloop van de dienst hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht op de Begraafplaats aan de Oranjestraat. Mag zij rusten in vrede. En mogen degenen die haar nu zo missen nieuwe krachten van Hem, onze God, ontvangen.

Huwelijken.

In de maand oktober zullen er twee kerkelijke huwelijksvieringen plaatsvinden in de Fortkerk. In beide diensten hoop ik de voorganger te zijn.

Op vrijdag 21 oktober vindt het kerkelijk huwelijk plaats van Jansen Williams en Tina Deukmaji. Beiden zijn geboren in de Verenigde Staten. Ook hun toekomstig adres is in de USA: 1820 Dresden Drive, Atlanta, GA 30319. De dienst begint op vrijdag de 21e om 16.30 uur.

En op zaterdag 22 oktober is de kerkelijke viering van het huwelijk van Luis Santine en Vanessa Vinck. Zij zijn hier op het eiland geboren en zijn beiden na een periode in het buitenland teruggekeerd op Curaçao. Vanessa is zelfs gedoopt in de Fortkerk en heeft daar ook haar belijdenis gedaan. Hun adres is: Kaya Terpsichore, The Preserve Resort 1. Op zaterdag de 22e is de burgerlijke voltrekking van het huwelijk om 16.00 uur. En de kerkdienst begint om 18.00 uur.

Beide bruidsparen wensen we een heel feestelijke trouwdag toe. En een zonnige toekomst waarin ze de zegen van onze God mogen ervaren.

Ik wil graag aan de gang

met een gespreksgroep, schreef ik al. Hiertoe ben ik momenteel contacten aan het leggen met diverse gemeenteleden die al eerder aan een groep hebben meegedaan. In Nederland heb ik heel veel jaren gewerkt met groepen volgens het concept groeigroep. Dit zijn groepen waar ruimte is voor onderling pastoraat, voor een Bijbelgesprek en voor voorbeden. In zo'n groep kun je groeien in geloof, in onderling contact en (als je er zelf enthousi-

ast over bent) zelfs in aantal. Als u of jij denkt: hé, dat is iets voor mij! - neem dan contact met mij op.

En verder ben ik, in overleg met collega Smit, bezig met het starten van een groepje *belijdeniscatechese*. Ook daarvoor kun je (u) je aanmelden.

START: wo. 2 november, 19.45 uur, Fortkerk (onderin). Ik zou ook wel willen starten met jongere catechese maar moet daarvoor eerst mijn spullen uit Nederland in huis hebben.

De gespreksgroepen

Zeelandia en Tamarijn komen in de eerste week van oktober weer op de ochtend bijeen. Groep Zeelandia is op maandag 3 oktober om tien uur. Groep Tamarijn is op dinsdag 4 oktober om tien uur.

Wilt u een keer komen sfeerproeven? Welkom! Belt u 7470691.

Graag wil ik al diegenen bedanken...

die actief zijn (geweest) rondom onze verhuizing en rondom en tijdens de intrededienst. Ook bedank ik graag hen die meubilair e.d. hebben uitgeleend, zodat we bijv. een bed hebben om in te slapen en een tuintafel op de porche. En zodat we niet van plastic materiaal hoeven te eten.

Als u mij eens wilt ontvangen of mij op welke manier dan ook nodig hebt,

belt of mailt u mij dan. Of spreek me aan als we elkaar ontmoeten. U krijgt dan voorrang in mijn agenda. Denkt u niet te gauw dat uw dominee wel andere, belangrijker zaken aan zijn hoofd zal hebben. Want pastorale zaken en kerkdiensten ZIJN voor mij in het algemeen de belangrijkste zaken.

Ook krijg ik graag een berichtje als u of jij in het ziekenhuis wordt opgenomen. Ik kom u dan – als ik ervan weet – in het ziekenhuis opzoeken. Ook geboortebelichten en aanvragen voor DoopBediening of kerkelijk huwelijk zijn zeer welkom. Maar als ik het goed begrepen heb lopen die aanvragen via het Bureau VPG.

Mijn wekelijkse vrije dag is de zaterdag.

Een vriendelijke groet en tot de volgende keer.

In Hem verbonden. W. Lolkema.

NIEUWS UIT DE EMMAKERK



EMMAKERK

Wijk 3

Tel. 737 3070

Predikant

Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: hans@vegh.tk
Website: www.vegh.tk

Wijkkerkenraadsleden

Ouderlingen:

Zr. H. Baank (voorz.) 767 6920
Zr. M. Stomp 737 9886
Zr. F. Da Costa Gomez 432 6331 (w)
(jeugd) 526 1566 (c)
Br. O. Griffith (kv) 737 7745
Zr. D. Schrader (kv) 528 9530

Gironummer

“Wijkwerk Emmakerk” 580-101

Diakenen:

Zr. C. Tevreden 868 4247
Br. H. de Lijster 510 4753

Kosteres:

Zr. C. Gilmoor 668 5785
868 0775

Website:

Emmakerk.freeservers.com

WIJKNIEUWS EMMAKERK ds. Hans Végh

Inmiddels heeft de startdienst in de Emmakerk plaatsgevonden. In een feestelijke dienst, waaraan veel gemeenteleden meewerkten, startten we het nieuwe seizoen. We vroegen Gods onmisbare zegen over onze activiteiten. Zonder Hem kunnen we het niet. De startdienst was op 11 september. Het was die dag ook 10 jaar geleden, dat in Amerika de aanslagen op de twintowers in New York, het Pentagon en in Pennsylvania plaatsvonden. Deze aanslagen zetten de wereld op zijn kop. Sinds die tijd is de strijd met het terrorisme aangeboden. Telkens worden we opgeschrikt door aanslagen van terroristen, fundamentalisten en fanatici. Moge de Heer ons voor het kwaad behouden.

Intussen gaan we door met ons kerkenwerk. In de maand oktober vinden de volgende activiteiten plaats:

Gebedsgroep

Elke dinsdagavond komen we van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie of ten huize van br. en zr. Voigt, Alexanderlaan 6, Emmastad. We bidden voor kerk en wereld, voor familie en gezin.

Catechisatie

Jongeren van 12-18 jaar kunnen zich bij mij opgeven voor de jongerencatechisatie.

Belijdeniscatechisatie

Ook dit seizoen starten we weer een belijdeniscatechisatie, dat wil zeggen: geloofsonderricht, dat toe leidt naar de openbare geloofsbelijdenis. We komen elke week op woensdag bij elkaar van 20.00 tot 21.00 uur in de consistorie van de Emmakerk. U/jij kunt zich opgeven bij mij.

Bijbelstudie

We zijn weer begonnen met de Bijbelstudie. De bespreking van de brief aan de Romeinen hebben we afgerond. We gaan nu beginnen met de bestudering van enkele minder bekende Bijbelboeken. Zo beginnen we op 13 oktober a.s. met de bestudering van de profetie van Obadja. We beginnen om 19.30 uur in de consistorie. De keer daarop is 27 oktober.

Theologische cursus

Ook met de beknopte theologische cursus voor gemeenteleden zijn we weer gestart. We zijn nu bezig met de godsdienstige achtergrond van het Nieuwe Testament. We komen bijeen op 20 oktober a.s. om 19.30 uur in de consistorie.

Seniorenmorgen

Op 10 oktober a.s. komen we weer bijeen voor de seniorenmorgen. We bespreken een Bijbelgedeelte, we bidden en zingen. We hebben gezellig contact met elkaar onder het genot van koffie en koek en fris en een pastechi. We beginnen om 9.30 uur in de consistorie.

Zangdienst

Op 28 oktober a.s. is er weer een zangdienst. We zingen bekende liederen, meezingers. U kunt liederen opgeven bij mij. Het liefst via de e-mail. We beginnen om 19.30 uur in de Emmakerk. Naast het zingen zijn er lezingen en een korte meditatie.

Bij de diensten

Op 2 oktober a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. We ontvangen brood en wijn als teken van Gods liefde en trouw. In Jezus Christus werden die ten volle zichtbaar.

Ook op 2 oktober a.s. is er weer

een papiamentse dienst in onze Emmakerk. De dienst begint om 17.00 uur. Voorganger is ds. Jan Jonkman.

Op 16 oktober a.s. is er een hofdienst in Montaña, zie plattegrond. We beginnen om 10.00 uur met de dienst. Daarna is er een gezellig samenzijn. Er is ruimte voor onderlinge ontmoeting en er zijn activiteiten. E.e.a. wordt georganiseerd door de activiteitencommissie. U ontvangt nog nadere informatie. In deze dienst hoopt zr. Krijnie Wout belijdenis van haar geloof af te leggen. We zijn blij met haar stap en hopen op een fijne dienst. De hof is in Montaña Rey en heeft een mini-dierentuin met verschillende dieren. Er is speelruimte met schommels voor kinderen. Deze is verdeeld in twee ruimtes: een gedeelte voor kinderen van 1 tot 8 jaar en een tweede gedeelte voor kinderen van 8 à 9 tot 13 à 14 jaar. Het lijkt gezellig te worden. Neem dus uzelf, uw kinderen en kleinkinderen mee!

Op 30 oktober a.s. is er een VPG-dienst.

Op de startzondag zijn we gestart met het gebruik van een beamer in de kerkdienst. Op deze manier is er minder papier nodig. Wel zijn er enkele gedrukte liturgieën aanwezig voor slechtzienden. Ook de highlights van de preek worden gebeamd, soms met een illustratie. De techniek staat voor niets. Als kerk mogen we ook gebruik maken van de moderne communicatiemiddelen om mensen te bereiken.

Onze zieken

Br. Schrader heeft een aantal tia's

gehad. We gedenken hem in ons gebed, evenals onze andere zieken. Bij ziekenhuisopname kunt u contact opnemen met mij.

Geboren

Zr. Jet Baank schreef in het vorige VPGNieuws al over de Doop van Hugo. Op 2 juli j.l. werden Olaf en Karin Mulder en Ilse en Ruben verblijd met de geboorte van een zontje, resp. broertje: Hugo. Moeder en zoon maken het goed. We feliciteren hen ook vanaf deze plaats.

Voor in memoriam br. Rush zie pagina 7.

Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh

ACTIVITEITEN Seizoen 2011/2012

In het vorige gepubliceerde jaarprogramma zijn enkele fouten geslopen. Die zijn hierbij verbeterd.

Bijbelstudie

1x per 14 dagen in de consistorie op donderdag van 19.30-21.00 uur; start: 8 september. Onderwerp: Obadja

Beknopte cursus theologie voor gemeenteleden

1x per 14 dagen in de consistorie op donderdag van 19.30-21.00 uur; start: 1 september

Gebedsgroep

1x per week in de consistorie of thuis bij br. en zr. Voigt, Alexanderlaan 6, Emmastad, op dinsdag van 19.00-19.30 u; start: 16 augustus

Catechisatie 12-18 jaar

de catechisanten kunnen zich opgeven bij de predikant

Belijdeniscatechisatie

elke woensdag in de consistorie van 19.30-20.30 uur, te beginnen

op 12 oktober

Papiamentse dienst

Elke eerste zondag van de maand om 17.00 uur, te beginnen op 4 september

Koffieochtend voor ouderen

Elke tweede maandag van de maand: van 9.30-11.30 uur in de consistorie; start: 12 september

Zangdienst

1x per maand op elke vierde vrijdagavond in de Emmakerk van 19.30-20.30 u, te beginnen op 23 september; volgende data: 28 oktober,

25 november, 27 januari, 24 februari, 23 maart

Hòfidienst en gemeentezondag

16 oktober:

Gezin-school-kerkdienst

najaar 2011 (6 november) en voorjaar 2012 (11 maart)

Kinderdienst/jeugdendienst

najaar 2011 (4 december)

Seniorenkerstfeest

19 december: 18-21 u: Flamboyant

Kinder/jeugdkerstfeest

26 december: 19.00 uur

Kinderdienst voorjaar 2012 (13 mei)

een kleine groep bezig met de voorbereidingen. Er waren slingers nodig want het was feest. Een startzondag moet eruit springen! De verschillende commissies werden voorgesteld. Van iedere commissie, zoals bijv. koffie-, bloemencommissie e.a. hing er een collage in de Flamboyant. Jammer genoeg waren er weinig kinderen in de dienst. Kiana (kleindochter van zr. Farida) deed een gebed, haar vriendin zong het mooie lied: "Lean on me", spontane bijdragen. Dank je wel, meisjes.

Frank Marugg heeft ons laten genieten van 3 klassieke nummers, heel mooi, masha danki Frank. Br. Wilfred Samson had heel graag willen blazen, samen met zr. Jeanette Kroes, maar moest jammer genoeg afbellen, hij werd 's morgens verrast door een virus en voelde zich helemaal niet lekker. Volgende keer beter. Na de dienst was er een gezellig samenzijn in de Flamboyant. Collages, foto's bekijken, terug in de tijd, genieten van een snack en lekker drinken.

Het nieuwe seizoen is dus gestart, lieve mensen. U bent van harte welkom in de diensten en op de avonden, kijkt u maar in het krantje. Zondagmorgen staat de deur open, wij ontvangen u graag. De dienst begint om 9.30 uur.

O ja, wilt u zich nog opgeven, aansluiten bij een of andere commissie, dan kan dat. Wij ontvangen u ku mil amor. Zeg niet: ik kan niets, want...wij zijn zo mooi geschapen, wij kunnen allemaal wat. De Heer heeft ons allemaal talenten gegeven. En...wij kunnen u wegwijs maken, het voordoen: samenwerken is pas fijn. Samenwerken is samen Gemeente zijn, dan zijn we pas goed bezig.

In de startdienst zijn wij gestart met een scherm voorin de kerk. U kunt de liturgie op het scherm goed en duidelijk volgen. Natuurlijk liggen er achterin de kerk nog liturgieën voor de leden die nog graag een blaadje in hun handen willen hebben.

Jongelui

Als dit krantje uitkomt, is het alweer bijna tussenvakantie, zo snel alweer. Bij een vakantie hoort een rapport, hoe ziet het eruit? Goed? Dan heb je een fijne vakantie. Nou, prettige vakantie

en daarna gelijk goede start voor het kerstrapport.

Zieken/bejaarden

Hoe gaat het met onze zieken en tweede jeugdigen? O.Fons zat in de startdienst, wat fijn, dat het lukte. Volhouden lieve mensen, niet de moed opgeven, hoor.

Seniorenmiddag

Deze morgen was op 12 september, de consistorie zat helemaal vol. Zo hoort het ook, lieve mensen. Herhalen we het op maandag 10 oktober? Weer zo vol?

Gods aangezicht zoeken

Toen onze zoon Ivo een kleuter



was, liep hij 's morgens steeds achter me aan als ik bezig was in huis. Als ik hem niet de aandacht gaf die hij wilde hebben, klom hij op mijn schoot, nam mijn hoofd tussen zijn handjes en zei: "Draai je gezicht naar me toe, mam!" Het was voor hem een ernstige zaak maar ik moest er altijd om lachen. Er volgden altijd kostbare minuten. Hij had een speciaal vraagje: hij had zin in een koekje of hij wilde me een nieuwe schat laten zien. David bedoelt iets dergelijks als hij in Psalm 27: 8 zegt: "Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here". God wil graag dat wij "Zijn aangezicht zoeken", net zoals onze kleuter Ivo mijn gezicht wilde zoeken. Hij wil graag dat we alle afleiding opzij zetten en ons helemaal op Hem concentreren. Als we dat doen worden we beloond. We ontdekken een nieuwe schat in Zijn Woord. We vinden antwoord op een vraag, we zien een probleem in een heel nieuw licht. Het voorrecht Gods aangezicht te zoeken is een dagelijkse keus. "O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik" (Ps. 63 : 2).

LEEF EN HEB LIEF! JE HEBT NIET EEUWIG DE TIJD!!

Warme groetjes, Gods Zegen, vanuit de Kerkenraad,

Jet Baank.



NIEUWS JET

Theemiddag

Op dinsdagmiddag 6 september hadden we onze jaarlijkse theemiddag, zeer gezellig! We hadden 3 broeders erbij: domi Hans Végh natuurlijk, br. Humbert Voigt en br. Benno van Leeuwen. Er werden verschillende theetjes geschonken, de "bruidmeisjes" liepen af en aan met hun theepotten en er was lekkere worteltaart. Daarna nog een snack en wat fris. Tussen thee en

fris het woord van de Heer en de uitleg ervan en een mooi lied. Broeders en zusters, fijn dat u de moeite hebt genomen om naar de theemiddag te komen. De moeite wordt zeer gewaardeerd.

Startzondag

was door omstandigheden pas op 11 september. Het was een feestelijke dienst, een mooie opkomst. De zaterdag ervoor was



IDENTIFEITEN

ds. Wouter Smit, jeugdpredikant VPG/VPCO

E-mail: woutersmit67@hotmail.com

Telefoon: 5232763

Na drie C4U diensten, waar de opkomst heel minimaal is geweest, zijn we ons aan het bezinnen op dit concept. Het blijkt dat er een klein groepje gemeenteleden is, dat deze laagdrempelige dienst met een combo en het zingen van opwekkingsliederen erg waardeert. Wellicht dat er erg animo is voor een Sing-Inn waar we op kleinere schaal hetzelfde concept kunnen voortzetten. Maar als jeugdpredikant hoop ik toch jongeren en jongvolwassenen te bereiken en dat lukt niet via de C4U diensten. Ik ben sterk geneigd om de stekker uit dit project te trekken, en om mijn energie ergens anders in te steken, bijvoorbeeld in het organiseren van meer Kids4Christ kinderdiensten. Deze slaan wel aan en de nieuwe geluidsinstallatie is ook hier geschikt voor. Wellicht dat er door me / ons te richten op de jeugd van de basisschoolleeftijd (en hun ouders?) wel een basis een kan ontstaan voor nieuw jongerenwerk in de toekomst. Hoe en of we nog verder gaan met de C4U diensten, kan ik u op dit moment niet zeggen, maar ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen.



Op zondag 16 oktober om 16.30 uur is er weer een K4C kinderdienst. Noteer deze datum in uw agenda. We gaan er weer een heerlijk kinderfeest van maken, waar we God in Jezus gaan grootmaken en waar u en uw (klein)kind(eren) ogen en oren tekort gaan komen.



Binnen de VPCO blijkt er vraag te zijn naar een cursus Protestantisme voor onze medewerkers. Samen met Corné Alderliesten, predikant van de Iglesia Reformata en bestuurslid voor de VPCO, gaan we zo'n cursus voorbereiden. Mevrouw Sigma Wiel is gevraagd om tijdelijk de vacature voor onderwijsfunctionaris in te vullen en het is prettig samenwerken met een betrokken VPG kerklid op deze positie. We plukken de vruchten van haar lange onderwijservaring en zij heeft direct aangestuurd op een identiteit-bezinningsdag voor het FO personeel. Identiteit leeft bij de VPCO en daar word ik als identiteits-manager blij van!



Na de 'herfst' vakantie zal ik voor een periode van twee maanden opnieuw twee dagen in de week gaan lesgeven op Marnix Rio Canario, omdat de docente godsdienst/levensbeschouwing met zwangerschapsverlof gaat. Ik verheug mij op deze taak.

Eind september zullen mijn vrouw en ik als afgevaardigden van de VPG afreizen naar de Dominicaanse Republiek voor de jaarlijkse CANACOM conferentie. Wij zien uit naar de ontmoetingen met andere enthousiaste christenen uit kerken en landen van het Noord-Amerikaans en Caraïbisch gebied en zullen hiervan verslag doen in een volgend nummer van het VPG-nieuws.



JOODSE FILMS

Wat een prachtig initiatief van onze joodse broeders en zusters, de Congregatie Mikvé Israel-Emanuel. Ze vertonen dit kerkelijk seizoen 2011-12 dertien joodse films in hun dienstwoning aan de Gladiolenweg 4. De eerste twee films zijn al geweest, nl. op 31 augustus en 14 september. Ook op de volgende data zal er een film worden vertoond: 26 oktober, 9 en 30 november, 7 en 28 december, 11 januari, 15 februari, 14 maart, 17 april, 23 mei, 13 juni. Deze data zijn allemaal woensdagen behalve DINSdag 17 april 2012. Elke filmvertoning begint om half acht. De films hebben uiteraard een verschillende lengte in tijd. Voor fris drinken met hapje wordt gezorgd! En de toegang is gratis.

Voor 26 oktober staat de film The Little Traitor op het programma.

Dit is een film van 88 minuten uit 2007. Hij gaat over een jongen in Palestina in 1947, vlak voor de stichting van de staat Israël.

De jongen heeft een enorme hekel aan de Britten en spant met vrienden tegen hen samen. Totdat hij bijna wordt gearresteerd door een britse sergeant. En dan...

Deze film is gebaseerd op een boek van Amos Oz.

Als u de film met meerdere personen wilt gaan zien is het wellicht handig om uw komst aan te kondigen: de kamer / zaal waar de films vertoond worden, heeft namelijk een beperkte omvang. Als contactadressen heb ik een postbusnummer: PO Box 322, Curaçao. En het adres Gladiolenweg 4.

W. Lolkema.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Uw kerkelijke bijdrage: minimaal Naf 50,00 per maand; echt niet te veel voor de kerk. Kunt u meer geven, dan mag dat zeker!

P. Jan Boodt, voorzitter
 Maritza Bakhuis, namens de Fortkerk
 Franklin James en Jan Teeuwen namens de Ebenezerkerk
 Orlando Griffith en Denise Schrader namens de Emmakerk
Rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage:
RBTT: 1183036 **Maduro: 90091204**
Giro: 559911