

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

IMPACT

November 2011

Wouter Smit, jeugdpredikant

“Wat voor impact heeft deze kerk op haar omgeving? Waardoor onderscheidt deze protestantse kerk zich in deze buurt?” Ik stelde deze vraag aan de leden van de kerkenraad van de Ens Espaillat gemeente van de Iglesia Reformata Dominica in een bovenzaaltje zonder stro-



mend water. Ens Espaillat is een kleine gemeente in een arme buurt van Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek (DR). Ze hadden heerlijk voor ons gekookt en na de maaltijd stelde ik bovenstaande vraag. Het antwoord luidde: “Onze kerkdiensten en de sociale projecten.”

Mijn vrouw Vera en ik zijn de laatste week van september als afgevaardigden van de VPG naar de twee jaarlijkse Canacom-conferentie geweest, die dit jaar gehouden werd in de DR. Canacom is een organisatie van protestantse kerken in de Caraïbisch-Noordamerikaanse regio, die elkaar ondersteunen op het gebied van ‘mission’. Zo hebben we christenen ontmoet uit Guyana, Trinidad, Puerto Rico, Grenada, Jamaica, Cuba (waar de kerk enorm bloeit: minstens de helft van alle gemeentes is daar vacant!), Canada en de VS en de DR zelf natuurlijk.

We zijn diep onder de indruk geraakt van de armoede in dit ontwikkelingsland, dat naaste buur is van Haïti. Het eerste wat we van die ar-

moede merkten waren de agenten met zware geweren op het vliegveld en de bewapende bewakers rondom ons hotel. Afschuwelijk was de vuilnis, die open en bloot lag te stinken in de straten van de hoofdstad. De arme wijken zijn een groot open riool. Een ander teken van armoede waren de etenswaren die verkocht werden op straat en de karretjes waarmee mensen vruchten van het land ventten, om aan hun dagelijks brood te komen. Maar het meest schrijnend waren de verhalen van jonge meisjes en jongens, die ’s avonds rond de grote hotels flanereren om hun lichamen te verkopen aan de rijke Amerikaanse toeristen. Er bestaan all-inclusive hotels, waar niet alleen je eten en drinken zijn inbegrepen, maar waar je ook ruime keuze hebt uit jongens en meisjes, die je behoeften zullen bevredigen. Allen bij de prijs inbegrepen.....

Ongeveer een miljoen Haïtianen zijn de nog grotere ellende in hun land ontvlucht en zoeken hun heil op de suikerriet plantages in de DR, waar ze zich voor een paar dollar per dag een slag in de rondte werken. Deze illegalen hebben geen recht op medische zorg en hun kinderen kunnen niet naar school. Goddank zijn er sociale projecten van verschillende instanties, waar-



1-2

Impact
Ds. W. Smit

Redactioneel

3

Overdenking De kracht van de liefde
Ds. W. Lolkema

4-5

Informatie:
Bijbelleesrooster
Kerkdiensten

6-11

Berichten uit de wijken

12

Jeugddominee

Joodse films

13-14

Kerkvoogdij

15-16

Ingezonden

Thema: liefde

onder de kerken, die zich het lot van deze mensen hebben aangetrokken. Zo hebben we een project bezocht van een schooltje en een kliniek in één van de Haïtiaanse enclaves. Ook waren we onder de indruk van een ander project in een toeristische kustplaats dat zich ontfermt over de kinderen, die zichzelf prostitueren of anderszins moeten werken als schoenpoetser of dienstbode. Zij moeten hun zuur verdiende geld vaak weer afstaan aan pooiers of andere tussenpersonen.



In dit land werd de 25^{ste} verjaardag van Canacom gevierd. Het was inspirerend om andere betrokken christenen uit de regio te ontmoeten. En het relateert ook enorm om te horen met welke enorme uitdagingen kerken in andere landen in de regio te kampen hebben. Geweld, m.n. huiselijk geweld gerelateerd aan alcoholmisbruik, dat weer samenhangt met armoede, is één van de grootste problemen voor kerken in Guyana, Jamaica en Trinidad. Dat bracht bij mij de vraag naar boven hoe het met het huiselijk geweld hier op Curaçao gesteld is. Daar weet ik eigenlijk niets van af..... Iets anders wat me opviel is hoe geïsoleerd wij als VPG in de wereld staan. Andere kerken hebben allemaal een moeder- of zusterkerk in de VS, Engeland of zelfs Schotland (Church of Scotland in Trinidad!), maar wij hebben geen banden met een andere kerk. We zijn nauw verwant aan de PKN in Nederland, maar staan er totaal los van. De navel-

streng is totaal afgesneden, en daarmee ook alle voeding, die je zou kunnen krijgen..... De VPG is ook een bijzonder kerkgenootschap, doordat we in een voormalige kolonie zitten met uitsluitend ‘allochtone’ voorgangers. Andere kerken in de regio hebben vooral of uitsluitend autochtone predikanten. In de VPG zijn het nog steeds ‘allochtonen’ die de dienst uitmaken. Terzijde: in de VPG bevinden we ons trouwens wel in een luxepositie qua bezetting: elders in de regio (mn in Cuba en Guyana) is er een schrijnend tekort

aan predikanten, waardoor soms meer dan de helft van de protestantse gemeentes vacant is, terwijl wij een overbezetting kennen van 4 op 3! “Wat voor impact heeft deze kerk op haar omgeving? Waarvoor onderscheidt deze protestantse kerk zich in deze buurt?” Ik bedacht me dat ik dat zelf wel een lastige vraag zou vinden als mij deze vraag gesteld zou worden over de VPG. Als ik op een rijtje zet, waar we ons als VPG het laatste half jaar druk om hebben gemaakt, dan staan de perikelen rondom de nieuwe statuten van ons kerkblad en de zorgen om het afbrokkelende ledenbestand bovenaan.

Om het maar eens recht voor de raap te zeggen: ik geloof dat wij als VPG onze vitaliteit



pas zullen (her)vinden, als we meer betrokken raken op de nood in onze eigen omgeving. Vragen die daarbij opkomen zijn: “Wat zijn de noden van het land Curaçao?” “Hoe kunnen wij als VPG betrokken raken op wat mensen hier echt beweegt?” “Hoe kunnen wij een missionaire gemeente worden, die zich gezonden voelt in de wereld om het Koninkrijk van God te verkondigen in Woord en Daad aan de andere Curaçaoenaars?”

Het thema van de conferentie was “Wie is mijn naaste?” Tijdens een Bijbelstudie over dit onderwerp hoorde ik van een rijke kerk in Atlanta, waar veel advocaten in de kerk zitten. Deze kerk heeft een project, waar minderbedeelden gratis juridische bijstand kunnen krijgen. Ook wast men er de voeten van zwervers in een ‘footclinic’, omdat er in de wijk veel zwervers zijn, die altijd met de benenwagen moeten. Zo ontmoeten de noden van de maatschappij en de gaven van de gemeenteleden elkaar en ervaren mensen dat Gods koninkrijk onder ons is. Ik hoop dat dit soort projecten ons ook zal gaan inspireren! Ik stel voor dat we in de VPG een (Canacom)denktank vormen van mensen, die zich gevoelen om na te denken over bovengenoemde punten. Hierbij kunnen we ons laten inspireren door de Belijdenis van Accra, die profetische

woorden spreekt over sociale ongerechtigheid in deze wereld, <http://www.pkn.nl/site/uploadedDocs/Accra.pdf>.

We zouden kunnen denken aan:

- een project om kinderen van arme gezinnen van onze VPCO-scholen te ondersteunen;

- een plastic-ophaal-dienst in het kader van de afvalscheiding en heelheid van de schepping

- een gratis naschoolse opvang voor tieners uit de minder bedeelde gezinnen op onze scholen (ik heb dit laatste al eens eerder voorgesteld in een groot artikel in dit blad en hier geen enkele reactie op ontvangen, dus probeer ik het nogmaals in de hoop op feedback)

- gebruik maken van elkaars gaven en deskundigheid binnen de VPG, zodat de projecten van de ene kerk ondersteuning krijgen vanuit de andere kerken

- (meer) betrokkenheid bij projecten rondom huiselijk geweld

- kerkvrijwilliger worden bij de Caprileskliniek

Tot slot wil ik mede namens Vera onze dankbaarheid uitspreken voor het vertrouwen dat u als gemeente in ons hebt gesteld door ons af te vaardigen naar Canacom.

REDACTIONEEL

De Centrale Kerkenraad heeft dhr. Edwin Slieker en ondergetekende benoemd tot redactieleden van dit blad. Het is de bedoeling dat elke VPG-wijk in de redactie vertegenwoordigd is. Deze personele verandering was nodig nadat de vorige redactie haar opdracht deze zomer had teruggegeven.

Met die laatste ontwikkeling zijn we helaas ook onze kinderpagina kwijtgeraakt. Persoonlijk vind ik

dat erg jammer. Het zou fijn zijn als één van onze gemeenteleden bereid zou zijn om opnieuw per editie van dit blad iets voor de kinderen te verzorgen. Op haar / zijn eigen wijze. (U of jij kunt zich bij mij melden.)

Kinderen en jongeren zijn de kerk van morgen. Maar wat veel belangrijker is: ze zijn de kerk van vandaag. Daarom moeten we m.i. steeds alert blijven op kinderen en tieners. Zijn ze geïnteresseerd in de kerk? Zijn ze op de

één of andere manier betrokken? Praten we nog wel voldoende hun taal? En wat weten we eigenlijk van hun leefwereld? Mij persoonlijk deed het op 23 oktober goed dat er acht tot tien kinderen naar voren kwamen in de Fortkerk voor het wekelijks kinderspraatje. Voor de Fortkerk is dat een heel aantal. En zo'n aantal inspi-

reert mij extra om met de kinderen te praten. Ze horen er bij!

Als redactie hopen wij dat u genoeg beleeft aan het lezen van dit blad. En JIJ ook!

Vriendelijke groeten en Ayó!
W. Lolkema.



DE KRACHT VAN DE LIEFDE

Meditatie over I Corinthiërs 12 en 13
Ds. W. Lolkema

Raad van Kerken Curaçao: een liefdesverklaring.

Onze landelijke Raad van Kerken -Curaçao (RvK) heeft een actueel project het licht doen zien. Men heeft een Deklarashon di Amor / Liefdesverklaring uitgegeven die het thema Liefde voor deze periode van het jaar 2011 aan de orde stelt. Het motto is: Ik houd van je en daar kun je niks tegen doen. Het gaat hierbij om een oproep tot gezamenlijke eenheid in liefde. Deze heeft als subthema's: Liefde voor God – Liefde voor de schepping – Liefde voor je buurman of buurvrouw of naaste – Liefde voor je vijanden – Liefde voor Curaçao. Dat laatste thema komt aan de orde tijdens een manifestatie in het weekend van 12 november, let u hiervoor op nadere mededelingen in de kerkdiensten.

De RvK constateert momenteel op ons eiland een ontwikkeling van o.a. intolerantie en gebrek aan respect. De RvK vindt dat wij als Kerk van Christus nu niet met onze armen over elkaar kunnen blijven zitten maar moeten proberen de huidige situatie een positieve wending te geven. God is een God van Liefde. Het als één stem klinkend geluid van de kerken zal een krachtig middel zijn om negatieve gevoelens een halt toe te roepen.

Met alle respect..., maar is dit niet erg idealistisch? Zouden de kerken echt iets kunnen veranderen aan het maatschappelijk klimaat? Wat mij betreft: niet één-twee-drie. En ook niet de kerken alleen. Maar wat zou het droevig zijn als kerken na verloop van tijd zouden moeten zeggen: NU zijn we te laat. We hadden TOEN, in

oktober 2011, iets moeten zeggen. Toen was het moment, het uur U, het kairos.

Laten we nooit te klein denken over de kracht van Gods Woord, ook niet als dat klinkt via stamelende mensenmonden. Bovendien is de tijd definitief voorbij dat de kerk zich alleen bekommerde om het persoonlijk zielenheil van de individuele mens. Het hier-NUmaals – ook hier, in ons Pais Korsou - krijgt tegenwoordig heel veel aandacht. En terecht, lijkt mij.

De apostel Paulus en de Liefde.

Bovendien...er was ooit een apostel die een onrustbarende ontwikkeling in één van zijn gemeentes zag. Die apostel was Paulus. En die gemeente was Korinthe. Korinthe was een Griekse havenstad waar mensen van allerlei afkomst met elkaar moesten samenleven. Het met elkaar moesten zien te rooien, zagezegd. Misschien werd er *toen* in Griekenland nog flink geld verdiend...?! Maar dit terzijde...

Zo'n twintig jaar na de Hemelvaart van Christus speelden er allerlei vragen rondom de identiteit van de christenen. Waar kon je als christen wel achter staan en waar niet? Er waren verschillende opvattingen. Sommigen wisten van zichzelf dat zij zeer zeker bijzondere geestesgaven hadden ontvangen. Dat gaf – zo vonden zij – aan hen meer recht van spreken dan aan anderen. Veel christenen werden beïnvloed door de gedachten van de sofisten. Die sofisten waren rondreizende “beroepsdenkers” die hun kennis op allerlei gebieden overbrachten op jonge mensen. Vooral op jongeren uit de zogenaamde betere milieus. Eén van de specialismen van deze sofisten was de welsprekendheid. En zij kenden maar weinig gezag toe aan (zeg maar) de waarheden van vroeger. Er ontstond op die manier spanning in de gemeente van Korinthe. Er kwam verdeeldheid. Paulus ziet dat gebeuren en hij maakt duidelijk dat niemand maar dan ook niemand in de gemeente kan claimen meer te zijn dan een ander. Christus is het Hoofd, maar Hij kenmerkt zich nu juist door nederigheid en eenvoud. En waar Christus het Hoofd is, daar heerst de Liefde, zie de overbekende Bijbelgedeelten I Corinthiërs 12 en 13. De

Agapè. Deze Liefde heeft niet zozeer te maken met iemand liefvinden als wel met iemand liefhebben: iemand het recht gunnen op leven en geluk. Zij blaast zichzelf niet op en praat niet. Zij is een reactie op Gods Liefde voor mensen die aan alles voorafgaat. En die wil dat mensen niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben, door Christus Jezus. Deze liefde overtreft zelfs de betekenis van geloof en hoop, zie hoofdstuk 13: 13. Want geloof zonder liefde kan kil worden. De liefde geeft smaak en warmte aan alle menselijke activiteiten.

Een tegenbeweging

Als de Raad van Kerken dus liefde tot thema van zijn project kiest, bevindt hij zich in goed gezelschap, ook al is er nogal eens kritiek te horen (geweest) op bepaalde gedateerde opvattingen van Paulus. Maar wat de apostel in I Corinthie schrijft over liefde is mijns inziens van alle tijden. Het behoudt zijn waarde. Nu gaat het erom dat wij als kerkmensen die liefde in praktijk brengen en doorgeven, daartoe aangespoord door het Evangelie en door de Raad van Kerken. Zodat er een soort van tegenbeweging kan ontstaan, tegen de tendens in van intolerantie op ons eiland.

De zeester. Realisme en Idealisme.

En hoe zit het nu met het eventuele idealisme? Dat laat me nog niet los. Misschien zit het wel zo: *Duizenden zeesterren waren door het tij op het strand terechtgekomen. Ze zouden zeker omkomen voordat de vloed hen weer bereikte. Een jongetje pakte ze op en gooide ze weer in het water. Een oude meneer vroeg hem waarom hij dat deed, het strand is immers enorm lang. De meeste zeesterren komen toch om! Wat voor verschil maakt het er een paar te redden? De jongen keek naar een zeester in zijn handen en zei tegen de man: “Voor de meeste zeesterren maakt het inderdaad niets uit. Maar voor deze wel degelijk.” En hij gooide hem terug in de zee.*

Over idealisme gesproken...

(Voor deze Meditatie maakte ik o.a. gebruik van Postille 63, Zoetermeer 2011. En van: Stephan de Jong: Verhalen van levenskunst, Kampen, 2004).

VPG NIEUWS (NEWS) VIA EMAIL

Wij willen u de gelegenheid bieden om uw VPG Nieuws direct, nadat de kopij naar de drukker is gegaan, via e-mail te ontvangen.

De maandelijkse kosten van het kerkblad bedragen ca ANG 2.000,- per maand. Een flink bedrag op het budget. Toezending via e-mail kan dus een belangrijke besparing opleveren op de portokosten.

Bent u geïnteresseerd om VPG Nieuws elektronisch te ontvangen meldt u dan aan middels het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie, via e-mail adres: vpgnews@gmail.com en u ontvangt uw VPG Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG News sent to you by email, as soon as the printer's copy is available.

This way we can save on our costs of about ANG. 2,000.00 per month.

If you are interested in receiving the VPG News by email, please subscribe by sending an email to the editorial staff, email address: vpgnews@gmail.com and you will receive your next VPG News in colour. Please, also include your name and street address.

DE CENTRALE KERKENRAAD

De Centrale Kerkenraad van de V.P.G. bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Maritza Bakhuis maritza@janbeau.com Tel. 461 5013

Ebenezer Church

Ludmila Sampson L.sampson@vidanova.net Cel. 527 9173

Emmakerk

Farida Da Costa Gomez faridadcgoomez@hotmail.com Cel. 526 1566

Consistorie

Jet Baank, korabrivo@hotmail.com Tel. 767 9620

Ministerie

Rev. Leander Warren, leanderwarren@yahoo.com Tel. 465 7061

Kerkvoogdij/Fortkerk

P. Jan Boodt pjboodt@gmail.com Tel. 747 3950

Diaconie

Hanco de Lijster hanco.de.lijster@gmail.com Cel. 510-4753

VPG NEWS-NIEUWS

VPG News-Nieuws is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het komt maandelijks uit en wordt aan de leden per post thuis bezorgd.

Administratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.

VPG News-Nieuws is gratis, maar donaties worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. W. Lolkema

Dhr. E. Sliker

Vacatures

Druk: Drukkerij "De Stad" NV

Distributie: F.J. Rhuggenaath

Kopij kunt u het liefst met passende illustraties per e-mail naar vpgnews@gmail.com versturen.

De redactie houdt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen 23 November 2011**

Bijbelleesrooster © Antilliaans Bijbelgenootschap

november		
di. 1	Maleachi 2:1-9	Schijn-heiligheid
wo. 2	Matteüs 23:13-26	Schijnheiligheid
do. 3	Matteüs 23:27-39	Onwil
vr. 4	Matteüs 24:1-14	Zware tijden
za. 5	Maleachi 2:10-16	Verbondsbreuk
zo. 6	Maleachi 2:17-3:5	Voorbode
ma. 7	Maleachi 3:6-12	Waag het met de HEER
di. 8	Maleachi 3:13-18	Boekhouding
wo. 9	Maleachi 3:19-24	Elia komt
do. 10	Matteüs 24:15-28	Iedereen zal de Mensenzoon (h) erkennen.
vr. 11	Matteüs 24:29-35	Let op de vijgenboom
za. 12	Matteüs 24:36-51	Laat je niet overvallen, maar verrassen
zo. 13	Matteüs 25:1-13	Controleer je oliepeil
ma. 14	Matteüs 25:14-30	De volle honderd procent
di. 15	Matteüs 25:31-46	Christelijk sociaal
wo. 16	Rechters 1:1-15	Veroveringen
do. 17	Rechters 1:16-26	Strijd
vr. 18	Rechters 1:27-2:5	Winnen en verliezen
za. 19	Rechters 2:6-23	De geschiedenis herhaalt zich
zo. 20	Rechters 3:1-11	Wie zijn je vijanden?
ma. 21	Rechters 3:12-31	Verlos-kunst
di. 22	Rechters 4:1-16	Sterke vrouw
wo. 23	Rechters: 4:17-5:8	Vastgepind
do. 24	Rechters 5:9-22	Heldinnendicht
vr. 25	Rechters 5:23-31	De vijand geveld
za. 26	Rechters 6:1-18	Bange held
zo. 27	Rechters 6:19-32	Offer
ma. 28	Rechters 6:33-7:8	Tekens
di. 29	Rechters 7:9-22	Gideonsbende
wo. 30	Rechters 7:23-8:9	Wie krijgt de eer?
do. 1	Rechters 8:10-27	Geweld-daden
vr. 2	Rechters 8:28-9:6	Onbeheerst
za. 3	Rechters 9:7-21	Fabel met moraal
zo. 4	Rechters 9:22-41	Geweldsspiraal

- advertentie -

Bent u toe aan vakantie of wilt u de dagelijkse sleur even achter u laten?

Boek dan een vakantie bij **Never4Get-Apartments** en kom genieten van de zon, de zee en het strand. Ook als u niet van het strand houdt is er genoeg te beleven op dit zonovergoten eiland in de tropen. Aarzel dus niet, koop een vliegticket en kom naar **Never4Get** op Curaçao!



Wij zijn er van overtuigd dat u bij ons een onvergetelijke vakantie zult hebben!

Kijk op onze website: www.never4get-apartments.com

Of stuur direct een mail naar: info@never4get-apartments.com

Adverteren

De redactie van VPG Nieuws heeft onlangs de mogelijkheid weer geopend voor geïnteresseerden om een advertentie in ons kerkblad te plaatsen. Dit om ook op die manier te proberen de druk- en porti kosten te compenseren.

Teneinde te bereiken dat de prijs geen belemmering hoeft te zijn voor adverteren is de prijs laag gehouden: per advertentie ANG 60. Neemt u een abonnement voor de periode van 1 jaar (10 edities) dan bedraagt de prijs ANG 500,- per jaar.

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie van VPG is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs.

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk

Op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 14.00 uur.

Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher

Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com

Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Als u een zieke kent, hetzij in het ziekenhuis of thuis, of iemand die graag het Avondmaal aan huis zou willen ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met de predikant.

If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive Communion at home, please contact one of our local board-members or the pastor.

Doopdata

Ebenezer Church To be arranged with pastor

Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen

De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; ten minste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouwdiensten

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Extra collectes

Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd voor de uitdeling van voedselpakketten.

Kerkdiensten in november 2011

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



Ebenezer Church
Oranjestraat 111

06/11 Rev. L. Warren (HC)

13/11 Br. D. Lopes

20/11 Youth & Children (WGA)

27/11 Rev. L. Warren (HT; CA; PA)

04/12 Rev. L. Warren (HC)



Fortkerk

Fort Amsterdam

06/11 Ds. W. Lolkema

13/11 Ds. H. Hortensius

20/11 Ds. W. Lolkema; laatste zondag van het kerkelijk jaar

27/11 Ds. W. Lolkema

04/12 Ds. M. Bakema



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

06/11 Ds. H. Végh

(GezinSchoolKerk-dienst)

17.00 Br. D. J. Lopes

(papiamentstalige dienst)

13/11 Sis. Y. Isidora-Gumbs

20/11 Ds. H. Végh

16.30 Ds. Wouter Smit, Kids4Christ

27/11 Ds. H. Végh

04/12 Ds. H. Végh

NEWS FROM EBENEZER CHURCH



EBENEZER CHURCH

Wijk 1 **Phone: 465 3121**
Minister
 Rev. L. Warren 465 7061 res
 Bramendiweg 100 679 1992 cel
 LeanderWarren@yahoo.com
Local Preachers in VPG Service:
 Br. D. Lopes 465 3207 res
 Sr. Y. Isidora 767 3769 res
 462 4601 work

Local Board Team

Elders:
 Sr. L. Sampson 527 9173
 (Chair) 736 9244 work
 Br. D. Martina 733 1628
 563 0557
 Br. F. James 767 9068 res
 Br. D. Nisbeth 520 3015

Br. J. Teeuwen 562 9777
Deacons:
 Br. A. Fernandes 524 7036
 Sr. B. Lester 868 8206 res
 522 1667
Sexton
 Sr. Hilda Leonard 461 7670 res

A Christian Thanksgiving Recipe

At times we might think that we do not have anything to be thankful for. You might be divorced, you can hate your job, your children are disrespectful, your family is constantly at each other's throats and spending time with them seems more like a recipe for disaster than a joyous event to be celebrated. While others around you seem to be so happy, you are so miserable. If one of the abovementioned appeals to you, rest assured you are not alone. We live in a fallen world with a fallen economy. Let's face it, life is just plain tough and it is not hard to find the negatives in our lives. It is also easy to compare ourselves to others. But we must remember that no one escapes difficulties in their lives and we don't know what life is *really* like for them. We all try to put on a happy face to the outside world, but the truth is, we are all struggling. Despite what we are dealing with, we need to remember to, **"Give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you"** (1 Thessalonians 5:18).

Our culture constantly hits us with images of what the good life should look like, dictating what our homes should look like, what we should wear, what car to drive. The ideal Year-end celebrations are also imposed upon us on TV and in newspapers. If we don't par-

ticipate in at least some of these blow-out-sales we believe that we don't measure up, we are not successful enough, or are not blessed enough. The truth is it has become nearly impossible to even recognize the blessings in our lives which are much more common than we often realize. We should be thankful. It is in these times that we tend to fall prey of these situations that we should remind ourselves of what God told Paul in **2 Corinthians 12:9**, **"My grace is sufficient."**

If more Christians would believe that, take it to heart and truly live it, their lives would be blessed beyond measure. What greater gift is there than the sacrifice of Christ dying on the cross for us insuring our eternal life? If we would simply accept this fact, our lives would look different. We would live more peacefully and we would have grateful hearts giving thanks for the simplest of things and enjoying the sometimes mundane activities of everyday life. Remember what we are told in **Colossians 3:17**, **"And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through**

him to God the Father."

That which we thought we had to have in order to be happy such as the big house, expensive car, extravagant vacations, the dream job, and money to support them all, suddenly does not seem nearly as important. Our focus begins to shift from the noise of the world and we begin to find joy



in the basics of life. The sun peaking through the clouds on a rainy day becomes a reason for celebration. We begin to recognize and acknowledge the blessings that God bestows upon us every day. **"Don't worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done"** (Philippians 4:6). Perhaps you have fallen into the fear of losing what you have worked so hard to achieve. By society's standards you are a success, but deep down you know that it would take very little for the world as you know it to collapse. Our lives are always at

risk of destruction. Spouses and even children sometimes come down with life threatening illnesses. Jobs are lost, homes are devastated by natural disasters. We have no control over such events. But we do not need to despair. We know that God is always there to provide for us. He is Jehovah Jirah, God the provider. We have everything we need in Him and he will **"never leave us or forsake us"** (Hebrews 13:5).

So see, you have everything to be thankful for. **"For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life"** (John 3:16). What more could we possibly want or need more than eternal life with the creator and father of the universe?

This Thanksgiving I pray you will accept the greatest gift of all. That you would recognize the blessings that surround your life, and that you would learn to be a blessing to others as well.

May almighty God bless you always,

Your sister in Christ,
 Ludmilla E.A. Sampson

A Thanksgiving Prayer

Lord may we have thankful hearts
 No matter what comes our way
 May we see the many blessings,
 In our lives today.

DEDICATED TO THE EBENEZER WOMEN'S GROUP ON THEIR 47TH ANNIVERSARY

[Read: Ephesians 1: 1-14](#)

This reading explains how we all were: "All things are done according to God's plan and decision; and God chose us to be his own people in union with Christ because of his own purpose (which means: chosen and appointed beforehand), based on what he had decided from the very beginning". (V: 11)

God has planned and designed our lives before we were even born. He has given us a purpose, plan and destiny to fulfill. He has picked us out and made us His own. He has set us apart to carry out His will. You are **women** with a purpose. You have found God's purpose for your group. This is why the Ebenezer Women's Group has existed for 47 years.

God still has more wonderful plans for your lives to bring about good. Ask Him to reveal these to you. Ask Him for a 'vision' for your lives. He will

make known His will and will explain to you why you should go on at least another 47 years. And you are well able to do it. God will equip you to carry it out as Hebrews 13: 21 says "Strengthen (complete, perfect) and make you what you ought to be and equip you with everything good that you may carry out His will; while He Himself works in you and accomplishes that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ (the Messiah); to whom be the glory forever and ever. Amen".

Don't be afraid to rise up in what God has laid upon your hearts to do. You will not regret it a bit, because it is His will.

Masha, masha pabien!
The Ebenezer Church Board



Ebenezer Youth participating in Children Service in the Fortkerk

EBENEZER'S ACTIVITIES FOR THE MONTH OF NOVEMBER

November 6th – Holy Communion Service

November 13th – Praise & Worship Service

November 20th – Women's Group Celebration Service

November 22nd – Ebenezer Women's Group 47th Anniversary

November 23rd – Ebenezer Church's 74th Anniversary as VPG-member

November 27th – Harvest Celebration, Church Appreciation Day, Beginning of Advent

NOVEMBER BIRTHDAYS

A.O. Arrindell, E.R. Arrindell, A.L.G. Busby, A.A.M. Fernandes, C. Lester,
 N.U. Mathilda, K.C. Radermacher, L.E.A. Sampson, A. Winter, S. Valks.

May the good Lord bless you with many more years!

NIEUWS UIT DE FORTKERK



FORTKERK

Wijk 2 Tel. 461 1139

Ds W. Lolkema
Santa Rosa Resort 51-B
tel: 7470691
cel: 5124828
E-mail: w.lolkema@gmail.com

Wijkkerkenraadsleden

Ouderlingen

Zr. M. Bakhuis (kv) 461 5013
Br. P.J. Boodt (kv-scriba) 747 395
Br. L. van der Wolde 888-9447
(voorzitter en hulppredikant)

Diakenen

Br. F. Hasselbaink 738 1725
Zr. L. Vliegthart 525 3338

Kosteres

Zr. A. Palm 462 6873

WIJKNIEUWS FORTKERK DS. W. LOLKEMA

Even bijpraten: we zijn er!

Maar dat wist u natuurlijk al, dat mijn vrouw en ik op het eiland zijn. Dat zijn we al een week of tien. U hebt mij inmiddels in elk geval een aantal keren als voorganger kunnen ontmoeten. Maar sinds op 12 oktober onze overzeese bagage is bezorgd, hebben we nog veel meer het gevoel dat we ook echt hier wonen. Omringd door onze eigen spullen. En dat voelt goed. Daardoor wordt het huis waarin we wonen ook meer ons thuis. De periode van (als het ware) kamperen-in-huis is voorbij. Met onze bagage uit Nederland heeft het extra-lang geduurd, want de douane hier heeft net een nieuw systeem waardoor verhuisgoederen een week of wat langer in de haven verblijven. Tja...

Op de dinsdag staan we extra-vroeg op. Dan stappen we in onze auto om naar landgoed Veeris te rijden. Daar volgen we vanaf kwart voor acht anderhalf uur lang les in het Papiaments bij mw. Annemarie Smit. Met nog een echtpaar. Lange lijsten werkwoorden veroveren stap voor stap hun plekje in ons geheugen. De beginselen van de grammatica en van de spreekvaardigheid komen langs. En toen ik onlangs een RK collega Papiaments hoorde spreken – hij sprak rustig en over de dingen van ons vak – kon ik hem bijna woordelijk volgen. Dat geeft een goed gevoel voor de toekomst.

We zaten ergens te wachten. Dat komt geregeld voor: nummertje trekken en op je beurt wachten. Zo ook toen en daar. Naast ons zat een Nederlandse mevrouw, docente in het beroepsonderwijs. We raakten aan de praat over de taal van het eiland en over onze

ervaringen. En ze zei: Oh, maar u kunt vast tegen de kerst uw eerste gesprekjes wel voeren! Nou, dat geeft deze burgers (overigens nog zonder sedula) wel moed, dat begrijpt u.

Vanmorgen onderweg...

vanaf mijn werk naar huis dacht ik: wat mis ik nou eigenlijk? Hagslag en pindakaas? Nee, want die kun je hier ook kopen. Wat ik bijna dagelijks wel erg mis is mijn fiets. Ik fietste in Nederland voor mijn werk met plezier gemiddeld enkele tientallen kilometers per week. En soms even over een mooi fietspad naar België, naar gemeenteleden over de grens. Heerlijk.

Ik mis onze kinderen, al zagen wij hen in Nederland ook niet meer elke week. Nu mailen we en skypen. Met de kerst komen ze hier twee weken naar toe. Daar kijken we naar uit.

Intussen geeft onze verhuizing ons ook heel veel: een boeiend en leuk land, met soms onverwacht mooie plekjes en uitzichten. En soms ook dingen waar we van schrikken. Eenvoudige, lekkere, gezonde dingen van hier die je koopt en in een gerecht verwerkt. We ontmoeten veel vriendelijke mensen die ons te woord staan en ons helpen als we proberen iets in het Papiaments te vragen. De kinderen van schuin-tegenover ons sjezen op zaterdag op hun fietsjes door de straat en roepen: Dag Marjan! Dag Wim! Soms helpen ze ons met een Papiaments woord. Eén van hen heeft al even Vader Jacob op onze piano gespeeld. Ja hoor, kom maar rustig nog eens

Ons eerste bezoek uit Nederland is geweest: de oud-burgemeester

van Roosendaal, inmiddels met pensioen. Hij is door minister Donner benoemd tot voorzitter van een commissie die namens Nederland en Curaçao enkele zaken op Curaçao mag monitoren. Hij was twee dagen op het eiland en had zowaar een vrije avond. Dus hij belde. En zo zaten we gedrieën bij ons buiten op de porch aan een bord met nasi en een Amstel Bright. De man die veertien jaar onze burgemeester was, was ook bij mijn afscheidsdienst in Roosendaal. Hij is een goede prater en kan geanimeerd vertellen.

En natuurlijk

geniet ik ook van mijn dagelijkse werk. Wat valt daar zoal onder? Wat doet een dominee eigenlijk een hele week? Voorstudie en een preek maken. Een kerkdienst leiden. Bezoeken doen. Gemeenteleden bellen. Zo nu en dan een vergadering. Dit land leren kennen. Een gespreksgroep leiden. Gesprekken voeren met bruidsparen die uitlopen op een kerkelijke huwelijksviering. Nadenken over de start van activiteiten. Even naar het kopiëerbedrijf en naar het Bureau VPG. Ein-de-lijk na de drukte van de laatste maanden in Nederland weer eens een theologisch boek lezen. Soms heeel lang zoeken naar de woning van één van onze gemeenteleden voor een bezoek; als ik er bijna ben, moet ik soms nog een keer opbellen: waar woont u nu precies? Ah ja, achteraan dat zijpad aan die zijstraat van die straat. Ik kom eraan! (Van verkeerd rijden en van dwalen leer ik goed de weg kennen.) En dan volgt er een boeiend gesprek over iemands geloof en leven. Over kinderen in

Nederland of in de VS. Of in Zuid-Amerika of op Aruba. Of hier op het eiland en soms zelfs in dezelfde woning. De levensverhalen zijn vaak wat anders dan in Nederland. Ze spelen zich vaak af in meerdere landen. Dat stempelt ook iemands geloof en levensvisie.

Hierboven schreef ik

wat en wie ik hier mis. Maar u mist natuurlijk óók iemand, dat besef ik heel goed. Vooral Ds. Boezwinkel en Ds. Van Buiren komen regelmatig langs in gesprekken die ik heb. Zo gaat dat met voorgangers: ze komen, ze zijn hier een aantal jaren en vervolgens gaan ze ook weer voorbij. Voorgangers zijn dus ook voorbij-gangers. Ze zetten zich in om met hun mogelijkheden en beperkingen hun gemeente te dienen. Iemands karakter, iemands persoonlijkheid is daarbij misschien nog wel belangrijker dan het aspect van iemands geleerdheid.

En dan, na verloop van tijd, komt er een ander. Die heeft weer andere talenten en beperkingen. Ja, hij is inderdaad anders! Even wennen. Maar de hoorcommissie heeft geconcludeerd dat deze dominee goed zou passen bij deze gemeente. Nee, je hoeft die vorige dominee heus niet te vergeten, laten de mooie herinneringen vooral blijven! Maar laten ze liever geen reden zijn om nu af te haken. Immers, de tijd gaat verder. De nieuwe voorganger doet dingen op zijn manier; al moet hij zich wel realiseren dat deze kerk niet pas met hem begint. De één is heel snel aan de nieuwe voorganger gewend, de ander heeft wat meer

tijd nodig. Laten we elkaar die tijd vooral geven en gunnen. De Heilige Geest is met onze gemeente aan het werk en zal ons niet loslaten.

Een gift.

In het vorige VPG-Nieuws ben ik vergeten de gift te vermelden die ik kreeg tijdens mijn bezoekwerk op donderdag 8 september. Het was een gift van NAF 50 die ik heb bestemd voor de kerk. Met dank aan de goede gever!

Als op 30 oktober dit blad verschijnt

zijn we voor onze kerkdienst te gast bij de EbenEzer-Church aan de Oranjestraat. We hebben dan een VPG-dienst. Het rooster met kerkdiensten geeft u verdere informatie over onze diensten in de komende weken. Op zondag 20 november noemen we de namen van die gemeenteleden die ons na 21 november 2010 door overlijden zijn ontvallen. En op de zondag hierna, dus op 27 november, begint de Adventstijd. In de kerk begint daarmee het nieuwe kerkelijk jaar.

VPCO

Dat staat voor Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs. De VPCO had voorgangers en voorzitters van de kerkenraden van de “dragende” kerken (waaronder de VPG) uitgenodigd op 11 oktober in het Marnix College Cas Cora voor een kennismaking en gedachtenwisseling. Er was eerder zo’n bijeenkomst geweest, maar dat was alweer een heel poosje terug, namelijk in april 1950, bij de oprichting van VPCO. De Vereniging is toen opgericht door vier kerken, waaronder onze Gemeente. Hoe dan ook, het was goed om elkaar nu weer te ontmoeten. Het gesprek werd omlijst door een smakelijke warme lunch, verzorgd door leerlingen van de afdeling Hospitality. Of misschien ook omlijstte het gesprek wel de maaltijd. Het was m.i. heel goed dat kerken en VPCO weer eens goed onder elkaars aandacht kwamen. Ze zijn immers elkaars natuurlijke partners. Jezus Christus is DE centrale persoon in de VPCO-grondslag – en dat is in de kerken niet anders. De VPCO beschikt over een zgn. identiteitsmanager, dat is “onze” jeugdpredikant ds. Wouter Smit. Maar het is na-

tuurlijk wat simpel om te zeggen dat de dominee wel onze kerkelijke band met VPCO in stand houdt. Terecht vraagt VPCO meer van ons. Opvallend is bijvoorbeeld dat het aantal prot. christelijke kinderen op VPCO-scholen afneemt.

De scholen van de Vereniging bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs met goede resultaten op alle zeven (!) scholen. De Vereniging beschikt ook over een eigen Havo/VWO-afdeling. Dat in de dragende kerken van tijd tot tijd wordt gebeden voor het prot. chr. onderwijs lijkt wellicht een open deur, maar blijft echt wel een belangrijk aandachtspunt. Ook kunnen kerken hun leden stimuleren om hun kinderen op VPCO-scholen te plaatsen. En zo zijn er meer initiatieven te bedenken.

De Vereniging wil graag de banden opnieuw aanhalen. Mijn indruk is dat de kerken daar best aan willen meewerken. We hebben afgesproken daar niet wéér 61 jaar mee te wachten.

Zo-



doende wordt deze sessie herhaald voor hen die op 12 oktober verhinderd waren en is er binnenkort een vervolgbijeenkomst om één en ander verder uit te werken.

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese begint op maandagavond 14 november om kwart voor acht, onderin de Fortkerk. Deze catechese is tegenwoordig niet meer de monoloog van de dominee die het heel vroeger weleens was (of is dat een karikatuur?) Het is eerder een gespreksgroep waar je het nodige van opsteekt. Aan het eind van het seizoen kun je openbare belijdenis doen. Dat hoeft niet maar mag wel. Als je geen belijdenis doet, heb je hopelijk een aantal leuke avonden gehad. Als groep komen we een keer of negen bij elkaar, en dan ongeveer vijf à zes

kwartier per keer. Ons tijdstip van samenkomen stellen we de eerste keer in overleg vast. De bedoeling is natuurlijk óók dat we het samen gezellig hebben. Er zijn voor deze groep nu vier aanmeldingen. Dus als je nog wilt meedoen, bel of mail me dan. En wie ouder is dan twintig of dertig of veertig mag ook meedoen. Het oudste gemeentelid dat ooit onder mijn leiding belijdenis deed, was geboren in 1923. Dat was in 2010. Hij was toen dus... jawel...86 jaar jong !

Jongeren catechese

Jongeren zijn van 12 t.m. 17 jaar welkom op de jongeren catechese. Deze is elke twee weken op woensdagavond. We beginnen op woensdag 16 november onder in de Fortkerk.

Tijd: van zeven tot acht uur. Als je wilt meedoen, vraag ik je mij van tevoren even te bellen of te mailen. (Ik ben niet eng, het is maar dat je het weet...) Als nu blijkt dat voor sommigen van

jullie deze tijd heel lastig is, dan zoeken we samen naar een ander tijdstip wat beter uitkomt. Ik ga binnenkort mijn ca-

techesemateriaal doornemen en hoop de keus voor een onderwerp samen met jullie te maken.

Gespreksgroep

Ook starten we met een gespreksgroep op woensdagavond, ook in één van de zalen van de Fortkerk. Deze gaat over het onderwerp: Jezus in het Johannes-Evangelie. Want zoals u misschien wel weet heeft elke Evangelie-schrijver zijn eigen visie op Jezus. Die van Johannes is heel uniek. We verdiepen ons erin op deze kring. Zeker gaan we elkaar hier ook informeel ontmoeten, eens een lied zingen e.d. We beginnen op woensdagavond 16 november om kwart over acht en komen één keer per maand bijeen. We stoppen uiterlijk om kwart over tien. U kunt zich bij mij aanmelden via een E-mail of telefonisch.

Eh ja, op een dag in oktober...

moet ik toch echt een keer naar de kapper. De Herenknipper te Roosendaal wilde mij best hier thuis komen knippen als ik hem een vliegticket zou bezorgen, maar dat werd me toch wat te kostbaar. De kapper die mij nu onderhanden neemt, heeft een jaar of tien in Nederland gewoond en gewerkt. Hij spreekt de taal heel goed. Maar wat is-ie blij dat hij nu weer terug is op “zijn” eiland! Want hier ligt zijn hart. Natuurlijk vraagt hij ook naar mijn vak. Dat geeft altijd gesprekstof. Op zeker moment zegt hij Johannes 3 vers 16 op. Ja, dat vers ken ik! Terwijl zijn diep-zwarte vingers rap door mijn blonde haren en langs mijn blanke gezicht gaan, praten we over Het Boek en over de Staten-Vertaling. Hij is een groot voorstander van die laatste – en dat ben ik helemaal met hem eens. De Staten-Vertaling blijft immers dichtbij de grondtekst. Het Nederlands heeft meer mogelijkheden om iets genuanceerd te zeggen en te vertalen dan het Papiaments, vindt hij. Dat kan ik nog niet zo goed beoordelen, maar ik vertrouw graag op zijn mening. Daarom leest en bestudeert hij bij voorkeur de Bijbel in het Nederlands. Behoort hij misschien tot een evangelische gemeente? – vraag ik. Ja, dat blijkt te kloppen. Wat een boeiende ontmoeting tussen twee heel verschillende mensen op een vrijdag tussen de middag.

Uw gemeenteleden zullen opkijken van uw Antilliaanse kapsel! – zegt hij bij het afrekenen. O ja? Volgens mij gaat dat wel meevallen.

Als ik een week later bij een andere zaak op datzelfde rijtje winkels moet zijn, staat hij net buiten voor de kapperszaak wat te drinken. We lachen en zwaaien naar elkaar. We zijn elkaar nog niet vergeten.

En zo wens ik ons allemaal heel veel van zulke ongedwongen ontmoetingen toe op dit eiland.

Ten slotte.

U weet het: als u mij een keer wilt spreken kunt u mij natuurlijk bellen. U krijgt dan meteen voorrang in mijn agenda. Een heel hartelijke groet voor jou en u.

W. Lolkema, tel. 747 06 91.

NIEUWS UIT DE EMMAKERK



EMMAKERK
Wijk 3 Tel. 737 3070

Predikant
Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: hans@vegh.tk
Website: www.vegh.tk

Wijkkerkenraadsleden

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.) 767 6920
Zr. M. Stomp 737 9886
Zr. F. Da Costa Gomez 432 6331 (w)
(jeugd) 526 1566 (c)
Br. O. Griffith (kv) 737 7745
Zr. D. Schrader (kv) 528 9530

Gironummer
"Wijkwerk Emmakerk" 580-101

Diakenen:
Zr. C. Tevreden 868 4247
Br. H. de Lijster 510 4753
Kosteres:
Zr. C. Gilmoor 668 5785
868 0775

Website:
Emmakerk.freeservers.com

WIJKNIEUWS EMMAKERK ds. Hans Végh

WIJKNIEUWS EMMAKERK

De Raad van Kerken heeft de pastores gevraagd in de periode van 15 oktober tot 13 november te preken over de liefde. God is liefde en wij moeten die liefde doorgeven aan elkaar, ook op ons eiland. Wij moeten een signaal afgeven aan de maatschappij dat het anders moet.

Intussen gaat het kerkelijk werk door. Ook in november heeft de Emmakerk haar activiteiten. Ik noem u:

De gebedsgroep

Elke dinsdag komen we van 19 tot 20 uur bij elkaar, voorlopig alleen in de consistorie. We bidden voor ons eiland, voor de wereld, voor de kerk of voor persoonlijke aangelegenheden.

Belijdeniscatechisatie

Elke woensdag is er belijdeniscatechisatie, van 20 tot 21 uur in de consistorie. Belangstellenden kunnen zich bij mij opgeven.

Cursus theologie

De beknopte cursus theologie voor gemeenteleden gaat voort. We komen bijeen op 10 en 24 november, van 19.30 tot 21 uur in de consistorie. We zijn nu bezig met de godsdienstige achtergrond van het Nieuwe Testament. De laatste keer bespraken we de Griekse en Romeinse religies.

Zangdienst

Op 4 november a.s. is er weer een zangdienst (door omstandigheden verschoven van 28 oktober naar 4 november). U kunt liederen bij mij opgeven. De volgende zangdienst is op 25 november.

De diensten beginnen om 19.30 uur. Er is ook en korte meditatie.

Bijbelstudie

Op het ogenblik zijn we bezig met de bespreking van de profetie van Obadja. Daarna bespreken we de brief van Judas. De komende tijd gaan we bezig met een aantal minder bekende boeken/brieven uit de Bijbel. De Bijbel studie is op 3 en 17 november, van 19.30 tot 21 uur in de consistorie.



Seniorenmorgen

Op 14 november a.s. hebben we weer een seniorenmorgen. We komen van 9.30 tot 11.30 uur bijeen in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte. Daarnaast bidden en zingen we en hebben we een gezellige ontmoeting met koffie en koek en fris en pastechi. U/jij bent van harte welkom op al onze activiteiten.

Onze zieken

Zr. Ilse Jonkman-Visser moest een operatie ondergaan. Binnenkort zal ze bestraald moeten worden. We wensen haar en haar man heel veel sterkte en Gods zegen. Dat wensen we ook onze andere zieken toe.

Ontheffing

Zr. Magerie Stomp heeft ontheffing uit het ambt aangevraagd per 1 november a.s. We danken haar hierbij van harte voor wat ze de jaren door voor onze gemeente heeft gedaan, eerst op de Oleannder, later op het kerkelijk bureau en nog weer later als ouderling in de Emmakerk. God zij haar en haar man Ramon ook in de toekomst nabij.

Bij de diensten

Op 6 november a.s. is er een Gezin-School-Kerkdienst. Het zal



een oogstdienst worden. We zijn God dankbaar voor de gewassen van het veld, voor eten en drinken.

Op 6 november om 17.00 uur hoopt br. D'Arcy Lopes voor te gaan in een papiamentstalige dienst.

20 November is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.



Dan herdenken we de gemeenteleden die het afgelopen (kerkelijk) jaar van ons zijn heengegaan.

27 November is de eerste zondag van advent. Samen met de kindernevendienst doen we dan het adventsproject. Zo leven we toe naar kerst. Meer informatie over het project krijgt u nog.



Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

NIEUWS JET

WIJKGEMEENTE ZONDAG.

In de startdienst op 11 oktober deelden de kerkenraadsleden tijdens de collecte enquêteformulieren uit. De gemeenteleden kregen tijd om de vragen te beantwoorden. Bijv: welke activiteiten die gepasseerd zijn, zou u herhaald willen zien? Wat zou er anders moeten? Wat ontbreekt er volgens u in de dienst enz.?

Op 25 oktober hadden we onze gemeentedag. Na de dienst dron-

ROUW.

Br. Ramon Stomp was voor een maand naar Nederland naar zijn grote, zieke zus Irene. Hij keerde 26 september terug en liet haar zorgelijk achter. Ze overleed een paar dagen later en werd maandag 10 oktober begraven. Ramon en Magery, heel veel sterkte met dit verlies. Laat de Heer jullie trooster zijn. Ramon, wat een genade dat je een maand bij je zus Irene kon zijn.



ken we zoals gewoonlijk samen koffie, thee en fris. Er was ook een lekkere pastechi als hartversterking bij. Na een kwartier gingen we gelijk richting kerk, namen plaats in de banken en de gemeentedag kon beginnen. Na een welkomstwoord van mij (Jet) en een verslag over de bezinning van de kerkenraad op 20 september j.l. kwam de uitslag van de enquête, gepresenteerd door zr. Farida en zr. Denise op ons mooie scherm voor in de kerk. Er volgde een discussie. De vraag is steeds weer: waar blijven de kinderen toch? En de volwassenen die gedoopt zijn en net belijdenis afgelegd hebben? Eindconclusie luidde: laten we blij zijn met de groep die wel komt. Daar hebben wij het goed en gezellig mee bij Emma. We hebben een fijne vaste kern.

Daarna kwam br. Hanco met de babbel over de restauratie. Daarop volgde de rondvraag. Het was een korte gemeentedag, een goed gesprek van 25 gemeenteleden. Volgende keer zitten we met een groep van vijftig, dubbel dus, we blijven positief !!

UITSLAGEN.

Wij danken de Heer voor de mooie doktersuitslagen van br. Imre Végh en zr. Ilse Jonkman. Wij kunnen weer rustig verder, God is groot!!

INFOKASTJE.

Heeft u het mooie witte infokastje al gezien bij de voordeur van Emma? Dan moet u dat alsnog doen, hoor. Want voorbijgangers doen dat wel. Het kastje trekt de aandacht. De voorbijgangers staan stil en lezen de tekst. Aan te bevelen, lieve mensen.

JONGELUI.

De tussenvakantie is alweer voorbij. Jullie kregen nog een staartje mee, heerlijk hè, die maandag 10 oktober. En nu op naar het kerst-rapport. Zet 'm op hoor!! Dan heb je de helft van het schooljaar al gewonnen.

ECHTE LIEFDE.

Kent u het verhaal van de man die op zoek ging naar de liefde? Er was eens een man die op zeke-

re dag ontzet ontdekte dat zijn hart door de stormen van het leven steenhard geworden was. Toen zei hij tot zichzelf: "Ik wil door de wereld gaan en de liefde zoeken, want alleen liefde kan mijn gewond hart helen. Ik wil niet langer in de stad blijven, daar zijn de mensen net zo hard als de muren om hen heen.

Ik wil de liefde vinden door een eenvoudig leven op Band'abou'. 's Avonds kwam hij aan op Barber, een klein plaatsje. Hij schrok toen hij merkte dat er in het enige "hotelletje" een woeste ruzie aan de gang was. "Nee", zei hij tegen zichzelf, "hier woont de liefde dus ook niet". De volgende morgen voerde zijn weg langs een bloeiend angloveld. In het gras speelden kinderen die lachten en dansten. "Waarom ga ik naar de volwassenen?" dacht de zwerver, "bij onschuldige kinderen zal de liefde eerder te vinden zijn". Maar net toen hij dit dacht, weerklonk er een hevig geschreeuw van woede. Een grotere jongen had de mooie, rode bal van de spelende kinderen afgepakt en was er mee weggelopen. "Ook hier is de liefde niet", zuchtte de man en hij wendde zich teleurgesteld van de mensen af.

Aan de rand van de mondi vond hij een vogelnestje en hij keek hoe de ouders het jonge broedsel verzorgden. Toen jubelde hij: "Niet bij de mensen, maar in de natuur woont de liefde". Op dat ogenblik dook een roofvogel omhoog en droeg de vogelmoeder weg in zijn klauwen.

Toen werd zijn hart helemaal als een steen. Wanhopig liep hij verder. En toen het avond werd nam hij zijn intrek in een klein appar-

tementje. Toen hij in bed lag, viel zijn blik toevallig op een eenvoudig kruis aan de wand. Er stond onder: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe".

Toen wist de man dat hij de liefde gevonden had en zijn hart werd gezond en blij. Hij keerde in zijn oude omgeving terug. Nog altijd was de wereld even hard en koud als tevoren, maar in zijn hart scheen de zon. Het deed hem pijn te zien hoe de mensen met elkaar omgingen en hij begon met hen te praten...

Dát is het: de toegang tot echte liefde tot God die Zelf liefde is, ligt in Jezus Christus. Echte liefde is altijd op de ander gericht. Liefde zet in beweging. Het leven van alledag, met al zijn hoeken en kanten, geeft ons, christenen, de kans door de liefde van de Here Jezus zelf liefde uit te stralen.

Laat uw hart vol liefde zijn, doe alles wat u doet vol liefde en overgave, ku mil amor, dan komt alles goed.

Warme groetjes,
namens de Kerkenraad,
Jet Baank.



IDENTIFEITEN

door ds. Wouter Smit
Jeugdpredikant VPG/VPCO

Woutersmit67@hotmail.com

Tel 5232763



De volgende Kids4Christ dienst is op 20 november om 16.30 uur in de Emma-kerk. We hebben nu voor de Emmakerk gekozen, omdat ik dan niet een drumstel van kerk naar kerk hoeft te slepen. Deze dienst zal samen met de zondagschoolleiding van de Methodist Church van Buena Vista worden voorbereid. Meer over deze samenwerking leest u hieronder. U bent van harte uitgenodigd met uw kroost of kleinkroost.

Het bestuur van de VPCO (Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs) heeft in oktober een bijeenkomst gehouden, waar het bestuur en de vertegenwoordigers van de dragende kerken waren uitgenodigd. Dit om de band tussen de dragende kerken en de VPCO te versterken. Ondanks het feit dat niet alle kerken vertegenwoordigd waren, was het een vruchtbare ontmoeting. Maghalie van der Bunt-George heeft als voorzitter de dragende kerken een aantal vragen voorgelegd, waarover men in eigen gelederen verder na kan denken, waarna een nieuwe ontmoeting zal volgen om de bevindingen uit te wisselen. De belangrijkste vraag was hoe de dragende kerken hun taak als dragende kerk van de VPCO op dit moment vorm geven en hoe men dat in de toekomst zou kunnen en willen gaan doen. Er zou ook nagedacht kunnen worden over de toetreding van nieuwe dragende kerken, zoals een gematigde Pinksterkerk of wellicht het aftreden van huidige minder betrokken dragende kerken. Feit is nl. dat er slechts een zeer gering percentage van de leerlingen lid is van de dragende kerken, naar schatting ca. 10 procent, en het percentage 'dragende leerkrachten' van protestantse huize is niet veel hoger.



Dit terwijl het aantal leerlingen en docenten, dat zich rekent tot één van de Pinkstergemeenten op ons eiland een steeds groter aandeel vormt van onze VPCO populatie. De bijeenkomst was voor mij als jeugdpredikant heel vruchtbaar, want ik heb afspraken gemaakt met de Methodist Church om hen meer te betrekken bij de VPCO, door hen te vragen mee te werken aan de volgende Kids4Christ-dienst en ook door afspraken te maken voor een artikel in hun kerkblad.



Corné Alderliesten, predikant van de Eglisia Reforma en bestuurslid bij de VPCO, heeft samen met ondergetekende een cursus Theologische Vorming voor FO docenten ontwikkeld, die we in de maanden oktober-december als eerste zullen gaan geven aan het personeel van de Marnix basisschool. Het eerste doel met de deze cursus is dat we met elkaar over ons geloof gaan praten. We hopen dat deze cursus een teambuïdend effect zal hebben. Andere doelen zijn een grotere kennis van de Bijbel, van de verschillende kerkelijke stromingen op het eiland en van de Protestantse theologie en toerusting voor de godsdienstlessen.



JOODSE FILMS

W. Lolkema

In de maand november wordt er op woensdagavond twee keer een film vertoond in de ambtswoning van de synagoge aan de Gladiolenweg 4. De voorstelling begint steeds om half acht. Denkt u er aub aan dat u niet in een bioscoop komt, maar meer in een fors-uitgevallen huiskamer. Je kunt daar trouwens prima een film kijken.

Op 9 november is de film ARRANGED te zien. Deze gaat over twee vrouwen die collega van elkaar worden als docent op een school in Brooklyn, New York. De één is een orthodoxe Jodin, de ander een Moslim van Pakistaanse afkomst. Als dat maar goed gaat..., denkt hun omgeving. En het gaat goed, want allebei voelen ze zich – door de tradities van hun geloof – vreemd in het 21^e-eeuwse New York. En van beiden wordt verwacht dat ze een gearrangeerd huwelijk aangaan. Zo ontstaat er een band. De film is uit 2007 en duurt 93 minuten.

Op 30 november wordt de film The Island on Bird Street vertoond. Deze film speelt zich af in het ghetto van Warschau tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersoon in deze film is Alex, een joodse jongen van twaalf jaar. Zijn familie wordt door de nazi's weggevoerd. Maar Alex blijft in het ghetto, zoals eerder afgesproken. Wie weet zal zijn vader Stefan daar terugkeren om hem op te zoeken. Alex weet te overleven in de zeer moeilijke situatie van het ghetto. Hij krijgt twee joodse vrienden die hem wijzen op een geheime tunnel waardoor hij in Warschau buiten het ghetto kan komen. Maar zal hij dan ooit zijn vader nog terugzien?

De film is uit 1997 en duurt 107 minuten.

VAN DE KERKVOOGDIJ

P. Jan Boodt

Beste kerkleden,

In één van de vorige VPG nieuws-edities hebben we u allerlei zaken gemeld waar de kerkvoogdij mee bezig is. In dit bericht willen we wat verder ingaan op de ledenenquête die we gaan houden en die we binnenkort gaan versturen.

We schreven het volgende:

Het voorstel van de Centrale Kerkenraad zal binnenkort worden uitgevoerd om aan alle leden, regelmatige en onregelmatige kerkgangers, een brief, met daarin vermeld de ons bekende gegevens, te gaan sturen met het verzoek om aan te geven of de gegevens van een ieder nog wel kloppen. De Centrale Kerkenraad maakt zich zorgen over het feit dat we ogenschijnlijk volgens de administratieve gegevens veel meer leden hebben dan er in de zondagse kerkdiensten worden gezien. Mogelijk zijn er veel leden die zich helemaal niet meer als leden beschouwen. En dat wil de Centrale Kerkenraad graag weten.

De navolgende brief zal daarvoor worden verstuurd:

31 oktober 2011
Geacht kerklid,

Op verzoek van de Centrale Kerkenraad sturen wij u deze brief met een aantal vragen aangezien we er zeker van willen zijn dat ons ledenbestand in orde is. Daardoor kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

We verzoeken u vriendelijk de volgende vragen te beantwoorden door het juiste antwoord: ja of nee - aan te kruisen.

	Ja	Nee
> Is uw naam, zoals boven vermeld, juist?		
> Is uw adres nog steeds correct?		
> Indien uw naam en /of adres niet correct zijn, wilt u deze / die dan alstublieft verbeteren?		
> Beschouwt u zichzelf als lid van de VPG?		
>Betaalt u al een financiële bijdrage?		
> Indien nee, zou u dan willen overwegen dat wel te doen?		
>Bent u lid geworden van een andere kerk?		

We verzoeken u om deze brief met uw antwoorden aan één van uw kerkenraadsleden te overhandigen, of via telefonisch contact met het kerkelijk bureau, tel 4611139, uw antwoord ons te doen toekomen, of via email vpg-cur@curlink.com uw antwoord in te zenden.

Mochten we drie maanden na dato niets van u vernomen hebben dan nemen we aan dat u niet langer geïnteresseerd bent om lid van de VPG te zijn.

We danken u bij voorbaat voor uw medewerking

De kerkvoogdij VPG

Dat we er toe over gaan om de ledenlijst te "schonen" – zoals het met een mooi woord wordt gezegd – is belangrijk. Daardoor hopen we nu goed te weten te komen hoeveel leden de VPG heeft en wie dat zijn. Het is van

groot belang voor onze financiële administratie. Want om het huishoudboekje van de kerk goed te kunnen beheren is het nodig om te weten waar we op kunnen rekenen.

Het lijkt misschien overbodig dat we dit doen maar er zijn al zo veel verhuizingen of mensen die overleden zijn en waarvan de familie vergeten heeft dit door te geven of mensen die al lang zich niet meer als kerkelijk beschouwen. We hopen dan ook dat iedereen ons bij deze enquête zal willen helpen door deze in te vullen en terug te sturen. Het zal betekenen dat we onze service naar de kerkleden kunnen verbeteren.

En verder opnieuw:

het bekende en nog steeds zeer actuele slot van elke mededeling van de kerkvoogdij:

Uw kerkelijke bijdrage: minimaal 50 Naf per maand; echt niet te veel voor de kerk.

Kunt u meer geven, dan mag dat zeker!

De **Centrale Kerkenraad** van de Verenigde Protestantse Gemeente heeft vacatures voor de functies van

Voorzitter en Scriba(secretaris)

Mocht U belangstelling hebben voor een van deze functies wilt u dan uw naam aan uw kerkenraad doorgeven. Bij voorkeur binnen een maand na deze advertentie



The **Central Board** of the United Protestant Church has vacancies for the functions of

Chairman and Secretary.

If you are interested kindly submit your name to your churchboard. Please submit your name within a month preferably

P. Jan Boodt, voorzitter

Maritza Bakhuis, namens de Fortkerk

Franklin James en Jan Teeuwen namens de Ebenezerkerk

Orlando Griffith en Denise Schrader namens de Emmakerk

Rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage:

RBTT: 1183036

Maduro: 90091204

Giro: 559911

BEGRAVEN

P. Jan Boodt

Een klein dorpje verscholen in de Franse Alpen, op ongeveer 1000 meter hoogte.



Zo'n dorpje waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan rond de kerk uit het jaar 1300. Het dorpje komt alleen tot leven in de zomervakantie met toeristen en in de winter als er sneeuw ligt en er geskied kan worden. Maar nu is de camping dicht en lijken veel huizen gesloten. Maar achter enkele dichte luiken klinkt nog wel radiogeluid. En bij een café aan de rand van het dorp zitten nog wat dorpingen bij elkaar te praten. Bij de kerk, oud en verweerd, midden in het dorp, vind je een kerkhof met oude en enkele nieuwe graven. Er zijn veel familiegraven op het kerkhof dat op een smalle strook land aan de rand van berghelling ligt.



En daartussen een nogal verwaarloosd graf met een bordje waarop in het Frans een verhaal geschreven staat wat we hier in Curaçao ook geschreven zouden hebben. Een bord met het opschrift dat het verwaarloosde graf zal worden geruimd om ruimte te maken voor een nieuw graf. Maar als er iemand is die nog weet van wie het graf is - of er is iemand die zich garant wil stellen voor het herstel dan kan het graf blijven bestaan.

Sinds enkele jaren zijn we als mensen van het kerkelijk bureau bezig om de begraafplaatsen goed in kaart te brengen. Daarbij moesten enkele harde maatregelen genomen, zoals het opruimen van die graven waarvoor

niemand meer verantwoordelijk was. Of die graven ruimen die geheel verwaarloosd waren. Een ogenschijnlijk harde maatregel! Maar ja, er is ruimte nodig voor nieuwe graven. En is het wel zo bijzonder wat we hier doen?

Al zolang de mensheid bestaat wordt er naar manieren gezocht om met de overleden medemens om te gaan. Afhankelijk van hoe men gelooft heeft men tradities en rituelen rond de begrafenis gecreëerd.

Het voortbestaan in een hemel, het blijven bestaan van de geesten der overledenen, de wederopstanding van het stoffelijk lichaam en andere ideeën bepalen hoe men met het begraven van de overledene zal handelen. Speciale plekken werden aangewezen waar de doden kunnen worden bijgezet dan wel worden begraven.

Maar tegelijkertijd besepte men dat de plaatsen en de ruimte voor het begraven niet onbeperkt waren. Vooral op die plaatsen waar men dicht op elkaar woont, moest men flexibel omgaan met de ruimte op de zogenaamde dodenakkers.

Overall heeft de mens telkens weer andere plekken moeten zoeken om te begraven. Eerst dicht bij de bevolking, in of naast een kerk, zoals dat vroeger in Europa gebeurde. Als men daar in een oude kerk komt, loopt men vaak over de grafstenen die de vloer vormen. Soms vond men dat de doden begraven moesten worden buiten de stadsmuren. Dat was ook hier op Curaçao aanvankelijk het geval. Denk maar aan de Joodse begraafplaats. Maar ook de Protestantse begraafplaats lag eerst buiten de stadwal. Namelijk op de plek waar het vroegere stadhuis staat, wat nu het gebouw van de Staten en het Gerechtsgebouw is. Maar keer op keer kwam men er achter dat er ruimtegebrek ontstond. Dus moest er ruimte worden gemaakt, ook op de nieuwe begraafplaatsen aan de Oranjestraat en aan de Roodeweg. En hoe los je dat anders op dan door graven op te ruimen? Zo ontstaat ruimte voor nieuwe graven.

Maar ja, welk graf komt daarvoor in aanmerking? En zeker als men gelooft aan een opstanding van het lichaam - mag een graf dan wel geruimd



worden? Maar men ontdekte dat er van een lichaam na enkele jaren graf-rust niet veel meer over blijft dan hooguit wat botten. En soms is er zelfs vrijwel niets meer terug te vinden. En wat deed men dus? De graven die oud waren en van wie men niet meer wist wie er begraven lag, werden geruimd. De botten die men vond werden verzameld en in een zogenaamd knekelhuis gelegd. Dat gebruik is al zo oud als de wereld en wordt overal ter wereld waar wordt begraven toegepast. Dus ook hier op Curaçao.

Zo is er niets nieuws onder de zon, Of men nu in Frankrijk is of op Curaçao: er zullen heus wel wat verschillen zijn, maar uiteindelijk komen we allemaal tot dezelfde oplossingen. Een geruststellend idee.

INGEZONDEN

Rubriek voor gedachten en opinie

Steve Jobs

Edwin Slieker

Onlangs is Steve Jobs de oprichter en CEO van Apple overleden. Steve Jobs's "2005 Stanfordcommencement" toespraak, is misschien wel de meest bekende toespraak van een groot ondernemer en een persoon die wellicht meer levens heeft beïnvloed dan wie dan ook in de laatste decennia.

Iemand die mij in korte tijd veel geleerd heeft over het geloof vertelde mij dat het voor ons christenen belangrijk is om ook naar kritische geluiden te luisteren, om ons heen en over ons (naar hoe wij leven, of hoe wij het leven beschouwen), om zodoende "wakker" en "attent" te blijven in ons leven en in ons geloof.

Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.

Steve Jobs [founder and CEO of Apple]

Liefde is....

Compilatie van tekst en beeld over het thema van de Raad van Kerken

Herinnert u zich uw eerste liefde nog? Hoe spannend was het om de eerste keer met een vriendje of vriendinnetje verkering te krijgen en voor de eerste keer te zoenen. Maar wat is liefde nu eigenlijk? We kunnen het niet zien, maar toch twijfelt niemand aan het bestaan ervan. Het is lastig om te beschrijven wat liefde is. Het kent zoveel uitingsvormen: een kus, een kaartje voor een gemeentelid dat ziek is, twee vriend(inn)en die uren kletsen...allemaal uitingen van liefde. Liefde heeft vaak een positieve klank, maar liefde – of het ontbreken ervan - is soms ook pijnlijk. Zeker is dat liefde nooit vanzelf komt, en dat je altijd hard moet werken aan een relatie. Of dat nou met die ene geliefde is, met een vriend(in) of met God.

Dat de liefde van God voor mensen heel anders is dan de liefde van mensen voor elkaar, spreekt voor zich. Je kunt wel zeggen dat God van je houdt, maar niet dat God verliefd op je is. In de Bijbel wordt dat goed

duidelijk gemaakt. Wij hebben maar één woord voor liefde, dat we overal voor gebruiken: liefde in een relatie of liefde van ouders voor hun kinderen.

In de Bijbel staan maar liefst drie verschillende woorden voor liefde. Het eerste woord voor liefde uit de Bijbel is filia. Wij zouden dat eerder 'vriendschap' noemen. Het is het warme gevoel dat je voor anderen kunt hebben.

De tweede vorm van liefde in de Bijbel is eros. Dat woord komt van de Griekse God Eros – de god van de liefde. Eros staat voor de hartstochtelijke liefde. Die enorme liefde voor één persoon, die je doet verlangen naar intimiteit. Hierbij denken we dan vooral aan de liefde tussen twee mensen. Eros is in de Bijbel ook een gave van God, maar herbergt wel een gevaar in zich: die liefde is vaak op zichzelf gericht. Als je verliefd bent, kun je aan niets anders meer denken dan die ene persoon. Je zou de mensen om je heen kunnen vergeten. Dan kom je op een eilandje te staan, dat is niet de bedoeling van liefde. Gods liefde voor mensen is niet exclusief.

Het derde woord dat de Bijbel kent voor liefde is agapè. Dit is de vorm van liefde die het moeilijkst uit te leggen is. Je zou kunnen zeggen dat agapè een houding is. Een levenshouding waarin je juist niet aan jezelf denkt, maar alleen aan die ene ander. Bij deze liefde staat alles in het teken van het geluk van de ander. In de Bijbel wordt het woord agapè in het Nieuwe Testament gebruikt voor de liefde van God voor mensen. God vindt ons heus niet altijd lief of aardig, maar Hij blijft van ons houden, met een liefde die bereid is offers te brengen voor de ander.

In Johannes komt het aspect van deze agapè duidelijk naar voren door te wijzen op de ultieme liefdesdaad van God. Daar staat: 'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft' (Johannes 3:16). Met andere woorden: God heeft het beste dat Hij bezat, het beste van zichzelf, zijn Kind, met ons gedeeld. In Jezus kunnen we dan ook zien hoe de liefde van God bedoeld is: onvoorwaardelijke nabijheid, solidariteit en trouw tot in de dood. Hoe we ons ook gedragen, we weten dat we altijd geliefd zijn bij God.

Maar hoe laten we jongeren kennis maken met Gods liefde? Hoe laten we zien dat Gods liefde aanwezig is in hun relaties? Hoe kunnen we jongeren inspireren die liefde van God vorm te geven in de manier waarop zij in het leven staan? Binnen de kerk is het jeugdwerk hierbij een heel belangrijke schakel. Relaties en ontmoetingen zijn erg belangrijk: de relaties tussen jongeren onderling, de relaties van jongeren met volwassenen en de relatie van de jongere met God. En vooral bij die laatste relatie kan de jongere hulp gebruiken.



Met name op de tienerleeftijd gaan jongeren vragen stellen en ontdekken hoe hun verhouding is tot het geloof dat ze van huis uit hebben meegekregen. Als gemeenteleden kunnen we ze handvatten aanreiken hoe te starten met zoeken. Dat kan door de kindernevendienst of een jongerendienst, maar ook tijdens een praatje bij de koffie na de kerkdienst.

Onze ervaring met God, geloof en de kerk is daarbij belangrijk. Als wij duidelijk kunnen maken wat deze dingen voor ons betekenen, kunnen

jongeren zich daaraan vasthouden. En zelf ontdekken dat God een relatie met hén wil. Relaties zijn het sterkst als ze langdurig zijn. Daar moeten we aan werken. Als de relatie met kinderen en jongeren zichtbaar wordt in ons midden laten we de liefde van God toe in het jeugdwerk. En laten we vooral ook de andere soorten van liefde – vriendschap en exclusieve relaties – niet vergeten vóór te leven aan onze jongeren.

Uit: kerkblad Kruiskerk Roosendaal, NL



Liefde is:

Het welzijn van de ander bevorderen

Op z'n best

Elkaar niet sparen

Zeggen wat er
Gezegd moet worden

Niet veroordelend
Niet superieur

Maar bescheiden
In verbondenheid

Elkaar niet sparen

Wat je ook zou winnen
Meer zou je verliezen

Ga in op elkaar
Doe elkaar recht

Je vriend
Is je vriend

Op z'n best
Moet hij zijn

Hans Bouma

Terwijl angst verlamt en verdeeldheid brengt, kan liefde mensen met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat er beweging komt.

Mensen liefhebben

uit: Bezielend leidinggeven; Anselm Grün

In dit boek worden de belangrijke principes van leidinggeven beschreven vanuit de Regel van Benedictus. Anselm Grün past deze toe in zijn Abdij en verspreidt dit gedachtegoed binnen de managementwereld.

In de eerste plaats formuleert Benedictus de woorden die aansluiten bij Augustinus, dat de abt het kwade moet haten maar zijn broeders moet liefhebben. Het gaat niet om een laissez-faire stijl van leidinggeven. Dat zou een teken van zwakheid zijn. Maar de abt moet heel nauwkeurig zaak en persoon kunnen scheiden, onderscheid maken tussen wat niet klopt en de mensen die zich door het kwaad laten beheersen en zich in de verkeerde richting laten meeslepen. Een leider moet de mensen die hij corrigeert altijd liefhebben. Hij moet ervan uitgaan dat ze het eigenlijk goed bedoelen en alleen uit onwetendheid in de

fout zijn gegaan. Maar alleen liefde is bij leidinggeven niet voldoende. Liefde moet gepaard gaan met wijsheid. Een leider mag niet te veel van het goede doen. Het 'ne quid nimis = vooral niet te veel' is een populair spreekwoord. Iemand met verantwoordelijkheid heeft de wijsheid van het volk nodig. Het volk weet dat overdaad schaadt. De monniken beweren dat overdaad afkomstig is van demonen. Wie te veel wil verbeteren maakt alles juist slechter. Door iemand té nadrukkelijk terecht te wijzen beschadig je hem. De psychologie spreekt in dit verband over het principe van 'steeds meer van hetzelfde', je maakt meer problemen dan je oplost. Wie steeds meer prestaties verwacht, een nog hoger tempo, een steeds grotere productie en omzet, kan erop wachten tot uiteindelijk alles instort.