

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

*From Hegemony to Partnership:
 Righting the Wrong*
 Rev. L. Warren

Introduction

From November 9-13, 2011 the Presbiteriana Reformada en Cuba (IPRC), the World Council of Churches (WCC) and the Caribbean and North America Council for Mission (CANACOM) collaborated on a workshop on hegemonic masculinities models. The workshop which was held in Havana Cuba and convened under the theme 'From Hegemony to Partnership', explored the hegemonic models of masculinities, their origin, development and reinforcement mechanisms. The workshop also reflected on paths to a paradigm shift to non-hegemonic masculinities models. Members of clergy and laity, males and females from different linguistic, cultural and Christian religious persuasions came together on an interesting journey which proved to be perspective broadening, concept redefining, conscience questioning and commitment renewing. The workshop was organized with the following objectives in mind: 1. To reflect on the contexts and the mechanisms which give birth to hegemonic masculinities. 2. To analyze the characteristics and opportunities to build non-hegemonic masculinities. 3. To share among the participants the biblical and other methodological tools which open the space for a shift in masculinities models. 4. To support the Churches in their efforts to become more equitable and just communities of men and women. 5. To provide concrete strategies to men and women and Church communities, to deal with sensitive issues such as gender injustice and the cultural beliefs which generate such inequalities. Over the three days of very intense meetings, the reflections focused on the following themes: 'Feminism, Gender and Masculinity'; 'Masculinities and Women'; 'Masculinities and Violence'; 'Masculinities and Paternity'; 'Masculinities and Mass Media' and 'Masculinities and Culture of Peace'. The training manual on gender (MEG) de-

veloped by the World Communion of Reformed Churches (WCRC) was the resource material used at the workshop.

Feminism, Gender and Masculinity

Reflecting on the theme 'Feminism, Gender and Masculinity'; led us to the painful and ugly realization that in virtually every human society down through the ages, the social hierarchy skewed in the favour of males, has always assigned to men the superior role while women have been assigned the inferior role. Evidence of this fact has been the conferring of headship or leadership, which usually translates to authority, power and domination, on males from the home to the nation with the accompanying enhanced benefits and privileges. On the other hand women have been conferred the status of help mates which in practical terms translates to being owned, controlled, dominated and subservient with denial of social rights and justice. Moreover, women have been excluded from societal involvement, their capacities and contributions devalued and trivialized and their status seen as inferior. All this has made for women being denied educational, social and economic justice and the right to adult suffrage for centuries in virtually every human society. This is the global scenario that has given rise to the development of hegemonic masculinities and the culture of male leadership, control and domination and superiority. What is interesting about this is that within the various Christian Religious traditions some interpretations and presentations of the sacred scriptures have supported and given legitimacy to the unjust culture of male superiority, control and domination. The foregoing has, therefore, established the need for a paradigm shift from hegemonic masculinities models to that of equal partnership models between the two genders. Serious initiatives to effect this shift or change began in Western Europe in the 19th century, has



'male feminists?'

Februari 2012

1-2
Hoofdartikel
 Rev. L. Warren

3
Meditatie
 Ds. W. Lolkema

4-5
Informatie:
 Bijbelleesrooster
 Kerkdiensten

6-11
Berichten uit de wijken

12-13
Kerk, Jeugd en School
Diakonie
Kerkvoogdij

14-15
Ingezonden

16
VoorElkaar

continued through the 20th century and is continuing in the current century, across the global societies with women of all ethnicities and social status making significant contributions supported by 'male feminists'. Much has been achieved over the centuries but there is still much to be done in order to achieve the goal of true gender justice and therefore authentic partnership in anticipation of the day when it would no longer be everything male superior and everything female inferior.

Masculinities and Women

Reflection on 'Masculinities and Women' helped us see the gender disparities and denial of social justice to women for what it is: discriminatory, inhumane, violation of Christian values and, therefore, no longer defensible and tolerable. The erstwhile feudal societies of Europe present us examples of how hegemonic masculinities models are developed. In those societies the female body was the object of



Merkel and Sorkozy; Female and male leadership

control and the capitalist ethic allowed for women of higher ethnicity and class to have education so as to be able to marry the feudal lords and raise children. Women of lower ethnicity and class were denied education and made subjects for the workforce. In these societies, biological, physiological and intellectual capacities and social status were all used as pretexts for the denial of equality and social justice to women. Maternity as were other roles has been a forced mandate upon women and not a matter of choice. An interesting irony in all this was that in the domestic domain women were assigned the role of cooks, while in the

commercial domain this role was assigned to men. In these societies as in virtually all others, the power role skewed in favour of men was based on traditional beliefs and norms, favouritism and nepotism and not on meritocracy and suitability.

Masculinities and Violence

Hegemonic masculinities models have been the driving force behind the development of cultures of violence because of their nature of control and domination. The power base and sphere of influence made available allow for the practice, perpetuation and reinforcement of the culture of violence. The socialization process has been used to bolster as well as make violence normative and, therefore, acceptable. The education process both formal and informal has intentionally and unwittingly helped to reinforce the culture of violence. Music usually thought of as neutral has been used as the vehicle to both transmit and promote violence against women. Because of its

very nature to connect easily with people, music is used to convey sexist, racist, gangster, macho and other such sentiments and reinforce cultural stereotypes that incite violence especially against women. Hegemonic masculinities also use the arena of sports to advance and reinforce the culture of violence. Hegemonic models have been

reinforced by societal systems, processes and practices. This situation makes for compelling reasons for redefining and reconstructing the models of masculinity as well as for femininity. To help these redefinitions and reconstructions to take place, there needs to be intentional changes to the social norms, values and stereotypes. The disturbing truth is the safe spaces in our societies are disappearing: for the home, the church, the work place, places of entertainment, recreation and sports have all become havens where violence is perpetrated with women being the principal victims.

Masculinities and Paternity

Reflecting on 'Masculinities and Paternity', the question focused on was whether and to what extent the parenting style of men is influenced by hegemonic masculinities models of control and domination. Addressing the question from experience, actual and vicarious, the answers that emerged gave a clear depiction of the way men for the most part handle the role of father as being hegemonic and irresponsible. For the types profiled were those of severe disciplinarian, controller, laissezfaire, cruel, abusive, despotic, absentee, credit card. Of course caring, loving and democ-



atic types were also identified but these profiles were few by comparison. The overwhelming consensus, therefore, was that fatherhood is mostly influenced by hegemonic masculinities models and as such does not have the same positive profile as motherhood. The strong view therefore is that hegemonic models of fatherhood need to be deconstructed and replaced by non-hegemonic models.



Masculinities and the Media

The reflection on 'Masculinities and the Media' helped us appreciate how powerfully the media impacts the development and reinforcement of hegemonic masculinities models. An example is the use of electronic media to present and transmit graphic images of hegemonic masculin-

Lees verder op pagina 7

Redactioneel

Na alle kerst- en nieuwjaardrukke staan we aan het begin van het jaar 2012. Er zijn vele nieuwjaarsgroeten uitgewisseld. En of dat nu "officieel" mag of niet: wij als redactie willen u en uw familie een heel mooi, warm, gezond en gezegend nieuwjaar toewensen.

Hierbij ontvangt u de eerste uitgave van 2012 van ons VPG-kerkblad. In het laatste nummer van 2011 heeft u al kunnen lezen over de wijzigingen in de redactie. En misschien heeft u daar ook al wat van meegekregen in eerdere edities van het VPG-blad in 2011. Er zijn wat kleine en wat minder kleine wijzigingen in het blad te vinden. Tot nu toe met name in de opmaak, waardoor ons kerkblad er misschien een tikje anders uit ziet dan u gewend was. Er zijn ook al plannen om met nog wat meer nieuwigheden te komen, waaronder het maken van een aantal thema-

edities waarin we een specifiek (toepasselijk) thema belichten. Van deze edities wordt van tevoren bekendgemaakt wanneer deze zullen uitkomen en over welk thema deze zullen gaan. Zo zult u in staat zijn om uw overdenkingen, liederen, gedichten, foto's, gebeden of welke andere bijdragen dan ook in te zenden als kopy. In de komende VPG-Nieuws-uitgaven zult u hierover nog meer lezen.

Naast een aantal veranderingen en vernieuwingen blijven uiteraard ook de vertrouwde artikelen terug te vinden.

Zo hebben we in deze uitgave een hoofdartikel over "Hegemonic Masculinities". Dit gaat over het mannelijk beeld dat in maatschappij en kerk zo vaak de boventoon voert. U vindt een meditatie over de diakonie en een ontroerende ervaring over

dat wat de diakonie namens de kerk en dus ook namens u en mij doet. U leest een oproep tot het gezamenlijk zoeken naar manieren om onze jeugd te betrekken bij de kerk. En verder...kooklessen, wijknieuws, de kerkvoogdij, het bijbelleesrooster en nog veel meer. Het is eigenlijk een wonder dat het elke keer weer lukt dit alles in 16 pagina's geperst te krijgen!

Wij vertrouwen erop dat er ook in deze uitgave weer iets van uw gading te vinden is. En we hopen dat u wellicht geraakt, gemotiveerd of geïnspireerd wordt door één van de artikelen. We wensen u en jou heel veel leesplezier!

De redactie:
W. Lolkema en E. Sliker



Meditatie

Diakonaat is gerechtigheid!

ds. W. Lolkema

Diakonie

Op 26 februari is onze jaarlijkse diakoniezondag. Dat is een goede aanleiding om in dit blad stil te staan bij de betekenis van diakonaat. Wat de meesten van ons wel weten is dat diakenen collecteren in de kerkdienst. Inderdaad. Maar ze doen nog veel meer. Ze beslissen ook wat er met diakonale gelden gebeurt en zorgen ervoor dat het ingezamelde geld daar komt waar het hoort te zijn. Bij dat laatste zijn vaak ook andere instanties betrokken die contacten hebben in verder weg gelegen landen. Dan gaat het om Werelddiakonaat. Daarnaast praten diakenen natuurlijk mee over alle andere zaken die in een kerkenraad aan de orde komen. En zij zorgen voor allerlei vormen van praktische hulpverlening. Diakenen halen geld op. Mijn vader was lange tijd nu eens vier jaar diaken en dan weer vier jaar ouderling. Wat dat allemaal betekende, daar verdiepte ik me als tiener niet zo in. Het bestaan en voortbestaan van zeezender Radio Veronica hield me destijds véél meer bezig!

Camera Obscura

En toen las ik als jongen van een jaar of zestien voor mijn eindexamen de Camera Obscura van Hildebrand. Ik was toen in de verste verte nog niet van plan om ooit dominee te worden, maar tenminste één passage uit dit boek boeide me wel. Dat was die over het diakenhuismannetje uit de negentiende eeuw. Ik heb het boek niet vanuit Nederland mee naar hier genomen maar herinner me nog goed hoe het diakenhuismannetje in "De familie Stastok" vertelt over de situatie waarin hij leeft, in een kerkelijk opvanghuis. De vader / de regent van dat huis heeft alle touwtjes in handen en diakonaat wordt neergezet als bevoogdend. Dat gaf me als Havo-leerling zeker te denken. Hildebrand (Nicolaas Beets) is jarenlang dominee geweest, hij kende allerlei kerkelijke zaken dus van binnenuit.

Barmhartigheid en gerechtigheid

Dat bepaalde vormen van diakonaat bevoogdend zijn geweest, lijkt me ontegenzeggelijk waar. En precies zo "waar" is het feit dat diakonaat heel lang heeft plaatsgevonden in de sfeer van liefdadigheid en dienst. Nu komt diakonie rechtstreeks af van het griekse woord voor dienen. Dienen is per definitie dus een zeer diakonaal woord. Maar minstens zo belangrijk is het woord barmhartigheid. Dat woord legt nog meer dan het woord dienst de nadruk op relatie en contact. Barmhartigheid gaat over eerste levensbehoeften. Maar ook over samen leven. Zie de laatste zestien verzen van Matthéüs 25: de passage over de scheiding van schapen en bokken.

Daarnaast speelt het woord gerechtigheid een belangrijke rol. Gerechtigheid betekent dat een mens zijn/ haar medemens helpt omdat die ander recht heeft op hulp. De ander wordt geen lijdend voorwerp van de hulpvaardigheid of liefdadigheid van zijn medemens – die zo goed is om hem te helpen, maar zij/hij blijft een eigen zelfstandige persoonlijkheid. Zo lees je het ook in de geschiedenis van de Barmhartige Samaritaan, Lucas 10: de Samaritaan helpt het gewonde slachtoffer. Een herbergier neemt tegen betaling de zorg over en de Samaritaan treedt terug. En uiteindelijk kan het genezen slachtoffer weer verder met zijn eigen leven.

Als onze VPG-diakonie dus een voedselpakket schenkt aan iemand, dan doet zij dat niet omdat zij "zo goed is" om iets te geven, maar omdat iedere mens recht heeft op eerste levensbehoeften. En met respect voor de zelfstandigheid van elke mens.

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat diakonie geen extraatje is. Maar het hoort heel direct bij de navolging van onze Heer Jezus Christus, die Zelf vol was van barmhartigheid. Diakonie zou je kunnen omschrijven als "geleefd geloof".



Tijdelijk en structureel

Maar hoe lang ga je door met het verstrekken van een voedselpakket? Er gaat in principe niet maand na maand, vele jaren lang, een voedselpakket naar meneer of mevrouw X. Want als het maar even kan wordt de betrokkene door de diakonie een weg gewezen waarmee zij zichzelf voortaan kan helpen. Hulpverlening wordt dan ook wel eens gevolgd door loketbegeleiding. Dan helpt een diaken de "hulpvrager" om zelf de weg te vinden naar allerlei instanties die structureel en zonnodig langdurig kunnen helpen. En soms ook kan de diakonie helpen om zaken structureel te veranderen, zeker als het gaat om werelddiakonaat. Immers, het is goed om iemand een voedselpakket te geven. Maar nog beter is het om iemand zo te helpen dat zij zelf haar eigen brood kan gaan verdienen. En nóg beter is het om zaken zo diepgaand aan te pakken dat zij echt veranderen. Zodat er geen armoede of gebrek meer is. Dat zou je de verschillende lagen van het diakonaat kunnen noemen: 1. Een brood geven. 2. Iemand helpen zijn eigen brood te verdienen. 3. Proberen de samenleving zo te veranderen dat er geen honger of behoefte meer voorkomt. Maar voor dat laatste komt zeker de politiek in beeld.

Nog veel meer!

Er is nog veel meer te vertellen over diakonaat. Maar dat bewaar ik voor een volgende keer. Of voor een andere schrijver-/ster. Voorlopig hoop ik dat u of jij óók de diakoniezondag komt meevieren in de Em-makerk op 26 februari.

Ten slotte: Mijn broertje een last?

Op een kronkelige weg vol stenen kwam ik een klein meisje tegen.
Op haar rug droeg ze haar kleine broertje.
"Tjonge" zei ik "jij draagt een zware last!"
Ze keek me verbaasd aan en zei:
"Dit is geen last, meneer. Dit is mijn broertje."
Het woord van dit meisje zal ik nooit vergeten.
En wanneer er soms veel op me afkomt denk ik aan haar woorden:
"Het is geen last die je draagt.
Het is je broer. Het is je zus."

(Bij het schrijven van het bovenstaande maakte ik hier en daar gebruik van: H. Berkhof: Christelijk Geloof, 1973; Lützen Miedema: Nieuw diaconaat, 2008.)

VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidige postadres naar de redactie via e-mail adres:

vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about ANG 2,000.00 per month.

If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending an e-mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Centrale kerkenraad

De Centrale Kerkenraad van de V.P.G. bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Maritza Bakhuis maritza@janbeau.com Tel. 461 5013

Ebenezer Church

Ludmila Sampson L.sampson@vidanova.net Cel. 527 9173

Emmakerk

Farida Da Costa Gomez faridadcomez@hotmail.com Cel. 526 1566

Consistorie

Jet Baank korabrivo@hotmail.com Tel. 7676920

Ministerie van predikanten

Wim Lolkema w.lokema@gmail.com Tel. 7470691

Kerkvoogdij/Fortkerk

P. Jan Boodt pjboodt@gmail.com Tel. 747 3950

Diaconie

Hanco de Lijster hanco.de.lijster@gmail.com Cel. 510-4753

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.

vpg-cur@curlink.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar donaties worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. W. Lolkema
Dhr. E. Slieker
Vacatures

Opmaak:

Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren

Druk: Drukkerij "De Stad" NV

Distributie: F.J. Rhuggenaath

Opplage: 1500 exemplaren gedrukt. Ruim 100 email-exemplaren.

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar vpgnews@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen 22 februari 2012.**

Bijbelleesrooster

Februari 2012

wo. 1	Deuteronomium 14:22-29	Tien procent
do. 2	Deuteronomium 15:1-11	Armoedebestrijding
vr. 3	Deuteronomium 15:12-23	Oormerk
za. 4	Deuteronomium 16:1-17	Feestregels
zo. 5	Deuteronomium 16:18-17:13	Recht
ma. 6	Deuteronomium 17:14-18:8	Gezag en ontzag
di. 7	Deuteronomium 18:9-22	Echte profetie
wo. 8	Marcus 1:1-15	De bode en de Heer
do. 9	Marcus 1:16-31	Spreken met gezag
vr. 10	Marcus 1:32-45	Doorvertellen
za. 11	Ezechiël 1:1-14	Stormachtig begin
zo. 12	Ezechiël 1:15-28a	Beschrijving van iets onbeschrijflijks
ma. 13	Ezechiël 1:28b-3:3	Vol van het Woord
di. 14	Deuteronomium 19:1-13	Uitwijkmogelijkheid
wo. 15	Deuteronomium 19:14-21	Oog om oog, tand om tand
do. 16	Deuteronomium 20:1-9	Strijdvaardig, niet strijdlustig
vr. 17	Deuteronomium 20:10-20	Om gruwelijkheden te voorkomen ...
za. 18	Deuteronomium 21:1-9	Oplossing voor een onopgeloste moord
zo. 19	Marcus 2:1-12	Wie kan zonden vergeven?
ma. 20	Marcus 2:13-22	Eetgewoonten
di. 21	Ezechiël 3:4-15	Verstaanbare boodschap
wo. 22	Ezechiël 3:16-21	Zware verantwoordelijkheid
do. 23	Ezechiël 3:22-27	Niet vanzelf sprekend
vr. 24	Psalm 57	Schuilplaats
za. 25	Deuteronomium 21:10-21	Regels in een gebroken wereld
zo. 26	Deuteronomium 21:22-22:12	Welke regels gelden voor u?
ma. 27	Psalm 91	Bevrijdingslied
di. 28	Ezechiël 12:1-7	Levend teken
wo. 29	Ezechiël 12:8-20	Angstaanjagend
do. 1	Ezechiël 12:21-28	Nabije toekomst
vr. 2	Ezechiël 13:1-8	Zo spreekt de HEER
za. 3	Ezechiël 13:9-16	Afgebroken muren
zo. 4	Ezechiël 13:17-23	Valse profetessen

Een geboorte?

Stuur ook uw kerk een kaartje



Bijz. contact met uw kerk

Gaat u verhuizen?

Laat het ook uw kerk even weten



Bijz. contact met uw kerk

Trouwplannen?

Uw kerk stelt een bericht erg op prijs



Bijz. contact met uw kerk

Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek in Nederland en Curaçao onder de aandacht te brengen.

De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) ANG 500,- per jaar. Voor een advertentie in de rubriek VoorElkaar gelden lagere tarieven. In de volgende editie leest u meer over het nieuwe advertentiebeleid. Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs.

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 14.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com
Website: www.vpg-curaçao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met de predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive Communion at home, please contact one of our local board-members or the pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouwdiensten

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Extra collectes

Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd voor de uitdeling van voedselpakketten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



Ebenezer Church

Oranjestraat 111

5-2 Rev. L. Warren; Holy Communion
12-2 br. D. Lopes
19-2 Youth & Children
22-2 Rev. L. Warren; Ash Wednesday; 7.00 pm
26-2 VPG Diacony Day Service at Emmakerk; ds. H. Végh and ds. W. Lolkema
4-3 Rev. L. Warren; Holy Communion



Fortkerk

Fort Amsterdam

5-2 ds. W. Lolkema
Woensdag 8-2; middaggebed; 12.30
12-2 W. Lolkema; Heilig Avondmaal
19-2 dhr. L. van der Wolde
Woensdag 22-2; middaggebed; 12.30
26-2 VPG diaconiezondag, Emmakerk; ds. H. Végh en ds. W. Lolkema
4-3 ds. M. Bakema



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

5-2 ds. H. Végh; Heilig Avondmaal
12-2 ds. J. Jonkman
19-2 ds. H. Végh en ds. M. Mingoen, gezamenlijke dienst met Evangelische Broedergemeente, Emmakerk
Vrijdag 24-2; zangdienst; 19.30
26-2 VPG diaconiezondag, ds. H. Végh en ds. W. Lolkema
16.30: Kids4Christ, ds. W. Smit
4-3 ds. H. Végh

Ebenezer Church



Ebenezer Church
Wijk I Phone: 465 3121

Minister
Rev. L. Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:
Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Local Board Team

Elders:
Sr. L. Sampson 527 9173
(Chair) 736 9244 work
Br. D. Martina 733 1628
563 0557
Br. F. James 767 9068 res
Br. D. Nisbeth 520 3015

Br. J. Teeuwen 562 9777
Deacons:
Br. A. Fernandes 524 7036
Sr. B. Lester 868 8206 res
522 1667

Sexton
Sr. Hilda Leonard 461 7670 res

Wijknieuws Ebenezer Church Rev. L. Warren

Preview of Ebenezer in Year 2012

Ebenezer has begun the year 2012 in high spirits, determined and resolved to fulfill its mission mandates to the best of its ability. This year too Ebenezer will be celebrating its diamond jubilee (75 years) of joining in union with the United Protestant Church of Curacao, and for this very special occasion a planning committee is being put in place to organize the various activities of the celebrations appropriate for this milestone.

Services

The year, however, began with the now customary Commitment Renewal Service at which members are challenged, encouraged and persuaded to re-commit themselves to God, the mission of the Church and the service of humanity in pursuance of the example of Christ. Although the attendance at this service was not quite what it should have been, the spirit nevertheless was good and positive and raised hope for progress and success for the rest of the year. Members shared in the repetition of a pledge of commitment and dedication to God, the mission of the Church and service to the Church community. The service concluded with the celebration of Holy Communion as members shared together at the Lord's Table, in the breaking of bread and drinking of wine in commemoration of Christ's once for all sacrifice for human beings.

Epiphany, the all but forgotten celebration was observed on the

second Sunday of the year and the focus of the message was on the assurance of the parousia or second coming of Christ as King and Judge and the need, therefore, for believers to be prepared. This service was very well attended.

On the third Sunday of the year, the worship was led by the Men's Fellowship with each member performing a specific role. Rev. Jan Jonkman presented the meditation on the theme, Good Shepherding Requires Committed Leadership, with Jesus the Good

have all been quite busy finalizing their year programmes that would provide them the guidance for staying on course as the year unfolds. In this regard the Miss Lee Foundation, the Church's community outreach initiative, has resumed its activities of equipping persons with skills, both traditional and contemporary in pursuance of its objectives of human capacity building and enhanced human ability and functioning.

VPG Joint Service

Ebenezer is looking forward to

sharing in fellowship with the sister congregations. Emmakerk and Fortkerk at the VPG Joint Service scheduled for Sunday January 29 at the Fortkerk.

The Church Board Retreat that would finalize the programme and budget for the year, refresh Board members on their duties and responsibilities, is in the process of being arranged and is scheduled to be convened in the Obed Anthony Hall on the afternoon of February 5, at 3:30 p.m.

75 years Ebenezer

As is mentioned above, this year will mark 75 years of Ebenezer's union with the United Protestant Church. The organizing committee which will in due course unveil the list of activities around which celebrations will be based, will have its first meeting very soon. However, what would most certainly be one of the highlights of the celebrations would be the production of a magazine enshrining highlights of the Church's life over the years



Shepherd pointed to as the exemplary model. For while hirelings abandon the flock in times of crisis, the Good Shepherd and leader never does, and in fact is always ready to make costly personal sacrifices so as to ensure the wellbeing of the flock.

At this juncture I wish to inform that all Church auxiliaries have resumed their work after the break for the Christmas observance and celebrations. They



Ebenezer Mens Fellowship 16 th Januar 2012

of its existence.

It is clear that this will be a challenging year for Ebenezer, but with challenges come also opportuni-



Delicious product of the last cookery class

ties. The hope is that as a Church, Ebenezer will rise to the challenges and seize the opportunities to be the Church Christ has called to be in this place and time.

- community and context, understanding current realities and issues of concern
- engaging in critical reflection using the various tools of historical, form, literary criticism
- engaging in awareness raising of how biblical texts can be used to justify or liberate
- being open to transformation in terms of attitudes, concepts and actions

Contextual Bible Study uses the two components of **exegesis** which is to understand a text in its context; and **interpretation**

which is to understand a text in the contemporary context. The objective of this method of bible study is to correct traditional interpretations that have been used to justify and give legitimacy to the development of hegemonic masculinities models. The ultimate goal is the shift from hegemonic to non-hegemonic masculinities models and the building of equal partnership relationships between males and females that would realize social justice and full dignity for women. This ought to be the pursuit, and is the challenge of the ecumenical and local Christian communities as well as the individual Christian believer.

vervolg van pagina 2

ities models and by so doing transmit and reinforce the culture of violence associated with these models especially against women. The fact is that social media advances and promotes the agendas of hegemonic masculinities models that use the body as a vehicle of control and domination. The mass media projects subjectivities that the hegemonic powers need to perpetuate and in this women are the most manipulated. However men too can be victims of the influence of mass media which seeks

rier to equality, partnership and the building of a culture of peace. This, therefore, led to the question as to how a shift from hegemonic masculinities models to that of equality and partnership of men and women might help create a culture of peace.

Contextual Bible Study

The Church's culpability in the development of hegemonic masculinities models now being exposed by primarily female theologians is difficult to refute. This culpability, sometimes unwitting sometimes intentional, is based on interpretations, understandings and presentations of the sacred scriptures that have given legitimacy and support to the development of hegemonic masculinities models. At this juncture,



to maintain and perpetuate the culture of violence and hegemonic control and dominance.

Masculinities and Culture of Peace

In the foregoing what has been presented is that hegemonic masculinities usually play out in male control and domination, which invariably spawn a culture of violence. This scenario leads to denial of social justice to women, a bar-

ture, the workshop participants then explored the Contextual Bible Study Methodology which allows for departure from traditional methodologies and encourages the examination of sacred scriptures through new lenses. This methodology encourages the use of the hermeneutics of suspicion in biblical interpretation. For the process of Contextual Bible Study entails:

- critical examination of

vervolg wijkbericht Emmakerk

IN MEMORIAM HUGO VERBRUGGE

Op 12 december j.l. overleed plotseling op 69-jarige leeftijd Hugo "Bob" Verbrugge.

Hij laat ontegenzeggelijk een lege plaats onder ons achter. Hij was een geëerd en gerespecteerd man. Hij kon met iedereen omgaan. Bob Verbrugge is geboren hier op Curaçao. Later ging hij naar Nederland om daar voor opticien te studeren. Na zijn studie kwam hij terug naar Curaçao om zijn leven weer van de grond af op te bouwen. Hij bracht het zover, dat hij enkele optiekzaken had. Hij stond bekend als een goede vakman. Hij was met hart en ziel betrokken bij zijn zaak. Zelfs na zijn pensionering ging hij elke dag naar de zaak om degenen, die daar werkten, met raad en daad bij te staan. Zijn kinderen zijn hem in zijn spoor gevolgd.

Bob Verbrugge stond bekend om zijn levenswijsheden. Overall hingen wijze spreuken en hij deelde die spreuken met anderen, ook met zijn kinderen. Zo was hij op hun leven betrokken. Hij was dankbaar voor zijn vrouw Ana, die hem stimuleerde en die de motor in zijn leven was. Hij was een goede echtgenoot, zo heb ik begrepen. Je kon op hem steunen. Bob en Ana waren maar liefst 47 jaar getrouwd. Maar hij was ook een goede vader en grootvader. Bob was een man, die respect had voor anderen. Hij praatte veel met anderen, ook over de diepere dingen van het leven, over levensbeschouwelijke zaken, over het geloof. Hij was geen regelmatig kerkganger meer, maar hij had zich voorgenomen om de kerkgang weer op te pakken. Hij had er behoefte aan om ook in de richting van het geloof verdieping te geven aan zijn leven.

Bob Verbrugge was iemand, die anderen behulpzaam was. Hij steunde deze en gene financieel, maar wilde dat niet weten. Hij was een bescheiden mens, maar wist wat hij wilde. Hij hield van het water. Hij hield van duiken en vissen.

Op 15 december j.l. namen we afscheid van hem in een dienst die voorafging aan zijn crematie. Deze dienst vond plaats in "Crefona" te Brievingat. We lazen in deze dienst Psalm 130. De dichter zit in nood en wacht op God. Hij hoopt op verlossing. Zo mogen wij van God troost verwachten in ons verdriet. In Jezus Christus is onze verlossing ten volle gerealiseerd. Door Hem is er een weg geopend naar het hemelse Vaderhuis.

We wensen zijn vrouw Ana en zijn kinderen Hugo, Olav en Melitza, de kleinkinderen en de verdere familie Gods troost toe.

Fortkerk



Fortkerk
Wijk 2 **Tel. 747 0691**

predikant
Ds W. Lolkema
Santa Rosa Resort 51-B
tel: 7470691
cell: 5124828
E-mail: w.lolkema@gmail.com

Wijkerkenraadsleden

Ouderlingen
Zr. M. Bakhuis (kv) 461 5013
Br. P. J. Boodt (kv-scriba) 747 395
Br. L. van der Wolde 888-9447
(voorzitter en hulppredikant)

Diakenen
Br. F. Hasselbaink 738 1725
Zr. L. Vliegenthart 525 3338

Kosteres
Zr. A. Palm 462 6873

Wijknieuws Fortkerk Ds. W. Lolkema

Kerstfeest en Nieuwjaar vieren

op Curaçao was voor ons een nieuwe en mooie ervaring. We hebben ervan genoten. Samen met onze beide kinderen die hier vanaf 24 december twee weken zijn geweest. Zwemmen op Marie Pampoen op Tweede Kerstdag was voor ons een speciale ervaring. We waren weer twee weken lang echt een gezin: onze kinderen van intussen 21 en 23 jaar op de achterbank van onze Toyota, ma en pa voorin. Maar nu ook af en toe pa of ma achterin en zoon of dochter aan het stuur. Ook dat ging prima. Ze beheersen de rijkunst allebei prima.

De jaarwisseling hebben we – vergezeld van onze koelbox - doorgebracht op het Brionplein. Daar is op zo'n oudejaarsavond heel wat te beleven. Er zijn muzikanten en zangers/zangeressen. Premier Schotte en Bischoff Secco voeren het woord. En het vuurwerk is adembenemend. Intussen was het ook mooi en bijzonder om met twee collega's de kerkdienst op kerstavond op het Fortplein te leiden. Al die stoelen...en al die mensen. De muziek... En de stilte van het bijzondere plein. Veel kerkgangers waren voor mij (nog) onbekend. Na vijftien jaren Roosendaal kende ik daar zelfs de mensen die maar één keer per jaar (op kerstavond) in de kerk kwamen. Maar dat was hier natuurlijk nog in het geheel niet het geval. Ook de andere bijzondere diensten waren mooi om te doen. En niet te vergeten het ouderen- en het kinderkerstfeest.

Graag dank ik al diegenen hartelijk die actief waren (in en rondom de diensten) tijdens de maand december en tijdens de feestdagen. Immers, de kerstbomen vóór en in de Fortkerk gaan niet vanzelf mooi staan. En onze kosteres Aurelia draait in zulke weken extra uren.

De buitenkant

is natuurlijk belangrijk met kerst: leuke dingen doen, je goeie goed aan, smakelijk eten. En het lijkt wel of die buitenkant almaar belangrijker wordt. Juist daarom is het goed om te beseffen dat het allemaal begonnen is om de komst van Jezus Christus in deze wereld. Hij immers kwam als Gods menselijk gelaat op deze aarde. En zo heeft Hij het menselijk tekort van de schouders van de mensen afgenomen en ons de weg gewezen naar een nieuw god-vruchtig leven. DAT raakt aan onze binnenkant! In de tijd na Kerst lezen we in de kerkdiensten dan ook nogal eens over roeping.

Roeping (1)

De Bijbelgedeelten hierover, zie Matthéüs 4 en Marcus 1, vind ik bijzonder rijk aan inhoud. Want na kerst moeten de handen uit de mouwen: er is immers een wereld te winnen voor het Evangelie. En waar al heel wat van de grond gekomen is (neem nu bijvoorbeeld het bestaan en de activiteiten van onze Verenigde Protestantse Gemeente) – daar moeten de zaken wél worden bijgehouden: bijvoorbeeld het dak en de traplift van de Fortkerk. Maar ook het aantal vrijwilligers. En nog meer van

zulke dingen.

Je leest in de Bijbel hoe Jezus zijn leerlingen zoekt en roept: Kom, volg Mij! De a.s. leerlingen van Jezus laten hun netten achter en volgen Hem. Nog afgezien van de vraag of het werkelijk allemaal zo snel is gegaan – Marcus lijkt immers wel steeds haast te hebben, zijn Evangelie is het kortste van de vier, hij kan best zaken hebben samengevoegd – nog afgezien daarvan dus vraag ik me zo maar af wat mevrouw Simon Petrus 's avonds gezegd zal hebben! Waarschijnlijk heeft die mevrouw wel bestaan, Simon heeft immers een schoonmoeder, zie Marcus 1: 30.

door God wordt geroepen, pas dan weet hij dat het niet Eli is die hem roept, maar God de Heer. En de stem die hij hoort – zoveel is wel duidelijk – lijkt dus “verdacht” veel op de stem van een mens. Zo mogen mensen (en ook wij) onze tijd nemen om de Stem van de Roepende te horen. En soms ook zal de stem van God erg veel lijken op de stem van de mens die naast ons is.

Als het gaat het over roeping en over de taak waartoe iemand wordt geroepen, dan is het goed om te bekijken waartoe Jezus deze vissers roept: ze mogen

**ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER IS**

**WORDT HET NOOIT MEER
DONKER**

Loesje



Maar wat gebeurt er met je als je hoort dat je man volgeling van Jezus is geworden? Nou, als er niet meer op vissen wordt gevestigd, vraag je je misschien wel af of het vissen op mensen ook *inkomen* genereert. Wat dat betreft is de beslissing van deze mannen om Jezus te gaan volgen echt een waagstuk. Maar...ze doen het dan toch maar. Alsof ze door een magneet worden aangetrokken: ze moeten achter Jezus aan. Ze kunnen niet anders, lijkt het wel. Niet altijd gaat het zo snel. Kijk maar in I Samuël 3: pas als Samuël voor de vierde (!!) keer

vissers van mensen worden. Een visser hoeft niet ineens priester of profeet te worden voordat hij iets kan betekenen voor Gods Koninkrijk. Een visser mag starten bij wat hij of zij al lang kan: vissen. Alleen zal dat wat hij / zij al zo lang vangt ingrijpend veranderen. De vangst van vissen zal veranderen in die van mensen. Zo is onze God: hij begint bij wie we zijn en bij wat we al kunnen. En daar doet Hij het Zijne mee. Prachtig toch?

Roeping (2)

Tja, waar ligt nu onze roeping? Die van u? Als kerkenraad hopen we dat u die allereerst vindt in uw dagelijks leven: op school, thuis, op uw werk. Maar wie weet ook in vrijwilligerswerk, voorzover u daartoe in staat bent. En als het even kan: ook in de kerk.

We hopen dat u ook met de aan u gegeven gaven wilt meewerken in het kerkenwerk. Ergens in het kerkenwerk. Op onze wijkkerkenraad van de Fortkerk van 9 januari kwamen we tot de conclusie dat we straks als kerkenraad wel erg klein worden. Naast ondergetekende bestaat de kerkenraad op dit moment uit dhr. L vd Wolde, ouderling en uit mw. M. Bakhuis en dhr. P.J. Boodt, beiden ouderling-kerkvoogd. En uit onze beide diakenen dhr. F. Hasselbaink en mw. L. Vliegthart. De beide kerkvoogden zijn vast van plan om in of na de zomer terug te treden. En dus hebben we nieuwe mensen nodig, onder wie in elk geval één kerkvoogd. Eigenlijk hebben we ook heel hard een jeugdouderling nodig. Iemand die de wereld van kinderen en/of jongeren wat kent en die hun stem wil zijn in de kerkenraad. En die in staat is om kinderen en jongeren te bereiken. De tijd van groslijsten en van verkiezingen van ambtsdragers heb ik als dominee nog wel gekend. Maar die tijd is nu wel even voorbij. Wie weet komt-ie ooit nog eens terug? We moeten nu roeien en groeien met de riemen die we nu hebben. Maar er is geen enkele reden om somber te gaan doen. We zijn vol goede moed, want de talenten zijn er, ook in onze Fortkerk-Gemeente. En onze God houdt zijn kerk vast.

Zoektocht

In dat kader ben ik in deze weken ijverig op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Er zijn mij namen aangereikt. Maar ik heb meer namen nodig. Ik vertrouw er dus op dat ook u (telefonisch of via E-mail of "in de wandeling") mij namen zult aanreiken van gemeenteleden die volgens u geschikt zijn voor één van beide ambten. Of voor ander kerkenwerk! U mag ook u zelf aanmelden. Want misschien was UW naam ons nog niet opgevallen....! In een gesprek ontdekken we

snel genoeg of het ouderling- of diakenschap iets voor u is. Als ambtsdrager mag je veel "geven" in de kerk. Maar je krijgt er ook veel voor terug. Je werkt immers in een team en krijgt de kans om heel concreet iets te doen met en vanuit je geloof. En je doet het samen. En vooral: samen met Hem, door zijn Heilige Geest.

Buurten bij een bakkie! Donderdag 9 februari, tien uur vm, Santa Rosa Resort 51-B.

De eerste keer op 10 januari was erg gezellig. En dat meen ik. Ik



heb lekker om tien uur uitgebreid koffiepauze genomen, heb dik een half uur in een roman gelezen waar ik toch al in bezig was en ben toen weer verder gegaan met mijn dagelijks werk. Maar ik weet ook dat je hier op het eiland nooit zomaar moet opgeven. En dat je je activiteit gewoon nog eens moet aankondigen. En nu op DONDERdagmorgen 09 februari rond de klok van tien uur.

U bent dan welkom op Santa Rosa Resort 51-B. Natuurlijk NIET omdat de dominee anders zo alleen is (die kan daar echt wel tegen) maar omdat het U plezierig lijkt om een kopje koffie te drinken, wat bij te praten, een lied te zingen, een Bijbelgedeelte te lezen, daar wat over te praten en samen een kort gebed te doen.

Het Middaggebed



is van start gegaan. De eerste keer waren er, incl. twee personen "personeel", tien deelnemers onder wie enkele leden van onze Staten. En dus gaan we verder: op de woensdagen 25 januari, 8 februari en 22 februari, telkens om 12.30 uur in de Fortkerk. We doen een klein half uur liturgie, een rustpunt midden in de

werkweek. Binnen die liturgie doen we telkens een gebed, o.a. voor ons eiland. Iedereen die komen wil, is welkom. Dit is een activiteit van de Raad van Kerken.

Overige activiteiten.

Er is weer belijdeniscatechese op maandagavond 30 januari om kwart voor acht in de Fortkerk. Er is weer kring Tamarijn op dinsdag 7 februari om tien uur vm. En kring Zeelandia op maandag 27 februari om tien uur vm. De gespreksgroep Johannes gaat weer verder op woensdag 25 januari en daarna (vermoedelijk) op de woensdagavonden 8 en/of 22 februari om acht uur in de Fortkerk beneden. Belt u mij als u aan één van deze activiteiten wilt meedoen, u / je bent welkom. Dan hoort u ook van mij of de Johannes-kring op 8 of op 22 februari bijeenkomt. Of op beide data.

Verder ben ik benoemd tot voorzitter voor 2012 van het Ministerie. Dit gezelschap vergadert eens per maand. Het bestaat uit mijn collega's Warren, Végh, Smit en mijzelf. Soms schuift één van de hulppredikers aan. Vanuit de functie van voorzitter Ministerie ben ik nu in 2012 ook lid van de Centrale Kerkenraad van de VPG.

Natuurlijk bent u elke zondagmorgen om half tien welkom in de kerkdienst. Zie daarvoor het kerkdienstenrooster elders in dit blad. Op 26 februari is er géén dienst in de Fortkerk! Wel in de Emmakerk.

Ik nodig u graag uit

om mij te bellen als er zaken zijn waarover u graag eens van gedachten wilt wisselen. Of u nu op (gevorderde) leeftijd bent of nog jong. Het kan gaan over geloofszaken maar ook over andere vragen en ontwikkelingen die in uw leven een rol spelen. Of misschien wilt u uw nog redelijk nieuwe dominee gewoon eens ontmoeten.

Ook ontvang ik graag een berichtje als u of één van uw gezinsleden ziek is of in het ziekenhuis moet worden opgenomen. En graag ook als u verblijd wordt door gezinsuitbreiding. Of – de andere kant van het leven: als u wilt vertellen over een overlijden. Of als u dat wilt melden met het oog op een kerkelijke uitvaart.

In al deze gevallen doet het er niet toe of u een kerkganger bent of niet. Lang geleden had ik zelfs boeiende gesprekken met mensen die echt niet meer van zichzelf wisten of ze nu nederlands hervormd / gereformeerd waren of misschien toch niet. IK wist het wel: ze waren het want ze stonden in mijn kaartenbak. En dus belde ik gewoon maar aan. Niet gehinderd door enige kerkelijkheid namen we samen in een uurtje de zaken van het leven en het geloven door. Niet zelden ontstond er een langduriger contact waarin nog veel meer aan de orde kwam. Dus zoals ik begon eindig ik dit kopje: Ik nodig u graag uit!

Ten slotte

een goede wens voor dit pas-begonnen jaar, van Andries Goovaert. Maar op deze plek van mij aan u en jou. De titel is: Het ga je goed.

Moge wat op je weg komt

*jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis.*

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:

*dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mens op je weg.*

God zegene jouw weg.

Moge jouw leven tot Gods eer zijn.

Een warme groet aan jou en u.
W. Lolkema.



Emmakerk



**Emmakerk
Wijk 3**

Tel. 737 3070

Predikant

Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: hans@vegh.tk
Website: www.vegh.tk

Wijkkerkenraadsleden

Ouderlingen:

Zr. H. Baank (voorz.)	767 6920
Zr. F. Da Costa Gomez (jeugd)	432 6331 (w) 526 1566 (c)
Br. O. Griffith (kv)	737 7745
Zr. D. Schrader (kv)	528 9530

MCB : "Wijkwerk Emmakerk" 23963403

Diakenen:

Zr. C. Tevreden	868 4247
Br. H. de Lijster	510 4753
Kosteres:	
Zr. C. Gilmoor	668 5785 868 0775

Wijknieuws Emmakerk Ds. H. Végh

Dit is het eerste wijkbericht dat ik schrijf voor VPG-Nieuws in het jaar 2012. Moge het voor ons allen een vruchtbaar jaar worden en moge onze VPG groeien en bloeien. Voor dat laatste is nodig dat we nieuwe plannen ontwikkelen en nieuwe wegen gaan. Er is creativiteit en moed nodig. En doorzettingsvermogen en geloof. Voor velen is het geloof niet meer vanzelfsprekend. Misschien geloven ze nog wel, maar ze praktiseren het niet. En als ze ermee bezig zijn, is dat vaak niet binnen de kerk. Als VPG zullen we meer naar buiten moeten treden om het geloof, de Bijbelse boodschap, onder de aandacht te brengen van de mensen. We moeten hierbij denken aan communicatiemediën zoals krant en radio.

Toekomst

In onze eigen Emmakerk zijn we al tijden bezig met het ontwikkelen van een beleidsplan. Daarbij beschrijven we niet alleen de huidige situatie, maar schetsen we ook de toekomst, zoals ons die voor ogen staat. Waar willen we staan over vijf of tien jaar? Hoe willen we onze doelen bereiken? Velen bekruipen de moedeloosheid. Onze gemeente is vergrijsd. Hoe kunnen we die ontwikkeling ombuigen? Enthousiasme, uitstraling, moed en planning zijn daarbij nodig. We mogen niet bij de pakken gaan neerzitten en moedeloos gaan zuchten. Als wijkkerkenraad hebben we ons bezonnen op 17 januari j.l.

Intussen is de wereld om ons heen rap aan het veranderen. Ik

denk aan de economische crisis waaronder grote delen van de wereld zuchten. Europa en de VS gaan gebukt onder een schulden-crisis, waar men bijna niet uitkomt. Dit alles heeft verarming en bezuinigingen tot gevolg. Hoe dit ons eiland zal raken, weten we niet. In de Arabische wereld is de vlam in de pan geslagen. Het ene na het andere land wordt getroffen door een revolutie. Het volk neemt de onderdrukking niet meer, maar komt in opstand.

Activiteiten

Intussen zijn de activiteiten in onze Emmakerk na het kerstreces weer begonnen. Ik noem u:

De gebedsgroep

Elke week komen we op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie van de Emmakerk om te bidden voor kerk en wereld, voor anderen en voor onszelf persoonlijk. "Het gebed van een gelovige vermag veel", schreef de apostel Jacobus al.



Groeiende kerk

Men wil democratie en transparantie. Men wil aangezien worden voor mondige burgers en niet onderdrukt worden. Men spreekt van een "Arabische lente". Maar ook is duidelijk, dat voor de christenen de situatie in het Midden-Oosten niet rooskleurig is. Velen voelen zich achtergesteld; zij worden vervolgd of bedreigd. Velen vluchten naar Europa of Amerika. Laten we God bidden of Hij hen steunt in hun pogingen om te overleven.

Bijbelstudie

Eens in de veertien dagen komen we op donderdag bijeen in de consistorie voor Bijbelstudie. Op het ogenblik zijn we bezig met de profetie van Nahum. Daarna volgen de Johannesbrieven. We komen bijeen van 19.30 tot 21.00 uur. De data zijn 9 en 23 februari.

Cursus theologie

De beknopte cursus theologie voor gemeenteleden is in volle gang. We komen eens in de 14 dagen op donderdag bijeen in de

consistorie en wel van 19.30 tot 21.00 uur. We zijn nu bezig met de dogmatiek. De laatste keer hadden we het over Jezus Christus, de christologie. De data zijn 2 en 16 februari.

Belijdeniscatechisatie

Elke week is er belijdeniscatechisatie op woensdag van 20.00 tot 21.00 uur. We komen bijeen in de consistorie.

Seniorenmorgen

Op 13 februari a.s. is er weer een seniorenmorgen. Om 9.30 uur komen we bijeen in de consistorie. We ontmoeten God en elkaar. We bespreken een Bijbelgedeelte en we zingen. We krijgen koffie, fris en een pastechi. Allen welkom!

Zangdienst

Op 24 februari a.s. is er weer een zangdienst in de Emmakerk. We komen bijeen om God lof te zingen. Lieder kunt u bij mij opgeven. De dienst begint om 19.30 uur.

Bij de diensten

Op 5 februari a.s. is er weer een papiamentstalige dienst in onze Emmakerk. Br. D'Arcy Lopes hoopt dan voor te gaan. De dienst begint om 17.00 uur.

Op 19 februari a.s. is er een gezamenlijke dienst met de EBG in onze Emmakerk. Dit omdat de carnavalsstoet vlak langs de Maranathakerk aan de Goeroeboereweg trekt en een kerkdienst dan onmogelijk is. Maar ook omdat het goed is elkaar te ontmoeten in zo'n gezamenlijke dienst. Er zijn veel banden tussen de EBG en de Emmakerk. Ds. Maarten Mingoen doet

de liturgie en ik de preek.

Op 26 februari a.s. is er een diaconiezondag in onze Emmakerk. De Gideons zullen dan voor het voetlicht geplaatst worden.

Onze zieken

Zr. Trijnie Meijer moest weer naar Nederland voor onderzoek. We wensen haar heel veel sterkte en

de kracht van God.

Een hartelijke groet voor u allen, Ds. Hans Végh.

Kijk voor het in memoriam van dhr. Hugo Verbrugge op pagina 7 en voor het in memoriam van dhr. Lorenzo Ofni Finies op pagina 16.

hemel. De sterren hingen ook zo mooi te schitteren voor in de kerk. Het was voor het publiek een genot om de kinderen zo vrij en spontaan voorin de kerk te zien zingen, dansen, en blij zijn.

Christiaan Végh was ook van de partij met zijn bandje "Homeless Neighbours". Ze zongen Chasing Cars en Christmas Lights. Wat een stem heeft Bas Bongers! En wat een mooie muziek: op de vleugel speelde Christiaan en op de gitaar Alejandro Conduto.

Jullie mogen vaker optreden in de diensten hoor, even bespreken.

De pianisten waren die avond zr. Donna Sillcot en onze bekende zr. Jeanette Kroes. Shawn Koolmeyer speelde Silent Night op de vleugel. Naomi Josephina zong Whispering Hope en E lus di Niño Hesus. Shanouscka Cumma nam de liederen O Holy Night en Peace on Earth voor haar rekening.

Masha danki allemaal!! Het was geweldig, zo mooi!!

En de dynamische jeugdleiders waren zr. Anique Martis, zr. Philomena Thomas en onze zr. Farida, ons allen welbekend.

Kerstfeest

In de kerstdienst werd het Adventsproject afgerond. Moeder-tje Maria (Ilse) had een echt kindje Jezus/

de koning op schoot. Dit was haar broertje Hugo. Zo lief, zo flink!

Daarna werd Edward William Ferdinand Engel Colbourne gedoopt. De link werd gelegd tussen de pasgeboren Edward en de viering van het pasgeboren kindje Jezus in de kribbe. Heel passend. Het was zo mooi om weer de kerstliederen te zingen. En aan het eind zongen we het Ere Zij God. Heel speciaal!

Engelen

Net als ieder jaar hadden we in december weer veel hardwerkende engelen in en rondom Emma. De Adventskrans stond weer zo mooi op de tafel en in elke dienst was er muziek op vleugel en orgel. De Kerstboom

stond te prijken voor in de kerk en de pilaren waren mooi versierd. De pakjes stonden klaar voor het Kinderkerstfeest en de Flamboyant was mooi versierd voor het Seniorenkerstfeest.

Alles stond klaar toen de gasten binnenkwamen. De sterren werden aangereikt voor het Kinderkerstfeest. En.... niet te vergeten, de tuin was zoals altijd keurig netjes.

ALLE engelen: masha masha danki voor jullie handen en tijd!!

Jongelui

De tweede helft van het schooljaar is alweer in volle gang. Zet 'm op, meisjes en jongens! Op naar de Paasvakantie en het Paasrapport. Dan ben je bijna, bijna... bij de... eindstreep. Wie voor het examen staan, zijn al eerder aan de beurt. Ga ervoor!!

Bankrekeningnummer

Emma heeft sinds 1 december een nieuw bankrekeningnummer: MCB WIJKWERK EMMAKERK 23963403.

U kunt het nummer zien staan bovenaan de bladzijde van Emma in dit blad.

Zieken en Bejaarden

De drukke feestdagen zijn weer achter de rug. Er is bezoek geweest, we hebben veel gegeten en gesnoept en doen nu weer rustig aan.

Wij hebben in de diensten veel bejaarden kunnen begroeten tijdens de feestdagen, altijd fijn! Wij vergeten u niet in onze gebeden, ook onze zieken niet. Houd de moed erin, hoor!!

Spreuken voor 2012

* Stel niet uit tot morgen, wat je gisteren had moeten doen.
Het is altijd later dan je denkt.
* Gooi een deur nooit zomaar dicht voor hen die anders denken.
* Alle mensen zijn verplicht aandacht aan elkaar te schenken.

Ten slotte: een wens

Voor alle lezers en lezeressen: nogmaals alle Goeds! Een Gezond, Gezond en Gelukkig 2012. Doe alles wat u doet - met een blij gemoed. We doen het immers voor de Heer.

Warme groetjes, namens de kerkenraad: Jet Baank.

Nieuws Jet

Een korte terugblik op de kerkdiensten

Op 4 december zong het koor Inspiration o.l.v. zr. Hazel in de dienst. Masha bunita!!

Te otro biaha?? Tot een volgende keer??

Op 11 december hadden we muzikale medewerking van zr. Ruth Hoevers. Prachtig, op de viool!

Op 18 december speelde br. Frank Marugg drie prachtige klassieke stukken voor ons op de vleugel. Masha danki, br. Frank!

Advent

Het adventsproject was een succes. Elke zondag was het verrassend als de wijzen binnenstapten door de voordeur. Het was wel trainen op woens- en zaterdag! Zondag konden wij in de dienst genieten van het resultaat. Vijf kinderen vonden het leuk, kwamen trouw naar de training, steeds op zoek naar de koning. Ze volgden het kompas.

Afscheid

In december hebben we in de kerkenraad en in de kerkdienst afscheid genomen van zr. Magery Stomp. Ze is jaren actief bezig geweest met het kerkenwerk nadat ze afscheid genomen had van het Kerkelijk Bureau. Zij en haar man Ramon waren ook jaren actief op de begraafplaats. Zij kennen alle nummers, paden en graven zo goed als hun broekzak.

We zien hen nu nog trouw achter in de kerk zitten, dat vinden we heel fijn!

Zr. Magery en br. Ramon, masha danki voor al jullie hulp en uurtjes! Ga nu lekker van jullie vrije tijd en jullie kids en kleinkids genieten, in goede gezondheid!

Seniorenochtend

Elke tweede maandag van de maand is het weer gezellig toeven

in de consistorie. De opkomst is goed, elke keer zijn we zeker met z'n vijftienen. Domi Hans en br. Benno zijn de hanen in het kippenhok, zo gezellig!! Iedereen voelt zich vrij om zich uit te spreken. Vaak vertelt men ervaringen van vroeger, naar aanleiding van het Woord uit de Bijbel. De koek was de laatste keer cupcake van zr. Magery, ze vierde haar verjaardag bij ons. De koffie, thee, pastechi en sap gaan er lekker in na het galmen van de gezangen en het babbelen. Dames, we gaan lekker door in het nieuwe jaar.

Seniorenkerstfeest

Wat een groot feest, wat een opkomst dit jaar. Het was echt "Komt allen tezamen", we moesten steeds stoelen bijslepen; en dat doen we heel graag. Eten hadden we voldoende, en overheerlijk!! Daar zorgt zr. Farida graag voor. Na het feest konden we huize Meerzorg nog blij maken met een bak rauwkost, zoveel hadden we over. En samen delen is pas fijn. Zusters en broeders, dit jaar bent u weer van harte welkom, wij rekenen op u.

Kinderkerstfeest

Dit hadden we nooit eerder beleefd, samen kerstfeest vieren met de Carey Methodist Church, de kids zongen de sterren van de



Kerk-en-Jeugd en Kerk-en-School



**Jeugdpredikant VPG/Identiteitsmanager Vereniging
Protestants Christelijk Onderwijs**

Ds. Wouter Smit
Las Quintas Villas 34
Tel: 523 2763
E-mail: woutersmit67@hotmail.com



Identiteiten ds. W. Smit

Een verhaal voor Jou ds. W. Lolkema

Kids4Christ

Gezien de geringe opkomst bij de afgelopen Kids4Christ-diensten zijn we ons aan het bezinnen op het format van deze diensten. We spelen met het idee om te kijken of we de diensten kunnen laten rouleren over de dragende kerken van de VPCO en ook om de kerkenraden te vragen of zij eens in het half jaar een ochtenddienst willen laten invullen door Kids4Christ. Wellicht dat door verandering van tijdstip het aantrekkelijker wordt voor de kinderen (en hun ouders) om naar de kerk te gaan. Ook bezinnen we ons op mogelijkheden om de scholen meer bij de voorbereiding van deze diensten te betrekken. De volgende Kids4Christ dienst is echter nog gewoon om 16.30 uur in de Emmakerk, en wel op 26 februari.

Jeugdraad

Het idee is ontstaan om een VPG-jeugdraad op te richten, als een soort van kerkenraad en denktank voor de jeugdpredikant. Het zou mooi zijn als leden van de jeugdraad mee willen denken over jeugdactiviteiten en/of mee willen organiseren. Bent u op de een of andere manier betrokken op Jezus en op onze jeugd, en voelt u er voor om met ons mee te denken over de jeugd binnen de VPG, voelt u zich dan vrij om u bij ondergetekende te melden.

VPCO

De VPCO heeft sinds december een nieuwe directeur, mevr. Diana Lorier-Kooi. In haar laatste functie als directeur onderwijs op een grote scholengemeenschap in Rotterdam had zij o.a. 'identiteit' in haar portefeuille, dus wij mogen verwachten dat de VPCO zich onder haar leiding ook op het terrein van de christelijke identiteit verder zal ontwikkelen. De eerste stap daartoe is al gezet, daar het bestuur heeft besloten om voor het eerst een startdienst te organiseren om God een zegen te vragen over het nieuwe jaar 2012. Aan deze startdienst op 8 januari hebben verschillende medewerkers waaronder mevr. Lorier-Kooi een bijdrage geleverd, waardoor het een inspirerende viering is geworden.

Bezinningsdag

In december hebben Corné Alderliesten en ik in samenwerking met het bovenschools management een bezinningsdag voor het personeel van het FO en het SO georganiseerd. (Corné was tot 1 januari jl. predikant van de Iglesia Reformá aan de Arowakenweg).



Hoewel de nieuwe directeur toen net koud (of liever: warm) enkele dagen op het eiland was, heeft zij een bezielende toespraak gehouden, waarna de leerkrachten in workshops uiteen zijn gegaan. De workshops waren gekozen rondom de praktijk van de godsdienstles. Men kon kiezen uit: Zang; Verhalen vertellen; Drama en Bidden. Ds. Wim Lolkema heeft deze laatste workshop tot grote tevredenheid van de deelnemers geleid. Ook heeft hij een bijdrage geleverd aan het combo. Fijn dat we zo

als dragende kerk ons steentje bijdragen aan de VPCO!

De regels van het spel

Ken je dat verhaaltje over links rijden? Ergens in een land had men het plan om voortaan niet meer rechts te rijden maar links. Dat leek erg handig, want in allerlei landen in de buurt moest je tenslotte óók links rijden. Maar toch was er wat gemor onder de ministers van het kabinet, niet iedereen was zo weg van het idee. En toen had de minister-president een mooi idee: het links rijden werd ingevoerd, maar eerst een jaar op proef alleen voor vrachtwagens.

Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Wat een zootje werd het in dat land! Goede regels zijn nodig om ons dagelijks leven in banen te leiden. Maar in de kerk lijkt het er weleens op alsof alles maar volgens de regeltjes moet. En tijdens de kerkdienst gaan heel veel dingen zo vaak hetzelfde: een liedje, bidden, bijbellezen, een preek (kort of lang), en wéér een lied en wéér bidden... Maar – zo vraag ik me af: zou het handig zijn als we elke zondag telkens moesten gaan nadenken over hoe we het deze week nu weer eens zullen doen?

Ik denk het niet. We zouden al bek-af zijn voor we nog maar één woord uit de Bijbel hadden gelezen. Bepaalde regels of gewoontes zijn dus best wel handig.

Zo geeft God óók regels. En met die regels in onze hand en in ons hoofd kunnen we veilig leven. En wat zijn dan de belangrijkste regels? Je mag

God liefhebben boven alles. En *je naaste* – die mag je *liefhebben als jezelf*.

Ja, ik geef toe: dat is nogal wat. En jij hebt misschien nog wel meer ruimte nodig dan je vindt in deze twee regels. Je wilt immers verder. Je wilt volop uit het leven halen wat erin zit!



Maar denk nou eens aan die goudvis. Na tijden in zijn kom te hebben rondgezwommen was hij het helemaal zat. Buiten die kom moest het toch wel anders zijn! Opwindender! Hij nam een reuzesprong en vond... nee, niet zijn vrijheid. Maar wel het einde van zijn vredige vissenleven.



Zo is het nog niet zo'n slecht idee om je aan de regels van God te houden. Want als God goed is moeten zijn regels of geboden ook wel goed zijn.

AYO !!

(Dit verhaaltje is een vrije bewerking van een tekst van Koos Staat)

Diakonie

Helpen waar geen helper is



Voorzitter: Hanco de Lijster
 hanco.de.lijster@gmail.com; 510-4753
Secretaris: Lia Vliegthart-de Mees
 vliegthart@gmail.com; 525-3338
Penningmeester: Friedeman Hasselbank
 friedeman@hotmail.com; 661-0163
Overige leden: zie wijkberichten

Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

NaDenken...Kom(t)Doen! redactie

Kerkvoogdij

De kerk is van blijvende waarde



Voorzitter: P. Jan Boodt
Fortkerk: Maritza Bakhuis
Emmakerk: Orlando Griffith en Denise Schrader
Ebenhezer church: Franklin James en Jan Teeuwen

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar één van de rekeningen van de VPG:

RBTT: 1183036

Maduro: 90091204

Giro: 559911

O.v.v. kerkelijke bijdrage

Van de kerkvoogden P. Jan Boodt

Leef je Geloof

Je hoeft niet werkloos toe te kijken bij uitbuiting en vernietiging van de schepping. Velen van ons tonen dagelijks dat het kwade te overwinnen valt door het goede te doen. Vanuit die kracht kunnen we samen - kan jij, kan u - op een goede manier aan het werk.

*De mensen zeggen;
 De tijden zijn slecht,
 De tijden zijn zwaar.
 Laten wij goed leven
 En de tijden zullen goed zijn.
 Wat de tijd is,
 Dat zijn wij,
 En zoals wij zijn
 Zo zullen de tijden zijn...
 (Augustinus)*

De gemeente is een plek waar zichtbaar kan worden hoe een leven vanuit gerechtigheid en barmhartigheid eruit kan zien.



Geloven met voedselpakketten

Beste kerkleden!

Een terugblik

De drukke tijd zit er weer op. En dan hebben we het over de drukke decembermaand die achter de rug is. De rust kan terugkeren. Zeker voor de dominees, de kosteren en niet te vergeten de vrijwilligers is de maand december altijd een hectische tijd - met allerlei kerstvieringen, kerstbomen die moeten worden opgetuigd en de kerk die piekfijn in orde moet zijn. En voor de dominees is er ook altijd de taak van het samenstellen van alle liturgieën voor kerst en voor de jaarwisseling. Altijd een beetje "stressen" (om een modern woord maar eens te gebruiken). Maar het is weer voorbij en het is allemaal goed gegaan.

De kerstboom op het Fortplein stond er weer mooi bij; opgezet met de onmisbare hulp van het bedrijf Netpro. En in januari is de kerstboom weer afgebroken. Ook weer met behulp van Netpro, het ict-bedrijf van Hans Kruithof. En met de gratis hulp van Ralph van Flow met zijn hoogwerker.

De kerstboom staat niet alleen te prijken bij de jaarlijkse viering van kerstavond maar ook op de nieuwjaarsbijeenkomst begin januari van de Gouverneur van Curaçao.

De kerstavondviering was weer goed bezocht. De viering had dit jaar een wat divers karakter met een mengsel van kerkelijke liederen en wereldse kerstliedjes zoals White Christmas. Maar over het algemeen was men zeer tevreden en daar doen we het tenslotte voor.

De realiteit van dit moment en de nabije toekomst

Maar nu terug naar de dagelijkse realiteit, waaronder de zorgen omtrent de geldelijke voorzieningen, zoals daar zijn: de noodzakelijke vernieuwing van het elektriciteitsnet van de Ebenezerkerk, de verdere restauratie van de Emmakerk en de reparatie van het dak van de Fortkerk. En niet te vergeten: de ledenenquête! Gelukkig hebben we al een goede respons gekregen. In de volgende editie van VPG-nieuws zullen we de lijst met namen publiceren zodat we allemaal weten wie er wel en niet lid is van de VPG. Dat geeft wat duidelijkheid. Maar tot die tijd hebt u nog alle gelegenheid om uw antwoorden te melden - als u dat nog niet gedaan zou hebben.

Voor alle duidelijkheid!

Voor diegenen die de enquête gemist hebben of nog niet ingestuurd,-- voor wie ermee wilden wachten tot het nieuwe jaar, maar nu vergeten zijn waar de enquête ook alweer stond... voor hen allen drukken we de enquête hieronder nogmaals af.

Lees verder op pagina 16

Ingezonden

Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie



Tips voor het schrijven:

- Schrijf kort en helder
- Geef uw tekst een titel
- Schrijf vanuit het positieve
- Vermeld uw naam

'Mooier hulp dan deze is er niet: buiken vullen'

verslag door Marjan H. Lolkema-van Vuuren

Aan het woord is één van de diakenen van de VPG. Hij neemt mij deze ochtend mee op zijn maandelijkse route langs de gezinnen die een voedselpakket ontvangen. Het is zaterdag 10 december, over twee weken is het kerst. Terwijl de supermarkten vol liggen met hammen, kalkoenen en allerhande lekkernijen voor de feestdagen, helpen in jeugdhuis De Oleander ruim twintig personen - variërend in leeftijd van 9 tot 82 jaar – een handje bij het samenstellen van 237 voedselpakketten. Al meer dan twintig jaar is dit een kernactiviteit van de VPG-diaconie. Deze maand krijgen veertig gezinnen extra een voedselpakket en honderd gezinnen een uitgebreid kerstpakket. Hieronder vindt u een blik achter de scher-



men van de stille, harde werkers van de diaconie die 'buiken vullen'.

Al op vrijdagavond 9 december arriveert een grote vrachtwagen van Bon Bini met de bestelde levensmiddelen. Met vereende krachten worden alle dozen gesorteerd en geplaatst in de grote zaal van De Oleander. Het podium is bestemd voor de maandelijkse voedselpakketten en aan het andere eind van de zaal staan de tafels voor de kerstpakketten. De vaste groep medewerkers weet wat van hen wordt verwacht en gaat meteen aan de gang. Zakken worden gevuld met o.a. melkpoeder, funghi, olie, soep, vis, suiker, rijst, macaroni, waspoeder, tandpasta, eieren en andere basisbehoeften. Anderen sjouwen de gevulde zakken naar de verzamelplek, buiten worden de lege dozen weggewerkt, in de keuken wordt koffie gezet, een groepje zit rondom dozen met toiletartikelen een apart pakket zeepwaren in te pakken; zo zet iedereen zich in met wat hij of zij kan, van jong tot oud. Een moeder van drie jonge kinderen vertelt mij: 'Ik voel mij bevoorrecht en zo kan ik iets teruggeven. Het is maar klein: een paar uurtjes tijd.'

En hoe onmisbaar deze pakketten zijn als middelen om van te leven, heb ik gezien tijdens twee bezoeken. Hoe moet een moeder met een kind van zes jaar iedere maand rondkomen van NAF 450,- ? Het aangeboden voedsel is over twee weken al weer op. En de huur, gas, water en elektra moeten ook worden betaald. Hoe heb je leefruimte in een woning van 15 vierkante meter? Er zijn dan echt niet meer dan twee plastic stoelen, een kast, één bed en een kleine keukenuitrusting. Wie ondersteunt je bij het aanvragen van onderstand? Hoe krijg je je leven weer op de rails als je huis is verworpen tot een rattenhol? Mooi dat de kerk (letterlijke betekenis: dat wat van de Heer is) bij mensen thuis komt en deelt van wat we gezamenlijk hebben. Niet alleen de volle zak met eten, maar ook een vriendelijk woord en aandacht.

Ik ben erg onder de indruk geraakt door dit werk van de VPG-diakenen: mensen die niet op de voorgrond treden, maar die wel dit werk namens u en mij doen. Dus is het belangrijk dat we allemaal hiervan weten, immers de diakenen hebben een voortrekkersrol om de diaconale opdracht van ieder van ons!! handen en voeten te geven. Door hun jarenlange ervaring en kennis weten zij situaties goed in te schatten en kennen zij de noden van mensen. Met deze activiteit laten zij zien hoe je je dienstbaar kunt opstellen en hulp kunt bieden daar waar geen helper is. Hulp die afhankelijk is van ons allemaal als lid van dezelfde gemeenschap. Ieder van ons met wat hij of zij zelf kan of heeft: tijd, auto rijden, aandacht, geld, sterke armen ... Vult u zelf nu maar in wat u kunt geven.....

Hoe gaat de procedure ter verkrijging van een voedselpakket in haar werk? Wanneer er een aanvraag komt voor ondersteuning middels een voedselpakket volgt er eerst een screening door ervaren diakenen. Tijdens een huisbezoek wordt gekeken naar iemands eigen mogelijkheden, gezinsinkomen en levenswijze. Soms is het voldoende om gedurende een korte periode ondersteuning te geven waarna iemand weer zelfstandig verder kan. Niet voor iedereen is het makkelijk om te beslissen hoe je met het geld wat je hebt om kunt gaan.

Ik wil graag eindigen met een citaat van één van de diakenen:

'Ik houd van dit werk. Ik houd ervan een medemens te helpen. Je maakt het leven van de ander een beetje prettiger.'



Dansen in de getto's, dansen in de paleizen; Een moderne profetie

Ds. W. Smit

Recensie van "Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet (en mijn leven ook)" door Shane Claiborne, 2009, 978-905881-441-8.

"We kunnen vrijwilliger zijn bij een maatschappelijk project, of overgebleven voedsel en kleding uitdelen, zonder ooit ons huis, ons bed of onze tafel te hoeven delen. Als we naar de hemel gaan, zal er onderscheid gemaakt worden tussen de schapen en de bokken, waar Jezus het over heeft in Mattheus 25. Hij zal ons scheiden op grond van onze zorg voor

de minsten onder ons. Ik weet niet zeker of Jezus gaat zeggen: 'toen ik hongerig was, heb je geld gegeven aan giro 777, en zij hebben Mij te eten gegeven.' Of: 'Toen ik naakt was, heb jij kleren gegeven aan het Leger des Heils en zij hebben mij gekleed.' Jezus zoekt geen weldoenders op afstand. Hij zoekt concrete daden van liefde: 'Je voedde me... je bezocht me in de gevangenis.... Je haalde me in je huis..... je kleedde me.'"

Confronterende woorden uit een confronterend boekje. Dat maakt de schrijver tot een moderne profeet. Het boek vertelt een bijzonder beke-ringsverhaal: Shane Claiborne, een recalcitrante evangelische jongen van het Amerikaanse platteland, die een merkwaardige reis door het leven aflegt. Van de Amerikaanse Biblebelt in het oosten van Tennessee, via Moeder Teresa in Calcutta, het Bagdad van 2003 (toen het er Amerikaanse bommen regende) en de megakerk Willow Creek naar de achterbuurten van Philadelphia.

Revolutionair

Shane Claiborne vond zo zijn bestemming als 'alledaagse radicaal', en sindsdien predikt en leef hij de revolutie. Het is "een dansende revolutie". "In het hart van ons koninkrijk is het feest en hopelijk zal dat feest doorbreken tot in de donkerste hoekjes van onze wereld - de getto's en vluchtelingenkampen en de paleizen en gevangissen".

Dat klinkt misschien naïef, maar wat is er mis met profetisch dromen? Claiborne geldt in de Verenigde Staten als een van de grondleggers van de zogeheten moderne monastieke beweging: kleine christelijke leefgemeenschappen die zich toeleggen op gemeenschap, zorg voor de armen en aandacht voor het milieu. Zelf leeft hij in The Potter Street, een leefgemeenschap in Philadelphia.

Aanstekelijk

Het boek is een biografie, waarin de Amerikaan met vaart én messcherpe humor zijn lotgevallen beschrijft. Tegelijk ontvouwt hij een groots strijdplan dat in zijn eenvoud toch evenzeer ontwapenend is: om de revolutie onweerstaanbaar te maken moet ze kleiner en kleiner worden, als de zaadjes van de mosterdplant, die als een wilde woekerplant de tuin doortrekt. "De Jezus-revolutie is geen frontale aanval op de rijken van de wereld. Het is een subtiele besmetting, één leven per keer, één gastvrij huis per keer." "Dat rijk verspreide (...) zich als een ziekte – door aanraking, adem, leven. Het verspreide zich door mensen die met liefde waren geïnfecteerd." Of, om zijn grote voorbeeld Moeder Teresa te citeren: "We kunnen geen grote dingen doen, alleen kleine dingen met grootse liefde."

Bezittingen delen

Met radicaal bedoelt Claiborne zoeken naar de "wortels van wat het betekent lief te hebben"; "maar radicaal is niet voorbehouden aan heiligen en martelaren, daarom vul ik het graag aan met het woord 'gewoon'. En met gewoon bedoel ik niet normaal, want ik vind het erg dat christenen zo 'normaal' zijn geworden door de verleidingen van de wereld."

Claiborne wil radicaal zijn bezittingen delen, zijn leven, hij is voor volkomen geweldloosheid en hij schaamt zich er - als Amerikaans christen - voor dat de Verenigde Staten na de aanslagen van 9/11 ten strijde trokken in Afghanistan en Irak. En dat bracht hem in Bagdad, waar hij christenen bezocht, hen bemoedigde en vergeving vroeg voor de Amerikaanse vijandigheid.

Het hoeft niet te verbazen dat Claiborne kritisch is over het westerse christendom, maar zonder de individuele christen te veroordelen. Hij schrijft vanuit een mededogen, waar hij ziet dat veel christenen in alle rijkdom, luxe en comfort iets wezenlijks kwijtraken, iets dat hun leven bovendien heeft doen versralen - het delen van je leven met de ander. Doe als Jezus en verbind je leven met de armen, zo roept hij hen op. Dat

is je leven delen, dat is leven in gemeenschap, en dat is veel meer dan geld geven aan goede doelen. Kijk naar de eerste gemeente in Jeruzalem: immers, "ze hadden alles gemeenschappelijk."

Klein

Het is bewonderenswaardig dat Claiborne – extremist voor de liefde-anderen niets oplegt, ondanks zijn eigen radicale keuzes. Hij komt daar-entegen met veel inspirerende voorbeelden en daagt je uit om te zoeken naar de vorm die Gods koninkrijk wil krijgen in jouw eigen leefomgeving. En dan niet in je eentje, maar samen met broers en zusters. En vooral klein beginnen, adviseert hij.

"Ik ben gestuit op een buurt die bestaat uit een groep gezinnen in een voorstad, die besloten heeft om een klein experiment in gemeenschap te doen. Ze begonnen met het delen van tuingereedschap en grasmaaiers. Ze gingen samen de was doen en wasmachines delen. Ze kwamen erachter dat het leuker was om samen de was te doen en ondertussen, als je toch wacht, met elkaar te praten (iets wat arme mensen al veel langer weten). Het duurde niet lang of ze hadden een gemeenschappelijke tuin en een coöperatie voor de kinderopvang. Een paar mensen trokken zelfs bij elkaar in. Het voelde natuurlijk."

Daklozenbezetting

Claiborne lardeert zijn plannen met prachtige verhalen over wat die strijd betekent, wat het oplevert aan bizars en moois. Daarmee laat hij zien dat hij zich – net als Jezus – laat inspireren door een creatieve Geest. Een 'daklozenbezetting' van een lege kathedraal in een achterbuurt van Philadelphia laat zich lezen als David die opstaat tegen Goliath. En dan een jubeljaarviering op Wall Street, waar de 'gewone radicalen' voor zo'n twintigduizend dollar aan muntgeld en biljetten rondstrooien. (Kijk op Youtube: "wallstreet money drop".) En wie dat geldverspilling vindt, moet Claiborne er maar eens op nagaan: het is 'om te laten zien dat geven besmettelijker is dan oppotten'. Als de gemeente Philadelphia daklozen verbiedt om in het historische Love Park te slapen of zelfs voedsel te nuttigen, besluiten Claiborne en zijn vrienden er ter plekke dagelijks een 'maaltijd van de Heer' te houden - het heilig avondmaal als protest tegen een volgens hen onrechtvaardige maatregel.

Uit deze voorbeelden blijkt dat Claiborne er 'onkerkelijke' ideeën op nahoudt. De kerk als instituut met regels en voorschriften over bijvoorbeeld het celibaat voor priesters of het heilig avondmaal is ver te zoeken. Sterker, Claiborne staat ertegen op. De kerk is voor hem een levend organisme, geen organisatie, "niet langer opgesloten in glas-in-loodramen of boeken over systematische theologie". Dat klinkt misschien goedkoop, maar zo makkelijk bedoelt de als theoloog opgeleide Claiborne dat niet: hij ergert zich aan een kerk die in Amerika soms grotendeels samenvalt met onverholen nationalisme en met schaamteloze rijkdom.

Toekomstscenario

Rest nog de vraag hoe reëel Claibornes ideeën over 'de onweerstaanbare revolutie' zijn. Realistisch zijn in ieder geval de leefgemeenschappen, die ontstaan in achterstandsbuurtten. Feit is dat mensen bereid zijn om hun geloof en hun leven met elkaar te delen. Of dat voldoende zal zijn om de kloof tussen arm en rijk te dichten, is natuurlijk de vraag. Maar dit boek is een weerslag van de wandel van een "Jezusliefhebber" die anno 2012 Jezus' woorden serieus neemt en zijn leven er door laat richten. Het laat zien hoe het Koninkrijk Gods vlees en bloed wordt op plaatsen waar je alleen nog maar doodsbeenderen verwacht. Het boeit en veront-rust, het strijkt je tegen de haren in, biedt onverwachte doorkijkjes en roept een diep verlangen op. Met recht een profetisch getuigenis voor deze tijd.



VoorElkaar

Advertentierubriek



www.vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie

Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...

Ik zoek ...

Wie kan mij helpen?

Bent u toe aan vakantie of wilt u de dagelijkse sleur even achter u laten?

Boek dan een vakantie bij **Never4Get-Apartments** en kom genieten van de zon, de zee en het strand. Ook als u niet van het strand houdt is er genoeg te beleven op dit zonovergoten eiland in de tropen. Aarzel dus niet, koop een vliegticket en kom naar **Never4Get** op Curaçao!



Wij zijn er van overtuigd dat u bij ons een onvergetelijke vakantie zult hebben!

Kijk op onze website: www.never4get-apartments.com

Of stuur direct een mail naar: info@never4get-apartments.com

Hier kan uw advertentie staan.
Voor voorwaarden en prijzen:
vpgnews@gmail.com

Vervolg Kerkvoogdij

Vervolg van pagina 13

31 oktober 2011

Geachte mevrouw/ meneer,

Op verzoek van de Centrale Kerkenraad sturen wij u deze brief met een aantal vragen.

De Centrale Kerkenraad maakt zich namelijk zorgen over het feit dat er volgens de administratie meer leden tot de VPG lijken te behoren dan er in de zondagse erediensten worden gezien.

We verzoeken u daarom vriendelijk ons te helpen bij het vaststellen van ons ledenbestand en ons te vertellen of uw gegevens nog kloppen.

We verzoeken u

óf deze brief met uw antwoorden aan één van uw kerkenraadsleden te overhandigen,

óf via telefonisch contact met het kerkelijk bureau, tel 4611139, uw antwoord ons te doen toekomen,

óf via email vpg-cur@curlink.com uw antwoord in te zenden.

Mochten we drie maanden na dato niets van u vernomen hebben dan nemen we aan dat we uw naam als lid van de VPG kunnen verwijderen.

We danken u bij voorbaat voor uw medewerking

Wat is uw volledige naam?

Wat is uw volledige adres?

Ja Nee

> Beschouwt u zichzelf als lid van de VPG?

>Betaalt u al een financiële bijdrage?

> Indien nee, zou u dan willen overwegen dat wel te doen?

>Bent u lid geworden van een andere kerk?

Let op!

Contact opnemen via email of telefonisch met het kerkelijk bureau werkt heel goed, voor het geval u bovenstaande lijst nog niet hebt ingevuld. Het is voor u een kleine moeite om de enquête in te vullen, maar voor ons wel heel belangrijk: zo kunnen we onze service naar u toe zo goed mogelijk maken.

En verder opnieuw:

Ook in dit nieuwe jaar geldt het ons bekende en altijd zeer actuele slot van elke mededeling van de kerkvoogdij:

Uw kerkelijke bijdrage: minimaal 50 Naf per maand; echt niet te veel voor de kerk.

Kunt u meer geven, dan mag dat zeker!

Vervolg wijkbericht Emmakerk

IN MEMORIAM LORENZO OFNI FINIES

Lorenzo Ofni Finies a fayese 31 di désèmber. E tabatin 88 aña. Lorenzo Finies a nase 5 septèmber na Rincon, na Boneiru. Ku diesun aña el a bini Kòrsou ku su famia. El a desendé di un famia protestant. Lorenzo Finies tabata un hòmbler ku a yuda hopi hende. E tatin hopi pasenshi, tambe ora su kasá tabata malu. Lorenzo Finies tabata un hòmbler ku ta gusta kuida. El a kuida su yunan Leonel, Norman i Ena i su yunan di kriansa Iris i Maureen bon. E tabata gusta un bon kòmbersashon. E tabata un hòmbler animá. E tabata gusta chistenan. Ora e tatin un edat altu, e tabata kana i landa ainda. Nos ruman tabata un hòmbler kreyente. Tur dia el a lesa for di Beibel i el a resa. Oktober el a kai malu.

6 di yanüari nos a tuma despedida di dje. Tabatin un serbishi di luto na El Señorial. Den e serbishi aki nos a lesa Salmo 23. Einar David ta skirbi, ku Dios ta nos bon Wardador. E ta guia-nos den kaminda drechi, den kunuku di yerba bèrdè. Maske nos mester pasa dor di un klof skur, E ta ku nos i E ta duna-nos forsa. E ta konsolá-nos den nos tristesa. Hesukristu ta yama Su mes e bon Wardador den Tèstament Nobo. El a muri na e krus pa nos pikánan. E ta guia-nos na e kas di Su Tata.

Despues di sirbishi Lorenzo Finies a wòrdu derá na e Santana romano-katoliko na Roodeweg.

Dios sea ku e famia i konsolá-nan.