

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Het werk van de predikant Volgens de Bijbel en de kerkorde. En in de praktijk

Ds. H. Végh

Op 21 april j.l. hield de Centrale Kerkenraad een ambtsdragersdag voor alle VPG-ambtsdragers over de betekenis van de ambten in deze tijd. De predikanten hielden inleidingen over de verschillende ambten: predikant, ouderling en diaken. Ikzelf hield een bijdrage over het werk van de predikant zoals we dat vinden in de Bijbel en de kerkorde. En over de manier waarop dit ambt werkt in de praktijk. Hieronder vindt u een uitwerking van mijn bijdrage.

De moeilijkheid is dat de woorden "predikant" of "voorganger" niet voorkomen in de Bijbel. We zullen dus moeten zoeken naar woorden, die wel voorkomen in de Bijbel en die te maken kunnen hebben met het ambt van predikant. De woorden die we willen onderzoeken zijn: presbyter, bisschop, priester en profeet. Men zou ook nog kunnen kijken naar "apostel" en "evangelist". Maar om dit artikel niet al te lang te maken zie ik hiervan af. Ook omdat we mijns inziens voldoende houvast hebben aan de vier genoemde woorden. Vervolgens willen we kijken naar de betekenis ervan voor het ambt van predikant en enige conclusies trekken.

Presbyter

Dit Griekse woord betekent "oudste". Al in het hellenistische heidendom (1) is dit woord de aanduiding van een ambt of waardigheid. De joden namen ten tijde van het hellenisme deze term over en zo vinden we haar ook in het Nieuwe Testament. Het woord wordt hier gebruikt als benaming voor gezagsdragers (Lk. 7:3) en wel met name voor de leden van het Sanhedrin (2). De christenen namen deze term over. De schrijver van 2 en 3 Johannes noemt zichzelf zondermeer "presbyter". Verder gebruikte men de naam ter aanduiding van de gezagsdragers in de plaatselijke kerken. De naam staat dan meestal in het meervoud en duidt dus op een college. De presbyter werkte dus nooit in zijn een-

tje, maar met andere presbyters samen. Alleen in de pastorale brieven (3) komt het enkelvoud voor. Van "presbyter" is ons woord "priester" afgeleid. Maar in de apostolische tijd had dit woord nog niet de afgegrensde hiërarchische betekenis van nu, want de woorden "presbyter" en "episkopos" worden door elkaar gebruikt.

Bisschop

Het woord "bisschop" is afgeleid van het Griekse "epi-skopos", dat "opziener" betekent. In 1 Petr. 2:25 wordt dit woord van Christus Zelf gebruikt. Vier maal komt het in het Nieuwe Testament voor als aanduiding van kerkelijke ambtsdragers zonder nadere bepaling van graad (Hand. 20:28; Fil. 1:1; 1 Tim. 3:2 en Tit. 1:7). De namen "episkopos" en "presbyteros" lijken in verschillende gevallen elkaars equivalent te zijn.

Priester

Zoals ik hierboven al schreef is het woord "priester" afgeleid van het Griekse "presbyteros" dat "oudste" betekent. Een priester is een persoon die ambtelijk handelt in de omgang tussen God en het volk. Soms is hij priester voor het leven, soms voor een bepaalde termijn of zelfs voor één maal. Maar essentieel is dat de bevoegdheid tot priesterlijk handelen van goddelijke oorsprong is, ook wanneer de priester door mensen wordt aangesteld.

De priester bemiddelt tussen God en het volk. In oudere vormen van gemeenschap is de priester de leider van de gemeenschap. Later gaat de priester een afzonderlijke plaats innemen in de maatschappij. Ook in Israël is dit gebeurd: met name de stam Levi heeft de opdracht van het priesterschap ontvangen. Het hoofd van het priesterschap was de hogepriester. Op enkele plaatsen in het Nieuwe Testament is sprake van een priesterschap dat het hele volk van God van het Nieuwe Verbond toe-



Juli - augustus 2012

1-2

Hoofdartikel

Ds. H. Végh

3

Meditatie

Ds. C.W. Smit

4-5

Informatie:

Bijbellesrooster
 Kerkdiensten

6-11

Berichten uit de wijken

12-14

Kerk, Jeugd en School;

Diakonie

Centrale kerkenraad

14-15

Kerkvoogdij

16

VoorElkaar

Ingezonden

komt (1 Petr. 2:5 en 9) (4). Men spreekt dan van het "priesterschap van alle gelovigen".

Profeet

Het Hebreeuwse woord voor "profeet" is "nabi", dat misschien "spreker in de naam van een ander" betekent. Naast mannen als Mozes, Elia, Elisa en anderen traden vrouwen als profetessen op: Mirjam, Debora en Hulda. Het gemeenschappelijk kenmerk van de profeten is dat ze geïnspireerd - leeg van eigen gedachten en gevuld met de boodschap van God - Gods boodschap door woorden en symbolische handelingen overbrengen. We kunnen uitvoerig lezen over het profetisme in de verhalen rond Elia en Elisa (1 Kon. 16vv.). De profeten treden op in gemeenschappen (profetenscholen) onder leiding van een "vader". Veel wonderen worden aan hen toegeschreven. Ze traden vaak op in de nabijheid van de koning om uitsluiting te geven over de afloop van te ondernemen veldtochten. Maar vaak ook hadden ze profetische kritiek op de koningen omdat deze onrecht deden of God ongehoorzaam waren. Dit werd hun niet in dank afgenomen. Sommige profeten kwamen terecht in de gevangenis, andere moesten hun getuigenis met de dood bekopen.

Iedere profeet kwam met een eigen geluid: bij Elia en Elisa ligt de nadruk op de ijver voor Israëls God tegenover de Baälsdienst; bij Amos gaat het om de gerechtigheid; bij Hosea om de liefde; bij Jeremia om het ware vertrouwen; bij Ezechiël om de persoonlijke verantwoordelijkheid en de tempel.

In Israël kwamen soms valse profeten voor. Men zocht criteria om hen van de ware profeten te onderscheiden. Dt. 13:2-6 zegt: Degene, die tot afval van Israëls God aanspoort, kan geen ware profeet zijn. Volgens Dt. 18:21 is het criterium van de ware profeet dat zijn woord uitkomt. Volgens Handelingen traden ook in de oudste christelijke gemeente mannen en vrouwen met profetische begaafdheid op. Het profetisme is dus niet een typisch oudtestamenteel verschijnsel. Paulus rekent de profetie onder de genadegaven waaraan de gemeente van Korinthe rijk was (1 Kor. 1:5; 12:10; 14:3-5).

Kerkorde

Wat zijn volgens de kerkorde van de VPG de taken van een predikant? In afdeling 6 kunnen we lezen dat de predikant primair werkt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad maar tevens verantwoording verschuldigd is aan de Centrale Kerkenraad. De predikant is permanent lid van de wijkkerkenraad en, als hij voorzitter is van het ministerie, ook lid van de Centrale Kerkenraad. De predikant werkt dus nooit in zijn eentje. Dit strookt met het feit dat er in het Oude Testament een priestercorps was en dat de presbyters in het Nieuwe Testament lid waren van een college.

In de kerkorde worden heel wat taken aan een predikant opgedragen. Sommige doet hij alleen, andere in samenwerking met andere ambtsdragers of gemeenteleden. In de kerkorde wordt dit niet goed onderscheiden.

Aan de predikant is toevertrouwd:

De verkondiging van het Woord:

op zondag gaat hij of zij voor in de kerkdienst en verkondigt daarin het Woord van God. Hoewel de kerkorde dit niet expliciet vermeldt, is dit een specifieke taak van de predikant. Iemand moet bevoegd zijn om het Woord te verkondigen. De Centrale Kerkenraad kan ook aan gemeenteleden de bevoegdheid geven om diensten te leiden, bijvoorbeeld als iemand een theologische cursus heeft doorlopen en hulpprediker is geworden.

De verbreiding van het evangelie:

dit heeft te maken met het vorige. Men zou hierbij ook kunnen denken aan doelgerichte evangelisatieactiviteiten.

Het openlijk belijden van het christelijk geloof in woord en daad: dit heeft ook te maken met de vorige punten, maar nu wordt de "daad" eraan toegevoegd. De predikant moet metterdaad zijn geloof belijden.



Waarom we hierbij moeten denken, zegt de kerkorde niet. Misschien bedoelt men: zijn daden moeten overeenkomen met zijn woorden; en: hij moet een christelijke levenswandel hebben.

Het getuigenis ten aanzien van overheden en volk: dit heeft te maken met het profetische karakter van het predikantsambt. De predikant is ook profeet (zie boven) en als het moet, moet hij de waarheid verkondigen; dwars tegen mensen en onrechtvaardige structuren in. Dit kan volgens mij het beste gebeuren in het verband van de Raad van Kerken. Een getuigenis van deze Raad zal meer impact hebben dan dat van een individuele predikant. In de Raad van Kerken zijn verschillende kerkgenootschappen vertegenwoordigd.

Het bevorderen van de eenheid van de christelijke kerk:

hier komen we bij de oecumenische gedachte. Sinds begin vorige eeuw is deze gedachte sterk in opkomst. We moeten samenwerken met andere kerken om het getuigenis van ons geloof te versterken. Verschillen moeten overbrugd worden. We moeten niet meer telkens kijken naar wat ons scheidt, maar naar wat ons bindt! En dat is vaak meer dan we denken.

Het voorgaan in de dienst van het Woord:

dit is een specificering van de "verkondiging van het Woord". De verkondiging kan op zichzelf ook plaatsvinden buiten de kerk. Maar de dienst van het Woord geschiedt binnen de kerk.

De dienst van de gebeden:

hier komt het priesterlijk karakter van de predikant naar voren. Hij / zij staat tussen God en mensen. Hij vertegenwoordigt God bij de mensen en de mensen bij God. Hij is een intermediair. Hij bidt namens de gemeente tot God. Daarom moeten zijn woorden zorgvuldig gekozen zijn en moet hij zich ervan bewust zijn dat hij de gevoelens van de gemeente vertolkt. Dit vereist dat hij zijn voelspriet in de gemeente uitsteekt om op te merken wat daar leeft. In de Emmakerk worden de gebeden ook gedaan door de diakenen. Zij bidden voor de nood van de wereld.

De dienst van de barmhartigheid:

hier wordt de predikant getekend als diaken. Hij is dienaar bij uitstek. Als predikant moet je van alle markten thuis zijn. De predikant moet oog hebben voor de stoffelijke en sociale noden in de gemeente en daarbuiten. Het beste is dat hij niet probeert in zijn eentje deze noden op te lossen, maar samen met de diakenen - wier specifieke taak dit is. En soms moet de predikant signaleren en vervolgens delegeren.

De bediening van Doop en Avondmaal:

hier komen we bij de sacramenten. Hoewel de kerkorde dit niet specifiek zegt, is deze taak uitsluitend voorbehouden aan de predikanten. Zij zijn in hun ambt bevestigd mede om de sacramenten te bedienen. Door de sacramenten mag het geloof van de gemeenteleden versterkt worden. Ze zijn tekenen en zegels van Gods liefde en genade. Het water van de doop en brood en wijn aan het avondmaal zijn de weinige symbolen die overgebleven zijn in de protestantse kerk.



Inzegening van huwelijken:

ook dit is de specifieke taak van de predikant. Alleen hij mag een plechtige gelofte in ontvangst nemen. In tegenwoordigheid van God en de gemeente stelt hij het bruidspaar vragen en zegent hij het huwelijk in. Een predikant mag overigens alleen een huwelijk inzegenen of bevestigen als dat van te voren is gesloten bij Kramshi.

De herderlijke zorg voor de wijkgemeente:

de predikant preekt niet alleen. Een van zijn overige taken is het pastoraat. Hij is een herder voor zijn kudde. Hij zoekt mensen op, thuis of in het ziekenhuis of waar ze zich ook maar bevinden. Hij vraagt naar hun welzijn en zoekt met hen naar de weg door het leven in het licht van het Evangelie. Soms is er een woord van troost, soms van bemoediging, soms van aanwijzing of medeleven.

Meditatie

"Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen." (2 Corinthiërs 5:20)

Ds. C.W. Smit

Ambassadeurs van God

In sommige Engelse vertalingen staat hier het woord "ambassadors". Ik las in een Bijbelstudie van Manna over een gesprek met de toenmalige ambassadeur in Nederland. Deze man en zijn vrouw zijn toegewijde christenen. Deze ambassadeur vertelde: "Eigenlijk zijn wij volgens Paulus allemaal ambassadeurs van God op deze aarde." Toen hem gevraagd werd welke parallellen hij zag tussen zijn werk als ambassadeur en het feit dat wij gezanten van Jezus Christus zijn, somde hij vijf punten op. Ik verwerk deze vijf punten in mijn meditatie.

Vreemdeling

Ik weet niet of u het gevoel kent, dat er iets gebeurt of dat er iets gezegd wordt, dat zo indruist tegen alles waar u als christen voor staat, dat u zich even een alien, een buitenaards wezen voelt. Weest u dan gerust: die ervaring past bij het christen-zijn. Een ambassadeur of een gezant leeft namelijk in een land waar hij of zij eigenlijk niet thuis hoort. Zo behoren wij christenen ook tot een ander koninkrijk, het Koninkrijk van God. Petrus schreef daarover dat wij vreemdelingen en bijwoners zijn op deze aarde (1 Petrus 2:11).

Vertegenwoordiger

De enige taak van een ambassadeur is om zijn koning of zijn regering zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De taak van ons christenen is om God zo goed en zo eerlijk mogelijk te vertegenwoordigen tegenover de mensen op aarde. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid. Als het goed is zijn we een levend reclameplaatje voor God. Maar het kan helaas ook gebeuren dat mensen van hun geloof vallen door het gedrag van (andere) christenen. Kerkverlaters hebben zich vaak laten uitschrijven omdat ze zwaar teleurgesteld waren in andere gemeenteleden.

Gevolmachtigde

Een ambassadeur heeft geen eigen gezag of macht. Hij handelt op het gezag van zijn koning of zijn regering. Een christen heeft ook veel gezag en macht, maar dat gezag is uitsluitend gebaseerd op Jezus Christus, die zei: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op (de) aarde." (Matthéüs 28:18b) Maar op basis van dat gezag mogen en kunnen wij fantastische dingen doen: zieken genezen en demonen uitdrijven.

Afhankelijk

"De liefde van Christus heeft ons in beslag genomen" schrijft Paulus in 2 Corinthe 5:14. Een christen is geen ongeleid projectiel. De liefde van Christus is wat hem of haar beheer(s)t. Uit die Bron putten wij. En als een ambassadeur niet weet wat hij moet doen, dan neemt hij contact op met zijn koning om instructies te vragen. Als wij christenen niet weten hoe wij moeten handelen, kunnen wij de Bijbel raadplegen of in gebed contact opnemen met onze Koning om te vragen wat wij moeten doen.

Pensioen verzekerd

Hiermee komen we terug op het eerste punt. Want hoe goed je ook in je vel kunt zitten in dit leven en in deze wereld, uiteindelijk zijn we ergens anders thuis. Als de ambassadeur zijn loopbaan beëindigd heeft, dan wordt hij naar huis geroepen. Hij / Zij is verzekerd van een goed pensioen en de zorg van zijn regering. Als onze tijd hier op aarde er op zit, worden wij christenen ook naar huis geroepen. Dan mogen wij onze Koning van aangezicht tot aangezicht ontmoeten en de eeuwigheid met Hem doorbrengen.

Tot slot is een gezant is ook een heraut, een 'proclamator'. Het woord

proclameren komt 61 keer voor in het Nieuwe Testament. Het heeft de betekenis van datgene wat een heraut doet. Een heraut is iemand die uitgezonden wordt door een koning om zijn woorden door te geven, te proclameren. In zekere zin wordt zo'n heraut de 'mond van de koning'. Zo mogen wij christenen ook herauten zijn van een goede boodschap en de spreekbuis van de Koning der Koningen.

Zou het niet mooi zijn als we eens in de zoveel tijd een functioneringsgesprek zouden voeren over ons functioneren als ambassadeurs van Christus aan de hand van bovengenoemde punten?

(Met dank aan Manna Bijbelstudies, zie www.manna-vandaag.nl)

Redactioneel

Ze zullen u vast zijn opgevallen: advertenties op de achterpagina van ons kerkblad. Aan het eind van dit seizoen willen we als redactie graag degenen bedanken die van deze pagina gebruik maken voor hun advertentie. Een klein niet-commercieel berichtje is gratis. Voor gewone, commerciële advertenties wordt een tarief gevraagd. Daarmee helpt de adverteerder de VPG. Maar hopelijk ook zichzelf als de advertentie zorgt voor meer naamsbekendheid en/of meer klandizie. Gaat u maar na: ons kerkblad wordt gelezen op ons eiland en in Europees Nederland. En via internet nog op allerlei andere plekken.

Is het plaatsen van een advertentie misschien ook iets voor u of voor uw bedrijf? Als redactie helpen we u (zodanig) graag om te komen tot een mooie, passende opmaak.

En dan...cabaretier Herman Finkers. Zijn mooie authentieke twentse accent: "Het stoplicht wordt rood – het stoplicht wordt groen – in Almelo is altijd wat te doen." werkt op de lachspieren. Toch was een enkele lezer van ons blad niet zo gesticht door de geplaatste "Bladvulling" in de juni-editie van VPG-Nieuws. Een Korte Verklaring: als redactie hebben we gedacht dat veel elementen in ons blad het geloof van de lezer bevestigen en versterken. Terwijl het ook goed is om af en toe een vraag te stellen en een "spannend" standpunt aan te reiken. Zo'n vraag zet immers aan tot nadenken. Zoals ook een preek dat vaak doet. Wat ons als redactie in de tekst treft is dat Herman Finkers krachtadig het geloof in de hemel verkondigt. Maar...hij weet ook (en vertelt) dat de hemel ons verstand te boven gaat en een zaak van geloof is. Al geloof ik wel – en daarmee denk ik vermoedelijk anders dan Finkers – dat er in dit geval achter al het *verzonnene* een *werkelijkheid* schuil gaat.

Wie ook vragen aan ons stellen zijn onze kerkvoogden. Zie hun artikel in dit blad. Het gaat in financieel opzicht niet goed met de VPG. Er leven echt heel grote zorgen op dit gebied. Ontkomen ook wij op Curacao straks niet aan kerksluitingen? Dan staan ons nog grote vragen en moeilijke beslissingen te wachten. Maar de kerkvoogden eindigen positief: er is een alternatief. Heel belangrijk daarbij is de verhoging van onze persoonlijke maandelijkse kerkelijke bijdrage. Waarmee ze in feite zeggen: we hebben de (financiële) gezondheid en toekomst van onze VPG in onze eigen hand. Dat lijkt me een mooie gedachte om op een zomers strand eens heeel goed over na te denken. En om er vervolgens – vergeet dat vooral niet !! – naar te handelen. Bon Dia en Ayo. W. Lolkema.



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about ANG 2,000.00 per month. If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending an e-mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In I Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan afgezonderd was voor de viering van het avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de "inzameling van de gaven", de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie. De kerkvoogdij beheert het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. De collecte bij de uitgang is voor de wijk. Eén keer per maand voor een andere instelling:

op 15 juli is de collecte bij de uitgang bestemd voor

Evangelisatiewerk

en op 19 augustus is de uitgangscollecte bestemd voor

Stichting Gideon

'Niet voor niets, wel gratis', dat is het motto van de Gideons. Zij stellen wereldwijd gratis Bijbels ter beschikking in gevangenissen en in hotels. Ook op Curaçao is een plaatselijke commissie actief. Met uw gift draagt u rechtstreeks bij aan de bijbelverspreiding op ons eiland.

Van 25 november tot en met 30 december zijn de deurcollecten voor de voedselpakketten die de diaconie maandelijks verstrekt aan veel gezinnen op Curaçao. Met kerst wordt een extra pakket gegeven.

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.

vpg-cur@curlink.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. W. Lolkema

Dhr. E. Slieker

Vacatures

Opmaak:

Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren

Druk: Drukkerij "De Stad" NV

Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath

Oplage: 1400 drukexemplaren zwart-wit.

Ruim 110 email-exemplaren.

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar vpgnews@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen 22 augustus**

Bijbelleesrooster

Juli - augustus

zo. 1	Jesaja 1:21-31	Zuivering
ma. 2	Jesaja 2:1-5	Verenigde naties
di. 3	Jesaja 2:6-22	Berg je!
wo. 4	Jesaja 3:1-12	Chaos
do. 5	Jesaja 3:13-4:1	Wanverhouding
vr. 6	Jesaja 4:2-6	Vernieuwing
za. 7	Spreuken 21:1-10	Eerlijk duurt het langst
zo. 8	Spreuken 21:11-21	Verstand en gevoel
ma. 9	Spreuken 21:22-31	Let op je woorden!
di. 10	Spreuken 22:1-16	Goede naam en faam
wo. 11	Spreuken 22:17-29	Raadgevingen
do. 12	Spreuken 23:1-12	Anti-materialisme
vr. 13	Spreuken 23:13-25	Laat je onderwijzen
za. 14	Spreuken 23:26-35	De kater komt later
zo. 15	Marcus 6:1-13	Aanstoot
ma. 16	Marcus 6:14-29	Uit de hand gelopen verjaardagsfeest
di. 17	Marcus 6:30-44	Massabijeenkomst
wo. 18	Marcus 6:45-56	Oversteek
do. 19	Jesaja 30:1-5	Bondgenootschap
vr. 20	Jesaja 30:6-18	De HEER wacht
za. 21	Klaagliederen 1:1-11	Jeremiade
zo. 22	Klaagliederen 1:12-22	De HEER straft
ma. 23	Klaagliederen 2:1-12	Donkere tijden
di. 24	Klaagliederen 2:13-22	De straf was niet onverwacht
wo. 25	Klaagliederen 3:1-39	Wanhoop en hoop
do. 26	Klaagliederen 3:40-66	Gebed uit de diepte
vr. 27	Klaagliederen 4:1-22	Leed, maar geen leedvermaak
za. 28	Klaagliederen 5:1-22	Er komt een eind aan de ellende
zo. 29	Johannes 6:1-21	Brood en water
ma. 30	Johannes 6:22-40	Het echte brood
di. 31	Johannes 6:41-59	Geestelijk voedsel
wo. 1	Johannes 6:60-71	Scheiding
do. 2	Jesaja 30:19-26	Wegwijzer
vr. 3	Jesaja 30:27-33	De HEER strijdt voor Israël
za. 4	Marcus 7:1-23	Wet en traditie
zo. 5	Marcus 7:24-37	Open
ma. 6	Jesaja 31:1-9	Waar komt mijn hulp vandaan?
di. 7	Jesaja 32:1-8	Verandering
wo. 8	Jesaja 32:9-20	Wachten op de geest van boven
do. 9	Jesaja 33:1-12	Onheil en genade
vr. 10	Jesaja 33:13-24	Bevrijdingsdag
za. 11	Jesaja 34:1-17	Edom verwoest
zo. 12	2 Koningen 16:1-9	Hulpbehoevend
ma. 13	2 Koningen 16:10-20	Illegale kopie
di. 14	2 Koningen 17:1-12	Reden voor ballingschap
wo. 15	2 Koningen 17:13-23	Niet geluisterd naar herhaalde waarschuwingen
do. 16	2 Koningen 17:24-33	Godsdienstonderwijs
vr. 17	2 Koningen 17:34-41	De Heer is de enige God
za. 18	2 Koningen 18:1-12	Opleving
zo. 19	Jesaja 35:1-10	Paradijselijk
ma. 20	2 Koningen 18:13-25	Bedreiging
di. 21	2 Koningen 18:26-37	Grove taal
wo. 22	2 Koningen 19:1-13	Houd moed
do. 23	2 Koningen 19:14-28	Open brief
vr. 24	2 Koningen 19:29-37	Jesaja's profetie komt uit
za. 25	2 Koningen 20:1-11	Genezing
zo. 26	2 Koningen 20:12-21	Expositie
ma. 27	Marcus 8:1-13	Teken
di. 28	Marcus 8:14-26	Blind en ziende
wo. 29	Marcus 8:27-38	Wie is Jezus?
do. 30	Spreuken 24:1-12	Wijsheid boven alles
vr. 31	Spreuken 24:13-22	Zoete woorden?

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, dan dient u eerst contact op te nemen met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt zeker ook als u van plan bent een andere voorganger dan uw wijkpredikant te vragen. In verder overleg wordt daarna bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek in Nederland en Curaçao onder de aandacht te brengen.

De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een oplopend tarief.

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs.

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 14.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com
Website: www.vpg-curaçao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouwdiensten

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Extra collectes

Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd voor de uitdeling van voedselpakketten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



Ebenezer Church

Oranjestraat 111

- 1-7 ds. C.W. Smit; Holy Communion
- 8-7 br. D. Lopes
- 15-7 ds. C.W. Smit; VPG joint service at Brakkeput; route: see under, left side
- 22-7 Men's Fellowship
- 29-7 Emmakerk! Joint service VPG; ds. H. Végh and ds. W. Lolkema Church Family Service; 5:30 p.m.
- 5-8 Rev. L. Warren; Holy Communion
- 12-8 br. D. Lopes
- 19-8 Youth and Children Service
- 26-8 Rev. L. Warren; Hofi worship, Bible-study
- 2-9 Rev. L. Warren; Holy Communion



Fortkerk

Fort Amsterdam

- 1-7 ds. W. Lolkema
- 8-7 ds. C. W. Smit
- 15-7 ds. C.W. Smit; VPG dienst; Brakkeput, routebeschrijving zie linksonder
- 22-7 ds. W. Lolkema
- 29-7 Emmakerk! VPG dienst; ds. H. Végh en ds. W. Lolkema
- 5-8 ds. R. van Buiren
- 12-8 ds. W. Lolkema, Avondmaal (ov)
- 19-8 ds. W. Lolkema
- 26-8 ds. W. Lolkema
- 2-9 mw. ds. M. Bakema



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

- 1-7 ds. H. Végh
zr. Y. Isidora; Papiamentstalige dienst; 17.00 uur
- 8-7 ds. H. Végh
- 15-7 ds. C.W. Smit; VPG dienst; Brakkeput, routebeschrijving zie onder
- 22-7 br. D. Lopes
- 29-7 VPG dienst; ds. H. Végh en ds. W. Lolkema
- 5-8 ds. H. Végh; Heilig Avondmaal ds. H. Végh; Papiamentstalige dienst; 17.00 uur
- 12-8 ds. H. Végh
- 19-8 ds. H. Végh; startzondag m.m.v. koor
- 26-8 zr. Y. Isidora
- 2-9 ds. H. Végh

Routebeschrijving

Zondag 15 juli 2012: VPG-kerkdienst in Bivak Brakkeput. 9.30 uur.

U (je) volgt richting Jan Sofat de borden "boathouse". De route wordt met ballonnen aangewezen.

Kunt/wilt u een eigen stoeltje meenemen? Graag!

Ebenezer Church



Ebenezer Church
Wijk I Phone: 465 3121

Minister

Rev. L. Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:

Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Local Board Team

Elders:

Sr. L. Sampson 527 9173
(Chair) 736 9244 work
Br. D. Martina 733 1628
563 0557
Br. F. James 767 9068 res
Br. D. Nisbeth 520 3015

Br. J. Teeuwen 562 9777

Deacons:

Br. A. Fernandes 524 7036
Sr. B. Lester 868 8206 res
522 1667
Sr. C. Vivas 515 3081
Sexton
Sr. Hilda Leonard 461 7670 res

Wijknieuws Ebenezer Church rev. L. Warren

Trinity

From Pentecost, the attention of the church turned to the Trinity, a festival even less remembered and observed in Christianity. The Trinity designates one God in three persons, and is a convenient nomenclature for the one God self-revealed in Scripture as Father, Son and Holy Spirit. The Trinity signifies that within the one essence of the Godhead, three persons are to be distinguished who are neither three gods on the one hand, nor three parts or models of God on the other but rather one being coequally and coeternally God.

The Old Testament asserts the belief and doctrine of the Trinity through its emphasis on the unity of God. It stresses that God is not a plurality, nor is he one among many others. In fact he is single and unique (only one of a kind) as scripture declares: "The Lord our God is one Lord (Deut.6:4) and he demands the exclusion of all pretended rivals (Deut.5:7-11). As such there can be no question of tritheism (three gods).

This very same witness or assertion of the unity of the one God in three persons is continued in the New Testament. It presents and preaches God as the one God (Gal.3:20) yet at the same time it portrays Jesus as proclaiming his own deity (Jn.8:58) and evoking and accepting the faith and worship of his disciples (Matt.16:16; Jn.20:28). And as the Son or Word he is equated with God (Jn.1:1) and associated with the Father (II Cor.1:3), and the Spirit or Comforter is brought into the same interrelationship (cf. Jn.14 thru 16).

The fact that Christian faith involves the acceptance of Jesus Christ as Saviour and Lord, means that the Trinity naturally found its way into the creeds or statements of belief of the Church as the confession of faith in God the Father, Jesus Christ his only Son and the Holy Spirit. The implications of this confession, especially in the context of monotheism (one God), became one of the first concerns of patristic (church fathers) theology with the main aim being to protect the doctrine against tritheism (three gods) on the one hand and monarchianism (denial of personal distinctiveness of a divine Son and Holy Spirit) on the other.

In the fully developed doctrine of the Trinity, the unity of God is safeguarded by the insistence that there is only one essence or substance of God. At the same time the deity of Jesus Christ is fully asserted against those who would think of him as merely adopted to divine sonship or pre-existent but in the final analysis created. The individuality of Father, Son and Holy Spirit is also preserved against the notion that these are only modes of God for the various purposes of dealing with humankind in creation or redemption. The overwhelming testimony is, God is one, yet in himself and from all eternity he is Father, Son and Holy Spirit, the triune God.

The doctrine of the Trinity has been objected to by those who insist on a rationalistic interpretation. Their objection breaks down on the fact that they insist on interpreting the Creator God in terms of the creature (humankind), that is, the unity of God in terms of mathematical unity. The Christian, however, learns to know God from God himself as he has acted for humankind and attested his action in Holy Scripture. The believer is, therefore, not surprised if an element of mystery remains about the Trinity which defies human analysis and understanding, for humankind is only humankind and God is God. In the divine work as recorded in the Bible, the one God is self-revealed as Father, Son and Holy Spirit, thus in true faith believers must acknowledge the glory of the eternal Trinity.

Father's Day

The occasion of Father's Day was celebrated on Sunday June 17 with a worship of thanksgiving for fathers led by the youth and children. The message presented by the youth challenged fathers to be loving, caring, compassionate and available as well as forgiving and accepting. All fathers were presented tokens and eight of them received special gifts for being in wedlock for more than thirty years. Immediately following the worship, the fathers along with the other worshippers were treated to a sumptuous brunch in the Obed Anthony Hall. Musical entertainment was provided by Bro. Oliver (Jackie) Schmidt. The fathers were all appreciative of the gesture.

Miss Lee Foundation

On Saturday June 23 at 6:30 in the evening, the Miss Lee Foundation will present certificates to persons of the Computer Classes, the Music Classes and the After School Classes. Parents, guardians and friends will be in attendance. And entertainment will be provided by the Ebenezer Youth Orchestra. Refreshments will be served.

75th Anniversary Celebrations

In addition to the usual Church activities there will be in the month of July two special activities in celebration of the Church's 75th Anniversary as a member of the United Protestant Church. These activities will be a Bus Tour for our youth and children and a Games and Movie Evening. Refreshments will be served on both occasions.

The following is information regarding the Church's programme for the months of July and August:

Worship Service of Holy Communion	Sunday July 1
Church Bazaar and Food Sale	Monday July 2
VPG Joint Service at Kampeer-centrum Brakkeput	Sunday July 15
VPG Joint Service at Emmakerk	Sunday July 29
Church Family Service	Sunday July 29 at 5:30 p.m.
Worship Service of Holy Communion	Sunday August 5
Church Board Meeting	Tuesday August 14
Theological Seminar	Saturday August 18
Youth and Children Service	Sunday August 19
Hofi Worship	Sunday August 26
Open Air Evangelistic Service	Wednesday August 29



Fortkerk



**Fortkerk
Wijk 2** **Tel. 747 0691**

predikant
Ds W. Lolkema
Santa Rosa Resort 51-B
tel: 747 0691
cell: 512 4828
E-mail: w.lolkema@gmail.com

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen
Zr. M. Bakhuis (kv) 461 5013
Br. P. J. Boodt (kv) 747 3950
Br. L. van der Wolde 888 9447
(voorzitter en hulppredikant)
Zr. C. H. Gravenhorst 747 7427
Br. H. B. Beaujon 736 7108

Diakenen
Br. F. Hasselbaink 738 1725
Zr. L. Vliegenthart 525 3338

Kosteres
Zr. A. Palm 462 6873

Wijknieuws Fortkerk Ds. W. Lolkema

Op vrijdagmiddag 15 juni

was er een korte bijzondere viering in de Fortkerk. Het was een engelstalige familieviering waarin door ondergetekende maar liefst drie jonge dames werden gedoopt. Dit waren de dochters van Roald en Nazanin Smeets uit Manhattan, New York. Zij heten Yasmin Genevieve (15 jaar), Isabella Atessa (10) en Daphne Saskia (4). En deze drie zussen zijn weer de kleinkinderen van mw. M. Smeets-Muskus van de Penstraat.

Heel soms vindt zo'n familieviering plaats, uiteraard na een besluit van de wijkkerkenraad. Meestal zijn er bijzondere redenen. De gemeente was in dit geval vertegenwoordigd door ouderlinge Maritza Bakhuis, kosteres Aurelia Palm en door de voorganger.

We wensen de familie Smeets van harte geluk met deze speciale en "rijke" gebeurtenis.

Onlangs

was ik voor mijn werk in het ziekenhuis. Deze keer ging het om een bezoekje aan mw. Ferwerda van de Ceresstraat 16. Mw. Ferwerda heeft op 18 juni een flinke operatie ondergaan. Het is de bedoeling dat ze rond 25 juni weer thuiskomt. We wensen haar en haar man en kinderen veel sterkte en Gods zegen toe bij het verder herstel.

Op dinsdag 19 juni

ontving ons gemeentelid dhr. Wim Stadius Muller in het Paleis op de Dam te Amsterdam de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit handen van HM Koningin Beatrix. De Zilveren Anjer is een onderscheidingsteken voor mensen die zich onverplicht en onbetaald hebben ingezet voor cultuur of natuurbehoud in het Koninkrijk der Nederlanden.

Wim Stadius Muller levert als componist en pianist een zeer belangrijke bijdrage aan het muzikale erfgoed van de Caribische eilanden en vooral aan de klassieke muziek van Curacao.

Hij treedt belangeloos op in binnen- en buitenland en is mentor en inspirator voor talloze jonge musici van de Antillen. Hij is een prachtig voorbeeld van de gepassioneerde kunstenaar die zijn werk in dienst van de gemeenschap stelt. Zo vertelt de website van het Cultuurfonds. Wij wensen dhr. Stadius Muller en de zijnen dus graag van harte geluk met deze wel heel bijzondere onderscheiding!

De gesprekskringen Tamarijn en Zeelandia

hebben onlangs het seizoen 2011-12 afgerond. Nadat collega Van Buiuren ze enige tijd onder zijn hoede had gehad heb ik ze in september 2011 overgenomen. Het is elke maand weer een genot om met deze kringen te werken. We beginnen en sluiten af met gebed en zingen ook tenminste één lied.

De kring Tamarijn is inmiddels aardig gevorderd met het bespreken van het Onze Vader. We bidden dat gebed in onze Fortkerk elke zondag, terwijl de kerkklok luidt. Ongetwijfeld doen we dat vol toewijding

en met goede aandacht. Maar als je de tekst van het Onze Vader stap-voor-stap doorneemt, komen er allerlei vragen en gedachten boven.

Neem nu de woorden: Uw wil geschiede... Al gauw denk je dat het hier gaat om een gebed van overgave: "Laat, goede God, alstublieft gebeuren wat u vindt dat er gebeuren moet." Daartoe geef ik mijzelf / mijn eigen wil uit handen.

Maar als je verder denkt kom je ook op andere dingen. Je gaat nadenken over de vraag wat Gods wil voor deze planeet aarde is. Dan gaat het zeker om een aarde waar shalom is. En Shalom is: Vrede. Maar het is ook gerechtigheid en heelheid voor iedere mens. Je gaat eens vertalingen vergelijken. En dan ontdek je wat er in een engelstalige bijbel staat: Thy will be done. Laat uw wil worden *gedaan!* En je ontdekt: dit is dus een bede om beschikbaarheid en gehoorzaamheid van ons mensen. (met dank aan ds. W.R. van der Zee.) En in gesprekskring De Tamarijn praten we dan verder door over de vraag wat dat vandaag de dag voor ons betekent.

In de kring Zeelandia hebben we ons verdiept in de beginhoofdstukken van Genesis.

En we zijn na ongeveer acht bijeenkomsten nu al bijna bij hoofdstuk...drie. We gaan dus stapje voor stapje door Genesis heen. We hebben ons afgevraagd wat de beginhoofdstukken nu eigenlijk voor tekst zijn. Moet je ze lezen als kranteartikelen of eerder als poëzie? Het laatste lijkt het meest waarschijnlijk. Maar het is dan niet *zomaar* poëzie maar *belijdende* poëzie. Het gaat over God die onze oorsprong is en (uiteindelijk) ons doel. En dan is het ook geen probleem dat er na Genesis 2: 3 in feite een tweede scheppingsverhaal begint. Dat tweede verhaal heeft het ook niet consequent over God als handelende persoon – zoals Genesis 1 – maar over *God de Heer*. Heel opvallend. En tijdens de tot nog toe laatste keer van onze groep (18 juni) kregen we nav Genesis 2 een boeiend gesprek over de verhouding tussen man en vrouw. Stelt u zich voor: ik (als mannelijk gespreksleider) in gesprek over dit onderwerp met zeven of acht dames die allemaal ouder zijn dan ik. Zeer boeiend, dat kan ik wel zeggen.

In de gespreksgroep Johannes praten we vaak over wie Jezus Christus is. En over zijn daden. En over de vraag wat die met ons te maken hebben. Voordat we daarmee begonnen hebben we uitgebreid stilgestaan bij theologische achtergronden van het Evangelie. Johannes vertelt immers een heel eigen verhaal als je zijn Evangelie vergelijkt met dat van Mattheus, Marcus en Lucas. Vaak hebben we de ervaring dat we al lezend en pratend "op heilige grond" staan.

De groep Zeelandia gaat verder op maandag 20 augustus maar slaat september over. De groep Tamarijn gaat verder op dinsdag 4 september. Beide beginnen om tien uur. De volgende bijeenkomst van de Johannes-groep leest u in een zondagse liturgie. Of u hoort het in de mededelingen aan het begin van een kerkdienst.

De kerkenraad

van de Fortkerk-gemeente gaat in de komende maanden haar ledenbestand verder up-to-date brengen en zondig opschonen. Daartoe worden alle ons bekende gemeenteleden in de komende tijd gebeld. We hopen op deze manier wat informatie te krijgen over o.a. wie er woont / wonen op een bepaald kerkelijk adres, over de geboortedatum(a) van de bewoner(s) en over hun kerkelijke "status": dooplid of belijdend lid? Deze informatie lijkt ons heel nuttig om in de toekomst onze gemeenteleden gericht te kunnen benaderen, ook bijvoorbeeld per leeftijdscategorie.

Het Middaggebed in de Fortkerk

heeft nu zomerpauze. We gaan weer verder op woensdag 5 september, aanvang 12.30 uur tot (uiterlijk) 13.00 uur.

Veel kinderen en jongeren

hebben intensieve weken achter de rug: maanden en weken van werken voor het eindexamen. Of om over te gaan naar een volgend schooljaar. Is het je gelukt?? Van harte gelukgewenst. Als vader van twee studenten en uit eigen herinnering weet ik nog wel enigszins wat er bij een overgang of een eindexamen komt kijken. Fantastisch is het als het allemaal goed komt!!

Maar...misschien lukte het jou niet. Erg jammer. Dan hoop ik van harte dat je na een leuke vakantie nieuwe moed hebt om het jaar over te doen. Of om iets anders te beginnen. En hopelijk genieten ook de juffen-en-meneren docenten van een fijne vakantie.

Het nederlands elftal lukte het dit jaar he-le-maal niet op het EK. Wie had dat verwacht na het grote succes van 2010? Zij moeten – als ze die kans krijgen – twee jaar wachten op een "herkansing": het WK 2014.

Hier, neem maar mee!

zei zij - mevrouw X - tegen mij toen ik vorig jaar voor het laatst bij haar was. Toen ik pas in Roosendaal was (zomer 1996) leidde ik de uitvaart van haar vrij jong overleden man. We hielden altijd contact en hadden het ook weleens over literaire boeken die we gelezen hadden. En over muziek die we allebei mooi vonden. Tijdens mijn laatste bezoek in juli 2011 gaf ze me een roman mee waarover ze enthousiast was.

Een boek van 657 bladzijden: Het lot van de familie Meijer, geschreven door Charles Lewinsky. 74 hoofdstukken van zo'n acht-negen bladzijden per stuk.

De afgelopen weken las ik het boek: een aantal hoofdstukken tijdens de weekends, een hoofdstuk 's avonds na het werk of tussendoor. Ik had het in een Roosendaalse boekhandel al eens in mijn handen gehad maar schrok wat terug voor de prijs en de omvang. Maar nu zeg ik: een absolute aanrader!

Het boek beschrijft de geschiedenis van vijf generaties Meijer, van 1871 tot 1945. Een stamboom achterin helpt om de personen en generaties uit elkaar te houden. En een lijst van zes bladzijden met vertaling van jiddische woorden is ook handig.

De Meijers zijn Zwitserse joden. Het dagelijks joods leven is belangrijk voor hen. Ze gaan er zowel principieel als praktisch mee om. Janki, een aangewaaid familielid, speelt een hoofdrol. Je ziet aan hem hoezeer hij als jood er steeds "bij wil horen". Als jood wil hij deel zijn van de gewone samenleving. En tijdens een vakantie met zijn vrouw op het Deense eiland Sylt lukt het: hij hoort er helemaal bij. Hij heeft echte vrienden om zich heen! En zijn vrouw Chanele vermaakt zich ook geweldig. Maar dan stelt één van die vrienden hem ineens een vraag: Zeg, Janki Meijer, ben jij misschien een jood? En zo ja – MENEER Meijer – wilt u me dan NIET meer tutoyeren? *Een droom stort in...*

De tijd gaat verder en alles verandert. Eind jaren dertig zucht Duitsland onder het juk van de nazi's. Eén van de hoofdpersonen zegt: "Een heel land (Duitsland) is gek geworden! Laten we God danken dat we in Zwitserland wonen." Een kleinzoon is ooit rabbijn in Halberstadt geworden, midden-Duitsland. Als ze hem en zijn gezin midden in de oorlog bellen vanuit Zwitserland, is zijn nummer tijdelijk uitgeschakeld. Een telegram

komt onbestelbaar terug. Sinds de nazi's aan de macht zijn - zegt een hoofdpersoon - is het nooit een goed teken als iets ineens anders is dan anders...

Kortom: een aangrijpend, maar zeker ook humoristisch en prachtig boek. Doordat het vrij dik is raak je steeds meer vertrouwd met de hoofdpersonen en ben je haast ook een beetje geraakt als een van hen komt te overlijden.

Neem maar mee! Of ik breng het bij u! zeg ik tegen u als u het boek van mij wilt lenen. Maar pas op: je moet gewoon even afkicken als je het uit hebt. U bent dus van harte uitgenodigd en gewaarschuwd.

De zomertijd

is een leuke tijd. Vakantie! Misschien gaat u / jij nog wel even weg van het eiland. Of bent u helemaal wèg van het eiland en houdt u hier vakantie? Voor ouderen wordt het vaak wat stiller. Zij gaan niet meer gemakkelijk op vakantie. Sommige vaste bezoekers komen een paar weken niet. Vaste activiteiten vallen tijdelijk stil. Laten we hen niet vergeten.

Maar de kerk is er wel! Met haar diensten, haar kerkenraad en haar dominee. Het kerkdienstenrooster geeft informatie over de diensten.

Ten slotte

een warme groet aan u en jou. Dios bendishona-bo. WL

Vervolg wijkbericht Emmakerk

Ter Gedachtenis

Frits Michael Wout

22 februari 1957 – 09 juni 2012

Kaya Seru Pieter 6, Sunset Valley

In de vroege nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 juni overleed in het ziekenhuis te Rotterdam br. Frits Wout in de leeftijd van 55 jaar. We namen kerkelijk afscheid van hem op dinsdag 19 juni in de RK kerk van Groot Kwartier. Pastor Simon Wilson en ondergetekende leidden samen de oecumenische afscheidsdienst van Schrift en Tafel waarna Frits onder grote belangstelling werd begraven op Morada Santa Bottelier. In de dienst lezen we o.a. het begin van Johannes 14 en II Corinthiers 5, over resp. het huis met de vele kamers en het eeuwig huis.

Frits Wout werd geboren op Aruba. Na een uitgebreide opleiding aan de Hogere Zeevaartschool te Vlissingen NL – waar hij allerlei rangen behaalde - vestigde hij zich in 1990 met zijn vrouw Krijnie op Curacao. Krijnie is: Krijnie Wout - de Geus, sinds enige tijd ouderling. En scriba van onze Centrale Kerkenraad. Ze hadden elkaar lang geleden leren kennen op het ABN-Amro-bankkantoor in Vlissingen waar Frits klant was en Krijnie beheerder.

Frits werkte op Curacao als loods, in dienst van de CPA. Maar hij bleek in 2000 ernstig ziek te zijn en onderging in 2003 te Rotterdam een levertransplantatie. Op zeker moment kon hij zijn vak niet meer uitoefenen maar was nog wel actief als docent nautische vakken bij Feffik.

Dit voorjaar ging het mis. Er kwamen allerlei complicaties. Frits lag drie weken op de Intensive Care van Erasmus Rotterdam, er is enorm gevochten voor zijn leven. Maar hij is daar ten slotte overleden.

Frits was in zijn leven onbegrijpelijk positief. Was de lucht nog zo donker, hij zag een streepje licht!

Maar wat graag sleutelde hij aan zijn gele Mustang. Was Krijnie zijn LIEFDE..., de Mustang was zijn passie. Frits was Rooms-Katholiek en een heel trouw en gelovig kerkganger in de Kerk van Groot Kwartier.

We wensen Krijnie en de mensen om haar heen heel veel sterkte toe en alle kracht van onze God die ons - en dus ook Krijnie & Frits - oneindig liefheeft.

(Vanwege de vakantie van collega Hans Végh ging ik als zijn vervanger mee voor in de afscheidsdienst.)

W. Lolkema.

Emmakerk



**Emmakerk
Wijk 3** **Tel. 737 3070**

Predikant
Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com
Website: www.freewebs.com/vegh

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.) 767 6920
Zr. F. Da Costa Gomez 432 6331 (w)
(jeugd) 526 1566 (c)
Br. O. Griffith (kv) 737 7745
Zr. D. Schrader (kv) 528 9530
zr. Krijnie Wout - de
Geus 513 8909

MCB : "Wijkwerk Emmakerk" 23963403

Diakenen:
Zr. C. Tevreden 868 4247
Br. H. de Lijster 510 4753
zr. Brigitte Douglas-Relyveld

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor 668 5785
868 0775

Wijknieuws Emmakerk Ds. H. Végh

Zomertijd

Het nummer van VPG-nieuws dat voor u ligt, is een zomernummer. Een dubbelnummer, want het is bestemd voor de maanden juli en augustus. In de zomermaanden liggen vele, maar niet alle activiteiten stil. Het is goed om af en toe een pauze in je activiteiten in te lassen en rust te nemen. Je kunt dan de accu weer opladen en verdergaan. Velen gebruiken de zomertijd ook om op vakantie te gaan of om familie te bezoeken. Ik wens u allen een goede tijd toe.

Welke activiteiten zijn er in juli en augustus en wanneer vinden ze plaats?

Gebedsgroep

De gebedsgroep komt op 14 augustus weer bijeen. We beginnen om 19.00 uur in de consistorie. De gebedsgroep is wekelijks.

Belijdeniscatechisatie

Een belijdeniscatechisatie voor Engelstaligen begint op 14 augustus om 20.00 uur in de consistorie. De belijdeniscatechisatie voor Nederlandstaligen begint weer op 15 augustus, om 20.00 uur in de consistorie. Er wordt mij wel eens gevraagd: wat is het nut van belijdenis doen? Daarop zou ik het volgende willen antwoorden:

1. Ja zeggen tegen God.
2. Jezus Christus aannemen als je Heer en Verlosser.
3. Open staan voor de Heilige Geest.
4. Ja zeggen tegen de Kerk en daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Je kunt het ook zo zeggen: toen je klein was, hebben je ouders je laten dopen. In jouw plaats hebben ze "ja" gezegd tegen God. Op grond van hun geloof ben je lid van de kerk (dooplid). Als je volwassen bent geworden, mag je je bewust worden van het geloof. Nu mag je op eigen kracht "ja" zeggen tegen God en op grond van je eigen geloof word je lid van de kerk (belijdend lid). Je neemt je Doop voor eigen rekening. Het belijdenis doen is tegenwoordig in diskrediet geraakt. "Waarom zou ik belijdenis doen?", vragen velen zich af. Toch is het goed, dat er een moment komt in je leven, waarop je je bewust wordt van je geloof en "ja" zegt tegen God en ook verantwoordelijkheid neemt voor de kerk. Je mag Gods uitgestoken hand aannemen. Je mag Hem dienen in de kerk en daarbuiten. Als niemand de verantwoordelijkheid in en voor de kerk zou nemen, zou de kerk niet kunnen bestaan. Christus heeft de kerk wel gesticht en onderhoudt haar ook, maar werkt ook via mensen. De Geest mag ons aanvuren om ons geloof te belijden en in en aan de kerk te werken. En vandaar uit de wereld in te gaan om onze belijdenis handen en voeten te geven.

U/jij bent van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. Deze is wekelijks.

Bijbelstudie

Op 16 augustus a.s. komen we weer bijeen voor de Bijbelstudie. We hopen dan de tweede brief van Johannes af te ronden. We beginnen

om 19.30 uur in de consistorie. De keer daarop is 30 augustus. De Bijbelstudie is eens in de veertien dagen.

Beknopte cursus theologie voor gemeentelieden

Op 23 augustus s er weer de (beknopte) cursus theologie voor gemeentelieden. We gaan verder met het blok kerkgeschiedenis. De afgelopen keer hadden we het over het feit dat de kerk van vervolgd kerk veranderde in staatskerk, met alle gevolgen vandien. We hadden het over de christologische strijd en over monniken en het kloosterleven. We zagen hoe actueel de kerkgeschiedenis is. Niet voor niets zegt men wel: "De geschiedenis herhaalt zich". Daarom kun je vanuit het verleden leren. We beginnen om 19.30 uur. Deze cursus vindt eens in de veertien dagen plaats.

Zorg en Hoop

Ook met de gespreksgroep in Huize Zorg en Hoop, Schout bij Nacht Doormanweg 66, ga ik in het seizoen 2012-13 weer beginnen. Deze gespreksgroep is maandelijks op een maandag van 10.00 tot 11.00 uur. We bespreken een Bijbelgedeelte, we zingen en bidden. De eerste keer in het nieuwe seizoen is 13 augustus.

Huwelijk

Op 18 augustus a.s. hopen Gideon Jonker & Dijanne Rusch in het huwelijk te treden. Ze willen een zegen vragen over hun huwelijk in een kerkdienst, aanvang om 17.00 uur in de Emmakerk. Deze dienst wordt door mij geleid. We feliciteren hen nu alvast van harte en wensen hen samen een rijke toekomst toe.

Onze zieken

Op het moment van schrijven ligt br. Frits Wout nog steeds in het ziekenhuis in Rotterdam (Nederland). Zijn toestand is ernstig, maar gaat een klein beetje vooruit. We dragen Frits en zijn vrouw Krijnie op in onze gebeden. We wensen hun heel veel sterkte. Dat wensen we ook de andere zieken toe, thuis of in het ziekenhuis.

Aanvulling: tot ons verdriet moeten we u meedelen dat br. F.M. Wout op zaterdag 9 juni is overleden in de leeftijd van 55 jaar. Ter Gedachtenis: zie p.9.

Baaidag

Op zaterdag 7 juli a.s. hebben we voor jong en oud een baaidag op Santa Cruz. Het is een dag van ontmoeting, zwemplezier en spelletjes. Komt u ook? Kom jij ook? Zo mogen we als gemeente de onderlinge band versterken. Meer informatie volgt nog.

Bij de diensten

Op 1 juli a.s. hopen we met elkaar het Avondmaal te vieren. Brood en wijn gaan weer rond als tekenen van Gods vergeving en liefde. We mogen ons door deze tekenen in ons geloof laten versterken. Door omstandigheden moest de avondmaalsviering, die gepland was op 3 juni,

verschoven worden.

Om 17.00 uur is er een papiamentstalige dienst, met als voorganger zr. Yvonne Isidora.

Op 15 juli a.s. is er een VPG-dienst op Brakkeput. Dit in verband met het zomerkamp van onze jeugd aldaar. Ds. Wouter Smit hoopt in deze dienst voor te gaan. Meer informatie krijgt u nog.

Op 29 juli is er een VPG-dienst in de Emmakerk. Voorgangers zijn ds. W. Lolkema en ik.

Op 5 augustus hopen we weer het Avondmaal met elkaar te vieren.

Om 17.00 uur is er een papiamentstalige dienst die wordt geleid door mij.

Op 19 augustus a.s. vindt de startdienst plaats. We vragen dan Gods zegen over onze activiteiten in het nieuwe seizoen.

We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.



Nieuws Jet

Openbare belijdenis

Op Eerste Pinksterdag 27 mei deed Rochelle Douglas belijdenis van haar geloof. De familie Douglas was goed aanwezig, heel fijn. Het was feest bij Emma. Rochelle vertrekt naar Nederland voor haar vervolgstudie; we hopen haar na een tijdje weer te kunnen begroeten bij Emma. Masha Pabien met je belijdenis Rochelle!!

Gij hebt mij bij de rechterhand gevat

Kleine Rashid moest geopereerd worden. Hij was al groot genoeg om te begrijpen dat het om een ernstige ingreep ging. Daarom werd hij erg bang. De artsen in hun witte jassen boezemden hem angst in; hij wilde de operatiezaal niet binnen. Hoe lief de zusters ook tegen hem deden, hij liet zich niet kalmeren. Tenslotte zei hij dat hij er in wilde toestemmen als zijn vader de hele tijd zijn hand mocht vasthouden. En zo gebeurde het ook. Met zijn kleine hand in die van zijn vader kwam hij tot rust. "Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Vaders hand".

Niemand kan ons daaruit rukken. Is het niet heerlijk dat wij dit mogen weten? Onze hand in Zijn hand. Soms voelen we die hand niet. Dan ontstaan in ons onrust, twijfel, kleingeloof en angst. Maar de hand is er desondanks, de hand die ons leidt.

Daar 's een uitgestrekte hand, die op aard' mij helpt en leidt, door woestijn en door gevaar naar het land van zaligheid.

Jongelui

Vakantie!! Lekker vrij, uitrusten, uitslapen, doen wat je leuk vindt. Heerlijk!!

En nog heerlijker is het als je dat met een mooi rapport kunt doen. Hoe ziet je rapport eruit? Mooi? Dan masha pabien! Niet mooi? Dan moet je dit jaar overdoen. Eerst de vakantie en dan weer heel hard je best doen. En hoe ging het met de examenklantjes? Als je het eiland, sorry het Land Kòrsou gaat verlaten, hopi forsa met het afscheid straks en ook met de nieuwe start in Nederland of Amerika, of elders. Tot ziens! Met je diploma of je bul op zak.

Zieken en bejaarden

Lieve mensen, de moeilijke maanden staan weer voor de deur. In de vakantieperiode verlaten vele mensen Kòrsou. Het is dan wat stiller met bezoeken. Misschien komen er ook familieleden en kennissen op vakantie die u een bezoekje brengen. Wie weet. Dat zal fijn zijn. Hopi forsa in

de vakantieperiode. We blijven u gedenken in onze gebeden.

Weekend Bonaaire

Al vanaf februari werd er gepraat en nagedacht over dit weekend. En eindelijk ... was het zover. Op vrijdagmiddag 1 juni om twaalf uur stond de groep uit Bonaire o.l.v. zr. Denise op Hato. Allemaal blijde gezichten. Eindelijk op dushi Kòrsou! Er ging iets fout met de busjes, maar dat mocht de pret niet drukken. De aankomst bij de Dominique-appartments was geweldig. Wat een leuke en ruime huisjes. Zaterdagmorgen, na het uitgebreide ontbijt bij Ebenezer, begon om half tien de trip over het eiland. Samen met de jeugd van onze kerk. En de gids Fransel wilde zoveel laten zien! Maar ja... de tijd ging zo snel. Om 12.30 uur waren we in de Dierentuin voor een heerlijke warme hap, wat drinken en een spel o.l.v. ds. Wouter Smit. De kinderen en jongeren van Bonaire houden nog heel veel te goed. Dat is alleen maar een goede reden om nog weer eens terug te komen naar dushi Kòrsou. Zondagmorgen was de groep al om acht uur bij Emma, om de muziekinstrumenten te stemmen. Wat een mooie en gezegende dienst. De jongeren van Bonaire waren gekleed in frisse rode outfits. De vrolijke liederen klonken zo blij in de dienst. Het laatste lied: "Jesus is the Winnerman" werd gezongen door kinderen en jongeren van Kòrsou en Boneiru. Prachtig, al die kinderstemmen samen! Ayo dushi Boneiru, het was een fijn weekend met jullie. Tot de volgende keer!

Vaderdag!

Op zondag 17 juni vierden we onze jaarlijkse vaderdagdienst. De kinderen hadden weer een mooie kleurplaat gemaakt voor de vaders en ze werden verwend met een mooie anjer. Na de kerkdienst hadden we onze soepsale tbv de restauratie van Emma. Er zijn vier lekkere pannenkoeken klaargemaakt. En de erwtensoep won het deze keer! (zeker lang niet gehad he, lieve mensen?)

Masha danki, handen die de soep klaargemaakt hebben, de soep verkocht hebben en...gekocht hebben. Het was alweer feest bij Emma!

Bericht van overlijden

Op zaterdag 9 juni j.l. kregen we het droevige bericht dat br. Frits Wout-de echtgenoot van zr. Krijnie Wout-de Geus (de scriba van onze Centrale Kerkenraad) - in Rotterdam is overleden. Op dinsdag 19 juni j.l. was de afscheidsdienst in de RK kerk te Groot Kwartier o.l.v. pastoor Simon Wilson en ds. W. Lolkema.

Krijnielief en familie. Namens alle Emmakerkers, inclusief onze domini Vègh en de hele kerkenraad, heel veel sterkte in deze moeilijke dagen die voor jullie liggen. Wij gedenken en blijven jullie gedenken in onze gebeden. De Heer zal jullie kracht en troost geven.

Orgel

Ons orgel heeft een paar weken dienst geweigerd. Gezegend onze organiste en pianiste Jeanette Kroes die gewoon verder speelde aan de mooie vleugel. Masha Danki br. Johan van Eenennaam, br. Jan Koolhaas en br. Hanco de Lijster voor jullie tijd en inzet om het orgel weer in orde te maken.

Ten Slotte

Jesus heeft gezegd: "Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt zal niet in de duisternis wandelen". Wie Jesus is? Vraag het Hemzelf! Hij is dichterbij dan je denkt. Gewoon even bidden. Hij hoort je - en "geeft" soms verrassende antwoorden.

Allemaal een goede, gezegende zomer- en vakantieperiode gewenst. Gaat u van Kòrsou af?

Dan een fijne vakantie, tot spoedig ziens. Gaat u voorgoed ons Kòrsou verlaten? Dan alle goeds toegewenst en ook tot spoedig ziens.

Warme en gezegende groetjes, namens de Kerkenraad, Jet Baank



Kerk-en-Jeugd en Kerk-en-School



Jeugdpredikant VPG/Identiteitsmanager Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs

Ds. Wouter Smit
Las Quintas Villas 34
Tel: 523 2763
E-mail: woutersmit67@hotmail.com



Identiteiten

ds. C.W. Smit

Tot nu hebben we zo'n 25 deelnemers voor ons kerkkamp. Dat betekent dat het door kan gaan. Helaas zijn er niet zoveel tieners, zodat de Wak bo Kaya training niet door zal gaan. We zullen een leuk programma gaan inrichten, met leuke liedjes, Bijbelstudies, sport en spel. Ook gaan we samen de VPG-kerkdienst van zondagochtend voorbereiden. Wij van de jeugdraad hebben er zin in!

De datum voor de Kids4Christ dienst van augustus is nog niet zeker, maar houdt u rekening met 19 augustus.



Jongeren aan het woord

Wak bo Kaya mini-symposium geslaagd!

"De Wak bo Kaya training was het leukste "uitstapje" van het schooljaar tot nu toe."

Persbericht van Stichting Hebron



Deze woorden klonken tijdens het mini-symposium "Wak bo Kaya in het schoolcurriculum" op donderdag 7 juni uit de mond van een van de leerlingen van de Marnixschool, die in mei de Wak bo Kaya training gevolgd hebben.

Jongerenforum

Jongeren die aan het woord komen. Dat is een van de uitgangspunten van Wak bo Kaya. "Je mag zijn wie je bent, en je mag vertellen wat je bezig houdt. Jongeren worden geholpen bij het maken van de juiste keuzes, er wordt hun niets opgelegd" aldus Nancy Winklar, bestuurslid van de stichting Hebron en waarnemend coordinator voor Wak bo Kaya. "Tijdens het symposium zitten daarom vijf jongeren achter de forumtafel in het middelpunt van de belangstelling. Want hun mening telt!"

Preventie

Wak bo Kaya is een karaktervormend leefstijlprogramma, waarin jongeren wordt geleerd om bewuste keuzes te maken voor een gezonde levensstijl. "Wij geloven in preventie" staat er in de uitnodiging" aldus Ard Vreugdenhil, medeorganisator en programmamanager bij de VPCO. "Door dit soort preventieve programma's wordt uitval aan het eind van hun schooltraject voorkomen. Wak bo Kaya is als de verfbeurt tijdens regulier onderhoud, die voorkomt dat er houtrot ontstaat en er na verloop van tijd kostbare reparaties moeten gebeuren."

Interactief

Het mini-symposium vormt een waardig hoogtepunt in de verkeringstijd tussen de VPCO en de stichting Hebron. "De VPCO en de stichting Hebron hebben de afgelopen maanden verkering gekregen door Wak bo Kaya" klonk uit de mond van één van de organisatoren. De overdekte van Brakkeput Bivak vormde het toepasselijke decor voor dit mini-symposium, dat geheel in Wak bo Kaya stijl was georganiseerd. Met een heus jongerenforum, twee jugs water en djuz en op houten stoelen werden de aanwezigen middels een interactief programma geïnformeerd over de resultaten van het pilotproject en geënthousiasmeerd voor de Wak bo Kaya training binnen de scholen. Ervaringsverhalen van leerlingen en docenten, gelardeerd met Wak bo Kaya spelvormen, zorgden voor een ontspannen symposiumsfeer.

Afstudeerproject

De bovengenoemde verkering tussen deze twee christelijke organisaties kreeg vorm in een pilotproject, waar de Wak bo Kaya leefstijl-training in de verschillende hoogste groepen van het FO en SO en in een tweede klas van het Vo van de VPCO is gegeven. Het doel van deze pilot was om te zien of en hoe de Wak bo Kaya-training het beste geïmplementeerd zou kunnen worden binnen een regulier schoolcurriculum. Deze pilot vormde tevens het onderwerp van een afstudeerproject van drie studenten van de Christelijke Hogeschool Ede, die als resultaat van hun onderzoek een praktisch handboek hebben gepresenteerd, met allerlei tips en adviezen voor de implementatie van Wak bo Kaya binnen een school.

Wederzijds

Wanneer de verkeringstijd naar tevredenheid van beide partijen is verlopen, is een huwelijk een logische vervolgstap. Bij een huwelijk verbinden twee partijen zich aan elkaar en nemen wederzijdse verplichtingen op zich. Graag zouden de VPCO en de stichting Hebron zich aan elkaar verbinden via een structurele implementatie van de Wak bo Kaya training binnen het regulier schoolcurriculum. Daarvoor zijn echter nog niet de financiële middelen gevonden. "De training van één trainingsgroep van 15 leerlingen kost 2000 NAF. Het liefst zouden we willen dat Wak bo Kaya in alle groepen acht en alle tweede klassen zou worden gegeven. Dat zou neerkomen op een slordige 80.000 NAF. En dat bedrag hebben we niet op de plank liggen." verzucht Wouter Smit, jeugdpredikant bij de VPCO en Wak bo Kaya trainer. "We hopen dat de regering haar steentje wil bijdragen om de Curaçaose jongeren op deze manier een goede basis te geven voor hun verdere leven."

Diakonie

Helpen waar geen helper is



Voorzitter: Lia Vliegthart-de Mees
vlieg@scarlet.an; 525-3338
Secretaris:
Penningmeester: Friedeman Hasselbaik
friedeman@hotmail.com; 661-0163
Overige leden: zie wijkberichten

Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

Van de voorzitter

We zitten nu kort voor de schoolvakanties en de meeste vakanties-elders zijn al gepland. Veel studenten zullen ons eiland gaan verlaten en zijn druk bezig om samen met hun ouders te werken aan een nieuwe uitdaging in hun leven. Weg van het eiland naar het GROTE buitenland waar zij gaan investeren in hun eigen toekomst. Een toekomst met een goede opleiding en zekerheid. Wij hopen allemaal dat ze ons eiland niet zullen vergeten en mogen terugkeren om hier hun belegde boterham te komen verdienen.

Maar...er wonen hier velen die nooit de kans hebben gekregen om te gaan studeren. Er zijn hier heel wat mensen die moeite hebben om aan die belegde boterham te komen. Zij zijn blij met de hulp in de vorm van een voedselpakket dat zij kunnen ontvangen dankzij de diakonie-collectes! Elke zondag vinden die plaats in de drie VPG-kerken. MAAR: de levensmiddelen worden steeds duurder. En de kosten van de voedselpakketten blijven dus stijgen. Toch blijven wij ons best doen om de minder-bedeelden eens per maand een voedselpakket aan te bieden. Wij merken wel dat dit moeilijker wordt, maar wij vertrouwen erop dat wij op deze schaal kunnen doorgaan.

Op 19 juni kregen wij van een jarige 5 (vijf!) voedselpakketten cadeau. Deze pakketten mochten worden aangevuld met wat appels, uien en een zak aardappelen. Dit was een geweldige geste waar wij heel erg blij mee waren. Er hoefde hierdoor immers minder te worden ingekocht. De groep diakenen en hulpdiakenen heeft ervoor gezorgd dat deze pakketten bij de juiste gezinnen terecht kwamen. Dank u wel, gulle gever, namens ons allemaal!

Op 17 juli worden, vanaf 8.30 uur, de voedselpakketten in de Oleander gereedgemaakt voor distributie. Dit werk gaat in de vakanties natuurlijk gewoon door. Heeft u spullen over van kinderen die zijn vertrokken? Wij zijn overal blij mee. Speelgoed, kleding, boeken, meubilair: daarmee kunnen wij een ander die helemaal niets heeft, weer blij maken. Of kunt u ook geld voor een voedselpakket of een half voedselpakket doneren? Heel graag. Alles is welkom.

Heeft u tijd over en wilt u komen helpen inpakken? U bent welkom. In de Oleander, naast het JPF-gebouw op Mundo Nobo. Dit gebeurt meestal op de tweede dinsdagochtend in de maand. Juli heeft dit jaar 5 weken. Daarom wordt er ingepakt op 17 juli.

Een ieder dank voor alle steun, in welke vorm dan ook. Wij hopen dat wij op uw steun mogen blijven rekenen. Heeft u vragen of wilt u ons team komen versterken: altijd welkom!

Graag uw aandacht voor het collecteoverzicht op pagina 4.

Alle vakantiegangers: alvast een fijne vakantie toegewenst!

Lia Vliegthart, voorzitter diakonie

Centrale Kerkenraad

Voorzitter Hanco de Lijster	hanco.de.lijster@gmail.com	Cel. 510-4753
Scriba Krijnie Wout-de Geus	krijniewout@hotmail.com	Cel. 513 8909
Ebenezer Church Ludmila Sampson	L.sampson@vidanova.net	Cel. 527 9173
Emmakerk Farida Da Costa Gomez	faridadcgomez@hotmail.com	Cel. 526 1566
Fortkerk Maritza Bakhuis-Beaujon	maritza@janbeau.com	Tel. 461 5013
Consistorie Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	Tel. 7676920
Ministerie van predikanten Wim Lolkema	w.lolkema@gmail.com	Tel. 7470691
Kerkvoogdij/Fortkerk P. Jan Boodt	pjboodt@gmail.com	Tel. 747 3950
Diaconie Lia Vliegthart-de Mees	vlieg@scarlet.an	Tel. 525-3338

Van de praeses

De maand juni begon met een bezoek van zeventien jongeren van de Protestantse Gemeente van Bonaire en een aantal jeugdleiders aan Curaçao. Samen met de V.P.G.-jeugd en een aantal volwassenen hebben ze een fijn weekend gehad. Ik zal hier niet over uitweiden, want wellicht zal dat elders in deze editie gebeurd zijn. Wel wil ik iedereen die eraan heeft meegewerkt van harte bedanken, met name Farida Da Costa Gomez die voor dit weekend bergen werk heeft verzet.

In de afgelopen vier weken gingen de preken tijdens de kerkdiensten in de Emmakerk over de gaven die ons door God zijn gegeven. En over de vragen of en hoe we die gebruiken voor het bouwen aan de Kerk. En over de manier waarop de Heilige Geest aan het werk is om de harten van mensen te openen voor het geloof. Dat zijn opbeurende boodschappen in een tijd waarin in vele landen, met name in de westerse landen, mensen zich van het geloof afkeren. Dit terwijl in de arme derde wereldlanden de Kerk groeit. Een mens in nood vindt hoop in het geloof. Rijkdom en welvaart doen mensen te vaak het geloof de rug toekeren. Dat is jammer.

Voor ons is er een taak om de boodschap van de Heer te blijven verkondigen en er zorg voor te dragen dat mensen zich thuisvoelen in onze kerken. Het is goed erbij stil te staan hoe wij dit kunnen doen. Tijdens de gezamenlijke V.P.G.-dienst op 3 juni in de Emmakerk hebben we mogen nadenken over de gaven die wij hebben. We hebben ze opgeschreven en het zou goed zijn die gaven te inventariseren. Want aan de hand van de gaven die onze kerkleden hebben, kunnen we op het spoor komen van Gods bedoeling met onze kerk. In het voorpagina-artikel van de vorige editie van ons kerkblad wordt hier ook over geschreven. In dit artikel lees ik ook dat we als kerk "voorwaardenscheppend" bezig moeten zijn. Dat is een term die mij heel erg aanspreekt: wij scheppen de juiste voorwaarden - en God doet groeien. Dus wij zorgen voor juiste omstandigheden, zodat - als God mensen naar de kerk roept - zij zich kunnen ontplooiën in hun geloof. Zonder dwang, dat zeker nooit! Maar slechts uit eigen wil en keuze.

Ik heb mij voorgenomen om tijdens mijn volgende vakantie, later dit jaar in Nederland, mij te laten voorlichten over de ideeën achter de "Natuurlijke Gemeenteontwikkeling". Ik wil de verzamelde informatie dan voorleggen aan de Centrale Kerkenraad, het Ministerie en de Wijkkerkenraden. De acht kwaliteitskenmerken: *Toerustend Leiderschap, Gavengerichte Taakvervulling, Hartstochtelijk Geloofsleven, Doelmatige Structuren, Inspirerende Samenkomsten, Groeizame Gemeentekringen, Behoeftegerichte Evangelisatie en Liefdevolle Relaties*, zoals beschreven in het eerdergenoemde artikel, spreken mij erg aan. Vervolg: pagina 14

Wanneer u dit artikel leest, hebben wij op 26 juni een presentatie gehad van de bevindingen tot nu toe m.b.t. de informatievergaring voor een beleidsplan van de V.P.G. door mw. Saskia de Rijke. De Centrale Kerkenraad heeft hoge verwachtingen dat dit plan ons mede zal helpen om onze doelen te bereiken. In de volgende editie hoop ik hierover meer informatie te kunnen geven.

Als laatste wil ik een ieder die de komende maanden op vakantie gaat een hele fijne tijd toewensen. En voor hen die naar het buitenland gaan: een veilige reis toegewenst! En kom ook gezond en veilig terug.

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen,
Hanco de Lijster.

Kerkvoogdij

De kerk is van blijvende waarde



Voorzitter: P. Jan Boodt
Fortkerk: Maritza Bakhuis
Emmakerk: Orlando Griffith en Denise Schrader
Ebenezer church: Franklin James en Jan Teeuwen

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar één van de rekeningen van de VPG:
RBTT: 1183036
Maduro: 90091204
Giro: 559911
o.v.v. kerkelijke bijdrage

“Ook monumentale kerken sneuvelen”
P.J. Boodt

Bovenstaande kop komt uit een artikel in het Christelijk Weekblad van 11 mei 2012.

In dat artikel wordt ingegaan op het feit dat in Nederland elke week twee kerken sluiten. In veel gevallen gaat het om gebouwen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Opgemerkt wordt dat gemiddeld het aantal kerkgangers per zondag minder dan een vijfde is dan er in de kerkgebouwen passen. Dus als een kerkgebouw zeshonderd zitplaatsen heeft, zijn er gemiddeld maar honderd bezet. Opmerkingen daarbij zijn: “We komen uit een luxe situatie met een kerk in elke stadswijk. Die tijd is voorbij. We hebben gewoon te maken met een slinkend aantal kerkgangers; de jas die we aan hebben is te groot”.

Andere opmerkingen zijn: “In al die kerken moet voor een organist worden gezorgd; er moet een predikant voorgaan en er moet een koster aanwezig zijn. En dan hebben we het nog niet eens over het onderhoud van die kerkgebouwen. We kunnen op die manier niet verder gaan, hoe vervelend we het ook vinden voor degenen die aan het kerkgebouw in hun wijk gehecht zijn. Daar komt bij dat de gebouwen ouder worden en daardoor steeds duurder in het onderhoud.”

Herkent u bovenstaande situatie? Geldt voor de VPG-Curaçao niet hetzelfde? Zijn onze kerken op zondag vol? Zijn ze volledig bezet? En kunnen we het onderhoud nog wel betalen?

Als kerkvoogdij zijn we belast met het beheer van de kerkgebouwen. We zijn belast met het beheer van en de verantwoordelijkheid voor een goed gebruik van de gelden. En we kijken al langer met een bezorgde blik naar onze situatie. We hebben al langer het gevoel dat we boven onze stand leven. Helaas voelen we ons vaak enigszins als roependen in de woestijn. Op de gemeenteavond die we eind 2010 belegden over de financiële situatie was de belangstelling van de gemeenteleden ook nog eens minimaal. En sinds die tijd is het er niet beter op geworden. We beschikken inmiddels over de gegevens van 2011. En die zijn drama-

tisch.

De kerkelijke bijdrage is ten opzichte van 2010 met 12% gedaald. Vergelijken met 2009 is het verloop nog groter: een daling van bijna 30%!

Ook de collecte-opbrengsten voor de kerk zijn verminderd. Ten opzichte van 2010 is er sprake van ruim 30% minder inkomsten. En in vergelijking met 2009 is de collecteopbrengst zelfs met 45% gedaald.

Geen cijfers om vrolijk van te worden.

Naar aanleiding van deze cijfers moeten we ons bezinnen op de vraag hoe we hoe verder gaan. Een kerkgebouw sluiten? Je zou het haast wel gaan overwegen. En welke kerk dan wel? Fort, Emma of Ebenezer? Wie het weet, mag het zeggen!

Of...is er een alternatief? Zou een gunstiger wending toch mogelijk zijn als we nog een keer een beroep doen op u allen om bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage te gaan verhogen?! Deze is nu vijftig Naf per maand. Laten we dat bedrag verhogen naar ZEVENTIG Naf per maand. Laten we dat idee daadwerkelijk een kans geven. Werkt u mee? Of...kiest u toch voor het sluiten van een kerkgebouw?

Nee, laten we besluiten met het idee dat wij op Curaçao geen kerkgebouwen hoeven te gaan sluiten.

DERHALVE:

Uw kerkelijke bijdrage: **minimaal 70 Naf per maand**; echt niet te veel voor de kerk.

En kunt en wilt u meer geven, dan mag dat zeker!

Vervolg hoofdartikel

Vervolg van pagina 3

Het huisbezoek:

dit heeft te maken met het vorige punt. Het is in onze gemeente niet gebruikelijk dat predikant of ouderlingen jaarlijkse huisbezoeken afleggen op elk kerkelijk adres. In veel gemeenten is deze vorm van pastoraat afgezwakt of verdwenen. Soms is er nog groothuisbezoek: een aantal gemeenteleden, woonachtig in dezelfde wijk, komt bijeen onder leiding van een predikant of ouderling om te spreken over een thema of om elkaar te ontmoeten. Het zou fijn zijn als we een ouderling voor het pastoraat konden vinden die deze zaken op zich neemt, samen met de predikant.



jeugd. Aan de ene kant zal er informatie-overdracht zijn, aan de andere kant een open gesprek.

De catechese en de toerusting van ambtsdragers en gemeenteleden:

hier gaat het over het vormings- en toerustingswerk in de gemeente. De predikant is niet alleen herder maar ook leraar. Dit punt is veelomvattend. Naast catechese voor jongeren is er ook catechese voor ouderen. Sommigen hebben in hun jeugd nooit catechisatie gevolgd maar hebben nu wel belangstelling om onderricht te worden in het christelijk geloof. Iets anders is de toerusting van ambtsdragers. Op 21 april j.l. hebben we dit na jaren weer eens opgepakt. Toerusting van ambtsdragers kan in wijkverband gebeuren maar ook in VPG-verband. Dit laatste heeft wel mijn voorkeur, want de groep die je dan bereikt is groter dan op wijkniveau. En tevens vindt er een ontmoeting plaats tussen de ambtsdragers van de verschillende wijken. Men spreekt elkaar en men hoort wat er gaande is in andere wijken. Dit bevordert de eenheid van de VPG. Nog weer iets anders is de toerusting van gemeenteleden. Dit kan door middel van Bijbelstudie of een theologische cursus. Het is belangrijk, dat ge-

meenteleden goed toegerust zijn om de uitdagingen in deze huidige wereld aan te kunnen.

Het assisteren bij de opleiding en vorming van aanstaande predikanten en hulppredikanten:

ook dit is een omvangrijk punt. De VPG kan zelf geen predikanten opleiden. Daarvoor zijn we te klein. In de geschiedenis van de VPG zijn er ook nauwelijks predikanten van eigen bodem geweest. Daarom haalde men predikanten van elders. Meestal komen zij uit Nederland. Curaçao en Nederland behoren immers tot hetzelfde Koninkrijk. Door de geschiedenis heen zijn Nederland en Curaçao met elkaar verbonden geweest. Meteen na de verovering door de West-Indische Compagnie van Curaçao vestigde men hier een kerk en zond men predikanten uit om de soldaten en kooplieden te dienen. Dit is een stuk geschiedenis.

Terug naar het heden. De VPG vereist, dat predikanten een universitaire opleiding hebben. Ze hebben dus hun studie al voltooid. Hoe moet de predikant dan assisteren bij de opleiding en vorming van aanstaande predikanten? Dit is enigszins onduidelijk. Wel is het voorstelbaar dat hier al zittende predikanten een nieuwe predikant van buiten wegwijs maken. Maar dat is een kwestie van collegialiteit. Meer zin heeft het volgens mij, dat de predikant assisteert bij de opleiding en vorming van hulppredikanten. Het is goed dat elke wijk een hulppredikant heeft die in tijden van vacature de wijkgemeente kan bijstaan, bijvoorbeeld in prediking en pastoraat. Daarvoor moet men een zekere ondergrond hebben. Men moet theologische kennis en pastorale vaardigheden hebben. Die moeten de hulppredikant worden aangeleerd.

De bevestiging van nieuwe leden en ambtsdragers:

ook dit is een specifieke taak van de predikant. Het gaat hier om het in ontvangst nemen van geloften en het geven van een zegen. Mensen die belijdeniscatechisatie hebben gevolgd en door de kerkenraad zijn toegelaten, kunnen openbare geloofsbelijdenis afleggen. Ze doen dat dus ten overstaan van de gemeente. In deze kring belijden ze hun geloof en leggen ze een gelofte van trouw af. Dat doen ook gemeenteleden die bevestigd worden in het ambt. Ze belijden dat ze door God Zelf via de gemeente geroepen zijn om het ambt te vervullen. En ze beloven trouw aan Hem, zijn Woord en de gemeente.

De organisatie en de opbouw van het wijkgemeentewerk:

daarvoor is de predikant samen met de wijkkerkenraad verantwoordelijk. Wel kan hij / zij hierin de stimulator zijn. Een predikant moet ook een goede organisator zijn. Hij moet het gemeentelieven op poten zetten, als dat nog niet is gebeurd en ervoor zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. Dit dus in samenwerking met de wijkkerkenraad.

Het deelnemen aan en eventueel leiden van kerkelijke vergaderingen:

qualitate qua moet de predikant ook deelnemen aan kerkelijke vergaderingen. Hiermee worden o.a. bedoeld de vergaderingen van de wijkkerkenraad en de Centrale Kerkenraad. De predikant is permanent lid van de wijkkerkenraad en geeft zo mede leiding aan het werk in de wijk. Bij tijd en wijle kan hij lid zijn van de Centrale Kerkenraad die de VPG als geheel bestuurt en zaken behandelt die niet door een wijkkerkenraad kunnen worden afgedaan. De kerkorde bepaalt dat de predikant geen voorzitter mag zijn van deze vergaderingen, aangezien hij werknemer is van de kerk. Een werknemer kan niet het college van de werkgever leiden, zo is de gedachte. Dit is vroeger niet zo geweest, maar om bepaalde redenen heeft men deze regel ingevoerd. De Centrale Kerkenraad heeft deze regel onlangs herbevestigd. Welke vergaderingen de predikant dan wel kan leiden, vermeldt de kerkorde niet. Waarschijnlijk worden hier meer informele vergaderingen bedoeld of vergaderingen van commissies, zoals de redactie van VPG-nieuws.

Het leiden van begrafenissen:

ook dit is een specifieke taak van de predikant (in andere kerken kan dit ook door gemeenteleden worden gedaan aangezien het leiden van begrafenissen geen ambtelijke handeling is). Meestal gaat aan een begraving of crematie een rouwdienst vooraf waarin de nabestaanden een troostwoord horen vanuit het evangelie. Op de begraafplaats of in het crema-

torium wordt dan nog de Apostolische Geloofsbelijdenis uitgesproken en het Onze Vader gebeden. Aan de rouwplechtigheid gaat een gesprek met de nabestaanden vooraf waarin gesproken wordt over het leven van de overledene en de dienst wordt voorbereid.

De kerkorde eindigt deze Afdeling met de mededeling, dat de predikanten van de Kerk samen het ministerie vormen. Elke maand komen de predikanten bijeen voor een werkbijeenkomst. Hierbij komen zaken naar voren die te maken hebben met het predikantswerk. Dat kan zijn van het voorbereiden van VPG-diensten tot adviezen aan de Centrale Kerkenraad. Het is goed, dat de predikanten samenwerken. Zo kunnen ze elkaar tot steun zijn. Elk jaar wordt een predikant gekozen als voorzitter van het ministerie. Deze heeft ook zitting in de Centrale Kerkenraad. Het is dus niet zo, dat de kerkorde bepaalt, dat de predikanten bij toerbeurt voorzitter van het ministerie moeten zijn. Het kan gebeuren, dat een predikant twee of drie jaar achter elkaar deze functie vervult.

In het bovenstaande hebben we gezien wat de VPG-kerkorde zegt over het ambt van predikant en we hebben meteen ook gezien hoe dat in de praktijk uitgewerkt wordt.

Conclusie

Wat kunnen we nu concluderen ten aanzien van het werk van de predikant, gezien in het licht van de Bijbel, de kerkorde en de praktijk? De predikant verenigt een veelheid van functies in zich. Hij is oudste en bisschop, priester en profeet tegelijk. Hij oefent zijn taak samen met de kerkenraad uit. Onze protestantse kerk kent een collectieve leiding. Er is niet één man of vrouw, die de kerk leidt en de beslissingen neemt. Samen zijn we verantwoordelijk.

Hierbij dient nog aangetekend te worden, dat de ambten in het Nieuwe Testament nog niet zo uitgekristalliseerd waren. Er was geen duidelijk onderscheid tussen oudste en bisschop. De bisschop, die wij nu kennen, bestuurt de kerk van een provincie. Maar dit is een latere ontwikkeling. De Reformatie is altijd uitgegaan van de gelijkwaardigheid van de ambten. Dat wil zeggen: het ene ambt staat niet boven het andere. Een predikant heeft in de kerkenraad evenveel te zeggen als een ouderling en een ouderling evenveel als een diaken. Door zijn functie heeft de predikant in de praktijk misschien wat meer invloed. Maar als het op stemmen aankomt, heeft hij maar één stem, net als de andere ambtsdragers.

De Reformatie heeft ook altijd de nadruk gelegd op het "priesterschap van alle gelovigen". Iedere gelovige is medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kerk. Maar de Reformatie heeft dit niet altijd even consequent volgehouden. Een predikant heeft specifieke bevoegdheden die de andere ambtsdragers en gemeenteleden niet hebben. Ik heb ze hierboven besproken. Dit alles is vatbaar voor discussie. Aan de andere kant is het goed dat er in de kerk orde heerst en geen chaos. Dat schreef Paulus al omdat er in de vroege gemeente een tendens was dat ieder deed wat goed was in zijn ogen, gedreven door de Geest. "Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren", schreef hij aan de Korinthiërs (1 Kor. 14:40). God is geen God van wanorde, maar van orde. Zo mag de predikant binnen het kader van Schrift en kerkorde de gemeente dienen.

Noten:

1. Het hellenisme is de Griekse beschaving zoals deze zich in Europa, Azië en Afrika vertoonde na de dood van Alexander de Grote (323 v.C.). Deze is dus ontstaan vóór de tijd van Jezus en de apostelen, maar had in hun tijd nog veel invloed.
2. Het Sanhedrin is de Hoge Raad van de joden die het opzicht had over de uiterlijke eredienst, bv. de rituelen in tempel en synagogen. Deze raad had gezag in zowel geestelijk als politiek opzicht.
3. De pastorale brieven zijn een verzamelnaam voor de twee brieven van Paulus aan Timotheüs en de brief aan Titus. Zij handelen over pastoraal werk.
4. Hier wordt het Griekse woord "hierateuma" gebruikt, dat "priesterambt" of "priesterschap" betekent. Het is afgeleid van "hierous", dat "priester" betekent. Dit is op zijn beurt weer afgeleid van "hieros", dat "heilig" betekent.

Literatuur:

J.N. Sevenster e.a., Encyclopedie van de Bijbel, Amsterdam-Brussel 3 1969
Kerkorde Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao, uitgave 2000

VoorElkaar

Advertentierubriek



www.vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie



Bent u toe aan vakantie of wilt u de dagelijkse sleur even achter u laten?

Boek dan een vakantie bij **Never4Get-Apartments** en kom genieten van de zon, de zee en het strand. Ook als u niet van het strand houdt is er genoeg te beleven op dit zonovergoten eiland in de tropen. Aarzel dus niet, koop een vliegticket en kom naar **Never4Get** op Curaçao!



Wij zijn er van overtuigd dat u bij ons een onvergetelijke vakantie zult hebben!

Kijk op onze website: www.never4get-apartments.com

Of stuur direct een mail naar: info@never4get-apartments.com

GRATIS

Wie doe ik een plezier met een 220 volt telmachine?
Tafelmodel met papieren telrol.
Bel 747 39 50
J. Boodt-Kuyken



Klusjesmannen

Heeft u een kapot elektrisch apparaat, heeft uw tuin een grote beurt nodig of moet er geveerd of gemetseld worden? Arjon, Robby, Eddy of één van de andere mannen van Yabi di Libertad (Stichting voor hulp aan ex-verslaafden) doen het graag voor u. Bel 8694404 of 5665359

Advertentieruimte

Hier kan uw gratis (tot 25 woorden) advertentie staan.
Voor **voorwaarden**:
vpgnews@gmail.com

Ingezonden



Tips voor het schrijven:

- Schrijf kort en helder
- Geef uw tekst een titel
- Schrijf vanuit het positieve
- Vermeld uw naam

Een geboorte?

Stuur ook uw kerk een kaartje



Blijf in contact met uw kerk

Gaat u verhuizen?

Laat het ook uw kerk even weten



Blijf in contact met uw kerk

Trouwplannen?

Uw kerk stelt een bericht erg op prijs



Blijf in contact met uw kerk

Een diakonaal verhaal voor jong en oud

Ds. W. Lolkema

Een oude meneer loopt door de warme woestijn. Het is erg warm. Hij heeft de oude wereld van ruzie en oorlog en gedoe achter zich gelaten. Hij fluit een wijsje, dan voelt hij zijn dorst niet zo. Hij heeft maar een flesje water bij zich. Zo is hij op weg naar het nieuwe land. En...ook een mevrouw loopt daar. Daar waar ze woonde telde ze niet mee. Met een zak brood gaat ze op weg naar een betere wereld.

En een kind loopt daar, met een kaarsje in haar broekzak. Nog nooit heeft ze genoeg te eten gehad. Ze wil naar het land van geluk.

Daar komt een oude rammelbus! Helemaal vol met mensen en spullen. En hij stopt! *Waar ga jij naar toe?* vraagt de chauffeur aan de oude man. *Ik?* antwoordt deze. *Ik ga naar het land van geluk.* De chauffeur antwoordt: *Stap in, daar gaan we allemaal heen!* Al gauw komen ze de vrouw en het meisje tegen. Die stappen ook in.

De oude man ziet dat de mensen dorst hebben. Hij heeft zelf ook dorst maar kan het natuurlijk niet maken om alleen uit zijn waterfles te drinken. Hij deelt en de fles gaat tot de laatste druppel leeg. En de vrouw hoort iemands maag knorren. Ze deelt haar brood met de andere passagiers, tot de laatste kruimel.

Maar dan...krijgt de bus pech. Een werkman vertelt dat hij bussen kan repareren! Maar hij moet onder de bus en heeft licht nodig. Het meisje geeft haar kaarsje en de werkman krijgt de reparatie voor elkaar. Ze kunnen weer verder. Geweldig.

Tjonge, zegt het meisje. Het lijkt wel of we er al zijn, in het land van geluk! Ja, zegt de mevrouw van het brood. Dat klopt. Toen we water en brood deelden, toen dit meisje haar kaarsje gaf, toen we lachten en zongen, toen gingen we over de grens. We zijn er. Want het land van geluk...dat maken we zelf!!

Vrij naar: De bus.

Uit: Han van Uden, Als het op vieren aankomt. Baarn, 1991



POINTSNAK

DE LEKKERSTE KROKETTEN EN HAPJES VAN HET EILAND

PARTYBOX FL. 60,-

70 warme hapjes met 3 sausjes

- 10 kipsate's
- 10 mini vegetarische loempia's
- 10 kip nuggets
- 10 kaasballen
- 10 mini conchkroketjes
- 10 rundvlees bitterballen
- 10 mini kipkroketjes

Bezorging op kantoor, school of thuis !!!

Tel.: 7377422 / 5605088

Fax: 7368129

Email: pointsnack@hotmail.com