

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Sprekén over God...en onze beelden van Hem

Ds. W. Lolkema

God IS er gewoon! Maarre...hoe zit dat dan?

Dit verhaal gaat over ons spreken over God en over beelden van God. Het is een onderwerp wat mij al heel lang bezighoudt en waarover ik in de loop der jaren regelmatig heb gelezen en nagedacht. En het is ook altijd actueel.

Het spreken over God is zo oud als de wereld. En beelden van God zijn voortdurend in beweging, het zijn zeker geen gesneden (vastgelegde) beelden. Een spannend onderwerp! Ik ga er vanuit dat het gesprek over God nooit zal stoppen. Want wie met God omgaat in zijn / haar gebed, in het kerkelijk en maatschappelijk leven zal Hem immers steeds beter leren kennen. Zoals een vrouw en een man elkaar na tientallen jaren huwelijk door-en-door kennen; maar elkaar zo nu en dan toch ook nog verrassen. Voordat Hij iets schiep, was God er al, vertelt ons Genesis 1. Dat heeft diverse gelovigen en geleerden tot de tamelijk logische conclusie gebracht dat God dus kennelijk Zichzelf geschapen heeft.

Weer anderen zeggen iets heel anders. En dat is *helemaal* spannend: niet God schiep de mens, maar de mens schiep God. Dan zou God een product zijn van de menselijke verbeeldingskracht. Een vervulling van menselijk wishful thinking: wij willen graag dat er een God is, dus "maken" we er zelf een in ons eigen denken. Als je wetenschappelijk bent ingesteld en zeer rechtlijnig denkt, kun je voor jezelf misschien alleen deze conclusie trekken. En toch was er in 1990 een professor natuurkunde (Arie van den Beukel) die een boek schreef onder de titel "De dingen hebben hun geheim". Van den Beukel is een belijdend christen. Volgens hem kent de natuurkunde wetenschappelijke beperkingen en kan zij niets vertellen over bijv. de ethiek en de zin van het leven. Dat klopt, maar daarvoor hebben we m.i. dan ook andere wetenschappen. Hoe dan ook, zo probeert Van den Beukel het christendom te verdedigen tegen al te pretentieuze exacte wetenschap. Conclusie: je hebt wetenschappers en wetenschappers.

Deze denkweg van de mens die God schept, zou ik niet graag opgaan. Daarvoor zijn de christelijke geloofstraditie en het bijbels getuigenis mij veel te

dierbaar.

De functie van taal

God is er. Volgende stap: dan willen wij ook wel graag iets over Hem zeggen! Maar...alles wat wij zeggen over God en over zijn hemelse werkelijkheid zeggen we wel met onze eigen menselijke woorden. Als we iets willen zeggen kunnen we immers nooit buiten onze taal treden. Ja, gebaren en gelaatsuitdrukkingen kunnen wel veel-zeggend zijn. Maar als we echt tot iets of iemand willen doordringen, dan hebben we dat wonderlijke verschijnsel TAAL nodig. En is dat wel voldoende als het over God gaat? God gaat immers onze aardse werkelijkheid te boven. Hij is gans anders dan al het wereldse. Als ik bijvoorbeeld zeg dat God mijn Vader is dan weet ik heel goed dat God niet mijn vader is zoals mijn "echte" (biologische) vader dat tot aan zijn overlijden in 2004 voor mij was. Er is een aantal eigenschappen dat de hemelse Vader en biologische vaders gemeenschappelijk hebben. Dat zijn vooral positieve eigenschappen, zoals bijvoorbeeld trouw, beschikbaarheid en de mogelijkheid om veiligheid te scheppen voor hun kinderen. Samen te vatten in dat ene alles-omvattende woord Liefde. Maar voor bijv. een vrouw die zeer slechte ervaringen heeft met het ongeoorloofd gedrag van haar aardse vader (misschien wel gelegitimeerd met de Bijbel in de hand...) kan het heel moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om God ooit nog aan te spreken als Vader.

Intussen weet ik ook dat God mijn denken te boven gaat en dat er over Hem nog veel meer te zeggen valt dan ik over Hem als Vader kan verwoorden. En er worden voor God ook nog andere woorden gebruikt dan het woord Vader. In Jesaja 38 vergelijkt koning Hizkia zijn God namelijk met een leeuw. Ook wordt God wel voorgesteld als Rechter.

De NAAM - een belangrijk uitstapje

Nu ik zo ver ben met mijn artikel besef ik dat ik vrij onbekommerd schrijf over God. Maar het woord God is op zichzelf vrij algemeen. Er zijn immers meer godsdiensten die spreken over God of (hun)

Februari 2013

1-2

Hoofdartikel

Ds. W. Lolkema

2

Meditatie

Rev. L. Warren

4-5

Informatie:

Bijbelleesrooster
 Kerkdiensten

6-11

Berichten uit de wijken

12-13

Kerk, Jeugd en School;

Centrale Kerkenraad

14-15

Diakonie Kerkvoogdij Ingezonden

16

VoorElkaar

god. En bovendien is het woord God in de loop der eeuwen geplakt op allerlei menselijke verrichtingen waarmee de God van de Bijbel hoogstwaarschijnlijk niets te maken wil hebben. Denk aan het vroegere zegenen van wapens door RK geestelijken. En aan de autozegening in het brabantse plaatsje Zegge, vlakbij mijn vorige woonplaats. Die vond plaats aan het begin van de zomervakantie. Bijzonder aan de God van het Oude en Nieuwe Testament is dan ook dat Hij (of Zij) een naam heeft. En een duidelijk gezicht van rechtvaardigheid en liefde. Dat maakt Hem uniek. Bijzonder is ook dat wij Hem kennen in zijn Zoon en in de mens Jezus Christus!

Over de bekendmaking van Gods Naam wordt verteld in het prachtige Bijbelhoofdstuk Exodus 3, waar Mozes de opdracht krijgt om naar de Faraó van Egypte te gaan zodat de Israëlieten hopelijk kunnen vertrekken uit de onderdrukking door die zelfde Faraó en zijn trawanten. Maar Mozes beseft ook dat hij nog even bij de Israëlieten langs zal moeten gaan en dat hij dan misschien wel eens een lastige vraag kan krijgen over zijn Zender. DAN noemt God zijn Naam: Ik ben, die Ik ben – stond in de NBG-Vertaling uit 1951. Als kind op de Lagere School met den Bijbel in de zestiger jaren begreep ik dat he-le-maal niet. Later ben ik gaan snappen dat hier vooral het unieke van de bijbelse God wordt benadrukt. Hij is wie Hij is, Hij is dus uniek, eigenlijk met geen pen te beschrijven. En met geen andere godheid te vergelijken. De NBV uit 2004 vertaalt – volgens mij ook heel verantwoord: Ik ben die er zijn zal. Tegenwoordig legt men dat vooral uit als: Ik ben er voor jou! Ik zal er zijn voor jou! Ik laat je nooit in de steek. Zo wordt de Naam een belofte. En in feite een stukje Evangelie. Het was de briljante theoloog KH Miskotte die het aspect van Gods naam tot centrum van zijn denken heeft gemaakt en dan ook tamelijk consequent sprak over de Naam. En dat is dan ook weer goed joods.

Symbooltaal

Terug naar de Gods-beelden! Het spreken over wie en hoe God is, is vaak gebeurd door voor allerlei aardse woorden het voorvoegsel AL of ON te plaatsen. Dan krijg je woorden als al-machtig, al-wetend of alomtegenwoordig. Het plaatsen van het voorvoegsel on kan ook: onveranderlijk, on-eindig. Maar, stelde de bekende theoloog H. Berkhof begin jaren zeventig: dan blijf je toch gebonden aan aardse ervaringen van eindigheid en veranderlijkheid en macht. Datzelfde probleem heb je als je God het Zijnde noemt of het Al of het Universum, hetgeen Berkhof brengt tot de conclusie dat de taal waarin wij God leren kennen of waarin Hij zichzelf doet kennen symbooltaal is. Met onze beperkte middelen proberen we het onzegbare onder woorden te brengen. Paulus spreekt in I Corinthiers 2 over de verborgen wijsheid van God: 'Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord...'

Een Iets of een Iemand?

Je hebt dus beelden en symbolen nodig om over God te spreken. Maar je kunt je dan wel afvragen of elk woord acceptabel is. Toen een goedwillende jongeman van negentien uit "mijn" gemeente in maart 1988 na een heel seizoen catechese openbare belijdenis wilde doen schrok ik een beetje. Waarom schrok ik? We zaten met z'n tienden bij elkaar in mijn studeerkamer (acht a.s. belijdende leden, jeugdouders en ik) voor de zgn. aannemingsavond. En deze beste jongen zei: 'ik geloof inderdaad wel dat er iets is, ja.' DIE hadden we op die avond nog niet gehoord, dat was even slikken. We spraken en vroegen voorzichtig nog wat verder. De jeugdouders en ik keken elkaar eens aan en we wisten allebei hetzelfde: met deze jongen moeten we nog eens onder zes ogen praten. En inderdaad, in dat gesprek bij hem thuis kwam er heel wat meer boven tafel van zijn geloofs-ervaringen en gevoelens. Hij deed dus zeker wel belijdenis.

Tegenwoordig is het *ietsisme* in Europees Nederland een min of meer gerespecteerde stroming die zelfs al weer wat op haar retour is. Ooit hield ik er op mijn vorige werkplek drie oecumenische avonden over die heel goed werden bezocht. De term *ietsisme* komt van de huidige minister Ronald Plasterk, uit de tijd dat hij nog columnist en professor was. De theoloog Gijs Dingemans stelt vast dat er mensen zijn (*ietsisten*, dus) die gefascineerd zijn door het Mysterie dat ons leven omvat en die geloven dat er IETS moet zijn dat ons begrip te boven gaat en het daarbij maar liever laten. Dat iets is een onvoorstelbare Kracht, een Energieveld.

Deze *ietsisten* zetten zich vaak met hart en ziel in voor een duurzame en leefbare wereld en komen op voor gekwetste en achtergestelde mensen in onze samenleving. DIE mensen, zij zijn de *ietsisten*. En juist vanwege die inzet voor een rechtvaardige wereld spreekt Dingemans met respect over *ietsisten*. Maar, voegt hij eraan toe: Voor mij heeft die ondoorgrondelijke kracht zich echter vooral gepersonifieerd in Jezus Christus. Daarin kan ik van harte met hem meegaan. En daarom zei ik in mijn kerstnacht-preek van 2007: *iets-is-me* te weinig. Over de God van de Bijbel is veel meer te zeggen dan dat Hij of Zij een iets is. Kijk maar naar het kerst-evangelie.

Ten slotte

Zo is het spreken over God een geweldig mooi avontuur. En natuurlijk kunnen we dan nooit om Gods-beelden heen. Dat lijkt misschien wel op een soort van je-behelpen. Maar het is ook de rijkdom van het bijbels getuigenis. Mijn eigen godsbeeld is al te vinden in het begin van de Bijbel, waarbij ik me terdege realiseer dat mensen – *daarin geleid door de Heilige Geest* – in de Bijbel hebben getracht het onzegbare te zeggen. God zei: Er moet licht komen. En er was licht. En God zag dat het goed was. Of het slot van Exodus 2, vertaling 1951: God hoorde de klacht van de Israëlieten en gedacht aan zijn verbond...Hij zag de Israëlieten aan en had bemoedigen met hen.

Dat is God voor mij: een iemand die doet wat Hij zegt en doen moet en die ingrijpt in de geschiedenis; een zeer persoonlijke en mensvormige God. En het leuke van mijn werk is nu juist dat ik op dat gebied ook in aanraking kom met allerlei mensen die anders over deze zaken denken dan ik. Gesprekken over deze thematiek zijn vrijwel altijd verrijkend. Ik beseft overigens dat al het bovenstaande misschien wel erg Europees-nederlands is. Maar het mag ook duidelijk zijn dat ik niet zomaar (zeg nooit nooit) loskom van mijn Europese wortels.

Aan het begin van zijn Confessiones schreef Aurelius Augustinus de volgende magistrale woorden. Ik wil er nu mee eindigen:

'Groot bent u, Heer, u komt alle lof toe! Groot is uw kracht, uw inzicht is niet te meten. Nu wil een mens u prijzen, een deeltje van uw schepping, ja een mens die zijn sterfelijkheid met zich meedraagt, het bewijs van zijn zonde, het bewijs dat u zich tegen de hoogmoedigen keert. Toch wil hij u prijzen, deze mens, dit deeltje van uw schepping en u zet hem aan daar vreugde in te vinden. Want zo hebt u ons geschapen, gericht op u, en ons hart kent geen rust tot het rust vindt in u.'

Literatuur:

A. van den Beukel: De dingen hebben hun geheim, 1990
H. Berkhof: Christelijk geloof, 1973
De Nederlandse Belijdenisgeschriften, 1983
K.H. Miskotte: Bijbels ABC, 1941 (1971 / 4)
G.D.J. Dingemans: *ietsisme*, 2005
Augustinus, geciteerd door G.G. de Kruijf, 2009



The Christian believer is called to a purpose-driven life, that is, a life lived in a manner as to positively impact other human lives and society such that they are enabled to achieve the quality of life God intends for them to enjoy as stated in Jn. 10:10, "I have come that you may have life and have it to the full." The purpose driven life means, therefore, a life of action calculated, designed or intended to bring about, cause, or effect specific positive results. For purpose is what gives life meaning and value or worth.

This theme of purpose is quite evident in the God-head or Triune God, for the Father is understood to represent the purpose of Creation and Sustenance, Jesus Christ, the Son, the purpose of Redemption and Salvation and the Holy Spirit the purpose of Empowerment and Enabling. The Holy Scripture and history are replete with men and women of purpose-driven lives that helped enhance both human life and society.

Moses found his life's purpose in being liberator of God's people the Jews, leading them from slavery in Egypt to freedom in the land of Canaan, though he himself was not privileged to enter the promised land but only to see it from afar. Moses life's purpose exposed him to grave danger from the hegemonic rulers of his time and even caused him doubts regarding his ability to fulfill his purpose. However, in spite of his understandable hesitance and misgivings regarding his ability to fulfill his life's purpose, he stuck to the task and with God's help was able to fulfill his purpose of liberator of God's people. We should never allow doubt, fear, feeling of inadequacy or misgivings to prevent us from finding and fulfilling our life's purpose.

Queen Esther found her life's purpose as intercessor and protector of God's people, the Jews who were threatened with annihilation because of the evil conspiracy and treachery of Haman. She bravely fulfilled her life's purpose by placing her life in mortal danger on account of the law of her land that required death to anyone who approached the King without being summoned. Queen Esther accepted and followed her life's purpose which saved the Jews from genocide. Her commitment to her life's purpose is immortalized by the following words of exceptional courage, "I will go to the King even though it is against the law. And if I perish, I perish." (Est.4:16)

Mary found her life's purpose in being the bearer, instrument, vessel by which God became incarnate through his son, Jesus the Christ. In full consciousness of the serious danger to her life that could result from her fulfilling this purpose on account of the socio-cultural norm of her time – death by stoning for unwed young mothers, Mary accepted and fulfilled her life's purpose of being the mother of Jesus Christ. Her statement of courage to the divine emissary as she embraced her life's purpose was, "I am the Lord's servant...may it be to me as you have said." (Lk.1:38)

On the road to Damascus in pursuit of Christians to persecute and imprison, Saul was called by God to his life's purpose of apostle to the Gentiles. This purpose gave him the new name - Paul - as well as a new life. With great passion and vigor the apostle Paul fulfilled his life's purpose enduring beatings, imprisonment and many other hardships and life threatening experiences. Through them all Paul stuck to his life's purpose of spreading the good news of Christ crucified and resurrected for the redemption of human beings. The following statements bear witness to the commitment of the apostle Paul to his life's purpose. "I'm not ashamed of the Gospel of Christ because it is the power of God for the salvation of everyone who believes." (Rom. 1:16) "For I am convinced that neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord" (Rom.8:38-39).

Martin Luther King Jr found his life's purpose in the midst of the struggle for civil rights in America during the 1950's-60's. He discovered beyond the shadow of a doubt that his purpose was far more than being just a Pastor but rather it was to champion the cause for social justice for the disenfranchised, exploited and oppressed and if it was required also to become a martyr (which he became) for the cause. The measure of how deeply he immersed himself in his life's purpose is evidenced by the multiple times he was imprisoned, the firebombing of his home as well as vilification by the Federal Bureau of Investigation (FBI). Also his many deeply profound utterances bear testimony to his commitment, such as, "The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands in times of challenge and controversy." "You may be 38 years old as I happen to be and one day, some great opportunity stands before you and calls you to stand up for some great principle, some great issue, some great cause. And you refuse to do it because you are afraid...you refuse to do it because you want to live longer. You're afraid that you will lose your job, or you are afraid that you will be criticized or that you will lose your popularity, or you're afraid that somebody will stab you, or shoot at you or bomb your house; so you refuse to take the stand. Well, you may go on and live until you are 90, but you're just as dead at 38 as you would be at 90. And the cessation of breathing in your life is but the belated announcement of an earlier death of the spirit." Martin Luther King's willingness to follow and faithfully fulfill his life's purpose was vindicated in the opening of the doors of social justice to those who were denied

although he himself somewhat like Moses was not privileged to see it. Christ our Saviour and Lord, exemplar beyond comparison gave very clear expression of his life's purpose as he endured the cross and lived a life that served as the perfect example of how human life ought to be lived. He fulfilled his life's purpose with a consciousness, commitment and obedience made clear by the many statements concerning his life's mission two of which follow. "The reason my Father loves me is that I lay down my life – only to take it up again. No one takes it from me but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. (Jn.10:17-18)" "The spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favour." (Lk.4:18-19)

The believer's life must be lived with a clear sense of purpose in emulation of the life of Jesus Christ. Living a purpose-driven life can be fraught with dangers and may even require the believer to make the ultimate sacrifice. Notwithstanding this, however, when life's purpose is found and fulfilled then our living can be said, **to not be in vain**, irrespective of the brevity or length of life. For the pronouncement of Christ is sure that, "For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me and for the gospel will save it." (Mk.8:25) The challenge, therefore, is to find your life's purpose and seek to fulfill it whatever the danger.

Redactioneel

Met genoegen verzorgen wij ook deze maand na twee maanden weer een kerkblad voor u. U leest onder andere een verslag van Rev. Warren naar aanleiding van de feestelijke viering eind november van 75 jaar Ebenezer Church in de VPG. Inmiddels zijn de drie VPG-wijkgemeentes (en zeker Ebenezer) alweer op volle kracht verdergegaan, via Advent en Kerst het jaar 2013 in. Want de tijd gaat verder en de wereld draait door. En dat alles vraagt om hernieuwde activiteit en creativiteit van ons. Een tekst van organist dhr. Kraa werd ons toegestuurd door onze VPG-organist Jan Boodt. Ik vermoed dat br. Jan Boodt dat niet voor niets heeft gedaan, maar dat hij ons iets wil duidelijk maken over de manier waarop hij aankijkt tegen zijn functie van organist in de kerkdienst. Als ik de tekst van meneer Kraa lees, denk ik wel dat het tijd wordt dat deze broeder eens een goed gesprek heeft met zijn dominee. Of dat hij vraagt iets te mogen vertellen op een gemeenteavond over zijn werk als kerk-organist.

Maar je ontkomt – al lezend - niet aan het geven van een antwoord op de vraag hoe je / u de kerkdienst-organist beschouwt: als een meubelstuk die / dat *nu eenmaal* zorgt voor het "geluidsbehang" voor en na de dienst en voor de begeleiding tijdens? Laten we vaststellen dat elke organist een mens is, met zijn eigen kwaliteiten, die zich ongetwijfeld goed voorbereidt op een dienst en daar de nodige tijd in steekt.

Er zijn voorgangers die het presteren om tijdens de dienst te zeggen dat *het orgel* die-en-die melodie wel even voorspeelt. Ja, dank je de koekoek! Voor dat voorspelen hebben we een *organist* nodig. Als de melodie lastig is voor de gemeenteleden heeft die organist er ook vast al goed op moeten studeren. Hij / zij heeft dan ook zeker recht op aandacht. Niet alleen tijdens het zingen, maar ook tijdens momenten van solospel. Iets anders is dat de kerkdienst ook een belangrijk moment van gemeentelven is; ook voor Catoetje van vier die graag nog wel eens praat wanneer het haar uitkomt. En als ze haar klasgenootje uit groep 1 ziet, laat ze zich heus niet tegenhouden door Bach, Mozart of Boellmann. En de kerk is op zondagmorgen om half tien geen concertzaal.

Dat gezegd hebbend, kom ik toch tot deze conclusie: denkt u op zondagmorgen eens aan die man of vrouw achter de piano of het orgel die zich er met liefde voor inzet om deze kerkdienst tot een EREdienst te maken. We hopen dat u dit blad met plezier leest. Tot de volgende keer.
Namens de redactie: W. Lolkema.



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about ANG 2,000.00 per month. If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending an e-mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaaltafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de "inzameling van de gaven", de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie. De kerkvoogdij beheert het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. De eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere instelling:

En de overige zondagen voor het wijkwerk.



VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.
vpg-cur@curlink.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. W. Lolkema
Dhr. E. Sliker
Vacatures

Opmaak:

Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren
Druk: Drukkerij "De Stad" NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 1400 drukexemplaren zwart-wit.
Ruim 110 emailxemplaren.

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar vpgnews@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen 20 februari**

Bijbelleesrooster

1 februari	Psalm 87	Pinksterpsalm
2 februari	Lucas 4:1-13	Het Woord beschermt
3 februari	Lucas 4:14-30	Het Woord irriteert
4 februari	Lucas 4:31-44	Het Woord geneest
5 februari	Lucas 5:1-11	Het Woord verbindt
6 februari	Lucas 5:12-16	Aangeraakt
7 februari	Psalm 88	Absolute duisternis
8 februari	1 Samuel 13:1-15a	De wacht aangezegd
9 februari	1 Samuel 13:15b-14:15	Heldendaad
10 februari	1 Samuel 14:16-30	In de nesten
11 februari	1 Samuel 14:31-46	De strijd gestaakt
12 februari	1 Samuel 14:47-52	Strijdbare koning
13 februari	1 Samuel 15:1-23	Gehoorzaamheid gevraagd
14 februari	1 Samuel 15:24-35	Berouw
15 februari	1 Samuel 16:1-23	Een nieuwe gezalfde
16 februari	1 Samuel 17:1-30	Wie durft?
17 februari	1 Samuel 17:31-18:5	Reuzenkracht
18 februari	1 Samuel 18:6-30	Overwinningen
19 februari	1 Samuel 19:1-24	Vlucht en uitvlucht
20 februari	1 Samuel 20:1-23	Vriend en vijand
21 februari	1 Samuel 20:24-21:1	Roerend afscheid
22 februari	1 Samuel 21:2-22:5	Gewijde sfeer?
23 februari	1 Samuel 22:6-23	Moordpartij
24 februari	1 Samuel 23:1-13	Bevrijding en verraad
25 februari	1 Samuel 23:14-28	Achternvolging
26 februari	1 Samuel 24:1-23	Respect
27 februari	1 Samuel 25:1-19	Belediging
28 februari	1 Samuel 25:20-44	Wijs en dwaas

1 maart	1 Samuel 26:1-25	De geschiedenis herhaalt zich
2 maart	1 Samuel 27:1-12	Dubbelrol
3 maart	1 Samuel 28:1-25	Geestelijke strijd
4 maart	1 Samuel 29:1-11	Hoog spel
5 maart	1 Samuel 30:1-31	Moord en brand
6 maart	1 Samuel 31:1-13	Vallen in je eigen zwaard
7 maart	2 Samuel 1:1-27	Treurnis
8 maart	2 Samuel 2:1-32	Burgeroorlog
9 maart	2 Samuel 3:1-21	Onderhandelingen
10 maart	2 Samuel 3:22-39	Wraak voor recht
11 maart	2 Samuel 4:1-5:5	Moordaanslag afgekeurd
12 maart	2 Samuel 5:6-25	Machtsuitbreiding
13 maart	2 Samuel 6:1-23	Plaats maken en je plaats weten
14 maart	2 Samuel 7:1-16	Bouwplan
15 maart	2 Samuel 7:17-29	Toekomst voor de koning
16 maart	2 Samuel 8:1-18	Verslagen
17 maart	2 Samuel 9:1-13	Aangenomen zoon
18 maart	2 Samuel 10:1-19	Tweefrontenoorlog
19 maart	2 Samuel 11:1-27	Van kwaad tot erger
20 maart	2 Samuel 12:1-25	Lievelling van de HEER?
21 maart	2 Samuel 12:26-31	Kroonwisseling

Een geboorte?

Stuur ook uw kerk een kaartje



Blijf in contact met uw kerk

Gaat u verhuizen?

Laat het ook uw kerk even weten



Blijf in contact met uw kerk

Trouwplannen?

Uw kerk stelt een bericht erg op prijs



Blijf in contact met uw kerk

Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek in Nederland en op Curaçao onder de aandacht te brengen.

De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een oplopend tarief.

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 14.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com
Website: www.vpg-curaçao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.

If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouwdiensten

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, dan dient u eerst contact op te nemen met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u van plan bent een andere voorganger dan uw wijkpredikant te vragen. In verder overleg wordt daarna bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



VPG op Radio Semiya 98,5 FM: elke zaterdag 13.30—14.00 uur



Ebenezer Church

Oranjestraat 111

3-2 Rev. L. Warren; Holy Communion
10-2 Sis. Y. Isidora
17-2 ds. W. Lolkema and other pastor (VPG-diacony-sunday in FortChurch) EbenezerChurch will be closed!
24-2 Rev. L. Warren
3-3 Rev. L. Warren; Holy Communion
10-3 Br. D. Lopes



Fortkerk

Fort Amsterdam

3-2 ds. W. Lolkema
10-2 ds. C.W. Smit
17-2 ds. W. Lolkema en andere voorganger; VPG-diaconiezondag
24-2 ds. W. Lolkema
3-3 ds. W. Lolkema; viering Avondmaal
10-3 mw. ds. M.W. Bakema



Middaggebed; eerste en derde woensdag van de maand; 12.30 uur
6 en 20 februari en 6 maart



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

3-2 ds. H. Végh; viering Avondmaal
3-2 ds. H. Végh; Papiamentstalig; 17uur
10-2 ds. H. Végh en ds. M.Mingo (gez. dienst met EBG in Emmakerk)
17-2 ds. W. Lolkema en andere voorganger; VPG-diaconiezondag; Fortkerk
22-2 ds. H. Végh; zangdienst; 19.30 uur
24-2 ds. H. Végh
3-3 ds. H. Végh
3-3 zr. Y. Isidora; Papiamentstalig; 17uur
10-3 ds. H. Végh

Ebenezer Church



Ebenezer Church
Wijk I Phone: 465 3121

Minister

Rev. L. Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:

Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Local Board Team

Elders:

Sr. L. Sampson 527 9173
(Chair) 736 9244 work
Br. D. Martina 733 1628
563 0557
Br. F. James 767 9068 res
Br. D. Nisbeth 520 3015

Deacons:

Br. A. Fernandes 524 7036
Sr. B. Lester 868 8206 res
522 1667
Sr. C. Vivas Josepa 515 3081
Sexton
Sr. Hilda Leonard 461 7670 res

Wijknieuws Ebenezer Church



Ebenezer Celebrates (written 27-11-2012)

Over the past few months, the Ebenezer Church community has been feverishly making preparations for the celebration of its 75 years in union with the United Protestant Church. General Church building refurbishment which saw the complete electrical rewiring, the total repainting of the interior and exterior of the Church, the complete tiling of the Church floor, the installation of a new security (alarm) system, the repolishing of the pews, the replacement of the carpet on the rostrum and the upgrading of the audio system was accomplished. Also a plaque bearing the names of all the ministers who served at Ebenezer was unveiled.

During the final week of the anniversary celebration, a photographic exhibition and slide show were presented. It is also worth noting here that on the Sunday of this final week, the Women's Group celebrated their 48th anniversary which was observed with great rejoicing and thanksgiving. Then on Friday November 23, the Anniversary Service was held and the Rev. Dr. Neville Smith a former Minister of the Church preached the sermon to a congregation that was full to overflowing. Here too the joy of the celebration was palpable as members joined by friends, supporters and well wishers from all walks of life and standing in the Curacao community gave thanks to God for allowing Ebenezer the privilege of attaining this special milestone. On the Saturday immediately following this rather momentous and historic event, the Church Board, along with some specially invited guests and friends from overseas and the Chairman of the United Protestant Church along with his family enjoyed a relaxing but rather informative tour of the Schottegat harbour. This was followed on Sunday November 25 by

the service of Harvest Thanksgiving and Minister and Church Appreciation. The Rev. John Gumbs another former Minister of Ebenezer was given the privilege of preaching the message.

Ebenezer will now take a brief rest, but only very brief from the flurry of activities and celebrations of the last few months for She must continue on the journey of the mission for Christ, and even now stands at the threshold of another Advent and Christmas commemoration season. God has certainly been good to Ebenezer and we shall be ever grateful for; to God belongs the glory.





IN MEMORIAM

ALFRED JACQUES EDUARD BRUNINGS

Op 1 januari j.l. overleed na een ziekbed br. Alfred Jacques Eduard Brunings. Hij was 62 jaar oud. Br. Brunings werd op 30 november 1950 geboren op Curaçao.

Als vader gaf hij het goede voorbeeld, zo heb ik begrepen. Hij gaf graag adviezen. Hij leefde met je mee. Hij was streng voor zijn dochter Kathleen, maar deed alles voor haar. Hij deed ook heel veel met haar. Zo liepen en zwommen ze vaak bij Jan Thiel. Br. Brunings was een huiselijk type. Hij was een stille man, die slechts aan enkelen zijn gedachten prijs gaf. Hij las veel. De laatste tijd las hij veel literatuur, waarin de Bijbel een grote rol speelde. Zijn geloofsleven ontwikkelde zich. Hij zag Jezus Christus als zijn Heer en Verlosser, van Wie je het alles mocht verwachten. Hij leidde je leven.

Br. Brunings was een geduldig man. Stap voor stap ging hij in zijn leven verder. Hij hield steeds goede moed. Hij klaagde nooit. Hij en zijn vrouw Jenny waren tweeëndertig jaar getrouwd. Het gezin en de familie waren belangrijk voor hem.

Br. Brunings heeft vierenveertig jaar gewerkt bij de Vreemdelingendienst. Hij was net met pensioen gegaan, toen hij ziek werd. Hij heeft weinig kunnen genieten van zijn pensioen. Dat is zijn tragiek.

Toch was in en ondanks dit alles Psalm 23 vaak op zijn lippen.

Over deze psalm hebben we ook nagedacht in de rouwdienst. Deze werd op 5 januari j.l. gehouden in de Emmakerk. Deze psalm is gedicht door David. Deze herder-koning van Israël had ook de nodige tegenslagen te verduren in zijn leven. Toch vertrouwde hij op God. Deze was voor hem een goede herder, die zijn schapen leidde naar groene weiden en koele beken. Ook al gaan wij door een dal van diepe duisternis, Hij is met ons. Hij troost ons in ons verdriet.

Br. Brunings is begraven op de protestantse begraafplaats aan de Roode-weg.

God trooste zijn vrouw en dochter en verdere familie.

Ds. Hans Végh.

IN MEMORIAM

OLGA ESMERITA RIKI

Op 18 november j.l. is overleden zr. Olga Esmerita Riki. Ze was 85 jaar. Zr. Riki is toch nog onverwacht van ons heengegaan. Ze was enkele dagen in het ziekenhuis. Ze is daar ook overleden. Ze laat een lege plaats onder ons achter. We hebben zr. Riki leren kennen als iemand, die van mensen hield. Ze was behulpzaam. Ze had veel geduld. Ze was een hardwerkende vrouw. Na haar scheiding was ze hoofdcaissière bij Ogem. Zr. Riki was creatief. Ze was betrokken bij enkele damesclubs. Zr. Riki werd op 22 september 1927 geboren in San Agustin, Cuba. Toen ze twaalf jaar was, kwam ze naar Curaçao. Hier trouwde ze. Na haar scheiding zorgde ze alleen voor haar kinderen. Ze deed veel voor het gezin. Ze stond altijd voor de kinderen klaar.

Zr. Riki was ook een gelovige vrouw. Op latere leeftijd werd ze gedoopt in de protestantse kerk. Toen het nog kon, bezocht ze regelmatig de Emmakerk. Thuis las ze elke avond de Bijbel.

Op 26 november namen we afscheid van haar. Er was een dienst van Woord en gebed in het crematorium te Brievengat. Daarin lazen we Jes. 40:1-11. God troost hier zijn volk, dat in ballingschap zit. Hij is de goede herder, die zijn schapen weidt. In het Nieuwe Testament noemt Jezus Christus Zich de goede herder. Hij brengt zijn schapen naar de schaapstal. Zo mogen wij, gelovigen, via Jezus Christus tot de Vader komen. Jezus Christus leed en stierf voor onze zonden aan het kruis. Door Hem is er vrede met de hemelse Vader. God trooste ook de familie.

Ds. Hans Végh.

Fortkerk



**Fortkerk
Wijk 2** **Tel. 747 0691**

predikant
Ds W. Lolkema
Santa Rosa Resort 51-B
tel: 747 0691
cell: 512 4828
E-mail: w.lolkema@gmail.com

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen
Br. L. van der Wolde
(voorzitter en hulppredikant) 888 9447
Zr. C. H. Gravenhorst 747 7427
Br. H. B. Beaujon 736 7108
Br. A. J. Lorier (kerkvoogdij) 5130956
Zr. C.P. van Gastel 5129557

Diakenen
Br. F. Hasselbaink 738 1725
Zr. L. Vliegenthart 525 3338

Kosteres
Zr. A. Palm 462 6873

Wijknieuws Fortkerk Ds. W. Lolkema

Even terugkijken

Er liggen van een tijdje terug een paar drukke decemberweken achter ons. Die begonnen met het seniorenkerstfeest op 18 december. Ook volgden het kinderkerstfeest en allerlei kerkdiensten, waaronder op vrijdag 21 december de huwelijksviering van het bruidspaar Beaujon-Brooks. Onze gelukwensen aan dit bruidspaar! Op 23 december na de kerkdienst in Fort mocht ik met mijn vrouw aanwezig zijn op het verjaardagsfeest van mw. Davelaar, Makreestraat 6. Zij werd op 22 december 80 jaar en ontving van onze God (via haar kinderen en mij) een zegen over haar leven. Alsnog van harte gelukgewenst!

Naar mijn idee is alles in die weken goed verlopen. Maar dat dit allemaal niet vanzelf gaat, spreekt vanzelf. Neem nou als eerste onze kosteres Aurelia Palm. Zij heeft echt heel veel uren gemaakt. Niet alleen vanwege kerkdiensten en kerstfeesten, maar ook vanwege diverse concerten die in de advents- en kersttijd plaatsvonden in Fort. Immers, daarvoor leent onze Fortkerk zich heel goed, door de opstelling van de banken, de prima vleugel en het bijzondere orgel. Masha danki, Aurelia! Ook de kindernevendienstjuffen en -kinderen hebben hun beste beentje voorgezet, de koffieploeg, de organisten, het koor Forti Kantando en het gelegenheids-kerstnachtchoor. En niet te vergeten de diverse ambtsdragers.

Wie ik ook met name wil noemen zijn de medewerkers van IT-bedrijf NetPro. Onder leiding van hun directeur en ons gemeentelid Hans Kruithof hebben zij op 15 december de grote kerstboom voor de Fortkerk geplaatst en opgetuigd en deze op 12 januari weer verwijderd. De kerstboom beneden in de Fortkerk en in de kerk zelf was verzorgd door Henk & Lia Vliegenthart. Allemaal heel hartelijk bedankt!

Bij al die bedrijvigheid is het van belang niet te vergeten waar het met kerst om gaat: om de komst van het Kind in de kribbe, in Wie God zichtbaar en tastbaar naar ons omziet.



Een warme gelukwens

is er voor de ouders en familieleden van vijf kindertjes die op 23 december in Fort werden gedoopt.

De dopelingen waren: Riky Gai, zoon van Clauna Gai, Asteroidenweg 9; Ayiana Fidanque, dochter van Joindley Barry & Robyn Fidanque, Kaya Yoel 16; Lois Engels, dochter van Rauf & Laura Engels – Van Giffen, Flamingoweg 8; Jamil Virginia, zoon van Daniel Virginia & Michelline Lampe, Kaya Bologna 5; Josephine van der Plank, dochter van Rutmar & Marloes van der Plank – Stoker, Kaya Torino 62.

We wensen deze ouders graag heel veel wijsheid en creativiteit toe bij

de geloofsopvoeding van hun kinderen.

Een gelukwens is er ook voor mw. Lia van Gastel, Beau Rivage, en dhr. Andre Lorier, Brakkeput Abou, die in diezelfde kerkdienst werden bevestigd tot resp. ouderling en ouderling-kerkvoogd. We wensen hen Gods nabijheid toe en veel genoeg in hun ambtelijk werk. We zijn blij met hen! Er zijn momenteel nog gesprekken gaande met andere kandidaat-ambtsdragers.

We gaan een Fortkerk-seniorenreisje maken

En wel met ouderen van zestig jaar en ouder, op woensdag 13 maart. We vertrekken om half negen

in de ochtend en zijn rond half vier in de middag weer terug. Er wordt een papieren uitnodiging verspreid onder zestig-plussers. Maar mocht u die uitnodiging onverhoopt NIET ontvangen dan kunt u dit berichtje als een hartelijke uitnodiging beschouwen. Als u meegaat, is het van belang dat u uw SEDULA meeneemt!! Daarmee houden we de prijs laag.

U kunt zich bij mij opgeven. Gegevens: zie de aanhef van dit wijkbericht Fortkerk in dit blad. Opgave mag ook via E-mail. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij de zrs. Christine Gravenhorst (7477427) en Maritza Bakhuis (4615013 en 5629799). Alle deelnemers aan de gespreks-groepen Tamarijn en Zeelandia zijn / worden via hun groep uitgenodigd. De kosten zijn per persoon twintig NAF, incl. aangeklede koffie en eenvoudige lunch. Zegt u nou zelf, voor die NAF 20 kun je toch niet thuis blijven zitten? En voor de kosten boven NAF 20 pp hebben we een potje.

Gemeentegroei-groep

Elders in dit blad vindt u een bericht over een GemeenteGroeGroep (GGG) die dhr. br. Hanco de Lijster en ik willen gaan starten op maandagavond 11 maart om 20.00 uur in Huize de Lijster. Als u ernaar toegaat kan dat best betekenen dat u op een nieuwe manier extra-stevig met onze kerkelijke gemeente verbonden raakt. Zie verder het bericht.

Op vrijdag 21 december zou nota bene de wereld vergaan!

zeiden de Maya's. Want hun kalender liep op die dag ten einde. De ondergang van de aarde leek mij zeer dramatisch voor deze planeet en voor de gehele mensheid, maar zeker voor bovengenoemd bruidspaar dat op die dag trouwde op Cas Abou. Maar ziedaar: toen de huwelijks-plechtigheid begon was het elders op deze aarde al 22 december en leek er wat dit betreft geen vuiltje meer aan de lucht. In de nacht erna begon het echt enorm te regenen – hoewel het nog best scheen mee te vallen in vergelijking met al het water van begin november 2010. Zaterdag de 22^e viel er nog weer heel wat regen en toen dacht ik wa-rampel dat de Maya's zich een dag hadden vergist. Maar zo was het niet. Bovendien denk ik dan meteen aan onze God die volgens Genesis

9 zei dat de aarde nooit meer door een zondvloed zal worden getroffen. Dat betekent dus dat wij mensen "gewoon" verder mogen op en met deze aarde. Er liggen weer maanden vol kansen en mogelijkheden voor ons. We krijgen weer tijd van onze God.

Heerlijk, twee weken kerstvakantie,

dachten Luuk, Annet, Esther en Noa van der Wolde uit Julianadorp. Maar het liep even anders. De situatie van de vader (82 jaar) van Annet bleek op Tweede Kerstdag zeer ernstig. In feite lag hij toen al op sterven. Annet is op diezelfde dag met spoed naar Nederland (Rijssen, Twente) afgereisd, later gevolgd door haar man en dochters. En vader is op 29 december overleden en op 4 januari begraven. We mogen met de fam. Van der Wolde meeleven en wensen hen graag veel kracht toe van onze God.

Iets heel anders: een beetje geluk...en een beetje pech

Dat "geluk" viel mij ten deel toen ik op woensdagmorgen 19 december tegen kwart voor acht via sms mededeed aan de zogeheten intro-quiz op Radio Paradise 103.1 FM. De dag erna werd ik gebeld, meteen live voor de radio: etentje gewonnen voor twee personen bij Pane e Vino in de Penstraat. Weer een dag later mocht ik (als een van de vier winnaars van die week) op vrijdagmorgen meedoen aan een volgende intro-quiz: wie van die vier stuurt het snelst een sms met de juiste gegevens van een nieuw intro? En ook dat won ik op 21 december. Wel enigszins geholpen door onze zoon in Amsterdam (onze laptop vlakbij de radio.) Yes, een retourticket van Inselair naar Charlotte, North-Carolina. Iemand die het weten kan heeft geprobeerd mij wijs te maken dat dit soort prijzen bij de wijkkerkenraad dient te worden ingeleverd. Die zal dan in haar diepe wijsheid bepalen wat ermee gebeurt. Maar helaas, mijn naam en sedulnummer staan erop. Het spijt me voor de wijkkerkenraad.

Een "beetje" veel pech...had ik op maandag 7 januari rond twaalf uur in de middag toen ik (in de regen) op de Schottegatweg-Oost moest remmen omdat iemand voor mij zeer onverwacht remde. Dat had de meneer achter mij te laat door...en *kadang*. De klap was wel zo stevig dat een paar CD's uit een vakje voorin op de achterbank van onze auto lagen. Fysiek heb ik er gelukkig niets aan overgehouden. En de meneer achter mij gelukkig ook niet. De achterkant van onze Toyota heeft een behoorlijke beschadiging. Maar de voorkant van de auto die mij aanreed was *enorm* beschadigd. Dan komt er na ruim drie kwartier zo'n wagen van Curacao Road Service om foto's te maken en van alles te regelen. Gelukkig heeft de verzekering van de tegenpartij mij al snel toestemming gegeven om onze auto half februari te laten repareren. En zo raken we steeds meer ingeburgerd op dit prachtige eiland. Soms tegen wil en dank.

Belijdeniscatechese

Aan de belijdeniscatechese van de Fortkerk doen nu vijf deelnemers mee. Het wordt steeds meer een leuk groepje, waar ik heel blij mee ben en met genoeg mee werk. We komen nog een keer of vier, vijf bij elkaar. De belijdenisdienst heb ik gepland op de zondag die vroeger altijd werd benut voor openbare belijdenis: de Palmzondag, dit jaar 24 maart. De leeftijd van de deelnemers varieert van 17 jaar t/m 57 jaar! Dat verschil in leeftijd maakt de bijeenkomsten alleen maar extra-boeiend.

Het Middaggebed en andere activiteiten

Ik zou nu kunnen zeggen dat het Middaggebed zich mag verheugen in een groeiende belangstelling want op woensdag 16 januari waren er maar liefst 23 kerkgangers. Was dat toeval? Of bestaat er geen toeval? We gaan er in elk geval mee verder op 6 en 20 februari en op 6 maart, 12.30 uur, Fortkerk.

De gespreksgroep Tamarijn is in de komende tijd op dinsdag 5 februari en MAANDag 11 (ELF!!) maart. De groep Zeelandia is op maandag 18 februari. Alle bijeenkomsten beginnen om TIEN uur in de ochtend. De groep MEER (voorheen Johannes) is weer op 31 januari en moet dan haar volgende bijeenkomst nog vaststellen.

Zo snel gaat dat in Nederland niet!

Sommige dingen gaan hier langzamer dan in europees-Nederland. Maar...als je op donderdagmiddag 3 januari een telefoontje krijgt namens

de minister-president met het verzoek of er op zaterdagmorgen de 5e een zegeningsdienst voor het nieuwe kabinet kan plaatsvinden in de Fortkerk, dan moet je wel even snel handelen. De Raad van Kerken kan zeker tempo maken, want deze oecumenische dienst kwam er. En hij was ook nog eens mooi. Men had heel wat kerkgangers verwacht, maar dat viel tegen. Gelukkig hangt bij zo iets niet alles af van het aantal aanwezigen.

Ook in een vrij hoog tempo hebben we als sub-groepje van de Raad van Kerken vanaf 27 december de oecumenische dienst aan het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid in elkaar gezet. Deze vond plaats op zondag 20 januari om zes uur in de morgen, bij het WTC (Royal Palm Resort). Het was een bijzondere ervaring van verbondenheid, terwijl het eerst langzaam en toen ineens heel snel licht werd.

Bijzonderheden bij de diensten:

op 17 februari is de jaarlijkse VPG-diakoniezonntag in de Fortkerk. Deze keer staat het diakonale werk van de Raad van Kerken in de schijnwerpers. Op 3 maart hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.

En als u de volgende editie van ons kerkblad leest, zijn we al midden in de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en van solidariteit met hen die niet of nauwelijks een helper hebben. Zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.

Ten slotte

Als u (of jij) eens een gesprek met mij zou willen hebben over iets dat u bezighoudt, mag u mij natuurlijk bellen of mailen voor een afspraak. Zo'n gesprek kan gaan over iets uit uw thuissituatie, over ziekte, over iets kerkelijks, over uw geloof of over uw (jouw) gevoelens mbt de toekomst. Maar ook nog over heel wat andere zaken. Misschien ook wilt u gewoon eens even van u afpraten. Ook daar ben ik voor. Ook van een ziekenhuisopname ontvang ik graag bericht. Zie voor mijn gegevens: de kop van dit wijkbericht.

Een warme groet aan jou en u, in Hem verbonden.

W. Lolkema



Emmakerk



**Emmakerk
Wijk 3** **Tel. 737 3070**

Predikant
Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com
Website: www.freewebs.com/vegh

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.) 767 6920
Zr. F. Da Costa Gomez 432 6331 (w)
(jeugd) 526 1566 (c)
Zr. D. Schrader (kv) 528 9530
Zr. Krijnie Wout - de
Geus 513 8909
Zr. R. Plaisier 5220030

MCB : "Wijkwerk Emmakerk" 23963403

Diakenen:
Br. H. de Lijster 510 4753
Zr. Brigitte Douglas-Relyveld 690 4665
Kosteres:
Zr. C. Gilmoor 668 5785
868 0775

Wijknieuws Emmakerk Ds. H. Végh

Het nieuwe jaar is alweer even gevorderd. Wat gaat de tijd toch snel. Ik wens u allen en ons als gemeente een gezegend 2013. Moge de algoede God ons bewaren op onze wegen en zegenen in onze activiteiten.

We gaan in de Emmakerk door met onze gebruikelijke *activiteiten*. Ik noem u:

De gebedsgroep

Elke dinsdagavond komen we van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie om te bidden voor kerk en wereld, voor anderen en voor onszelf. "Het gebed van een rechtvaardige vermag veel", zegt de apostel Jakobus. We mogen volharden in het gebed en zo in contact staan met onze Schepper.

Belijdeniscatechisatie

Elke woensdag is er belijdeniscatechisatie in de consistorie en wel van 20.00 tot 21.00 uur. Zo bereiden we ons voor op het doen van de openbare geloofsbelijdenis.

Jongeren kunnen zich voor de jeugdcafe opgeven bij mij.

Bijbelstudie

Eens in de 14 dagen is er op donderdag Bijbelstudie in de consistorie. We komen bijeen van 19.30 tot 21.00 uur. Op het ogenblik bespreken we de Openbaring van Johannes. Het is een fascinerend boek, dat ons een glimp geeft van de dingen die staan te gebeuren. De data zijn 7.2 en 21.2.

Beknpte cursus theologie voor gemeenteleden

Eens in de 14 dagen hebben we ook een beknopte cursus theologie voor gemeenteleden. We komen op donderdagavond bijeen in de consistorie van 19.30 tot 21.00 uur. Op het ogenblik zijn we bezig met het blok liturgiek. Als we dit afgesloten hebben, gaan we aan de slag met het blok kerkrecht. Liturgiek geeft ons inzicht in de betekenis en opbouw van de kerkdienst; kerkrecht geeft ons inzicht in de principes achter onze kerkorde. Hoe is onze kerkorde opgebouwd en waarom? Dat zijn de vragen, die dan aan de orde komen. De data zijn 14.2 en 28.2.

Seniorenmorgen

Op 18 februari a.s. is er weer een seniorenmorgen. Deze morgen is van 9.30 tot 11.30 uur in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte, we zingen liederen. Vooraf drinken we koffie met koek en aan het eind fris met een pastèchi. Er is ruimte voor ontmoeting en gesprek. De gezelligheid kent geen grenzen.

Zangdienst

Op 22 februari a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We beginnen om 19.30 uur. Liederent kunt u opgeven bij mij. Ook gasten zijn van harte welkom. Samen mogen we de Heer loven en prijzen in ons lied, want zijn grootheid is tot in eeuwigheid.

Onze zieken

Br. Benno van Leeuwen verblijft op het ogenblik, dat ik dit schrijf, in het verpleegtehuis in Tera Corá (naast supermarkt California). Geluk-

kig gaat hij vooruit. Op 1 februari a.s. hoopt hij weer naar huis te kunnen en daar te wonen met behulp van interne zorg.

Ministerie

Het ministerie van predikanten heeft mij op 3 januari j.l. verkozen tot voorzitter. Dat betekent, dat ik de vergaderingen van het ministerie leid en namens hem de vergaderingen van de Centrale Kerkenraad bijwoon. Het ministerie wordt gevormd door de actieve predikanten van de VPG. De verkiezing van voorzitter vindt jaarlijks plaats. We danken hierbij mijn voorganger, ds. Wim Lolkema, voor zijn voorzitterschap, dat hij zo consciëntieus heeft waargenomen.

Bij de diensten

Op 3 februari a.s. hopen we weer het avondmaal te vieren. Brood en wijn gaan rond als tekenen van Gods vergeving en verzoening door Jezus Christus. We mogen ons met elkaar verbonden weten als leden van het ene lichaam. We hopen op een gezegende viering.

Om 17.00 uur vindt er een papiamentstalige dienst in onze Emmakerk plaats. Ik hoop daarin voor te gaan. Neem, gerust uw vrienden en kennissen mee.

Op 10 februari a.s. is er een gezamenlijke dienst met de Evangelische Broedergemeente. Deze wordt gehouden in onze Emmakerk. In deze dienst hopen ds. Maarten Mingoen (prediking) en ik (liturgie) voor te gaan. Vanwege de carnavalsoptocht is het voor de EBG niet mogelijk bijeen te komen in hun kerkgebouw en daarom nodigen we hen van harte uit om deze gezamenlijke dienst mee te maken.

Op 17 februari a.s. is de jaarlijkse diaconiezondag. Het is dan de eerste lijdenszondag. We denken in deze periode vóór Pasen in het bijzonder aan het lijden van Jezus Christus, maar ook aan het lijden in de wereld. De diakenen zijn geroepen om mensen in nood bij te staan. De dienst wordt gehouden in de Fortkerk. Voorgangers zijn ds. Wim Lolkema en voorganger Gilberto Bakhuis. Deze laatste is de secretaris van de Raad van Kerken. Op deze zondag wordt het werk van de Raad van Kerken nader belicht, met name het diaconale werk. De Emmakerk is dan gesloten.

Op 3 maart a.s. is er een papiamentstalige dienst, waarin zr. Yvonne Isidora hoopt voor te gaan. Deze dienst begint om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet

Het nieuwe jaar en onze binnenkamer

Het nieuwe jaar is alweer 1 maand oud. Er resten ons in 2013 nog ELF maanden. Gods rijkste zegen toegewenst voor 2013!!
TIP voor het nieuwe jaar. "Gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bidt tot uw Vader in het verborgene". Matth.6:6
De binnenkamer was in het joodse huis de provisiekamer; de enige kamer die men kon afsluiten en die geen vensters had. Daar kon je niet worden gezien en je werd er niet afgeleid. Daar was je alleen met God. Functioneert de "binnenkamer" in ons leven? Wordt onze ziel stil voor God? Het is vaak zo druk en rumoerig in ons leven, om ons heen. Neem nu het carnavalsgedruis, gelijk na alle decemberfeesten. Zelf verkeren we zo vaak in tijdnood, dat de verborgen omgang met God er weleens bij inschiet. En dat heeft gevolgen voor ons geloofsleven; want wanneer God onze stem niet hoort, horen wij Gods stem ook niet. Daarom: ga dit jaar elke dag in uw binnenkamer!

Seniorenochtend

We zijn het jaar gestart met een kleine, maar zeer gezellige en gemotiveerde groep. We hopen, ku Dios ke, dat iedereen weer present is in februari.

Jongelui

Hoe was de start begin januari? Viel niet mee zeker...?! En wat is het 's morgens donker en fris. Niet aan storen, gelijk aanpakken, dan komt het allemaal goed.

Zieken / Bejaarden

Hoe ging het met de feestdagen? Lekker druk? En nu weer rustig aan. O.Fons, we zijn je niet vergeten hoor. We denken aan je, ook in onze gebeden.

Bevestiging

Op zondag 20 januari werd zr. Rianne Plaisier bevestigd tot diaken. Ze had vrienden en kennissen uitgenodigd, dat was goed te merken. We hadden een mooie en stemmige dienst, met muzikale begeleiding van br. Jair Konter. Na de dienst was het aardig vol in de Flamboyant. Lekker was de krentebol met kaas, gelijk een lunch. Dank je wel Riannelief en masha pabien met je bevestiging!!
Bon bini in de kerkenraad. En Gods rijkste zegen toegewenst bij Zijn mooie werk.



Restauratie

Zoals u weet, is onze Emma nu een monument. We staan voor een grote restauratie, Emma moet terug naar haar oude, gebouwde staat van toen. De muur achter het kruis is reeds gesloopt. Nu moeten de glas-inlood ramen en de electra nog. De laatste is 70 plus oud en moet sowieso vernieuwd worden.
Op zondag 6 januari jl hebben wij na de dienst een gemeentevergadering gehouden om onze gemeenteleden het kostenplaatje te laten zien. Het ziet er als volgt uit;
Totale restauratiekosten (incl. adviseurskosten): Naf 196.021.
Subsidiabel: Naf 140.543 / Niet-subsidiabel: Naf 55.478
Niet-subsidiabele kosten zijn: Metselwerk sleuven electra Naf 500/ Sani-

tair Naf 3.165 /
Electro-technische installatie Naf 45.072;/ Overig (waarvan het totaal een deel niet subsidiabel is) Naf6.741.
De subsidiegrondslag is: Naf 140.543. De subsidie bedraagt 70% = Naf 98.380. Hoofdlening (verplicht te lenen bij monumentenfonds) 30% = Naf 42.163.
Maandelijks aflossing bedraagt tegen 6.5% rente, gedurende 10 jaar: Naf 741,-.
Er is een speciale rekening geopend voor de donaties van de restauratiekosten. T.z.t. geef ik u het rek. nr door. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Hebt u vragen, dan mag u ze gerust stellen. U mag bellen naar zr.Denise Schrader (onze penningmeester), naar br.Hanco de Lijster en naar mij (Jet).

Steuntje: In Gods hand

Omringd door liefdevolle zorgen, beveiligd als een kostbaar pand, zo ligt mijn broos bestaan geborgen, diep in de holte van Uw hand, Een Goede Veertigdagen- of Lijdenstijd toegewenst. Mag het een tijd zijn van bezinning, van vasten en van voorbereiding op Pasen: het feest van de Opstanding. Vergeet uw naaste niet / nooit.

Ten slotte

Warme groeten vanuit de Kerkenraad,
Jet Baank.

IN MEMORIAM

ELDRIDGE REGINALD CHRISTIAAN RENFURM

Op 15 december j.l. overleed Eldridge Reginald Christiaan Renfurm ten gevolge van de ontploffing van het kruithuis. Hij was 54 jaar oud. Op het moment van de ontploffing was hij werkzaam in het kruithuis. Groot was de ontzetting, toen we dit hoorden. Naast zijn werk bij Aqualectra werkte Eldridge Renfurm ook in het kruithuis. Hij hield van vuurwerk. Dit vuurwerk is hem noodlottig geworden. Zijn leven eindigde in rook en vuur. Hij kon geen afscheid nemen van zijn vrouw en kinderen en verdere familie. Plotseling werd hij uit het leven weggerukt. Menselijkerwijs gesproken had hij nog heel wat jaren vóór zich, maar het mocht niet zo zijn. Dit is een hele slag voor ons. Op de plotselinge dood kun je je niet voorbereiden. Het treft je als een mokerslag. Je wil eerst niet geloven dat het zo is: dat je man en vader en vriend er niet meer is; dat hij je nooit meer zal begroeten; dat hij nooit meer een gesprek met je zal hebben; dat hij nooit meer voor je zal zorgen.

Eldridge Renfurm was, zo begreep ik, een blij mens. Hij ging niet gebukt onder stress. Hij was een goede vader voor zijn kinderen. Hij stimuleerde hen te leren. Hij hielp graag andere mensen.
Eldridge Renfurm is gedoopt in de protestantse kerk. Hij heeft gehoord over God en het geloof, de Bijbel en de kerk.

Op 29 december j.l. namen we afscheid van hem. Er was een korte rouwdienst bij El Consolador. Hierin lasen we Ps. 91. De onbekende dichter van deze psalm kende vele gevaren in zijn leven. Toch vertrouwt hij op God. En God Zelf zegt in deze psalm: "Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is" (vs. 14). En Hij geeft ons deze belofte: "Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn"(vs. 15). Zo wil God ons nabij zijn, ook op het moment van de plotselinge dood, ook in dagen van rouw. In Jezus Christus heeft hij zijn trouw laten zien. Op Hem kunnen we aan.

Na deze rouwdienst is Eldridge Renfurm begraven op de protestantse begraafplaats aan de Roodeweg.
God zij zijn vrouw en kinderen en verdere familie nabij en trooste hen.

Ds. Hans Végh.

Overige In Memoriam zie pagina 7

Kerk-en-Jeugd en Kerk-en-School



Jeugdpredikant VPG/Identiteitsmanager Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs

Ds. Wouter Smit
Las Quintas Villas 122
Tel: 523 2763
E-mail: woutersmit67@hotmail.com



Identiteiten

ds. C.W. Smit

Kids4Christ

Op 20 jan j.l. is de Iglesia Reforma gastvrouw geweest voor Kids4Christ, waar groep A van de Divischool in een koortje en enkele gemeenteleden in een rollenspel hun medewerking hebben verleend rondom de 12-jarige Jezus in de tempel. De datum van de volgende Kids4Christ dienst is bij het ter perse gaan van deze editie nog niet bekend.

Vertrek

In september van dit kalenderjaar ben ik drie jaar in dienst van de VPCO. Dan loopt mijn contract af. Mijn vrouw Vera en ik hebben de beslissing genomen om tegen die tijd te gaan remigreren naar Nederland. Wij hebben dit besluit genomen omdat we geloven dat er in Nederland meer ontplooiingsmogelijkheden voor ons liggen. Het komend half jaar staat dus voor ons in het teken van afscheid nemen en de organisatie van het jeugdwerk zo goed mogelijk achterlaten, zodat de VPG er mee verder kan.

Tussenevaluatie jeugdpredikantschap

De laatste maanden heb ik mij gebogen over mijn werkzaamheden als jeugdpredikant tot nu toe en de richting waar het met het jeugdwerk binnen de VPG volgens mij naar toe zou moeten. Hieronder staan enkele van de conclusies en aanbevelingen, die in het ministerie, de CK en in de jeugdraad aan de orde (zijn ge-) komen en die nu in de wijkkerkenraden besproken gaan worden..

Conclusies:

De drie wijkgemeentes van de VPG zijn de laatste jaren zo goed als 'self supportive' geweest als het om jeugdwerk gaat. De jeugdpredikant is bijna nooit gevraagd om advies of bijstand. Het werk van de jeugdpredikant heeft zich daarom beperkt tot schrijven van copy voor het VPG nieuws, het voorgaan in erediensten, het meedenken in het ministerie, het organiseren en leiden van kinderkerkdiensten, het tot tweemaal toe representeren van de VPG tijdens een Canacom conferentie, het organiseren van het VPG Churchcamp en het opzetten en leiden van de jeugdraad. (Aan het jeugdwerkbeleidsplan wordt nog gewerkt.)

Als jeugdpredikant heb ik de jeugd tot 12 jaar wel bereikt via de Kids4Christ kinderdiensten, mede vanwege mijn functie binnen de VPCO scholen. De jeugdpredikant is er niet in geslaagd nieuwe activiteiten te ontplooiën voor de jongeren vanaf 12 jaar, buiten het VPG Churchcamp en de Youth Event dagen.

Samen met het ministerie is de jeugdpredikant erg bezorgd over het gebrek aan toewijding van ouders en sommige leiders als het gaat om deelname aan kindernevendiensten.

Aanbevelingen:

de VPG moet in de komende jaren haar top-prioriteit leggen bij de aandacht voor jonge ouders in dooponderricht, middels pastorale aandacht en door toerusting met betrekking tot geloofsopvoeding en algemene

opvoedingsvaardigheden en/of –problemen.

Om tieners te kunnen bereiken zou de VPG de komende jaren kunnen investeren in een Yiu Korsou en deze kandidaat voor een studie theologie/jongerenwerk naar het buitenland (Nederland of naar Jamaica's University of the West Indies) kunnen sturen. Voor deze taak is het niet noodzakelijk om universitair geschoold te worden: een HBO opleiding volstaat hiervoor.

Het is noodzakelijk dat de drie wijkgemeentes van de VPG hun krachten verder bundelen en elkaar verder gaan ondersteunen en samenwerken als het gaat om jeugdwerk. Het zou goed zijn om daarin ook samen te gaan werken met de Iglesia Reforma. "Target", het catechisatie programma van de Iglesia, biedt m.i. volop mogelijkheden daartoe.

Het zou goed zijn als activiteiten zoals het VPG Summercamp en de 'Youth Event' dagen gecontinueerd zouden worden, oa om tieners betrokken te krijgen/houden.

VPCO

Nieuwjaarsdienst

Op zondag 13 januari heeft de VPCO haar nieuwjaarsdienst gehouden temidden van en in samenwerking met de gemeente van Barrett Memorial Methodist Church. Het thema was "Gods oogappel". Verschillende leerkrachten en predikanten hebben hieraan hun medewerking verleend.

Bezinningsdag FO

Onder het jaarthema van een 'veilig en uitdagend leerklimaat' is afgelopen december de jaarlijkse bezinningsdag voor het personeel van het FO/SO gehouden. De kleine honderd deelnemers hebben de zes verschillende workshops en ook de start- en slotworship over het algemeen hoog gewaardeerd, zo bleek uit de enquête. Vooral de workshop van Melanie Kos kreeg hoge cijfers. Zij heeft in twee sessies de deelnemers meegenomen op een reis de diepte in langs persoonlijke vaderbeelden - met de verwondingen die in het verleden kunnen zijn opgelopen als het gaat om de relatie met een aardse vader - naar het beeld van God de Vader. Deze workshop is ervaren als een stukje zeer welkome geloofsverdieping. Ook de workshops van Nancy Winklar (positieve bejegening van de leerling) en Rodney Stewart (motivatie en inspiratie) kregen vele handen op elkaar. Marjan Lolkema heeft met haar workshop over feedback geven en ontvangen de docenten een mooi geschenk in handen gegeven. Veel respondenten gaven aan dat anderhalf uur te kort tijd was voor het bespreken van deze belangrijke onderwerpen en dat men graag nog andere workshops had bijgewoond. Er blijkt een grote behoefte aan verdieping en bijscholing te bestaan onder de docenten. Dat past goed

in de richting, die we als VPCO willen inslaan, waar nascholing hoog op de agenda komt de staan in de komende jaren. Ondertussen zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de bezinningsdag voor het VO-personeel in maart.



4U

ds. C.W. Smit

Carnaval

“HEER, u kent mij, u doorgrondt mij” (Psalm 139: 1)

Voor jou zet ik mijn masker af
Met jou speel ik geen spel
Je mag me zien zoals ik ben
Maar bang maakt het me wel



Voor jou zet ik mijn masker af
En hoop dat jij dan ziet
Dat ik gewoon een joker ben
Die lacht om zijn verdriet

Voor jou zet ik mijn masker af
Ik heb geen muren meer
Omdat jij net zo kwetsbaar bent
Leg ik mijn wapens neer

Mijn sterkte en mijn zwakte
Je krijgt ze allebei
Ik wil ze met je delen
Wil jij dat ook met mij

Voor jou zet ik mijn masker af
Aan jou geef ik mij bloot
Ik werp mijn ziel en zaligheid
Uit liefde in je schoot

Geen leugen die bescherming biedt
Bij mensen zoals jij
Jij hebt mijn masker nooit gezien
Je zag alleen maar mij.

Want niemand hoeft te weten
Hoe kwetsbaar en hoe klein
Hoe angstig en verlegen
Ik af en toe kan zijn

“Maskers af” – van het album “De waar-
hei” (1997) van Marco Borsato (<http://www.youtube.com/watch?v=TBxLvfgCZTw>)



Voedselpakketten vullen

Diakonie



Voedselpakketten delen



Centrale Kerkenraad

Voorzitter Hanco de Lijster	hanco.de.lijster@gmail.com	Cel. 510 4753
Scriba Krijnie Wout-de Geus	krijniewout@hotmail.com	Cel. 513 8909
Ebenezer Church Ludmila Sampson	L.sampson@vidanova.net	Cel. 527 9173
Emmakerk Farida Da Costa Gomez	faridadcgomez@hotmail.com	Cel. 526 1566
Fortkerk Luuk van der Wolde	wollewap2000@yahoo.com	Tel. 8889447
Consistorie Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	Tel. 767 6920
Ministerie van predikanten Hans Végh	jas.vegh@gmail.com	Tel. 7373070
Kerkvoogdij/Fortkerk Andre Lorier	Lorier.kooi@gmail.com	Tel. 5130956
Diaconie Lia Vliegthart-de Mees	vlieg@scarlet.an	Cel. 525 3338

Van de praeses

Terugblik

De maand december was zoals altijd weer een maand gevuld met kerkelijke evenementen. Op zaterdagmorgen 8 december werden de voedsel- en kerstpakketten ingepakt in de Oleander. Deze keer waren er vele vrijwilligers de diakenen komen helpen, waardoor we in korte tijd klaar waren met het inpakken van in totaal zo'n TWEEHONDERD pakketten. Maandag 10 december zijn onder auspiciën van de diaconie de jaarlijkse giften uitgedeeld aan de instanties waarvoor we gedurende het kalenderjaar deurcollectes houden.

En natuurlijk zijn er door onze drie wijkgemeenten verschillende kerstdiensten gehouden voor jeugd, senioren en op eerste kerstdag. De kerstnachtdienst stond dit jaar onder leiding van ds. Wouter Smit, bij de voorbereidingen ondersteund door een kerstnachtdienstcommissie. De dienst werd muzikaal begeleid door een gelegenheidskoor van vrijwilligers, dat de nodige donderdagavonden heeft geoefend in de Emmakerk. Het was een mooie dienst met een mooie boodschap en we hebben veel kunnen zingen.

Op zondag 30 december vierden we onze laatste gezamenlijke eredienst van dit jaar in de Fortkerk. En vervolgens werd de maand afgesloten met de oudejaarsdiensten op 31 december. Ik wil hierbij alsnog iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan het succes van de december-evenementen vanuit mijn hart heel hartelijk bedanken voor haar / zijn inzet. En het mooie was dat we dit allemaal voor de Heer hebben mogen doen.

Voordat ik het nieuwe jaar instap, wil ik nog melding maken van een gedenkwaardige dienst op 23 december in de Fortkerk. Gedenkwaardig en feestelijk omdat er kinderen werden gedoopt en nieuwe ambtsdragers werden bevestigd. Allen nogmaals: van harte gefeliciteerd.

Meer details van deze evenementen zullen we wellicht kunnen lezen in de rubrieken van de wijken en de diaconie.

Ondertussen is de eerste maand van 2013 reeds achter de rug. Het gaat ook dit jaar weer erg snel.

Zoals velen hebben ook wij goede voornemens voor het nieuwe jaar.

De diaconie bruist onder voorzitterschap van zr. Lia Vliegthart. Onder de vorige voorzitter is er veel gepraat over nieuwe manieren van aanpak, maar Lia en haar diakenen hebben afgelopen jaar daadwerkelijk aangepakt en daar gaan ze dit jaar mee door. De plannen worden nu ook uitgevoerd. Dit ondanks de mindere opbrengst van de collectes. Er is ook dit jaar veel diaconaal werk te doen; mede daarom is het zo fijn en bijzonder dat reeds in de eerste maand van dit jaar op 20 januari in de Emmakerk zr. Rianne Plaisier bevestigd is geworden als diaken.

De Kerkvoogdij - eind vorig jaar afgeslankt tot drie kerkvoogden -

heeft weer een voorzitter, de in december bevestigde ouderling-kerkvoogd br. André Lorier. Dit zal voor zr. Denise Schrader, die na het vertrek van br. Jan Boodt de K.V. geleid heeft, een welkome aanwinst zijn. Daar ouderling-kerkvoogd br. Orlando Griffith per eind januari 2013 zijn ambt na vele jaren heeft neergelegd, zijn nieuwe kerkvoogden zeer welkom. Wie van u neemt het stokje over?

In de loop van dit jaar gaan we ook beginnen met een *Gemeente-GroeiGroep*, maar meer hierover staat in een apart bericht van ds. Wim Lolkema.

Ik heet de nieuwe ambtsdragers van harte welkom, mogen Gods leiding en liefde jullie deel zijn.

En afsluitend spreek ik de wens uit dat wij ook dit jaar ons werk voor de Heer mogen voortzetten en mogen blijven werken aan wijkgemeenten die inspirerende diensten verzorgen; mag het een jaar zijn met een harts-tochtelijk geloofsleven bij de gemeenteleden, met groeizame gemeentekringen en een hoge mate van liefde en meeleven, zowel voor elkaar als voor buitenstanders.

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.
Hanco de Lijster.

Diakonie

Helpen waar geen helper is



Voorzitter: Lia Vliegthart-de Mees
vlieg@scarlet.an; 525-3338
Secretaris:
Penningmeester: Friedeman Hasselbank
friedeman@hotmail.com; 661-0163
Overige leden: zie wijkberichten

Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

Allereerst willen wij u een gelukkig, gezond en vredevol 2013 toewensen. Wij hopen dat alle feestdagen voor u naar tevredenheid zijn verlopen. Aangezien de laatste VPG-krant begin december uitkwam, wil ik onze activiteiten in de afgelopen tijd graag met U delen.

Op 8 december hadden wij, naast de 65 *voedselpakketten* die wij per maand uitgeven, tevens honderd kerstpakketten in te pakken. Rond kerst worden er altijd extra pakketten gereedgemaakt zodat een groep mensen die normaal geen pakket ontvangt, rond de kerst toch wat extra's mag krijgen. In de Oleander was het weer een drukte van belang. Maar: vele handen maken licht werk. Dus voordat het klokje 12.00 uur sloeg, was alles afgerond. Hierbij weer onze welgemeende dank aan allen die een helpende hand hebben uitgestoken!

Tijdens de hele maand december en de eerste week van januari waren de zondagse deurcollectes bestemd voor het bekostigen van de kerstpakketten. U begrijpt dat deze bijdragen zeer welkom waren. Daarnaast hebben wij extra *giften* gekregen: vanuit Nederland van een Stichting en van de PG in Hoenderloo samen een bedrag van € 1000, te verdelen over de voedselpakketten en kerstpakketten. Van een Stichting op Curaçao ontvingen wij een gift van 1450 Nafl. De opbrengst van de kerstnachtendienst op 24 december was 3.499,30 Nafl. en wat dollars en enkele euro's. De juiste uitgaven zijn op dit moment nog niet geheel bekend. Maar wij weten dat elk pakket tussen de 70/80 Naf kostte. Het rekensommetje is dan niet zo moeilijk.

Wij zijn zeer verguld met ALLE giften die wij mochten ontvangen. Het geld is goed en verantwoord besteed, daar kunt u van op aan. Nogmaals onze welgemeende dank!

Wij gaan volgens afspraak vanaf eind januari bijna alle ontvangers van pakketten opnieuw screenen. Er zullen wel mensen afvallen. Wellicht zijn er andere behoeftigen die nu een kans kunnen krijgen om in aanmerking te komen.

Begin december werden wij geconfronteerd met een *schrijnend geval*: een gezin bestaande uit een moeder met drie kinderen die onder deplorabele omstandigheden leefden. Vader is overleden. Overal in het huis bevonden zich witte mieren. De kasten waren ook al aangetast. Moeder kon nergens aankloppen voor hulp. Zij staat wel op de wachtlijst voor onderstand en de kinderen krijgen gelukkig wezenpensioen. Dit geld wordt als gezinsinkomen ingezet want er is niets anders! Wij zijn gelijk begonnen met het leveren van een voedselpakket. Daarna volgde er een intakegesprek. Bellen naar verschillende instanties om hulp te vragen. Maatschappelijk Werk is erbij betrokken. Geen kasten, beton op de vloer, geen normale bedden, kortom: waar moet je beginnen?

Wij zijn met een groepje diakenen poolhoogte gaan nemen en hebben een plan opgesteld. Wat is het hardste nodig? Inmiddels is het medio januari en het huis gaat er weer een beetje leefbaar uitzien. Wij beseffen heel goed dat wij deze stappen nooit hadden kunnen ondernemen als hier geen zegen op rustte! Dit konden wij niet alleen doen.

Ik kwam op het idee om de mannen van Landhuis Papaya te vragen om hun steentje bij te dragen. Ze hebben er drie deuren afgehangen, hang- en sluitwerk bevestigd en een keukenvloertje betegeld. De bewoners van het huis hebben het huis deels geveerd na het spuiten tegen witte mieren. We hebben verf aangeleverd, maar ook een halve bus verf cadeau gekregen. Wij hadden hulp van een welwillende echtgenoot die aan het verven en boren is geslagen. Gordijnen en stoelhoezen werden door een andere vrijwilligster genaaid. Wij kregen donaties, speciaal voor dit gezin, waardoor wij wat meer konden doen. De mannen van Papaya zijn nog niet klaar. Na de bouwvakvakantie moesten zij natuurlijk weer aan het werk, dus alle activiteiten in het huis staan nu weer op een laag pitje. Maar we blijven hopen dat dit alles binnenkort kan worden afgerond.

Als u *gebruikte spullen* over heeft: wij hebben een kleine opslagplaats tot onze beschikking en wij bekijken wie we blij kunnen maken met de spullen. Gaat het om bedden/ beddengoed, kleding of huishoudelijke artikelen, het is allemaal welkom!

En wanneer u dit bericht leest, zijn de *voedselpakketten* van de maand januari al weer de deur uit. Het nieuwe jaar is gestart. Wij zullen de komende weken beginnen met het screenen van de ontvangers. En daarnaast gaan wij gewoon door met het bijstaan van behoeftigen in onze samenleving.

Is dit werk iets voor u? Wilt u de groep diakenen komen assisteren?

Voelt u zich vrij om u aan te melden. U bent welkom!

Lia Vliegthart, voorzitter diakonie

Kerkvoogdij

De kerk is van blijvende waarde



Voorzitter: Andre Lorier
Fortkerk: André Lorier
Emmakerk: Denise Schrader
Ebenhezer church: Franklin James

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar één van de rekeningen van de VPG:
RBTT: 1183036
Maduro: 90091204
Giro: 559911
o.v.v. kerkelijke bijdrage

Ingezonden

Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie



Tips voor het schrijven:

- Schrijf kort en helder
- Geef uw tekst een titel
- Schrijf vanuit het positieve
- Vermeld uw naam

UITZENDINGEN RADIO SEMIYA

Ds. H. Végh

Sinds september vorig jaar verzorgt de VPG uitzendingen via Radio Semiya. Dit is een plaatselijk christelijk radiostation. De voorgangers van de VPG zijn dan te beluisteren.

Het rooster voor de komende tijd is als volgt:

Ds. Hans Végh op 26.1

Br. D'arcy Lopes op 2.2

Ds. Wouter Smit op 9.2

Ds. Wim Lolkema op 16.2

Rev. Leander Warren op 23.2

De uitzendingen zijn elke zaterdag van 13.30 tot 14.00 uur op 98.5 FM.

Ook via internet zijn deze uitzendingen te beluisteren: www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-98s-s125382/

De organist

P.J. Boodt

Onderstaande tekst is overgenomen uit Het Christelijk Weekblad van 11 januari 2013.

De CW-redactie tekent erbij aan: De organist, door de meeste kerk-gangers als onderdeel van de inboedel van de kerk beschouwd, wordt ook altijd met enig mysterie omgeven. Gerrit Kraa schetst de dilemma's op de orgelbank en lucht zijn hart. Mag de organist ook eens een keer de volle aandacht van de gemeente?

De ondankbare taak van de kerkorganist

Bereid je je goed voor. Luistert er niemand.



De organist (m/v) maakt deel uit van een zeer gevarieerd gezelschap: onderwijzers, boekhouders, autoverkopers, inspecteurs, systeembeheerders, steenfabrikanten, programmeurs, ambtenaren, pensionado's (ik put nu even uit de galerij van mensen die ik ken). En dan heb je ook nog de

professionals die het conservatorium hebben doorlopen.

In de doorsnee plattelandsgemeente is het doorgaans een amateur die doordeweeks achter een bureau zit en op zondag achter de klavieren plaats neemt. Soepele mensen, maar soms ook heel principieel. Eén organist stoorde zich bijvoorbeeld aan het geklets in de kerkzaal terwijl hij achter het elektronisch instrument zijn uiterste best deed tijdens de collecte een stuk te spelen dat hij in zijn vrije tijd na zijn dagelijks werk zorgvuldig had ingestudeerd. Hij had daarom voor de volgende zondag al vast een stukje opgenomen op de ingebouwde cassetterecorder.

Hij nam plaats achter het orgel (dat duidelijk zichtbaar voorin de kerk stond), zette stiekem de speler aan terwijl de diakenen met de armenzakjes de kerk afdregden naar klinkende munt en deed of hij zelf speelde. Maar toen het geroezemoes begon aan te zwellen, ging hij staan, zwaai-de met zijn pet naar het kerkvolk en riep "redt oe d'r met" en verdween achter de consistoriale coulissen. Het was ineens wel doodstil op de muziek na, maar ook nu had de gemeente niet door wat er aan de hand was.

Registers

Neem een doorsnee organist. Die krijgt op enig moment het psalmbriefje van de predikant. Sommige dominees geven een 'meditatief moment' op, wat de organist uitdaagt om aan de hand van de teksten na te gaan waar de preek wellicht over zal gaan. De kunst is dan om er iets passends bij te zoeken.

Neem het thema 'uw zonden zijn u vergeven'. Je kunt dan een couplet spelen van Psalm 32. Of een korte koraalbewerking daarvan. Of je pakt het Liedboek en speelt *Nu ben ik van zonden vrij*.

Als je wat meer tijd krijgt, kun je er op vrijdag of zaterdag rustig over nadenken, op de fiets, wandelend of voor het slapen gaan. Je moet ook nog bepalen wat je voor de dienst gaat spelen. Zo'n 15 minuten lang. Je kunt niet elke zondag met Cantate 147 aankomen of iets roepen aan verre stranden, geruis langs de wolken produceren of wat dan ook; maar wat je ook kiest, je moet het dan liefst foutloos en nog liever bezielde spelen.

En welke registers trek je daarbij open? En wat kies ik als "uitsmijter" na de dienst? Hoe wijs ik de gemeente de weg door die ene moeilijke melodie? En welk voorspel uit welke bundel kies ik? Kost het veel tijd om het goed in te studeren?

Oei: een nieuw nummer uit de *Evangelische Liedbundel*. Ken ik niet. De gemeente kent het wel, waar ze de kennis vandaan halen? Zal wel van een TV-programma zijn.

Maar goed, je laat je niet kennen en zorgt dat je erachter komt hoe het zit met die herhalingen van lied 382. Dinteloord brengt uitkomst: op de muzieksite van die plaats staan alle kerkzangen in rubrieken en het wordt allemaal voorgespeeld. Handig, even een klikje met de computer en daar gaat-ie. Dan doen wij het net zo. Waarop de evangelische christenen in de gemeente toch een eigen weg gaan en alles stilvalt. Ze mogen die organist ook wel eens wakker maken - hoor je de gemeente bijna hardop denken.

Geluidsbehang

En dan is er het probleem dat een toon blijft hangen bij het doordeweeks vooroefenen. Moet je zorgen dat dat opgelost is voor de dienst begint. Moet je de orgelkast in want het ventiel zit helemaal boven in. Kost ook weer tijd en zweten om op tijd klaar te zijn.

Maar dan is alle oké, die dienst kan beginnen. De mensen kletsen gezellig en de organist produceert het geluidsbehang daarachter. Dat is soms hartbrekend. Dan zit er een voortreffelijk spelende collega echt iets moois te spelen, foutloos op een mooi gestemd orgel, en niemand luistert. Mina heeft het over het veranderende weer. Karel vertelt wat zijn milt mankeert en kleine Catoetje wil nu een potlood om alvast te gaan tekenen.

Is het niet beter om het orgel te laten zwijgen tot vijf minuten voor de joyeuze entree van de kerkenraad? En dat dan iedereen probeert zijn en haar mond te houden en te luisteren naar wat er uit de pijpen geblazen wordt?

En toch zijn er mensen die de organist, als hij zonder ongelukken langs de vaak niet Arbo-gekeurde trappen naar buiten tui-

VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie

Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...

Ik zoek...

Wie kan mij helpen?

Wasmachine

Wegens vertrek naar Nederland geschonken aan de diaconie een halfautomatische wasmachine, 220V. Heeft nieuwe slang nodig. NAF 50,—.

Voorzitter van de diaconie Lia Vliegthart-de Mees
vlieg@scarlet.an; 525-3338

Advertentieruimte

Hier kan uw gratis (tot 25 woorden) advertentie staan.

Voor **voorwaarden:**
vpgnews@gmail.com

Zoekt u een **hulp in de huishouding, een oppas** of een **handje in de tuin**? De diaconie kent mensen die graag willen werken.

Lia Vliegthart-de Mees
vlieg@scarlet.an; 525-3338



Verkoop en verhuur van chalets



RECREATIE
P A R K

BEN'S DREAM

de Rimboe

Recreatiepark Ben's dream de Rimboe ligt midden in de Veluwe bossen. Goed uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland. Wel eens gedacht aan een eigen chalet of tweede huis met koop- of huurgrond?

Ben en Mia Oppelaar
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl

Joodse films

Ds. W. Lolkema

Op woensdagavond 27 februari is er weer een joodse film in de huiskamer van de ambtswoning van de synagoge, Gladiolenweg 4. Aanvang: 19.30 uur. De entree is vrij. Een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. De film die die avond wordt vertoond heet Tevey. Tevey is een joods patriarch die een vrouw heeft, twee dochters en twee kleinkinderen. Het wordt spannend tussen hem en zijn dochter Khave als zij een geliefde van christelijke komaf krijgt met de naam Fedye. Tevey wil dat zijn dochter de relatie verbreekt en met iemand van het joodse geloof trouwt. Maar Khave blijft trouw aan haar geliefde Fedye. Waarom dringt Tevey zo aan op het in stand houden van de joodse cultuur en maakt hij

het zijn dochter moeilijk? Wat we te zien krijgen speelt zich af in de Oekraïne. De film is uit 1939, in zwart-wit, jiddisch gesproken en engels ondertiteld. Tijdsduur: 96 minuten.



Vervolg van pagina 15 melt, vertellen dat-ie heel mooi gespeeld heeft. Ik moet dan altijd denken aan die chagrijnige organist die met snerpemde stem antwoordde: *Mevrouw, dat heeft de duivel ook al tegen me gezegd, zojuist...* Auteur: Gerrit Kraa

Commentaar (P. Jan Boodt):

Het artikel hierboven is gebaseerd op de Nederlandse situatie maar wel heel herkenbaar, ook hier in Curaçao. Wat door Kraa beschreven is, geldt voor een ieder die zondags, of het nu op het orgel of op de piano is, probeert in de eredienst muziek te spelen.

Gemeentegroeigroep

ds. W. Lolkema en H. de Lijster

Start van een Gemeentegroeigroep

maandag 11 maart, 20.00 uur, Commandeursweg 77.

In de jaren negentig van de afgelopen eeuw is in Nederland het verschijnsel gemeentegroeigroep (GGG) opgekomen. Deze groepen waren er al in een andere vorm in andere landen. Het was ds. Hans Eschbach die dit concept voor Nederland geschikt heeft gemaakt. De GGG is een pastorale kring waarvan de deelnemers een of twee keer per maand bijeen komen. Ze zijn tijdens een bijeenkomst (bij iemand thuis) in pastorale zin voor elkaar beschikbaar, doen een bijbelgesprek en een tijd van gebed.

In de loop der jaren zijn er vele honderden van dit soort GG-groepen gekomen, verspreid over allerlei kerkelijke Nederlandse gemeentes. Je zou ze ook een huiskring kunnen noemen.

In mijn vorige woonplaats Roosendaal – NL heb ik (WL) veertien jaar vrij intensief met zulke groepen gewerkt. Twee gemeenteleden leidden samen een groep. De leiders van de verschillende GG-groepen werden eens per maand inhoudelijk door mij begeleid. Ik heb het al die jaren ervaren als een prachtige manier van gemeente-zijn in kleine kring.

De bijbelse achtergrond van de GGG is dat Jezus in zijn leven en werken regelmatig grote groepen mensen toesprak. Maar daarnaast was Hij ook betrokken op de enkele mens, de enkeling. Zo gaat het in onze tijd in de kerk ook: er zijn kerkdiensten voor wat grotere of grote groepen mensen. En er is het persoonlijk pastoraat. Maar Jezus was ook regelmatig in het gezelschap van een kleine groep volgelingen, zijn leerlingen. En zo is het goed dat er in de kerk ook kleinere groepen zijn waarvan de deelnemers op den duur vertrouwelijk met elkaar omgaan. Die mensen kunnen gemeenteleden zijn, maar ook mensen die weinig of niets met de kerk hebben. In de GGG zijn ze meer dan welkom. Ze maken daar op een prettige manier kennis met kerk-zijn in klein verband. Bovendien maakt de GGG duidelijk dat kerk-zijn niet alleen iets is voor de zondag maar – *naast de kerkdienst, niet in plaats van!* – ook iets voor alle andere dagen van de week.

Br. Hanco de Lijster en ik willen samen een groeigroep opzetten. We starten op maandag 11 maart van 20.00 tot 21.30 uur bij de fam. De Lijster, Commandeursweg 77, Sunset Valley. Tel. 5104753. Als u er op 11 maart bij wilt zijn, is het prettig als u zich van tevoren even bij br. H. de Lijster opgeeft: hanco.de.lijster@gmail.com Of bij W. Lolkema: 7470691 – w.lolkema@gmail.com

Uiteraard is er geen enkele leeftijdsbeperking. Ook maakt het niet uit tot welke kerkelijke wijk van de VPG u behoort. En natuurlijk kunt u de eerste keer gewoon meedoen en daarna beslissen of u wilt blijven meedoen.

U bent hartelijk welkom! H. de Lijster en W. Lolkema.