

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

"Geloofsopvoeding? We gaan toch naar de kerk?"

Ds. C.W. Smit

De Bijbel. En: wat zeggen ouders en kinderen?

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. (Deut 6: 4-8)
 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. (Spreuken 3:3)
 "Laat de kinderen bij me komen" (Markus 10:13)

Een vader zegt tegen zijn tienerzoon: "Ga je mee naar de kerk, want papa gaat straks zingen in de kerk." Zijn zoon kijkt hem ongelovig aan: "Maak je nou een grapje, pa? Denk je nou echt dat ik dáárom wel mee naar de kerk zou gaan? Alsjeblieft zeg."

Een ouder: "Mijn kind is 10 jaar en wil niet meer mee naar de kerk. Iedere zondagochtend maakt ze een enorme scene en de sfeer is om te snijden als we in de auto naar de kerk zitten. Dan hoeft het voor mij eigenlijk ook niet meer."

"Mama, waarom ben je zo verdrietig?" vraagt Tishona (5 jaar). "Oma is nu toch bij God en daar is ze niet meer ziek en altijd blij."

Martin (7 jaar) zit in het vliegtuig en vraagt aan zijn moeder: "Mama, zijn we hier dicht bij God of is de hemel nog verder?" "Nee, Martin, de hemel is nog veel hoger." Martin reageert: "Tjonge, wat zal God dan een last van zijn oren hebben."

Opvoeden in geloof

Hoe doe je dat? Daaraan vooraf gaat de vraag: geloofsopvoeding, wat is dat eigenlijk? Dat hangt er helemaal vanaf welk doel u daarbij voor ogen heeft. De eerste vraag die je je daarbij moet stellen is: "Wat wil ik zelf graag bereiken met de geloofsopvoeding?" Wilt u dat uw kind een kerkganger wordt? Wilt u dat uw kind een richtlijn krijgt om de goede keuzes te maken in het leven en niet op het slechte pad terecht komt? Wilt u dat uw kind in God gaat geloven?

Stel dat we voor dat laatste doel kiezen: "Ik wil dat mijn kind in God gaat geloven." Dan staan daar twee veelbetekende woorden in: "God" en "geloven". Dan moet je dus gaan kijken naar wat



"God" voor u betekent en wat u zelf ziet als "geloven". Want dat maakt geloofsopvoeding zo confronterend: in de geloofsopvoeding gaat het om u zelf! Het gaat om uw eigen hart. "Geloofsopvoeding vindt plaats vanuit het hart van de opvoeder, gericht op het hart van het kind." las ik ergens. Alleen wat je zelf ter harte gaat, zal je (jonge) kind als belangrijk gaan ervaren. Wat leeft in uw hart, zal in het hart van het (jonge) kind gaan leven.

Kinderdoop

We vinden dit principe terug in de doopbeloften. Wie de kinderdoop in ere wil houden, zal grote nadruk moeten leggen op de doopbeloften. In de Protestantse Kerk worden kinderen nl. gedoopt op het geloof van de ouders. Het geloof van de ouders staat

Maart 2013

1-2

Hoofdartikel

Ds. W. Smit

2

Meditatie

Ds. H. Végh

4-5

Informatie:

Bijbelleesrooster
 Kerkdiensten

6-11

Berichten uit de wijken

12-13

Kerk, Jeugd en School; Centrale Kerkenraad

14-15

Diakonie Kerkvoogdij Ingezonden

16

VoorElkaar

als het ware garant voor het toekomstige geloof van het kind. Een kerk die haar doopbeloften en haar dooponderricht niet serieus neemt, ondermijnt daarmee het sacrament van de kinderdoop. In die doopbeloften wordt allereerst gevraagd naar het geloof van de doopouder(s). De eerste doopvraag is de vraag om een geloofsbelijdenis van de doopouder(s). We vragen om een kijkje in het hart: leeft God in het hart van de doopouder(s)? Want als God er eigenlijk niet toe doet in het hart en het leven van de doopouder(s), dan is de kans groot dat het hart en het leven van de dopeling ook niet doordrenkt zullen worden van het geloof in de Allerhoogste. Het kind zal nl. (vooral in die eerste levensjaren) klakkeloos aannemen wat het door de ouders krijgt voorgeschoteld. Als het Brood des levens geen deel van het kindermenu is, dan zal het kind Jezus niet als waardevol gaan ervaren. Als geloven voor de doopouders beperkt is tot even stil zijn bij het eten en eens per maand naar de kerk, dan zal het kind God alleen associëren met deze momenten. Dan leeft God niet voor 99% van de tijd in het leven van het kind. Dan worden Gods liefde en trouw niet in het kinderhart geschreven, om met Spreuken te spreken.

Houding

Geloofsopvoeding vindt plaats vanuit het hart van de opvoeder. Dat maakt het een intrigerend en uitdagend onderwerp. In de geloofsopvoeding kom je als opvoeder nl. zelf ter sprake. Het gaat daar om uw geloof, om uw dromen, om uw diepste angsten en grootste wensen. En misschien nog wel meer draait geloofsopvoeding om uw gedrag en houding tegenover en de bejegening van uw kind. Stel je voor dat je het volgende ziet als doel van de geloofsopvoeding: "Ik wil dat mijn kind gaat geloven in God die liefde is en onvoorwaardelijk van haar houdt." Hoe ervaart een kind dat God liefde is? Stel je vervolgens (het zeer onwaarschijnlijke scenario) voor dat je je kind deze waarheid in wilt prenten door het kind te slaan zolang het deze zin niet uit het hoofd kan opzeggen. U begrijpt allemaal direct dat zoiets immoreel is. Een kind leert dat God liefde is doordat haar ouders lief tegen haar zijn. Wanneer de onvoorwaardelijke liefde van God de kern van de geloofsopvoeding is, is de liefde van de ouders voor het kind cruciaal om de geloofsopvoeding succesvol te doen zijn. (Een saillant gegeven is dat de geloofsopvoeding niet pas begint bij de geboorte. Het begint al bij de verwekking van het kind. Idealiter wordt het kind verwekt in een sfeer van liefde en trouw. De blijde verwachting van de jonge ouders en de liefde voor elkaar en voor de nog ongeboren vrucht vormen de fundamenten voor een goede geloofsopvoeding.)

Ontwikkelingsfasen

Tot nu toe heb ik mij in mijn verhaal vooral gericht op de geloofsopvoeding van jonge kinderen. Maar een kind maakt verschillende ontwikkelingsfasen door. En zo zou de geloofsopvoeding zich gaandeweg ook moeten ontwikkelen. Waar het in de eerste kinderjaren draait om de lichamelijke verzorging, het knuffelen, de fysieke aandacht, de beschikbaarheid van een betrouwbare volwassene, zodat de hechting en de gewetensontwikkeling van het kind bevorderd worden, daar wordt het aangeven van grenzen belangrijk wanneer het kindje 2-3 jaar oud is. Deze grenzen maken het leven ordelijk en overzichtelijk en dus veilig. (Tussen twee haakjes: u merkt dat geloofsopvoeding staat of valt bij 'gewone' opvoeding. Geloofsopvoeding heeft weinig zin als het mankeert aan 'gewone' opvoeding. Als het kind niets te eten krijgt, zal het maar moeilijk kunnen geloven dat God voorziet in ons dagelijks brood, toch?) Wanneer u met uw kind in een volgende fase boekjes gaat lezen, dan kan geloof plaatjes en woorden krijgen: "Prent ze uw kinderen in..." Dan zult u al snel geconfronteerd worden met het interessante vraagstuk wat u uw kinderen moet wilt inprenten en wat u uw kind juist wilt onthouden. Daarbij horen vragen als: "Wat laat ik mijn kind lezen?" "Wat krijgt het te zien op tv?" of "Waar kijkt het naar op de laptop?"

Met de puberteit komt u weer in een heel andere fase in de geloofsopvoeding. Het gaat te ver om daar in dit artikel diep op in te gaan, maar duidelijk zal zijn dat u dan zeker voor ingewikkelde kwesties komt te staan als: "Waar laat ik mijn kind vrij en waar blijf ik op mijn strepen staan?" De clashes zullen onvermijdelijk zijn, ook als het om geloofszaken gaat.

Onmacht

Laat één ding duidelijk zijn: het is niet vreemd wanneer u vragen hebt over geloofsopvoeding. Iedere ouder komt zijn of haar eigen onmacht tegen in de loop der jaren. En het is ook niet gek als je er zelf of met z'n tweeën niet goed uit komt. Het is goed om je te realiseren dat je er hulp bij kunt gebruiken.

Doopgetuige

In dit verband is het goed om te wijzen op het feit dat je als doopouders je kind "de gemeente in doopt". Je kind wordt lid van het lichaam van Christus, de gemeente. Deze gemeente dient aanwezig te zijn bij iedere doop. (Daarin verschillen Protestanten van Rooms-Katholieken, waar de

priester in principe een kindje kan dopen zonder dat er iemand anders bij aanwezig is. Vandaar dat doopdiensten in RK-parochies vaak meer een soort privéaangelegenheid zijn. speciaal voor familie en goede vrienden). In protestantse kerken moet de gemeente aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De gemeente is de eerste doopgetuige. En vaak bestaat er dan de goede gewoonte dat er ook aan de gemeente een doopbelofte wordt voorgelegd. In mijn vorige gemeente luidde deze als volgt: "U allen hier aanwezig, aanvaardt u uw verantwoordelijkheid om dit kind voor te gaan in de liefde tot God en tot de medemens? Wat is daarop uw antwoord?"

Die gemeente belooft zo de doopouders te ondersteunen bij de geloofsopvoeding. Want geloven

doe je niet alleen. En kinderen opvoeden in het geloof ook niet. We hebben elkaar er hard bij nodig. Ik las ergens: "Uit onderzoek is gebleken dat een netwerk van familie en vrienden (met name andere ouders) belangrijk is voor de draagkracht van ouders om met verschillende opvoedingsituaties om te kunnen gaan. Door met andere ouders te praten over de leuke en minder leuke kanten van het opvoeden, ontvang je informatie en ondersteuning. De ervaringsdeskundigheid van de ander kan je helpen om een probleem te relativiseren of op te lossen. Of de ander leert je om met een nuchtere en positieve blik naar je kind te kijken. Tegelijk kun jij de ander juist weer helpen met jouw ervaringen!"

Handleiding

In ons predikantenoverleg is mij als jeugdpredikant gevraagd om een handleiding voor een cursus over geloofsopvoeding te schrijven, die wij als predikanten kunnen gebruiken in ons werk met (aanstaande) ouders. Ook hebben we ons voorgenomen om in april/mei twee avonden over geloofsopvoeding te organiseren, waar we de inhoud van deze handleiding kunnen toetsen. U zult daar te zijner tijd meer over lezen. Denkt en doet u mee? Want bij de geloofsopvoeding staat niemand buitenspel!



Meditatie

Jezus de Hogepriester
Ds. H. Végh

Meditatie over Hebr. 4:14-5:10

In Hebreeën 4 en 5 wordt Jezus getekend als hogepriester. De hogepriester was in Israël een intermediair tussen God en het volk. Hij bracht offers aan God namens het volk. Zo wilde God het.

Zo wilde Hij de zonden van het volk verzoenen en Zichzelf met het volk verzoenen. Want door de zonden was er een kloof ontstaan tussen God en het volk. Welnu, die kloof moest gedicht worden. Maar vóór de hogepriester kon offeren ten behoeve van het volk, moest hij een offer brengen vanwege zijn eigen zonden. Hij was geen zondeloos mens, integendeel. Hij was een gewoon mens zoals u en ik, die fouten maakte – fouten naar de medemens toe en fouten naar God toe.

Jezus wordt in de Hebreeënbrieff getekend als de hogepriester. Hij vervulde het hogepriesterlijke ambt van Aäron en zijn zonen en hun opvolgers. We lezen in Leviticus 9 hoe God hen daartoe aanstelde. Jezus is dus DE hogepriester bij uitstek. De Hebreeënbrieff zegt, dat Jezus de hogepriester kan meevoelen met onze zwakheden. Hij is op de proef gesteld. Denkt u maar aan de verzoeking in de woestijn. Maar Hij bezweek niet voor macht, eer en roem. Hij bleef zijn hemelse Vader trouw en de Satan moest zich onverrichterzake terugtrekken. Jezus is “niet vervallen tot zonde”, zegt de Hebreeënbrieff. Daarom kon Hij Zichzelf stellen tot een offer, want het offer moest zonder gebrek zijn. Dat was Gods eis. Juist daardoor kunnen wij via Jezus tot God komen. We kunnen dat doen in ons gebed.

Als wij verzocht worden, als wij aan verleidingen bloot staan, kan Jezus dat heel goed begrijpen. Hij is geen sfinx, die niets voelt. Nee, Hij is op en top mens, die met ons kan meevoelen en die weet wat het is om zwak te zijn, om bloot te staan aan de verleiding van de zonde. Daarom kunnen we dit alles zo mooi in het gebed neerleggen. Jezus weet waarover we het hebben. Hij begrijpt ons zo goed.

De Hebreeënbrieff zegt ook, dat niemand zichzelf kon aanstellen tot hogepriester. Daardoor moest je geroepen worden door God. Dat geldt ook voor de ambtsdragers in onze kerk. Niemand kan zichzelf benoemen tot ambtsdrager. Hij moet daartoe geroepen worden door God. En God roept via de gemeente.

Jezus heeft Zichzelf ook niet aangesteld als hogepriester. Hij is door God geroepen. Toen Hij werd gedoopt in de Jordaan werd er een stem gehoord uit de hemel: “Deze is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem”. En de Heilige Geest daalde neer uit de hemel als een duif ten teken dat Gods Geest op Jezus rustte. Hij werd gezalfd tot priester, profeet en koning. En nog later werd er weer een stem uit de hemel gehoord. Dat was bij de verheerlijking op de berg. Zo werd Jezus door God bevestigd als hogepriester en Messias. Hij kreeg de volmacht namens God te handelen in de verzoening met het volk. De schrijver van de Hebreeënbrieff haalt dan het voorbeeld van Melchisedek aan. Hij was koning-priester in Kanaän, als zodanig door God aangesteld, voor altijd. Zo is Jezus ook de eeuwige priester die voor zijn volk opkomt, hoewel gezegd moet worden dat Hij zijn offer aan het kruis eens en voor altijd volbracht. Juist in de lijdenstijd staan wij daarbij stil. Daarom hoeven we nu geen dieren meer te offeren in de kerk. We kunnen volstaan met terug te zien op dat ene offer van Christus. We mogen God ervoor danken en we mogen eruit leven.

Maar we moeten niet denken, dat het kruisoffer voor Jezus gemakkelijk was. Hij zag enorm op tegen zijn lijden en sterven. Denkt u maar aan die scène in de hof van Gethsémane. Hij bad daar: “Vader, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan”. Maar Hij bad er meteen achteraan: “Uw wil geschiede”. Hij zweette bloed en tranen. Maar uiteindelijk ging Hij. Hij ging de zware weg van het lijden en sterven, voor ons. Eigenlijk hadden wij die weg moeten gaan, maar Hij deed het; uit liefde voor ons.

God heeft Jezus' gebed in Gethsémane niet verhoord in die zin dat Deze voor het lijden gespaard bleef. Nee, Hij moest die weg van het lijden

gaan. Maar God heeft Hem wel verhoord in die zin dat Hij Hem kracht gegeven heeft om die weg tot het einde te gaan, tot de drinkbeker van het lijden helemaal leeg was gedronken. En ten slotte wekte God Hem op uit de dood. Dat is onze redding geworden. Wij mogen de weg van Jezus aanvaarden als afgelegd voor ons. Daardoor krijgen wij het eeuwige leven.

En we mogen Hem daar eeuwig dankbaar voor zijn.

Redactioneel

De Centrale Kerkenraad en het ministerie hebben zich op 19 februari verdiept in het onderwerp *150 jaar geleden afschaffing van slavernij* (op maandag 1 juli van dit jaar). Dat is geen eenvoudig thema, zeker niet in onze VPG waar je afstammelingen van slavenhouders en afstammelingen van slaven vindt.

Het is goed om je verleden te kennen en zonodig ook te verwerken; dus ook de houding van de Nederlandse kerk op ons eiland tijdens de jaren van slavernij. Als je dat doet, ben je beter toegerust voor het heden en voor de toekomst. Dat verwerken kan ook betekenen: schuld belijden tegenover de nakomelingen van hen die als slaven heel veel hebben geleden. Maar dat moet je dan wel zo doen dat het geloofwaardig is en niet goedkoop. Hoe dat moet, daar moet je heel goed over nadenken. En je moet je goed verdiepen in de feiten en in de mensen tegenover wie je schuld wilt belijden. Dat willen we als VPG dan ook gaan doen, via een proces van bezinning waaraan ook u of jij kunt deelnemen, bon bini!

Een belangrijke vraag is of schuld-belijden wel kan, zoveel jaren na de achttiende en de negentiende eeuw. Bijbels gezien zijn daar mogelijkheden voor. U leest daarover in het in het engels geschreven artikel over Reconciliation = Verzoening.

Je kunt ook nog heel anders aankijken tegen dit vraagstuk en je vooral richten op de toekomst. Ik sprak iemand die zei: “De jaren van slavernij moet je zien als een noodzakelijke periode in de geschiedenis van de mensheid. Die geschiedenis ontwikkelt zich, evolueert, en daarin zie je nu eenmaal allerlei prachtige en afschuwelijke ontwikkelingen. Slavernij behoort zonder meer tot die laatste categorie. Maar verder moet je naar het heden en de toekomst kijken”.

Dat is nu niet direct mijn / onze mening, maar hij is wel het overwegen waard.

Als een paal staat boven water dat alle vormen van (moderne) slavernij bestreden moeten worden. Ook op ons eiland komen slavernij en ander misbruik van mensen in een “modern” jasje voor. Een gemeente die leeft vanuit Pasen en in het spoor van Christus kan en wil dit misbruik niet toelaten.

Er is dus weer het nodige te lezen in dit blad. Namens de redactie wens ik u een goede voorbereidingstijd op het Paasfeest toe.

W. Lolkema.



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidige postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about ANG 2,000.00 per month.

If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending an e-mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaaltafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de "inzameling van de gaven", de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie. De kerkvoogdij beheert het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. De eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere instelling:

17 maart voor de voedselpakketten

En de overige zondagen voor het wijkwerk.

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.

vpg-cur@curlink.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. W. Lolkema
Dhr. E. Sliker
Vacatures

Opmaak:

Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren

Druk: Drukkerij "De Stad" NV

Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath

Oplage: 1400 drukexemplaren
zwart-wit.

Ruim 110 email-exemplaren.

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar vpgnews@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen 20 maart; verschijningsdatum 31 maart**

Bijbelleesrooster

1 maart	1 Samuel 26:1-25	De geschiedenis herhaalt zich
2 maart	1 Samuel 27:1-12	Dubbelrol
3 maart	1 Samuel 28:1-25	Geestelijke strijd
4 maart	1 Samuel 29:1-11	Hoog spel
5 maart	1 Samuel 30:1-31	Moord en brand
6 maart	1 Samuel 31:1-13	Vallen in je eigen zwaard
7 maart	2 Samuel 1:1-27	Treurnis
8 maart	2 Samuel 2:1-32	Burgeroorlog
9 maart	2 Samuel 3:1-21	Onderhandelingen
10 maart	2 Samuel 3:22-39	Wraak voor recht
11 maart	2 Samuel 4:1-5:5	Moordaanslag afgekeurd
12 maart	2 Samuel 5:6-25	Machtsuitbreiding
13 maart	2 Samuel 6:1-23	Plaats maken en je plaats weten
14 maart	2 Samuel 7:1-16	Bouwplan
15 maart	2 Samuel 7:17-29	Toekomst voor de koning
16 maart	2 Samuel 8:1-18	Verslagen
17 maart	2 Samuel 9:1-13	Aangenomen zoon
18 maart	2 Samuel 10:1-19	Tweefrontenoorlog
19 maart	2 Samuel 11:1-27	Van kwaad tot erger
20 maart	2 Samuel 12:1-25	Lievling van de HEER?
21 maart	2 Samuel 12:26-31	Kroonswisseling
22 maart	2 Samuel 13:1-22	Liefde en haat
23 maart	2 Samuel 13:23-37	Wraak
24 maart	2 Samuel 13:38-14:17	Plan
25 maart	2 Samuel 14:18-33	Vader en zoon
26 maart	2 Samuel 15:1-12	Populistische politiek
27 maart	2 Samuel 15:13-31	Weg uit Jeruzalem
28 maart	2 Samuel 15:32-16:14	Door het stof
29 maart	Lucas 22:39-23:49	Lijdensevangelie
30 maart	Lucas 23:50-56	Begravenis
31 maart	Lucas 24:1-12	Opstanding

1 april	Lucas 24:13-35	Onderweg
2 april	Lucas 24:36-53	Pasen en Hemelvaart
3 april	Psalms 3	Beschermheer
4 april	2 Samuel 16:15-17:14	Goede raad is duur
5 april	2 Samuel 17:15-23	Communicatielijnen
6 april	2 Samuel 17:24-18:18	Verslagen
7 april	2 Samuel 18:19-19:9a	Verslagenheid
8 april	2 Samuel 19:9b-24	Terugkeer van en naar de koning
9 april	2 Samuel 19:25-41a	Ontmoetingen
10 april	2 Samuel 19:41b-20:13	Tweespalt
11 april	2 Samuel 20:14-26	Oplossing
12 april	2 Samuel 21:1-14	Trouw tot in de dood
13 april	2 Samuel 21:15-22	Wie doodde Goliath?
14 april	2 Samuel 22:1-20	Sterke vesting
15 april	2 Samuel 22:21-51	Trouwe helper
16 april	1 Korintiërs 15:1-11	Getuigen
17 april	1 Korintiërs 15:12-19	Ongeloof maakt zinloos

Een geboorte?

Stuur ook uw kerk een kaartje



Blijf in contact met uw kerk

Gaat u verhuizen?

Laat het ook uw kerk even weten



Blijf in contact met uw kerk

Trouwplannen?

Uw kerk stelt een bericht erg op prijs



Blijf in contact met uw kerk

Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek in Nederland en op Curaçao onder de aandacht te brengen.

De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een oplopend tarief.

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com
Website: www.vpg-curaçao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.

If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



VPG op Radio Semiya 98,5 FM:
elke zaterdag 13.30 - 14.00 uur

2-3 ds. Wouter Smit
9-3 br. D'arcy Lopes
16-3 ds. Wim Lolkema
23-3 rev. Leander Warren
30-3 ds. Hans Végh

Zie wijkbericht Emmakerk voor luisteronderzoek



Ebenezer Church

Oranjestraat 111

3-3 Rev. L. Warren; Holy Communion
10-3 br. D. Lopes
17-3 Youth and children
24-3 Rev. L. Warren
28-3 ds. H. Végh; Witte Donderdag;
H.Avonddmaal; EmmaChurch; 19.00 uur
29-3 Rev. L. Warren; Good Friday; 9.30
30-3 ds. W. Lolkema; Stille Zaterdag en
Paaswake; FortChurch, 21.00 uur
31-3 Rev. L. Warren; Easter Sunday



Fortkerk

Fort Amsterdam

3-3 ds. W. Lolkema; H.Avonddmaal
10-3 mw. ds. M.W. Bakema
17-3 ds. W. Lolkema
24-3 ds. W. Lolkema; Palmzondag;
Openbare Belijdenis en Doop
28-3 ds. H. Végh; Witte Donderdag;
Heilig Avonddmaal; Emmakerk; 19.00 uur
29-3 Rev. L. Warren; Goede Vrijdag;
Ebenezer Church; 9.30 uur
30-3 ds. W. Lolkema; Stille Zaterdag en
Paaswake; 21.00 uur
31-3 ds. W. Lolkema; Eerste Paasdag
7-4 ds. W. Lolkema

Oecumenisch middaggebed 6 en
20 maart.
3 april GEEN middaggebed i.v.m.
jeugdbaaidag



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

3-3 ds. H. Végh
3-3 zr. Y. Isidora; Papiamentstalig; 17uur
10-3 ds. H. Végh
17-3 br. D. Lopes
22-3 ds. H. Végh; zangdienst; 19.30 uur
24-3 ds. H. Végh
28-3 ds. H. Végh; Witte Donderdag;
Heilig Avonddmaal; 19.00 uur
29-3 Rev. L. Warren; Goede Vrijdag;
Ebenezer Church; 9.30 uur
30-3 ds. W. Lolkema; Stille Zaterdag en
Paaswake; Fortkerk, 21.00 uur
31-3 ds. H. Végh; Eerste Paasdag
7-4 ds. H. Végh; Heilig Avonddmaal
7-4 br. D'arcy Lopes; Papiamentstalig;
17 uur

Ebenezer Church



Ebenezer Church
Wijk I Phone: 465 3121

Minister

Rev. L. Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:

Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Local Board Team

Elders:

Br. D. Nisbeth 520 3015
(Chair)
Br. D. Martina 733 1628
563 0557
Br. F. James 767 9068 res

Deacons:

Br. A. Fernandes 524 7036
Sr. B. Lester 868 8206 res
522 1667
Sr. C. Vivas Josepa 515 3081
Sexton
Sr. Hilda Leonard 461 7670 res

Diacony and Charitas: a matter of ALL churches

Ds. W. Lolkema

This month we as redaction-committee did not receive any text from EbenezerChurch for VPG-News. So the redaction decided to put in this place the rather short sermon of domi Lolkema at VPG-diacony-Sunday the 17th of February 2013 in FortChurch. It is in Dutch but followed by a summary in English as was asked at diacony-sunday by one of the Ebenezer-elders. You also find a text by domi Vegh.

Text: I Samuel 16: 1 t/m 13.

Theme: Diacony and Charitas: a matter of ALL churches.

(Diacony and Oecumenics) SUMMARY in English: please read below.

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft op 30 april 2013 een nieuwe koning nodig. Wie het wordt, daar hoeven we niet over na te denken. Want al meer dan dertig jaar hebben we een prins van Oranje die nu klaar staat om zijn moeder op te volgen. En de Rooms-Katholieke Kerk heeft op 1 maart 2013 een nieuwe Paus nodig. Wie het wordt weten we nog niet. Maar er zijn genoeg intelligente kardinalen die de oud-geworden Benedictus – voorheen Joseph Ratzinger – kunnen opvolgen. Wie weet wordt het inderdaad een afrikaan of zuid-amerikaan??

Israël heeft een nieuwe koning nodig. Wat een actueel onderwerp toch in februari 2013! Maar deze lezing is wel al een hele tijd geleden door roostermakers uitgekozen voor deze zondag 17 februari. De eerste koning van Israël, koning Saul, heeft niet gehandeld zoals de Heer hem had opgedragen. En dus moet-ie wegwezen. (Sa-ul = sja-oel = de gevraagde). Hij wordt door God-Zelf verworpen. Voor koning Saul waren er zogenaamde rechters in Israël. Dat was niet helemaal je-dat, maar God Zelf was Koning over Israël, dus dat zorgde voor continuïteit.

Maar...Israël wilde ook een aardse koning. En God de Heer heeft daarin met enig protest toegestemd. Saul werd de eerste. Hij was een grote stevige vent die met kop en schouders boven alle mensen uitstak. Maar hij heeft er zelf voor gezorgd dat hij werd verworpen. Wie wordt zijn opvolger? De eerste dertien verzen van I Samuel 16 vertellen hoe de profeet Samuel ontdekt wat God allang weet; namelijk wie de nieuwe koning van Israël wordt.

Wie wordt de nieuwe koning? Moet hij weer groot en sterk zijn? Aan wie vertrouw je een land toe? Bijvoorbeeld het land Curaçao, in alle problemen waarmee het worstelt in deze tijd. De nieuwe koning van Nederland wordt zagezegd ook koning van Curaçao. We vertrouwen erop dat dat wel goed gaat komen. Zeker als hij voor 30 april 2014 hier een keer met zijn beeldschone dame is geweest. Maar de regering van ons eiland, de ministers - die moeten de grote problemen van dit land oplossen. Men zegt weleens: hoe beschaafd een land werkelijk is, dat kun je alleen maar beoordelen als je de vraag beantwoordt hoe een

land omgaat met de meest kwetsbaren. Met vluchtelingen. Arme en kansarme mensen. Met kwetsbare ouderen en jonge kinderen. Kerkelijk gezegd: hoe een land echt is, kun je alleen maar zeggen als je vertelt hoe diakonaal een land eigenlijk is. En natuurlijk speelt daarin ook de kerk een rol. En dan bedoel ik niet één kerk, maar de gezamenlijke kerken. Want diakonaat is geen hobby van een paar diakenen of andere goedwillende mensen. Nee, het is een wezenstrek van DE kerk. De diakenen maken immers een gemeente diakonaal. Dat is een van hun opdrachten. En waar kerken elkaar de hand reiken en profiteren van elkaars creativiteit en spiritualiteit, daar kan iets heel moois gebeuren. Ook in diakonaal opzicht.

Samuel ontdekt daar in Bethlehem in huize Isai dat uiterlijk er niets toe doet. Ben je groot en knap, dan ben je niet per definitie geschikt voor het koningschap. Zeven flinke zonen van Isai gaan het niet worden. De Heer, de God van Israël kijkt niet naar de buitenkant, maar naar het hart van de mens. Die ene, die kleine, die achtste, dat nakomertje – David – die wordt het. Ben je een tamelijk klein ventje, dan ben je niet per definitie ongeschikt voor het koningschap. Ik moet denken aan de nog zo jonge Koningin Wilhelmina van achttien jaar in 1898. En hier David. Een tiener nog. Een beetje vergeten. Zoals je ook bijna die andere Koning zou vergeten: geboren ergens in een stal in Bethlehem en weggestopt in een kribbe. Gestorven aan een kruis. David en de Zoon van David, Jezus Christus van Nazareth.

Waarom David? Je leest het jammer genoeg niet in I Samuel 16, maar ik denk dat ik het wel een beetje snap.

David heeft immers geleerd om de schapen en de geiten te hoeden. David is een herder. Nog wel niet de Goede Herder, maar toch een herder. Hij is niet in de eerste plaats vechttjas. Hij zal zich herderlijk gedragen. Als hij muziek maakt voor de verworpen koning Saul. Als hij de reus Goliath een kopje kleiner maakt met het werkmateriaal van een herder. NIET als hij overspel pleegt met Batseba en intussen haar man de dood injaagt. Maar wel op heel veel andere momenten.

Herderlijke en diakonale mensen. Een diakonale gemeente. Die zoekt God in deze wereld. In het voetspoor van de lijdende Christus. Mensen die niet te beroerd zijn om door de knieën te gaan als een medemens hen nodig heeft. Mensen die zichzelf misschien wel niet zo groot en groots vinden, maar die wel oog hebben voor alles wat en iedereen die weerloos is. En die het niet alleen bij woorden laten. Mensen met open ogen en open oren zodat de nood van deze wereld werkelijk tot hen komt. Mensen die geloven in (Martin Buber) de ich-du relatie.

De kleine Leo van vijf maakte met zijn grote zus Miriam een flinke wan-

deling. Maar zo'n anderhalve kilometer voor het einde ging hij stevig door zijn enkel. Hij kon niet meer lopen. Miriam wist het: ze moest hem wel dragen, er zat niets anders op. Ze kwamen een meneer tegen, die ging precies de andere kant op. *Meisje, meisje* zei hij. *Is dit niet een veel te zware last voor je? Last?* zei Miriam. *Hoe komt u daar nu bij? Dit is geen last. ECHT geen last. Dit, dit is mijn broertje.* (Santa Rosa, 15.02.13 – wl)

Summary of this sermon in English: 1 Samuel 16: 1 – 13.

The people of Israel need a new king, because the first king (Saul) has been rejected by God.

But what kind of king this should be? In whose hands do you put a nation? Also a nation like Curaçao, with its enormous problems? It is said that you can describe the civilisation of a nation only when you know how a country and its population deal with the weakest people in a nation. Like poor and old (vulnerable) people and children. How diaconal is a nation? In that regard the church is also very important. Deacons do what they have to do (that's great!) but they also have to make a congregation diaconal. The activity of deacons is not an alibi for other members of the church to do nothing.

Seven sons of Mr. Isai (and his wife? Where is the honourable Mrs. Isai in this chapter 16?) are not suitable to be the new king, although they are all full of power. But the eighth one? He is 'only' a shepherd and maybe he is already forgotten. His name is David. He is a good guy.

HE will be the king of his people.

Centuries after this, the Son of David, Jesus Christ, has also almost been forgotten. Born in a forgotten place and years later crucified... But that was not the end of the story.

David knows how to deal with sheep and goats. He knows what it really means to take care for his flock. And as a king, very often he still is a shepherd (but not when he commits adultery with Batseba and sends her husband into death).

Every day the Lord needs a diaconal congregation of people like David who care for the vulnerable. Those people take care for the weak and the poor, thus going forward in Jesus' footprints.

Like Miriam, ten years old, who carries her five-years-old brother Leo: he is not a load nor a burden. Don't make a mistake and believe me, she says: he is my brother!

Het Papiaments in de Eredienst

Ds. H. Végh

Van oudsher zijn de diensten in onze protestantse gemeente in het Nederlands. De kerk was immers gesticht door de West-Indische Compagnie voor soldaten, handelaren, en ambtenaren. De Ebenezer Church is altijd een Engelstalige gemeente geweest, omdat de leden daarvan oorspronkelijk kwamen van de Bovenwindse Eilanden, waar het Engels de voertaal was (en is). De gemeente van de Emmakerk is begin vorige eeuw gesticht voor de Nederlandse employés van Shell. Later kwamen er veel Surinamers naar deze kerk. Zij spraken en spreken Nederlands.

Het papiaments in de eredienst is soms onderwerp van gesprek in onze protestantse gemeente. Sommigen vinden het niet nodig papiaments te gebruiken in de eredienst of papiamentstalige diensten te houden, anderen zijn daar een voorstander van. Papiaments is voor ca. 90 procent van de bewoners van ons eiland de eerste taal. Ze spreken, denken en dromen in het papiaments. Om als protestantse gemeente niet in een isolement te raken, maar aansluiting te vinden bij de hoofdstroom van de Curaçaoese bevolking is papiaments in de eredienst nodig, vinden ze.

Een feit is, dat in de laatste decennia er papiamentstalige diensten in onze VPG waren. Dit hing af van dominees die in staat waren papiamentstalige diensten te leiden en dat ook belangrijk vonden.

Sinds september 2011 zijn er in de Emmakerk maandelijks papiamentstalige diensten. Deze worden 's middags gehouden. De morgendiensten zijn, zoals u weet, in het Nederlands. Deze papiamentstalige diensten zijn

ingesteld om meer Curaçaoënaars vertrouwd te maken met het Evangelie en de protestantse eredienst. Een feit is ook, dat de diensten in de rooms-katholieke en pinksterkerken (veelal) in het papiaments zijn.

Toch is het verwonderlijk, dat de papiamentstalige diensten in de Emmakerk weinig mensen trekken. Het blijft gissen hoe dat komt. Sommigen zeggen dat één maal per maand te weinig is. Mensen leren zo het ritme niet van elke zondag een papiamentstalige dienst in de protestantse kerk bij te wonen. Anderen zeggen dat de mensen 's middags niet naar de kerk komen; alleen 's morgens. Weer anderen zeggen dat het tijdstip (17.00 uur) ongeschikt is. Wordt er te weinig aandacht besteed aan de publiciteit voor deze diensten? Nee, ze worden aangekondigd in de papiamentstalige en zelfs in de nederlandstalige dagbladen.

Ook in het boek van ds. G.B. Bosch, die in de 19^e eeuw predikant was op Curaçao, wordt aandacht besteed aan deze kwestie. Hij doet dat op zijn manier.

Hij zegt in zijn boek *Reizen in West-Indië* dat op Curaçao en de daarbij behorende eilanden een Spaans patois, *papiemento*, gesproken wordt. Het is de taal van de negers en gekleurden; de taal die de kinderen van de blanken en velen van het "schone geslacht" onder elkaar spreken. Het Nederlands werd niet als heersende taal in West-Indië ingevoerd. Volgens hem leren de kinderen de taal gemakkelijk, doordat zij het de huisbedienden onder elkaar horen spreken.

Bosch constateert, dat het papiaments werd bevorderd door de rooms-katholieke pastoors. Bij hun aankomst in 1824 gingen ze deze taal leren. Reeds in 1826 begonnen ze daarin te prediken. Ze lieten een Catechismus in het papiaments drukken en hadden het plan een gebedenboek in deze taal uit te geven. Volgens Bosch kon men niet alle denkbeelden in het papiaments uitdrukken. Daarom riepen de pastoors het Spaans te hulp. Met als gevolg, dat hun hoorders soms hele zinnen in de preek niet konden verstaan, omdat ze uit een voor hen onbekende taal kwamen.

Tot zover Bosch. Sinds zijn tijd heeft het papiaments een hele ontwikkeling doorgemaakt. Men is gekomen tot een grammatica van deze taal, met daarbij behorend een uniforme schrijfwijze. Er is een Papiaments-Nederlands en een Nederlands-Papiaments woordenboek. De Bijbel is vertaald in het papiaments en er is een liedboek in deze taal (de *Kantika di Fe i Alabansa*). De liederen uit dit liedboek zijn veelal vertalingen van Engelse liederen. Het zou mooi zijn als er ook kerkliederen van eigen bodem kwamen. De rooms-katholieke kerk kent een lied- en gebedenboek in het papiaments (de *Misal di pueblo di Dios*).

Er zal in onze protestantse gemeente goed moeten worden nagedacht over de plaats van het papiaments in onze erediensten en hoe dit vorm te geven. Dit om de meerderheid van de Curaçaoese bevolking te bereiken. Het gaat er toch om dat we als kerk voor allen openstaan. Het gaat er dus niet om de Nederlandstalige kerkdiensten af te schaffen, maar te kijken hoe er daarnaast ook papiamentstalige diensten kunnen plaatsvinden.

Literatuur:

G.B. Bosch, *Reizen in West-Indië*, dl. I en II, 1829-1836, heruitg. Amsterdam 1985, p. 212-219.



Fortkerk



**Fortkerk
Wijk 2** **Tel. 747 0691**

predikant
Ds W. Lolkema
Santa Rosa Resort 51-B
tel: 747 0691
cell: 512 4828
E-mail: w.lolkema@gmail.com

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen
Br. L. van der Wolde
(voorzitter en hulppredikant) 888 9447
Zr. C. H. Gravenhorst 747 7427
Br. H. B. Beaujon 736 7108
Br. A. J. Lorier (kerkvoogdij) 5130956
Zr. C.P. van Gastel 5129557

Diakenen
Br. F. Hasselbaink 738 1725
Zr. L. Vliegenthart 525 3338

Kosteres
Zr. A. Palm 462 6873

Wijknieuws Fortkerk Ds. W. Lolkema

Terugblik...Verandering op komst

Er werd al gefluisterd dat paus Benedictus contact had gehad met onze koningin Beatrix toen ze twee weken na elkaar hun terugtreden bekend maakten. Maar dat ligt niet echt voor de hand, toch? Zo'n Rooms-Katholieke kerkvorst en een protestantse 'wereldlijke' vorstin. Die doppen elk hun eigen vorstelijke boontjes.

Ik herinner me nog goed dat mijn hospita me riep tegen 18.00 uur op donderdag 31 januari 1980 (ik had geen tv op mijn studentenkamer, kwam net van college en stond mijn potje te koken): Wim, kom gauw tv kijken, de koningin gaat iets vertellen! En daar vertelde HM Juliana dat ze ging terugtreden. Geweldig vond ik het om op 30 april 80 als amsterdamse student van 22 een aantal dingen van tamelijk dichtbij mee te maken. In elk geval op de Dam. De sfeer was grimmig, maar de dag was historisch.

En nu zijn we maar liefst 33 jaar verder. Onze Majesteit heeft al die tijd op zeer professionele wijze invulling gegeven aan het koningschap en het daardoor ook bij de tijd gebracht. Op belangrijke momenten was ze dichtbij haar volk, zonder klef te worden. Want professioneel werken vraagt nu eenmaal om afstand. Maar daardoor was onze koningin m.i. nog niet – zoals we dat noemen - afstandelijk. Zo heb ik haar ook zeker niet ervaren toen ze in november 2011 hier op het eiland was.

Ik vermoed ook dat een bepaald perfectionisme haar niet vreemd is. Ik heb me ook wel eens afgevraagd hoe zij verder zou gaan in dit ambt nadat haar man in 2002 was overleden. Hij was immers ook haar raadgever. Maar ze deed het, en hoe!

En nog twee maanden voordat onze koningin stopt, stopt de Paus. Hij wordt nu emeritus-bisschop van Rome. Toen hij was gekozen, werd ook dat net onder het avondeten bekend gemaakt, op dinsdagavond 19 april 2005. In Joseph Ratzinger kozen de kardinalen vooral een orthodoxe en briljante theoloog.

Wat ik er zo van heb meegekregen is dat hij zich sterk heeft opgesteld als hoeder van het Kerkelijk erfgoed. Als wetenschapper kent hij het RK leerstellig erfgoed buitengewoon goed. En...als wetenschapper kun je ook heel goed verdedigen dat je eens een oude schrijver citeert die flink kritisch was op moslims. Maar zo luisteren een heleboel mensen in het Midden-Oosten niet naar het betoog van een Paus. Veel mensen dachten toen dat de Paus zijn eigen mening formuleerde en dat heeft de reputatie van Benedictus geen goed gedaan.

Ben je empathisch, dan kun je veel mensen bereiken. Maar dat was (van grote afstand bekeken) misschien niet zo'n sterke kant van Benedictus. Empathie zorgt voor een sterk inlevingsvermogen, zeker ten aanzien van mensen die zuchten onder de vreselijke gevolgen van seksueel misbruik. Het was misschien wel heel moeilijk voor deze Paus om dat zich-inleven te laten blijken.

Intussen besef ik ook dat de buitenwereld (u en ik dus ook) het meestal moet hebben van datgene wat de media laten zien. Kerkelijke en wereldlijke vorsten hebben te maken met een enorme media-cratie, of ze dat nu leuk vinden of niet. Heel veel goede dingen die in het verbor-

gene gebeuren (vast ook in het Vaticaan) halen nooit de radio / tv, de krant en het internet. Ooit noemde deze Paus zich een nederige arbeider in de wijngaard van de Heer. Nu heeft deze 'nederige arbeider' natuurlijk wel een wereldkerk te leiden, dat moeten we niet vergeten. Maar ook hij is een mens met beperkingen en mogelijkheden.

En nu...kunnen we ons bezinnen op de vraag hoe de nieuwe Paus en de nieuwe Koning en Koningin het gaan doen. Dat maakt de nabije toekomst boeiend! Paus en Koning ben je volgens mij bij de gratie Gods. Dat geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst. Ik wens de RK parochianen - waar dan ook - graag het allerbeste toe. En ons als volk natuurlijk ook.

Meedoen aan een Taïze-zanggroep? Welkom!

Soms zingen we in de Fortkerk een lied uit Taizé. Taizé is een klein dorpje met een kloostergemeenschap in het Franse Bourgondie waar per kalenderjaar vele duizenden jongeren komen, vanuit allerlei landen. Ze blijven er minstens een week. Ze doen er aan bezinning en gesprek en nemen ook een huishoudelijke taak voor hun rekening. Deze gemeenschap werd opgericht in de Tweede Wereldoorlog door Broeder Roger Schutz (1915-2005) als een plek van verzoening temidden van diepgaande wreedheden en conflicten. Zelf kwam ik er voor het eerst in 1979. Het was een geweldige ervaring. En het is eigenlijk een wonder – of een geheim – dat deze plek door de jaren heen altijd weer zoveel jongeren aantrekt. Ze vinden er iets wat ze thuis in hun kerk niet vinden. Belangrijk is natuurlijk ook dat je op het terrein van de broeders helemaal uit je vertrouwde omgeving bent.

Intussen is het voor de broeders ook zeer belangrijk dat ze eenvoudig leven en betrokken zijn op de nood in de wereld. In verschillende landen zetten ze zich in om nood te lenigen. Daarnaast is een belangrijke gedachte de zgn. pelgrimage van vertrouwen. Wie in Taïze komt en weer vertrekt, wordt opgeroepen om in zijn thuissituatie te werken aan vertrouwen. Zodoende kan er in deze wereld een beweging ontstaan van mensen die leven van vertrouwen, in het spoor van Christus. Deze mensen werken aan vertrouwen en betrouwbaarheid in onze wereld.

In de loop der jaren zijn in Taizé heel veel mooie liederen ontstaan. Ze worden drie keer per dag gezongen in de meditatieve vieringen in de Verzoeningskerk van de broeders van Taizé. Ze zijn meestal betrekkelijk eenvoudig en mooi van melodie. Het allermooist klinken ze als ze vierstemmig worden gezongen. Daarom lijkt het me erg leuk om een zanggroepje op te richten dat deze liederen vierstemmig aanleert en zingt. En als we behoorlijk wat hebben geoefend kan dat ook weleens in de kerkdienst. Het lijkt me in eerste instantie goed om eens per twee weken anderhalf uur te oefenen, op een tijdstip dat de vleugel in de Fortkerk beschikbaar is.

Wilt u, wil je meedoen? Je zult er vast geen spijt van hebben. Bel (7470691) of mail me als je zin hebt. Dat kan natuurlijk ook als u niet tot de wijk Fortkerk behoort of misschien ook niet tot de VPG. U kunt meedoen als u een goede stem hebt en op toon kunt zingen. Laat een

ander eens luisteren als u “Boer daar ligt een kip in 't water” zingt! Is dat zuiver? Dan kunt u vast wel ‘wijs houden’ – zoals we dat noemen. Als je (u) je aanmeldt hoor je van mij de plek en tijd van samenkomst. Ik denk voor de eerste keer aan de week van 17 maart = week 12.

Een gelukwens

Op zondag 24 februari wordt / werd in de Fortkerk Lorenzo Angelino de Marchena gedoopt. Hij is vijf jaar en woont met zijn ouders (Mark en Suzi) en zijn grote zus Shadya in Sunset Heights – waar je zo'n mooi uitzicht hebt! En hij zit op Albert Schweitzer FO. Het is heel leuk om hem en zijn zus te ontmoeten en om met zijn ouders te praten. Dus wensen we de familie De Marchena van harte geluk met deze bijzondere dag.

Slavernij... daar kun je niet aan voorbijgaan.

Elders in dit blad vindt u een artikel in het engels over de afschaffing van slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, dit jaar 150 jaar geleden. Het ministerie van predikanten en de centrale kerkenraad zijn van mening dat het heel goed is om daar als VPG aandacht aan te schenken. Om samen een proces van bezinning in te gaan. Het begin van dat proces staat vast, het eind nog niet. In eerste instantie willen we ons buigen over vragen van schuld en verzoening. En het is fijn als u (of jij, als jongere!) daaraan wilt meedoen. U kunt zich bij mij aanmelden, telefonisch of via E-mail. Daarna ontvangt u nadere informatie.

Middaggebed en kringen

Er is weer een oecumenisch Middaggebed in de Fortkerk, uitgaande van de Raad van Kerken, op de woensdagmiddagen 6 en 20 maart om 12.30 uur. Op woensdag 3 april is er GEEN Middaggebed in verband met de jeugd-Baaidag op Daaibooi.

De gespreksgroep Tamarijn komt samen op MAANDag 11 maart om tien uur in de Tamarijn. Dit doen we samen met de seniorenkring van Emma vanwege de negentigste(!) verjaardag van mw. Elly Lingstuyl op 6 maart. Zij doet mee (heb ik begrepen) aan beide kringen. We wensen haar van harte geluk met dit kroonjaar, masha pabien. De groep Zeelandia komt samen op maandag 18 maart om tien uur. De daaropvolgende keer van deze groep is maandag 29 april. En ook is het nog mogelijk om aan te sluiten bij de gespreksgroep MEER (voorheen: Johannes). Wie wil meedoen kan zich bij mij melden en hoort dan de tijd en plaats van samenkomst.

Kinderen en jongeren van de Fortkerk!!

Je las het misschien hierboven al – of sla je deze blz van het kerkblad altijd over? (Nee toch?)

Er komt weer een jeugd-Baaidag. En wel op woensdag 3 april. Vlak na Pasen dus. Zo'n dag is echt kei-gaaf. 's Morgens praat je op een leuke manier over een bijbels onderwerp. Dan ga je wat eten. Daarna gaan we het water in en ten slotte komt er nog een heuse BARBECUE. Hoe lijkt je dat? Super toch? Dus ben je in de leeftijd van ZES tot en met ZESTIEN jaar, kijk dan verderop in dit blad, daar staat nog meer informatie. En doe eens gek en meld je aan voor deze dag. Je gaat een geweldige woensdag beleven!

VPG-Radio Semiya

Luistert u weleens naar Radio Semiya FM 98,5? Op zaterdagmiddag tussen half twee en twee uur kunt u daar een voorganger van de VPG beluisteren. Het rooster vindt u elders in dit blad. Als u hebt geluisterd, laat mij (of een andere VPG-voorganger) dan eens weten wat u ervan vindt. Daar zijn we best benieuwd naar!

Certificaat behaald

In het profiel voor de nieuwe dominee van de Fortkerk stond in 2010 onder andere dat deze belangstelling moest hebben voor het Papiaments. Dit hebben mijn vrouw en ik in eerste instantie ingevuld door op les te gaan bij Annemarie Smit in Veeris. Dat was erg leuk en bood een heel goede ondergrond qua woordkennis en grammatica. Maar Annemarie ging in april 2012 voorgoed terug naar Nederland. Einde oefening, dus!

Toen ben ik nog verder gegaan bij mw. Diana Maduro: een conversatiecursus van dertien lessen van anderhalf uur. Die volgde ik samen met

zeven juffen van VPCO. Ik vind het zelf altijd leuk om een taal te leren. Deze cursus was bijzonder leerzaam en gezellig. En juf Diana is een geweldig docent. Op 7 februari deden we ons mondeling examen in een lokaal van de Dividivi-school, waar we ook onze lessen hebben gehad.

Ik had in het Papiaments een tekst van één A4 geschreven over Papia di Dios (zie vorige VPG-Nieuws) en daar heb ik met Diana M. en Laura Quast ruim een kwartier over gepraat in het Papiaments. Ik slaagde met een Masha Bon en ontving een Sertifikado van de Fundashon pa Planifikashon di Idioma. Volgens beide juffen moet ik nu wel in het Papiaments kunnen preken! Ahum, we *zullen zien*...Wat het spreken van de taal betreft voel ik me eigenlijk nog wel een beginner. En als iemand in het Papiaments begint te ratelen en alle woorden aan elkaar plakt, ga ik een klein straatje om. Maar de basis is er. En ik vind het een boeiende taal.

Terug naar de wereld van de VPG...

want we zijn aangekomen in de veertigdagentijd of lijdentijd of vastentijd of kuaresmatijd. Een tijd van bezinning, waarin we in onze diensten geen Gloria na het Kyrie zingen. We zijn wat ingetogener dan anders en staan stil bij het lijden van Christus, bij het lijden van mensen en dieren in de wereld van vandaag en bij onze eigen kwetsbaarheid en onvolkomenheid. Dat is al met al heel wat, daar heb je wel zes zondagen en veertig dagen voor nodig. Want niet alles kan tegelijk. Op 3 maart vierden we het Avondmaal en op 24 maart gaan er enkele gemeenteleden belijdenis doen. Ook ligt het in de bedoeling dat er dan een volwassendoop zal zijn. Zie voor alle diensten ook het kerkdienstenrooster in dit blad.

En op 31 maart is het Pasen. Altijd een ontroerend nieuw begin, waarin je zo goed kunt beleven wat de kracht van het nieuwe leven is. Christus is opgewekt als eersteling van allen die ontslapen zijn! De zonde en de dood hebben NIET het laatste woord. GOD heeft het EERSTE woord, zegt Gezang 1 uit het Liedboek. En daar gaat het om. Als je bij die ontslapenen denkt aan allerlei overledenen, raak je haast ontroerd. Ik wens u en jou graag een goede voorbereidingstijd op het Paasfeest toe.

Ten slotte:

Tur kos bon i hopi bendishon, voor u en voor jou. Ayo. W. Lolkema.

Ter Gedachtenis:

Johan Frederik Nicolaas 'Johnny' Winkel
14 mei 1944 – 10 februari 2013
Polluxweg 5

Wat een enorme schok was het voor veel mensen om te moeten vernemen dat onze broeder Johnny Winkel van ons was heengegaan, op de leeftijd van 68 jaar. Het gebeurde op zondagmorgen 10 februari in zijn eigen woning, vrij kort voordat hij naar de Fortkerk zou gaan. Want als hij op het eiland was, zag je hem op zondag zeer regelmatig in Fort. Die ochtend hoorde zijn spaanstalige huurster een val. Ze ging erheen, maar ze was net de dag ervoor (!) aan de Polluxweg komen wonen, wist nog geen alarmnummer en ook nog niet precies de naam van de straat waar ze woonde. En de ambulance arriveerde te laat...

Johnny was een begaafd advocaat en een intelligent mens. Samen met zijn naaste collega's Wilfred Flocker en Glenn Camelia bemenste hij advocatenkantoor FCW aan het Gomezplein. Het is voor zijn collega's ronduit dramatisch dat hij zo plotseling uit hun midden is weggefallen. Maar dat is het ook en misschien nog wel meer voor zijn volwassen dochter Lorraine en zoon Ricky en voor zijn kleinkinderen, voor zijn vroegere echtgenote en voor zijn huidige echtgenote Katie op Cuba en hun dochter Diana van negen jaar. Hij vertelde mij in december (bij hem in de woonkamer) dat hij op Cuba intens gelukkig was. De verantwoordelijkheden voor Diana op Cuba nam hij zeer serieus. Johnny zat vol plannen, ook voor na het moment dat hij zou stoppen met werken.

Hij was niet alleen mens maar ook heel duidelijk medemens. Waar hij kwam, bracht hij gezelligheid. En hij heeft het leven intens geleefd. Gesprekken met hem waren boeiend. Je kon met hem praten over geschiedenis, waar hij veel van wist. Maar ook over God en de Bijbel. Lorraine en Ricky denken dankbaar terug aan de geweldige vader die ze hebben gehad. Een vader die veel met hen deed en die hen hielp om stevig op eigen benen te staan. Maar je hebt ook intens verdriet om degene die je zo hebt liefgehad.

Op de dag van de liefde, donderdag 14 februari, hebben we afscheid van Johnny genomen in de aula van El Señorial. Daarna vond de graflegging plaats op de begraafplaats aan de Oranjestraat. In het vertrouwen dat onze hemelse Vader nu voor hem zorgt, hebben we hem te ruste gelegd; de Vader die we dankzij Jezus Christus kennen als de God van liefde en genade.

Moge onze broeder Winkel rusten in vrede.

W. Lolkema

Nieuws Jet

Masha Danki

Op weg naar Pasen wordt er opgeruimd, hier en daar. Onze tuin was weer aan een goede snoei- en maaibeurt toe. En dat is ook gebeurd, let u er maar eens op. De tuin ligt er weer netjes en verzorgd bij. Zo ook met Kerst. Emma heeft zo haar engelen die op z'n tijd langskomen om te klussen. Masha danki! Engelen van God voor: de tuin; de kerstkrans; het décor bij de kerstboom; de vingers en voeten van zr. Jeanette die er steeds waren in de diensten; koster Carmen; de extra handen bij de nevendienst. Allemaal nogmaals masha danki!!

EBG meets VPG.

Op zondag 10 februari was het weer tijd voor de grote jaarlijkse ontmoeting. De Gran Marcha ging door de straten en de mensen van onze zusterkerk - de EBG leden - kunnen dan niet naar hun kerk. Het was weer een fijn samenzijn, door de aanwezigheid van de kerkgangers en de samenwerking van de dominees. Luxe, 2 dominees!! Br. Karstens verleende tijdens de collecte weer zijn muzikale medewerking op zijn mondharmonika, samen met zr. Jeanette op de vleugel.

Seniorenochtend

Deze maand viel de seniorenochtend door het carnavalsgebeuren weer op de derde maandag van de maand in plaats van op de tweede en dan is de groep klein. Onze senioren hebben nl een drukke agenda, hoor. Maar lieve dames, volgende maand is het weer gewoon op de tweede maandag. En wel **op maandag 11 maart in de Tamarijn, om 10 uur 's morgens**. Wij gaan dan de verjaardag van zr Elly Lingstuyl vieren. U bent van harte welkom, belt u mij (Jet) op, als u komt? Dit in verband met de inkoop.

Jongelui

Ojee, het paasrapport is al dichtbij. Wat snel alweer he? Je kunt er nog aan trekken, het is nog niet te laat....Doe het dan ook... Dan nog een kort stukje met aan het eind boeken inleveren, opruimen en het jaar zit er weer op.

Zieken en Bejaarden

Houdt de moed erin, lieve mensen. Probeer van elke dag te genieten, hoe moeilijk die soms ook is. Een lieve groet vanuit de Kerkenraad. Wij denken aan u!

Opstanding

Op school vertelde juf de Paasgeschiedenis. De kinderen luisterden aandachtig. Tenslotte vertelde de onderwijzeres dat alle mensen eens uit het graf zullen opstaan. Christiaan stak zijn vinger op en zei: "Nou, dat kunt u wel zeggen- maar mijn opa is pas gestorven en hoe kan zo iemand nou weer levend worden?"

De juf dacht even na wat ze zou zeggen. Maar toen stak Karin haar vinger op en zei: "Ik heb weleens een rups gehad, die op 't laatst niets anders meer was dan een dooie pop. En toch heeft God uit die pop een vlinder tevoorschijn laten komen. Dan kan Hij toch zeker ook een dood mens wel levend maken, veel mooier dan hij vroeger was?!". Duidelijker antwoord was niet nodig. Zo is het! De Here Jezus is uit het graf opgestaan en later ten hemel gevaren. Zó zal het gaan met alle mensen die Hem liefhebben. Ze zullen weer levend worden en voor altijd bij Hem zijn.

Bezinningstijd/ Vastentijd.

We zitten middenin de Bezinnings- en Vastentijd. De periode van voorbereiding, op weg naar Pasen. Denk aan-, kijk naar-, deel met-, schep tijd: voor uw naaste, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Onthoudt: alles wat wij in Zijn Koninkrijk voor onze naaste (broeder of zuster) doen, doen we voor Jezus, onze Redder. En wat heeft Hij niet voor ons overgehad, aan het Kruis... Laten we dat niet/nooit vergeten.

Steuntje in Gods hand

Dit blijde weten, dit geluk, slaat alle twijfel in mij stuk, verdrukking, ziekte, dood of lijden, wat kan mij van uw Liefde scheiden? Gezegende bezinnings- en vastentijd, gezegende Stille Week, en daarop aansluitend Bon Pasku Resurekshon.

En ten slotte:

Gezegende Paasdagen, namens de Kerkenraad van Emma, Jet Baank



Ter Gedachtenis

Cyril Leonardo 'Chilo' Pater
06 november 1951 – 16 februari 2013
Kaya Hematita 38 (Esperanza)

Kortgeleden, in februari, was onze broeder Pater nog met zijn vrouw Senaira in Miami. Samen hadden ze leuke cadeautjes gekocht voor hun kleinkind dat binnenkort in Engeland geboren gaat worden (ku Dios ke). Maar vrij snel daarna ging het toch niet goed met hem. Op woensdag 13 februari werd hij opgenomen in het SEHOS. En op zaterdagmorgen de 16e is hij daar overleden in de leeftijd van 61 jaar. In aanwezigheid van zijn oudste dochter Rania.

We hebben afscheid genomen van Cyril Pater op vrijdagmiddag 22 februari in de aula van Morada Santa Bottelier waarna hij aldaar is begraven. Het was een heel zware middag voor zijn vrouw, dochter en partner en zijn kleinzoon Karim. En voor vele andere aanwezigen. Zijn jongste dochter Tracy uit Engeland is hoogzwanger, mag momenteel niet meer vliegen en kon er dus helaas niet bij zijn. We lazen ondermeer zijn lievelingspsalm: 23. Señor ta mi Wardador, mi n'tin falta di nada. De manier waarop zijn familieleden zijn heengaan vertellen in de krant is overigens een geloofsbelijdenis op zich: A bai sosegá den brasa di Señor. Deze grote en sterke man is gaan rusten in de armen van zijn Heer, zoals een kind in de armen van zijn vader of moeder.

Het huwelijk van Cyril & Senaira heeft een mooi gezinsleven gekend. Ze leerden elkaar kennen in de luchtvaart en trouwden in mei 1979. Ook kerkelijk, in de Fortkerk. In al die huwelijksjaren was Cyril Pater een zeer zorgzame man, vader en opa. Hij leerde zijn kinderen discipline en hield hen aan de afspraken die hij met hen maakte. En daarmee zei hij impliciet ook: ik reken op je! Je bent belangrijk voor mij!

Br. Pater werkte vroeger bij CDM en daarna heel lang bij de Isla. Hij was een enthousiast drummer in popgroep Bangladesh en een groot fan van Carlos Santana en zijn band. En vrijwel elke avond nam hij (belijdend lid van onze kerk) zijn Bijbel ter hand. In het vertrouwen dat Christus ook voor hem alles heeft volbracht, hebben we Cyril Pater te ruste gelegd in de armen van zijn Vader, de Herder.

(Omdat ds. Vegh een week vakantie had, heb ik als zijn waarnemer de afscheidsdienst geleid.)
W. Lolkema.

Kerk-en-Jeugd en Kerk-en-School



Jeugdpredikant VPG/Identiteitsmanager Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs

Ds. Wouter Smit
Las Quintas Villas 122
Tel: 523 2763
E-mail: woutersmit67@hotmail.com



Identiteiten

ds. C.W. Smit

4U

ds. C.W. Smit

Kids4Christdienst

Op zondag 24 maart as hopen we dat de volgende Kids4Christ dienst zal plaatsvinden in de Emmakerk. aanvang 9.30 uur, geleid door collega Hans Végh en ondergetekende. Kinderen van de Dividivischool zullen hun medewerking aan de dienst verlenen. U bent van harte welkom met uw (klein)kind(eren) in deze dienst, waarin alle elementen afgestemd zijn op kinderen in de leeftijd van de basisschool.

Baaidag

Het wordt weer de hoogste tijd voor een VPG Baaidag! Op woensdag 3 april in de tussenvakantie organiseren we met de jeugdraad onze tweede Baaidag en hopen we met een grote groep kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-16 jaar naar Daaibooi te gaan om daar Bijbelstudie en waterpret met elkaar te combineren. We sluiten de dag weer af met een bbq bij de Emmakerk. Om dit mogelijk te kunnen maken hebben we minimaal 12 leiders nodig. Wie van u kan een dagje met ons mee, en wil voor de Bijbelstudies een groepje kinderen onder zijn of haar hoede nemen of wie wil helpen met de catering? (Zie ook de uitnodiging elders in dit kerkblad.)

Geachte ouder(s),

Op woensdag 3 april organiseren wij als jeugdraad van de VPG weer een VPG Youth Event voor kinderen/jongeren van 6 – 16 jaar oud.

Het wordt een baaidag op Daaibooi, aanvang 9.00 uur sharp. In de ochtend gaan we zingen en in kleine groepjes Bijbelstudie doen, terwijl de middag bestemd is voor spetterende activiteiten. We sluiten af met een barbecue bij de Emmakerk. De eindtijd hoort u nog van ons.

We vragen van u een eigen bijdrage van 10 NAF per kind. Als u dit teveel vindt, dan mag dat niet de reden zijn dat uw kind(eren) niet mee kan doen en kunnen we iets voor u regelen.

Graag nodigen wij uw kind(eren) uit om mee te doen. Natuurlijk zou het fantastisch zijn als u zelf ook bereid bent om ons te ondersteunen. Als u of uw kind mee wil doen, wilt u dan het intekenformulier invullen of ons de gegevens per mail laten weten? Uw opgave moet door ons zijn ontvangen VOOR donderdag 21 maart.

Namens de jeugdraad,
Ludmilla Sampson (Ebenezer Church) leasampson_@hotmail.com tel 5279173
Farida da Costa Gomez (Emmakerk) faridadgomez@hotmail.com tel 5261566
Wim Lolkema (Fortkerk) w.lolkema@gmail.com tel 5124828
Wouter Smit (jeugdpredikant VPG) woutersmit67@hotmail.com tel 5232763

Opgaveformulier Jeugdbaaidag

Deelnemers (kinderen)

Naam: _____ eeftijd: _____
o heeft wel/geen toestemming om te zwemmen
o gebruikt medicatie, nl
o heeft een dieet, nl.....

Vrijwilliger (volwassen)



Verleiding

Power: "Je bent wat je kunt" - "Als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen hier dat hij in brood moet veranderen." (Lukas 4: 3)

Possession: "Je bent wat je bezit" - "Al die macht, al die pracht, zal ik u geven," zei hij, 'want zij zijn mij in handen gegeven en ik kan ze geven aan wie ik wil. 7 Kniel dus in aanbidding voor mij neer, en het is allemaal van u." (Lukas 4: 5)

Popularity: "Je bent pas iemand wanneer je populair bent." - "Als u de Zoon van God bent, laat u dan van hier naar beneden vallen! 10 Want er staat geschreven: God zal zijn engelen sturen om over u te waken." (Lukas 4: 9b)

Dat zijn de leugens waarmee de duivel probeert om Jezus te verleiden, zo lezen we in Lukas 4. In het Engels zijn het de drie 'P's': Power, Possession, Popularity. Het zijn de 'waarden' van deze wereld.

Power: In onze wereld draait het om prestaties, om diploma's, om werk en resultaten. Iemand met een goede baan heeft het gemaakt, in de klas krijgt de beste leerling een pluim en een drop out valt buiten de boot, want die heeft niets gepresteerd. Je waarde wordt afgelezen aan je cv. In de krant zie je telkens weer mensen poseren met hun certificaat of diploma dat een bijzondere prestatie illustreert. Je bent wat je kunt.....

Possession: Ken je de film "The Joneses"? Heel de reclamewereld draait op deze leugen: "Je bent wat je bezit". Koop dit, koop dat, anders tel je niet mee. Vraag het maar aan de kinderen op school, die geen Blackberry hebben, of een I-Phone. Dan doe je niet meer mee. Want je hebt niet het juiste bezit.

Popularity: Wie wil er niet stiekem beroemd worden? Facebook speelt hier heel handig op in. Facebook draait om deze leugen: "Je bent pas iemand wanneer je populair bent". Wie weet bijvoorbeeld niet hoeveel 'vrienden' hij of zij heeft? Uiterlijk speelt een belangrijke rol bij populariteit. De mooiste meiden hebben de meeste vrienden. En kijk eens naar de profielfoto's: de meest uitdagende poses worden aangenomen en schreeuwen je toe: "Zie mij! Ken mij! Houd van mij!"

Jezus is niet gevallen voor de verleidingen van de duivel. In vers 1 lezen we nl: "Vol van de heilige Geest ging Jezus van de Jordaan weg, de woestijn in." Hij had nl. Gods waarheid over zich horen uitroepen en zijn hart was er vol van. Toen Hij werd gedoopt had God tegen Hem gezegd: "Jij bent mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart." Hij was vol van de liefde van Zijn hemelse Vader. De Vader had Hem de liefde verklaard, terwijl Jezus nog helemaal niets had gepresteerd. Hij bezat toen geen cent en was nog helemaal niet populair. Die overtuiging, dat God onvoorwaardelijk van Hem hield, heeft Hem er door gesleept. Zelf door de tuin van Getsemane heen tot aan het kruis. De duivel kreeg geen vat op Hem.

Geloof je dat God van jou houdt zoals Hij van Jezus hield, ook al ben je nergens echt goed in, ook al heb je geen I-Phone en ook al ben je niet zo populair? Dat is toch bijna niet te geloven?

Raise' n Praise

Vera van der Weel

Josien is getrouwd met Achmed. Ze houden veel van elkaar en ondanks de waarschuwingen van de familie dat een "gemengd huwelijk" voor problemen zou kunnen zorgen, kozen ze toch voor elkaar. Josien is Nederlandse en Achmed Marokkaans. Josien raakte na hun huwelijk al snel in verwachting. Al tijdens de zwangerschap merkte ze dat het kindje in haar buik druk was. Het bewoog veel en het hield Josien dikwijls uit haar slaap. Toen het meisje was geboren bleek ze inderdaad een temperamentvolle baby te zijn. Ze kon erg boos worden en huilde dan zo hard, dat Josien bang was dat ze erin zou blijven. Ook toen Fatya opgroeide was het moeilijk om leiding te geven aan dit meisje. Ze dramde vaak net zolang tot ze haar zin kreeg. Josien raakte al snel in verwachting van de tweede en was zo moe dat ze vaak toegaf wanneer Fatya haar op een dwingende toon iets vroeg. Josien had geen zin in energie-slurpende ruzies met haar dochter. En ondertussen hoopte ze dat de band met haar kind zou verbeteren wanneer ze zou toegeven.

Na een aantal jaren zag Josien het allemaal niet meer zitten. Niet alleen de relatie met Fatya was verslechterd, maar ook die met Achmed. Er was veel ruzie in huis en vaak bleef Achmed weg, zodat hij niet geconfronteerd werd met de nare sfeer. Zo stond Josien er dikwijls alleen voor. Omdat de relatie tussen haar en haar dochter zo onder druk stond en zij geen afstand kon nemen van de situatie, kon de negatieve spiraal niet doorbroken worden. Josien geeft nu zelfs aan dat ze er wel eens aan denkt om Fatya niet op te halen uit school. Ze schrikt zelf erg van deze gedachte en dat is ook de reden dat ze hulp wil. Zo kan het niet langer doorgaan.

Wensen van Achmed

Achmed vertelt in een gesprek dat hij veel van zijn gezin houdt, maar dat de spanning soms te groot wordt. Hij ziet hoe zijn dochter woedeaanvallen heeft en zijn vrouw daar niet meer mee om weet te gaan. Hij probeert zijn bijdrage te leveren, maar het lijkt nooit goed genoeg te zijn. Soms denkt hij dat het beter is als hij wat langer wegblijft uit zijn werk. Het maakt voor Josien niet uit of hij er wel of niet is, denkt hij. Voor hem zelf is het fijn om met vrienden af te spreken. Dan hoeft hij even niet aan de situatie thuis te denken. Wat Achmed wil is dat er weer rust komt thuis. Fatya is een lief meisje, maar dat wordt overschaduwed door haar woedeaanvallen. Ook zou hij graag meer tijd als gezin doorbrengen. Nu lijkt dat te moeilijk, want zodra ze als gezin op stap gaan, ontardt het uitje in een drama. Vaak is een kleine gebeurtenis aanleiding om een woedeaanval uit te lokken bij Fatya. Dan staat het gezin op straat met een schreeuwend kind en schamen de ouders zich erg.

Wensen van Josien

Josien geeft aan dat zij graag een goede band met haar dochter wil ontwikkelen. Zij verstaat daaronder dat ze samen leuke dingen kunnen doen. Ook zou ze graag willen dat Fatya beter luistert naar haar en haar instructies opvolgt. Daarnaast zou ze willen dat Achmed wat vaker tijd met de meisjes doorbrengt, zodat zij momenten van rust heeft. Als Achmed thuis is in het weekend is hij moe van de werkweek. Hij houdt ervan om uit te slapen. Josien voelt zich er dan weer alleen voor staan. Het zou haar helpen als Achmed vroeger uit bed kwam en activiteiten met de meisjes zou ondernemen. Ook zou Josien weer het gevoel willen hebben dat ze, naast haar rol van moeder en echtgenote, ook een eigen leven heeft. Ze zou graag met vriendinnen leuke dingen willen doen of tijd aan een hobby besteden. Zo zou ze graag op naailes willen gaan.

Het is duidelijk dat dit gezin overbelast is en niet meer uit eigen kracht uit deze negatieve patronen kan komen. Daarnaast dreigt het gezin in een sociaal isolement te raken, omdat moeder te overbelast is om energie over te houden om activiteiten voor zichzelf te ondernemen. Alleen vader komt nog buitenshuis. Ook het jongste kind dreigt ondergesneeuwd te raken. Nu gaat alle aandacht naar Fatya, hoe negatief

ook. Het zusje is rustig en lief, maar heeft ook aandacht nodig.

Volgende keer zullen we zien hoe het dit gezin is gelukt om op een positieve manier met elkaar verder te gaan.

Vera van der Weel-Smit is 2,5 jaar geleden vanuit Nederland op Curaçao komen wonen. Zij heeft sinds begin 2012 haar eigen praktijk voor pedagogische advisering en gezinsbegeleiding, Veerkracht. Zij is getrouwd met Wouter. Vera is te bereiken op vera@veerkrachtcuracao.com

Centrale Kerkenraad

Voorzitter Hanco de Lijster	hanco.de.lijster@gmail.com	Cel. 510 4753
Scriba Krijnie Wout-de Geus	krijniewout@hotmail.com	Cel. 513 8909
Ebenezer Church Desta Nisbeth	destanisbeth@yahoo.com	Cel. 520 3015
Emmakerk Farida Da Costa Gomez	faridadcgomez@hotmail.com	Cel. 526 1566
Fortkerk Luuk van der Wolde	wollewap2000@yahoo.com	Tel. 8889447
Consistorie Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	Tel. 767 6920
Ministerie van predikanten Hans Vègh	jas.vegh@gmail.com	Tel. 7373070
Kerkvoogdij/Fortkerk Andre Lorier	Lorier.kooi@gmail.com	Tel. 5130956
Diaconie Lia Vliegthart-de Mees	vliegthart@gmail.com	Cel. 525 3338

Van de praeses

Wanneer u dit leest zijn er al weer twee maanden van dit (intussen niet meer zo nieuwe) jaar voorbij.

Wat gaat het weer snel. De leden van de Kerkvoogdij (KV) zijn momenteel druk bezig met het bijwerken van de jaarcijfers van de afgelopen jaren. De bedoeling is dat we in mei 2013 de cijfers presenteren tijdens een VPG-ledenvergadering. Voordat dit mogelijk is moeten de cijfers nog door een kascommissie worden gecontroleerd. Daar we deze weg al jaren niet meer hebben bewandeld, is er op dit moment geen bestaande kascommissie. Daarom wil ik hierbij een beroep doen op degenen onder u die bereid zijn in deze kascommissie plaats te nemen om telefonisch contact met mij op te nemen.

Daarnaast wil ik er wederom aan herinneren dat door het opstappen van een aantal kerkvoogden de KV is afgeslankt tot slechts drie leden. Het aantal kerkvoogden waar we naar streven is zes: twee uit elk van onze drie VPG-wijken. Wie van u wil (*en is in staat om*) die plaatsen innemen? Mocht u niet bekend zijn met het werk van de KV, laat u dan vooral inlichten door uw wijkkerkenraadsleden.

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden is opgeheven. Dat gebeurde op 1 juli 1863. Deze opheffing betekende het einde van een verschrikkelijke periode. Een periode waarin Afrikaanse medemens en dieren werd behandeld. Of nog veel slechter dan dieren: wreed en onmenselijk. Tot onze schaamte heeft ook onze VPG daarin een onmenselijke rol gespeeld. Men heeft zelfs de Bijbel gebruikt om de slavernij te rechtvaardigen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat de niet-blanke medemens zich niet welkom voelde in de Fortkerk. Als Centrale Kerkenraad zijn we van mening dat de VPG deze herdenking niet ongemerkt voorbij mag laten gaan. We willen onze stem laten horen en zeer duidelijk maken dat dat wat er in het verleden is gebeurd, fout is. En nooit weer mag gebeuren. Want ook al is de slavernij al 150 jaar geleden afgeschaft, het onderwerp en de herinneringen leven nog steeds, er is nog veel wrok en pijn. Dit zouden we achter ons moeten laten. Voor altijd.

We zouden met elkaar een proces moeten ingaan waarin we over en weer begrip leren opbrengen voor elkaar. Maar hoe moeten we dat doen? Wat moeten wij als afstammelingen van slavenhouders doen zodat afstammelingen van slaven voelen dat wij het oprecht menen? Daarbij moeten we zeker niet vergeten dat ook afstammelingen van slaven tot onze kerkelijke gemeente behoren.

In een op 19 februari 2013 gehouden vergadering van de C.K. en het Ministerie zijn we tot de slotsom gekomen dat het zou helpen wanneer we met elkaar in gesprek gaan en in gespreksgroepen met elkaar in een open sfeer gaan praten. In de komende tijd willen we u motiveren aan deze gesprekken mee te doen. Dat motiveren zal gebeuren vanaf de kansel, maar ook op individuele basis. Ik spreek de hoop uit dat velen van u aan deze gesprekken zullen deelnemen.

In een andere rubriek in deze editie van VPG-Nieuws treft u een artikel aan over verzoening. Dit artikel is opgesteld in nauwe samenwerking met de VerzoeningsCoalitie Nederland. Een stichting die in veel landen ervaring heeft opgedaan met verzoening tussen bevolkingsgroepen.

Voordat ik afsluit wil ik een ieder herinneren aan de gemeente groei-groepen waar we op maandag 11 maart 2013 mee zullen beginnen. Opgeven kan bij ds. Wim Lolkema of bij mijn persoon.

De startbijeenkomst is van 20.00 – 21.30 uur aan de Commandeursweg 77 te Sun Valley.

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.
Hanco de Lijster.

Kerkvoogdij

De kerk is van blijvende waarde



Voorzitter: Andre Lorier
Fortkerk: André Lorier
Emmakerk: Denise Schrader
Ebenhezer Church: Franklin James

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar één van de rekeningen van de VPG:
RBTT: 1183036
Maduro: 90091204
Giro: 559911
o.v.v. kerkelijke bijdrage

Diakonie

Helpen waar geen helper is



Voorzitter: Lia Vliegthart-de Mees
vliegthart@gmail.com 525-3338
Secretaris:
Penningmeester: Friedeman Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163
Overige leden: zie wijkberichten

Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

Ingezonden

Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie



Tips voor het schrijven:

- Schrijf kort en helder
- Geef uw tekst een titel
- Schrijf vanuit het positieve
- Vermeld uw naam

Het Cultureel Comité Fortkerk (CCF)

P.J. Boodt

Wie weet wat dit is, het CCF? Wat het doet? Misschien hebt u (je) er wel van gehoord. Maar weet u echt wat het voorstelt? Het is daarom goed om er iets meer over te vertellen.

Het CCF werd opgericht bij de restauratie van de Fortkerk in 1990. Er was bij de restauratie geld over wat gebruikt werd voor het inrichten van de consistorie als museum. Bovendien zou de doelstelling van het CCF worden om door het organiseren van tentoonstellingen en concerten te trachten voldoende geld bij elkaar te brengen, te gebruiken voor het onderhoud van de Fortkerk.

Het museum werd ingericht door mevr. Dudi Smeets – Muskus, samen met Carel de Haseth en de archeoloog Jay Haviser. Als u er nog nooit geweest bent.....doen! U krijgt daar een uitstekend overzicht van de geschiedenis van het protestantisme op Curaçao. Met prachtige artefacten van opgravingen, oude kleren, oude boekwerken, foto's, de oude allereerste kerkklok van de Fortkerk en nog veel meer. Redenen te over om het museum een keer te bezoeken. Het is op werkdagen open van 9.30 tot 12.30 uur en kosteres Aurelia Palm zal u graag onder betaling van een klein bedrag toegang verlenen. Er zijn mooie postkaarten en boeken over de VPG te koop.

In de jaren na de oprichting werden door het CCF talrijke concerten georganiseerd. Het is ondoenlijk om de honderden optredens en uitvoeringen van lokale en internationale artiesten op te noemen, maar een paar recente zullen we vermelden.

Optredens van Harry Moen met zijn ensemble; de pianist Harold Martina; het concert van "de drie Baritons" (dat wegens plaatsgebrek door de vele aanvragen moest plaatsvinden in het Hyatt);

de masterclass van Marco Bakker en Ernst Daniel Smid; het Caribisch feest met Gino Coelho en de Cubaanse trompettist Igor Rivas; Henk van Twillert met Vento di Norte. En afgelopen december het concert rondom Rudolf Palm. De tentoonstelling over Filigrainwerk. De "Cross exhibition" van beeldend kunstenaar Jolanta Pawlak met een optreden van de beroemde Curaçaose mezzosopraan Tania Kross.

En in samenwerking met de Kunstkring Curaçao ook allerlei andere activiteiten op muziekgebied.

Wat kon het CCF aan onderhoud doen? Ook hier weer een greep uit het vele wat er mogelijk was: het verven van het interieur van de kerk, enkele jaren geleden. De aanschaf van de nieuwe liftstoel. De renovatie van het museum. De aanschaf van de nieuwe concertvleugel en de verhuizing van de oude vleugel naar de Emmakerk. De aanschaf en installatie van de nieuwe geluidsinstallatie. Het vernieuwen van de totaal verrotte shutterdeuren aan de buitenkant van de consistorie. En binnenkort de renovatie van de kapotte glas-in-lood-ramen. Het samenwerken in de Stichting tot Bevordering van de Pijporgelcultuur voor behoud van het mooie Flentroporgel.

Waar doet het CCF het allemaal van? Helaas kan het werk van het CCF niet allemaal gefinancierd worden uit de opbrengst van de concerten. Het Comité is ook afhankelijk van donaties, onder andere van het Prins Bernhard Cultuur Fonds Caribisch gebied en van MCB, SFT en Fundas-

hon Bon Intenson van Gregory Elias. Maar ook dat alles is lang niet altijd voldoende. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe geldbronnen want het onderhoud van de Fortkerk is een kostbare zaak. Het dak moet nodig gerepareerd worden en de binnenkant heeft ook weer dringend verf nodig. Om die reden overlegt het CCF nu met de Stichting Monumentenzorg over de vraag hoe na de niet-doorgegane deal met Monumentenzorg (oktober 2012) er een plan gemaakt kan worden om meer geld te genereren voor het grote onderhoud van de Fortkerk. De Fortkerk is een plaatsbepalend monument voor het aanzicht van Punda. Een monument waar we trots en dus zuinig op moeten zijn.

En nu de concerten in de nabije toekomst.

Op 12 maart geeft Harold Martina een concert in de Fortkerk. Hij is meesterpianist en yu di korsou. En hij geeft allerlei concerten in de gehele wereld. Hij heeft ons geholpen met de aanschaf van de vleugel. Op 12 maart speelt hij een prachtig programma, met onder andere Beethoven, Mendelssohn, Gottschalk en Liszt. Alle reden dus om dit bijzondere concert te gaan bijwonen.

Einend mei komt Henk van Twillert, bevoegen saxofonist met zijn ensemble van El Sistema uit Venezuela. Ook dit zal heel bijzonder worden. Einend november zal Carel Kraayenhof, de bandoneonspeler die furore maakte tijdens het kerkelijk huwelijk van Willem Alexander en Maxima, met zijn sextet hier op Curaçao een concert geven. Een concert dat we in samenwerking met de Kunstkring organiseren.

Wilt u het CCF ook steunen en donateur worden? Dat kan altijd. U kunt *natuurlijk* naar de concerten gaan. En u kunt uw donaties storten op SFT-rekening 0011.637250.001 tnv VPG "Museum".

Tor slot: wie zijn de leden van het CCF?

Mw. Millicent Smeets-Muskus, voorzitter

P. Jan Boodt, secretaris

Selwyn Maduro, penningmeester.

Reconciliation after many years of slavery

1st of July 1863 - 1st of July 2013: 150 years abolition

On the 1st of July of this year we will commemorate that slavery has been abolished. The time of slavery was a time of severe injustice between one people and another. Words cannot express the intense suffer and terrible things that happened in those days. We find it difficult to imagine that the churches justified slavery those days. This people's sin need to be fully confessed before God and our loved ones so that there will be peace through reconciliation.

Within the VPG (first in the Central Board – CB - at the 19th of February) we have discussed what to do on the occasion of abolition. As CB we have started a process of reconciliation – a difficult and sensitive issue. Because how do we take responsibility? When will there be true reconciliation? Who will decide this? What are the pains and suffering which have followed generation to generation? Can we focus on our future without having a fair view on the facts of slavery in our history? Could some decay in our community be a consequence of slavery? And if so, what decay? We kindly invite you to join in the process of reconciliation (see below: invitation).

We know that if we want to agree on the right confession of guilt, we need to be genuine and never be superficial about this. And we also know that if reconciliation is not on the ecclesiastical agenda, the pain will continue unnecessarily. Acknowledgement of debt can not happen without an understanding of the scientific facts of slavery, the facts which are the reason of pain. These facts we want to record in a document to describe clearly what we are talking about when we want to confess guilt. It is useful to give some biblical backgrounds in this regard.

Biblical background

We believe that as Christians we have to be a good example in society.

Our great example is God who has shown us his love in Christ. Christ has reconciled us with the Father. Through His crucifixion our sins are forgiven and we have access to God's throne, His throne of grace.

2 Corinthians 5: 18 writes: "And all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and has given us the ministry of reconciliation". Our ministry within the VPG is *also* a ministry of reconciliation. Confession, love, forgiveness and reconciliation are key-messages of God in the Bible.

In the bible you can find many stories which explain this clearly. Think about the lost son: everything he did was wrong; when he came to his senses and went back home, he didn't know what to expect. From far away the Father sees him, the son barely has a chance to confess his sins. The Father embraces him and there is reason for a celebration; reconciliation is a fact. God's agape (love) embraces him. No accusation, no recriminations.

You might know the example of the sinner (woman), caught red handed: "Throw a stone", says Jesus "but you have to be without sin" - and everyone dispersed. (John 8).

Can we be honest to God and each other? Do we have the courage and are we able to carry our pain, grief, resentments, bitterness, hatred, and jealousy to God and share it with Him and others?

When the apostle Paul writes about love (agape) we read magnificent things of it. 1 Corinthians 13: 5: Love does not dishonour others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. And: we are called to walk in the footsteps of Jesus. (1 Peter 2: 21-24).

Jesus Christ is our example, and we want to follow him. Luke 23: 34: Father, forgive these people! They don't know what they're doing.

As Christians we will always look to God's answers on all negative feelings. We will definitely not belittle or trivialize these feelings, as if nothing had happened.

Corporate Reconciliation

In following of this, we as a church have ecclesiastical debts which we want to confess. This is the so-called corporate reconciliation.

An example of corporate reconciliation in the bible is 2 Samuel 21: 1-14. While David was king, there were three years in a row when the nation of Israel could not grow enough food. So David asked the Lord for help, and the Lord answered: "Saul and his family are guilty of murder, because he had the Gibeonites killed." The Gibeonites were not Israelites; they were descendants of the Amorites. The people of Israel had promised not to kill them, but Saul had tried to kill them because he wanted Israel and Judah to control all the land. David had the Gibeonites come, and he talked with them. He said: "What can I do to make up for what Saul did, so that you'll ask the Lord to be kind to his people again?"

In Matthew 23: 35 Jesus is angry with the Pharisees, telling them: That is why you will be held guilty for the murder of every good person, beginning with the good man Abel".

Leviticus 26 deals with the corporate behaviour of Israel as a nation, the blessings and curses for the whole people, and then Lev 26:40-41 says: "But if they will repent of their (corporate!) sins and the sins of their fathers, then...". This chapter provides the biblical basis for repenting of the "sins of the fathers". This chapter is also the theological basis for the prayer of David in 2 Sam 21 and of Daniel, Ezra and Nehemiah (Dan 9, Ezr 9 and Neh 1) when they pray.

Invitation

Therefore we like to ask you to think and join with us in this important process of reconciliation, in an open dialogue without convictions, to acknowledge our shortcomings before God and brothers and sisters. *You are kindly invited to this. And if you are interested to participate in this reconciliation process or if you have any question, please contact your pastor.*

Of course we count on your prayers. Please pray that we all stay humble and that the Holy Spirit will lead us in this process towards true reconciliation. Please pray that we will follow the examples given herein by Christ, giving thanks to Jesus for His sacrifice on the cross.

VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie

Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...

Ik zoek...

Wie kan mij helpen?

Wasmachine

Wegens vertrek naar Nederland geschonken aan de diaconie een halfautomatische wasmachine, 220V. Heeft nieuwe slang nodig. Prijs n.o.t.k.
Voorzitter van de diaconie Lia Vliegthart-de Mees
vliegthart@gmail.com; 525-3338

Advertentieruimte

Hier kan uw gratis (tot 25 woorden) advertentie staan. Voor **voorwaarden**:
vpgnews@gmail.com

Zoekt u een **hulp in de huishouding, een oppas** of een **handje in de tuin**? De diaconie kent mensen die graag willen werken.

Lia Vliegthart-de Mees
vliegthart@gmail.com; 525-3338

Te koop gevraagd

Sjoelbak, officiële maat en in goede conditie.

Te koop aangeboden

mooi Chinees Mahjong spel, weinig of nooit gebruikt, prijs n.o.t.k.

J.Boodt-Kuyken, tel 747 3950

Verkoop en verhuur van chalets



RECREATIE
P A R K

BEN'S DREAM

de Rimboe

Recreatiepark Ben's dream de Rimboe ligt midden in de Veluwe bossen. Goed uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland. Wel eens gedacht aan een eigen chalet of tweede huis met koop- of huurgrond?

Ben en Mia Oppelaar
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl

Spetterende baaidag op Daaibooi voor alle kinderen en jongeren van 6-16 jaar

Woensdag 3 april



Voor meer informatie zie blz. 12

Een hollands gedicht voor de veertigdagentijd

uit: Als de graankorrel sterft

Veertig dagen nog tot Pasen
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.
Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd en moeite samenging.

Veertig weken duurt het groeien
van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder
tot het klaar is om te komen
volheid is en nieuw begin.
Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd en moeite samenging.

Veertig jaren van een leven
zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen
wat met moeite werd verkregen,
daardoor worden mensen vrij.
Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd en moeite samenging.

Veertig dagen nog tot Pasen
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd en moeite samenging.

Joodse films

Ds. W. Lolkema

Er is weer een joodse film te zien in de ambtswoning van de synagoge aan de Gladiolenweg 4. En wel op woensdagavond 13 maart om half acht. U hebt vrije toegang, maar een vrije gift wordt zeker op prijs gesteld.

De film heet: It Runs in the Family. Deze is uit 2003, is in het Engels en duurt 109 minuten.

De film gaat over grootvader Mitchell die te kampen heeft met de gevolgen van een hersenbloeding. Zijn zoon Alex werkt als advocaat in de zaak die zijn vader Mitchell heeft opgericht. Hij vraagt zichzelf af waar zijn werk eigenlijk goed voor is. De twee zonen van Alex en Rebecca zorgen intussen voor allerlei problemen. Alex begeeft zich ook nog eens in een buiten-echtelijke romance waardoor zijn huwelijk serieus gevaar loopt. Alles komt uiteindelijk goed,... maar dat gaat bepaald niet vanzelf.

