

# VPG

## News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao  
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao  
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

### *Slavernij in het oude testament*

Ds. H. Végh

Op 1 juli a.s. is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in het Koninkrijk der Nederlanden. Er wordt in deze tijd veel geschreven en gesproken over de slavernij. De meningen over hoe dit fenomeen te duiden lopen uiteen. Wel is duidelijk, dat slavernij van alle tijden is en in alle werelddelen voorkomt. Het houden van en handelen in slaven is niet beperkt tot één bepaald ras, het komt wereldwijd voor. Om het fenomeen slavernij in het verleden te duiden is zorgvuldige bestudering van de bronnen nodig. Die alleen kunnen ons duidelijk maken wat er precies in het verleden gebeurd is met betrekking tot slavernij. Maar daarbij zullen we wel in het oog moeten houden door wie die teksten precies geschreven zijn, als het gaat om schriftelijke bronnen.

Naast de schriftelijke bronnen is er ook de mondelinge overlevering, die later op schrift gesteld is. Beide soorten bronnen zullen we moeten bestuderen vóór we een gefundeerd oordeel kunnen geven over het fenomeen slavernij. En naast de feiten, die aan het licht komen, is er nog het morele oordeel. Als kerk laten we ons leiden door de Bijbel. Ook in de Bijbel komen we slavernij tegen. Het was een in de tijd van de bijbelschrijvers geaccepteerd fenomeen. Aan de andere kant kent de Bijbel wel regels rond de slavernij. In twee artikelen wil ik hier licht op werpen. Dit artikel gaat over slavernij in het Oude Testament. Ik baseer me hierbij op een artikel van K.A. Kitchen. Het volgende artikel gaat over slavernij in het Nieuwe Testament.

#### *Slaaf worden*

Hoe werd iemand slaaf? Dat kon op heel veel verschillende manieren gebeuren. Ten eerste kon men slaaf worden doordat men gevangengenomen werd, bijvoorbeeld in de oorlog (Gen. 14:21 etc.). Ten tweede kon men slaaf worden doordat men als slaaf verkocht werd. In het oude Oosten was er een levendige slavenhandel. Denkt u maar aan het feit dat Jozef door zijn broers als slaaf verkocht werd aan Midianitische handelaren die op weg waren naar Egypte. Ook Israëlieten mochten slaven kopen en wel buitenlandse slaven van buitenlandse

eigenaren (Lev. 25:44v.). Slaven werden soms verkocht van land tot land (vgl. Jozef, Gen. 37:36; 39:1). Veel Semitische slaven kwamen in Jozefs tijd in Egypte terecht, voornamelijk door handel.

Men kon ook door geboorte slaaf worden. Als slavenouders kinderen kregen, werden deze kinderen ook slaaf. (zie Gen. 15:3; 17:12v., 27, etc.).

Iemand kon ook in slavernij raken als herstelbetaling. Dat was bijvoorbeeld het geval als een dief gearresteerd werd en vervolgens veroordeeld om de aangerichte schade te vergoeden. En als hij een boete moest betalen voor zijn vergrijp. Als hij hier niet aan kon voldoen werd hij als slaaf verkocht om het benodigde bedrag toch bijeen te krijgen (Ex. 22:3; dit kwam ook voor in de Codex van Hammurabi).

Ook ten gevolge van schulden kon men in slavernij geraken. Iemand die schulden had werd vaak gedwongen zijn kinderen als slaaf te verkopen of zijn kinderen werden gewoon in beslag genomen door de schuldeiser (2 Kon. 4:1; Neh. 5:5,8). Een tragische en mensonterende situatie. In de Codex van Hammurabi lezen we dat een schuldenaar die niet kon betalen, samen met zijn vrouw en kinderen tot slaaf kon worden gemaakt en drie jaar voor de schuldeiser moest werken en dan vrijgelaten werd. Dit is waarschijnlijk de achtergrond van de regel in de wet van Mozes (in Ex. 21:2-6, 7-11 en Dt. 15:12-18), dat een Hebreeuwse slaaf zes jaar moest werken voor zijn meester; maar als hij vrijgelaten werd, moest hij ondersteuning krijgen om opnieuw te kunnen beginnen. Bestond die ondersteuning uit geld of goederen? In Dt. 15:14 lezen we het antwoord op die vraag. De meester moet hem een deel geven van zijn kudde, van zijn graan en wijn of van wat de Heer hem ook maar gegeven heeft. Het volgende vers geeft de motivatie van dit gebod: de meester moet bedenken dat hij zelf (of zijn voorouders) slaaf is geweest in Egypte. Hier geldt dus: we moeten Gods goedheid aan elkaar doorgeven. We moeten de naaste behandelen zoals we zelf behandeld zijn. Zie de gelijkenis over de vergiffenis in het N.T. (Mt. 18 : 21-35).

Niet kunnen betalen was de belangrijkste reden voor het feit dat iemand in het bijbelse Oosten als slaaf verkocht werd.

Mei 2013

1-2

Hoofdartikel

Ds. H.Végh

3

Meditatie

Ds. C.W. Smit

4-5

Informatie:

Bijbelleesrooster

Kerkdiensten

6-11

Berichten uit de  
wijken

12-13

Kerk, Jeugd en

School;

Centrale Kerkenraad

14-15

Diakonie

Kerkvoogdij

Ingezonden

16

VoorElkaar

Men kon ook in slavernij geraken door zichzelf te verkopen. Hier is dus sprake van vrijwillige slavernij. Iemand deed dit om aan armoede te ontkomen. Als slaaf werd je tenminste onderhouden door je meester. Dit fenomeen was wijd en zijd bekend. We lezen dit in Lev. 25:39-43, 47v. Maar men wist ook van vrijlating in het Jubeljaar. In het Jubeljaar moesten namelijk alle slaven worden vrijgelaten. Dit om iedereen weer gelijke kansen te geven. Scheefgegroeide verhoudingen en economische ongelijkheden werden zo weer recht gezet. Maar iemand die dan vrijgelaten werd, moest dan toch weer voor zichzelf zorgen en de vraag was: redde hij dat? Over het Jubeljaar kunnen we lezen in Lev. 25. Hieruit kunnen we opmaken dat de wetten van Mozes sociale wetten zijn. Men had oog voor de zwakken aan de onderkant van de samenleving. Tot hen behoorden ook de slaven. Deze vaak rechteloze mensen kregen toch zorg en steun.

Tenslotte kon men slaaf worden door ontvoering. Maar dit was een overtreding waarop de doodstraf stond. We vinden dit zowel in de Codex van Hammurabi als in de wet van Mozes (Ex. 21:16; Dt. 24:7). De broers van Jozef hadden zich schuldig gemaakt aan dit vergrijp. Als ze later voor Jozef verschijnen zijn ze dan ook bang dat ze ter dood gebracht worden.

### *Slaven als privé-eigendom*

In Israël kende men zowel slaven die privé-eigendom waren als slaven die behoorden tot de staat of de tempel. Nu ik dit schrijf, gaat het door me heen: hoe kan iemand een andere mens tot eigendom maken? Elk mens is toch een vrij wezen? Wie zijn wij, dat we een ander zien als een object of koopwaar? Maar dit is iets dat pas in de laatste twee eeuwen zo gezien wordt. Vóór die tijd zette men nauwelijks vraagtekens bij het fenomeen slavernij.

De wet van Mozes (evenals de Codex van Hammurabi vijf eeuwen eerder) probeerde te voorkomen, dat hele volksstammen in slavernij geraakten. Als er een economische recessie was, die de kleine boeren trof, zou dat het geval kunnen zijn. Daarom werd de tijd dat een schuldenaar die zijn schulden niet kon betalen en slaaf van een meester werd, beperkt tot zes jaar. Als een man, die getrouwd was, toen hij tot slaaf werd gemaakt, weer werd vrijgelaten, nam hij zijn vrouw mee. Maar als hij ten tijde van zijn slaaf-woorden ongehuwd was en de meester hem een vrouw had gegeven, bleven de vrouw en de eventuele kinderen, die uit die verbintenis waren voortgekomen, van de meester. Maar men kon er ook voor kiezen om in dat geval in dienst van de meester te blijven en het gezin behouden (Ex. 21:6; Dt. 15:16v.). In het Jubeljaar werd hij in elk geval weer vrijgelaten (Lev. 25:40) en hij kreeg dan zijn verloren erfdeel terug (Lev. 25:28).

Zoals boven al gezegd, was het Jubeljaar een belangrijke gebeurtenis in het sociale en economische leven van Israël. Een Israëliet die zichzelf vrijwillig als slaaf had verkocht om aan de armoede te ontkomen, moest zijn meester tot het Jubeljaar dienen. Dan ging hij vrijuit (Lev. 25:39-43) en kreeg hij zijn verloren erfdeel terug. Maar als zijn meester een buitenlander was, kon hij op enig moment vóór het Jubeljaar (eens in de vijftig jaar was het zover) zijn eigen vrijheid terugkopen of vrijgekocht worden door een familielid (Lev. 25:47-55). Men vraagt zich af hoe de slaaf aan de middelen kwam om zijn vrijheid terug te kopen. Misschien moest hij een aantal jaren voor de meester werken, zoals Jakob jarenlang werkte voor zijn oom Laban om aan de vrouw te komen. Maar als de slaaf dan weer vrij was, moest hij zorgen niet opnieuw in armoede te vervallen en dat zal niet altijd meegevallen zijn. Hij had zich ook niet voor niets als slaaf verkocht.

Voor vrouwelijke slaven waren er speciale wetten en gewoonten. Als de vrouw van een meester geen kinderen kon krijgen, kon de slavin van de vrouw van de meester kinderen krijgen ten behoeve van de kinderloze vrouw. We lezen in Gen. 16 dat Sarai's slavin Hagar voor de kinderloze Sarai een kind ter wereld bracht: Ismaël. Het draagmoederschap is geen uitvinding van onze tijd, maar al eeuwenoud. Ook in spijkerschriftdocumenten uit Ur wordt dit fenomeen beschreven.

Als een Hebreeuws meisje als slavin werd verkocht, genoot ze een bijzondere bescherming (Ex. 21:7-11). Ze zou haar meester kunnen trouwen, of zijn zoon, of de concubine van de meester kunnen worden, maar als de meester van een van deze drie mogelijkheden geen gebruik maakte, zou ze vrij uitgaan.

Buitenlandse slaven hadden minder rechten in Israël. Ze konden permanent in slavernij gehouden worden en samen met ander familie-eigendom overgedragen worden (Lev. 25:44-46). Ze konden aan de nakomelingen nagelaten worden. Maar ze hoorden wel tot de kring van het volk Israël. De besnijdenis, de feesten, Pasen en de sabbatsrust waren ook van toepassing op hen.

Als een vrouw in de oorlog door Israël gevangengenomen werd, kon een Israëliet haar tot vrouw nemen. Ze zou dan niet langer meer slaaf zijn. Maar als ze dan vervolgens verstootten werd, ging ze vrij uit en werd ze niet alsnog slaaf (Dt. 21:10-14).

### *De behandeling van slaven*

Hoe werden de slaven door hun meesters behandeld? Dat was van geval tot geval verschillend. Het hing af van de persoonlijkheid van de meester. Het was mogelijk, dat er een vertrouwensrelatie bestond tussen meester en slaaf. We kunnen denken aan de vertrouwelijke omgang tussen Abraham en zijn oudste knecht Eliëzer. Abraham vertrouwde het Eliëzer toe een vrouw te zoeken voor zijn zoon Izaäk (vgl. Gen.24:39-61). Er kon ook een relatie van genegenheid en liefde ontstaan tussen meester en slaaf (Dt. 15:16). In dat geval kon de slaaf ervoor kiezen permanent bij zijn meester te blijven. Soms kon een meester een slaaf ook hard straffen. Het kon dan ook gebeuren, dat een slaaf overleed ten gevolge van de harde straf (vgl. Ex. 21:21). Als de slaaf ten gevolge van de straf (bijvoorbeeld stokslagen) meteen overleed, dan moest er "vergelding plaatsvinden" (vs. 20). Waaruit die vergelding bestaat, wordt niet gezegd. Werd de slavenmeester dan zelf gestraft? Moest hij een boete betalen? Maar als de slaaf ten gevolge van de stokslagen na een paar dagen overleed, ging de meester vrijuit. Het motief was: hij werd al genoeg gestraft door het verlies van zijn eigendom. De meester leed dan verlies, want hij had een slaaf minder. Maar het is toch merkwaardig, dat hij wel gestraft werd als een slaaf meteen overleed, maar niet als de slaaf na een paar dagen overleed.

Als een meester een slaaf met opzet doodde, werd hij daarvoor wel gestraft (Lev. 24:17,22). In vers 17 lezen we, dat hij dan ter dood gebracht moest worden.

Het is mogelijk, dat slaven uiterlijke tekenen van hun slavernij droegen, zoals in Babylonië het geval was, maar dit is niet zeker.

Slaven hadden rechten en konden die opeisen (Job 31:13). Uit de tekst in Job wordt niet duidelijk welke rechten dat zijn, maar zeer waarschijnlijk moeten we denken aan de rechten, die de wet van Mozes hen geeft. Ze konden zich dus beroepen op de wet van Mozes; maar er waren ook meesters die hun zieke slaven aan hun lot overlieten (1 Sam. 30:13). De tekst uit 1 Sam. 30 gaat over een Amalekietische meester, een buitenlander dus. Hij liet zijn Egyptische slaaf ziek achter. Kennelijk achtte hij zich niet gebonden aan de wet van Mozes.

In de tijden van de aartsvaders kon een kinderloze meester zijn huisslaaf adopteren en hem erfgenaam maken. Dit wilde Abraham doen met Eliëzer, vóór de geboorten van Ismaël en Izaäk, vgl. Gen. 15:3.

Wat gebeurde er met slaven, die wegliepen? Documenten uit de oude geschiedenis spreken over slaven, die probeerden te ontsnappen en over mensen, die hen daarbij hielpen of hen daartoe aanzetten. Al deze mensen konden straf verwachten. Slaven echter, die van het ene naar het andere land vluchtten, vielen onder een andere categorie. Landen hadden soms wederzijdse uitwijzingsclausules in hun verdragen met elkaar opgenomen (1 Kon. 2:39v. bijvoorbeeld). Dat wil zeggen: als een slaaf van het ene naar het andere land vluchtte en hij werd gevangengenomen, dan werd hij uitgewezen naar het land waar hij vandaan kwam. Sommige landen hadden echter als wet dat, als een landgenoot die in het buitenland tot slaaf was gemaakt, terugkeerde naar het vaderland, hij vrijgelaten zou worden en niet uitgewezen. Vgl. de Codex van Hammurabi. Deze bepaling is waarschijnlijk de betekenis van Dt. 23:16v. Hier lezen we: "U mag een slaaf die bij u zijn toevlucht zoekt, niet uitleveren aan zijn meester".

Na verloop van tijd kon een slaaf ook vrijgelaten worden. We hebben dit boven al gezien. De wet van Mozes bepaalde, dat een schuldenaar, die tot slaaf was gemaakt, na zes jaar vrijgelaten moest worden (Ex. 21:2; Dt. 15:12, 18). Een meester moest zijn slaaf ook vrijlaten, als hij hem letsel had toegebracht (Ex. 21:26v.). De tekst in Ex. 21 spreekt over oogletsel toebrengen, zodanig, dat het oog verloren gaat, of een slaaf een tand uit-slaan. Een meester mocht dus niet naar willekeur straffen. Hij moest de

lichamelijke integriteit van een slaaf in acht nemen. Deed hij dat niet, dan was hij zijn slaaf kwijt en (her)won de slaaf zijn vrijheid. De slaaf genoot dus bescherming onder de wet van Mozes.

Een meisje moest worden vrijgelaten als de meester of zijn zoon niet met haar trouwde of als de meester haar niet tot concubine nam (zie boven, Ex. 21:8,11)

In het Jubeljaar werd een Israëliet, die zichzelf als slaaf had verkocht, vrijgelaten. Hij kon ten allen tijde vrijgekocht te worden van een buitenlandse meester. Men hoefde dan niet te wachten tot het Jubeljaar, dat elke vijftig jaar aanbrak (Lev. 25:39-43, 47-55).

Zoals reeds gezegd: als er onder de krijgsgevangenen, die Israël maakte, "een mooie vrouw is", kon een Israëliet haar trouwen. Ze werd dan niet tot slavin gemaakt. Ze werd niet opnieuw tot slavin gemaakt als haar man haar verstootte. Ze kon dan vrijuit gaan (Dt. 21:10-14).

### Staats- en tempel-slaven

Naast slaven in privé-eigendom waren er ook slaven die eigendom waren van de staat of de tempel. De staats-slavernij werd in Israël op beperkte schaal geïmplementeerd. Enkele voorbeelden: David legde de overwonnen Ammonieten dwangarbeid op (2 Sam. 12:31). Hij stelde hen te werk in steengroeven en steenbakkerijen. Ook dwangarbeid is dus van alle tijden. Men kan zich wel afvragen of slavernij en dwangarbeid hetzelfde is. Misschien is het verschil, dat een slaaf eigendom van zijn meester is en een dwangarbeider in principe een vrij mens, maar in de praktijk komt het op hetzelfde neer. Salomo riep de overlevende afstammelingen van de volken van Kanaän op voor herendiensten. Dat wil zeggen: ze waren verplicht te werken voor de staat (zie 1 Kon. 9:15, 21v.). In 1 Kon. 9:15 lezen we, dat Salomo de bouw van de tempel, het paleis, het Millobolwerk en de stadsmuur van Jeruzalem liet uitvoeren als herendienst, evenals de bouwwerkzaamheden in Hasor, Megiddo en Gezer. Zelfs de tempel is dus gebouwd met bloed, zweet en tranen van de overwonnen volken. Salomo legde deze werkzaamheden dus op aan niet-Israëlieten. Deze woonden nog in het land, omdat de Israëlieten er niet in waren geslaagd ze te vernietigen. Dus als de Kanaänieten niet vernietigd konden worden, moesten ze maar dwangarbeid verrichten. Deze genocide in de naam van de Heer stelt ons voor problemen, maar kan in het kader van dit artikel niet behandeld worden. In 2 Kron. 2 lezen we nog, dat Salomo duizenden buitenlanders aanstelde als sjouwers en steenhouders in het gebergte, evenals opzichters om toezicht op het werk te houden. Hij stelde hen dus aan. Gaf hij hun een contract? In dat geval waren ze geen slaaf, maar deden ze dit werk vrijwillig.

Tenslotte waren er nog de tempel-slaven in Israël. Na de oorlog met Midian claimde Mozes personen en goederen voor de Heer. De krijgsgevangenen moesten de hogepriester en de Levieten helpen in de tabernakel (Num. 31:28, 30, 47). Aan hen werden later toegevoegd de Gibeonieten, die door Jozua gespaard waren ingevolge hun verdrag met Israël. Ze werden "houthakkers en waterdragers" voor het huis en het altaar van de Heer (Joz. 9:3-27). Dat wil zeggen: ze hielpen als knechten in de tabernakel. Later zouden David en zijn ambtenaren buitenlanders aanwinnen, die ook zouden dienen in de tempel.

### Conclusie

In het algemeen kan men zeggen, dat er een humane geest waait in de wetten van Mozes wat betreft de slaven en de slavernij. Slaven waren geen vrije mensen, maar hadden wel rechten. Daarbij valt op dat Hebreeuwse slaven meer rechten hadden dan buitenlandse. Uit de wetten van Mozes spreekt een zorg voor de slaven. Ze hadden volgens de wetten van Mozes meer rechten dan volgens de wetboeken van Babylonië en Assyrië.

In het Oude Testament is er geen sprake van afschaffing van slavernij. Het instituut als zodanig wordt niet ter discussie gesteld. Wel is er sprake van vrijlating van slaven. De slavenmeester in Israël werd beoordeeld naar aanleiding van zijn zich wel of niet houden aan de wet van Mozes. In het volgende artikel zullen we zien hoe dit alles ligt in het Nieuwe Testament.

#### Literatuur:

K.A. Kitchen, Slave and slavery in the Old Testament, in: J.D. Douglas (ed.), The Illustrated Bible Dictionary 3, Leicester etc. 1980, p. 1462-1466.



*Wanneer zij echter hun zonden en die van hun voorouders openlijk uitspreken, namelijk dat ze mij ontrouw zijn geweest en bovendien tegen mij in zijn gegaan – juist daarom zal ik van mijn kant tegen hen in gaan en hen verdrijven naar het land van hun vijanden –, wanneer ze dus hun koppigheid laten varen en zich verootmoedigen en voor hun zucht boeten, dan zal ik weer denken aan mijn verbond met Jakob en aan mijn verbond met Isaak en met Abraham, en dan zal ik ook weer denken aan mijn land. (Leviticus 26: 40-42)*

*"Kunnen we het verleden niet gewoon laten rusten en ons op de toekomst richten?" Dit is een vraag die sommige mensen stellen als het slavernijverleden van Curaçao aan de orde komt. Ik geloof dat we dat niet kunnen laten voor wat het is. Om verschillende redenen. Eén van die redenen is mijn overtuiging dat schuld niet verjaart en dat de gevolgen van zonden generaties lang kunnen voortwoekeren. Onze zonden brengen vervreemding teweeg tussen God en ons. Waar misdaden voor de wet kunnen verjaren, doen ze dat niet voor God. Zonde en schuld moeten beleden worden voor Gods aangezicht om uitgewist te kunnen worden. Zonden hebben het in zich om belemmeringen op te werpen in de omgang met God en zelfs de nakomelingen van de daders van onbeleden - en dus onverzoende - zonden kunnen ter verantwoording geroepen worden, zoals blijkt uit teksten als bijv. Matt 23:35. Jezus zelf spreekt hier: er is een oude schuld, bloed dat schreeuwt van de aarde en waarvoor nog nooit vergeving is gevraagd; dat komt dan neer op de hoofden van nakomelingen die zichzelf rechtvaardig achten! (Een andere toepasselijke tekst vinden we in 2 Sam 21:1 waar de (vorige) koning heeft gezondigd en het hele volk lijdt onder deze schuld. David wordt zo gedwongen zich te identificeren en vraagt in vers 3 hoe hij de zonde van zijn voorganger kan goedmaken: wat de (financiële !) compensatie moet zijn! Vers 4: "Wat u ook vraagt, ik zal het toestaan.")*

Ik geloof dat de slavenhandel en alle praktijken die daarbij kwamen kijken, grote zonden zijn en waren, die beleden moet worden om vergeven te kunnen worden. Maar ik moet u eerst eerlijk bekennen: tot een paar maanden geleden had ik niets met het fenomeen corporatieve schuld. "Wat mijn voorvaders misdaan hebben, daar ben ik toch niet verantwoordelijk voor?" zo luidde mijn redenering. Totdat ik artikelen onder ogen kreeg over 'corporatieve schuld' en 'identificerend schuld belijden' van de verzoeningscoalitie in Nederland, die aantonen dat deze begrippen Bijbels gefundeerd zijn, alwaar ik ook voor deze meditatie mijn inspiratie heb opgedaan (zie [www.verzoeningscoalitie.nl](http://www.verzoeningscoalitie.nl))

Eén van de kernteksten in dit verband is Leviticus 26, zoals u die hier boven vindt. Daar staat dat als het volk zijn zonden en die van hun voorvaderen belijdt, dat er dan vergeving en verzoening mogelijk zal zijn. *Wauw: dus nakomelingen kunnen wel degelijk voor fouten van het voorgeslacht schuld belijden. Identificerend schuld belijden wordt dit genoemd. Op verschillende plaatsen in de Bijbel komen we dit principe vervolgens tegen, maar het duidelijkst is dat in Daniël 9, waar Daniël 15 verzen lang de zonden van zijn volk belijdt, smekend, zich met zijn volk identificerend, oa in vers 7 en 8: "U, Heer, staat in uw recht, maar tot op deze dag staat de schaamte ons op het gezicht, ons, de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem, alle Israëlieten, of ze nu dichtbij zijn of ver weg, in alle landen waarheen u hen hebt verdreven vanwege hun ontrouw jegens u. HEER, ons en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten staat de schaamte op het gezicht, omdat wij tegen u gezondigd hebben."*

Vervolgens zien we de priester Ezra dezelfde zonden belijden, als de terugkeer van de ballingen na ongeveer veertig jaar stopt, in Ezra 9: 6-15. Als dan Nehemia in hoofdstuk 1:6 vv dit ongeveer tien jaar later nogmaals doet, lijkt het genoeg te zijn.

Uit deze teksten wordt duidelijk dat deze drie mannen, hoewel ze de beleden zonden niet zelf begaan hadden, er voor kozen om zich te identificeren met hun volk. Ze zeiden niet, met het vingertje van zich af wijzend: "zij, die anderen, die voorouders van ons, hebben gezondigd", maar ze gebruiken de eerste persoon meervoud: "Vanaf de Vervolg op pagina 14

## VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about ANG 2,000.00 per month. If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending an e-mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

## Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeentelieden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (zie daar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaaltafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de "inzameling van de gaven", de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collectes bestemd voor de diaconie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij beheert het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. De eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere instelling:

19 mei

Kinderoorden Brakkeput

En de overige zondagen voor het wijkwerk.

### VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

### Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.

[vpg-cur@curlink.com](mailto:vpg-cur@curlink.com)

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

### Redactie:

Ds. W. Lolkema  
Dhr. E. Sliker  
Vacatures

### Opmaak:

Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren  
**Druk:** Drukkerij "De Stad" NV  
**Distributie:** dhr. F.J. Rhuggenaath  
**Oplage:** 1400 drukexemplaren zwart-wit.  
Ruim 110 emailxemplaren.

**Kopij** kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com)

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen 22 mei; verschijningsdatum 2 juni**

## Bijbelleesrooster

|        |                    |                                     |
|--------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 mei  | Psalm 6            | Tranen                              |
| 2 mei  | Hebreeën 4:14-5:10 | Invoelend vermogen                  |
| 3 mei  | Hebreeën 5:11-6:8  | Vervolgonderwijs                    |
| 4 mei  | Hebreeën 6:9-20    | Eed en belofte                      |
| 5 mei  | Hebreeën 7:1-10    | Hoge priester                       |
| 6 mei  | Hebreeën 7:11-28   | Hoogste priester                    |
| 7 mei  | Hebreeën 8:1-13    | Vernieuwing                         |
| 8 mei  | Hebreeën 9:1-14    | Offerdienst                         |
| 9 mei  | Hebreeën 9:15-28   | Beeld en betekenis                  |
| 10 mei | Hebreeën 10:1-10   | Opoffering                          |
| 11 mei | Hebreeën 10:11-18  | Geen offer meer nodig               |
| 12 mei | Psalm 7            | Tegenstellingen                     |
| 13 mei | 1 Koningen 1:1-21  | Opvolgingsstrijd                    |
| 14 mei | 1 Koningen 1:22-40 | Een nieuwe koning                   |
| 15 mei | 1 Koningen 1:41-53 | Salomo - de vredelievende           |
| 16 mei | 1 Koningen 2:1-12  | Laatste wil                         |
| 17 mei | Psalm 10           | Sterkte voor zwakken                |
| 18 mei | Johannes 14:1-14   | Weg naar een woonplaats             |
| 19 mei | Johannes 14:15-31  | Bemoediging                         |
| 20 mei | Johannes 15:1-17   | Groei en bloei                      |
| 21 mei | Psalm 12           | Opkomen voor zwakken                |
| 22 mei | Lucas 5:17-26      | Een vriend laat je (niet) zakken    |
| 23 mei | Lucas 5:27-39      | Oud en nieuw                        |
| 24 mei | Psalm 20           | Motie van vertrouwen                |
| 25 mei | Spreuken 8:1-21    | Filosofie - liefde voor de wijsheid |
| 26 mei | Spreuken 8:22-36   | Scheppingsverhaal                   |
| 27 mei | Spreuken 9:1-18    | Wijsheid duurt het langst           |
| 28 mei | Lucas 6:1-11       | Blij met de sabbat                  |
| 29 mei | Lucas 6:12-26      | Bergrede in de vlakke               |
| 30 mei | Lucas 6:27-38      | Beloning op langere termijn         |
| 31 mei | Lucas 6:39-49      | Geloven moet je doen                |

|         |                   |                                     |
|---------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 juni  | Lucas 7:1-10      | Zeggingskracht                      |
| 2 juni  | Galaten 1:1-12    | Geen ander evangelie                |
| 3 juni  | Galaten 1:13-24   | Paulus over zijn roeping            |
| 4 juni  | Psalm 21          | Koningslied                         |
| 5 juni  | Spreuken 10:1-11  | Kracht-termen                       |
| 6 juni  | Spreuken 10:12-22 | Spreken is modder, zwijgen is goud. |
| 7 juni  | Spreuken 10:23-32 | Tegenstellingen                     |
| 8 juni  | Psalm 26          | Schone handen                       |
| 9 juni  | Lucas 7:11-17     | De zoon komt terug                  |
| 10 juni | Lucas 7:18-35     | Meedoen of niet                     |
| 11 juni | Lucas 7:36-50     | Voetwassing                         |
| 12 juni | Lucas 8:1-15      | Zaaien                              |



### Een geboorte?

Stuur ook uw kerk om kaartje



### Gaat u verhuizen?

Laat het ook uw kerk even weten



### Trouwplannen?

Uw kerk stelt een bericht erg op prijs



## Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek in Nederland en op Curaçao onder de aandacht te brengen.

De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een oplopend tarief.

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

## Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpgnews@gmail.com



## Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk

Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.

Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher

Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: [vpg-cur@curlink.com](mailto:vpg-cur@curlink.com)

Website: [www.vpg-curaçao.com](http://www.vpg-curaçao.com)

### Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.

If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

### Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor

Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen

De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

### Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

## Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



### Radio Semiya 98,5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag  
13.30 - 14.00 uur [www.tunein.com/  
radio/Radio-Semiya-985-s125382/](http://www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-985-s125382/)

4-5 ds. H. Végh  
11-5 ds. C.W. Smit  
18-5 br. D. Lopes  
25-5 ds. W. Lolkema  
1-6 rev. L. Warren  
8-6 ds. H. Végh

Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feed back willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?



### Ebenezer Church

Oranjestraat 111

5-5 rev. L. Warren; Holy Communion  
9-5 rev. L. Warren; Ascensionday;  
10 pm  
12-5 br. D. Lopes; Mothersday  
19-5 Youth and children; Pentecost  
26-5 rev. L. Warren  
2-6 rev. L. Warren; Holy Communion  
9-6 sis. Y. Isidora



### Fortkerk

Fort Amsterdam

5-5 ds. W. Lolkema  
9-5 ds. W. Lolkema; Hemelvaart; gezamenlijke dienst met Emmakerk in de Emmakerk!!  
12-5 ds. W. Lolkema; bevestiging van ambtsdragers  
19-5 ds. W. Lolkema; Pinksteren  
26-5 zr. Y. Isidora  
2-6 ds. W. Lolkema  
9-6 ds. W. Lolkema; Heilig Avondmaal



Oecumenisch middaggebed 12.30 – 13.00 uur: 15 mei en 5 juni



### Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

5-5 ds. H. Végh  
ds. H. Végh; Papiamentstalig; 17 uur  
9-5 ds. W. Lolkema; Hemelvaart; gezamenlijke dienst met Fortkerk  
12-5 ds. H. Végh  
19-5 ds. H. Végh; Pinksteren  
26-5 br. D. Lopes  
2-6 ds. H. Végh; Heilig Avondmaal  
zr. Y. Isidora; Papiamentstalig; 17 uur  
9-6 ds. H. Végh; gemeentezondag; Lagun

# Ebenezer Church



**Ebenezer Church**  
Wijk I Phone: 465 3121

**Minister**

Rev. L. Warren 465 7061 res  
Bramendiweg 100 679 1992 cel  
LeanderWarren@yahoo.com

**Local Preachers in VPG Service:**

Br. D. Lopes 465 3207 res  
Sr. Y. Isidora 767 3769 res  
462 4601 work

**Local Board Team**

**Elders:**

Br. D. Nisbeth 520 3015  
(Chair)  
Br. D. Martina 733 1628  
563 0557  
Br. F. James 767 9068 res

**Deacons:**

Br. A. Fernandes 524 7036  
Sr. B. Lester 868 8206 res  
522 1667  
Sr. C. Vivas Josepa 515 3081  
**Sexton**  
Sr. Hilda Leonard 461 7670 res

## Wijknieuws Ebenezer Church L. Sampson

### Lecture

On April 22<sup>nd</sup> "The Men's Fellowship" hosted a lecture given by two representatives of "Kas Hugenholtz" (Centre for Dementia). The topic was "Dementia". Dementia means: mental impairment due to old age or illness. Years ago this disease was considered to be a disease that only touched the elderly. Nowadays people in their thirties show symptoms of this disease. The representatives gave a very good explanation about this disease and how they as professionals deal with the patients in their institution and their families. An explanation was given also about the different forms of dementia; f.e. Alzheimer disease, Vascular dementia, Alcohol dementia. This disease is one that you cannot stop from knocking on your door. Their task is to inform the community of Curacao about this disease, on its risks, how to recognize this disease in your family members and how to deal with it. If you should need more information about this disease, and if they as "Kas Hugenholtz" can be of help to you and your family, do not hesitate to contact them.



### Meaningful Bible Verses for Christian Moms on Mother's Day

Mother's Day is celebrated at different times in many countries all around the world. It is a nearly universal concept - the honoring of mothers. And, in Christian cultures especially, it has a long and venerable history.

The Bible is filled with many beautiful and insightful passages in honor of mothers and motherhood - some well-known, some more obscure. The following are ten of the best:

May your mother be glad; may she who gave you birth rejoice!

*Proverbs 23:25*

Listen my son, and do not forsake your mother's teaching. It will be a garland to grace your head and a chain to adorn your neck.

*Proverbs 1:8-9*

You brought me out of the womb; you made me trust in you even at my mother's breast. From birth I was cast upon you; from my mother's womb you have been my God.

*Psalms 22:9-10*

The child's mother said, "As surely as the LORD lives and as you live, I will not leave you."

*2 Kings 4:30*

Naked a man comes from his mother's womb, and as he comes, so he

departs. He takes nothing from his labor that he can carry in his hand.  
*Ecclesiastes 5:15*

"Honor your mother, as the LORD your God has commanded you, so that you may live long and that it may go well with you in the land the LORD your God is giving you."

*Deuteronomy 5:16*

Whoever watches the wind will not plant; whoever looks at the clouds will not reap. As you do not know the path of wind, or how the body is formed in a mother's womb, so you cannot understand the work of God, the Maker of all things. Sow your seed in the morning, and at evening let not your hands be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well.

*Ecclesiastes 11:4-6*

Your mother was like a vine in your vineyard planted by the water; it was fruitful and full of branches because of abundant water. Its branches were strong, fit for a ruler's scepter. It towered high above the thick foliage, conspicuous for its height and for its many branches.

*Ezekiel 19:10-11*

What a lioness was your mother among the lions! She lay down among the young lions and reared her cubs.

*Ezekiel 19:1*

We were not looking for praise from men, not from you or anyone else. As apostles of Christ we could have been a burden to you, but we were gentle among you, like a mother caring for her little children. We loved you so much that we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well, because you had become so dear to us.  
*Thessalonians 2:6-8*

### Oasis game

Dia 10 di aprèl Komishon di Bario Hala Kanoa a inisia e proyekto aki. E proyekto ta wordu realisa den koperashon estrecho ku PriceWaterhouse Coopers, ku e aña aki ta celebra nan di 75 aniversario. E tema ta "PwC plays OASIS game Nieuw Nederland". Komo Miss Lee Foundation un grupo di nos miembronan a asisti na e prome reunion ku e grupo organisado. Farida da Costa Gomez i Egmund Valks lo ta aktivo den Oasis Games.

### Kiko ta un Oasis game?

Un Oasis game ta un evenemento pa habitante nan den un sierto bario oumenta e kapasidat pa yuda nan mes mas miho, i konekta habitante den e bario ku nan bisiaña.

E origen di e Oasis game ta for di e favelas den Brasil.

Un Oasis game tin hopi wega, baile i aktividat sorprendante.

Un Oasis game ta tuma lugá durante dos wíent.

Pa realisá e Oasis game den Nieuw Nederland, nos ta buska 30 bolun-

tario pa partisipa.

**Ken nos ta buska?**

1. Boluntario for di e barío ku ke hasi algu pa nan barío.
2. Empresanan ku ke kontribui na e barío
3. Instanshanan i/o organisashonnan ku ke yuda resolve e retonan di e barío.

**Kiko bo ta haña bek?**

Un konekshon berdadero i masha bunita i profundo ku hendenan den bo bisindario!

Un eksperensha ku bo no ta lubida nunca mas!

Dos weekend hopi great i mas gana i animo pa organisa diferente proyektonan den bo mes barío!

Djarason 15 mei: nochi preparashon linformashon-6 p.m.pa 8 p.m. (Obed Anthony Hall)

Prome wikent Oasis Game

- Djabierne 24 mei: orario: 08.00 am - 4.00 p.m.
- Djasabra 25 mei : orario: 09.00 am - 4.00 p.m.
- Djadumingu 26 mei : orario: 09.00 am - 8.00 p.m.
- Djamars 28 mei : orario: 6.00 pm -9.00 p.m.

Di dos wikent

- Djabierne 31 mei : orario: 08.00 am - 5.00 p.m.
- Djasabra 1 juni : orario: 09.00 am - 5.00 p.m.
- Djadumingu 2 juni : orario: 09.00 am - 7.00 p.m.

*What's wrong with Yolo?*

“How does a Christian respond to the popular YOLO (you only live once) philosophy? Do you only live once? How many times do you live, if not? One? Three? I've heard some funny things on the matter, from Christians and others alike.”

First, allow me to provide a little background for those of you over age 25. You've probably never heard the saying unless you work with high school or college students. You may want to begin by reading, “What is YOLO? Only teenagers know for sure” for some background. Urban Dictionary defines YOLO as “carpe diem for stupid people.” When I was younger, I received my healthiest dose of this maxim from Dead Poet's Society, in which the unorthodox professor (Robin Williams) encourages his students to push beyond the boundaries of their youth and the status quo to seize the day. It's so powerful I still cry every time I watch the [spoiler alert] final scene.

The idea behind carpe diem is to live life to its fullest and make your life count by doing something extraordinary because we all die eventually. It sounds similar to the desire of the Psalmist who says, “Teach us to number our days, that we may present to you a heart of wisdom” (Psalm 90:12). YOLO, however, is far less honorable. It's more like saying, “your one life is short, so do whatever you want and don't listen to what anyone else says.” The first is very intentional with a view to the future, while the second is short sighted and selfish. The rise of the YOLO philosophy is reflective of a youth culture that highly values new experiences. The experiences themselves do not need to have an aim or a goal in order for them to be worth trying out. YOLO fits perfectly in our culture because it's all about having an experience without thinking about consequences.

There is a significant problem with a YOLO outlook on life. It reveals how easy it is for us to arrive at wrong conclusions about things based on limited facts. Is life short? Do you live only one time? Even if the answers are yes, they don't tell us how we should live. Yes, we need to seriously ask the question of whether we live only one time. After finding the answer, we need to ask other questions as well. If I only live one

**May:**

- Wed. 1<sup>st</sup> **Fund Raising Fish Fry**
- Thu. 9<sup>th</sup> Worship Service for Ascension Day & Church Family Bonding
- Sun. 12<sup>th</sup> Worship Service of Praise for Mother's Day
- Sat. 18<sup>th</sup> Theological Seminar
- Sun. 19<sup>th</sup> Pentecost & Youth & Children Worship Service
- Sun. 26<sup>th</sup> Worship Service of Bible Study

**June:**

- Sun. 9<sup>th</sup> **Worship Service of Praise and Island Rally**
- Wed. 12<sup>th</sup> Visit Sick & Shut-in Members & Bible Study & Prayer Meeting
- Sat. 15<sup>th</sup> Theological Seminar
- Sun. 16<sup>th</sup> Youth & Children & Father's Day Worship
- Wed. 19<sup>th</sup> Visit Sick & Shut-in & Bible Study & Prayer Meeting
- Sun. 23<sup>rd</sup> Worship Service of Bible Study
- Sun. 30<sup>th</sup> VPG Joint Worship Service at Ebenezer

time, how should I live? The answer to that question is where YOLO falls apart.

The letter written to the Hebrews says, “it is appointed for man to die once, and after that comes judgment” (Heb. 9:27). No matter how much you like the idea of reincarnation or zombies, each person lives once and dies once on this earth. But that doesn't in any way tell us how we should live. We need to look elsewhere to answer that question. The Apostle Paul encourages you to “make the most of your time, because the days are evil” (Eph. 5:16). Or, as another writer says, “don't waste your life.”

(This post is a response to one of the suggestions we've received on the blog. David Quinn. November 26, 2012)

)

Oasis game



Lecture

## Fortkerk



**Fortkerk**  
**Wijk 2** Tel. 747 0691

**predikant**  
Ds W. Lolkema  
Santa Rosa Resort 51-B  
tel: 747 0691  
cell: 512 4828  
E-mail: w.lokema@gmail.com

**Leden van de wijkkerkenraad**

**Ouderlingen**  
Br. L. van der Wolde  
(voorzitter en hulppredikant) 888 9447  
Zr. C. H. Gravenhorst 747 7427  
Br. H. B. Beaujon 736 7108  
Br. A. J. Lorier (kerkvoogdij) 5130956  
Zr. C.P. van Gastel 5129557

**Diakenen**  
Br. F. Hasselbaink 738 1725  
Zr. L. Vliegenthart 525 3338

**Kosteres**  
Zr. A.H. Palm 462 6873

### Wijknieuws Fortkerk Ds. W. Lolkema

*De negentigste verjaardag van mijn schoonvader* en het bijbehorende schitterende familiefeest waren de aanleiding voor mijn vrouw en mij om op 7 april af te reizen naar Nederland. Voor mij was dit het eerste bezoek aan Nederland sinds ons vertrek naar Curaçao, half augustus 2011. En ik moest toch echt weer even wat tijd nemen om te landen in het land waar ik maar liefst 54 jaar heb gewoond - en waar ik (we) ooit ook wel weer eens naar terug zal (zullen) gaan. Het was nu in elk geval bijzonder om allerlei vertrouwde mensen en plekken weer terug te zien. Ook in de kerkelijke gemeente te Roosendaal NB waar ik van 1996 tot en met 2011 heb gewerkt.

Naast het vieren van genoemde verjaardag was ook een hoogtepunt voor mij een bezoek aan daklozenopvang De Kloof aan de Kloveniersburgwal – hartje Amsterdam - waar onze dochter Maike al jaren vrijwilligerswerk doet op de donderdagavond. Op die avond kunnen daklozen daar geheel vrijblijvend terecht voor een kopje koffie of thee en een boterham. Ze kunnen er hun sokken wassen, zich scheren etc. Het was mooi voor deze vader om onze dochter daar aan het werk te zien, op de avond van 18 april. En ik stond al gauw zelf koffie en thee te schenken zodat Maike even kon bijpraten met een vaste bezoekerster die al drie maanden niet meer was geweest.

Sinds enige tijd bestaat het merendeel van de bezoekers op de donderdagavond uit oost-europeanen. En dat geeft weleens wat spanningen met andere vaste bezoekers die zich anders (lees: rustiger) gedragen dan de oost-europeanen.

Maar wie gelukkig altijd aanwezig is als vrijwilliger is Joep: een gepensioneerd politiemans die lang op de Wallen heeft gewerkt en zijn pappenheimers daar heel goed kent. Hij straalt een natuurlijk gezag uit en dat geeft een veilig gevoel. En dat alles speelt zich af aan de Kloveniersburgwal op hemelsbreed plm een kilometer afstand van het Paleis en de Nieuwe Kerk waar HET op 30 april 2013 allemaal gebeurt.

#### Ophef over een lied

De ophef over het koningslied hebben we dus in Nederland meegeemaakt. Dat de tekst niet helemaal klopt, is waar: zo hier en daar ramelt de grammatica en lijken de zinnen wel op niet al te best vertaald engels. Maar in muzikaal opzicht is het best aardig. En hoe belangrijk is het dat er ooit misschien al eens een soortgelijke melodie is geweest voor een ander lied? De hele discussie rondom het lied maakt ook duidelijk wat nationale voetbaltrainers merken met een EK of WK: ineens zijn er dan 16 tot 17 miljoen bondscoaches. En zo zijn er nu ineens ruim zestien miljoen Nederlanders die verstand hebben van het schrijven van liedjes. (Ook in het Caribisch gebied?) Sommige mensen wensen elkaar via de social media nota bene het allerslechtste toe. Vanwege een lied!

Midden in de economische crisis lijkt ineens even niet die crisis het belangrijkste te zijn maar een lied voor onze nieuwe koning. Het kan

verkeeren... We vragen er kennelijk stilzwijgend om, om af en toe eens uitgetild te worden boven het al te alledaagse. En we krijgen wat we vragen.

#### Er liggen in elk geval

drie bijzondere kerkdiensten achter ons. Misschien zegt u: elke dienst is bijzonder. Maar de diensten van 24 en 31 maart waren dat zeker, toen in totaal vijf gemeenteleden belijdenis deden van hun geloof. Het was de afronding van een proces van met elkaar optrekken en elkaar inspireren in het geloof. Samen ontdek je waar je wortels liggen en waar je diepste ankerpunt zich bevindt: namelijk in God die zich in Christus laat kennen. En tijdens die ontdekkingstocht doe je aardig wat kennis op en leer je achtergronden.

Op de Paasmorgen vieren we uitbundig liturgie. Het Halleluja klinkt in vele toonaarden. Maar op de avond voor Pasen begint het eigenlijk al, met de Paaswake. Het mooiste is het begin in stilte, als het licht zich langzaam losmaakt uit het duister. Zo voel je bijna lijfelijk dat de dood niet het laatste woord heeft. Veel dank aan al degenen die hebben meegewerkt aan deze diensten!

#### Elders op deze pagina's

leest u een Ter Gedachtenis over mw. Muskus die overleed op zondag 7 april. Ds. Végh heeft de uitvaart geleid want hij verving mij tijdens mijn vakantie in Nederland. In maart bezocht ik mw. Muskus nog thuis aan de Trompetbloemweg. Ze was toen wel wat verward maar zeker ook heel belangstellend. Nadat we samen een kort gebed hadden gedaan, vertelde ze dat ze heel rustig was. Zo nam ik afscheid van haar. Naar we nu weten: voor de laatste keer. Dankbaar beseffen we dat ze bijna 93 is geworden!

Ik denk haar met liefde en respect.

#### De kerkenraad breidt uit!

Er komen op 12 mei drie nieuwe ouderlingen bij. Namelijk de heren brs. Joop Snel (kerkvoogd) en Harry Walters. En mw. zr. Wilma Kwintenberg. We zijn als kerkenraad – en naar ik aanneem ook als gemeente – bijzonder blij met hen. En we zijn dankbaar voor hun bereidheid om deze taak op zich te nemen.

#### Activiteiten en Kerkdiensten

Er is weer een oecumenisch Middaggebed in de Fortkerk op de woensdagen 15 mei en 05 juni om 12.30 uur. Het duurt een klein half uur. De gespreksgroep Tamarijn is weer op de dinsdagen 7 mei en 4 juni om tien uur. En de gespreksgroep Zeelandia is op maandag 27 mei om tien uur.

De gespreksgroep Meer kan ook nog nieuwe leden gebruiken. We ontmoeten elkaar weer op donderdagavond 23 mei om kwart voor acht in de Fortkerk. En daarnaast begint ook de gemeentegroep

aardig op gang te komen. We ontmoeten elkaar weer op woensdagavond 8 mei om acht uur, Commandeursweg 77. Zie ook de tekst van de praeses CK, verderop in dit blad.

Voor de kerkdiensten verwijs ik u graag naar het rooster op pag. 5. Hemelvaart en Pinksteren zijn natuurlijk echt feestdagen in de komende tijd. Pinksteren zeker, als we de komst van de Heilige Geest vieren: zo is God onder ons, tot op de dag van vandaag. En daaraan vooraf gaat Hemelvaart, lang niet altijd als een feestdag gezien; maar dat is het wel, want het gaat hier om de verhoging van onze opgestane Heer. Als we het nog niet wisten, dan nu wel: Hij is welkom bij de hemelse Vader waar Hij woont en vanwaar Hij deze wereld regeert en onderhoudt. We vieren op deze veertigste Paasdag zijn koningschap. Let op: dit jaar is de dienst (op donderdag 9 mei) in de Emmakerk!!

### *Kort na Pasen,*

op woensdag 3 april, was er weer zo'n prachtige VPG-jeugd-Baaidag. Ditmaal op het strand van Daibooi-Baai. Rond de zeventig jongeren en kinderen deden eraan mee. En een enorme club vrijwilligers. U kunt zich voorstellen dat daar voor de jeugdraad en anderen heel wat uurtjes voorbereiding in zijn gaan zitten. In de ochtend bogen we ons over gelijkenissen uit het Nieuwe Testament. En 's middags hebben we gezwommen. De afsluiting van de dag was bij Emma: een zeer smakelijke barbecue.

Natuurlijk kost zo'n dag het nodige. De kinderen en jongeren betalen sowieso hun eigen niet al te hoge bijdrage van tien gulden. We willen namelijk graag dat alle kinderen die meewillen ook mee kunnen, ook als er meer kinderen uit één gezin meegaan. Maar daarmee zijn nog niet alle kosten gedekt. En dus werd er op Eerste Paasdag gecollecteerd bij de uitgang van de VPG-kerkgebouwen. Onze Fortkerk-gemeente zorgde voor een opbrengst van maar liefst NAF 240. Masha Danki aan u en jullie allemaal!!

### *Een koning komt... en een koningin vertrekt*

Over het koningslied is intussen wel genoeg geschreven. En als u dit blad begin mei leest is de ophef misschien al weer helemaal voorbij, laten we dat hopen. Maar voor de vertrekkende koningin schreef Brigitte Kaandorp een wondermooi lied, op de melodie van Ne me quitte pas (Verlaat mij niet) van Jacques Brel. Vanwege de beschikbare ruimte heb ik het iets ingekort.

*Lieve koningin,*

*Nu u abdiceert en met pijn in 't hart ons de rug toe keert -  
nu de avond valt en op Drakesteyn wacht de open haard en een glaasje wijn  
nu het land zich richt op uw oudste zoon - men zijn letters kerft boven in de  
troon*

*lieve koningin - houd de moed erin - lieve koningin, lieve koningin.*

*Want U ging door het land op die dagen van zon  
op die dagen van feest, een boeket in de hand.  
En door weer en door wind ook in tijden van rouw -  
U stond daar weer gewoon ook als moeder en vrouw.*

*Want er was verdriet maar geen denken aan  
om niet door te gaan, niet rechtop te staan.*

*Lieve koningin, u hield de moed erin, lieve koningin, lieve koningin.*

*Lieve Majesteit, ach vergeet die tijd  
van dat Damgeschreeuw, dat waxinelicht.  
Dat was echt niet leuk, in de koets een deuk,  
in het hart de schrik, op dat ogenblik.*

*Ach dat hadden wij U toch niet gegund.*

*En dan Apeldoorn, wat een dieptepunt.*

*Lieve koningin, wat had dat voor zin, lieve koningin, lieve koningin.*

*En dan toch weer die lach op een feestelijke dag,  
een gigantische hoed en het haar altijd goed.  
Hier een klomp en een dans, zelfs een kus en een kans  
op een vriendelijk woord, in elke stad, ieder oord.  
Hijs voor deze vrouw vlaggen rood-wit-blauw,  
een oranje groet want wat deed ze 't goed.*

*Onze koningin, dat was een vorstin, onze koningin, onze koningin.*

*Want nu is het klaar, gooi uw haar in de wind,  
met een paard op het strand, er is niets dat U bindt.  
Rook eens een sigaret, ga eens vroeg naar uw bed,  
geef een spetterend feest omdat het GOED is geweest.  
En dan denken wij aan uw mooie hoofd, aan uw lieve lach  
en wij zeggen: dag.*

*Lieve koningin, lieve koningin, lieve koningin...*

### *Ten slotte*

een hartelijke groet aan jou en u.



### In memoriam

#### Ligia Elena Muskus-van Eps

Op 7 april is op 92-jarige leeftijd overleden zr. Ligia Elena Muskus-van Eps, Trompetbloemweg 30.

Zr. Muskus mocht lang onder ons zijn. Ze werd op 23 april 1920 geboren hier op Curaçao. De laatste jaren waren voor haar niet gemakkelijk. Toen zeven jaar geleden haar kleindochter Guiomar overleed, was dat een hele slag voor haar. Maar ze heeft haar kruis moedig gedragen, zo begreep ik. Ze was een lieve echtgenote en ze had een goed huwelijk. Van haar man moest ze zeventien jaar geleden afscheid nemen. Ze stond altijd achter hem, ook als hij het druk had met zijn zaak. Later is ze zelf ook in de zaak gaan werken. Dat gaf haar veel voldoening. Ze bleef dit doen tot ze het niet meer kon.

We hebben zr. Muskus ervaren als een lieve vriendin. Ze was blij en vrolijk, ze had een fijn karakter, ze was spontaan en toegewijd. Zr. Muskus was een gelovige vrouw, ook al kwam ze de laatste jaren weinig meer in de kerk. Maar ze stond er achter, dat haar man zoveel gedaan heeft in de kerk. Zr. Muskus bad wel elke dag tot haar God. Ze had er behoefte aan met Hem in contact te komen, ook als het moeilijk was. Maar ze praatte weinig over haar geloof. Ze hield het meer voor zich. Ze beleefde haar geloof in haar binnenkamer.

Op 11 april hebben we afscheid van haar genomen. Er was een korte rouwdienst bij El Señorial, waarin Joh. 14:1-14 centraal stond. Daarin zegt Jezus tegen zijn discipelen, dat Hij heen zal gaan om voor hen plaats te bereiden in het Vaderhuis met de vele kamers. Hij wijst op zichzelf als de weg, de waarheid en het leven. Zr. Muskus is nu opgenomen in dat Vaderhuis en mag rusten van pijn, moeite en verdriet. Na deze rouwdienst was er een definitief afscheid in het crematorium van Brievengat. God trooste de familie.

ds. Hans Végh

# Emmakerk



## Emmakerk Wijk 3

Tel. 737 3070

### Predikant

Ds. H. Vègh  
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed  
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)  
661 6339  
E-mail: [jas.vegh@gmail.com](mailto:jas.vegh@gmail.com)  
Website: [www.freewebs.com/vegh](http://www.freewebs.com/vegh)

## Leden van de wijkkerkenraad

### Ouderlingen:

Zr. H. Baank (voorzitter) 767 6920  
Zr. F. Da Costa Gomez 432 6331 (w)  
(jeugd) 526 1566 (c)  
Zr. D. Schrader 528 9530  
(kerkvoogdij)

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403  
Restauratierekening 25260903

### Diakenen:

Br. H. de Lijster 510 4753  
Zr. Brigitte Douglas-Relyveld 690 4665  
Zr. R. Plaisier 5220030

### Kosteres:

Zr. C. Gilmoor 668 5785  
868 0775

## Wijknieuws Emmakerk Ds. H. Vègh

Zoals ik de vorige maand al schreef, is de wereld vol verandering. Op het ogenblik dat ik dit schrijf waaien er overal oranje vlaggen in verband met de troonsbestijging van kroonprins Willem-Alexander. Als u dit leest, is hij koning. Hij is ons staatshoofd en we mogen voor hem en zijn huis bidden, evenals voor alle overheden, zo leert ons de apostel Paulus. We mogen voor hen bidden, dat ze hun ambt met wijsheid, liefde en opofferingsgezindheid uitoefenen. We mogen God ook danken voor wat koningin Beatrix gedurende tientallen jaren voor ons land betekend heeft.

Op dit moment zijn we ons aan het voorbereiden op 1 juli a.s. Dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden is afgeschaft. Knellende banden werden verbroken, mensen werden in de vrijheid gezet. Dit is wat God bedoeld heeft. Mensen zijn voor God gelijkwaardig. De apostel Paulus schreef: "Slaaf en vrije zijn één in Christus". Die vrijheid mogen we bewaren en uitbouwen. We mogen vrij leven voor Gods aangezicht en de ander de vrijheid gunnen. Knechting en uitbuiting zijn ook nu uit den boze, want er bestaat nog steeds zoiets als moderne slavernij. U zult nog meer horen over de herdenking.

Intussen gaan de *activiteiten* in onze Emmakerk door. Ik noem u:

### De gebedsgroep

Elke dinsdagavond komen we bijeen om te bidden voor koningin/koning en vaderland, voor de overheden, voor de kerk wereldwijd, voor de kerk op Curaçao, voor onze VPG, voor onze Emmakerk, voor onze kinderen en kleinkinderen, noem maar op. We komen van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie van de Emmakerk.

### De Bijbelstudie

Eens in de veertien dagen komen we bijeen voor de Bijbelstudie. We zijn bezig met de Openbaring van Johannes. Hij ontvouwt in dit boek zijn visioenen en laat ons een glimp van de toekomst zien. Hij bemoeidigde de kerk toen, hij bemoeidigt ons nu. De Bijbelstudie is eens in de veertien dagen op donderdag en wel van 19.30 tot 21.00 uur. We komen bijeen in de consistorie. De data zijn: 16.5 en 30.5.

### Beknopte cursus theologie voor gemeenteleden

Eveneens één maal in de veertien dagen komen we bijeen voor de beknopte cursus theologie voor gemeenteleden. We zijn bezig het blok kerkrecht af te ronden. Dan hebben we het eerste deel van de cursus beëindigd. Daarna komen er voor belangstellenden nog twee delen: een training pastoraat en een training homiletiek (preekkunde). We komen eens in de veertien dagen bijeen op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 2.5 en 23.5.

### Gemeentevergadering

Op 5 mei a.s. wordt er na de dienst een gemeentevergadering gehouden in de Flamboyant. Met name twee onderwerpen zullen besproken worden: het concept beleidsplan van onze wijkgemeente en de restauratie van onze Emmakerk. Het concept beleidsplan ligt bij de ingang van de kerk; u kunt een exemplaar meenemen; of u kunt een digitaal exemplaar aanvragen bij br. Hanco de Lijster via de e-mail. Zijn e-mail-adres

is: [hanco.de.lijster@gmail.com](mailto:hanco.de.lijster@gmail.com). Aan het concept beleidsplan is bijna vijf jaar gewerkt door een commissie. Het resultaat is al doorgesproken in de wijkkerkenraad, maar zal ook voorgelegd worden aan de wijkgemeente.

### Seniorenmorgen

Op 13 mei a.s. is er weer de seniorenmorgen. We komen bijeen van 9.30 tot 11.30 uur in de consistorie. We ontmoeten elkaar rond koffie en koek of fris en pastèchi. We bespreken een Bijbelgedeelte, we bidden en zingen.

### Gemeentezondag Lagun

Nu al wordt bekend gemaakt, dat onze jeugd een weekend gaat kamperen in Lagun en wel van 7 tot en met 9 juni a.s. Op zondag 9 juni is er een gemeentezondag in deze zelfde plaats. We beginnen deze dag met een kerkdienst; die begint om 10.00 uur. Nadere informatie volgt nog.

### Ambtsdragersdag

Op zaterdag 4 mei a.s. komen we bijeen voor de ambtsdragersdag. Deze dag is bedoeld als toerusting voor alle ambtsdragers van de VPG. Deze keer wordt een bijzonder thema besproken. Het luidt: "Slavernij en verzoening" in verband met de 150-jarige afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden op 1 juli a.s. We zullen met elkaar van gedachten wisselen over dit thema. We zullen kijken naar verleden, heden en toekomst. Er is zijn drie sprekers uitgenodigd, die het onderwerp kort zullen inleiden. Later zullen ze een panel vormen en met elkaar en met de aanwezigen in discussie gaan. De sprekers en de onderwerpen zijn: dhr. Carel de Haseth: de VPG en de slavernij in historisch perspectief; ds. Rob van Buiren: bijbels-theologische bezinning over heling en verzoening, collectieve schuld en vergeving; dr. Rose Mary Allen: de sociologische gevolgen van de slavernij. De dag wordt gehouden van 8.45 tot 11.45 uur in de Obed Anthony hall bij de Ebenezer Church, Oranjestraat 111. In verband met de actualiteit van het onderwerp zijn belangstellende gemeenteleden ook van harte welkom. U gelieve zich op te geven bij de voorzitter van uw wijkkerkenraad.

### Geboren

Op 18 maart j.l. werd Wester Adrianus geboren, zontje van Wilco en Gerie van Dijk en broertje van Evie. Er is dankbaarheid, dat de geboorte goed mocht verlopen en dat Wester gezond ter wereld kwam. We feliciteren Wilco en Gerie van harte en wensen hun Gods zegen toe bij de opvoeding. D.V. 16 juni zal Wester de doop ontvangen.

### Afscheid

Met Pasen namen we afscheid van Freddy en Trijnie Meijer. Zestien jaar woonden ze op ons eiland. We willen hen bedanken voor alles wat ze voor onze VPG en de Emmakerk betekend hebben. Het ga hun goed in Nederland. We wensen jullie Gods zegen toe!

*Bij de diensten*

Op 5 mei a.s. is er, naast de reguliere morgendienst, om 17.00 uur een papiamentstalige dienst, waarin ik hoop voor te gaan.

Op 9 mei a.s. is het hemelvaartsdag. Dit is een van de hoogfeesten van de kerk. We vieren dan dat Jezus Christus ten hemel is gevaren om zijn werk voort te zetten aan de rechterhand van de Vader. We vieren dan zijn troonsbestijging. Soms wordt op deze dag ook een troonsbestijgingspsalm gelezen, naast het evangelie van de hemelvaart. Deze dag is er een gezamenlijke dienst met de Fortkerkgemeente in de Emmakerk. Ds. Lolkema is dan de voorganger.

Op 12 mei a.s. is het moederdag. Dan zetten we onze moeders in het zonnetje. Ze hebben van de Heer de kracht gekregen om voor gezin en kinderen te zorgen en krijgen dat nog steeds. De kinderen zullen meewerken aan deze dienst.

Op 19 mei a.s. is het Pinksteren. Dan vieren we het feest van de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. De vroege kerk was getuige van deze gebeurtenis. We kunnen dit nalezen in Handelingen 2. Op deze zondag zal br. René Buijs bevestigd worden als ouderling. We zijn blij dat hij deze functie wil aanvaarden en we wensen hem Gods zegen toe. Er zijn in de wijkkerkenraad dan nog twee vacatures en wel vacatures ouderling-kerkvoogd.

Zangdienst vrijdagavond 24 mei. Op veler verzoek is er nog een zangdienst op 24 mei a.s., aanvang half acht. We hopen God dan te loven en te prijzen in ons lied. Ook is er een korte meditatie. Allen hartelijk welkom. Neem uw vriend, vriendin of familielid mee! U kunt liederen opgeven bij mij (H.V.)

Op 2 juni a.s. hopen we met elkaar het Avondmaal te vieren. We ontvangen brood en wijn als teken van Gods genade en vergeving. Hij liet die zien in Jezus Christus, die voor onze zonden stierf aan het kruis. Om 17.00 uur hoopt dan zr. Yvonne Isidora voor te gaan in een papiamentstalige dienst.

Een hartelijke groet voor u allen,

*Een palmzondag om niet te vergeten*

W. Isidora

Op zondag 24 maart 2013 was de Emmakerk te klein voor de vele aanwezige kerkgangers. Er werden overal extra stoelen vandaan gehaald! En uiteindelijk heeft een ieder kunnen genieten van de woorden van Onze Lieve Heer.

De dienst werd georganiseerd met medewerking van leerlingen, ouders en leerkrachten van de Divi Divi School. We kunnen met z'n allen terugkijken op een mooie dienst met veel gezang en een prachtige schriftlezing (Mt. 21:1-11), gelezen door Priscilla Zandwijken. Het koor van de Divi Divi onder leiding van meester Errol en juf Ruth heeft uit volle borst gezongen. En tijdens de inzameling van de gaven heeft het koor "The Divi Voices" onder leiding van juf Deira een ieder kippenvol bezorgd.

Na afloop van de dienst hebben alle aanwezigen een palmtak in de vorm van een kruis ontvangen ter herinnering aan deze bijzondere dienst.

Het thema tijdens de dienst was: *Is Jezus welkom in je hart?* Dit is een vraag die wij ons regelmatig dienen te stellen. Niet alleen tijdens deze voorbereidende dagen op Pasen, maar ook in ons dagelijks leven. Bij alle handelingen die wij verrichten en bij de manier waarop wij met onze naasten omgaan dienen wij ons af te vragen of wij handelen zoals de Heer het aan ons heeft geleerd.

De Gezin- School- en Kerkdiensten worden georganiseerd in samenwerking met de Protestants-Christelijke scholen in de buurt van Emma, met onder andere als doel om jongeren te inspireren en te motiveren om de kerk te bezoeken.

*Nieuwsjet*

Jet Baank

De tijd vliegt voort, het Paasfeest behoort alweer tot onze herinneringen en wij zijn op weg naar Pinksteren. Alsof het jaar 2013 voorbij vliegt. Ik kan alleen maar zeggen; de tijd gaat snel, gebruik 'm wel. Denken we ook aan onze Grote Vader, die elke dag, elk moment zo goed voor ons zorgt? Vergeten we niet te danken en te bidden voor alle zegeningen die we elke dag weer opnieuw mogen ontvangen? Laten we heel dicht bij Onze Vader blijven, Hem op de eerste plaats in ons leven plaatsen, dan zijn we pas op de goede weg.

*Diensten*

Palmzondag 24 maart. Wat een opkomst bij Emma, de bruine stoelen moesten uit het hok gehaald en erbij gezet worden. De DiviDivischool was weer te gast bij ons. Dividivi, masha danki voor jullie opkomst, jullie bijdrage in de dienst, jullie bereidwilligheid om zaterdag al bezig te zijn in de kerk, met het versieren. De palmen moesten opgehangen worden, daarna door naar school voor de voorbereiding van de dienst. Geweldig, Dividiviërs, tot de volgende keer.

*Pasen*

Ook een feestelijke dienst, na de stemmige Stille Week. Nanclinsa heeft de nieuwe paaskaars naar binnen gedragen. De stoet van kinderen, dominee en ambtsdragers volgden haar.

Vervolg op pagina 15

**In memoriam****Frits Edwin Dreischor**

Op witte donderdag 28 maart j.l. is toch nog onverwacht overleden br. Frits Edwin Dreischor. Hij was 80 jaar. Br. Dreischor maakte voor enkele weken een reis naar Nederland en Israël. Kort nadat hij op Curaçao terugkwam, is hij overleden. De ziekte, die hij had, had zich toch doorgezet.

Br. Dreischor is op 18 september 1932 hier op Curaçao geboren, maar opgevoed in Suriname. Daar ging hij naar de lagere en middelbare school. Daarna keerde hij terug naar Curaçao, waar hij een verdere opleiding kreeg. Later ging hij in Nederland studeren. Hij trouwde en hij en zijn vrouw kregen twee kinderen: Edwin en Phaedra. Zijn vrouw overleed tien jaar geleden.

Br. Dreischor werkte als chemisch analist bij Shell. Later was hij werkzaam in het onderwijs. Hij was directeur van de lagere technische school in Barber. Br. Dreischor was een gelovig man. Hij kwam regelmatig naar de kerk en de laatste tijd woonde hij ook de seniorenochtenden van de Emmakerk bij. Zijn mening stak hij in de discussies niet onder stoelen of banken. En aan alles kon je merken dat hij vertrouwde op zijn Heer.

Op 4 april j.l. namen we afscheid van hem in het rouwcentrum van El Consolador. Daar hielden we een korte plechtigheid, waarin Psalm 23 centraal stond. David noemt God hierin zijn herder op Wie hij vertrouwt. De goede herder brengt zijn schapen naar koele beken en groene weiden. Hij zorgt voor hen. In het Nieuwe Testament noemt Jezus Zichzelf de goede herder. Hij stierf voor onze zonden aan het kruis. Daardoor opende Hij voor ons de weg naar het hemelse Jeruzalem. Na het aardse Jeruzalem ziet br. Dreischor nu ook het hemelse Jeruzalem. Als pelgrims zijn wij op weg daarheen. Na de plechtigheid bij El Consolador werd br. Dreischor begraven op de protestantse begraafplaats aan de Roodeweg.

God trooste zijn kinderen, kleinkinderen, broers en zusters en verdere familie.

ds. Hans Végh

# Kerk-en-Jeugd en Kerk-en-School



## Jeugdpredikant VPG/Identiteitsmanager Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs

Ds. Wouter Smit  
Las Quintas Villas 122  
Tel: 523 2763  
E-mail: woutersmit67@hotmail.com



## Identifeiten

ds. C.W. Smit

### Baaïdag

De baaïdag van 3 april j.l. op Daabooibaai was een groot succes! Met een kleine 70 kinderen en een groep van 25 vrijwilligers kunnen we trots zijn op de inzet en organisatie. Voor het vervoer hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de bus (met airco!) die ons gratis ter beschikking is gesteld door Banco di Caribe, waardoor we de onkosten laag hebben kunnen houden. De barbecue bij de Emmakerk met de presentaties van de resultaten uit de Bijbelstudiegroepjes vormde een prachtige afsluiting van een geslaagde dag. Een mooi voorbeeld van intensieve en vruchtbare samenwerking tussen de drie verschillende gemeentes van de VPG!



### Tieners

Als een soort vervolg op deze baaïdag is er op 21 april een tienerdienst georganiseerd door de jeugdraad. Doordat de jeugdraad nu verrijkt is met de inbreng van twee jongeren (Luna van der Bunt en Xavira Griffith) is het een interactieve dienst geworden voor en door jongeren. Het is mooi om te zien hoe de jongeren elkaar motiveren om er iets moois van te maken. Zo'n 15 jongeren uit alle drie de kerken hebben zich dan ook van hun beste kanten laten zien in sketches, gebeden en in de muzikale medewerking. Er begint een band te ontstaan tussen de jongeren en het is van groot belang deze verbondenheid vast te houden en uit te bouwen. Daarom is vanuit de jongeren in de jeugdraad het initiatief ontstaan om een 'VPG youth get2gether' te organiseren op vrijdag 24 mei aan het eind van de middag en het begin van de avond. Bij het ter perse gaan van dit nummer van VPG nieuws ontbreken nog nadere details. Maar attendeer uw tieners op deze initiatieven!



### VPG Church Camp

Van 18-21 juli wordt het tweede VPG Church Camp georganiseerd op Kampeercentrum Brakkeput. De voorbereidingen hiervoor zijn ook al in volle gang, waar vooral zuster Farida druk mee is. We hopen zo spoedig

mogelijk de inschrijfformulieren klaar te hebben, want de kinderen zijn erg enthousiast en vragen het hele jaar al naar het vakantiecamp. Het belooft dus storm te gaan lopen met de aanmeldingen. We hopen zo'n 75 kinderen te kunnen vermaken en doen ons best om extra gelden te genereren om de kosten te drukken. Daarom zullen we tweedehands spullen gaan verkopen op de Koninginnemarkt op 30 april in Punda. Houdt u er wel rekening mee dat met 50 NAF de prijs per kind hoger zal zijn dan vorig jaar, want toen hadden we het te krap begroot. (Mocht u meer kinderen hebben die mee willen, dan zullen we daar in de prijs rekening mee houden.)

### Geloofsopvoeding

Op maandag 22 april hebben we de eerste avond van twee over geloofsopvoeding gehouden. Voor deze avonden waren zo'n 50 ouders uitgenodigd die de laatste 5 jaar een kindje hebben laten dopen in een van onze kerken.



Ds. Hans Végh en ondergetekende hebben een goede avond gehad in de Tamarijn met 6 ouders. We hebben gekeken naar hoe onze eigen geloofsautobiografie bepalend is voor wat we onze kinderen mee (willen) geven. Daarvoor hebben we dankbaar gebruik gemaakt van toerustingsmateriaal van het dienstencentrum van de PKN. Op maandagavond 6 mei hopen we dieper in te gaan op enkele specifieke geloofsopvoedingsvragen van de aanwezige ouders, waar met name de thematieken 'moeilijke kindervragen' en 'hoe maak je je kind weerbaar in een schoolomgeving waar de meerderheid niet gelovig is' centraal zullen komen te staan. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich voor deze tweede avond nog aanmelden bij ds. Végh of bij ondergetekende. De avond begint om 19.30 uur.

### VPCO en Wak bo Kaya

Als vervolg op de pilots en de miniconferentie van vorig schooljaar hopen we binnen de VPCO in de periode na de EFO toets aan zoveel mogelijk kinderen van de hoogste groepen van onze FO/SO scholen de Wak bo Kaya training te kunnen geven. Er zijn Usona-gelden beschikbaar gesteld om deze training drie jaar lang te geven op onze scholen alsmede gelden voor een 'train-de-trainer' voor 30 trainers die we binnen onze eigen gelederen kunnen werven. Aangezien er ook de mogelijkheid is dat ouders trainer zouden kunnen worden, bent u bij deze uitgenodigd om u daar eens op te oriënteren. Neemt u dan zsm contact op met ondergetekende, maar u kunt ook terecht bij Encelia (voormalig Kinderdorp Hebron) of op de website van Wak bo Kaya: [www.noapologies-antillen.org](http://www.noapologies-antillen.org)

4U

ds. C.W. Smit

#YOLO

"Deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden." (Lukas 15: 24)

YOLO is een afkorting van "You Only Live Once". Deze uitspraak is afkomstig van de Canadese rapper Drake uit 2011. Sinds die tijd vind je de term YOLO all over de social media als een soort excuus om gekke dingen te doen. Drugs gebruiken? YOLO! Onveilige seks? YOLO! Joyriding? YOLO! Want je leeft maar één keer en dan moet je wel alles uitprobeerde hebben. Vandaag komt nooit meer terug en wie weet of er nog een morgen is. De zangeres Kesha ademt YOLO in haar songteksten. In het nummer "C'mon" zingt ze: "I don't wanna go to sleep, I wanna stay up all night, I wanna just screw around. I don't wanna think about What's gonna be after this, I wanna just live right now." Of in "Die Young": "Looking for some trouble tonight, Take my hand I'll show you the wild side. Like it's the last night of our lives, We'll keep dancing till we die."



You only live once. Wat kun je hier als christen mee?

Die uitspraak YOLO heeft iets waars in zich. Want het is niet zo gek om alles uit het leven te willen halen, to live life to the fullest. We leven inderdaad maar één keer en je kunt het niet overdoen. Eigenlijk heeft iedere minuut eeuwigheidswaarde. Jezus kan ieder moment terugkomen op aarde en dan moet je er wel klaar voor zijn om Hem recht in de ogen te kunnen kijken. Bovendien geloof ik dat iedere beslissing je leven een belangrijke wending kan geven. Wanneer Jezus ons voorhoudt dat we ons moeten bekeren, dan zegt Hij eigenlijk: "Weet wat je doet, want God neemt je keuzes serieus." Het grappige is dat je dan op basis van die uitspraak YOLO precies bij het tegenovergestelde uitkomt van wat Kesha beweert. Zij zegt: "Ik wil er niet over nadenken wat de gevolgen zijn van wat ik doe: ik wil feesten, YOLO!" Terwijl we als christen zeggen: we leven maar één keer, laten we er dus iets goeds van maken: YOLO! Je kunt YOLO dus ook opvatten als: denk goed na over wat je doet, want YOLO: je leeft maar één keer! Als je morgen doodgaat, heb je dan geen spijt van vandaag?



Toch zou je als christen ook kunnen zeggen dat YOLO niet klopt, maar dat het bijvoorbeeld YOLT moet zijn – You Only Live Twice.

Kijk maar naar het verhaal van de Verloren Zoon in Lukas 15. Als de jongste zoon na een heftige YOLO periode 'on the wild side' opeens diep in de shit zit (letterlijk en figuurlijk) en hij besluit om terug te keren, dan staat zijn vader al op de uitkijk en roept: "Deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen!" De jongen heeft een tweede leven gekregen. What A Second Life..... Wauw. Jezus leert ons dat wij van God een tweede kans, een tweede leven kunnen krijgen en ook nog wel een derde of een vierde. Want God neemt onze keus om bij Hem terug te komen ook heel serieus. Het is dan alsof we uit de dood zijn opgestaan. Wat is de Vader blij dat zijn jongste weer thuis is gekomen. Hij nodigt beide zoons uit voor de "welcome home party". Het is de grote vraag wat ze met deze uitnodiging doen. Want: YOLO – en morgen kan het te laat zijn.....

## Centrale Kerkenraad

|  |                            |                |
|--|----------------------------|----------------|
| <b>Voorzitter</b><br>Hanco de Lijster          | hanco.de.lijster@gmail.com | Cel. 510 4753  |
| <b>Scriba</b><br>Krijnie Wout-de Geus          | krijniewout@hotmail.com    | Cel. 513 8909  |
| <b>Ebenezer Church</b><br>Desta Nisbeth        | destanisbeth@yahoo.com     | Cel. 520 3015  |
| <b>Emmakerk</b><br>Farida Da Costa Gomez       | faridadcomez@hotmail.com   | Cel. 526 1566  |
| <b>Fortkerk</b><br>Luuk van der Wolde          | wollewap2000@yahoo.com     | Tel. 888 94 47 |
| <b>Consistorie</b><br>Jet Baank                | korabrivo@hotmail.com      | Tel. 767 6920  |
| <b>Ministerie van predikanten</b><br>Hans Végh | jas.vegh@gmail.com         | Tel. 737 30 70 |
| <b>Kerkvoogdij/Fortkerk</b><br>André Lorier    | Lorier.kooi@gmail.com      | Tel. 513 09 56 |
| <b>Diaconie</b><br>Lia Vliegthart-de Mees      | vliegthart@gmail.com       | Cel. 525 33 38 |

## Van de praeses

Hanco de Lijster

Het is vrijdagavond 26 april en ik ben net terug van de koninginnedagreceptie bij onze waarnemend gouverneur mevrouw Adèle van der Pluijm-Vrede en haar echtgenoot. Tijdens haar toespraak in de paleistuin gaf zij aan dat dinsdag 30 april 2013 voorlopig de laatste koninginnedag zal zijn. Vanaf volgend jaar vieren wij koningsdag en wel op 27 april, de geboortedag van koning Willem-Alexander (maar in 2014 op zaterdag 26 april). Zij sprak ook over het belang van ons koningshuis, dat door de inzet van Koningin Juliana en Koningin Beatrix mede heeft bijgedragen aan de hechte band tussen Nederland en Curaçao. Zij heeft er het volste vertrouwen in dat dit onder Koning Willem-Alexander niet anders zal zijn. De troonwisseling vindt ook nog eens plaats in een historisch jaar. Het is dit jaar tweehonderd jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlanden werd uitgeroepen.

Een ander historisch feit waar we dit jaar bij zullen stilstaan is dat het op 1 juli 150 jaar geleden is dat de slavernij in ons koninkrijk werd afgeschaft. Met de voorbereidingen voor deze laatste herdenking zijn we binnen de V.P.G. en ook binnen de Raad van Kerken druk bezig. Binnen de V.P.G. is er een commissie in het leven geroepen o.l.v. ds. Hans Végh, die druk bezig is met de voorbereidingen. Op 4 mei zal er in de Obed Anthony Hall bij de Ebenezer Church een ambtsdragersdag gehouden worden waar een presentatie gegeven zal worden door dhr. Carel de Haseh, dr. Rose Mary Allen en ds. Rob van Buiren. Dit vindt plaats van 8.45 t/m 11.45 a.m. Ook andere gemeenteleden die interesse hebben zijn hartelijk welkom.

De Kerkvoogdij is ondertussen hard aan het werk om de jaarcijfers van de afgelopen jaren af te ronden. We hebben, zoals ik reeds eerder heb aangegeven, zeer binnenkort een kascommissie nodig om de cijfers te controleren. Graag willen we daarvoor drie vrijwilligers hebben, één uit ieder van onze drie kerken. Van de Emmakerk heeft iemand zich reeds aangemeld. Hopelijk bieden zich van uit de Ebenezer Church en de Fortkerk ook nog twee personen aan.

De ingekomen reacties op de wijzigingen in de kerkorde zijn doorgelopen en de vernieuwde kerkorde zal binnenkort zowel digitaal als op papier beschikbaar zijn voor leden die daarvoor interesse hebben.

De Gemeente GroeiGroep is van start gegaan en we hebben ondertussen vier bijeenkomsten gehad. De reacties van de deelnemers zijn zeer enthousiast. Er is nog plaats voor meer deelnemers en ik kan het u en je van harte aanraden.

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in getuigenis en getal. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimu-

leren. Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel in een ongedwongen sfeer. Mensen die zoekende zijn of meer willen weten over het christelijk geloof zijn ook van harte welkom. De volgende bijeenkomst is op 8 mei van 20.00 – 21.30 uur aan de Commandeursweg 77 te Sun Valley. Opgeven kan bij ds. Wim Lolkema (tel 512-4828) of bij mijn persoon. Aan het eind van een bijeenkomst spreken we met elkaar een volgende datum af en proberen om de twee weken bijeen te komen. Mocht 8 mei niet uitkomen dan kun je ons gerust vragen wanneer de volgende bijeenkomst is.

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.

## Kerkvoogdij

Geef om uw kerk

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Voorzitter:</b> André Lorier<br/> <b>Secretaris:</b> Denise Schrader<br/> <b>Fortkerk:</b> André Lorier<br/> <b>Emmakerk:</b> Denise Schrader<br/> <b>Ebenhezer Church:</b> Franklin James</p> <p>Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar één van de rekeningen van de VPG:<br/> <b>RBTT: 1183036</b><br/> <b>Maduro: 90091204</b><br/> <b>Giro: 559911</b><br/>         o.v.v. kerkelijke bijdrage</p> |
|--|--|

### Geef om uw kerk

André Lorier

In de vorige editie van VPG nieuws meldde ik u dat er momenteel drie ouderling kerkvoogden zijn. Denise Schrader (namens de Emmakerk) is secretaris, Franklin James (namens de Ebenhezer Church) en André Lorier (namens de Fortkerk) is voorzitter. Hopelijk komt hier binnenkort een vierde lid bij, want het is erg veel werk voor dit relatief kleine groepje. Een inventarisatie begin dit jaar leverde een lijst op van 35 punten waar we actie op moeten nemen en daar komen nog regelmatig nieuwe punten bij. Dat kan niet allemaal tegelijk uitgevoerd worden naast onze andere dagelijkse werkzaamheden. Daarom moeten wij prioriteiten stellen. Wij streven er naar om in mei van dit jaar openheid te geven over de jaarcijfers van de afgelopen 5 jaren inclusief 2012. Met het opstellen van die cijfers zijn we gereed en medio mei zullen deze in de Centrale Kerkenraad gerapporteerd worden. Daarna volgt u als gemeente. De Centrale Kerkenraad zal u hier te zijner tijd voor uitnodigen. Verder heeft de hoogste prioriteit op dit moment de administratieve en arbeidsrechtelijke zaken die komen kijken bij het kerkelijk werk en dan specifiek de verlenging van de contracten van twee van onze predikanten en het aanstaande vertrek van één. Wij doen onze uiterste best om dit zo goed mogelijk te regelen, maar het samenwerken met de overheid in dezen kost veel tijd en energie. De voortgang is niet zoals wij die zouden wensen, maar we hebben vertrouwen in een goede en spoedige oplossing.

Uit de cijfers die reeds beschikbaar zijn komt een niet zo positief beeld naar voren van de financiën van de VPG. Daar is op deze plaats in het verleden al vaker over geschreven en in mei geven wij meer uitleg over hoe dit precies in elkaar zit. Een maatregel die wij snel willen invoeren is het terugdringen van het aantal per post verstuurd exemplaren van VPG nieuws. Wij willen u vragen om te kiezen voor ofwel een elektronisch abonnement (zie de colofon elders in dit blad) ofwel een post abonnement. Maar als u hiervoor betaalt en allebei wenst, zullen wij die keuze natuurlijk respecteren. Maar het liefst zien we dat zoveel mogelijk mensen een elektronisch abonnement nemen en dat we op portokosten kunnen besparen. Deze kosten bedragen ruim 5.000 gulden op jaarbasis

en dreigen fors te gaan stijgen omdat een aantal (vrijwillige) bezorgers onlangs is gestopt en deze exemplaren ook verstuurd moeten gaan worden per post.

Een ander punt van aandacht waar we ons later dit jaar op willen richten is de vrijwillige bijdrage van de leden voor de kerk. Als u uw bijdrage over 2012 nog niet heeft voldaan doen wij u hierbij alvast het verzoek om dat zo spoedig mogelijk te doen onder vermelding van "bijdrage 2012". Een verbeterpunt van onze kant is dat wij in het vervolg actiever willen omgaan met de vrijwillige bijdragen. U hoort hierover dus meer van ons in de loop van de komende maanden. Op dit moment wil ik volstaan met het herhalen van de titel van mijn bijdrage in de vorige editie van VPG nieuws: "Geef om uw kerk".

Al met al vrij drukke werkzaamheden voor de kerkvoogden, maar wel heel zinvol en betekenisvol werk om te doen.

## Diakonie

Helpen waar geen helper is

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Voorzitter:</b> Lia Vliegienthart-de Mees<br/>         vliegienthart@gmail.com 525-3338<br/> <b>Secretaris:</b><br/> <b>Penningmeester:</b> Friedeman Hasselbank<br/>         friedeman@hotmail.com; 661-0163<br/> <b>Overige leden:</b> zie wijkberichten</p> <p>Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG</p> |
|---|---|



Vervolg van pagina 3 *dagen van onze voorouders tot aan deze dag zijn wij zeer schuldig tegenover u, en vanwege onze zonden zijn wij, onze koningen, onze priesters,...." (Ezra 9: 7). Zij identificeren zich met hun volk en hun zonden, en staan zo in de bres voor hun volk.*

Er is in deze trits van Daniël, Ezra en Nehemia nog iets anders dat opvalt. De terugkeer van Juda naar hun eigen land begint door het gebed van één voorbidder, Daniel: privé, met een raam open naar Jeruzalem. Dit wordt opgepakt door – en opent de weg tot - de belijdenis door een geestelijk leider, de priester Ezra: publiekelijk. En dat wordt weer opgepakt door - opent de weg tot - de belijdenis door een politiek leider, Nehemia. Pas dan wordt de terugkeer voltooid. Dit wordt 'progressieve identificatie' genoemd: schuldbelijdenis voor de zonden van een heel volk moet ergens beginnen, bij een toegewijde voorbidder, maar moet tenslotte wel door de koning (overheid-politiek) worden overgenomen.

Tot slot dan. Je kunt je afvragen: "Ben ik dan schuldig aan de slavernij?". Was David schuldig? En Daniel? Zij identificeerden zich met hun volk; zij reageren als het ware op Gods hartenkreet in Jer 5:1 en in Ez 22:30 "Ik heb gezocht naar iemand die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd."

Ik, Christiaan Wouter Smit, predikant van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curacao en als Nederlander behorend tot een natie van slavenhandelaars, schaam me diep voor de grote zonden die mijn voorvaders hebben begaan door zich met de slavenhandel in te laten en deze zelfs met een beroep op de Bijbel te legitimeren. En ik voel me geroepen om in de voetsporen van David, Daniël, Ezra en Nehemia schuld te belijden. Ik wil schuld belijden. En misschien dat er zo - in totale afhankelijkheid van de goedgunstigheid van God en van de (nakomelingen van de ) slachtoffers - ruimte kan ontstaan voor vergeving en verzoening, herstel en heelwording; eerst in de hemelse gewesten; also ook hier in ons dushi Korsou.

## Ingezonden

Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie



### Tips voor het schrijven:

- Schrijf kort en helder
- Geef uw tekst een titel
- Schrijf vanuit het positieve
- Vermeld uw naam

### 'Glas in nood'

P.J. Boodt

Ze zijn er weer, als ooit tevoren: de glas-in-loodramen van de Fortkerk. De ramen die door alle toeristen uitgebreid gefotografeerd worden. Maar misschien had u het al niet meer opgemerkt. Was u het al vergeten. Het Mattheusraam waar een stuk glas uit was. Al een hele tijd geleden tijdens een dakreparatie waarvoor een steiger nodig was, werd er tegenaan gestoten en pats boem: stuk, kapot.

We hebben stad en land afgesjouwd om het te laten repareren. We kregen een aanbod om het te betalen als wij het lieten repareren. Maar wat er ook gebeurde er was niemand op het eiland die het kon maken. Totdat er ongeveer een jaar geleden opeens een dame in de kerk stond die naar de ramen keek en zei: 'Dat kan ik wel maken'. Wat bleek, deze dame gaf les op het (toen nog) Peter Stuyvesant College en had daar de glas-in-loodramen gerepareerd, weer helemaal in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Eileen Keasberry is haar naam. Decennia lang was zij lerares Frans, later ook werkzaam in de kraamzorg. Ondertussen schoolde zij zich in het glas-in-loodwerk. Daarmee is zij zeer succesvol. Haar website [www.glasinnood.com](http://www.glasinnood.com) is druk bezocht. Ze bood spontaan aan de ramen te repareren tegen een prijs die ons reuze meeviel. Er was alleen één probleem: ze ging weer terug naar Nederland. Het kon dus wel een half jaar duren voordat ze er aan beginnen kon. Voor ons geen probleem, want nu wisten we dat het goed zou komen.

Er waren wel wat voorbereidingen nodig. Van beide kapotte ramen (ondertussen was ook het ronde raam met daarop Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao stuk en verbleekt) wilde Eileen Keasberry een glasmonster hebben – in Nederland! Maar geen nood! Onze onvolprezen, toen nog voorzitter van de CK, Maritza Bakhuis wist heel zorgvuldig enkele stukken glas te verwijderen. Keurig ingepakt werden de monstertjes vervolgens naar Nederland meegenomen door iemand die toch naar Nederland moest en bij Eileen Keasberry afgeleverd. Zij kon nu een serieuze glaskeuze maken en starten met het brandschilderwerk. In maart 2013 was het zover. Eileen Keasberry kwam weer op Curaçao met gebrandschilderd glas en 9 kilo speciaal lood. De kapotte glas-in-loodramen werden door de aannemer Theo Meier uit hun sponningen verwijderd en de restauratie in de werkplaats kon beginnen. De hele maand maart is er druk aan gewerkt en vlak voor Pasen konden de ramen weer teruggeplaatst worden.

En nu: gaat u maar kijken, prachtig in volle glorie, als nieuw. Het Cultureel Comité Fortkerk heeft graag het geld daarvoor betaald. Onbekend blijft echter door wie de ramen oorspronkelijk zijn gemaakt en wanneer ze er zijn ingezet. Dat zouden we nog wel graag willen weten. Misschien komen we er nog wel een keer achter, maar voor nu zijn we Eileen Keasberry heel dankbaar dat dit stukje Fortkerk weer in oude glorie hersteld is.

Niet dat ze al klaar is met de VPG. De volgende klus zal het herstel van de ramen van de Emmakerk worden.



Vervolg van pagina 11

### Christ4Uttiener dienst 21 april

Wat een durf, de tieners kwamen helemaal los met hun sketches. Het thema van de dienst was YOLO, you only live once en het woord YOLO kwam steeds terug in de dienst. Dit geldt voor iedereen, zowel voor jongeren als voor ouderen. Br. August Winter was er met zijn New Generation, die zongen de sterren van de hemel, prachtig! Dank je wel Xaviera, Belle, Fleur, Luna, Mitchell en alle anderen voor de mooie dienst.

### Jongelui

Nog even, nog even, je kunt van die vier of vijf nog een zes maken. 13 mei starten de examens al, zet 'm op jongens en meisjes. Lees de opdracht vooral goed en wel twee keer. En de andere jongens en meisjes: op naar het allerlaatste rapport van dit schooljaar.

### Zieken/bejaarden

Hoe gaat het met u? Gezellig, de dagen lengen, het is wat langer licht. U kunt wat langer op het balkon blijven zitten voor het weer donker is. Wij vergeten u niet hoor, wij blijven u gedenken in onze gebeden.

### Toewijding

Wij stonden een keer heel vroeg in de morgen in het donker, op het vliegveld te Orlando, te wachten op onze beurt. De straat was verlaten. Mijn aandacht werd getrokken door een eenzame man, die bezig was het glas van de ingangdeur van het gebouw schoon te maken. Met grote zorg verwijderde hij elke vlek en ging zelfs met de zeem langs de bovenkant van de deur. Wat zijn werk zo opvallend maakte, was het feit dat niemand het inspecteerde en dat er de hele dag mensen door deze deur zouden gaan die het glas vuil zouden maken met hun vingers. Toch werkte hij ijverig en trouw tot het glas vlekkeloos was. Wat een les voor christenen! Al ons werken zou gekenmerkt moeten worden door zo'n ijver en grondigheid. Zelfs als geen oog van mensen ons ziet, zouden we ernaar moeten streven ons werk te doen als voor de Here. Heer, help ons om ieder ogenblik te leven in toewijding tot U en alles wat wij doen van harte te doen, allereerst voor U en niet voor de mensen.

### Lichtstraaltje

Als we komen op een punt waarop we niets meer hebben dan God, ervaren we dat God genoeg is. Gezegende Pinksterzondag! Op dushi Kòrsou houden we het bij de Eerste Pinksterzondag.

Gods rijkste zegen toegewenst.

Jet Baank

## VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

### Een mooie plaats voor uw advertentie



Wie kan mij helpen?

#### Wasmachine

Wegens vertrek naar Nederland geschonken aan de diaconie een halfautomatische wasmachine, 220V. Heeft nieuwe slang nodig. Prijs n.o.t.k.

Voorzitter van de diaconie Lia Vliegthart-de Mees  
vliegthart@gmail.com; 525-3338

#### Advertentieruimte

Hier kan uw gratis (tot 25 woorden) advertentie staan. Voor **voorwaarden**:  
vpgnews@gmail.com

Zoekt u een **hulp in de huishouding, een oppas of een handje in de tuin**? De diaconie kent mensen die graag willen werken.

Lia Vliegthart-de Mees  
vliegthart@gmail.com; 525-3338

#### Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?

De diaconie kent mensen die het goed kunnen gebruiken. Lia Vliegthart-de Mees  
vliegthart@gmail.com; 525-3338

### Verkoop en verhuur van chalets



BEN'S DREAM  
*de Rimboe*

Recreatiepark Ben's dream de Rimboe ligt midden in de Veluwe bossen. Goed uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland. Wel eens gedacht aan een eigen chalet of twee de huis met koop- of huurgrond?

Ben en Mia Oppelaar  
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl

## Joodse films

Ds. W. Lolkema

De eerstvolgende joodse film in de ambtswoning van de synagoge (Gladiolenweg 4) is The Slingshot. Deze wordt vertoond op woensdagavond 12 juni om half acht. De film is uit 1993 en duurt 102 minuten. De gebruikte taal is Zweeds. Er is Engelse ondertiteling. In de volgende uitgave van VPG-Nieuws leest u hier nog wat meer over.



## Redactioneel

Het is niet te missen: het onderwerp slavernij gaat steeds meer onze aandacht trekken. 1 juli, de dag waarop we dit jaar stil staan bij 150 jaar geleden afschaffing van de slavernij in ons koninkrijk, komt steeds dichterbij. In dit blad leest u er op verschillende plekken over. Naast het nadenken over slavernij (zie het hoofdartikel) gaat het nu inmiddels ook steeds meer over onze houding ten opzichte van het besmette verleden, zie de meditatie. Vragen omtrent schuldbeleving en –belijdenis en omtrent vergeving cq verzoening gaan dan een rol spelen. Het is goed om het verleden en de gevolgen daarvan eerlijk onder ogen te zien. Want dat alles heeft grote betekenis voor de toekomst.

Niet alleen de VPG houdt zich met deze zaken bezig maar ook de Raad van Kerken. Al realiseren we ons dat de VPG – als oorspronkelijk Nederlandse kerk – in dit alles een speciale plaats inneemt.

Iets anders is dat u in de afgelopen jaren heel vaak bijdragen van onze broeder dhr Jan Boodt in dit blad kon lezen. Ik bedoel dan met name zijn kopy als voorzitter van de kerkvoogdij (KV), stevast afgesloten met de opmerking dat een kerkelijke bijdrage van (eerst vijftig en later) zeventig gulden per maand toch echt niet teveel is. En die waarheid geldt nog steeds! Na zijn aftreden als ambtsdrager in oktober 2012 hebt u de KV-kopy enkele maanden moeten missen. Maar nu Andre Lorier voorzitter is van de kerkvoogdij hebben we een nieuwe bekwaame kopschrijver namens dit college. Bon Bini!

Vera van der Weel – Smit heeft ons meerdere keren een boeiende bijdrage gestuurd over opvoeden, onder het motto Raise 'n Praise. Nu zij en haar man Wouter deze zomer teruggaan naar Nederland heeft ze een punt gezet achter het leveren van deze kopy. We danken haar bijzonder hartelijk voor haar teksten. En verder hopen we dat u en jij plezier beleeft aan het lezen van deze VPG-Nieuws. Waarmee we impliciet zeggen: ouders, geeft u dit blad vooral ook eens door aan uw kinderen! Namens de redactie: W. Lolkema.



### Foto-impressie Christ4Y tienerdienst

