

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Hoe lees ik de Bijbel?

Ds. W. Lolkema

Een schets van dagelijks kerkelijk leven

Het waren pittige maanden in onze West-Brabantse kerkelijke gemeente toen we in de zomer van 2005 als kerkenraad gingen beslissen of we onze zegningspraktijk wilden verruimen. De inzegening van een huwelijk kwam regelmatig voor. Maar zouden we als kerkenraad nu voortaan ook ruimte gaan bieden aan twee mannen en twee vrouwen die vroegen om een zegening van hun relatie? En zou datzelfde ook mogelijk worden voor niet-gehuwde stellen (m/v)?

Deze vragen lagen op tafel omdat we als hervormden en gereformeerden in dat jaar volledig fuseerden op plaatselijk niveau; vanwege die fusie moesten de vragen beantwoord worden in ons nieuwe huishoudelijk reglement. Als voorgangers van de gemeente hadden we zo ongeveer alles gelezen over dit onderwerp wat we maar te pakken konden krijgen. En natuurlijk hadden we ook de "hogere" provinciale organen geraadpleegd. Al met al was het een boeiend proces.

Na groothuisbezoeken, gemeente-avonden (waarop soms de vonken er vanaf spat-ten), artikelen in het kerkblad en themadiensten heeft de kerkenraad toen inderdaad besloten "gehoord hebbend de gemeente" tot verruiming van de zegningspraktijk. NIET als ruimte voor het inzegenen van het zgn homo-huwelijk, maar wel als ruimte voor het zegenen van andere levensverbintenissen dan het huwelijk. Het homo-huwelijk is immers een term uit de politiek. De Bijbel en de kerk kennen het huwelijk alleen als een levenslange liefdesverbintenis van een vrouw en een man.

Voorwaarde voor het zegenen (en niet het inzegenen) van een andere levensverbintenis dan het huwelijk moet wel altijd zijn dat ook die verbintenis duurzaam is, omdat elke mens kostbaar is en uniek.

Wat je voor Gods aangezicht zegent of waarvoor je zijn zegen vraagt – dat moet allereerst gebaseerd zijn op liefde en trouw. Anders doe je God onrecht. Het is uitgesloten dat ook maar iemand ooit zou willen "rommelen" met zijn liefdevolle zegen!

De vonken vlogen er soms af;

schreef ik hierboven. De gesprekken waren meestal pittig. Maar...dit was wel gemeente-zijn op zijn best: elkaar kritisch bevragen en verrijken in het kader van een echt belangrijk inhoudelijk onderwerp. En wanneer spatten die vonken er vooral vanaf? Met de Bijbel op tafel. Teksten en verschillende uitleggingen van die teksten gingen over en weer. De spannendste vragen gingen over de manier waarop je de Bijbel leest. Ben je bijvoorbeeld van mening dat als Leviticus 20:13 zegt (zie ook 18:22): "Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten." – dat dat anno 2013 nog precies zo geldt? Nee, deze mensen doden, dat wil niemand. Gelukkig niet, zou ik zeggen! Maar dat God homofilie als een gruwel ziet, dat blijft voor een X-aantal mensen wel staan. En dat laatste is weer moeilijk te verteren voor mensen die een homoseksuele zoon of lesbische dochter hebben. Er komen wel vaak

nuances in zulke gesprekken op momenten waarop je beseft dat je het hebt over concrete mensen van vlees en bloed (die je misschien wel heel sympathiek vindt) en niet alleen over een "interessant en zeer principieel vraagstuk".

Intussen zijn er ook heel wat mensen die zeggen: ja hoor-es, zulke teksten – en andere teksten - moet je wel in hun tijd plaatsen. Ze zijn tijdgebonden. In welke context is dit eigenlijk ooit opgeschreven? Deze teksten zijn een paar duizend jaar oud! Sindsdien is er veel veranderd...

En telkens weer zijn vragen over het lezen van de Bijbel actueel. Ook op ons eiland. Niet alleen als het

schreef
WIEWAT
WAAROM
WANNEER
 aan **WIE** en
WAT betekent dit
WAAROM
 vandaag voor
WIE

Oktober 2013

1-2

Hoofdartikel

Ds. W. Lolkema

2-3

Meditatie

Rev. L. Warren

4-5

Informatie:

Bijbellesrooster

Kerkdiensten

6-11

Berichten uit de
wijken

12-13

Kerk, Jeugd en
School;

14-15

Kerkvoogdij

Diakonie

Centrale Kerkenraad

Ingezonden

16

VoorElkaar

gaat over homosexualiteit, maar ook bij onderwerpen zoals euthanasie en oorlog en vrede. En ook als het gaat over de vraag welk deel van je inkomen je behoort af te staan aan de kerk.

De Bijbel: een bibliotheek van verschillende boeken

Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Een historische roman? Een wetboek? Een geschiedenisboek? Alle drie die antwoorden zijn een beetje waar, maar geen van de drie klopt helemaal. Want de Bijbel is een verzameling van heel verschillende boeken. Je vindt er richtingaanwijzers voor het dagelijks leven (denk aan de eerste vijf boeken van het Oude Testament, ook wel de Thora of Wet genoemd) maar ook poëzie (bijvoorbeeld het boek Hooglied) en filosofische geschriften (bijv. het boek Prediker). Brieven (van Paulus en anderen), Evangelieën over het leven van Jezus en profetische geschiedschrijving (denk aan Richteren en de boeken Koningen). Dat je met heel verschillende genres te maken hebt, moet je je altijd realiseren als je een tekst gaat lezen. Poëzie moet je lezen als poëzie en niet als een krantenbericht of een waar-gebeurd verhaal: rivieren klappen in de handen, bergen jubelen - volgens Psalm 98, dat hoeft je heus niet letterlijk te nemen. En dat de Heer mijn Herder is, is een prachtig mooi beeld wat heel veelzeggend is op basis van wat we ons op deze aarde voorstellen bij een goede herder; we kunnen immers niet denken buiten onze aardse taal en onze eigen ervaringen om.

Een ander voorbeeld: profetische geschiedschrijving is niet allereerst bedoeld om feitelijke informatie door te geven maar om je te bepalen bij het heden en bij de gevolgen van (jouw handelen in) het heden voor de toekomst. Profeten maken ons duidelijk waar het in de kern om gaat.

Door al die verschillende boeken heen leren de mensen God kennen en zichzelf. En de wereld waarin zij leven. Zo is de Bijbel een geloofsboek. De kennis die mensen opdoen door het lezen van de Bijbel is geen verstandelijke kennis maar allereerst geloofskennis. Het is goed om dat te laten meewegen als je bijbelse teksten probeert te verstaan. Bijvoorbeeld als je het scheppingsverhaal leest en vervolgens merkt dat Genesis 1 en 2 twee verschillende scheppingsverhalen bevatten.

Inspiratie van de Heilige Geest

De mensen die de Bijbelboeken hebben geschreven of samengesteld, hebben dat trouwens niet mechanisch gedaan. Niet als een machine, niet werktuigelijk. Alsof de Heilige Geest de Bijbeltekst letterlijk aan de bijbelschrijvers zou hebben gedicteerd! Sinds de negentiende eeuw gebruiken we de term organische inspiratie. Dat woord heeft te maken met het woord organisme. Een organisme is iets levends dat wordt beheerst door een eigen levensprincipe. Denk aan het lichaam van een mens of een dier of aan een bloem. Maar ook de samenleving kun je zien als een organisme. En zo vind je in de Bijbel één centrale gedachte, het levensprincipe van de Schrift dat de Heilige Geest ons doet kennen: de liefde van God voor deze wereld en zijn geschiedenis met zijn schepping die we vooral leren kennen in zijn weg met Israël en in het leven van Jezus Christus. Daarbij hoort het hoogste gebod: de liefde van en tot God. En de liefde tot de naaste. Aan dat levensprincipe zijn de bijbelschrijvers dienstbaar geweest en daardoor geïnspireerd, geleid door de Heilige Geest. En vanuit datzelfde principe - en geleid door diezelfde Geest - mogen wij de Bijbel lezen en vertalen naar onze tijd.

Maar daarnaast hebben we in de loop van de tijd ook ontdekt dat we de tijd waarin bijbelse geschriften zijn ontstaan moeten laten meewegen in onze interpretatie.

Nog even terug naar het thema homosexualiteit Zorgvuldig omgaan met de Schrift

We laten de tijd waarin bijbelse teksten zijn ontstaan, meespreken in onze uitleg. Dat heeft te maken met een zorgvuldige omgang met de Schrift. En dan weten we natuurlijk allemaal dat man en vrouw voor elkaar zijn geschapen. Dat is de normale situatie. En wat normaal is, is vaak ook normatief. Als het dan vervolgens in de Bijbel heel kritisch gaat over twee mannen of twee vrouwen, dan moet je meewegen dat in de tijd van het oude Israël (Leviticus) voortplanting het voornaamste doel van het huwelijk was: onmogelijk voor twee mensen van hetzelfde geslacht. Kinderloosheid werd in die tijd bovendien vaak als een smaad of zelfs als een straf ervaren. Het "hebben" van kinderen werd immers gezien als een soort levensverzekering voor iemands oude dag: hoe kon een bejaard

iemand anders voorzien in haar / zijn levensonderhoud?

En daarnaast werd homosexualiteit onder Kanaänieten vooral bedreven als een uitwas binnen de zgn. tempelprostitutie: seksueel contact als heilige dienstplicht aan een god(in). Dat is totaal niet te vergelijken met een duurzame relatie in liefde en trouw in de 21^e eeuw.

Kijk je vervolgens nog eens naar Leviticus 20 en naar het grotere verband van dat hoofdstuk, dan zie je dat het staat binnen het grotere geheel van de Heiligheidswet (hoofdstukken 17-26). Je komt daar soms zaken tegen (bijv. de instelling van het Jubeljaar) die nooit echt hebben gefunctioneerd. Moet je zulke teksten dan maar met een korreltje zout nemen? Nee, liever niet!! Maar je moet wel beseffen dat ze tijdgebonden zijn of (zoals in het geval van het Jubeljaar) dat ze vooral te maken hebben gehad met een ideaal. En soms ook zijn ze bedoeld om – op basis van het geloof - bepaalde kwalijke praktijken in die tijd af te keuren

Nog eens: hoe lees ik de Bijbel?

Maar klopt die vraag eigenlijk wel? Kun je niet veel beter zeggen: hoe lezen wij de Bijbel? Want het is immers goed om jouw persoonlijke ervaringen met de Bijbel te laten beïnvloeden door gesprek, prediking en studie. Maar hoe dan ook: de Bijbel lees je biddend, geleid door de Heilige Geest. Altijd bedacht op dat ene: de liefde van God voor ons, onze liefde voor Hem en voor elkaar. Dan ga je ontdekken dat die eeuwenoude Bijbelteksten elke dag en elke zondag nieuw zijn en werkelijk iets te zeggen hebben voor de ontvangende en luisterende mens anno 2013. Dat maakt het lezen en uitleggen van de Bijbel tot een soms moeilijk, maar vooral tot een heel rijk en groots avontuur.

Bij het schrijven van dit artikel maakte ik o.a. gebruik van "God met ons", Leusden 1981 en van "De Bijbel op de Zuidas", door Ad van Nieuwpoort en Ruben van Zwieten, Amsterdam 2012.

Meditatie

God's Providential Grace

Rev. L. Warren

God's Providential Grace: One of the traditional benedictions of the Church which goes as follows, "May the grace of our Lord Jesus Christ....", renders the term "grace" as "blessing." It is this meaning of grace that I herein reflect upon as I explore God's providential acts bestowed on human beings and human societies from the dawn of creation. Like many other familiar Christian terms, "grace" has a variety of connotations and nuances but consistent with the already stated purpose, its meaning here is that of "underserved blessings freely bestowed on human beings by God." This concept of grace is at the heart not only of Christian theology but also of all genuinely Christian experience. If, however, the relationship between divine grace and the human situation is to be properly understood, any reflection on grace must make the important distinction between *common* (i.e. general, universal) grace and *special* (i.e. saving, regenerating) grace.



Common Grace

Common grace is so called because it is common to all humankind, and its benefits are experienced by the whole human race without discrimination between one person and another or one race and another. The order of creation reflects the mind and care of the Creator, Almighty God who sustains all that he has made. God's gracious provision for his

creatures can be seen in the sequence of the seasons, of seedtime and harvest, and this Jesus reminds us of when he points out that, "God makes his sun rise on the evil and on the good and sends rain on the just and on the unjust" (Matt.5:45). Another sense of common grace is evident in the divine government and control of human society. Were it not for the restraining hand of God, our world would have long since degenerated into self-destructive chaos of iniquity, in which social order and community life would be impossible. Furthermore, it is to common grace that humankind is able to retain a consciousness of the difference between right and wrong, truth and falsehood, justice and injustice and the awareness of an accountability to not only each other but also ultimately to God, the Creator. Common grace also endows humankind with a conscience, which is the focus within each human being informing each person of being formed in the image of God, of having self respect and respect for others, but most importantly respect for God. To common grace then, we must thankfully attribute God's continuing care for his creation, as he provides for the needs of his creatures, restrains human society from becoming altogether intolerable and ungovernable, and makes it possible for humankind, though fallen, to live together in a generally orderly and cooperative manner, and to show mutual forbearance. It is this sustaining care of God for his creation that is meant when believers speak of divine providence.

GENADE:

NIET GOEDKOOP
MAAR WEL GRATIS

visje

Special Grace

Special grace is the grace by which God redeems, sanctifies, and glorifies human beings who through faith in his Son Jesus Christ our Saviour, gain election to eternal life. It is, therefore, to special grace that the whole of the Christian's salvation is owed. Through special grace God's dynamic regenerating action not only saves but also transforms and revitalizes human life that is broken and meaningless, as exemplified by the life of the apostle Paul who as Saul was persecutor-in-chief of Christians, but became apostle par excellence for the mission of Christ. Special grace is experienced in aspects or ways referred to in theological terms as *prevenient grace*, *efficacious grace*, *irresistible grace*, and *sufficient grace*.

Prevenient Grace

is grace that comes first, which is, grace that precedes all human decision and endeavour. This is the action of God who takes the initiative and implies the priority of God's action on behalf of needy human beings. This is the whole point of prevenient grace: it does not begin with human beings but rather with God, and is not earned or merited by human beings, but is freely and lovingly given by God to human beings who have neither resources nor deservings of their own. Prevenient grace was most profoundly expressed by God who showed his prior love for humankind by graciously providing redemption precisely when humankind had no love for him. This the apostle Paul declares in Rom. 5:8, "God shows his love for us in that while we were yet sinners Christ died for us." Through prevenient grace, God takes action for helpless human beings who have no ability to help themselves or to make any contribution toward their salvation. The apostle Paul reiterates this in Eph.2:5-9, "It is by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God—not because of works, lest anyone should boast." But for the prevenience, or priority of God's grace, all human beings would be lost.

Efficacious Grace

is grace which achieves the purpose for which it is given, precisely because it is God's grace. Herein is the doctrine of God summarized in that whatever God purposes and performs cannot fail or come to nothing; otherwise God will be proven to not be God. That the grace of God in Christ is efficacious, achieving now and forevermore the redemption it was designed to accomplish, should serve as a source of firm confidence,

strength and security to the Christian believer. For God's efficacious grace is never in vain.

Irresistible Grace is grace which cannot be rejected or spurned indefinitely. Therefore, as the work of God always achieves the purpose toward which it is directed, so too, it cannot be resisted or thrust aside indefinitely. This is exemplified by the apostle Paul, who as Saul of Tarsus, struggled against God's irresistible grace for a while but eventually surrendered to it. So also the regenerating work of God in the believer's heart, precisely because it is God's work, can no more be resisted than it can come to nothing.

Sufficient Grace is grace that is adequate or enough for the saving of the believer here and now as well as in the hereafter to all eternity. Like the other aspects of special grace, sufficient grace receives its sufficiency from the infinite goodness and power that flows from God. As believers, therefore, face the afflictions, trials and tribulations of life, God's grace continues to be unfailingly sufficient for them (II Cor.12:9). The fact which seems to be so evident that many human beings who hear the call of the gospel, fail to respond to it with repentance and faith, and continue in their unbelief, does not in any way, shape or form imply that there is any insufficiency in God's atoning sacrifice in Christ at Calvary.

In concluding, it is important to remember always that the operation of God's grace is a deep mystery that is far beyond the limited comprehension of humankind. However, confronted with this wonderful but mysterious reality of God's providential grace, the believer can do no more than exclaim with the apostle Paul: "Oh the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways!...For from him and through him and to him are all things. To him be glory for ever. Amen" (Rom.11:33, 36).

Redactioneel

Ge hadt God en de wereld lief. Toen sprong uw bretel los.
Sterker is uw slechte kies bij wijlen
dan de brand der liefde Gods.
Ge moet maar een beetje lachen. Het is niets.

Dit gedicht van J.C. van Schagen uit 1922 vertelt over stemmingen en over datgene wat (niet) belangrijk is. Je kunt vol zijn van honderdduizend goede gevoelens en voornemens. Vol zijn van geloof ook! Totdat er zich een kleinigheid afspeelt – en weg is je stemming van daarnet.

Een actueel voorbeeld. Je bent aangeslagen door verschrikkelijke tv-beelden vanuit Syrië. En wie was dat niet op 21 augustus van dit jaar? De dag van de gifgasaanval. Naar nu vrijwel vaststaat werd die gepleegd door het regime van Assad op zijn *eigen* burgers!! Zoveel doden, onder wie ook kinderen. Als je dat ziet, heb je moeite om je tranen binnen te houden.

En dan, ineens, is de rechtersvoorbant van je auto lek. Wat een ellende. Het beheerst je geheel en al, logisch. Nee, ik zeg niet: het is niets. Maar laten we toch, terwijl we overgaan tot de (wan)orde van de dag, Syrië niet vergeten. Al was het "alleen maar" vanwege die prachtige kinderen, met een complete toekomst voor zich. Dat land heeft ons gebed nodig. Ik wens u en jou veel genoegen bij het lezen van dit blad.

Namens de redactie: W. Lolkema.



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidige postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about ANG 2,000.00 per month. If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending an e-mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaaltafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij beheert het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. De eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere instelling:

6 oktober
Voedselpakketten

20 oktober
Jeugdwerk wijken 1,2 en 3

De overige zondagen is de collecte bij de uitgang bestemd voor het wijkwerk.

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.

vpg-cur@curlink.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. W. Lolkema
Dhr. E. Sliker
Vacatures

Opmaak:

Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren
Druk: Drukkerij 'De Stad' NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Opplage: 1400 drukexemplaren zwart-wit.
Ruim 130 emailxemplaren

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar vpgnews@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen**

23 oktober 12.00 uur

Verschijningsdatum

zondag 3 november

Bijbelleesrooster

1 oktober	Spreuken 14:1-11	Wat is wijsheid?
2 oktober	Spreuken 14:12-22	Goed en kwaad
3 oktober	Spreuken 14:23-35	Positief en negatief
4 oktober	Psalm 35	Doe mij recht, HEER!
5 oktober	1 Koningen 18:1-19	Contact
6 oktober	1 Koningen 18:20-46	Vuur en water
7 oktober	1 Koningen 19:1-21	Bemoediging
8 oktober	Psalm 36	Kostbare liefde
9 oktober	2 Timoteüs 1:1-10	Volhouden
10 oktober	2 Timoteüs 1:11-18	Heilzame woorden
11 oktober	Psalm 37	Blijf vertrouwen
12 oktober	Lucas 17:1-10	Vergeven en geloven
13 oktober	Lucas 17:11-19	Echt genezen
14 oktober	Lucas 17:20-37	De komst van de Mensenzoon
15 oktober	Lucas 18:1-8	De aanhouder wint
16 oktober	Psalm 39	Klein voor God
17 oktober	2 Timoteüs 2:1-13	Niet te vangen
18 oktober	2 Timoteüs 2:14-26	Houd de waarheid voor ogen
19 oktober	2 Timoteüs 3:1-9	Zware dagen
20 oktober	2 Timoteüs 3:10-17	Inspiratie
21 oktober	Psalm 94	De HEER is trouw
22 oktober	2 Timoteüs 4:1-8	Waarheid en niets dan de waarheid
23 oktober	2 Timoteüs 4:9-22	Concrete opdrachten
24 oktober	Psalm 99	Koninklijke waardigheid
25 oktober	1 Koningen 20:1-22	Wending
26 oktober	1 Koningen 20:23-43	Oorlogsverhaal
27 oktober	1 Koningen 21:1-29	Machtsmisbruik
28 oktober	1 Koningen 22:1-12	Raadgeving
29 oktober	1 Koningen 22:13-28	Harde waarheid
30 oktober	1 Koningen 22:29-40	Toevalstreffer?
31 oktober	1 Koningen 22:41-54	Regeringsperioden

1 november	2 Koningen 1:1-18	Fatale val
2 november	2 Koningen 2:1-18	Opvolging
3 november	2 Koningen 2:19-25	Elisa treedt op
4 november	Psalm 101	Streven naar volmaaktheid
5 november	Lucas 18:9-17	Hoe kom je het koninkrijk binnen?
6 november	Lucas 18:18-30	Volledige overgave
7 november	Lucas 18:31-43	Blindheid
8 november	Lucas 19:1-10	Uitzicht voor Zacheüs
9 november	Lucas 19:11-28	Eerlijke handel
10 november	Lucas 19:29-48	Benedictus
11 november	2 Koningen 3:1-27	Lichte verbetering
12 november	2 Koningen 4:1-7	Noodhulp
13 november	2 Koningen 4:8-37	Blijde moeder
14 november	2 Koningen 4:38-44	Voedselhulp
15 november	Psalm 108	Mijn hart is gerust
16 november	Lucas 20:1-8	Geen antwoord
17 november	Lucas 20:9-19	Toch een antwoord

Een geboorte?

Stuur ook uw kerk een kaartje



Blijf in contact met uw kerk

Gaat u verhuizen?

Laat het ook uw kerk even weten



Blijf in contact met uw kerk

Trouwplannen?

Uw kerk stelt een bericht erg op prijs



Blijf in contact met uw kerk

Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen.

De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een oplopend tarief.

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com
Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.

If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



Radio Semiya 98,5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-985-s125382/

5-10 ds. W. Lolkema
12-10 rev. L. Warren
19-10 br. D. Lopes
26-10 ds. H. Végh
3-11 ds. W. Lolkema



Ebenezer Church

Oranjestraat 111

6-10 rev. L. Warren; Holy Communion
13-10 sis. Y. Isidora
20-10 Men's Fellowship
27-10 rev. L. Warren
3-11 rev. L. Warren; Holy Communion
10-11 br. D. Lopes



Fortkerk

Fort Amsterdam

6-10 ds. W. Lolkema
13-10 ds. W. Lolkema
20-10 ds. W. Lolkema; m.m.v. Forti Kantando
27-10 ds. R. E.R. van Buiren
3-11 dhr. br. L. van der Wolde
10-11 ds. W. Lolkema; viering Avondmaal



Oecumenisch Middaggebed, iedere eerste en derde woensdag van de maand, 12.30 - 13.00 uur:

2 en 16 oktober; 6 november



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

6-10 ds. H. Végh; viering Avondmaal
br. D. Lopes; papiamentstalig; 17.00
13-10 ds. R.E.R. van Buiren
20-10 ds. H. Végh
25-10 ds. H. Végh; zangdienst; 19.30
27-10 ds. H. Végh
3-11 ds. H. Végh; hofdienst Mani
zr. Y. Isidora; papiamentstalig; 17.00
10-11 zr. Y. Isidora

Ebenezer Church



Ebenezer Church
Wijk I Phone: 465 3121

Minister

Rev. L. Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:

Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Local Board Team

Elders:

Br. D. Nisbeth 520 3015
(Chair)
Br. D. Martina 733 1628
563 0557
Br. F. James 767 9068 res

Deacons:

Br. A. Fernandes 524 7036
Sr. B. Lester 868 8206 res
522 1667
Sr. C. Gosepa 515 3081
Sexton
Sr. Hilda Leonard 461 7670 res

Wijknieuws Ebenezer Church L. Sampson

Being a true disciple of Christ

I have been thinking a lot about being a disciple lately and what it really means to follow Jesus. I decided to look up my Bible software and see how the New Testament describes followers of Jesus. I found that it uses the term disciples 282 times, believers 26 times and Christians only 3 times. This got me thinking about the terms disciple, believer and Christian.

In the beginning Jesus chose His disciples, not the other way around! He turned the whole process upside down when He chose His disciples!

In those days being a disciple was about connecting with someone else to learn his or her ways. This is how it was for the twelve disciples that Jesus called at the beginning of His public ministry. They stayed with Him for three and a half years. They watched, learned and were sent out to do things themselves.

When Jesus called the first disciples we see that He came and saw the fishermen by the lake in Mark 1:17-18. He simply said to them to "Come and follow Me". We see that they heard the call, received it and simply left everything to follow. He called them to be His followers or disciples. Being a disciple of Jesus is about committing to a way of life and of learning and growth. It goes past just believing in something, it is more about learning to follow and to heading in a new direction full steam ahead.

The Bible tells us that God has a plan and purpose for each of our lives; and a disciple of Christ knows and understands this. The Bible says in Ephesians 2:10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do". The NLT (new living translation study bible) says, "You are God's masterpiece". This verse tells us that God has a great plan and purpose for our lives. He has a destiny that He planned for us before the world was made.

Because of this plan He has created us with certain gifts and abilities so that we can play our part in it. Just imagine that we could have been born at any time in history, but God chose for us to be born now. We are not here by chance and we are not living at this time in history with no purpose. God has a plan and purpose for each of us and it is a great one! When we deliberately seek out God's plan for our life and play our part in it, we find ourselves being the most happy and fulfilled as we can be in this life. Finding and following God's plan is a big part of being a true disciple.

In John 13:34-35, Jesus says, "A new command I give you: Love one an-

other. As I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another." A true disciple should love God and love others. It is interesting when we look at the life of Jesus, we see that He loved and cared for all types of people. Here are a few examples of the different groups of people Jesus spent time with. – The Sadducee's, Pharisees, Herodians, Romans, Zealots, Samaritans. Jesus also had followers who were women – which was unheard for religious leaders of His time. He also welcomed children. A true disciple knows how great it is to know, love and serve Christ and they want to help others to follow Him too.

I have always been in church, but for me personally, the day I became a Christian is the greatest day of my life. Knowing Jesus personally and asking Him into my life was a true turning point for me. My life was good, but I lacked a sense of purpose or real meaning. Now my life is full of hope, purpose and meaning and I want to share this with others. I also want to share the great love Jesus has for others too.

As true disciples of Jesus Christ our heart attitude should be that of a humble servant who loves God and loves others. They should try their very best to live their lives in the same way that Christ lived His. A true disciple should try to live out Jesus' teachings in a way that blesses others and gives them a chance to follow Jesus themselves.

TEN things young people can do for God

Some of the world's greatest accomplishments have been done by young men and women. Alexander the Great became king before he was thirty years old. Some of the great works of Shelley, Byron, Keats, Chopin and Mozart were composed when they were teenagers. Today, communists make their strongest sales pitch to youth, because they know of the influence and dedication of the young. Now, much of the mission work of the church is being done by young adults. And the church needs consecrated young people. Times are full of hazard and danger, and therefore our cause is the greatest that the world has ever known. The very hope of the human race lies in wise youth committed to high principles. Young people need the church - they need Christ. Those who are indifferent to the way of the Lord are inviting sorrow on their lives and souls. Jesus says to young and old alike, "If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me" (Mark 8:34).

Here are ten things that you can do to serve God and gain life's greatest blessing:

Obey the gospel of Christ

Christ commands us to believe in Him (John 8:24), to repent of our sins (Acts 2:38), to confess His name (Matthew 10:32-33), and to be baptized into Him for the remission of our sins (Romans 6:3-6). Every young person who can understand these commands should obey them. There is nothing you will ever do that will mean so much to you in coming years.

Keep thyself pure (1 Timothy 5:22)

If you like a real challenge, the challenge of conquering our own will is life's greatest, for sin is easy. Besides the personal satisfaction that moral purity brings, it brings also the blessings of God (Matthew 5:8).

Build a Christian personality

True greatness comes in spiritual things. Emphasize prayer, study, and righteousness and they will bless you. "For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul" (Matthew 16:26). Those who follow Christ learn how to do good unto all men, even their enemies. Their lives radiate the beauty of his way (Matthew 5:14-16). Christianity brings peace with God, peace with others, and peace within.

Lead others to Christ

Christ has commanded His disciples to take the Gospel to everyone. You can be a soul-winner. And nothing enlarges one's faith and spiritual capacity like teaching the lost.

Get a Christian education

You CAN get a Christian education if you really want to. By doing so, this will help you in a thousand ways.

Prepare yourself for a decent profession

The New Testament strongly commands honest and honourable work (1 Thessalonians 4:11,12). The Christian life is not that of parasites but one of industry and service.

Build a Christian home

Next to obeying the Gospel of Christ, the greatest favour you will ever do yourself is to build a Christian home. When you marry, marry a Christian.

Prepare for Christian leadership

The church needs every competent leader and teacher that it can get. Develop your talents for Christian leadership by the sincere and enthusiastic practice of spiritual responsibilities. Be USEFUL in the Lord's service.

Encourage and help others

Everyone bears a burden. When we help bear other's burdens and encourage them in Christ's walk, we fulfil the law of Christ (Galatians 6:2).

Be faithful throughout your life

(Read Revelations 2:10) Many dangers will cross your pathway. Temptations and disappointments came to the Lord and they will also come to you. And all who live godly in Christ Jesus will suffer some persecution (2 Timothy 3:12), but God calls us to a life that man cannot destroy and to treasures that are eternal. He will never leave us or forsake us (Hebrews 13:5). Keep your faith and it will keep you. There is great potential in your life. May God bless you as you develop it in His service.

National Grandparents' Day

is a secular holiday celebrated in the United States since 1978 and officially recognized in a number of countries on various days of the year, either as one holiday or sometimes as a separate Grandmothers' Day and Grandfathers' Day. One celebrates both paternal and maternal grandparents.

On September 2nd, 2013 Lieutenant governor Mrs. Lizzane Dindial proclaimed the second Sunday in the month of September as the "Grandparents' Day". Mrs. Dindial did this because she saw that this day will be very important in the awareness of the community of Curaçao.

This year the Grandparents Day was on September 8th. However the Watermelon Bible Club and The New Generation joined forces and decided to visit some of the elderly of the Ebenezer Church community on Saturday, September 7th. After walking to the houses of sr. Adriana Franklin and br. Archibald Jackson, the groups mounted the bus of the Miss Lee Foundation and drove to the houses of sr. Mathilda Koffie, sr. Theodosia Philips, sr. Gladys Tromp, sr. Fifi Arrindell, sr. Martha End, sr. Rose Leonard, sr. Agatha Hernandez and br. Oliver Schmidt. In each of these homes the kids said a prayer, read a scripture passage and sang a song. These visits were very much appreciated by these elderly.

Leviticus 19:32 says "Stand up in the presence of the elderly, and show respect for the aged. Fear your God. I am the Lord."

Upcoming events in October & November

October 1	Church Board Meeting
October 2-23-30	Bible Study & Prayer Meeting
October 3-17-24-31	Soup Kitchen
October 6	Worship Service of Holy Communion
October 9-16	Visit Sick & Shut-in members/Bible Study & Prayer Meeting
October 13	Worship Service of Praise
October 19	Theological Seminar
October 20	Men's Fellowship Service & Soup Sale & Sunday School Song Festival
November 1	Fund Raising Variety Show
November 3	Worship Service of Holy Communion
November 5	Church Board Meeting
November 6-13-20-27	Bible Study & Prayer Meeting
November 7-14-21-28	Soup Kitchen
November 16	Theological seminar
November 17	Women's Group 49 th Anniversary Service
November 24	Worship Service of Harvest Thanksgiving, Church Anniversary & Appreciation



OCTOBER Birthday's

Oct 4	Kuwas-ten Holt, Claudette
Oct 13	Busby, Natalie
Oct 15	Cornelia, Dolores
Oct 17	James, Melvin
Oct 18	Parker-Martina Karen & Valerius-Leonard, Ivette
Oct 23	Gumbs, Sharmila & Radermacher, Cicely
Oct 24	Philips, Clorita
Oct 27	Gumbs, Varsella
Oct 29	Philips, Gerda & End, Adriaan
Oct 31	Niles, Debbie & Lopes, D'Arcy

NOVEMBER Birthday's

Nov 1	Busby, Allison & Arrindell, Edwaldo
Nov 2	Arrendell, Astrid
Nov 6	Fernandes, Adriaan
Nov 14	Hook, Edmund
Nov 19	Valks, Sheena & Winter, August
Nov 28	Sampson, Ludmilla

We pray God's awesome blessings upon you on your birthday and for the future years ahead. We pray that His blessings never fade in your life. We pray that God abounds much more, so that you may be a fruitful vine with the abundance of the Lord.

We might have missed some names, for this our excuses. For our members that live abroad and for those that we haven't seen for a while, we pray God's abundant blessings. May He keep you safe wherever you are!



Fortkerk



**Fortkerk
Wijk 2** **Tel. 747 0691**

predikant
Ds W. Lolkema
Santa Rosa Resort 51-B
tel: 747 0691
cell: 512 4828
E-mail: w.lolkema@gmail.com

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen
Zr. C. H. Gravenhorst 747 7427
Br. H. B. Beaujon 736 7108
Br. A. J. Lorier (kerkvoogd) 513 0956
Zr. C.P. van Gastel 512 9557
Br. H. A.K. Walters 511 5577
Zr. G.W. Kwintenberg 518 0205
Br. J. Snel (kerkvoogd) 560 0900

Diakenen
Br. F. Hasselbaink 738 1725
Zr. L. Vliegenthart 525 3338

Kosteres
Zr. A.H. Palm 462 6873

Wijknieuws Fortkerk Ds. W. Lolkema

In europees Nederland

werkt Chantal de Kruif – Jilesen aan haar herstel, na een zeer ernstige verwonding die ze op 29 juli opliep tijdens een boottocht in de buurt van het Friese stadje Stavoren. Haar rechterhand is zwaar beschadigd. Ze is nu bij haar ouders in de provincie Utrecht. Vandaar gaat ze elke werkdag naar een handtherapeut in een gespecialiseerde kliniek in Zeist. En zo nu en dan wordt ze nog gecontroleerd in MCL-Zuid te Leeuwarden. Haar man Hans en hun kinderen Ralph & Jennifer zijn hier thuis op het eiland, in Recompensapark. Het is op dit moment nog niet te zeggen hoe lang deze situatie nog zal voortduren.

Dat dit alles heel wat vraagt van hen alle vier is wel duidelijk. Maar ze zijn vol moed en dat helpt. Chantal zelf is een sterke vrouw, dat weten ook zeker haar collega-juffen van onze kindernevendienst. Ook wij als gemeente wensen hen alle vier sterkte: geloof (in de zin van vertrouwen), hoop en liefde!

Uit het domínees-leven gegrepen

Op 2 september was ik een poosje bij mw. A. van der Jagt – Merkies, George Maduroweg. Zij bereikte op die dag de zeer hoge leeftijd van 99 jaar. In het bijzijn van en met hulp van haar dochter Elly kan ik nog steeds een gesprek met haar hebben. En ik krijg de indruk dat haar gezondheid nog vrij goed in orde is. Tijdens diverse dagdelen op, voor en na haar verjaardag ontving ze zelfs flink wat bezoek!

Iemand anders bij wie ik zo'n twee keer per jaar kom is mw. S. Perret Gentil – Boom, in landhuis Groot Sint Joris. Zij is geboren eind maart 1912, dus rekent u maar uit. Met enige moeite en met hulp van haar dochter kunnen we nog wat praten, in een creatieve mengelmoes van nederlands en papiaments. Het kostte mij de eerste keer aardig wat moeite om het Landhuis te vinden, maar nu weet ik de afslag Choloma en de ouwe vrieskist die ergens als vuilnis staat en waar ik rechtsaf moet. Ik hoop dat die vrieskist er voorlopig nog zal staan... En dan kom ik in het Landhuis en daar heb je een uitzicht op de Baai..., fenomenaal.

Ik vind het leuk en mooi om zulke oude gemeenteleden op te zoeken. Het geeft echt een ervaring van kennismaking met hun persoonlijke geschiedenis en daarmee ook met de geschiedenis van ons eiland.

Soms ook kom ik bij iemand die op de ledenlijst staat en heel oud lijkt (of ik bel eerst op) en dan blijkt de persoon in kwestie al lang niet meer te leven. Dan gaat er een mailtje naar het kerkelijk bureau en zo wordt de ledenlijst van de Fortkerk weer een klein beetje verder opgeschoond. En dan kan het gebeuren dat de volgende bewoner van zo'n woning mij gastvrij ontvangt. Hij / zij heeft niets met de kerk, we kennen elkaar niet, maar hij / zij gunt mij wel een boeiend kijkje in het verleden. Compleet met een juice. Mooie Antilliaanse gastvrijheid!

En soms zoek ik een half uur naar een adres. Zolang het daglicht is, zit ik daar in het geheel niet mee; 's avonds kom ik sowieso alleen maar op bekend terrein. Vooral zgn z/n-adressen zijn soms moeilijk te vinden. Eén keer heb ik een adres niet kunnen vinden, ook niet met be-

hulp van de mobiele telefoon. Wie weet, komt het er nog eens van.

Hoofdleidster kindernevendienst

Mw. Annet van der Wolde uit Julianadorp heeft deze taak een aantal jaren uitgevoerd. Roosters maken, projecten uitwerken, zelf nevendienst leiden, op de nevendienst-centjes passen. En nu zet ze daar per 1 oktober een punt achter. We zijn haar heel dankbaar voor alle energie die ze in dit stuk kerkenwerk heeft gestoken! En de nevendienst in Fort liep / loopt altijd als het bekende vervoermiddel wat we hier op het eiland niet kennen. Er is namelijk (naast Annet) een prima groep juffen. En dus zeggen we nu welgemeend tegen Annet: masha, masha dank! Hoe en door wie haar functie wordt overgenomen, is momenteel nog onderwerp van overleg. Want de juffen doen dit kerkelijk vrijwilligerswerk naast een heel drukke baan.

Het nieuwe rooster t/m eind december is wel al gemaakt. En binnenkort zullen we ons ongetwijfeld verdiepen in het advents-kerstproject 2013. The show will go on!

De Centrale Kerkenraad

heeft onlangs (na een heel lang voorbereidingstraject) besloten om de VPG-kerkorde te vernieuwen. Al eerder heb ik daarover in deze rubriek wat geschreven. Eén van de veranderingen is dat voortaan ook niet-ambtsdragers lid kunnen worden van de Kerkvoogdij (KV), mits het aantal ambtsdragers binnen de KV wel groter blijft dan het aantal niet-ambtsdragers. Iemand die geen ambtsdrager is kan lid worden van de KV omdat hij / zij beschikt over een deskundigheid die de KV graag in haar midden heeft. Ook doopleden komen dus voor zo'n functie in aanmerking.

Zo wordt binnenkort dhr. Erik Groeneveld kerkvoogd (niet-ambtsdrager). De Centrale Kerkenraad heeft hem onlangs in die functie benoemd op voordracht van de wijkkerkenraad Fortkerk. Dhr. Groeneveld (Kaya Seru Dingu) is accountant en beschikt over heel wat financiële kennis.

Op zondag 13 oktober hoop ik hem in de Fortkerk aan de gemeente voor te stellen en hem de vraag naar de geheimhouding te stellen.

De kerkenraad is blij met zijn bereidheid deze taak op zich te nemen! Graag wensen we hem veel plezier in en zegen op dit belangrijke stuk kerkenwerk toe.

We zoeken een hulpkoster!

Die oproep klonk op 8 september in onze kerkdienst. Want onze kosteres Aurelia heeft een keer of zeven per jaar een vrije zondag. Nog voordat ik het goed en wel doorhad, meldde Maira Levenstone zich aan. We zijn heel blij met onze vaste kosteres Aurelia Palm, maar we zijn ook blij met Maira op die vrije zondagen. Ze heeft een paar keer meegelopen met Aurelia en we wensen haar veel succes.

Twee keer per jaar,

in april en oktober, bezocht mijn collega Martine Bakema gevangenen in Colombia met een Nederlands paspoort. Ze deed dat als vrijwilliger namens de stichting Epafras in Utrecht, Nederland. Voor haar definitief vertrek (met haar man Henk Hortensius) naar Nederland, eind mei, vroeg Martine mij of ik deze functie zou willen overnemen. Na enig nadenken en overleg thuis heb ik daar ja op gezegd. Ook de wijkkerkenraad Fortkerk en de centrale kerkenraad hebben ja gezegd. Vervolgens ben ik in april op bezoek geweest bij de directeur van Epafras en ook dat pakte goed uit.

Binnenkort ga ik twaalf dagen naar Colombia en breng daar een pastoraal bezoek aan zo'n twintig gevangenen in dertien gevangenissen. Alles gaat in nauw overleg met de Nederlandse ambassade in Bogota. Ik vind het een mooi maar ook wel wat spannend avontuur. Maar ik weet inmiddels ook dat deze bezoeken heel veel betekenen voor de gedetineerden. En dat maakt het des te mooier om dit werk te doen. Momenteel haal ik in de vrije uurtjes het Spaans op wat ik veertig jaar geleden op school heb geleerd. En ik probeer er nog wat kennis aan toe te voegen.

Wanneer ik precies weg ben, zal ik tegen die tijd vertellen in de kerkdiensten in de Fortkerk. Ds. H. Végh van de Emmakerk neemt voor mij waar in spoedeisende pastorale situaties.

Activiteiten

Op zaterdag 5 oktober is in de Tamarijn een **fancy-fair** waar wij als Fortkerk-gemeente bij aansluiten met de verkoop van ontbijtpakketten en nog wat lucratieve zaken. Hiermee hopen we onze wijkkas flink te spekken. Zoals het er nu uitziet wordt het een heel leuke en gezellige activiteit!

Op zaterdag 12 oktober organiseert de jeugdgraad een **Dutch Treat** voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Dit vindt plaats op het strand van Marie Pampoen van half zes (17.30 uur) tot acht uur 's avonds. Neem je eigen eten en drinken mee (we delen samen wat we hebben), laat je telefoon thuis(!), neem een handdoek of deken mee, neem je eigen leuke, mooie of spannende verhalen mee..., eventueel je muziekinstrument - dan maken we onze eigen muziek. Kortom: kom super-lekker chillen aan het einde van de tussenvakantie! Zie ook p. 16 van dit blad.

De **gespreksgroep Zeelandia** is op maandag 14 oktober en de groep **Tamarijn** is op dinsdag 5 november. De **gespreksgroep Meer** is op donderdag 7 november, 19.45 uur, Fortkerk. De **groeigroep** is op woensdag 9 oktober bij mij thuis, Santa Rosa Resort 51b, aanvang 20.00 uur.

Het **oecumenisch middegebed** is op de woensdagen 16 oktober en 6 november, aanvang 12.30 uur in de Fortkerk. Op 16 oktober is het in het Papiaments.

De gespreksgroep voor jongeren

heb ik gepland op een nationale vrije dag: 10 oktober. Dom, dom! Daarom lijkt het me beter de eerste bijeenkomst te verplaatsen naar donderdag 17 oktober, 19.45 uur, Fortkerk (beneden). Er zijn inmiddels enkele aanmeldingen. Je aanmelden is nog steeds mogelijk via tel. 7470691 of via een E-mail aan mijn adres.

Eerste keer *belijdeniscatechese*: maandag 11 november, 19.45 uur, vergaderzaal Fortkerk.

Zie ook het kerkblad van september, pp. 8 en 9.

Ten slotte

een hartelijke groet aan jou en u. W. Lolkema.



Joodse films

Ds W. Lolkema

Bijna elke maand is er een joodse film te zien in de ambtswoning van de synagoge, Gladiolenweg 4.

U bent daar hartelijk welkom. Aanvang: 19.30 uur. Er is voldoende te eten en te drinken. Een vrije financiële bijdrage wordt op prijs gesteld. Op 30 oktober vertoont Chazzan Avery Tracht de film Live and Become (Va, vis et deviens).

Deze film uit 2005 duurt 140 minuten en is in het Frans, Hebreeuws en Aramees, maar wel engels ondertiteld. Hij valt in de categorie drama.

De film gaat over een niet-joodse Ethiopische jongen (Schlomo) die in 1980 via een luchtbrug naar Israel wordt gebracht. Hij is negen jaar oud en christelijk. Hij wordt meegenomen naar Israel door een joodse vrouw in de plaats van een joodse jongen (de zoon van die joodse vrouw) die kort voor vertrek naar Israel komt te overlijden. Eenmaal in Israel aangekomen overlijdt ook deze "moeder" van Schlomo.

Nu is hij helemaal op zichzelf aangewezen. Hij zou joods moeten zijn, maar is dat niet. Hij komt racisme tegen. Want als hij trouwt met Sarah, blijkt haar vader een onvervalst racist te zijn. Als hij eenmaal (na studie in Frankrijk) arts is, komt hij zijn echte biologische moeder tegen in een vluchtelingenkamp.

Een film vol verwickelingen. En dus warm aanbevolen!

De eerstvolgende film hierna is op 4 december, getiteld The Yankles.



Emmakerk



**Emmakerk
Wijk 3** **Tel. 737 3070**

Predikant
Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com
Website: www.freewebs.com/vegh

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorzitter) 767 6920
Zr. F. Da Costa Gomez 432 6331 (w)
(jeugd) 526 1566 (c)
Zr. D. Schrader 528 9530
(kerkvoogd)
Br. R. Buist 733 1609
516 7900

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening 25260903

Diakenen:
Zr. B. Douglas-Relyveld 690 4665
Zr. R. Plaisier 522 0030

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor 668 5785
868 0775

Wijknieuws Emmakerk Ds. H. Végh

De wereld is in rep en roer. Her en der horen we van oorlogen, opstanden en aanslagen. Nu ik dit schrijf is de overval op het winkelcentrum in Nairobi, Kenia, nog aan de gang. Tientallen doden zijn hierbij gevallen. Maar nog vers in het geheugen ligt de gifgasaanval in Syrië. Hierbij zijn honderden mensen om het leven gekomen. Velen van hen waren onschuldige mannen en vrouwen, bejaarden en kinderen. Elke partij geeft de schuld aan de ander. Een strafexpeditie van Amerika hangt nog in de lucht. Het Midden-Oosten lijkt in brand te staan. Men spreekt dan wel van een Arabische lente, maar voor christenen is dit een winter, een nachtmerrie. Kerken worden in brand gestoken, christenen worden vervolgd en gediscrimineerd. Laten we voor hen bidden. Dat is het enige wat we nog kunnen. In onze Emmakerk besteden we vaak aandacht aan deze onderwerpen in onze gebedsgroep.

Deze maand zijn er de volgende *activiteiten*

Gebedsgroep

Elke dinsdag komen we van 19.00 tot 20.00 uur bij elkaar in de consistorie. We bidden voor kerk en wereld, voor ons eiland, voor de scholen, noem maar op. Zie ook boven.

Catechisatie

Elke woensdag is er van 19.00 tot 20.00 uur jongerencatechese in de consistorie. We bespreken figuren uit de Bijbel om te zien hoe mensen uit de Bijbel hebben geloofd en geleefd. Belijdeniscatechisanten kunnen zich bij mij opgeven.

Training pastoraat

In het kader van de beknopte studie theologie voor gemeenteleden is er op het ogenblik een training pastoraat. Die vindt eens in de 14 dagen plaats op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 17 en 31 oktober.

Bijbelstudie

Eens in de 14 dagen is er eveneens op donderdag een Bijbelstudie. We zijn op het ogenblik bezig met de laatste hoofdstukken van de Openbaring van Johannes. We komen telkens van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. De data zijn: 3 en 24 oktober.

Seniorenmorgen

Op maandag 14 oktober a.s. is er weer een seniorenmorgen. We beginnen om 9.30 uur in de consistorie. We bidden en zingen, we lezen een Bijbelgedeelte en we denken daarover na. We worden voorzien van koffie en koek en van fris en een pastèchi.

Zangdienst

Op vrijdag 25 oktober a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We beginnen om 19.30 uur. Naast bekende liederen is er ook een korte meditatie. Lieder kunt u opgeven bij mij.

Onze zieken

Zr. Elma Velgersdijk moest een ingreep ondergaan in het Sehos. Zr. Krijnie Wout-de Geus moest een ingreep ondergaan in de Taamskliniek. We wensen al onze zieken, thuis of in het ziekenhuis, Gods onmisbare steun toe.

Vacatures

Onze diaken br. Hanco de Lijster heeft na een periode van ruim vier jaar onze wijkkerkenraad verlaten. Zodoende kan hij meer zijn aandacht richten op zijn voorzitterschap van de Centrale Kerkenraad. We danken br. De Lijster hartelijk voor alles wat hij gedurende die periode heeft gedaan voor onze wijkkerkenraad. Verder zijn er nog twee vacatures ouderlingkerkvoogd. De wijkkerkenraad is bezig met de vervulling van deze vacatures.

Ambtsdragersdag

Nu alvast wordt vermeld dat er op 9 november a.s. een ambtsdragersdag is. Indien mogelijk wordt deze dag gehouden in de Fortkerk en wel van 9.00 tot 12.00 uur. Onderwerp is de moderne slavernij. Ds. Leander Warren zal het voor ons inleiden. Daarna volgt discussie.

Ban Topa

In verband met de bazaar in de Tamarijn is de Ban Topa verschoven naar 2 november. Deze vindt van 8.00 tot 12.00 uur plaats in de tuin van de Emmakerk. U kunt uw spullen verkopen. Een gedeelte van de opbrengst draagt u af aan het restauratiefonds van de Emmakerk. Zowel kerkleden als omwonenden zijn van harte welkom.

Bij de diensten

Op 6 oktober a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. We ontvangen brood en wijn als teken van Gods liefde en genade. Christus verzoende ons met God de Vader. Hij deed dat door zijn lijden en sterven aan het kruis.

Op diezelfde zondag 6 oktober is er om 17.00 uur een papiamentstalige dienst, die geleid wordt door br. D'arcy Lopes. De volgende papiamentstalige dienst is op 3 november a.s. Deze wordt geleid door zr. Yvonne Isidora.

Op 20 oktober a.s. hoopt Michelle Portillo-Sookdeo belijdenis te doen van haar geloof. Daarna zal ze de doop ontvangen. We zijn blij dat Michelle deze stap zet. We mogen hierin het werk zien van de Heilige Geest, die het zaad van het geloof doet ontkiemen in de harten van mensen.

Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuwsjet

Jet Baank

Theemiddag

Zoals ieder jaar hadden we op dinsdag 3 september onze theemiddag. We waren met een kleine groep, maar het was heel gezellig. De thee met cake erbij was lekker, evenals de polenta: die ging erin als koek.

Emmabaaidag

Op zaterdag 14 september hadden we onze jaarlijkse Emmabaaidag. Weer een kleine groep, maar gezellig. De eerste groep was 's morgens al om half negen op Sta Cruz om twee tentjes bezet te houden. De soep smaakte sabroso (voortreffelijk!) en de uitgebreide mini-barbecue met verschillend salades was overheerlijk. Het was echt een dagje bijkomen tussen alle drukte door. Alle handen die wat lekkers hebben voorbereid: masha danki voor jullie inzet.

Gemeentevergadering

Op zondag 22 september hadden we zoals ieder jaar onze gemeentevergadering. Na de dienst even wat drinken en daarna gelijk terug naar de kerk. Ds. Hans Végh vertelde over het Nieuwe Liedboek dat in Nederland is verschenen. En daarna over de mooie gift, 11.800 Euro, die we mochten ontvangen van zijn vorige gemeente Bunschoten-Spakenburg. Ook ontvingen wij van een gemeentelid van die kerk een gift van Naf 1600,-.

Br. Hanco de Lijster vertelde over de verlenging van drie jaar van de huur van de Flamboyant en de pastorie. U weet dat we die twee gebouwen verhuren aan Capriles; het kantoor heet Yudaboyu. Zr. Denise Schrader liet de jaarrekeningen van 2011 en 2012 zien en legde het één en ander uit. Indien u geïnteresseerd bent en een kijkje wilt nemen in de jaarrekeningen, dan kan dat. U kunt erom vragen bij zr. Denise of bij mij (Jet Baank).

Het laatste punt ging over de Restauratie. Er is een restauratierekening geopend, u kunt het nummer hiervan vinden bovenaan de rubriek van de Emmakerk; ik vermeld het hier nog een keer: **25260903**. De kerkenraad bedankt bij deze alle gemeenteleden die al wat hebben gestort op de restauratie-rekening. De voorbereidingen voor de restauratie zijn in volle gang, hopelijk kunnen wij begin volgend jaar van start gaan. Ik houd u graag op de hoogte.

Tijden van donkerheid

In de herfst bezocht ik eens een bloemisterij. Nadat we verschillende kassen in Aalsmeer hadden bekeken, nam de bloemist me mee naar beneden in de grote kelderruimte. Daar stonden in lange rijen honderden bloempotten. Deze potten bevatten de bollen en knollen van voorjaars-bloeiers. In deze ruimten was het bijna donker. De bloemist legde me uit dat duisternis de ontwikkeling van de wortels bevordert. Na enkele weken worden de potten weer in het daglicht gezet en dan zal de bloem zich snel ontwikkelen.

Eerst moeten er krachtige wortels zijn! Daarna worden de kleurige, geurige bloemen gevormd. Steeds weer ervaren gelovigen dat tijden van zorg en moeilijkheden de vruchtbaarste voor hun geloofsleven zijn. In diepe duisternis, terwijl ze soms de wanhoop nabij zijn (of waren), doet God hun Zijn liefde en hulp ondervinden. Hun geloof krijgt des te diepere wortels en draagt des te rijker vrucht. In elke nood, in elk verdriet heeft God Zijn bijzondere zegen gelegd. Het hangt van óns af of de moeilijke levenswegen tot zegen worden, en of ze ons verder brengen en ons meer vormen naar het beeld van de Here Jezus.

Jongelui

Volgens de schoolregels zijn jullie toe aan je eerste tussenrapport. Maar dit jaar loopt deze regel anders door het boekenprobleem. Toch veel succes als je het rapport in handen krijgt en gelijk weer door voor het kerstrapport. Succes...

Zieken en Bejaarden

Lieve mensen, hoe vergaat het u met deze warmte in september? Valt niet mee, hè?? Het is te hopen dat oktober wat frisser wordt, alhoewel het verleden jaar net zo warm bleef of zelfs nog warmer werd. Zoekt u lekker de schaduw op! Oom Fons, wij zijn steeds blij met uw groeten, we ontvangen ze echt. Br. Benno, we denken aan je en blijven voor jullie bidden.

Nieuws vanuit de kerkenraad

Br. Hanco de Lijster gaat zich nu meer bezighouden met zijn praeseschap van de Centrale Kerkenraad. Hij is geen wijkdiaken meer in onze wijkkerkenraad. Hij heeft nu meer tijd om ook eens in onze twee andere VPG-kerkgebouwen de diensten bij te wonen.

Lieve mensen, pas op voor de onvruchtbaarheid van een (te) druk bezet leven.

Namens de Kerkenraad

Jet Baank

IN MEMORIAM

LUDWIG CHARLES VAN HOOP

Op 9 september j.l. is op 84-jarige leeftijd overleden br. Ludwig Charles "Luti" van Hoop. Br. Van Hoop werd hier op Curaçao geboren op 7 april 1929. Hij werd gedoopt in de Fortkerk.

Na de Mulo ging hij werken bij de KNSM, in de scheepvaart dus. Hij werkte altijd hard. Het gezin was altijd heel belangrijk voor hem. Voor zijn zoons heeft hij heel veel gedaan, zo begreep ik. Hij was iemand die van vaste patronen hield. Stond hij vroeger midden in het leven en genoot hij ook met volle teugen van wat het leven gaf, de laatste jaren leefde hij rustiger. Hij was wat teruggetrokken. Twee jaar geleden overleed zijn vrouw. Br. Van Hoop is, zoals ik al schreef, gedoopt in de protestantse kerk en hij werd ook protestants opgevoed, maar hij was geen geregelde kerkganger. Het geloof beleefde hij voor zichzelf. Na vijf weken in het ziekenhuis gelegen te hebben is hij van ons heengegaan.

Op 17 september j.l. hebben we definitief afscheid van hem genomen. In het rouwcentrum van El Tributo in Otrobanda hielden we een korte rouwplechtigheid. Daarin stond 2 Kor. 5:1-10 centraal. Paulus verlangt ernaar bij Christus te zijn, maar hij heeft nog een taak op aarde. Maar eens zal hij het tijdelijke verwisselen voor het eeuwige. Zijn aardse tent zal hij verlaten en in de hemelse woning intrekken. Die woning is bereid door Jezus Christus. Hij is tevens de rechter, die ons beoordeelt naar onze woorden en daden en geloof. Alleen door Hem is er redding en vrij spraak, want Hij stierf voor onze zonden aan het kruis. Van die boodschap heeft br. Van Hoop geweten en wij mogen er ook van weten. Na de rouwplechtigheid werd br. Van Hoop begraven op de r.k. begraafplaats op Berg Altena (Seru Pietermaai). Hij werd in het graf gelegd naast zijn vrouw, die hem was voorgedaan.

God trooste de familie.

Ds. Hans Végh.

Kerk-en-Jeugd



Jeugdpredikant: vacature
Jeugdraad: Farida DaCostaGomez,
zie p. 14 (Centrale Kerkenraad)



The Journey

Sheena and Egmund Valks

Guyana Responsible Parenthood Association Camp 2013 - August 14 - August 18 "The Journey".

Hurry, hurry, hurry, send in your applications to attend the GRPA conference in Guyana. Our applications were sent in and luckily one week before the conference we heard that we were selected to participate at the GRPA conference in Guyana.

When we got the news that we were the chosen ones to participate we thought to ourselves, what are we going to do to prepare for this trip? We didn't have enough time to prepare for this. We asked friends and family what information they could share with us, so that we could share with the rest that were also going to be at the GRPA conference in Guyana. Two days later we went to the foundation "Famia Plania Curaçao" (Family Planning Curaçao) and we were lucky to get someone to speak with us without an appointment. We chatted for a while with Mrs. Warner but we couldn't stay long because there was no electricity in that area at the moment. So we gave her an e-mail address so that she could send us the rest of the information later that day or the next day. On the next day, Saturday, before we had to travel, we got an appointment with Mrs. Agnes de Lijster-Corsen (Pharmaceutical Medical Representative) & Dr. "Boebi" Da Costa Gomez (Family Doctor). They provided us with more information about how the health organizations work here and also their experiences, especially with younger folks in their daily work lives. They also had a biblical point of view about the topic we were discussing and they gave us ideas on how they thought we could help change the sexual lifestyle here in Curaçao.

The day has come....



Yes, the day is finally here to catch our plane and start our journey to our first stop, Trinidad & Tobago, then to catch another plane to our final destination, Guyana. After rushing to get ready we got a not so nice surprise when we reached at the airport. We heard that our flight was cancelled and that we could not go to Trinidad that day anymore.

We tried to figure something out that same day, but we didn't have any other options until the next day "on pending" or until Wednesday. Long story short, arrangements were made for us to leave on Wednesday evening.

We are finally here....

We had an adventure from the time we reached. The first thing was that we could not get through at the place we were supposed to stay at. So Reverend Arjunne took us to his home after some long driving and we

finally got to sleep for a few hours, when the sun was coming up. After one day we went to the GRPA office, early in the morning to meet the other campers and to take the bus to our next destination à Splashmins Fun Park & Resort!! When we reached at the GRPA office in town, we were told after a while that there would be no electricity on the camp grounds. We were thinking to ourselves: "How are we going to do this? Banned from the society, in the middle of nowhere with a bunch of strangers. This will be totally impossible." But the Lord helped us to make it through the whole camp.

On the first day things went a little different from what was planned (as usual) and we could not keep up with the schedule. So after reaching there we got a little introduction and we got the rest of the day free to accommodate ourselves in our designated tents and to get to know the other campers.



The next day it was time to wake up and get to business! We started out the day at 6 o'clock with a good workout with Mr. Kirk. When we were done we got to one of the best parts of the morning, which was "Breakfast time". After that it was time to take the very needed shower and prepare for "Singspiration" (a few songs to totally wake us up and the theme song of the camp), following by the daily bible study and our first lecture about Sexuality. After the lecture we had to meet in groups to discuss the topic we had and work on whatever assignment we got that day. Then it was time for the also much needed "Break" and whatever fun activity and free time we had on the schedule. Dinner time was around 6.30 pm followed by the next shower break and the "News and Views" section (there we could share whatever we have seen that day and other funny stories we had). At 10 o'clock it was bedtime!! The next four days had the same planning and some other lectures given by professionals in the different health areas. The lectures were all about the different protection skills and tips to have a safe and healthy sexual lifestyle. It was not like we expected, that we were the ones that were going to share information with the campers about what we knew. But it was not a problem because we got to ask questions and if we wanted, give our opinions on certain topics.



The days passed by "too quick"

and it was Sunday, "Time to say goodbye to our new friends". There were sad faces because we had to leave and also happy faces because we knew we had new friends to come back to and that we would keep in contact with each other. So we hopped on the bus to go back to "civilization" and enjoy our last day in beautiful Guyana.

We would like to say "Thank you" to everyone for this great opportunity. A special *thank you* goes to reverend Tyron Arjunne and his family for their hospitality, reverend Patricia Bisnauth, reverend Niqui Ashwood, GRPA, CANACOM, VPG, Mrs. Agnes de Lijster-Corsen, Dr. 'Boebi' Da Costa Gomez and last but not least Mr. Royce (for making our last hours in Guyana awesome).

Herinneringen aan en indrukken van het CHURCH CAMP Brakkeput

18 t/m 21 juli 2013

Summertime is here!! And you know what that means right? It's that time of the year to attend our awesome VPG Church Camp. The time to catch up with old friends we met last year and to get to learn more people and more of our God.

Nigel: Het eerste Church Camp maakte ik vorig jaar mee. En ik zei tegen mezelf dat ik voorlopig ook naar de volgende Church Camps ga. Ik vind het heel leuk dat we aan een project mochten werken gedurende drie dagen. En op zondag moesten we dat presenteren aan een groot publiek. Ook vind ik het gezellig om mijn oude maatjes terug te zien die ik al een lange tijdje niet heb gezien. De dagelijkse activiteiten zijn ook "totally awesome", I have no problem with our Church Camp, I JUST LOVE IT!

Kimberly: Ik vond het een heel leuk Church Camp en ik vond het ook wel heel grappig. Toen de speurtocht was, vond ik het wel moeilijk want we moesten allemaal dingen zoeken, wat ik wel moeilijk vond. Ik vond het heel leuk toen de kerkdienst was, omdat iedereen dan kon zien wat we hebben gedaan. Ik vind het jammer dat dominee Wouter toen weer terug ging naar Nederland.

Egmund: Being part of the leadership team gives me the opportunity to work with the youth, and to practice authority. Children of the VPG churches and of the neighborhood and friends, all were put together in one camp site for 4 days. Let's do this! First of all I was excited about being a leader of "teenagers" but after the first edition of our Church Camp, I realized that I still needed some help to do it again the next year. So I decided to get some help and took a group of a younger age. And everything went well this year. I enjoyed seeing the kids all together playing, learning and having fun. Though there were some "issues", but you never can dominate kids completely all the time. I am very glad I accepted this challenge, because I can say that this camp made me more responsible. I would like to thank everyone who has guided me through this process and also youth pastor Wouter Smit for this brilliant idea of the Church Camp. Wouter, we miss you. Yes, we do.

Soly: Ami komo un mucha a gosa hopi na kamper i sera konosí ku mas mucha. Pasa pret i siña konose Dios Su obranan. Mi ta spera ku e kamp por dura pa tempu largu!

Vincent: Het Kamp vond ik heel leuk en het leukste moment vond ik vlotten bouwen. Ik vond het eten lekker, vooral het ontbijt. En dat we in groepjes spelletjes gingen doen. En ook al kreeg ik een paar keer straf, ik vond het een heel leuk kamp, hoor!



KINDEREN AAN HET WOORD

Op de kindernevendienst van de Fortkerk dachten de kinderen op 22 september na over Achab. Lisa Pasman van 7 jaar schrijft haar eigen verhaal hierover:

Heel lang geleden was er een koning Achab maar die koning was niet lief. En op een Dag zei God tegen Aliea Om naar die koning te gaan maar Aliea was bang voor die koning. En hij deed het toch want ze is toch gehoorzaam.

Emma Pasman is 9 jaar en zij schrijft een mooi gedicht

*Zorgen is goed
Zorgen is gezond!
Blijf het daarom doen,
En maak iedereen blij!*

Want dat is het enige wat God echt van je wilt.



Wil jij ook iets vertellen over wat jij leuk vindt? Of weet je een interessante website of leuke puzzel? Of je kind bent of tiener, deze rubriek is voor jou!



Kerkvoogdij

Geef om uw kerk



Voorzitter: André Lorier
Secretaris: Denise Schrader
Fortkerk: André Lorier
Fortkerk: Joop Snel
Emmakerk: Denise Schrader
Ebenezer Church: Franklin James

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar één van de rekeningen van de VPG:
RBTT: 1183036
Maduro: 90091204
Giro: 559911
 o.v.v. kerkelijke bijdrage

Geef om uw kerk

André Lorier

De afgelopen periode zijn twee van de contracten met onze predikanten ondertekend en daarmee helemaal in orde. Verder zagen wij de eerste effecten van de actie Kerkbalans 2013. We zijn zeer verheugd dat een aantal leden gehoor heeft gegeven aan onze oproep en een bijdrage over 2013 en soms ook over 2012 heeft gedaan. Wij zijn als Kerkvoogdij blij met de groter wordende kring van betalende gemeenteleden. Hierbij willen wij tevens de gemeenteleden die ook zijn aangeschreven in juli, maar nog niet gereageerd hebben, vragen dat alsnog te doen. Begin november zullen we de balans nog een keer opmaken. Waarna we voor 2014 met een complete actie Kerkbalans alle kerkleden willen gaan benaderen. Daarbij willen we dan aan u allen de vraag stellen om na te denken over een verhoging van uw kerkelijke bijdrage in dat nieuwe jaar.

In het vorige VPG-nieuws vergat ik te melden dat tijdens de augustusvergadering van de Centrale Kerkenraad de jaarcijfers 2008-2012 formeel zijn vastgesteld. Voor de zomer was dit niet gelukt en wilde de CK eerst de gemeente horen. De kascontrolecommissie had toen al wel een positief oordeel uitgesproken en daarom konden in augustus de cijfers formeel vastgesteld worden. Diegene die niet de kans heeft gehad om in juni de gemeentevergadering bij te wonen, willen wij hierbij alsnog in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de cijfers. Inzage in de jaarcijfers kan door contact op te nemen met één van bovenvermelde kerkvoogden. Dan maken we een afspraak met u om de cijfers in te zien.

De komende tijd wil de Kerkvoogdij graag de noden op het gebied van onderhoud verder in kaart brengen en kritisch bezien wat met de beperkte middelen die we hebben, gedaan kan worden. Zo is het verfwerk van de Fortkerk er heel slecht aan toe, maar dan zal eigenlijk eerst het dak gerenoveerd moeten worden. Dat is een hele kostbare zaak. Als u financieringsbronnen hiervoor weet, dan horen wij dat graag van u. Aparte giften kunnen natuurlijk ook. Zo zal de Emmakerk, op een andere plek, u ongetwijfeld melden waartoe zij in staat is als gemeente. En van de Ebenezer wijkgemeente is creativiteit op het gebied van fondsenwerving al langer genoegzaam bekend. Goed is het om hier te vermelden dat de VPG onlangs ANG 9.500,- heeft ontvangen van de Roefstra de Gorter-Stichting. Wij zijn deze nauw met ons verbonden Stichting hiervoor zeer erkentelijk.

Richting het einde van het jaar gaan wij onze blik ook alvast richten op 2014. Zo wordt er een begroting opgesteld, waarvoor input van de Centrale Kerkenraad gevraagd zal worden. Verder willen wij tezamen met de drie wijken het ledenbestand bijwerken. Daarvoor is ook uw hulp nodig. Als u verhuisd bent, of uw gezinssamenstelling is gewijzigd, meldt dit alstublieft aan ons Kerkelijk Bureau. Het liefst per e-mail, maar u kunt ook bellen of langskomen. Wat dat laatste betreft willen wij opmerken dat we er sterk over nadenken om de mogelijkheid tot het voldoen van uw financiële bijdrage bij het kerkelijk bureau te beperken. Wij geven in deze

tijd van verdergaande automatisering de voorkeur aan overboekingen of stortingen op onze bankrekening via een bankkloket. Als er hierover meer te melden valt, zullen wij u daarover berichten in het volgende VPG nieuws.

Met het bovenstaande hoop ik u enig inzicht te hebben gegeven in datgene wat er speelt op het vlak van de Kerkvoogdij. En ik besluit graag met de gebruikelijke woorden: "Geef om uw kerk".

Diakonie

Helpen waar geen helper is



Voorzitter: Lia Vliegthart-de Mees
 vliegthart@gmail.com 525-3338
Secretaris:
Penningmeester: Friedeman Hasselbink
 friedeman@hotmail.com; 661-0163
Overige leden: zie wijkberichten

Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

Centrale Kerkenraad

Voorzitter: Hanco de Lijster	hanco.de.lijster@gmail.com	Cel. 510 4753
Scriba: Krijnie Wout-de Geus	krijniewout@hotmail.com	Cel. 513 8909
Ebenezer church: Desta Nisbeth	destanisbeth@yahoo.com	Cel. 520 3015
Emmakerk: Farida Da Costa Gomez	faridadcomez@hotmail.com	Cel. 526 1566
Fortkerk: Wim Lolkema	w.lokema@gmail.com	Tel. 747 0691
Consistorie: Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	Tel. 767 6920
Ministerie van predikanten Hans Végh	jas.vegh@gmail.com	Tel. 737 30 70
Kerkvoogdij/Fortkerk André Lorier	Lorier.kooi@gmail.com	Tel. 513 09 56
Diakonie: Lia Vliegthart-de Mees	vliegthart@gmail.com	Cel. 525 33 38

Van de praeses

Hanco de Lijster

Terwijl ik deze kopij schrijf ben ik in Amersfoort, Nederland. Samen met mijn vrouw Agnes, onze kinderen en kleinkinderen genieten we van onze vakantie. Het is gelukkig mooi zonnig weer: 18 tot 20 graden. En dat blijft volgens de verwachting nog wel een paar dagen zo. En hoewel we nooit voor het mooie weer naar Nederland gaan, is het toch meegenomen!

We zijn ook van plan om naar de tentoonstelling van de Dodezeerollen in Assen te gaan. Ik hoop daarvan in het kerkblad van november een kort verslag te kunnen doen.

Intussen heeft de jeugdgraad van de VPG een profielschets voor de te beroepen jeugdpredikant opgesteld, dit in nauw overleg met de Centrale Kerkenraad. Op maandag 7 oktober heb ik een afspraak met het hoofd van het Mobiliteitsbureau van de PKN, een dominee met wie ik de profielschets zal bespreken. Hopelijk heeft hij in zijn bestand voor ons de naam en de gegevens van een passende kandidaat.

Inmiddels heeft de nieuw ingestelde commissie "Voorbereiding Kerstnachtendienst 2013" op woensdag 25 september vergaderd. Deze commissie zal zorgdragen voor het tijdig bezorgen van de sponsorbrieven (dit is ondertussen al gebeurd), het bespreken van een koor, de geluidsinstallatie, het huren van de stoelen en voor het opzetten van de kerstboom op het Fortplein. Enzovoorts!

We wensen de commissie een goed verloop van de werkzaamheden toe.

Zoals ik in de editie van september al vertelde, zijn er in augustus twee jeugdleden van de VPG naar Brits Guyana geweest voor het "Youth Promoting Healthy Lifestyles Camp 2013" dat van 14 – 18 augustus plaatsvond. In deze editie van ons kerkblad staat een interessant verslag van hun ervaringen in Guyana.

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.

BinnensteBuiten

Maike Lolkema

Een foto toont de buitenkant van iemand. Een gesprek laat wat van de binnenkant zien. In deze nieuwe rubriek belichten we beide kanten van iemand die je zomaar in de kerk kunt tegenkomen. Maike Lolkema was deze keer onze gastredactrice en had een interessant gesprek met Karin Mulder.



Ik ben Karin, veertig jaar oud en was verpleegkundige bij onder andere de Arbo-dienst in Nederland. Drie en een half jaar geleden geëmigreerd naar Curaçao. Toen hebben we Happy Turtle overgenomen, een kleinschalig appartementencomplex. Mijn man Olaf en ik hebben drie kinderen: Hugo van twee, Ruben van zeven en Ilse van negen.

Het is negen uur 's ochtends als ik bij Karin Mulder aanschuif voor de eerste editie van de nieuwe rubriek 'BinnensteBuiten'. De kat ligt te slapen op de porch, de honden begroeten ons hartelijk en de gastvrouw heeft de koffie klaarstaan.

U kunt Karin kennen uit de Emmakerk, waar zij samen met haar gezin na een zoektocht een thuis heeft gevonden. 'We zijn een aantal kerken langs gegaan. Maar hoe kies je een kerk? Kijken we naar waar veel kinderen zijn of waar wij ons meer thuis voelen? De Emmakerk was direct goed, we werden warm begroet en we werden de tweede keer meteen herkend! Het is heel bijzonder om dat te ontdekken, ze zagen ons echt staan.'

Dan staat ze even op om de gasten te waarschuwen voor de werkzaamheden die nu pal voor hun huis bezig zijn: een deel van de straat is opengehaald om een kabel aan te leggen. Wanneer ze gaat zitten vertelt ze verder over de zoektocht: 'In zekere zin hebben we gezocht naar een kerk die lijkt op de kerk waar we in Nederland kwamen. Een kerk waarin ik belijdenis heb gedaan, Olaf en ik getrouwd zijn en waarin ik actief was. Ik realiseerde me dat ik een bepaalde vorm van kerk zijn van huis uit had meegekregen, als de basis'.

Samen kerk-zijn dus, als een gemeenschap van gelijkgestemden. Karin voegt daaraan toe dat 'ondanks dat de basis dan over het algemeen hetzelfde is, maakt juist de diversiteit in de Emma-kerk het zo mooi. Je bent dan wel gelijk gestemd, maar daar bovenop ligt een laag van verscheidenheid. En je hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn'.

Heeft de Emma-kerk iets bijgedragen aan veranderingen in haar leven? Karin denkt even na, schenkt nog wat koffie in en bedenkt zich dat het eigenlijk net is als met kleine kinderen. 'Kinderen voelen dat vanzelf aan, of ze zich ergens prettig voelen. Hier is het klein en intiem, dus ook goed voor hun. Dat was bij ons ook zo, want of we door de kerk zijn veranderd? Dat is lastig te zeggen, want een emigratie gaat gepaard met een hele hoop veranderingen, die ook hun invloed op ons hebben. En in alles wat nieuw en vreemd is – eigen baas zijn, de warmte en de weg zoeken - voelt de kerk vertrouwd'.

Samen is een terugkerend woord wanneer het over de kerk gaat. Dan vertelt Karin over de uitdagingen die het appartementencomplex met zich meebrengt: van het beantwoorden van de mail, schoonmaak en de was, de tuin bijhouden tot het wegwijs maken van de gasten op het eiland. Samen kom je er wel.

Ingezonden

Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie



Tips voor het schrijven:

- Schrijf kort en helder
- Geef uw tekst een titel
- Schrijf vanuit het positieve
- Vermeld uw naam

Fundashon Encelia

Rianne Plaisier

De crisisopvang voor kinderen van Fundashon Encelia is op zoek naar vrijwilligers die vanuit hun passie voor kinderen in nood kunnen ondersteunen bij het koken en schoonmaken. Ook zijn ze op zoek naar vrijwilligers die bijvoorbeeld één of twee dagdelen in de week de groeps werkers kunnen ondersteunen in de zorg voor de kinderen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u een mailtje sturen naar info@encelia.cw of bellen naar 7476889.



Zoek de 10 verschillen

VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie



VanVuurEnWerk; praktijk voor projectmanagement in onderwijs en zorg. Tevens gediplomeerd fysiotherapeut voor behandeling bij u thuis.

Marjan Lolkema-van Vuuren;
mar.lolkema@gmail.com; 7470691

Heeft u **bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed** enz. over?

De diakonie kent mensen die het goed kunnen gebruiken.
vliegla@gmail.com; 525 3338

Zoekt u een **hulp in de huishouding, een oppas** of een **handje in de tuin**? De diakonie kent mensen die graag willen werken. Lia Vliegthart-de Mees

Te huur

Grote zaal voor vergaderingen of feestjes. Schappelijke prijs. De Tamarijn, Mahaaiweg
Namens het bestuur Saskia Monhemius
Boekingen: tel. 5287464

Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2012 en/of 2013 over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar en uw naam of betaal contant op het kerkelijk bureau. Uitgebreide verantwoording in VPG nieuws juli-augustus 2013



Voor u gelezen



In het herfstnummer 2013 van het kindernevendienstblad Kind op Zondag uit Amersfoort (NL) staat op pagina 6 de volgende mooie tekst. Deze werd daar aangetroffen door de redactie van het kerkblad.

Curaçao – Farida DaCostaGomez is al 32 jaar jeugdouderling van de Emmakerk op Curaçao. Ze is altijd bezig met het plannen van activiteiten voor de kinderen. In augustus heeft ze het hele jaarplan al klaar en voor elke activiteit maakt ze een draaiboek: sport en spel, een speurtocht, of zwemmen. De Bijbel staat echter altijd centraal. De ochtend begint met bijbelgroepjes die een bepaald thema behandelen. Op zondagmorgen is de Emmakerk gesloten. Dan komt de gemeente naar het weekendhuis op Lagun.

De kinderen laten de verwerking van het weekend in de dienst zien in de vorm van bijvoorbeeld een sketch. Farida staat ook in de keuken, ze zorgt voor het eten. Als de gemeente zondags in het weekendhuis is, zorgt ze na de dienst voor lekkere hapjes. Er is dan een gezellig samenzijn met een hapje en drankje, spelletjes en zwemmen. In juli is er een churchcamp en ook dan staat Farida aan het roer. Het kamp duurt drie nachten en er gaan 75 kinderen mee. Op zondag heeft de Emmakerk een VPG (Verenigde Protestantse Gemeente) dienst. Na de dienst zorgt Farida ervoor dat er belegde broodjes zijn en lekkere soep is.

Zomaar uit het niets plant ze een bazaar met barbecue, bami en nasi. Want maaltijden brengen veel op, net zoals rommelmarkten. Er is namelijk veel geld nodig voor de restauratie van de Emmakerk.

Op 30 april stond Farida met een tafel met vrijwilligers op de Koninginnenmarkt, want er moest geld komen zodat ook kinderen die het niet breed hebben, kunnen deelnemen aan het churchcamp. Op zaterdag is Farida meestal in de kerk te vinden. Ze bereidt dan met de kinderen de dienst voor. Farida's grootste project - zeg maar droom - is ooit met de kinderen naar Bonaire te gaan. Daar moet ze nog wel een paar car washes voor organiseren maar ze krijgt het vast en zeker voor elkaar. Farida DaCostaGomez kreeg afgelopen zomer de zilveren erespeld van de NZV overhandigd.

De redactie van VPG-Nieuws wenst Farida en de VPG van harte geluk met deze blijk van waardering.

VPG JEUGDRAAD

DUTCH TREAT



Bring your own food and drinks, share, meet your friends and have a nice evening with live music and a lot of fun!

Saturday 12 October
5.30 – 8 pm
Playa Marie Pampoen
12 – 18 years

No phones,
Bring a towel/blanket.
And playing an instrument?
We gonna make our own music!