

# VPG

## News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao  
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao  
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

### *Oecumene: een gave en een opgave*

Ds. W. Lolkema

#### *De Week voor de Eenheid*

Deze tekst schrijf ik aan het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen. Die week is dit jaar van 19 t/m 26 januari. Dus waar kan ik nu anders over schrijven dan over oecumene?? Maar ik wil u dan wel eerst iets vertellen over mijn eigen persoonlijke weg naar de oecumene.

#### *Even terug in mijn geschiedenis: de jaren zestig*

De Immanuelkerk te Capelle aan den IJssel waar wij als gezin in de jaren zestig bijna elke zondag naar toe gingen, was de synodaal-gereformeerde kerk. We liepen erheen, zo'n tien tot vijftien minuten vanaf ons huis naar de kerk. Het was dezelfde route als die welke mijn zus en ik ook van maandag t/m vrijdag naar de lagere school liepen; want de School met den Bijbel stond vrijwel naast de kerk. De kerk was voor ons de normaalste zaak van de wereld: mijn vader was er ouderling of diaken en dan weer ouderling enzovoorts. Mijn moeder was jarenlang penningmeesteresse van de zendingscommissie. Uit zo'n soort nest kom ik.

Lopen naar de kerk... Als je loopt, maak je andere dingen mee dan wanneer je ergens met de auto langs rijdt of sjeest. (Een auto hadden we toen trouwens helemaal niet.) Onderweg naar "De Immanuel" kwamen we langs een andere kerk. Dat was de hervormde. En we liepen ook langs het kerkgebouw van Vlot. Dominee Vlot was de voorganger die daar sinds jaar en dag stond. Officieel heette die gemeente: Hervormd Lokaal. Ondanks de afstand van een paar honderd meter tot onze wandelroute was de zondagse gemeentezang heel goed te horen. De kerkgangers zongen er namelijk uit meer dan volle borst! En vooral heel erg l a n g z

a a m: psalmen in de oude berijming op hele noten. Dat waren dus ten dele dezelfde liederen als die wij zongen, maar toch wel anders. Soms hadden ze daar ook op woensdagavond een dienst. Dat was als er eens een dominee van elders kwam preken. Dan hoefde die weleerwaarde heer tenminste niet op zondag te reizen. Heel veel later, toen ik al lang dominee was, hoorde ik uit betrouwbare bron dat deze gemeente (met respect gezegd) bijzonder orthodox en zeer zwaar op de hand was. De gemeente Hervormd Lokaal bestaat overigens nog steeds. Op zondag 26 en woensdagavond 29 januari 2014 zijn er drie kerkdiensten. De Immanuelkerk is afgestoten vanwege het Samen op Weg-proces.



Er waren in die plaats trouwens nog meer kerken. Nog andere hervormde. Er was een vrijgemaakte kerk, een christelijk-gereformeerde, een gereformeerde gemeente en een pinkstergemeente. En er waren ook Rooms-katholieken. Wat dat laatste was, daar had ik werkelijk geen idee van. Het zou tot in mijn studietijd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam duren voordat ik daarvan meer ging vernemen. Bij ons thuis was heus niet alles ideaal. Maar ik groeide wel op met een besef van meer manieren van kerk-zijn dan alleen die van de kerk waar wij naar toe gingen.

#### *Is dat nu Rooms-Katholiek? Zo...!*

Ga je een paar dagen met me mee naar het klooster? vroeg een vriendin aan mij toen ik 21 was. Ik was student en vroeg *natuurlijk* eerst wat het kostte. En toen dat wel meeviel, zei ik JA. En het gebeurde: er ging in die volkomen-verstilde naar wierook geurende kloosterkerk een wereld voor mij open. DIT was Rooms-katholiek, dus. Zo zeg! Er werd uit de Bijbel gelezen. En de preek was kort. We deelden de hostie EN de wijn. Er werd iets gedaan met kaarsen

### Februari

1-2

#### Hoofdartikel

Ds. W. Lolkema

2-3

#### Meditatie

Rev. L. Warren

4-5

#### Informatie:

Bijbelleesrooster  
Kerkdiensten

6-11

#### Berichten uit de wijken

12-13

#### Kerk en Jeugd Diakonie

14-15

#### Kerkvoogdij Centrale Kerkenraad Ingezonden

16

#### VoorElkaar

en er was een bijna gewijde stilte. De broeders waren heel gastvrij. Een betere eerste ontmoeting met de Wereldkerk had ik me niet kunnen wensen. En kort daarna werd de kennismaking verbreed door een week in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé. En later door bezoeken aan de Amsterdamse studentekerk. Het ging nooit over bisschoppen of celibaat of ambtsopvatting. Die dingen en hun achtergronden kwam ik pas later in mijn studie tegen. Wat voor mij essentieel was geworden aan oecumene was de ontdekking dat je als gelovige ook nog op andere manieren kunt worden geraakt dan door woorden. Je hebt meer zintuigen dan alleen je oren. Je smaak, je reuk, je ogen, de beelden, de stilte – alles mag meedoen. Na die ervaringen wist ik het – en wel tot op de dag van vandaag: ik ben oecumenisch! En er moet ook nu nog heel wat gebeuren om mij daar vanaf te brengen. Goede Rooms-katholieke (RK) collega's en parochianen en enkele Roosendaalse Zusters van Mariadal hebben mij daarin verder gevormd.

### *In vogelvlucht: 1910-1940*

Intussen is oecumene natuurlijk veel meer dan een persoonlijke belevenis. Het is een breed-kerkelijk proces. Daarvoor kun je heel ver teruggaan, maar het meest voor de hand liggend is mijns inziens het begin van de vorige eeuw, het jaar 1910. Toen was er een wereldzendingconferentie in Edinburgh, Schotland. Die was vooral bedoeld om de samenwerking tussen in de zending werkende kerken te bevorderen. Zendingwerk moet je als kerken samen doen, vond men.

Maar in dat zendinggebeuren kwam ook de gedachte op dat de gescheidenheid van kerken *op zichzelf* ongeoorloofd is. Destijds vonden veel gelovigen dat christenen zich geroepen moesten weten tot hulpverlening. En dan is het heel praktisch om krachten te bundelen, over kerkelijke grenzen heen.

En zo kwam het in 1914 tot de "Wereldbond voor internationale vriendschap door de kerken". Pas in 1918, na de eerste wereldoorlog, kon hieraan verder worden gewerkt. In 1925 was er in Stockholm een conferentie over praktisch christendom (For Life and Work). Van alles bleek mogelijk, want na de oorlog was men optimistisch. Maar er waren – zo bleek – wel theologische verschillen. Toch is er daar in Stockholm het nodige bereikt: er kwam een organisatiestructuur voor de oecumenische beweging.

In 1927 kwam er in Lausanne een volgende conferentie: For Faith and Order, over geloof en kerkorde. Beide zijn herhaald, in resp. 1937 en 1939. Life and Work ging vooral over maatschappelijke vraagstukken. Faith and Order ging met name over theologie.

### *De Wereldraad van Kerken*

Na de Tweede Wereldoorlog werd dit proces vervolgd. En zo kwam het in 1948 in Amsterdam tot de oprichting van de Wereldraad van Kerken. Maar...de RK Kerk ontbrak. Dat kwam waarschijnlijk door de doorwerking van een encycliek uit 1928 van Paus Pius de Elfde, waarin hij bepaalde vooronderstellingen van de oecumenische beweging veroordeelt. En verschillende kerken uit Oost-Europa waren er niet omdat de koude oorlog al was begonnen. Tijdens de derde vergadering van de Wereldraad in 1961 in New Delhi waren er wel RK waarnemers. Dat gebeurde o.a. onder invloed van de bijzondere Paus Johannes de 23e. En de Russisch-Orthodoxe Kerk ging meedoen. Kerken uit de "Derde Wereld" gingen deelnemen. Zo veranderde de Wereldraad van karakter. Hij kreeg andere onderwerpen op zijn bordje. Het ging over ontwikkelingswerk en racisme. Toen dat gebeurde waren er natuurlijk kerkleiders die vonden dat het (ook) over persoonlijk geloof moest gaan. Maar in het afwijzen van de schending van mensenrechten konden de kerken elkaar gelukkig wel vinden.

Van een belangrijke oecumenische conferentie in Genève (1966) kwam – vanuit de "Derde Wereld" – de roep om gerechtigheid. Het was geen

bijeenkomst van theologen en kerkelijke leiders, maar veel meer van economen en politieke deskundigen. En in de jaren zeventig is de strijd tegen racisme heel bepalend geworden voor het werk van de Wereldraad. Al jaren is men van mening dat het in de oecumene niet allereerst gaat om de eenheid van de kerken onder elkaar, maar vooral om gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wereld. Dus om het als eenheid naar buiten treden. Dit alles onder het aloude motto: *Heel de kerk voor heel de wereld*. Deze wereld is immers de plaats waar Christus zijn heerlijkheid toont!

Momenteel zijn 349 protestantse, anglicaanse, orthodoxe, oud-katholieke en andere christelijke kerken met meer dan 560 miljoen leden uit 120 landen aangesloten bij de Wereldraad (anno 2009). De Russisch-orthodoxe Kerk is de grootste lidkerk van de Wereldraad van Kerken. De Rooms-katholieke Kerk is geen lid van de Wereldraad, maar heeft dus wel die waarnemers. En ook onze VPG is lid van de Wereldraad.

In 1968 werd de Nederlandse Raad van Kerken opgericht. En al eerder, in 1962, ontstond de Curaçaose Raad van Kerken. En natuurlijk zijn er meer oecumenische lichamen. Er is (ook sinds 1948) nog een andere wereldwijde oecumenische organisatie die door prof. A.J. Rasker – zie onder, p. 338 – wordt omschreven als fundamentalistisch van karakter: de International Council of Christian Churches. De Wereldraad werd destijds door deze ICCC namelijk beschouwd als pro-communistisch en modernistisch.



### *Geen verdeelde Christus*

Als er een Nederlander op een onbewoond eiland gaat wonen, sticht hij een kerk. Als er een paar weken later weer een Nederlander op datzelfde eiland aankomt..., sticht hij een tweede kerk! Dit nogal wrange grapje maakt duidelijk hoe het vaak gaat met hen die vurig geloven; en dan niet alleen in God, maar ook in hun eigen gelijk. Daarom vind ik het thema van de Internationale Gebedsweek voor de Eenheid 2014 zo mooi: Is Christus dan verdeeld? Dat thema is ontleend aan I Korinthe 1.

Paulus maakt duidelijk dat Christus niet verdeeld kan zijn. En het lichaam van Christus (de kerk, de gemeente) al helemaal niet! Zie Romeinen 12: 5 en I Korinthe 12. Een verdeelde Christus kan niet leven!!

Onder meer daarom worden we als kerken ertoe opgeroepen elkaar te zoeken en om in woord en daad dat ene lichaam te vormen. En om ons niet op te sluiten in ons eigen gelijk. God is in Jezus Christus en vooral door zijn Heilige Geest groter dan onze eigen kerk en onze theologie. De uitdaging zit 'm anno 2014 in de vraag of wij bereid zijn ons te laten verwonderen door datgene wat voor een ander waardevol is maar wat ons wellicht (nog) niet vertrouwd is.

### *Enkele pioniers. En nu verder!*

Vlak voor en in de Week voor de Eenheid overleden twee belangrijke wetenschappers. Docenten van de Vrije Universiteit van wie ik veel heb geleerd. Op 16 januari overleed prof. Henk Vroom (68 jaar). Hij heeft zich vanuit de Nederlandse Raad van Kerken bijzonder ingezet voor de ontmoeting van verschillende godsdiensten. En op 20 januari overleed prof. Dick Mulder (94 jaar). Hij was een eminent godsdienstwetenschapper en jarenlang voorzitter van de Raad van Kerken.

Nu zij er niet meer zijn, voel ik me des te meer geroepen om op mijn eigen dominees-niveau verder te werken aan oecumene. Graag samen met...u?! Met jou?!

Bij het schrijven van dit artikel gebruikte ik, naast diverse websites:

O.J. de Jong: Geschiedenis der kerk

K. Heussi: Kompendium der Kirchengeschichte

A.J. Rasker: De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795.

Vertaling van het Duits op p. 1: Ach kom, ik kan mijn schapen toch niet meer van de jouwe onderscheiden Hoewel anders wordt beweerd, vreten alle schapen hetzelfde gras.

# Meditatie

## Covenant Renewal

Rev. L. Warren

A significant event in the life of the Judaeo-Christian religious community has been the renewing of their pledge of continued commitment, faithfulness and loyalty to God for his ceaseless and unconditional providence (care, protection, deliverance, provision). This event is expressed in the Bible as covenant renewal or 'New Covenant' which God from time to time made with the religious community, known as his people, particularly to ensure that they remained in right relationship with him. There seems to be a sense in our contemporary times that this practice of covenant renewal - seen as traditional - is perhaps no longer desirable, important or necessary since Christ made the ultimate sacrifice at Calvary and thereby bequeathed to humankind the Holy Spirit who is Counsellor and Guide. My belief, however, is that it would do well for the Christian religious community of our time to continue the tradition or practice of Covenant Renewal for the practical positive benefit as I have stated afore – ensuring the maintenance of right relationship with God in our Christian journey, with the help of the Holy Spirit.

From time to time, according to the biblical evidence (Gen.9:8-17; 15:17-21; 17:1-14 & Jer.31:31-34), God made covenant with his people. The early covenants stated God's pledge of provision for his people while the latter ones set out on the

one hand the duty and responsibility of God for his people, and on the other hand the people's duty and responsibility to God. The cause or reason for renewal of a covenant in every instance has been the failure of God's people to fulfill or keep their side of the covenant provision. This has not changed in our time, for our religious communities today still often fail to fulfill their side of the covenant agreement; hence the need for covenant renewal which in my humble view, contrary to the biblical examples, need to be initiated by us.



The example of Jer. 31:31-34 given in the foregoing referenced examples, allows us to have a clear understanding of the phenomenon of covenant and covenant renewal. This covenant called a 'New Covenant' by God is couched in the following terms: "The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will a man teach his neighbour, or a man his brother, saying, 'Know the Lord,' because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more." The context of or background to this covenant renewal is the exile of Israel by Nebuchadnezzar King of Babylon because of their idolatrous living and rebellion against God. The prophet Jeremiah was here bringing good news, sowing the seeds of hope pinned on the promise of God to release and bring back his people Israel from exile and reinstate them in their homeland of Canaan where they would then be able to again sing songs to the Lord, songs they were not able to sing in Babylon. The terms of this new or renewed covenant are very clear. On the one hand God pledged to be the people's God,

forgive their wickedness and not remember their sins while on the other hand the people are encouraged and need to pledge to be God's people. This very same formula is reiterated to Israel's spiritual successors, the Christians in New Testament times as Hebrews 8:7-12 records. By this Christians are encouraged to embrace God as their God and submit themselves to being God's people and live according to God's moral and spiritual discipline. It, therefore, makes good sense and is in fact wise for Christian believers at the start of each year, which presents opportunity for a new beginning, to revisit and renew their commitment, faithfulness and loyalty to God. For God remains ever constant and steadfast to his covenant with his people. I, therefore, encourage us God's people, individually and collectively, to renew our covenant with God as we begin yet another year courtesy of his love, grace and mercy. This is the challenge I set before us all, trusting that we rise to it, through the empowering grace of the Holy Spirit. Amen.

# Redactioneel

## Alles klopt: een mooie wereld

Soms wordt het me gevraagd: wat mis je hier op het eiland nu het meest van Nederland? Heel even nadenken: natuurlijk (met stip) onze zoon en dochter!! En zeker ook enkele andere mensen. Het fietsen: hoe vaak stap ik hier wel niet in de auto en denk: deze vijf of tien kilometer had ik in Nederland toch zeker op de fiets gedaan! Ik ben dan wel geen 25 meer maar nog niet oud. Wat ik nog meer mis: kampeervakanties in Frankrijk met onze ietwat bejaarde vouwwagen die bij familieleden in opslag staat. En: de trein. Het reizen per trein!

Om dat laatste te compenseren kijk ik zo nu en dan graag naar het EO-tv-programma Rail Away.

Je reist als het ware mee met een treinreis in een land wat je meestal niet kent. Er wordt informatie gegeven over het vaak prachtige land (neem nu Canada, schitterend), de steden en over deze spoorlijn.

Het mooiste van Rail Away vind ik nog wel dat in dit programma altijd alles klopt. Een mooi – soms wat lijkig - muziekje erbij. Geen vertragingen, althans daar word je niet over geïnformeerd. Geen nare ongevallen. Geen herfstblaadjes op de rails of bevroren wissels en bovenleidingen. Eerder prachtige beelden van een zonnige herfst... Geen mislukte Fyra. En geen agressie tegen conducteurs. En ook niets over de Nederlandse Spoorwegen (NS) die eerst met de koffieverkoop in de trein stopt, dan uit diverse treinstellen de toiletten verwijdert, vervolgens het papieren treinkaartje laat verdwijnen, gevolgd door heel veel gele informatieborden. Maar over dat laatste schijnt men toch nog een keer extra te gaan nadenken. En nu - zeiden ze in een VARA-cabaret-programma – zal de NS misschien óók nog gaan regelen dat ze voor 2017 van die miljoenen reizigers afkomt!! (grapje)

Maar in Rail Away klopt werkelijk alles. Een schitterende wereld trekt aan ons voorbij. Het is een planeet aarde om naar te verlangen. Dat doe ik dan ook. En jij of u misschien ook wel. Het inspireert me om zuinig te zijn op deze schepping. Het programma doet me soms zelfs verlangen naar de nieuwe hemel en aarde van God, waar alles nieuw is en goed. Waar het conflict van Israël's en Palestijnen voorgoed is opgelost. En waar de reusachtige problemen in Syrië en de afschuwelijke gevechten in diverse afrikaanse landen eindelijk voorbij zijn. En waar geen jonge vrouw meer voor straf "legaal" wordt verkracht op last van nota bene haar dorpsraad, omdat ze verliefd is geworden op de verkeerde man. (Hoe kan verkrachting in vredesnaam ooit legaal zijn...?) En waar op kerstavond God-dank geen moorden worden gepleegd.

Soms zie je hier op aarde al iets van die wereld. Ook op ons eiland Dushi Korsow, waar heel veel toeristen graag komen en veel burgers graag wonen. Ik wens jou en u dan ook toe dat je met open ogen en open oren door de wereld gaat, "om al uw tekens te verstaan". (Gezang 479). En heel prozaïsch wens ik u toe dat u plezier beleeft aan het lezen van dit kerkblad.

Tot de volgende keer.  
Namens de redactie: W. Lolkema.



## VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidige postadres naar de redactie via e-mail adres: [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com) En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about ANG 2,000.00 per month.

If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending a mail to the editorial staff, e-mail address: [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com) And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

## Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In I Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij beheert het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. De diakonie helpt degenen die geen helper hebben.

De eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd bestemd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere instelling:

### 16 februari Nos Tei Pa Otro

De overige zondagen is de collecte bij de uitgang bestemd voor het wijkwerk.

#### VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

#### Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.

[vpg-cur@curlink.com](mailto:vpg-cur@curlink.com)

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

#### Redactie:

Ds. W. Lolkema  
Dhr. E. Sliker  
Vacatures

#### Opmaak:

Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren  
**Druk:** Drukkerij 'De Stad' NV  
**Distributie:** dhr. F.J. Rhuggenaath  
**Oplage:** 1400 drukexemplaren zwart-wit.  
Ruim 130 email-exemplaren

**Kopij** kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com)

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen**

**19 februari 2014, 12.00 uur**  
Verschijningsdatum:

**zondag 2 maart**

## Bijbelleesrooster

1 februari	Spreuken 3:27-35	Stel niet uit tot morgen
2 februari	Leviticus 12:1-8	Jongens of meisjes
3 februari	Psalms 111	Daadkracht
4 februari	Leviticus 13:1-17	Let op huid en haar
5 februari	Leviticus 13:18-28	Zorgvuldige controle
6 februari	Psalms 112	Het goede leven
7 februari	Leviticus 13:29-46	Hoofd en baard
8 februari	Leviticus 13:47-59	Rein en onrein
9 februari	Psalms 95	Luister en jubel
10 februari	Leviticus 14:1-20	Spanning rond de uitslag
11 februari	Leviticus 14:21-32	Offer op maat
12 februari	Leviticus 14:33-47	Huis-regels
13 februari	Leviticus 14:48-57	Opluchting
14 februari	Matteüs 4:23-5:12	Goed nieuws
15 februari	Matteüs 5:13-26	Smaakmakers en lichtdragers
16 februari	Matteüs 5:27-37	Aanscherping
17 februari	Psalms 119:1-8	De wet maakt gelukkig
18 februari	Leviticus 16:1-10	Grote verzoendag
19 februari	Leviticus 16:11-19	Verzoeningsrite
20 februari	Leviticus 16:20-34	Zondebok
21 februari	Psalms 119:9-16	Jong geleerd ...
22 februari	Leviticus 19:1-12	Sociale wetten
23 februari	Leviticus 19:13-25	Naasteliefde
24 februari	Leviticus 19:26-37	De HEER alleen is God
25 februari	Psalms 119:17-24	Blij met de wet
26 februari	Matteüs 5:38-48	Meer geven dan gevraagd
27 februari	Matteüs 6:1-18	Niet voor de schijn
28 februari	Matteüs 6:19-34	Echte waarde
1 maart	Matteüs 7:1-12	Hard voor jezelf, mild voor anderen
2 maart	Matteüs 7:13-8:1	Indrukwekkend
3 maart	Leviticus 22:17-33	Alleen het beste is goed genoeg
4 maart	Leviticus 23:1-22	Feestdagen
5 maart	Leviticus 23:23-44	Groot feest!
6 maart	Matteüs 21:1-17	Koninklijke weg
7 maart	Matteüs 21:18-22	Vruchten-loos
8 maart	Psalms 119:25-32	De juiste weg



### Elke dag een Bijbeltekst

Iedere dag een stuk uit de Bijbel lezen?  
Via [Facebook](#), [Twitter](#) en [onze website](#) biedt het Nederlands Bijbelgenootschap iedere dag een tekst aan.

#### Een geboorte?

Stuur ook uw kerk een kaartje



Blijf in contact met uw kerk

#### Gaat u verhuizen?

Laat het ook uw kerk even weten



Blijf in contact met uw kerk

#### Trouwplannen?

Uw kerk stelt een bericht erg op prijs



Blijf in contact met uw kerk

## Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een oplopend tarief. Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com)

## Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com)



## Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk  
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.  
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher  
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: [vpg-cur@curlink.com](mailto:vpg-cur@curlink.com)  
Website: [www.vpg-curacao.com](http://www.vpg-curacao.com)

### Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.  
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

### Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor  
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen  
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

### Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

## Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



### Radio Semiya 98,5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag  
13.30 - 14.00 uur [www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-985-s125382/](http://www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-985-s125382/)

8-2 br. D. Lopes  
15-2 ds. W. Lolkema  
22-2 ds. H. Végh  
1-3 rev. L. Warren



### EbenezerChurch

Oranjestraat 111

2-2 rev. L. Warren; Holy Communion  
9-2 sis. Y. Isidora  
16-2 Youth & children  
23-2 rev. L. Warren  
2-3 rev. L. Warren; Holy Communion  
9-3 rev. L. Warren and other pastor;  
Sunday of diacony



### Fortkerk

Fort Amsterdam

2-2 ds. H. Végh; Heilig Avondmaal  
9-2 ds. W. Lolkema; m.m.v. Taizé zangkoor  
16-2 ds. H. Végh; Emma/VPG-jeugdendienst  
23-2 ds. W. Lolkema  
2-3 ds. H. Végh  
9-3 Diaconiezondag; Ebenezerkerk  
Zie boven

 Oecumenisch Middaggebed, iedere eerste en derde woensdag van de maand, 12.30 - 13.00 uur:  
5 en 19 februari; 5 maart



### Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

Wegens restauratie zijn er tot nader bericht geen diensten in de Emmakerk.

De wijkgemeente komt bijeen tezamen met de Fortkerkwijkgemeente in de Fortkerk.

28-2 Zangdienst; Flamboyant; 19.00

# Ebenezer Church



**Ebenezer Church**  
Wijk I Phone: 465 3121

**Minister**

Rev. L. Warren 465 7061 res  
Bramendiweg 100 679 1992 cel  
LeanderWarren@yahoo.com

**Local Preachers in VPG Service:**

Br. D. Lopes 465 3207 res  
Sr. Y. Isidora 767 3769 res  
462 4601 work

**Local Board Team**

**Elders:**

Br. D. Nisbeth 520 3015  
(Chair)  
Br. D. Martina 733 1628  
563 0557  
Br. F. James 767 9068 res

**Deacons:**

Br. A. Fernandes 524 7036  
Sr. B. Lester 868 8206 res  
522 1667  
Sr. C. Gosepa 515 3081  
**Sexton**  
Sr. Hilda Leonard 461 7670 res

## Wijknieuws Ebenezer Church Rev. L. Warren

### *Pleasant Memories of 2013 and Aspirations for 2014*

The Church family at Ebenezer looks back on the year 2013 with pleasant memories of the blessings bestowed on us by Almighty God and the celebrations and successes he enabled us to accomplish. We were able to successfully execute all our major programme activities for worship, income generation and the maintenance of the physical state of both the Church building and the Obed Anthony Hall. A few of the accomplishments which gave us a sense of especial satisfaction are shared in the following.

At long last we were able to form a Worship Team which is comprised of some of our young adult members and the leaders of the New Generation and Watermelon Groups along with some of the youths themselves. For all but one Sunday every month, the Worship Team prepares and leads the opening section of the worship with the singing of praise and prayer songs. This has allowed for the introduction of new songs and the enlivening of the worship experience. This ministry of music helps to create the correct atmosphere and sets the right tone for meaningful, joyous, fulfilling and satisfying praise and worship of Almighty God. We thank the Lord for the Worship Team and pray and trust for its continued commitment and dedication to the service of our Church and to the Lord, which we hope would flourish and have longevity.

Another accomplishment that was cause for satisfaction was the initiative of the Men's Fellowship by which in one instance, physical improvements were done to the residences of two members of both the Church and the wider Church community. The beneficiaries expressed their gratitude for the help given. The other instance was the bringing together of some thirty one (31) children of the Church and the wider Church community for a Christmas treat. More importantly, however, it was for them to explore and experience the Christian virtues of loving, caring and sharing. The day which was spent at a retreat facility at Fuik also saw the children engaging in games, treated to a meal and given gifts. Our trust is that the sponsor and organizers of these initiatives, to whom the Church expresses its very deep gratitude for the service of love rendered, would continue to give similar service in this new year.

The other accomplishments and celebrations that we would like to share are the Christmas play "A Christmas To Believe In", our Christmas dinner, the marriage of Yollennie, our Pastor's daughter and the reception of some new members. The play presented by the New Generation and Watermelon Groups saw some thirty five (35) youth

and children participating. They depicted their message wonderfully well all dressed up in beautiful costumes appropriately designed. The play brought a moment of refreshing to the worship experience. Congratulations for a job well done. The marriage of Yollennie was also a beautiful and most pleasant experience in the life of the Church, and we extend to her and her husband our prayer and wish for God's blessing and success. To our new members we offer our congratulations and look forward to your contributions to help enhance our Church's ministry and mission endeavours. The Christmas dinner which saw the coming together of members of all Church auxiliaries, was a rather enjoyable and Church family-bonding experience which allowed the Church family the opportunity to fellowship in a laid-back social way. We believe that the saying "a picture is worth a thousand words" is quite apt here so we also share a few which capture some of the reported accomplishments and blessings received through the enabling grace of God.

Among our aspirations for this new year are the construction of a Church Board Room, the replacing of the public address system, putting new windows in the Wesley Hall and the improvement of the attendance and membership of our Church. These we will be planning to execute during the course of this year and trust that we might receive support from the United Protestant Church.

To all who encouraged, helped, and gave support to our ministry and mission endeavours for the year just past, we of the Ebenezer Church family extend our sincere gratitude and hope that you will continue the kind gesture during the course of this year. We conclude this sharing by giving the following information of our programme activities for the month of February.

Church Board Retreat	Sat. 1, 9:30-12:30 hrs
Worship Service of Holy Communion	Sun. 2, 9:30 a.m.
Worship Service of Praise	Sun. 9, 9:30 a.m.
Valentine's Day Celebration	Fri. 14, 7:00 p.m.
Theological Seminar	Sat. 15, 10:00 a.m.
Worship Service of Praise & Congregational Meeting	Sun. 16, 9:30 a.m.
Worship Service of Bible Study	Sun. 23, 9:30 a.m.



Confirmation new members



# Fortkerk



**Fortkerk**  
**Wijk 2**                      **Tel. 747 0691**

**predikant**  
Ds W. Lolkema  
Santa Rosa Resort 51-B  
tel: 747 0691  
cell: 512 4828  
E-mail: w.lolkema@gmail.com

**Leden van de wijkkerkenraad**

**Ouderlingen**  
Zr. C. H. Gravenhorst                      747 7427  
Br. H. B. Beaujon                              736 7108  
Br. A. J. Lorier (kerkvoogd)                      513 0956  
Zr. C.P. van Gastel                              512 9557  
Br. H. A.K. Walters                              511 5577  
Zr. G.W. Kwintenberg                              518 0205  
Br. J. Snel (kerkvoogd)                              560 0900

**Diakenen**  
Zr. L. Vliegthart                              525 3338

**Kosteres**  
Zr. A.H. Palm                                      462 6873

## Wijknieuws Fortkerk Ds. W. Lolkema

### *Christus is geboren!*

Dat grote Nieuws hebben we gevierd in de maand december. En wel in vele toonaarden. Maar is het nog nieuws? Als je op 1 januari in een nieuw jaar iets zeker weet, dan is het wel dat het elk jaar op DV 25 december wel weer kerstfeest (Pasku) zal zijn. Misschien is kerst wel elk jaar Nieuws juist omdat het zo groot en groots is. Je kunt niet alles van Kerst in één decembermaand beleven.

En we *willen* het natuurlijk ook graag elk jaar weer als nieuw ervaren. De media doen daar het nodige aan. En de kerkelijke gemeente heeft daarvoor haar voorgangers, die zich geroepen weten om hun creativiteit aan te spreken zodat de Boodschap van Kerst op een actuele manier voor het voetlicht komt. De vijf "dames" als hoofdpersonen voor de preken in de diensten op de vijf zondagen van 1 t/m 29 december vond ik trouwens zeer boeiend. Alleen Señora Batseba (doopdienst 22 december) heeft me wel wat hoofdbreken gekost...

Rond de diverse kerstfeesten is er enorm veel werk verzet door allerlei mensen. Een mooi seniorenkerstfeest en een mooi kinderkerstfeest heb je immers niet *zomaar*. Daar gaat heel wat aan vooraf! Kinderen en juffen van de nevendienst bijvoorbeeld hebben uren geoefend voor hun kerstfeest in de Fortkerk. En wat was het mooi... Ook voorafgaand aan de diensten op kerstavond en kerstmorgen is er heel wat te doen. In de Fortkerk zijn in die periode ook regelmatig concerten en muziekavonden. Dus wordt er dan extra-veel gevraagd van onze kosteres. Allemaal heel erg bedankt voor uw / jouw inzet. Zelf was ik ook actief betrokken bij de kerstfeesten van zowel Albert Schweitzer FO als van AS-HAVO-VWO, op resp. 19 en 20 december.

### *De Emmakerk wordt gerestaureerd*

We wisten al een tijdje dat dat eraan zat te komen. En wat ligt er dan meer voor de hand dan dat we tijdelijk de diensten van de wijkgemeentes Emma & Fort combineren? Zo hebben we het als twee wijkkerkenraden half december besloten. En dus vierten we momenteel als wijkgemeentes onze ene gezamenlijke zondagse kerkdienst in de Fortkerk. Persoonlijk vind ik dat wel mooi. We zijn immers die ene VPG!

Emma en Fort hebben wel allebei hun eigen liturgische en theologische kleur. En hun eigen gewoontes. Momenteel leer je elkaar dus (beter) kennen en – wie weet – zelfs begrijpen. Ergens doet het me een beetje denken aan een beginnend Samen op Weg-proces, zoals ik dat in Nederland een paar keer heb meegemaakt. Maar: deze situatie is hier wel tijdelijk. Want in de kopy van wijk 3 kunt u lezen dat we de ene gezamenlijke kerkdienst in principe hebben tot 20 april, Eerste Paasdag. Natuurlijk hoop ik dat u het positieve van deze tijdelijke combinatie kunt waarderen! En als u wat dit betreft over uw ervaringen van gedachten wilt wisselen - wat die ervaringen ook zijn - dan ben ik er natuurlijk voor u (en jou).

Als wijk Fortkerk zijn we nu tijdelijk verlost van het probleem van onvoldoende gastvoorgangers en organisten. Collega Végh en ik wisselen elkaar nu namelijk af als voorgangers. We hebben ook afspraken ge-

maakt: als ds. Végh voorgaat, zitten de ambtsdragers van Emma vooraan op de middelste rij. En dan leiden juffen van Emma de nevendienst en speelt de organiste van Emma op het orgel of de piano. En dan zijn er accenten en gebruiken van Emma in de dienst. Als ik de dienst leid, geldt dat alles voor Fort. Wel zijn er altijd ambtsdragers van beide wijkgemeentes. De collectes in de dienst worden sowieso altijd al "centraal" afgedragen aan de diaconie en de kerkvoogdij. En voor de collecte onderaan de trap is een oplossing gevonden. De kosteressen overleggen over een verdeling van de taken. Het moet zo allemaal prima gaan lukken, lijkt mij.

### *Een heel hartelijke gelukwens!*

Die is bestemd voor Judeska & Edwin Sliker, Seru Bottelier 88. Want op vrijdagmorgen 27 december werd hun dochter Keeniah Elisha geboren in het SEHOS. Enkele weken na de geboorte heb ik Keeniah mogen bewonderen. Wat een ontzettend mooi, lief en tevreden meisje!! Wel schijnt ze op bepaalde momenten van de dag ook flink volume te kunnen maken. Maar dan nog is ze natuurlijk wel lief en mooi. Edwin en "Des" hebben vanaf augustus 2010 heel wat zorgen gehad na de geboorte van hun eerste kindje. Dat was hun zoontje Kayen. Hij is twee weken na zijn tweede verjaardag overleden, in september 2012. Nu zijn ze voor de tweede keer ouders geworden! En nu, met Keeniah, zijn heel veel dingen anders dan toen. We zijn bijzonder blij en dankbaar met hen. En we wensen hun drieën van harte Gods nabijheid toe. Dat deze dochter in liefde en vrede mag opgroeien, onder Zijn zegen.

### *En vol tegenstellingen is het leven...*

van en vanuit onze kerkelijke gemeente. Want op zowel donderdagmorgen 28 november als op vrijdagmorgen 27 december was ik op verzoek van twee families betrokken bij een uitvaart. De eerste van deze twee was van dhr. Neil Gray. Hij overleed plotseling op vrijdag 22 november, in de leeftijd van 56 jaar. De afscheidsplechtigheid was in de aula van El Señorial, gevolgd door crematie in Crefona te Brievengat. Het geheel was Engelstalig – de overledene werd geboren in Engeland - met hier en daar wat Spaans.

Dhr. Gray was de general director van Casino Princess (Breezes). Zijn personeelsleden roemen hem, omdat hij als manager zowel zakelijk was als zeer menselijk. Gericht op samenwerking en behulpzaam. Zijn tweede vrouw Johanna (33 jaar) denkt aan hem terug als aan een goede vriend. En hun zoontje Alan en de kinderen uit zijn eerste huwelijk herinneren zich hem als een uitstekende vader. Ook was overigens zijn eerste vrouw bij het afscheid.

We hebben hem uit handen gegeven, nadat we Psalm 139 hadden overdacht. Maar hij valt, zo geloven we, niet in het grote niets maar in Gods hand. Dankzij Jezus Christus.

Op vrijdagavond 20 december overleed onverwacht dhr. Charles Rabinrenath Ramautar die op 4 januari jl. 65 jaar zou zijn geworden. De afscheidsplechtigheid was op 27 december in Crefona, gevolgd door de

crematie. Dhr. Ramautar werd geboren in Meerzorg, Suriname. Maar vanaf zijn zestiende tot zijn 63e woonde en werkte hij in Nederland, in Den Haag en Zoetermeer. Heel veel jaren werkte hij bij de haagse Belastingdienst en daarvoor bij de Staatsdrukkerij. Hij deed zeer nauwkeurig zijn werk, maar had ook een sterk verlangen naar vrijheid. Van oorsprong was hij Hindoestaan en hindoe, maar door zijn huwelijk werd hij christen.

Heel veel keren liep hij de Nijmeegse Vierdaagse. Maar met zijn pensioen kwam er een ommekeer in zijn leven. Zijn stemming sloeg om. Zou het helpen als we naar Curaçao verhuizen waar dochter Judith woont met haar gezin en waar de zon schijnt? Maar de situatie veranderde hier op ons eiland niet. Dat was tragisch. Helaas is dhr. Ramautar overleden.

In het vertrouwen dat God hem kent, hebben we zijn lichaam uit handen gegeven ter crematie.

Moge God de families Gray en Ramautar de kracht geven die zij zo hard nodig hebben.

### *Allerlei activiteiten van onze wijkgemeente*

vinden inmiddels weer voortgang. De gespreksgroep Méér is weer in de vergaderzaal van de Fortkerk op donderdagavond 30 januari. En het woensdagse Middaggebed (12.30 uur Fortkerk) zal er DV zijn op 5 en 19 februari. De groepen Tamarijn en Zeelandia ontmoeten elkaar op resp. 4 en 17 februari om tien uur. En de VPG-groeigroep komt weer samen op 19 februari om 20 uur, Commandeursweg 77, thv de familie De Lijster (Agnes & Hanco). De belijdeniscatechese gaat natuurlijk ook verder, nl. op 10 februari om 20.00 uur. En ik begin enkele informatieve sessies met mensen die als dooplid willen toetreden tot onze VPG. Tot onze spijt was er nauwelijks belangstelling voor drie avonden over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen tussen de vijf en tien jaar. Wie weet bieden we ze nog een keer aan.

Een paar opmerkingen over de diensten: op zondag 2 februari vieren we het Heilig Avondmaal. En op 9 februari zal de Taizé-zanggroep aan de dienst meewerken met een paar Taizé-liederen en met het werk *Groter dan ons hart*, van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. Op 16 februari is er een Emma-jeugdendienst voor alle VPG-jongeren en anderen. Verder zijn we bezig met het organiseren van een 65plus-activiteit en een activiteit voor gemeenteleden van 40 tot 65 jaar. Over de DIENSTENMARKT kunt u elders in dit blad van alles lezen! Kijk eens of er iets van uw gading bij is en meld u aan. U zult prachtige uurtjes beleven en geeft tevens een (financiële) impuls aan ons gemeentelven.

Wie zeven jaar lang al een flinke impuls aan ons gemeentelven heeft gegeven is Friedeman Hasselbaink, die op 12 januari stopte als diaken. We danken hem zeer hartelijk voor alles wat hij voor de wijk, de wijkkerkenraad en de gehele VPG heeft gedaan!

### *Ten slotte*

Een hartelijke groet aan jou en u. En alle goeds gewenst voor 2014.

#### Ter Gedachtenis

**Audrey "Ois" de Haseth –Rigaud**  
**19.09.1932 – 09.12.2013**  
**Kaya Tert**

Op maandagavond 9 december overleed mw. Ois de Haseth in de leeftijd van 81 jaar. Haar overlijden heeft velen overvallen. Op de ochtend van die dag had ze immers nog haar tuin gedaan. Ze overleed plm. veertien jaar na haar man Pieter Lourens (Lou) met wie ze bijna veertig getrouwd jaar is geweest. De crematieplechtigheid vond plaats in Crefona op de ochtend van maandag 16 december. We lazen en overdachten toen een gedeelte uit Prediker 3.

Diverse keren ben ik bij haar geweest. Elk bezoek was een klein feestje. Ze liet me altijd merken hoe welkom ik was. We zaten dan overdekt buiten en er was in alle rust heel wat te bespreken. Ze had ook altijd wel iets lekkers bij de thee of de juice. Omdat ik wel zag dat ze langzamerhand ouder werd, vroeg ik of ik haar met iets kon helpen omtrent de versnaperingen. De laatste keer dat ik haar bezocht, vrij kort na haar 81<sup>e</sup> verjaardag, vroeg ik het weer. *Nee hoor!* - zei ze vrij dringend. *Dat HOEFT niet.* Met andere woorden – althans, dat hoorde ik erin: *Laat mij*

*nu maar gewoon mijn ding doen. Ik ben wel ouder aan het worden maar niet hulpbehoevend.* En ik merk dat inderdaad soms in mijn werk: soms kun je te hulpvaardig zijn. Het is een kwestie van aanvoelen. En dat lukt de ene keer beter dan de andere.

Ois en Lou – hij was van beroep advocaat - ontmoetten elkaar voor het eerst toen Ois op vakantie was in Nederland. Ze hebben in Nederland gewoond (Voorburg) en later weer op Curaçao. Ze hadden samen een goed huwelijk. Toen Audrey in 1960 trouwde met Lou, werd ze wel meteen moeder. Lou bracht namelijk twee zonen mee: Opi en Michiel. Samen kregen ze een derde zoon. Dat was Steven.

Een goede vriend van haar heeft me op zijn computer prachtige foto's laten zien van Ois als klein meisje, later als tiener en nog weer later als jonge vrouw van in de twintig. Ois was een zeer sociaal iemand die met iedereen kon praten, voor iedereen klaar stond en zichzelf zonnig wegcijferde. Ze was van oorsprong Rooms-Katholiek maar werd door haar huwelijk protestant. Ze voelde zich daar goed bij.

Qua geloof ging het haar niet om "de lettertjes" maar meer om "de zin". Dus om de grote lijn en de betekenis. Ze was ook lid van serviceorganisatie Inner Wheel. Op latere leeftijd werd ze minder mobiel. In zekere zin raakte ze daardoor in een isolement.

We vertrouwen erop dat ze nu bij haar Heer is, dankzij Jezus Christus. En dat ze bij Hem mag leven, geborgen in de palm van Gods hand. En niet meer beperkt door de grenzen van tijd en ruimte.

Mogen zij die haar nu missen troost ontvangen van diezelfde God.

#### Ter Gedachtenis

**Irma de Haseth – van der Ree**  
**13.07.1920 – 12.12.2013**  
**Breedestraat 192 (O)**

Op donderdagmiddag 12 december overleed in het SEHOS mw. Irma de Haseth. Heel "toevallig" was ik drie kwartier na haar overlijden in functie op dezelfde kamer bij iemand anders en hoorde daar van haar dood. De zusters waren toen nog met de overledene bezig...

Ze is 93 jaar geworden. Wat een hoge leeftijd! Mw. de Haseth woonde aan de Breedestraat, vlakbij het ziekenhuis. Middenin in Otrobanda, maar toch een beetje moeilijk te vinden. Het was fijn om haar enkele keren te bezoeken. Telkens liet ze me dan een boek zien wat ze aan het lezen was. Daar konden we leuk over praten.

De uitvaartdienst vond plaats in de middag van maandag 16 december in de Emmakerk. Daarna is mw. De Haseth te ruste gelegd op de protestantse begraafplaats aan de Roodeweg. We lazen in de afscheidsdienst het bekende Bijbelgedeelte I Corinthe 13. Want, zeiden haar kinderen: Liefde was HET kernwoord in haar leven. In de dienst hebben we haar lange leven dan ook dankbaar herdacht. Hoe ze als kind woonde in Pietermaai, waar ze genoot van het klotsend geluid van het zeewater. Eenmaal groter geworden ging ze naar naailes in Otrobanda. Ze leerde kleeding naaien en verstellen voor de elf (!) kinderen die zij en haar man later kregen. Maar wel heeft ze twee van deze elf kinderen verloren door overlijden: haar dochters Natasha en Corinne. Vooral het overlijden van Corinne in 2007 op de leeftijd van vijftig jaar greep diep in in haar dagelijks leven omdat zij sinds het overlijden van haar man Wilfred in 1998 haar huisgenote was.

Irma de Haseth was een echte familiemens, die graag thuis was. Ze was een kei in het bewaren of herstellen van de huiselijke vrede. En ze bezat de gave om in (qua financiën) moeilijke tijden van een dubbeltje een gulden te maken. Een echte hoogtijdag in het familieleven was elk jaar de Tweede Kerstdag. Ook voor kerst 2013 had ze begin december al het nodige voorbereid.

We gedenken ook dankbaar haar geloof, wat ze samen met haar man op de kinderen heeft overgebracht. Tijdens de afscheidsdienst hebben we ons gerealiseerd dat zij het kerstfeest in 2013 en daarna niet meer op deze wereld zal vieren. Maar wel mag ze – zo geloven we – dankzij Jezus Christus deel hebben aan dat andere feest: in de hemelse heerlijkheid.

Mogen de kinderen en allen die haar missen verdergaan met veel mooie herinneringen. Dat zij van Godswege daartoe de kracht zullen ontvangen.

# Emmakerk



**Emmakerk  
Wijk 3**                      **Tel. 737 3070**

**Predikant**  
Ds. H. Végh  
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed  
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)  
661 6339  
E-mail: [jas.vegh@gmail.com](mailto:jas.vegh@gmail.com)  
Website: [www.freewebs.com/vegh](http://www.freewebs.com/vegh)

**Leden van de wijkkerkenraad**

**Ouderlingen:**  
Zr. H. Baank (voorzitter)    767 6920  
Zr. F. Da Costa Gomez      432 6331 (w)  
(jeugd)                            526 1566 (c)  
Zr. D. Schrader                528 9530  
(kerkvoogd)  
Br. R. Buist                      733 1609  
516 7900

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403  
Restauratierekening 25260903

**Diakenen:**  
Zr. B. Douglas-Relyveld      690 4665  
Zr. R. Plaisier                    522 0030  
  
**Kosteres:**  
Zr. C. Gilmoor                    668 5785  
868 0775

## Wijknieuws Emmakerk Ds. H. Végh

### *Een gezegend Nieuwjaar*

Dit is mijn eerste wijkbericht in het nieuwe jaar. Ik wil u allen een gezegend 2014 toewensen. Moge God onze kerk en deze wereld zegenen. We zijn van zijn zegen afhankelijk. Her en der staat de wereld in brand. We denken aan Syrië en Afghanistan, maar ook aan de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. Stammenoorlogen en godsdiensttwisten worden uitgevochten. Het lijkt wel of er steeds minder verdraagzaamheid is in de wereld. De één probeert de ander te overheersen. Men schuwt het geweld niet. Ook op ons eiland is dit merkbaar. Elke dag bijna lees je wel van een overval op een winkel of op personen. De minister van justitie sprak zelfs over een verval van normen en waarden onder de jeugd, maar helaas is dat niet alleen onder de jeugd het geval. Als kerk zullen we een richting moeten wijzen, de richting van de christelijke normen en waarden. Velen kennen de tien geboden niet meer of handelen er niet naar. Het is mijn wens dat ze wijd en zijd weer bekend worden en toegepast worden.

De *activiteiten* van onze Emmakerk zijn ook weer van start gegaan. In verband met de verbouwing van de Emmakerk vinden ze plaats in de Flamboyant. Ik noem u:

#### **De gebedsgroeg**

Elke dinsdag komen we bij elkaar om te bidden voor kerk en wereld. We komen bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de Flamboyant.

#### **Jongerecaterchese**

Elke woensdag is er jongerecaterchese. We komen bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de Flamboyant. Op het moment waarop ik dit schrijf, zijn we bezig met de persoon van Abraham. Hij vertrouwde op God en verliet zijn stad. Hij wordt daarom wel de "vader der gelovigen" genoemd.

#### **Beknpte cursus theologie voor gemeenteleden**

In het kader van de cursus theologie voor gemeenteleden zijn we bezig met een cursus pastoraat. Wat is een pastoraal gesprek en hoe kan het gevoerd worden? Hoe kan ik de ander bereiken? Hoe kunnen we ons leven zien in het licht van het evangelie? Dat zijn allemaal vragen, die in deze cursus ter sprake komen. De cursus wordt eens in de veertien dagen gehouden op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in de Flamboyant. De data zijn 6 en 20 februari en 6 maart.

#### **Bijbelstudie**

Eveneens eens in de veertien dagen is er een Bijbelstudie. Die wordt op donderdagen gehouden van 19.30 tot 21.00 uur in de Flamboyant. Op het ogenblik zijn we bezig met de bestudering van de Handelingen der Apostelen. De data zijn 13 en 27 februari.

#### **Zangdienst**

Op 28 februari a.s. is er weer een zangdienst in de Flamboyant. We beginnen om 19.30 uur. We zingen bekende liederen. Er zijn Schriftlezingen en er is een korte meditatie. U kunt liederen opgeven bij mij.

### *Bij de kerkdiensten*

We zijn blij en dankbaar dat de wijkkerkenraad van de Fortkerk ons de gelegenheid gegeven heeft om gebruik te maken van hun kerkgebouw in de tijd dat de Emmakerk gerestaureerd wordt. Dat betekent dat er eens in de 14 dagen een dienst van de Emmakerkgemeente is, waarin ik voorga, en eens in de 14 dagen een dienst van de Fortkerkgemeente, waarin ds. Lolkema voorgaat. Wel zijn er bij alle diensten ambtsdragers van beide kerken aanwezig. In de dienst waarin ik voorga wordt de kinderverdient ook geleid door de leidsters van de Emmakerk. We hopen, dat we de Emmakerk met Pasen feestelijk kunnen heropenen.

Op 2 februari hopen we het avondmaal met elkaar te vieren. Brood en wijn gaan rond als teken van Gods liefde en vergeving.

Op 16 februari is er een jeugddienst, die wordt georganiseerd door de Emmakerk in samenwerking met de jeugdraad, die bedoeld is voor alle jongeren van de hele VPG en die gehouden wordt in de Fortkerk. Het thema is "Liefde". De Schriftlezingen zijn de tien geboden en het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.

De diensten van 2 februari, 16 februari en 2 maart worden geleid door mij.

### *Lied van de week*

Zoals ik u reeds meldde, is vorig jaar mei een nieuw liedboek uitgekomen. Dit kan naast of in plaats van het oude liedboek gebruikt worden. Om het nieuwe liedboek te leren kennen, zullen we in elke kerkdienst het lied van de week zingen. Het rooster van de liederen van de week staat afgedrukt in Kind op Zondag, dat we gebruiken voor de kinderverdient. Het lied van de week zal eens in de maand voorgezongen worden door het voorzingskoor. Meer informatie over het nieuwe liedboek vindt u op internet: [www.liedboek.mnl](http://www.liedboek.mnl), [www.muzeikenliturgie.nl/liedboek2013.html](http://www.muzeikenliturgie.nl/liedboek2013.html) en [www.kerklied.net](http://www.kerklied.net).

### *Bevestiging en intrede*

Het is alweer een tijdje geleden dat ds. Rudsel Mauricia werd bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt, papiamentstalig). Dat was op 24 november j.l. Hij deed toen ook zijn intrede. Ook de Evangelische Broedergemeente kreeg een nieuwe predikant. Dat was op 18 januari j.l. Toen deed ds. Clifton Walker zijn intrede. In beide diensten mocht ik aanwezig zijn. We wensen beide predikanten Gods zegen over hun werk in de gemeente en daarbuiten. Samen mogen we als voorgangers werken in Gods Koninkrijk.

### *Onze zieken*

In december moest br. Ramon Stomp opgenomen worden in een ziekenhuis in Bogotá (Colombia). Hij werd daar gedotterd. Gelukkig mocht hij al spoedig weer thuis komen. We wensen hem en de andere zieken Gods zegen.

Een vriendelijke groet voor u allen,  
Ds. Hans Végh

*Nieuwsjet*

Jet Baank

*De Restauratie*

We hebben er naar toe geleefd! Zoals u weet is ons kerkgebouw nu een monument. De gang naar het Monumentenfonds startte in 2012. Eindelijk is het zover, na alle vergaderingen. Het plan was om op 13 januari te beginnen.

Op zaterdag 4 januari hebben we met 25 leden Emma leeggehaald. De kostbare spullen zijn in de container - die in de tuin staat - opgeborgen. Het echte werk startte op dinsdag 21 januari. Vandaag - donderdag de 23e - ben ik een kijkje gaan nemen. Wat een toestand bij Emma, wat een stof, maar ik draaide gelijk de bladzij om en zag Pasen voor mij. Wat zal Emma er dan prachtig bij staan! Nieuwe elektraleidingen; de glas in lood ramen weer up to date, verzonden uit Polen. Emma keurig in de verf, wat moet dat prachtig zijn.

Dus lieve mensen: op naar Pasen! Het feest van de Opstanding en feest voor Emma, opgeknapt en wel.

En vergeet u het niet: de Fortkerk staat elke zondag open. Daar kunnen we kerken, de ene week ds. Hans Végh en



de andere week ds. Wim Lolkema. En is de drempel te hoog of te ver voor u? Een belletje is genoeg en u wordt opgehaald. Zijn de trappen van de Fortkerk voor u te moeilijk, te hoog, te breed? Dan is er een traplift die u zo naar boven brengt en na de dienst ook weer naar beneden. Onbekend maakt onbemind?? Nee hoor, wij van de Emma-wijkkerkenraad zijn daar om u welkom te heten. Dus....kom uw Heer loven en prijzen. Kom luisteren naar het Woord, met ons bidden en samen Gemeente zijn. Fortkerkgemeente, masha danki voor jullie gastvrijheid.

*Seniorenochtend*

Onze eerste Seniorenochtend van dit kalenderjaar was op maandag 13 januari en werd gehouden in de Tamarijn. We zaten met een kleine groep, deze eerste keer. We hopen dat in februari de weg naar de Tamarijn makkelijk te vinden is.

*Zangdienst*

Ook de zangdienst van vrijdag 24 januari ging gewoon door in de Flamboyant. Het is wat behelpen,.. maar nog even en we kunnen weer terug in de kerk.

*Zieken en Bejaarden*

Hoe gaat het met onze zieken? We denken aan Marijsje van Wilgen en aan Suyen Marion, die met haar arm in een sling of in het gips zit. Geduld allebei. Wij blijven aan jullie denken.

O. Fons, wat een mooie dienst hebben we in je paleisje gevierd. We praten er nog over, zo gezellig en goed was het om zo samen de Heer te loven en te prijzen.

Br. Ronald en zr. Jane van Geene, gecondoleerd met het verlies van jullie oom. En alle andere lieve mensen: we blijven u gedenken in onze gebeden.

*Haar "eigen" donker*

Kleindochter Mare was een weekend bij tante Marieke aan het logeren. Tante had met haar gebeden en haar een goedenacht-zoen gegeven. Even later meende ze zacht huilen te horen. Snel deed tante Marieke de deur open en vond Mare snikkend in bed. "Wat is er nou toch, meisje?". "Ik ben bang in het donker", legde Mare uit. "Maar, Mare, je slaapt thuis toch ook in het donker?" probeerde tante haar gerust te stellen. "Ja, maar dat is mijn eigen donker, dat ik ken", snikte Mare. Haar donker was anders! De donkerheid in haar eigen kamertje had voor haar niets dreigends omdat ze wist wat er bij licht in haar kamer was: haar poppen, haar beer, haar platen, haar speelgoedkastje. Dat was er ook in het donker, alles was vertrouwd. Maar dit hier was een "vreemde" duisternis.

Geen christen blijft donkerheid op haar of zijn levensweg bespaard. Maar als het nacht om hem heen is en hij niet meer weet hoe het verder moet, dan blijft voor hem of haar toch de zekerheid: "Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf vertroosten mij." (Ps.23). Het is een donkerheid waarin we ons vastgehouden mogen weten, onze Here is bij ons.

*Goede voornemens*

Een nieuw kalenderjaar vol goede voornemens! Laat één van die voornemens zijn dat u / jij weer naar de kerk komt en meer wil weten over die Ene Heer, die de Schepper van hemel en aarde is. Een heel mooi voornemen. Want ook u/jij bent een kind van die Schepper en ontvangt zoveel zegeningen van Hem, elke dag weer opnieuw.

*Een wens voor u??*

*Laat mij een harp zijn in Uw groot orkest.  
Bespeel mijn snaren, tot een juichend lied  
in zuiverheid aan U een lofzang biedt,  
opdat geen enk'le valse noot meer rest.*

Warme groetjes vanuit de Emmakerk, namens de Kerkenraad: Jet Baank.

**In Memoriam**

AIDA Victoria ROBER-VAN DER HORST

Curaçao, 24 juli 1921 – Amersfoort (NL), 09 januari 2014

Zr. Rober is op de hoge leeftijd van 92 jaar thuisgehaald door haar Heer; zij was een rustig, enthousiast en betrokken gemeentelid. En ook kerkenraadslid en moderamenlid van de Centrale Kerkenraad, in onze VPG in de jaren zeventig en tachtig.

Zij was mede-initiatiefneemster van de Tamarijn-koffieochtenden en van de Tamarijn-ouderengespreksgroep. Als ouderling in de toenmalige wijk C, nu wijk 3 - Emmakerk, gaf zij blijk van grote inzet voor het pastoraat in en de opbouw van de wijkgemeente. Kortom: Aida Rober was een belangrijke steunpilaar van de VPG!

Haar al zeer vroeg weduwe- worden en het verlies van haar zoon vormden een groot verdriet in haar leven. Haar laatste jaren in Nederland zijn voor haar uitermate zwaar geweest, ondanks de liefdevolle verzorging door haar dochter Nancy en schoonzoon Jaap, samen met andere kinderen en kleinkinderen.

Velen op Curaçao bewaren kostbare herinneringen aan Aida: een vrouw met een warm en zorgzaam hart, met grote belangstelling voor de mensen met wie ze te maken kreeg. En altijd beschikbaar, later ook bij de koffiedienst in de Emmagemeente - iemand om van te houden. Nu mag ze rusten bij haar Heer.

Jet Baank (met dank aan ds. R.E.R. van Buiren)

## Kerk en Jeugd



**Jeugdraad:**  
Zr. F. Da Costa Gomez 432 6331 (w)  
526 1566 (c)

### KINDEREN AAN HET WOORD



# Wie wil

# deze rubriek

# verzorgen?

#### *Kindergesprek Fortkerk, 12 januari.*

Johannes de Doper kon volgens Mattheus 3 soms de mensen flink de waarheid zeggen!

Gebeurt dat jou ook wel eens? Bijvoorbeeld dat je moeder of je vader je eens even flink op je nummer zet? Mij is het als kind vroeger heus wel eens gebeurd! En dat was echt niet altijd leuk...

Maar mijn ouders deden dat - en jouw ouders vast ook - omdat ze van mij hielden.

Mag je dan geen fouten maken? Tuurlijk wel, dat doet iedereen.

Ik denk dan ook dat je ouders je soms flink toespreken - niet omdat je alles goed moet **DOEN**.

Maar om er voor te zorgen dat je het nu en later goed **HEBT**.

Ze willen graag dat je nu en later (in de toekomst) gelukkig bent. (WL)

## Diakonie

Helpen waar geen helper is



**Voorzitter:** Lia Vliegthart-de Mees  
vliegthart@gmail.com 525-3338

**Secretaris:**

**Penningmeester:** Friedeman Hasselbaink  
friedeman@hotmail.com; 661-0163

**Overige leden:** zie wijkberichten

Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

### Van de voorzitter

Lia Vliegthart

#### *Terugblik op 2013: de zorgen van de diakonie*

Het was een jaar waarin er beslissingen moesten worden genomen. Want de opbrengsten van de diaconale collectes zijn minder geworden. De voedselprijzen zijn alleen maar gestegen. Dat kan een ieder beamen. Ik heb al een paar keer verteld dat wij als diakonie genoodzaakt zijn het aantal te verspreiden voedselpakketten te verminderen omdat er bij lange na niet genoeg collecteopbrengsten binnenkomen om de verhoogde kosten van de levensmiddelen te kunnen dekken. Het screenen van de ontvangers van voedselpakketten is nog niet geheel afgerond, maar wij zijn op de goede weg.

Verschillende moeilijke vragen moeten we beantwoorden: wie moeten wij vooral wel blijven helpen? Wie heeft het pakket nog steeds heel hard nodig? Wij hebben een tijdelijke stop ingelast. Er zijn nieuwe aanvragen, maar wij kunnen voorlopig niet veel doen. Of...kunnen bepaalde gezinnen nu misschien verder zonder onze hulp? Wie het pakket niet meer nodig heeft, maakt dan plaats voor een ander.

Het is niet de bedoeling om de extra kosten voor de pakketten uit onze reserves te halen. Ons reservepotje is namelijk bestemd voor acute nood. We moeten er rekening mee houden dat wij altijd één noodpakket per maand achter de hand houden.

#### *Terugblik op 2013: de vreugden van de diakonie*

We willen natuurlijk ook positief terugkijken! Want we hebben als diakonie verschillende schenkingen ontvangen die allemaal meehielpen om de financiële nood te verlichten. Daar kijken wij met dankbaarheid op terug. De giften stelden ons in staat om het leveren van voedselpakketten te blijven voortzetten.

En dan...de opbrengst van de kerstnachtsdienst (bestemd voor de extra kerstpakketten)! Die was maar liefst NAFL. 3099,07 + \$85 + €35. Hiervoor zijn wij heel dankbaar en wij willen iedereen hiervoor nogmaals hartelijk bedanken!

#### *Afscheid van onze diaken Friedeman Hasselbaink*

Op zondag 12 januari heeft Friedeman Hasselbaink - de penningmeester van onze diakonie - zijn ambt als diaken neergelegd. Langs deze weg wil ik hem nogmaals bedanken voor zijn grote inzet in de diakonie. Friedeman begon als diaken op zondag 7 januari 2007. En hij is in die functie voor ons eigenlijk onmisbaar. Hij is in de VPG op vrijwillige basis zowel penningmeester van de diakonie als beheerder van de



wijkkas van de Fortkerk. Hij is bijna elke zondag in de kerk met zijn gezin. Een kei in het administreren van alle collectes. Hij heeft ons allemaal zo verwend, dat wanneer hij er soms een zondag niet was, wij diep moesten nadenken over hoe het allemaal ook alweer precies moest.

In de periode dat hij de penningmeester was, zijn de gelden van de diaconiepot nog eens op een rijtje gezet en werden wij ons er steeds beter van bewust dat de collectes voor de diaconie bestemd zijn voor hulp aan minder draagkrachtigen. Diaken-zijn is helpen waar geen helper is! Inspringen als er acute nood is. Friedeman heeft hierin zijn best gedaan.

En hij is ook iemand die achter de schermen jongeren helpt. Kansarme jongeren die door hun woonadres of achtergrond reeds gedoemd waren om te mislukken. Maar Friedeman is docent en hij zag dat het in sommige gevallen ging om jongens die het met de juiste begeleiding ver konden schoppen. Leuk om te vertellen dat twee van deze jongens nu ingenieur zijn!

Met dankbaarheid kijk ik – en kijken wij als diakenen - terug op de goede samenwerking met Friedeman. Hij heeft beloofd dat hij ons achter de schermen zal blijven bijstaan in het administreren. En we zijn ook zijn vrouw Joyce en zijn kinderen dankbaar omdat zij hebben goedgevonden dat hun man en vader zoveel dagdelen van huis was voor het kerkenwerk.

Friedeman legt nu zijn ambt neer om naast zijn drukke werkzaamheden op school meer tijd aan de begeleiding van zijn eigen opgroeiende kinderen te gaan besteden. Dat is ook heel belangrijk en goed!

Friedeman, wij respecteren je besluit om af te treden. En we weten zeker dat je een trouw kerkganger zult blijven. Nogmaals: masha, masha danki voor al jouw belangeloze inzet. En natuurlijk ben je altijd welkom als je het ambt weer op je wilt nemen.

### Nogmaals

Dank aan:

ESL Maduro Weldadigheidsfonds

VPG Stichting Roefstra de Gorter

Diaconie van de Hervormde Gemeente te Hoenderloo

Stichting Mebi

En aan alle overigen die een anonieme gift wilden schenken aan gezinnen in acute nood!



## BinnensteBuiten

Marjan Lolkema

Een foto toont de buitenkant. Een gesprek laat iets van de binnenkant zien. In deze rubriek belichten we beide kanten van iemand die je zomaar in de kerk kunt tegenkomen.

### Naaien pro Deo i'ku hendenan



#### Nel-An van Eenenaam

Van jongs af actief betrokken bij de kerk. Begonnen in Middelburg en nu al 44 jaar op Curaçao. Vanaf de eerste dag op dit mooie eiland voelt ze zich happy door de open en warme sfeer van de mensen en van de omgeving. Dankbaar is ze voor vijftig jaar huwelijk met Johan. Nel-An is een creatieveling, haar huis toont als een privé museum met haar prachtige schilderijen, kunstige quilts en haar art quilts. We hebben hier te maken met een gediplomeerd handwerklerares die met haar werken het alledaagse overstijgt. Een echte kunstenaress.

Haar handwerk talent is ook de reden voor dit interview. In de Fortkerk hangen sinds de adventstijd nieuwe kanselkleden, ontworpen en gemaakt door Nel-An. Dertig jaar geleden heeft ze samen met een groep vrouwen de kanselkleden van de Fortkerk en de Emmakerk gemaakt. Tijdens orkaan Thomas zijn de kleden in de Fortkerk 'verdronken'. Voor Nel-An de leuke uitdaging om voor de nieuwe kleden eigentijdse motieven te zoeken. 'Deze vertellen hun eigen verhaal. Hoe meer je er naar kijkt of afhankelijk van wat je hoort of hoe je je voelt, steeds zie je iets anders.'

De kerk en de gemeente zijn belangrijk voor Nel-An. 'Ik heb het nodig als steun voor de dagen die komen. Uit de preek of uit een lied komt iets naar voren dat mij richting geeft. Uit je levenshouding moet zichtbaar zijn waar je voor staat.' Haar eigen warme en open houding maakte dat zij in de jaren tachtig coördinator was van de naaigroep voor vrouwen die een voedselpakket van de diaconie kregen. 'Met wel een groep van tien gemeenteleden gaven we in de Tamarijn naailes om de vrouwen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Met een busje van de diaconie werden ze opgehaald door één van de cursisten. Dit werk is zo uitgegroeid dat we zelfs opdrachten kregen waar de vrouwen mee verdienden. Tegelijk werden er rekenlessen (om te leren budgetteren), bijbellessen en seksuele voorlichting gegeven. Bij de diplomering zei een cursist: 'Ik heb leren vissen, hier heb ik meer aan dan dat ze me een vis hadden gegeven.' Het project is na vijf jaar succesvol afgerond en nog steeds ontmoet Nel-An vrouwen die de naaillessen als start van een ander leven hebben ervaren.



De nieuwe kanselkleden van de Fortkerk

## Kerkvoogdij

Geef om uw kerk



**Voorzitter:** André Lorier  
**Secretaris:** Denise Schrader  
**Fortkerk:** André Lorier  
 Joop Snel Erik Groeneveld  
**Emmakerk:** Denise Schrader  
 Olaf Mulder Elma Velgersdijk  
**Ebenezer Church:** Franklin James

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar één van de rekeningen van de VPG:

**RBTT: 1183036**  
**Maduro: 90091204**  
**Giro: 559911**

o.v.v. kerkelijke bijdrage

## Geef om uw kerk

André Lorier

Het jaar 2014 is feestelijk gestart. Onze medewerker op het Kerkelijk Bureau: Cicely Radermacher was op 1 januari namelijk 10 jaar in dienst. Gestart om even tijdelijk een parttime functie te vervullen, is het al met al veel langer geworden dan destijds verwacht. Die tien jaren zijn voorbij gevlogen en wat is er veel veranderd in die tijd. De Kerkvoogdij heeft met een passend cadeau stilgestaan bij deze mijlpaal en Cicely bedankt voor haar jarenlange werk. Ook vanaf deze plek willen wij haar bedanken. En we kijken graag ook vooruit om de komende periode samen verder te werken ten behoeve van de VPG.

In december is de begroting 2014 door de Kerkvoogdij vastgesteld en begin januari is deze aangeboden aan de Centrale Kerkenraad. Uitgangspunt is een sluitende begroting, waarbij inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Om dat te bereiken is uw hulp nodig door de vrijwillige bijdragen te laten stijgen. Ook de inkomsten uit de graven moeten naar het oordeel van de Kerkvoogdij hoger kunnen. Zoals in de vorige uitgave al gemeld is, is er een gravencommissie opgericht om zich onder andere te richten op het innen van achterstallige betalingen. Daarnaast is bij het opstellen van de begroting 2014 ervan uitgegaan dat we beschikken over vier predikanten, dus inclusief een opvolger voor jeugdpredikant dominee Wouter Smit. Dat de VPCO onlangs intern een invulling van de functie van identiteitsadviseur heeft weten te vinden, zal wellicht zorgen voor een tijdelijke afwijking van dit begrotingsuitgangspunt. Voor het vele onderhoud dat gepleegd moet worden aan de VPG-gebouwen is in de begroting een apart budget toegewezen en dat bedraagt ANG 25.000. Het mag duidelijk zijn dat dit bij lange na niet genoeg is. Maar wel biedt deze manier van begroten de mogelijkheid om gericht enkele knelpunten op te pakken.

Afgelopen jaar was ons speerpunt het verhogen van de vrijwillige kerkelijke bijdragen. Daarover is op deze plaats al vaker geschreven. Actief zijn leden benaderd en is hen gevraagd om een vaste vrijwillige bijdrage te overwegen. Het past dus om op deze plek terug te koppelen wat deze speciale actie heeft opgeleverd. Per saldo is er op jaarbasis ruim ANG 5.000 opgehaald met deze actie. De Kerkvoogdij hoopt en verwacht dat dit een structurele verhoging betekent die ook de komende jaren effect zal hebben. Als dit namelijk drie jaren volgehouden wordt heeft deze actie geen ANG 5.000 maar ANG 15.000 opgeleverd. In dat kader willen wij u graag wijzen op de impact van het ieder jaar aanpassen van uw standing order of de vaste vrijwillige bijdrage die u zelf overmaakt. U kunt al het verschil maken door allemaal een kleine verhoging van 2,5% door te voeren. Als velen dat doen is het effect snel vele duizenden gulden waarmee extra onderhoud kan plaatsvinden.

Een laatste woord wil ik graag wijden aan succesvolle alternatieven om geld te werven. De jaarcijfers 2012 van alle wijken zijn het afgelopen jaar goedgekeurd door de Kerkvoogdij. Het is mooi om te constateren dat

de Ebenezer een succesvolle weg is ingeslagen met geldwerving via diverse alternatieve acties en giften die deze wijkgemeente weet aan te boren. Leden van de Emmakerk hebben met succes zelfstandig veel geld geworven voor de renovatie van hun kerk: elders in dit blad leest u daar waarschijnlijk meer over. De Fortkerk hield in oktober 2013 een geslaagde fancy fair. Met de opbrengst van die dag wordt onder andere de oprichting van de Stichting Behoud Fortkerk betaald. Deze stichting moet geld bijeen gaan brengen voor het renoveren van het dak van de Fortkerk. En een uitvloeisel van die fancy fair is ook het verkopen van kleine huisjes die een replica zijn van dit bijna 250 jaar oude monument. Er zijn vliegmaatschappijen die zoiets ook proberen als marketing actie.



De Kerkvoogdij is verheugd dat er al ruim vijftig huisjes zijn verkocht à ANG 75 per stuk. En een aanzienlijk deel van de opbrengst gaat naar de kas van de Fortkerk. Al met al prachtige initiatieven om te geven om uw kerk!

Extra informatie van Marjan Lolkema-van Vuuren:

Deze professioneel gemaakte en prachtige, gedetailleerd uitgevoerde Fortkerkjies van een hoge kwaliteit keramiek kunt u bestellen en afhalen bij het kerkelijk bureau:

Tel.: 461 1139; E-mail: vpg-cur@curlink.com

Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen kan uw eigen tekst op de achterzijde vermeld worden. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.

## Centrale Kerkenraad

<b>Voorzitter:</b> Hanco de Lijster	hanco.de.lijster@gmail.com	Cel. 510 4753
<b>Scriba:</b> Krijnie Wout-de Geus	krijniewout@hotmail.com	Cel. 513 8909
<b>Ebenezer church:</b> Desta Nisbeth	destanisbeth@yahoo.com	Cel. 520 3015
<b>Emmakerk:</b> Farida Da Costa Gomez	faridadcomez@hotmail.com	Cel. 526 1566
<b>Fortkerk:</b> Wim Lolkema	w.lolkema@gmail.com	Tel. 747 0691
<b>Consistorie:</b> Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	Tel. 767 6920
<b>Ministerie van predikanten</b> Hans Vègh	jas.vegh@gmail.com	Tel. 737 30 70
<b>Kerkvoogdij/Fortkerk</b> André Lorier	Lorier.kooi@gmail.com	Tel. 513 09 56
<b>Diakonie:</b> Lia Vliegthart-de Mees	vliegthart@gmail.com	Cel. 525 33 38

## Van de praeses

Hanco de Lijster

Lieve mensen, wat vliegt de tijd. Wanneer u dit leest, is de eerste maand van 2014 voorbij. Maar we hebben nog elf maanden voor ons waarin we dit jaar de Heer mogen dienen. Plannen en activiteiten zijn er volop. De jeugdgraad is druk bezig met het voorbereiden van de Emma/VPG-jeugddienst op zondag 16 februari in de Fortkerk. De restauratie van het Emma-kerkgebouw is in volle gang. Volgens de planning kan de wijkgemeente met Pasen in een gerestaureerde kerk haar kerkdienst vieren. De Fortkerkgemeente was zo gastvrij om aan te bieden dat Emma samen met Fort in de Fortkerk kan kerken.

De wijkkerkenraad van de Fortkerk is druk bezig met het werven van fondsen voor de hoognodige reparatie van het lekke dak van de kerk. Ieders bijdrage - hoe klein of groot ook - is van harte welkom en broodnodig. Bij Ebenezer is het jaar weer volgepland met kerkelijke activiteiten. Om maar enkele dingen te noemen.

De door de Centrale Kerkenraad ingestelde beroepingscommissie voor een vierde (jeugd-)predikant is nog niet bij elkaar gekomen. Vlak voor de eerste vergadering bereikte ons het bericht dat de VPCO intern een oplossing en invulling heeft gevonden voor de vacante plaats na het vertrek van ds. Wouter Smit. Daarom ziet men af van het met ons delen van onze toekomstige vierde predikant. Helaas zijn wij als VPG niet kapitaalkrachtig genoeg om de bijkomende kosten zoals huishuur en emolumenten voor vier predikanten te dragen. Zodoende zijn we genoodzaakt naar een andere oplossing uit te kijken. We moeten helaas weer met het schaamrood op de kaken toegeven dat wij als VPG nog steeds van anderen afhankelijk zijn: we zijn zelf niet in staat om voor onze eigen VPG te zorgen.

Gelukkig zijn, mede door uw vrijgevigheid en de inspanningen van de Kerkvoogdij, de kerkelijke bijdragen het afgelopen jaar met elf procent vermeerderd. Maar dat is niet genoeg en de situatie blijft zorgelijk. Wat is de oplossing? Wie heeft ideeën? Zoals ik in het kerkblad van december 2013 al aangaf, wil ik daarover - en over andere zaken die de VPG aan het hart gaan - graag met u/jullie van gedachten wisselen. Ik houd daarvoor iedere derde zondagmiddag van de maand vrij. Ik nodig u/jou bij mij thuis uit, aan de Commandeursweg U-78 te Sun Valley, op één van deze middagen van 16.00 – 18.00 uur. In februari is dat op de 16°. Laat mij aub van te voren weten wanneer u/jij komt. Dit kan telefonisch via 510-4753.

Ter overdenking deel ik met jou en u graag het onderstaand gebed dat ik mocht lezen op de eerste bladzijde van "De Grote Protestantse Catechismus" van Ben Wentzel. Kok, 2013.

**Gebed voor het lezen.**

*HERE, Leermeester, Leer mij als leerling te schrijven om uitgeputte zoekers te kunnen bijstaan.*

*Wek iedere ochtend mijn oor, opdat ik als Uw student naar U luister. Dat ik mij niet verzet of terugdeins, als U tot mij spreekt. Dat ik even vaak of vaker met U in gebed in gesprek ben over U en over mensen dan dat ik met mensen over U spreek of schrijf.*

*Heilige Vader, Heilig Uw Naam in en door ons opdat wij die kennen en hoog verheffen. Wilt U de door U in de Bijbel gegeven antwoorden op ons toespitsen opdat wij ons in leer en leven door Uw Woord en Geest laten leiden. Geef dat door studie in de Bijbel – zo mogelijk ook in de grondtekst – Uw identiteit sterker tot ons komt. Geef dat wij met alle heiligen Uw Woord verstaan, dit ook in de confessies horen weerklinken en Uw Stem zijn bij de benadering van eigentijdse problemen tot bemoediging van Uw gemeente.*

*Koning der Kerk, we buigen nederig voor U vanwege de ingezonken Kerk, kerkverlating en geloofsafval; neem de kandelaar in de wereld niet weg. Doe Uw Kerk opleven tot nieuw geloof, hoop en liefde opdat zij voor velen pijler en grondslag mag zijn van de waarheid. Grijp jongeren in het hart, zodat zij hun dorst lessen bij U, bron van tintelend eeuwig leven. Help ons om door woord en wandel ongelovigen aan te trekken opdat zij door het Evangelie verrijkt mogen worden en U, Vader, gaan verheerlijken.*

*Geest van waarheid, Zegen ons oefenen in het leven-met-U en in het werken van de in U geopenbaarde leer. Geef dat gehuwden, kerkleden en kerkelijke instituten saamhorigheid betrachten opdat zij de liefde tussen U, de Vader, en U, de Zoon, mogen weerspiegelen en uitdragen naar buiten. Geef dat ouders trouw zijn aan Uw verbond en door hun voorbeeld de fakkels van Uw Evangelie doorgeven aan hun (klein)kinderen.*

*Verhoorder, wij vragen U dit, gelovend in de belofte van Uw Zoon dat U ons gebed verhoort in Zijn Naam. Amen.*

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.

# Ingezonden

Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie



**Tips voor het schrijven:**

- Schrijf kort en helder
- Geef uw tekst een titel
- Schrijf vanuit het positieve
- Vermeld uw naam

## MetElkaar

Marjan Lolkema

Misschien is het u al opgevallen... de achterpagina staat vol met advertenties. Allerlei activiteiten worden aangeboden in het kader van de dienstenmarkt MetElkaar. Dit is een fondsenwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Gemeenteleden bieden geheel vrijwillig hun diensten aan. De opbrengst is voor de kerk. Niet voor het kerk-gebouw, maar voor de kerk-gemeente.

Iedereen kan gebruik maken van de dienst. Bijvoorbeeld samen met uw vriendinnen een mooie mozaïek maken of pannenkoeken eten met uw buurvrouw op een toplocatie bij een prachtige zonsondergang? Twee doelen in één klap: leerzaam, leuk en gezellig en voor het goede doel. Wilt u meedoen? Meldt u dan aan bij degene die in de advertentie staat vermeld. Wilt u uw eigen dienst aanbieden, de spelregels weten of meer informatie? Of zoekt u hulp bij iets? Meldt u bij mij. Mar.lolkema@gmail.com; 7470691



**Ideeën voor jouw aanbod?**

- Excursie met uw boot?
- Rondwandeling door de stad?
- Klusjes in huis?
- Computerhulp?
- Muziekoptreden?
- Samen iets maken voor Koningsdag?
- Rondleiding door uw bedrijf?

## Joodse film

W. Lolkema

Bijna elke maand is er op een woensdagavond een joodse film te zien in de ambtswoning van de synagoge aan de Gadiolenweg 4. Chazzan Avery Tracht is de gastheer. Men begint om 19.30 uur. Er zijn verschillende versnaperingen aanwezig. Een vrijwillige financiële bijdrage wordt op prijs gesteld. In februari zijn er zelfs twee filmavonden, namelijk op de 5<sup>e</sup> en de 19.

Op 5 februari kunt u de film Liberty Heights gaan zien. Dit is een comedy. Een joodse familie, Baltimore 1950, ervaart de problemen van en met opgroeiende kinderen in de Amerikaanse niet-joodse samenleving; compleet met financiële schandalen, drugsdealers en allerlei moeilijke keuzes qua afspraakjes voor hun kinderen. Een zeer humoristische kijk op het verleden. De film is uit 1999, is in het Engels en duurt 127 minuten.

De film op 19 februari heet The Harmonists. Deze is uit 1997 en duurt 115 minuten. Hij is in het Duits en het Engels en Engels ondertiteld. Hij won dertien internationale film awards. De film is zeer onderhoudend en er wordt briljant geacteerd. Ook deze film lijkt me zeer de moeite waard. Sowieso heeft Chazzan A. Tracht een heel scherp gevoel voor bijzondere films!



# VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

## Een mooie plaats voor uw advertentie

Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...

Ik zoek...

Wie kan mij helpen?

### Gezocht

Iemand die de opmaak van VPG nieuws wil verzorgen. Aanmelden bij de redactie; vpg-news@gmail.com

### Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?

De diakonie kent mensen die het goed kunnen gebruiken. vliegla@gmail.com; 525 3338

### Zoekt u een hulp in de huishouding, een oppas of een handje in de tuin?

De diakonie kent mensen die graag willen werken. Lia Vliegthart-de Mees

### Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2013 en/of 2014 over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar en uw naam of betaal contant op het kerkelijk bureau.



## Verkoop en verhuur van chalets



RECREATIE  
P A R K

BEN'S DREAM

de Rimboe

Recreatiepark Ben's dream de Rimboe ligt midden in de Veluwe bossen. Goed uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland. Wel eens gedacht aan een eigen chalet of tweede huis met koop- of huurgrond?

Ben en Mia Oppelaar  
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl

Met Elkaar



# Vraag

### Samsung tablet Galaxy

Iemand zoekt iemand die in een paar lessen kan uitleggen wat ze allemaal kan met haar tablet. Meldt u aan bij mar.lolkema@gmail.com

### Kraam op Koningsdag

Verkoop van boeken en zelfgemaakte snuisterijen. Wie wil helpen? Wie maakt leuke hebbedingetjes? Wie kweekt planten? Wie heeft boeken? Marjan Lolkema-van Vuuren; mar.lolkema@gmail.com; 7470691

Met Elkaar



# Aanbod

MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeenteopbouw.

Contactpersoon Marjan Lolkema-van Vuuren. mar.lolkema@gmail.com; 7470691. Voor het aanbieden van uw dienst en voor het krijgen van informatie over de spelregels. Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

### Nederlandse taal

Haal uw Nederlands op, óók voor Papiamentu of Engels-sprekenden. (Learn some Dutch if you are English speaking.) (Siña algu hulandés, si bo ta papia Papiamentu.) Johan van Eenenaam. jvane@onenet.an 4615970

### Bijbelkennis

Leer de bijbel beter kennen. Eén lesuur per week à F 20,— De duur hangt af van de vaardigheid v/d leerling. Johan van Eenenaam jvane@onenet.an 4615970

### Hebreeuws voor beginners

Leer de Hebreeuwse letters herkennen, lezen en schrijven en leer het alfabet. Eén lesuur per week à F 20,— gedurende 6 weken. Johan van Eenenaam jvane@onenet.an 4615970

### Wiskundebijles

Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights. Nadere informatie en voorwaarden: Friedeman Hasselbaink friedeman@hotmail.com; 661-0163

### Schrijven van gedichten

Leer de dichtvormen Haiku en Sonnet. Met voorbeelden. Eén lesuur per week à F 20,— De duur hangt af van de vaardigheid v/d leerling. Johan van Eenenaam jvane@onenet.an 4615970

### Werken met de iMac computer/laptop. (OSX)

Managing files, e-mails, muziek en foto's. Eén lesuur per week à F 20,— De duur hangt af van de vaardigheid v/d leerling. Johan van Eenenaam jvane@onenet.an 4615970

### Stamboom opzet (kwartierstaat)

Eén lesuur per week à F 20,— De duur hangt af van de vaardigheid v/d leerling. Johan van Eenenaam jvane@onenet.an 4615970

### Pancakes@sunset

Kom bij ons thuis op de porch met prachtig uitzicht op zee, genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsondergang. 4-8 personen u kunt zich ook individueel opgeven. De eerste vrijdag van de maand van 17.30-20.00 uur. Rif St. Marie. F 15,- plus F 5,- materiaalkosten p.p. Esther en Pieter-Jan van Roon Email: esthervanroon.spoorbuurt@gmail.com 8649944 / 5192697

### Corrigeren van Nederlandse tekst

Is Nederlands niet je moedertaal en moet je een rapport of werkstuk inleveren in het Nederlands? Met mijn schrijverservaring kan ik je helpen. Marjan Lolkema-van Vuuren; mar.lolkema@gmail.com; 7470691

### Workshop Mozaïek

Leer in vier lessen de basis van het mozaïeken en maak uw eigen werkstuk. Maandagochtend 9.30 -12.00 uur; 10, 17, 24 en 31 maart in de Tamarijn F 100,— plus F 30,— materiaalkosten, inclusief 1 koffie of thee. Lia Vliegthart vliegla@gmail.com 525 3338

### Schilderen voor volwassenen

In vier lessen onder deskundige leiding uw eigen schilderij maken. Zaterdagochtend 9-11.30; 22 februari; 1, 8 en 15 maart. F 100,— plus F 40,—materiaalkosten. Nel-An van Eenenaam jvane@onenet.an 4615970