

# VPG

## News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao  
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao  
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

### De Heilige Geest: bruggen bouwen en broeden

Ds. W. Lolkema

#### Een verhaal uit de bajes

Kort geleden schreef ik voor het jaarverslag van Stichting Epafra onderstaande tekst. Epafra is de Stichting in Utrecht NL die mij twee keer per jaar naar Colombia laat reizen om daar pastoraal bezoekwerk te doen onder gedetineerden.

Ik ontmoette haar – tweede helft twintig - eind oktober 2013 voor het eerst, in een carcel (gevangenis) in Pereira, Colombia. Ze zag er kwetsbaar uit. Het had in eerste instantie zo mooi geleken: duizenden Euro's verdienen met vervoer van cocaïne naar Schiphol! En dat in een situatie waarin zij en haar vriend en hun zontje nauwelijks geld hadden voor hun eerste levensbehoeften. Maar... douanebeambten zijn mensenkenners. Ze hadden al heel snel door waarom ze daar op het vliegveld toch zo angstig uit haar ogen keek.

Ze heeft nog een lange periode voor de boeg in deze gevangenis. We praten met elkaar in een sfeerloos

zaaltje. Af en toe komt een bewaker langs. Aan de wand hangen twee geschilderde portretten van Jezus van Nazareth. Niet mooi, maar ze intrigeren me wel. Het lijkt wel alsof Hij naar ons luistert. Net zoals lang geleden naar de Emmaüsgangers. Die portretten geven me dan ook moed voor dit toch wel moeilijke gesprek. Anders dan in het geval van de Emmaüsgangers is Hij zwijgend aanwezig. En tijdens onze ontmoeting voel ik dat Hij welwillend naar ons kijkt. Hij nodigt ons uit tot ontmoeting, zeker als we een moment samen naar die schilderijen kijken. Zij - de gedetineerde - heeft wel een antenne voor wat daar aan die kille, koude muur te zien is, merk ik.

Zo'n duizend jaar geleden werd er op het hoogste kerkelijke niveau gediscussieerd over de vraag of de Heilige Geest uitgaat van de Vader door de Zoon of van de

Vader en de Zoon. De verschillen in opvattingen hebben destijds mede geleid tot het grote kerkelijke schisma (kerkscheuring) van 1054.

Daar, in dat kille zaaltje, ver van de bewoonde wereld in het grote land Colombia, wist ik het. En ik voelde het: de Geest is helpend en leidend in het pastoraat. En Hij/Zij gaat zeker ook heel direct en concreet uit van de Zoon. ZELFS als Deze is te zien op een (niet zo mooi) schilderij. Theologie, pneumatologie midden in het leven anno 2013. Fascinerend.

#### Vanuit de Vader en de Zoon (filioque)

Het zal wel komen door mijn studie – alweer lang geleden - en door activiteiten van het Charismatisch Pastoraat dat ik zeer onder de indruk ben gekomen van het werk van de Heilige Geest in deze wereld. En natuurlijk heeft de Heilige Geest zijn lange theologiegiedenis. Het dogma over de Geest die uitgaat van de Vader en de Zoon wordt onderschreven door de kerk van het Westen, de Rooms-Katholieke Kerk. En ook door de Protestantse Kerk. Dat leerstuk wordt wel het Filioque genoemd. Dat is latijn voor: en van / door de Zoon. De orthodoxe kerken – in het oosten van Europa – denken er anders over. Inmiddels hebben in 1965 een paus en een patriarch het schisma officieel opgeheven. Toch is er geen verenigde “rooms-orthodoxe” kerk gekomen want de cultuurverschillen waren daarvoor in al die eeuwen te groot geworden. En het is waar: zit je in een oosters-orthodoxe Mis, dan ervaar je echt iets anders dan in een rooms-katholieke Mis. Alleen al door de vele iconen in de liturgische ruimte.

Juist in deze tijd van het jaar – tussen Pasen en Pinksteren - is het denken over de Geest actueel. En nog altijd ben ik blij dat deze twee grote kerkelijke fees-



### Mei 2014

1-2

#### Hoofdartikel

Ds. W. Lolkema

2-3

#### Meditatie

Rev. L. Warren

4-5

#### Informatie:

Bijbellesrooster  
Kerkdiensten

6-11

#### Berichten uit de wijken

12-13

#### Diakonie Kerkvoogdij Centrale kerkenraad

14

#### Kerk en jeugd Geloofsopvoeding

16

#### VoorElkaar

ten niet op één en dezelfde dag vallen – zoals het spreekwoord zegt. Alhoewel het daar op de eerste Eerste Paasdag wel op lijkt. Jezus – net opgewekt uit de dood – komt bij zijn leerlingen en geeft hen de heilige Geest, Johannes 20: 22.

### *De Geest in de Bijbel*

Waar vind je de Geest? Beter zou je kunnen vragen: waar vind je Hem / Haar niet? In Genesis 1 lees je dat Gods Geest zweefde over het water. Het is nauwelijks te doorgronden, maar ik durf wel te beweren dat de zwevende Geest nodig was, daar en toen, om het gehele scheppingswerk op zes dagen te doen plaatsvinden. En in Ezechiël 37 zie je de Geest weer aan het werk. Daar wordt de Geest bevolen om in het dal vol dorre doodsbeenderen leven te scheppen. Dat is een beeld voor Israël dat opnieuw tot leven zal gaan komen na jaren van ballingschap. En zo gaat het in het Oude Testament op meer plekken over de Geest en zijn/haar werk. Bijbelschrijvers vertellen dat de Geest des Heren op bepaalde mensen kwam of hen aangreep. Het sterkst zie je dat bij de profeten. Dit zijn zeer gedreven mensen die heel direct door God zijn gegrepen. Ze kunnen niet anders dan in Gods Naam tot het volk spreken. De term Heilige Geest kom je hier nog niet tegen. Maar wel is duidelijk dat het hier gaat om de Geest van de Heilige.

In niemand is de Geest van God ooit zo duidelijk aanwezig geweest als in de persoon Jezus Christus. Immers, Hij is totaal vervuld van Gods tegenwoordigheid. Bij de Doop van Jezus lees je immers dat de Geest van God op Hem komt. En God benoemt Hem als zijn geliefde Zoon. (Mt. 3: 17) Tussen twee haakjes: zoals wij allen weten krijgt Jezus daarmee geen ongestoord aards bestaan. Want in het volgende vers, Mt. 4: 1, wordt Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om daar weken achter elkaar verzocht te worden door de duivel. En daarnaast kun je in de Bijbel lezen dat Jezus uit de Geest is geboren. Waarmee duidelijk wordt dat Hij niet pas tijdens zijn leven met God verbonden raakte, maar dat al voor zijn geboorte was.

### *Pinksteren is een hoogtepunt*

Op de vijftigste dag gebeurt het! Zie Handelingen 2. Want die dag is niet alleen de vijftigste dag na de opstanding van Christus. In het oude Israël was het het feest van de eerstelingen van de oogst die naar de tempel werden gebracht. En het werd het feest van de verbondssluiting: het feest van het bevrijde volk dat een verbond sluit met haar Heer. Een groots gebeuren in het boek Exodus. En een groots gebeuren vind je in Handelingen: Pinksteren. Het wonder geschiedt: mensen worden gegrepen door de Heilige Geest. En allerlei mensen uit allerlei streken blijken in staat te zijn om mensen uit Galilea te verstaan.

De Geest zorgt dus voor *relatie* en voor *verstaanbaarheid*. Hij / Zij bouwt bruggen tussen mensen en sticht relaties. De Geest is in werkelijke zin Pontifex. Brug-maker. De naam waarmee de Paus van Rome wordt aangeduid.

De Geest is Gods liefde die naar de mensen uitgaat. Die mensen bijeen brengt in Gods Naam. Net zoals de menselijke geest kun je de Geest van God niet zien. Maar je ziet wel wat de Heilige Geest doet. Hij is God voorzover Die voor ons mensen ervaarbaar is (Ellen Flesseman – van Leer). Zo is onze God – tien dagen na de Hemelvaart van Christus – opnieuw op de aarde gekomen, tot op de dag van vandaag. Hij is er nog steeds.

Maar we moeten wel goed kijken. We denken al gauw dat het leven uit de Geest te maken heeft met hoge en verheven zaken en gevoelens. Maar de Geest is de bron waaruit het leven springt. En om een bron te ontdekken moet je omlaag kijken.

Die ene man schrok zich een ongeluk toen hij uit het concentratiekamp kwam. Zijn vrouw kwam hem ophalen, met de kindertjes, na hun periode van onderduiken. Maar de man zag wel zijn vrouw maar niet de kinderen! Hij was eraan gewend geraakt omhoog te kijken, naar de SS-ers. Maar nu moest hij weer omlaag kijken. Zijn vrouw had de twee hummel-tjes wel degelijk aan de hand.

We moeten wel goed kijken om de tekenen van Gods werk op deze aarde te zien. Daarom is het van belang om het joodse Pinksterfeest niet te vergeten. Dat is zo aards als het maar kan. Een oogstfeest. De Geest van onze God is werkzaam hier en nu, op deze aarde. Onder ons. Met Pinksteren hoeven we niet op onze tenen te gaan staan. En die Geest

brengt ons op nieuwe wegen. Daarvoor hoeven we niet bang te zijn. Angst is vaak een slechte raadgever. Het is de Geest van onze God die ons leidt. En niet weet-ik-welk vaag verschijnsel uit weet-ik-welke troebele bron.

### *Zestig liturgieën*

is genoeg! schreef ik in mijn agenda 2014 bij Eerste Pinksterdag. In 2013 had ik er namelijk te veel. Zestig? Ja, want ik heb de stellige indruk dat Pinksteren op ons eiland niet zo'n populair feest is. Da's jammer, want juist met dit feest vieren we wat God / Gods Geest hier en nu heel concreet doet op deze planeet aarde. Op zoveel plaatsen. Door zoveel mensen heen. Hij brengt hen samen, op honderdduizenden plaatsen, elke zondag weer. Hij inspireert hen om het goede te doen. Elke dag opnieuw. Pinksteren "verdient" wat mij betreft veel meer dan vijftig of zestig kerkgangers! Al zijn we op zich natuurlijk wel blij met elke kerkganger. Hij – schrijf ik hier, om de Geest aan te duiden. Maar af en toe schrijf ik ook hij/zij. Want het is de Geest die gezien wordt als de vrouwelijke kant van de goddelijke drie-eenheid. De Geloofsbelijdenis van Nicea belijdt immers dat het de Geest is die levend maakt. Misschien mag je zelfs zeggen: die leven baart?! Vrouwelijk dus.

De Geest is adem, is wind. Niet zomaar vast te pakken - laat staan op te sluiten - maar o zo aanwezig. Dat heb ik gevoeld, daar in Colombia, in dat sfeerloze zaaltje. De Geest gaat dwars door dikke gevangensmuren en celdeuren heen. Onvoorstelbaar.

### *Totdat zij baren mag*

Er staan veel mooie liederen in het nieuwe Liedboek. Gezang 701 – een Pinksterlied - spreekt me bijzonder aan, de vertaling van een lied van het schotse eiland Iona:

*Zij zit als een vogel, broedend op het water,  
onder haar de chaos van de eerste dag;  
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,  
wachtend op het woord totdat zij baren mag.*

*Want zij is de Geest, één met God in wezen,  
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;  
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften,  
vogel uit de hemel, witte vredesduif.*

## Meditatie

### Benefits Of Christ's Glorious Ascension.

Rev. L. Warren

For the believer in Christ, the post resurrection period pivots the focus to his ascension which occurred forty days after his resurrection. The ascension is generally understood as that act of the risen Christ by which he brought to an end his post resurrection appearances to his disciples, was finally parted from them physically and passed into the spiritual realm where he awaits his second coming (Acts 3:21). The fact of the ascension is very well documented in the New Testament and according to the Gospel of John, Jesus Christ himself made reference to the fact of his ascension into heaven on no fewer than three occasions (Jn. 3:13; 6:62 & 20:17). This theme of Christ's ascension the apostle Paul took up stating that Christ ascended far above all heavens in order to permeate the whole universe with his presence and power (Eph. 4:10). As such Paul exhorted the Colossian believers to "seek the things above, where Christ is, seated on the right hand of God" (Col. 3:1).

In our very scientific and highly technological post modern world, there are those for whom the ascension of Christ would seem as a childish and outmoded view of the universe. And though we may agree with the view of Westcott that the change which Christ revealed by his ascension was one not of place but of state, not local but spiritual, we would certainly not be unscientific to think of a land where Christ the ascended King (in

all his glory without a veil) is seen as the upper world of light and glory, high above us as good is above evil and blessedness above misery. This is the imagery presented in the Gospel of Luke 24:50-51 "When he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted his hands and blessed them. While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven." The Heidelberg Catechism suggests that there are three great benefits that are derived by humankind from Christ's ascension but which have to be personally appropriated by each person for his/her life. Firstly, as a result of the ascension, Christ our exalted Lord in heaven becomes the advocate of humankind in the presence of God, the Father. This the apostle Paul declares as follows in Romans 8:34, "Who is he that condemns? Christ Jesus, who died – more than that, who was raised to life – is at the right hand of God and is also interceding for us." Christ who made the one perfect and final sacrifice for humankind's sin forever, having sat down at the right hand of God, has entered on his priestly ministry in heaven. As humankind's King-Priest, Christ communicates through the Holy Spirit to all believers the gifts and blessings which he died to win for them. Christ's intercession in heaven - says Trail, the old Scottish preacher, "is a kind and powerful remembrance of his people, and of all their concerns, managed with state and majesty; not as a suppliant at the footstool, but as a crowned prince on the throne, at the right hand of the Father."

Secondly, the ascension gives assurance of the promise and sets in motion the process of Christ's return for the true believers. For as the Heidelberg Catechism says, we have "a sure pledge that He, as our Head, will also take us, His members, up to Himself." This assurance the Apostle Paul declares to the believers of the Church at Thessalonica, "For the Lord himself will come down from heaven, with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will arise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever" (1 Thess. 4:16-17).

The third benefit of Christ's ascension to humankind and which is of supreme importance is that it made the Holy Spirit accessible through the glorification of Christ (Jn.7:39). "Being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Spirit, Christ has poured forth what you see and hear (Acts 2:33-34). It was thus demonstrated to the world as Zahn puts it, "the risen Lord lives in heavenly communion with His and our Father, and that He takes an active part in the working of the power as well as of the grace of God in this world." The ascended Lord is with us in the struggle here (Mk.16:19-20), and we know that he has gone to heaven "our entrance to secure, and our abode prepare" (Jn. 14:2; Heb.6:20). For all these benefits of Christ's ascension I encourage all believers to watch, work and pray. Amen.

## Redactioneel

Paus Franciscus gaat op 27 april twee Pausen heilig verklaren! Deze eerst valt Johannes de 23<sup>e</sup> en Johannes Paulus de 2<sup>e</sup> te beurt. Als tamelijk nuchtere protestant heb je er zo je gedachten bij.

Johannes de 23<sup>e</sup> (kardinaal AG Roncalli) was een eenvoudige man met een warme uitstraling. Hij was slechts vijf jaar Paus. Ik heb tot nu toe de indruk dat Paus Franciscus in zijn lijn zijn pausschap wil invullen. Johannes de 23<sup>e</sup> heeft in 1959 het Tweede Vaticaanse Concilie gestart waarmee hij de kerk bij de tijd heeft gebracht, het zogeheten aggiornamento. De RK kerk werd gemoderniseerd. Veel zaken veranderden. Maar heel wat Katholieken kregen daardoor ook het gevoel dat de Kerk niet meer hun Kerk was. En ze keerden hun geestelijke Moeder de rug toe. En ook nu nog zijn er parochianen voor wie het eeuwenoude kerklathuis essentieel is voor hun geloofsbeleving.

Johannes Paulus de 2<sup>e</sup> (kardinaal KJ Wojtyla) heeft enorm bijgedragen aan de val van het communisme. In het land waar hij vandaan kwam (Polen) was hij immens populair. Maar hij huldigde ook – in de ruim 26 jaren van zijn pontificaat – zeer conservatieve standpunten. Bij zijn overlijden in 2005 riep een menigte op het Sint Pieterplein: subito santo!

Meteen heilig! Zo snel ging het niet. Eerst vindt altijd de zaligverklaring plaats. Dat was in 2011. En bij Johannes de 23<sup>e</sup> in 2000.

Ik vind het allemaal wel wat apart. Een beetje incrowd. Een Paus verklaart twee Pausen heilig. Ik zou het fantastisch vinden als de onlangs in Syrië vermoorde pater Frans ook ooit die eer te beurt zou vallen. Hij was een Jezuïet, net als de huidige Paus. Iemand die tientallen jaren lang temidden van de problemen van Syrië zijn werk heeft gedaan, geïnspireerd door het Evangelie. Trouw aan de Kerk en vooral aan het Evangelie vind ik wel iets geweldigs. In die zin beschouw ik deze twee Pausen en deze pater wel als een voorbeeld.

Je hebt de *gemeenschap der heiligen*. Dat zijn de gelovigen op aarde. Daarvan zijn er velen. Jongeren en ouderen die proberen in hun dagelijks leven iets waar te maken van het Evangelie. Wie weet geven die twee nieuwe heiligen ons na 27 april zo nu en dan gezonde inspiratie voor gelovig leven op ons mooie eiland. Als dat zo is, vind ik – als nuchtere protestant - die heiligverklaring wel prima. Maar ook tav de pater die in Syrië is vermoord, zeg ik: subito santo!

(als het even kan).

En daarnaast hoop ik dat u dit blad met genoegen leest. Tot de volgende keer.

Namens de redactie:

W. Lolkema.



## Joodse film

W. Lolkema

Bijna elke maand is er op een woensdagavond een joodse film te zien in de ambtswoning van de synagoge aan de Gladiolenweg 4. Chazzan Avery Tracht is de gastheer. Men begint om half acht. Er zijn verschillende versnaperingen aanwezig. Een vrijwillige financiële bijdrage wordt op prijs gesteld. De eerstvolgende filmavond is op woensdag 21 mei. De film die dan wordt vertoond heet *Nowhere in Africa*. Deze film is uit 2001 en duurt 141 minuten. Er wordt Duits gesproken. Dit wordt Engels ondertiteld. De film won een Oscar in 2002 en dertien andere internationale prijzen. Hij werd genomineerd voor nog meer prijzen.

De Duits-Joodse familie Redlich ontvlucht in 1938 de Nazi-periode in Duitsland. Ze komen terecht op een boerderij in Kenia en worden geconfronteerd met allerlei problemen. Het land is immers vreemd voor hen. En als je ingenieur bent, hoe word je dan boer? De film kent diverse ontroerende momenten. A beautiful movie! –schrijft Chazzan A. Tracht.

## Voor u gelezen

W. Lolkema

De kerk als oefenruimte! Ik zie allerlei momenten voor me waarop dat oefenen gebeurt. ...

Kerkgangers kijken op zondagmorgen rond en spreken elkaar voor of na de dienst, want samen naar de kerk gaan betekent in veel gevallen ook delen van lief en leed. Soms wordt pijn en machteloosheid ervaren omdat je er niet altijd kunt zijn voor elkaar zoals je er zou willen zijn, of omdat er diepgaande meningsverschillen zijn die niet zomaar oplosbaar blijken. Met elkaar oefen je in samenleven. Leven en samenleven wordt bezien in het licht van de weg die God met ons wil gaan...

De kerk is geen gezelligheidsvereniging, geen saai plek waar je rustig even iets aan kunt horen om daarna onveranderd door te gaan, ook geen plek waar je gedwongen wordt om een weg te gaan die je niet wilt gaan. Een ruimte waarin je welkom bent, omdat bij God ieder mens welkom is. Een ruimte waarin een kans geboden wordt om je leven tegen het Licht te houden, vanuit het vertrouwen dat het daarmee aan rijkdom zal winnen. (Kerkinformatie, nummer 222, p. 6. Ds. Karin van den Broeke.)

## VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via E-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com) En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about ANG 2,000.00 per month. If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending a mail to the editorial staff, e-mail address: [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com) And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

## Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In I Korintiërs II lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij beheert het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. De diakonie helpt degenen die geen helper hebben. Op de eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd bestemd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere instelling:

### 18 mei Kinderoorden Brakkeput

Op de overige zondagen is de collecte bij de uitgang bestemd voor het wijkwerk.

### VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

### Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.  
[vpg-cur@curlink.com](mailto:vpg-cur@curlink.com)

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

### Redactie:

Ds. W. Lolkema  
Dhr. E. Slieker  
Vacatures

### Opmaak:

Dhr. J.C. de Lijster  
Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren  
**Druk:** Drukkerij 'De Stad' NV  
**Distributie:** dhr. F.J. Rhuggenaath  
**Oplage:** 1400 drukexemplaren zwart-wit.  
Ruim 130 emailxemplaren

**Kopij** kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com)

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen**

**21 mei 2014, 12.00 uur**  
Verschijningsdatum:

**zondag 1 juni**

## Bijbelleesrooster

1 mei	I Petrus 1:1-12	Verrassende erfenis
2 mei	I Petrus 1:13-25	Wees heilig
3 mei	I Petrus 2:1-10	Stenen
4 mei	I Petrus 2:11-17	Vrije vreemdelingen
5 mei	I Petrus 2:18-25	Verdraagzaamheid
6 mei	I Petrus 3:1-12	Omgang tussen mannen en vrouwen
7 mei	Jesaja 54:1-5	Jeruzalem zal gelukkig zijn
8 mei	Jesaja 54:6-10	Ontferming door de HEER
9 mei	Jesaja 54:11-17	Met kostbare edelstenen
10 mei	Deuteronomium 28:1-14	Zegen ...
11 mei	Deuteronomium 28:15-29	... of vloek
12 mei	Deuteronomium 28:30-44	Zinloos zwoegen
13 mei	Deuteronomium 28:45-57	Ellende voor wie zich van de HEER afkeert
14 mei	Deuteronomium 28:58-69	Wees gewaarschuwd ...
15 mei	Deuteronomium 29:1-14	Verbondssluiting
16 mei	Deuteronomium 29:15-28	Afgoden worden niet getolereerd
17 mei	Deuteronomium 30:1-10	Er is een weg terug
18 mei	Deuteronomium 30:11-20	Kies voor het leven
19 mei	Deuteronomium 31:1-8	Jozua neemt het over
20 mei	Deuteronomium 31:9-23	Lied van Mozes
21 mei	Deuteronomium 31:24-32:7	Vastgelegd
22 mei	Deuteronomium 32:8-18	De HEER draagt zijn volk
23 mei	Deuteronomium 32:19-35	Hemeltergend
24 mei	Deuteronomium 32:36-43	Rechtshandhaving
25 mei	Deuteronomium 32:44-52	Afscheid
26 mei	Deuteronomium 33:1-11	Zegen voor Ruben, Juda en Levi
27 mei	Deuteronomium 33:12-21	Zegen voor Benjamin, Jozef, Zebulon en Gad
28 mei	Deuteronomium 33:22-29	Zegen voor Dan, Naftali en Aser
29 mei	Deuteronomium 34:1-12	Vergezicht
30 mei	I Petrus 3:13-22	Hoopgevend
31 mei	I Petrus 4:1-11	Leef tot eer van God
1 juni	I Petrus 4:12-19	Lijden en vreugde
2 juni	I Petrus 5:1-14	Gezagsverhoudingen in de gemeente

Iedere dag een stuk uit de Bijbel lezen?  
Via [Facebook](#), [Twitter](#) en [onze website](#) biedt het Nederlands Bijbelgenootschap iedere dag een tekst aan.



### Een geboorte?

Stuur ook uw kerk een kaartje



Blijf in contact met uw kerk

### Gaat u verhuizen?

Laat het ook uw kerk even weten



Blijf in contact met uw kerk

### Trouwplannen?

Uw kerk stelt een bericht erg op prijs



Blijf in contact met uw kerk

## Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een oplopend tarief. Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com)

## Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com)



## Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk  
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.  
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher  
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: [vpg-cur@curlink.com](mailto:vpg-cur@curlink.com)  
Website: [www.vpg-curacao.com](http://www.vpg-curacao.com)

### Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.  
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

### Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor  
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen  
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

### Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

## Radio Semiya 98,5 FM

[www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-985-s125382/](http://www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-985-s125382/)



Christelijk radiostation  
Elke zaterdag 13.30 - 14.00 uur:  
Kerk op Zaterdag. VPG-programma

3-5 br. D. Lopes  
10-5 ds. H. Végh  
17-5 rev. L. Warren  
24-5 ds. W. Lolkema

Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?

## Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



### EbenezerChurch

Oranjestraat 111

4-5 rev. L. Warren; Holy Communion  
11-5 br. D. Lopes; Mothers Day  
18-5 Ebenezer Women Group  
25-5 rev. L. Warren; Bible Study  
29-5 rev. L. Warren; Ascension Day; 10 a.m.!  
1-6 rev. L. Warren; Holy Communion  
8-6 rev. L. Warren; Pentecost



### Fortkerk

Fort Amsterdam

4-5 ds. W. Lolkema; Heilig Avondmaal  
11-5 ds. W. Lolkema  
18-5 ds. W. Lolkema; VPG-jeugdendienst  
25-5 ds. W. Lolkema; openbare belijdenis  
29-5 ds. H. Végh; Hemelvaartsdag  
1-6 ds. W. Lolkema; Taizé-zanggroep  
8-6 ds. W. Lolkema; Pinksteren



Oecumenisch Middaggebed, iedere eerste en derde woensdag van de maand, 12.30 - 13.00 uur  
7 en 21 mei en 4 juni



### Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

4-5 zr. Y. Isidora  
11-5 ds. H. Végh; Moederdag  
18-5 ds. H. Végh  
25-5 ds. H. Végh  
29-5 ds. H. Végh; Hemelvaartsdag in Fortkerk  
1-6 ds. H. Végh  
8-6 ds. H. Végh; Pinksteren

# Ebenezer Church



**Ebenezer Church**  
Wijk I Phone: 465 3121

**Minister**

Rev. L. Warren 465 7061 res  
Bramendiweg 100 679 1992 cel  
LeanderWarren@yahoo.com

**Local Preachers in VPG Service:**

Br. D. Lopes 465 3207 res  
Sr. Y. Isidora 767 3769 res  
462 4601 work

**Local Board Team**

**Elders:**

Br. D. Nisbeth 520 3015  
(Chair)  
Br. D. Martina 733 1628  
563 0557  
Br. F. James 767 9068 res  
Sis. Margery 737 0661  
Mathew  
(Secretary)

**Deacons:**

Br. A. Fernandes 524 7036  
Sr. B. Lester 868 8206 res  
522 1667  
Sr. C. Gosepa 515 3081  
**Sexton**  
Sr. Hilda Leonard 461 7670 res

## Wijknieuws Ebenezer Church L. Sampson

### *Mothers: Reflections of God's Love*

One of the reasons GOD created mothers was to give us an earthly example of His heavenly love for us. Each stage of motherhood reveals an aspect of His love.

### *The Pregnancy*

Even in the womb the mother loves her baby. She knows his every move – she knows when he's awake or sleeping or playing. This reminds us of how intimately our God knows us.

*"O LORD, You have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O LORD, You know it altogether. You have hedged me behind and before, and laid Your hand upon me." (Psalm 139:1-5)*

### *The Delivery*

Think of how a mother puts her baby's needs ahead of her own. She's willing to endure great pain to see her child face-to-face.

The same is true with God who endured the great pain of seeing Jesus on the cross so that we will one day be able to see Him face-to-face.

*"For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." (John 3:16)*

### *Nurturing The Baby*

Think of a mother feeding her baby. It's just the two of them. The mother, telling her child how much she loves him, as he / she looks into her eyes with complete love. She cares for his every need.

It reminds us of God feeding us His Word. We can picture our heavenly Father cradling us, telling us how much He loves us, providing everything we need, all the while we look to Him with complete love.

*"Come, let us bow down in worship, let us kneel before the LORD our Maker; for he is our God and we are the people of his pasture, the flock under his care. (Psalm 95:6-7)*

### *Raising The Child*

Notice the mother setting boundaries for her child. Rules are put into place. The difference between right and wrong is taught. She does this to keep her child safe – she only wants the best for him. He rarely understands this thought and thinks Mom is just out to ruin his fun. But one day it will become clear to him that she has his best interest at heart.

So it is with God who sets boundaries for us as well and, like Mom, is often viewed as a "bad guy" because we don't understand that He's

only looking out for our safety. But, just like this child, one day we will understand too.

*"Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it." (Hebrews 12:11)*

### *All Grown Up*

No matter how big (s)he is he will always be his mother's baby, she will always love him with all her heart. And here again we see a reflection of God's love. He loves you deeply and continually thinks of you (Psalm 139:17-18).

*"I have loved you with an everlasting love." (Jeremiah 31:3)*

*"As a mother comforts  
- o words of gentle worth! -  
so will I comfort you," declares  
the Lord of all the earth.*

*He patient is, as mothers are  
who love their children well;  
our faults and failings He forgives;  
His mercies—who can tell!*

## May & June activities

### *Ebenezer Church Program May & June 2014*

**"Highlights"**

- May 1 - Fundraising "Fish Fry"
- May 11 - Worship service of Praise for Mother's Day
- May 17 - Theological Seminar Office Holders, FortChurch, 9.00 am
- May 29 - Worship Service for Ascension Day 10 am
- June 8 - Worship Service for Pentecost Day (9.30 am) &

- June 11 - Island Rally (5.00 pm)
- June 11 - Visit Sick and Shut-in Members & Bible study & Prayer meeting
- June 15 - Worship Service for Father's Day & Trinity Sunday led by Youth & Children



## Award "Member of the Order of Orange-Nassau"

Rev. L. Warren

### Breaking News!!

Three members of the Ebenezer United Protestant Church, Mesdames Theolinda James, Rafaela Hughes and Hilda Leonard were today April 25, 2014 nationally recognized for their many years of dedicated community service that helped to enhance the lives of many of their fellow citizens of their country Curaçao. At a simple but impressive ceremony presided over by the Governor of Curaçao, her Excellency, Mrs. Lucille George -Wout, our three recipients along with several others were conferred with the award of "Member of the Order of Orange-Nassau." This honour has been granted by King Willem-Alexander, the current reigning monarch of the Kingdom of the Netherlands.

The Pastor, Board and members of the Ebenezer Church extend sincere congratulations to our sisters on this auspicious occasion of the royal recognition received. Masha pabien i hopi bendishon di Dios.



The Knight's Cross of the Order of Orange-Nassau

## History of the Order of Oranje-Nassau

The Order of Orange-Nassau is a military and civil Dutch order of chivalry founded on 4 April 1892 by the Queen regent Emma of the Netherlands, acting on behalf of her under-age daughter Queen Wilhelmina. The Order is a chivalric order open to "everyone who has earned special merits for society". These are people who deserve appreciation and recognition from society for the special way in which they have carried out their activities. *Info: Wikipedia.*

This year it was the first time in the history of the order that honours were granted by a King and not by a Queen.



JUAN - 3:16

Pasobra Dios a stima mundu asina tantu, ku El a duna Su Yu unigénito, pa ken ku kere den djE no bai pèrdí, ma tin bida etèrno.



2nd, 3th and 4th from left are the newly decorated members

# Fortkerk



**Fortkerk**  
**Wijk 2**                      **Tel. 747 0691**

**Predikant**  
Ds. W. Lolkema  
Santa Rosa Resort 51-B  
tel: 747 0691  
cell: 512 4828  
E-mail: w.lolkema@gmail.com

**Leden van de wijkkerkenraad**

**Ouderlingen**  
Zr. C. H. Gravenhorst                      747 7427  
Br. H. B. Beaujon                              736 7108  
Br. A. J. Lorier (kerkvoogd)                      685 2479  
Zr. C.P. van Gastel                              512 9557  
Br. H. A.K. Walters                              511 5577  
Zr. G.W. Kwintenberg                              518 0205  
Br. J. Snel (kerkvoogd)                              560 0900

**Diakenen**  
Zr. L. Vliegenthart                      525 3338

**Kosteres**  
Zr. A.H. Palm                              462 6873  
    696 6818

## Wijknieuws Fortkerk Ds. W. Lolkema

### Twee keer Pasen!

Maar liefst twee keer vierden we Pasen in de Fortkerk. Dat was allereerst tijdens de Paaswake op zaterdagavond 19 april. Het is heel bijzonder om in de kerkruimte (met in eerste instantie beperkt licht) te ervaren dat vanuit de stilte en het duister van de dood het licht komt. Deze keer was het extra-bijzonder en indringend; met fluitspel van Esther, met de Taizé-zanggroep en de Doop van de kleine Keenyah Sliker, het eind vorig jaar geboren zusje van Kayen. En de dochter van Judeska & Edwin. Kayen is in de Paaswake van 2011 gedoopt en anderhalf jaar geleden overleden. Het moment waarop tijdens de Paaswake zijn Doopkaars werd aangestoken, was ontroerend. Keenyah liet zich intussen flink horen! Iemand schreef me: ze huilt zo mooi. (Helemaal mee eens.) Zo is Pasen niet alleen het geweldige gebeuren zoals dat vanuit de Bijbel tot ons komt, maar wordt het ook Pasen voor je eigen ogen, waar je zelf bij staat.



De volgende morgen stond ik me in de consistorie (het kerkelijk bureau) van de Fortkerk "liturgisch aan te kleden" en ik hoorde een enthousiaste gil. Iemand zag haar binnenkomen: Chantal de Kruif! U hebt haar naam in dit blad de afgelopen maanden meerdere keren gelezen vanwege een ernstig ongeluk wat haar in de zomer van 2013 in Nederland is overkomen. Bijna negen maanden lang heeft ze daardoor niet op ons eiland kunnen zijn; fysiek gescheiden van haar man en kinderen. Nu met Pasen waren vader en kinderen De Kruif niet naar Nederland gegaan maar was Chantal hierheen gekomen. Weer zagen we Pasen als het ware voor onze ogen gebeuren; door volhouden en hard werken aan therapie kwam Chantal elke week verder; al ging dat soms wel door moeilijke periodes heen, zeker in de afgelopen veertigdagentijd. En nu was ze weer op ons eiland, bij haar gezin, en bij ons in de Fortkerk. Het was opnieuw ontroerend. Net als op die morgen de Doop van de kleine Camilla Kleine en de belijdenis van haar moeder Elize, de zang van het koor, enzovoorts enzovoorts.

En natuurlijk wensen we Chantal & Hans en Jennifer en Ralph heel veel sterkte bij het vervolg.

### Een hartelijke gelukwens

is er voor Carlos Ramirez & Jantine de Wild. Op maandag 26 mei mag ik gastvoorganger zijn in hun kerkelijke huwelijksviering, aanvang 10.30 uur vm. Deze viering vindt plaats in de Iglesia Reforma aan de (voormalige) Arowakenweg. We hopen dat ze, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn, een prachtige dag zullen hebben! Onze wens is dat de goede God hen met zijn zegen zal vergezellen in de jaren die komen.



### We zijn één VPG!

En dus wensen we graag de leden van de wijkgemeente Emma van harte geluk met het gereed komen van hun kerkgebouw na de restauratie. Elders in dit blad (vooral de pp. 10 en 11) kunt u daarover meer lezen. De Emmakerk is weer voor vele jaren klaar voor de toekomst! Ook wensen we de kerkgemeenschap van Ebenezer geluk. Want naar ik heb vernomen worden dit jaar enkele leden uit die wijkgemeente koninklijk onderscheiden: noeste werkers in de wijngaard van de Heer! Een prachtige blijk van erkenning. Congratulations, Masha Pabien!

### Soms valt het allemaal niet mee.

Die conclusie moet ik wel trekken als ik denk aan een indringend gesprek op onze Raad van Kerken over criminaliteit op het eiland. Kinderen groeien op in gebroken gezinnen (niet alleen op Curaçao!) en een heel aantal kinderen mist daardoor een gevoel van liefde. Wat is liefde? Wat is huiselijke warmte?

Met de gemiddelde temperatuur op het eiland weten we heel goed wat warmte is. En een temperatuur van dertig graden valt door de Bientu di Passat niet eens meer op... Maar wat is nu emotionele warmte? Wie kan er grootgroeien zonder een plek waar je gekend wordt en bemind? Meyrtha Leetz - Cijntje van SEDA vertelt ons als Raad hoe nodig het blijkt te zijn om jongeren te laten ervaren wat liefde is. Als ze bij SEDA komen, merken ze vooral wat oprechte aandacht is. Een belangrijk element van liefde! Daarnaast is er een ander groot probleem, namelijk dat jongeren in het bezit zijn van wapens.

Een lid van de Raad van Kerken zei: eigenlijk gaat het om een gehele omvorming / transformatie van het idee van mens-zijn. Het plan van de Raad van Kerken om godsdienstlessen te geven op scholen kan mis-

schien een bijdrage leveren aan die transformatie; het overbrengen van onmisbare waarden waarvan onze samenleving leeft.

SEDA is: Sentro pa desaroyo di hende muhé i su famia, aan de Seru Fortunaweg. Mw. Meyrtha Leetz is daarvan het "gezicht". Met haar medewerk(st)ers doet zij enorm veel goed werk voor onze samenleving.

Als Raad van Kerken (waarvan Meyrtha ook zelf lid is) hebben we "ademloos" naar haar geluisterd.

Voor ons als kerk is het van groot belang dat we jongeren en hun wereld kennen en hen weten te vinden.

### *Maar deze keer*

wisten de kinderen en jongeren ONS te vinden. Namelijk op de Baaidag van woensdag 23 april. Van kwart over negen 's morgens tot kwart voor vier 's middags waren we met plm. 55 kinderen/jongeren en 15 volwassenen op DaaibooiBaai. Bijna op de branding hebben we gezongen en gebeden. (En het water lonkte...) Daarna zijn we in groepjes uiteen gegaan om ons te verdiepen in Johannes 21, waar Jezus tot zijn leerlingen zegt - na een nacht vissen zonder vangst: Probeer het eens anders. Gooi het net aan stuurboord uit! (in die tijd zeer ongebruikelijk en onpraktisch).

U kent ongetwijfeld het resultaat:  $9 \times 17 = 153$  vissen werden gevangen. Een vraag om over na te denken was vervolgens: wat zou JIJ in je leven anders willen doen? Daar kwamen antwoorden op variërend van 'niets' tot - meerdere keren - 'mijn gedrag veranderen.' Ook ging het over ieders eigen persoonlijke talenten. Sommige dingen zijn werkelijk mogelijk als je het 'over een andere boeg gooit'.

Daarna hebben we gegeten, gezwommen en super-smakelijk gegeten in de tuin van Emma. Een uitputtende maar vooral prachtige dag waarop we als jeugdtraad tevreden terugkijken. Dank aan ALLEN die aan deze dag hebben meegewerkt, aan welk onderdeel dan ook.

Meerdere keren viel op deze dag trouwens de naam van mijn collega Wouter Smit, die in de afgelopen jaren samen met anderen (opnieuw) met de VPG-Baaidagen en ChurchCamps is begonnen. In de zomer van 2013 gingen hij en zijn vrouw Vera terug naar Nederland. Nu bouwen we verder op datgene wat hij in gang heeft gezet. We missen hem! Maar toch gaan we als jeugdtraad verder. En wel met de volgende klus: het ChurchCamp begin juli. En natuurlijk hopen we op een goede opvolger voor Wouter. Dat er zegen mag rusten op het werk van de beroepingscommissie.

### *Voorafgaand aan de Paasdagen*

en de Baaidag was ik van 30 maart t/m 10 april namens Stichting Epafra (Utrecht NL) in Colombia. Deze reis maakte ik voor de tweede keer en daardoor was alles wat minder onwennig dan in het najaar van 2013. Het weerzien met de vaste 'Epafra-chauffeur' Nelson Vargas (een super-taxista!) op zondagavond 30 maart op het enorme vliegveld van Bogota was allerhartelijkst. Deze keer ontmoette ik o.a. enkele gedetineerden die langzamerhand aan het einde van hun detentie komen. Of ze krijgen condicional: dan ga je uit de gevangenis maar mag niet het land uit. En je mag ook niet werken. Je ondergaat het laatste deel van je straf dus in betrekkelijke vrijheid. Maar, praktisch probleem: hoe voorzie je dan in je levensonderhoud? Heb je nog een netwerk waarop je kunt terugvallen? En zo niet, is er dan iets anders te bedenken? Of blijf je misschien toch liever in de bajes? Vroeg of laat komt- ook zonder condicional -de vraag hoe je je leven in vrijheid gaat opbouwen. Als dat goed gaat - vertellen sommige gedetineerden - is de kans groot dat je niet in herhaling valt. Maar als het niet goed gaat... 75 procent kans dat ik niet weer in de gevangenis kom, zei iemand heel eerlijk.

En dan speelt ook geloof een rol. Want als God jou in de afgelopen zware jaren heeft geholpen - zoals een aantal gedetineerden het ervaart - zou Hij dan in vrijheid niet ook je gids kunnen zijn? En je morele kompas? Wie weet gaat het dan wel goed.

Werken voor Epafra is ook veel reizen, naar allerlei plaatsen in het land. Incl. de heen- en terugvlucht van en naar Curaçao maakte ik met Avianca twaalf vluchten van gemiddeld vijf kwartier. En dat in twaalf dagen. En soms 'hing' ik een paar uur rond op een vliegveld. Tijdens lange autoritten zag ik heel veel van het prachtige land Colombia. Het geheel was dus weer een bijzondere ervaring.

### *Op maandagavond 12 mei*

is er een bijeenkomst voor ouders van kinderen die in de jaren 2004 t/m 2008 zijn gedoopt. Deze avond is van half acht tot negen uur in De Flamboyant bij de Emmakerk. Op deze avond willen we (de VPG-predikanten) met u nadenken over geloofsopvoeding in deze tijd. Hoe doe je dat anno 2014, gelovig opvoeden? Kunnen we elkaar daarin helpen? En welke hulpmiddelen staan ons tegenwoordig ter beschikking?

Als u aan deze bijeenkomst wilt deelnemen kunt u zich bij mij aanmelden. Dat geldt natuurlijk ook als uw kind in een andere gemeente dan de onze is gedoopt. Of als u niet zo'n stevige band met onze kerk hebt. Of als uw kind net een paar maanden voor 2004 of een paar maanden na 2008 is gedoopt. Wat dat betreft zijn we wel flexibel. Bon bini!

### *Bij de diensten*

In het kerkdienstenrooster op p. 5 vindt u alle relevante informatie. Bij zondag 18 mei wil ik graag iets extra's vertellen. Natuurlijk hopen we deze tweede VPG-jeugdendienst van dit jaar - na de eerste op 16 februari - met heel veel jongeren, ouderen en kinderen te vieren. De groep New Generation zal tot onze vreugde aan de dienst meewerken. Het thema is: Zinloos Geweld. Dit hebben we gekozen nav de vele atraco's en de vele moorden in het criminele circuit op ons eiland. Na afloop hopen we met zoveel mogelijk kerkgangers - jong en oud - niet meteen naar de koffie te gaan, maar eerst vanaf het Fortplein een korte stille tocht te maken om het Fort Amsterdam heen. Deze tocht is bedoeld als een vreedzaam protest tegen zinloos geweld. We hebben hiervoor de vereiste vergunning aangevraagd en de ministerraad erover ingelicht. En daarna is er natuurlijk WEL koffie etc. Als je/u niet aan de tocht kunt of wilt deelnemen, bent u natuurlijk wel zeer welkom in de dienst!

Op DV 25 mei zullen er vier doopleden openbare belijdenis doen. Hun namen zijn: Daniëlle Jukema, Santa Rosa Resort 4; Joshua Jukema, adres idem; Dayen Pietersz, Montaña Rey 169A; Edwin Slieker, Seru Bottelier 88. We zijn nu al blij met hun ja-woord en hopen dat deze dienst voor hen een inspirerende gebeurtenis mag zijn. Op zondag 1 juni werkt de Taizé-zanggroep mee aan de dienst.

### *Verdere activiteiten*

Op de woensdagen 7 en 21 mei is er weer oecumenisch Middagebed in de Fortkerk, aanvang 12.30 uur. Ik verwacht dat het beide keren in het Papiamentu zal zijn. Dit is een korte liturgie van een half uur, midden in de werkweek.

De gespreksgroepen Tamarijn en Zeelandia zijn weer op resp. dinsdag 6 mei en maandag 12 mei om tien uur 's morgens. Ook de groep Tamarijn mist het trouwe lid mw. Sylvi Bolwerk! - zie het wijkbericht van wijk 3. De Taizé-zanggroep is weer op dinsdagavond 13 mei om half acht op Brakkeput Ariba. En op de ochtend van zaterdag 17 mei is er een VPG-ambtsdragersochtend in de Fortkerk (beneden) over *moderne slavernij*. Er komt ook een VPG-gemeenteavond aan, donderdag 5 juni in De Flamboyant, aanvang zeven uur.

En dan is er nog donderdag 15 mei. We gaan ontbijten en bingo-en in The Green House op Curaçao Beach Boulevard. Dit is een activiteit voor ouderen van 65 jaar en ouder. U kunt alleen deelnemen als u zich vóór maandag 12 mei bij mij aanmeldt. Bon bini!

### *Hij is in de loop der jaren*

wat verstopt geraakt in de kerkelijke kalender. Maar het is wel een echte christelijke feestdag, dit jaar op 29 mei: Hemelvaartsdag. Jezus wordt Koning in de heerlijkheid van zijn hemelse Vader. 'Het is beter voor u dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga kan de Trooster niet tot u komen' - woorden van onze Heer in Johannes 16: 7. En als die Trooster (de Heilige Geest) éénmaal komt op het Pinksterfeest komt er van alles op gang. Zo is Hemelvaartsdag een dag van afscheid, maar ook een dag vol van verwachting. Een feest om te vieren. 's Morgens om half tien in de Fortkerk, samen met Emma. Een hartelijke groet aan jou en u.

W. Lolkema.

# Emmakerk



**Emmakerk  
Wijk 3**                      **Tel. 737 3070**

**Predikant**  
Ds. H. Végh  
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed  
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)  
661 6339  
E-mail: [jas.vegh@gmail.com](mailto:jas.vegh@gmail.com)  
Website: [www.freewebs.com/vegh](http://www.freewebs.com/vegh)

**Leden van de wijkkerkenraad**

**Ouderlingen:**  
Zr. H. Baank (voorzitter)    767 6920  
Zr. F. Da Costa Gomez    432 6331 (w)  
(jeugd)                            526 1566 (c)  
Zr. D. Schrader                528 9530  
(kerkvoogd)  
Br. O. Mulder                    516 4919  
(kerkvoogd)  
Zr. E. Velgersdijk, kv        690 8543  
Br. R. Buist                      733 1609  
516 7900

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403  
Restauratierekening 25260903

**Diakenen:**  
Zr. B. Douglas-Relyveld    690 4665  
Zr. R. Plaisier                 522 0030  
Zr. S. Wiel                      693 2612  
**Kosteres:**  
Zr. C. Gilmoor                 668 5785  
868 0775

## Wijknieuws Emmakerk Ds. H. Végh

We zijn op het ogenblik in een tijd dat drie christelijke feesten elkaar snel opvolgen: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Met elkaar mogen we de heilsfeiten van opstanding, hemelvaart en de uitstorting van de Geest vieren. Zie verder onder "bij de kerkdiensten".

Intussen blijft het onrustig in de wereld. Nu zijn de ogen gericht op de Oekraïne. Na hevige onlusten kwam daar een nieuwe, pro-Westerse regering. Rusland reageerde daarop door de Krim illegaal te bezetten. Dit doet sommigen denken aan de Duitse bezetting van Sudetenland in 1938. De wereld kijkt toe en laat het gebeuren. Ook in het Oosten van de Oekraïne, waar veel Russen wonen, is het nu onrustig. Men wil zich van de Oekraïne afscheiden en zich bij Rusland voegen, zogenaamd omdat de rechten van de Russisch-sprekende minderheid niet voldoende gewaarborgd zouden worden door de nieuwe regering in Kiev. Maar we kunnen ook denken aan andere brandhaarden, zoals Zuid-Sudan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Afghanistan en Jemen en - dichterbij huis - Venezuela. In moslimlanden als Libië, Egypte en Syrië is het nog steeds onrustig. Ergens las ik dat het atheïsme in de Arabische wereld opkomt, juist vanwege de gewelddadigheden die gepleegd worden door moslims. Jongeren zijn teleurgesteld door de islam of deze vorm van de politieke islam. De Arabische lente blijkt een Arabische winter geworden te zijn. Knechting en onderdrukking heeft deze gebracht in plaats van vrijheid. Anderen scheren alle godsdiensten over één kam: ze zijn allemaal gewelddadig en daarom moet alle godsdienst bestreden, ja, verboden worden. Wat er in de Arabische wereld gebeurt, kan ook terugslaan op het christendom. "In 't woeden aller tijden is nooit het lied verstomd, Gods hoede zal ons leiden, de volle vrede komt!" (gez. 303:4a). Dat mag onze bede zijn.

In de komende periode heeft de Emmakerk de volgende **activiteiten**:

### Gebedsgroep

Elke dinsdagavond komen we bij elkaar voor de gebedsgroep, en wel van 19.00 tot 20.00 uur. We komen bijeen in de consistorie. We bidden voor kerk en wereld, voor arm en rijk, voor anderen en voor onszelf. Hoe nodig het is voor de wereld te bidden, blijkt uit het stukje hierboven.

### Belijdeniscatechisatie

Elke week is er belijdeniscatechisatie, meestal aan het begin van de week. Op de liturgie van de kerkdienst wordt aangegeven wanneer. Je kunt je ook bij mij opgeven of kijken op mijn website: [www.freewebs.com/vegh](http://www.freewebs.com/vegh) onder "activiteiten".

### Bijbelstudie

Eens in de veertien dagen komen we op donderdag bijeen voor de Bijbelstudie. We zijn bezig met de Handelingen der Apostelen, eigenlijk een stukje vroege kerkgeschiedenis. We zien hoe de Geest de jonge kerk leidt. We komen van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. De data zijn: 15 mei en 5 juni.

### Beknorte cursus theologie voor gemeenteleden

Eveneens eens in de veertien dagen is er een beknorte cursus theologie voor gemeenteleden. We zijn bezig met het pastoraat. Er zullen enkele rollenspellen gespeeld worden. Daarmee wordt dit gedeelte van de cursus afgerond. Daarna beginnen we met een cursus homiletiek (preekkunde). We komen bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 8 en 22 mei.

### Onze zieken

Br. Schotborgh moest na een zware hartaanval opgenomen worden in het Sehos. Op het moment, dat ik dit schrijf, is zijn toestand kritiek. Wij mogen voor hem bidden. Ziekenhuisopname kunt u doorgeven aan de predikant.

### Overleden

Op 20 april j.l. is op 90-jarige leeftijd overleden br. Henri William Breeveld. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. God trooste zijn vrouw en kinderen. In het volgende nummer van VPG-nieuws zult u een In Memoriam aantreffen.

### Seniorenmorgen

Op maandag 12 mei a.s. is er weer een seniorenmorgen. We beginnen om 9.30 uur in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte. We worden verwend met koffie en koek, fris en pastèchi.

### Geloofsopvoeding

Eveneens op 12 mei a.s. is er een avond over geloofsopvoeding. Ouders die vijf tot tien jaar geleden hun kind hebben laten dopen zijn van harte welkom. We beginnen om 19.30 uur in de Flamboyant.

### Ambtsdragersdag

Op 17 mei a.s. is er weer een ambtsdragersdag. Het thema is "moderne slavernij" - als vervolg op onze vorige dag. De dag wordt van 9.00 tot 12.00 uur gehouden in de Fortkerk.

### Afscheid

Na de zangdienst van 28 maart j.l. hebben we afscheid genomen van zr. Sylvie Bolwerk. Ze was vele jaren lid van de VPG. Sinds 1951 woonde ze op ons eiland. Ze was tot na haar pensionering werkzaam in het onderwijs, op verschillende scholen. Later was ze werkzaam in het volwassenenonderwijs. Ook in de kerk was ze actief. Ze was scriba van de kerkenraad en de laatste jaren "hostess" in de Emmakerk. Ze woont nu in het verzorgingshuis "Majella" in Paramaribo, in haar geboorteland Suriname. Ze is daarheen op 6 april j.l. vertrokken. We wensen haar Gods zegen toe in haar nieuwe woonplaats en we danken haar voor alles wat ze voor kerk en maatschappij op Curaçao heeft gedaan.

**Zangdienst**

Op vrijdag 23 mei a.s. is er weer een zangdienst in de Emmakerk. Liederen kunt u bij mij opgeven. We beginnen om 19.30 uur.

**Bij de diensten**

Op 11 mei a.s. is het Moederdag. De kinderen van de kindernevendienst zullen dan acte de présence geven.

Op 29 mei a.s. is het Hemelvaart. We vieren dan de hemelvaart van Jezus Christus. Hij werd door de Vader opgenomen. Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Fortkerk, samen met de Fortkerkgemeente. Deze dienst wordt geleid door mij.

Op 8 juni a.s. is het Pinksteren. We vieren dan de uitstorting van de Heilige Geest. We hopen dan onze kerk, na de renovatie, feestelijk te heropenen. Zie ook het bericht hierna.

**Renovatie**

Op 17 april, Witte Donderdag, konden we voor het eerst weer kerken in onze Emmakerk, na plm. 3 ½ maand afwezigheid. De renovatie was nog niet helemaal klaar. Een aantal dingen, meestal buiten, moest nog gebeuren, maar we konden al kerken. Zoals hierboven gezegd werd is op 8 juni, Pinksteren, de officiële heropening. Noteert u die datum alvast in uw agenda.

**Eindexamens**

We zijn langzamerhand in de tijd van de eindexamens aangeland. We wensen al onze jongeren die eindexamen moeten doen sterkte en Gods zegen.

Een vriendelijke groet voor u allen,  
Ds. Hans Végh.

**In memoriam****Richard Gilmoor**

Op 2 april j.l. overleed op 61-jarige leeftijd Johan Richard Gilmoor. Zijn overlijden is toch nog snel gekomen. Wel kampte hij al jaren met gezondheidsproblemen.

Johan Gilmoor werd op 23 mei 1952 hier op Curaçao geboren. We hebben hem leren kennen als een rustige en huiselijke man. Hij had veel geduld. Zijn kinderen leerde hij fietsen en vliegers maken. Hij hield van koken en knutselen. Zo maakte hij miniatuurvliegtuigjes. Ook was hij dj in zijn jonge jaren. Johan Gilmoor werkte als computertechnicus bij de ALM en later bij de Dienst Openbare Scholen. Later gaf hij ook les in het repareren van computers.

Johan Gilmoor was iemand die de dingen voor zichzelf beleefde. Over zijn innerlijke gevoelens en gedachten sprak hij weinig. Ook wilde hij graag alles zelf doen, tot op het laatst. Hij vroeg nooit om hulp.

Op 11 april j.l. hebben we afscheid van hem genomen in een rouwdienst in het crematorium van Crefona in Brievengat. In deze dienst stond Ps. 43 centraal. De dichter vraagt aan God hem recht te verschaffen tegenover zijn vijanden. God is zijn toevlucht. Hij vraagt van hem zijn licht en waarheid te zenden en hem te brengen naar de heilige berg, Jeruzalem. Bij het altaar zal de dichter zijn hoogste vreugde beleven. Hij wil zijn hoop vestigen op God die hem ziet en redt. In het Nieuwe Testament noemt Paulus de dood de laatste vijand. Wij mogen vragen of God ons troost in ons verdriet als we geconfronteerd worden met de dood. We mogen ook weten dat Jezus Christus de dood verslagen heeft toen Hij opstond op Pasen. Dat zal geheel duidelijk worden als Hij terugkomt aan het eind van de tijden. Nu wil God ons nabij zijn met zijn troost en zegen.

Na de dienst namen we definitief afscheid van Johan Gilmoor. God zij zijn vrouw, kinderen, broers en zussen nabij en trooste hen.

Ds. Hans Végh

**Nieuws Jet**

Jet Baank

**Niet vergeefs**

Een veldprediker zat aan het bed van een zwaargewonde soldaat. De stervende man vroeg hem of hij een brief wilde schrijven aan zijn vroegere zondagsschooljuf. "Zeg haar dat ik in vrede sterf door wat zij mij vroeger op de zondagsschool heeft geleerd. De herinnering aan haar warme liefde telkens als zij er bij ons op aandrong om de Here Jezus als Heiland aan te nemen, is mij altijd bijgebleven.

Zeg haar dat ik haar in de hemel terug zal zien". De veldprediker stuurde de brief weg. Enige tijd later ontving hij dit antwoord: "Juist vorige maand ben ik gestopt met het zondagsschoolwerk, omdat ik meende dat mijn werk vruchteloos was geweest.

Ik heb nu spijt over mijn ongeduld en gebrek aan geloof. Ik wil nu toch verder gaan met dit werk. Ik heb nu ingezien dat wanneer je zaait voor God, Hij er vrucht op kan geven voor de eeuwigheid". In I Korinthe 15 vers 58 lezen we: "...weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here".

Laat dit stukje van de veldprediker een steun zijn voor de zondagsschooljuffen. Ik hoor ze weleens klagen, dat ze geen medewerking krijgen van andere juffen en ouders en zie: op moederdag een kinderhandje dat een bloemetje aanbiedt! En ook een mooie zelfgemaakte en gekleurde kaart kan wonderen doen. De moed die in de schoenen gezonken was komt weer boven door die kleine, lieve gebaren.

Dus: kop op zondagsschooljuffen! Gewoon doorgaan. Immers, moederdag komt er weer aan.

**Zieken en Bejaarden**

Gaat het een beetje? Wij blijven u gedenken in onze gebeden. Oom Fons Vervuurt, we zien u niet, want het lijf laat het afweten, maar het hoofd erboven gelukkig niet. Op zondag ontvang ik steeds de hartelijke groeten voor de Gemeente en die wil ik u -gemeenteleden- in één keer overbrengen. Oom Fons, hartelijk dank voor al uw welgemeende groeten met die nog stevige Oom Fonse stem.

**Afscheid zr. Sylvi Bolwerk (ons Bolletje)**

Zr. Sylvi Bolwerk (voor de lezer rechts op de bank) neemt afscheid en vertrekt naar Paramaribo

In januari viel de beslissing. De hele familie vond het beter dat zr. Bolwerk (ons Bolletje) naar Suriname remigreerde. Haar leeftijd en de vrienden die wegvielen maakten alles niet eenvoudiger. Dat gebeurt als je zelf zolang mee gaat. De gedachte deed pijn en werd steeds pijnlijker

naarmate de tijd naderde. Er was eigenlijk nog geen tijd afgesproken; er moest nog het één en ander geregeld worden.

Ze vertelde haar pijnlijke nieuws aan iedereen. Vooral aan mij, als ze me tegenkwam! En iedere keer gaf ik dit antwoord: "Nee, Syl, je gaat pas weg, wanneer ik je loslaat."

Eind maart was het zover. De datum was bepaald. Haar laatste dienst in de Fortkerk zou 23 maart zijn. 6 April zou onze Syl vertrekken. We namen na de zangdienst van 28 maart, in de Flamboyant, afscheid van Sylvi; in kleine groep. Nou ja, klein?? Ik had een paar leden gebeld; en het was een groep van wel twintig broeders/zusters! Een speech van zowel ds. Hans als van mij (Jet). En een prachtig lied van br. Hanco. Daarna nog een hapje en een drankje. We missen haar en haar babbels echt, maar het is goed zo. Syl is in huize Mayella (Kwatta) in Suriname. Daar heeft ze een zus en een nicht wonen. En ze is daarbuiten omringd door neven en nichten en nog een zus. Gods rijkste Zegen wensen we haar van harte toe. Sylvi, ook in Suriname is de Heer die van je houdt en voor je zorgt. En in de Lutherse Kerk is het ook goed toeven. Alvast van harte gefeliciteerd met je 89e verjaardag op 28 mei a.s.

### Jongelui

De tijd gaat echt hard, merken jullie dat ook? De maand mei komt eraan, bijna de maand voor de eindstreep. TIP: je kunt nog aan de cijfers trekken en er nog een hoger puntje aan plakken.

Ga ervoor. Immers, geen kind of jongere wil blijven zitten of zakken toch?? Succes....!

### Restauratie

En ja hoor, we hebben de eindstreep gehaald. Onze grote wens kwam uit. MET PASEN TERUG IN EMMA. Het lukte ons om op Witte Donderdag het Heilig Avondmaal te vieren in de VPG-dienst, dus met alle drie de wijkkerken. Een mooiere start konden we niet hebben. Er moeten natuurlijk nog wat kleine dingetjes gebeuren, maar Emma ziet er keurig uit. Een totaal ander gezicht met alle ruitjes op hun plek. Ook daaraan moet nog wat gesleuteld worden, maar er zijn geen gaten meer. Dat is zo fijn. Sommige ramen waren één en al gat. Met het verflaagje, de ramen en de nieuwe fans is het net alsof het frisser is in Emma. Wat kan een verflaagje toch veel doen. Forters, ik hoop, dat jullie verbeurt er gauw aan komt, want al die kalk-flarden die steeds loslaten en rondfladderen - daar worden jullie en vooral kosteres Aurelia niet vrolijk van.

Nogmaals masha masha danki voor jullie gastvrijheid van januari tot en met april.

### Senioren

Geweldig, wat zijn jullie plooibaar. De Seniorengroep was de eerste activiteit in Emma en wel op maandag 14 april. Een gezellige en volle bak, wat goed van jullie. Een mooie ochtend in de Stille Week over de moeilijke weg van de Here Jezus naar de Opstanding (Pasen) toe.

*Laat mij een vogel in Uw lusthof zijn; een leeuw'rik, zingend in de lentelucht, de zorg ontvliedend op zijn hoge vlucht, gedurig levend in Uw zonneschijn.*

### Ten slotte

Ook in de nieuwe frisse Emmakerk willen wij u van harte begroeten op zondag of 's avonds bij de groepen. U bent van harte welkom. Namens de Kerkenraad, Jet Baank.



## Diaconie

Helpen waar geen helper is



**Voorzitter:** Lia Vliegthart-de Mees  
vliegthart@gmail.com 525-3338

**Secretaris:**

**Penningmeester:** Friedeman Hasselbank  
friedeman@hotmail.com; 661-0163

**Overige leden:** zie wijkberichten

Uw giften voor de diaconie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diaconie VPG

## De dienst van de Liefde

Hanco de Lijster

"Het wezen van de Kerk komt tot uitdrukking in een drievoudige opdracht: de verkondiging van Gods woord (kerygma-martyria), het vieren van de sacramenten (leiturgia) en de dienst van de liefde (diakonia). Deze opdrachten veronderstellen elkaar en zijn niet te scheiden. De dienst van de liefde is voor de Kerk geen soort steunverlening, die men ook aan anderen zou kunnen overlaten, doch behoort tot haar wezen, is een onontbeerlijke uitdrukking van haar diepste wezen." *Paus Benedictus XVI, Deus Caritas, 2006.*

Dat het diaconaat een essentieel deel is van de Kerk moge duidelijk zijn. We kunnen dit ook terug vinden in het oordeel van de Zoon des mensen waarover we kunnen lezen in Matteüs 25 : 31-46. Jezus brengt in zijn oordeel in deze vergelijking scheiding aan tussen bokken en schapen. Hij noemt hier de zes werken van barmhartigheid, de diaconale zorg om Jezus' wil. Het zijn het voeden van de hongerigen, het drinken geven aan dorstigen, de gastvrijheid voor vreemdelingen, het kleden van hen die naakt zijn, het zich ontfermen over de zieken en het bezoeken van de gevangenen. Zij die dit doen zijn behouden, zij die dit niet doen zijn niet behouden. Jezus weerspreekt hiermee niet de genadeboodschap, maar geeft hiermee aan dat uit het wel of niet doen van de zes werken van barmhartigheid wij laten blijken of ons geloof en dus onze belijdenis wel of niet oprecht is en vanuit ons hart komt. Want de werken der barmhartigheid komen voort uit het oprechte geloof in Jezus Christus. Geloof zonder diaconaat is geen geloof.

Maar diaconaat gaat verder dan alleen het geven van eten en drinken. Als we niet ook proberen de oorzaak van de armoede aan te pakken, doen we aan *liefdadigheid* (niet te verwarren met de dienst van de liefde). En dat is geen diaconaat.

De diaconie van de VPG richt zich vooral op de eerste twee werken der barmhartigheid en laatstelijk ook op de vierde. Voor een kleine diaconie met relatief weinig diakenen is er een keuze gemaakt om ons op een drietal werken te richten en die zo goed mogelijk te doen. Maar het is ons gebed dat we ons volledig en effectief kunnen richten op alle zes de werken van barmhartigheid. Daarvoor hebben we meer financiële middelen nodig en meer menskracht en expertise op diverse gebieden. De zes werken der barmhartigheid zijn niet voorbehouden aan alleen diakenen. Jezus verwacht van een ieder die oprecht in Hem gelooft dat hij / zij zich hier aan wijdt. Zo kunt u het werk van onze diaconie ondersteunen waardoor wij ons ook kunnen richten op de andere drie werken der barmhartigheid en als kerk aan de verwachtingen van Jezus kunnen voldoen.

Geraadpleegde literatuur:

Matteüs 25:31-46

Diaconie in beweging, Handboek diaconiewetenschap, 2011, Kok

Diaken in de praktijk, van Well, 2009, Kok

## Kerkvoogdij



**Voorzitter:** André Lorier  
**Secretaris:** Denise Schrader  
**Fortkerk:** André Lorier  
 Joop Snel Erik Groeneveld  
**Emmakerk:** Denise Schrader,  
 Olaf Mulder, Elma Velgersdijk  
**Ebenezer Church:** Franklin James

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar één van de rekeningen van de VPG:

**RBTT: 1183036**  
**Maduro: 90091204**  
**Giro: 559911**  
 o.v.v. kerkelijke bijdrage

### Geef om uw kerk

André Lorier

Afgelopen maand heeft de Kerkvoogdij de jaarcijfers 2013 opgesteld en aangeboden aan de Centrale Kerkenraad. Tevens zijn de jaarcijfers van verschillende wijkkassen besproken en gecontroleerd (maar nog niet alle zijn gereed). Vooruitlopend op een presentatie tijdens de gemeentevergadering later dit jaar willen wij u hier alvast kort iets over deze cijfers melden.

Het jaar 2013 sluit met een tekort van afgerond ANG 20.000. De inkomsten kwamen 3% lager uit dan begroot en de uitgaven lagen 2% boven de begroting. Vergeleken met 2012 is het verheugend om te melden dat de inkomsten gestegen zijn met 3%. Niet zoveel als begroot, maar een stijging! Met name de kerkelijke bijdragen zijn fors gestegen, zeer waarschijnlijk mede dankzij de extra inspanningen om dit onder uw aandacht te brengen en de administratie op te schonen. De inkomsten uit begraafplaatsen blijven achter bij de begroting en die hebben dan ook onze grote aandacht in het komende jaar. De uitgaven zijn 9% hoger dan in 2012. Bij het opstellen van de begroting was dit al deels bekend en gedeeld met u als gemeente: in 2012 zijn bepaalde uitgaven uitgesteld (o.a. de verzekeringspremies), waardoor in 2013 een inhaalslag gemaakt moest worden. Verder zijn huren voor januari 2014 al betaald in december, waardoor de uitgaven in 2013 ook iets hoger uitvallen.

Per saldo zijn wij als Kerkvoogdij dankbaar met het signaal dat de kerkelijke bijdragen gestegen zijn. Als we als VPG meer willen doen, moet dat ook in eerste instantie daaruit naar voren komen, naast betrokken gemeenteleden natuurlijk. Zo horen wij veel reacties van u dat het onderhoud van de diverse gebouwen achterstallig is (en dat zien wij zelf ook). Verder zouden we meer geld voor het jeugdwerk willen uittrekken dan dat we nu doen. Maar overal geldt dat wij niet genoeg geld ontvangen. Graag willen wij u hier nogmaals wijzen op uw verantwoordelijkheid in dezen: geef om uw kerk! Wilt u overwegen om uw standing order of de vaste vrijwillige bijdrage die u zelf overmaakt te verhogen met een klein percentage? Als velen dat doen is het effect snel vele duizenden guldens waarmee bijvoorbeeld extra onderhoud of jeugdwerk kan plaatsvinden.

Een andere verantwoordelijkheid van de Kerkvoogdij is dat wij bezig zijn onze bezittingen in kaart te brengen. Dat is lastig met een administratie die niet op orde was en fouten die in het verleden zijn gemaakt bij bepaalde transacties, waardoor het nu soms lastig zoeken is wat precies ons eigendom is. Tijdens de aanstaande gemeentevergadering zullen wij de uitkomsten hiervan aan u presenteren, evenals een overzicht van de diverse stichtingen die rondom de VPG bestaan.

Elders in deze uitgave van VPG-Nieuws zal verslag gedaan worden van de voortgang van de renovatie van de Emmakerk. Als Kerkvoogdij zijn we niet direct de opdrachtgever, maar er is wel heel goed onderling overleg

en maandelijks wordt in onze vergadering verslag gedaan van de vorderingen. Het is mooi om te constateren dat er forse stappen gezet worden met het verbeteren van het onderhoud van dit monument. Vanuit de Emmakerk is bovendien begin dit jaar een tweetal nieuwe kerkvoogden aangetreden: Elma Velgersdijk en Olaf Mulder. Zij versterken nu ons team.

Om iets te doen aan het achterstallig onderhoud van de Fortkerk en dan met name het lekkende dak en het afbladderen van het verfwerk is er nu ook een actie gestart. Om te beginnen is er een aparte Stichting Behoud Fortkerk opgericht. Dat oprichten kost geld en dat kon betaald worden met de opbrengsten van de fancy fair van oktober vorig jaar. Met deze stichting hopen wij bedrijven te interesseren om geld te doneren om dit monument in goede staat te houden cq. krijgen. Het gaat daarbij om veel geld: eerste indicaties komen uit op bijna ANG 4 ton. In het bestuur zitten: mevrouw M. Lolkema en de heren J. Snel (secretaris), E. Groeneveld (penningmeester), J. Vreekamp en A. Lorier (voorzitter). En als adviseurs zijn nauw betrokken: de heren G. Schmit en A. van der Woude. Momenteel wordt door het bestuur hard gewerkt aan de volgende zaken:

- het opvragen van offertes om exact te bepalen wat er gedaan moet worden en hoeveel dat kost
- een comité van aanbeveling wordt gezocht om het werk van de stichting te ondersteunen
- en er wordt gewerkt aan initiatieven om het toeristisch karakter van de kerk beter invulling te geven. Zodra er meer concreet bekend is zullen wij u ook via ons kerkblad vertellen hoe u kunt bijdragen aan dit initiatief.

André Lorier  
 Voorzitter Kerkvoogdij VPG

## Centrale Kerkenraad

<b>Praeses:</b> Hanco de Lijster	hanco.de.lijster@gmail.com	510 4753
<b>Scrība:</b> Krijnie Wout-de Geus	krijniewout@hotmail.com	513 8909
<b>Ebenezer church:</b> Desta Nisbeth	destanisbeth@yahoo.com	520 3015
<b>Emmakerk:</b> Farida Da Costa Gomez	faridadcgomez@hotmail.com	526 1566
<b>Fortkerk:</b> Wim Lolkema	w.lolkema@gmail.com	747 0691
<b>Consistorie:</b> Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	767 6920
<b>Ministerie van predikanten</b>		
Leander Warren	LeanderWarren@yahoo.com	465 70 61
<b>Kerkvoogdij:</b> André Lorier	Lorier.kooi@gmail.com	685 24 79
<b>Diakonie:</b> Lia Vliegenthart-de Mees	vliegla@gmail.com	525 33 38

### Van de praeses

Hanco de Lijster

De kerkelijke hoogtijdagen in de maand april waren de dagen waarop we het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus mochten herdenken. We mogen onze Heer hier eeuwig dankbaar voor zijn. Door zijn offer is onze schuld betaald en zijn wij vrijgekocht. Ik schreef hierover reeds in de vorige editie en we kunnen hier niet vaak genoeg aan herinnerd worden. Op Witte Donderdag was er een gezamenlijke VPG-dienst in de Emmakerk met de viering van het Heilig Avondmaal. Het was de eerste dienst na de restauratie van de Emmakerk. Over de restauratie en de geplande heringebruikname-dienst kunt u meer lezen in de artikelen van de Emmakerk.

Op Goede Vrijdag hielden we een gezamenlijke VPG-dienst in de Ebenezer Church. In deze dienst werden het lijden en de kruisiging van Jezus herdacht. De zaterdagavond voor Pasen was er een gezamenlijke VPG-Paaswake in de Fortkerk. En op zondag vierden de drie wijken, ieder in hun eigen kerkgebouw, de opstanding van Jezus.

Nog even iets meer over de restauratie van de Emmakerk. Samen met ouderling Jet Baank en kerkvoogd Olaf Mulder heb ik hierin veel tijd gestopt. Vooral tijdens de laatste weken was ik meerdere malen per dag in de kerk om met de aannemers en de directievoerder te praten over de vooruitgang, het meerwerk en vooral het tijdschema om te bereiken dat we op Witte Donderdag onze gezamenlijke VPG-dienst in de Emmakerk konden vieren. Verschillende mensen hebben mij hiervoor bedankt en enkelen vroegen zich af wat voor enorme opgave het moet zijn geweest om dit allemaal te doen. Zelf heb ik dit niet ervaren als opgave. Integendeel, ik heb er enorm veel plezier in gehad en het heeft veel voldoening gegeven dit te mogen doen. Het geeft het gevoel dat ik altijd heb wanneer ik uit liefde en dankbaarheid voor de Heer bezig ben. Een gevoel dat ik niet kan uitleggen. Ik geloof dat anderen die dit ook doen weten wat ik bedoel. Doe iets uit liefde voor de kerk - of namens de kerk - en ook jij zult dat gevoel ervaren.

Ik bedank de vele vrijwilligers die zijn komen helpen om op 4 januari het kerkgebouw te ontruimen en het op 12 april weer in te richten.

De Kerkvoogdij heeft de jaarcijfers over 2013 aan de Centrale Kerkenraad (CK) gepresenteerd. Binnenkort zal de kascommissie zich erover buigen. Op 5 juni hebben we een VPG-gemeenteavond gepland tijdens welke de jaarcijfers gepresenteerd zullen worden en er gelegenheid is tot het stellen van vragen. De gemeenteavond vangt aan om 19.00 uur in jeugdgebouw 'De Flamboyant' bij de Emmakerk.

Binnenkort komt de beroepingscommissie bijeen ivm de nog steeds niet ingevulde vierde predikantsplaats. We zijn ook in gesprek met de Iglesia Reforma om de mogelijkheid af te tasten of er een samenwerking tussen deze kerk en de VPG mogelijk is in de vorm van het delen van een predikantsplaats. Een eerste gesprek heeft plaatsgevonden op 25 maart en op 8 mei hebben we een vervolgesprek. Voor wat betreft het jeugdwerk zijn de eerste stappen van samenwerking reeds gezet en we hopen dit alles met Gods leiding en zegen verder te mogen uitbouwen.

Het volgen van de theologische studie bij de ETA, de deelname aan Bijbelstudiekringen en gesprekken met predikanten en kerkleden, het lezen van boeken over deze onderwerpen en mijn bezoek anderhalf jaar geleden aan het Evangelisch Werkverband binnen de PKN – dit alles heeft mij aan het denken gezet over gewoontes die wij binnen de VPG hebben. Ik heb veel nagedacht over de Doop, over de liturgie van de diensten, over de vorm en inhoud van de preken, over de passie van kerkgangers en het ontbreken daarvan, over de groei in verschillende opzichten van de VPG en haar leden en vooral over de toekomst van de VPG.

Eind vorig jaar heb ik binnen de CK voorgesteld om na te denken over alternatieven voor de kinderdoop. Niet omdat ik tegen de kinderdoop ben, maar omdat ik denk dat we binnen de VPG ruimte kunnen scheppen voor andersdenkenden. Ook voor ouders die hun kinderen willen laten zegenen op weg naar de Doop, of dezen willen opdragen aan de Heer zoals dat in o.a. in Evangelische-, Pinkster- en Doopsgezinde kerken gebruikelijk is. Over dit voorstel is echter niet meer gesproken, totdat we afgelopen maand een verzoek binnenkregen van ouders die hun kinderen graag willen laten zegenen en daarmee ook zullen beloven deze kinderen in het christelijk geloof op te voeden. Een mooie aanleiding om dit onderwerp weer op te pakken en er over na te denken. Iets wat we in de laatste CK-vergadering dan ook hebben gedaan. De Doop is één van onze twee sacramenten en we willen daarmee eerbiedig en zorgvuldig omgaan. Daarom heeft de CK aan het ministerie gevraagd zich hierover te buigen en daarna de CK te adviseren.

Een ander onderwerp dat ik zoëven noemde was de liturgie van de kerkdiensten. Ik ben er voorstander van dat meerdere personen meewerken aan het tot stand komen van de inhoud en de vorm van de liturgie. En dat ook meerdere mensen dan op dit moment actief gaan meedoen in een kerkdienst. Waarbij er uiteraard goed nagedacht moet worden over de invulling van de bedieningen en door wie. De gebruikelijke preek is uiteraard een bediening van de (hulp)predikant. Maar zou een boodschap ook uitgebeeld kunnen worden? In mijn artikel in de aprileditie van dit jaar schreef ik over de jeugddienst op 16 maart in de EbenezerChurch waarin de preek, door een aantal jeugdige leden, werd uitgevoerd in de

vorm van een sketch. De boodschap kwam toen klip en klaar over. Ook zou gekozen kunnen worden voor een combinatie, waarbij een deel van de preek wordt uitgebeeld. Dat dit meer voorbereiding vergt is duidelijk, maar het is het waard om uit te proberen. In de Emmakerk worden tijdens de preek via de beamer plaatjes en teksten geprojecteerd op het scherm. Ook hierdoor wordt de boodschap visueel verduidelijkt. De schriftlezingen worden reeds in een aantal van onze wijkkerken door anderen dan de (hulp)predikant gedaan. Hierbij moet wel gekozen worden voor schriftlezers die daar een gave voor hebben. Als iemands gave duidelijk niet op dit terrein ligt, moet hij/zij zich niet wagen aan het voorlezen in de kerkdienst. Een saaie voordracht kan de meest sprankelende tekst ruïneren. <sup>1</sup> Maar we kunnen mensen ook leren hoe de schrift voorgelezen behoort te worden. We mogen ook nadenken over andere vormen van muziek(instrumenten).

Als we verwachten dat onze oudere leden door deze veranderingen zouden wegblijven (en dit mogen we niet bagatelliseren), kunnen we denken aan zaterdagavonddiensten voor jongeren en daarmee experimenteren. In deze postmodernistische tijd waarin jongeren opgroeien wordt meer en meer op visuele manier gecommuniceerd - ook vaak gebruikmakend van muziek. Als we serieus willen dat jongeren zich in de kerk thuisvoelen, zullen we bereid moeten zijn onze kerkdiensten een vorm te geven waarin zij zich kunnen vinden. <sup>2</sup>

Het zijn ook dit soort onderwerpen waarover ik graag met u/jou van gedachten wil wisselen. Ik reserveer daarvoor de derde zondagmiddag van de maand en nodig u/jou uit op zondag 18 mei bij mij thuis, aan de Commandeursweg U-78 te Sun Valley, van 16.00 – 18.00 uur. Laat mij aub van te voren weten of u/jij komt. Dit kan telefonisch via 510-4753. Wil je liever op een ander tijdstip? Ook daarvoor sta ik open. Laten we allen bouwstenen zijn en nadenken over en bouwen aan de toekomst van onze VPG.

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.  
Hanco de Lijster.

Geraadpleegde literatuur:

- 1) *De kunst van goed preken*, ds. Jan Radder 2011
- 2) *Andere literatuur waaruit ik ideeën heb opgedaan zijn: Vernieuwing in de liturgie*, ds. Menno Zandbergen 2010  
*Voortdurend verlangen*, onder redactie van ds. Hans Eschbach 2011

## Kerk en Jeugd



**Jeugdraad:**  
Zr. F. Da Costa Gomez 432 6331 (w)  
526 1566 (c)

## Beach Day, April 23, 2014

Ludmilla Sampson

Another successful event, hosted by the VPG Youth Council. Approximately 54 children between the ages of 6 – 18 spent this day together. They started with praying, some singing and a bible story. This story was about the appearance of Jesus at the lake, where He advises the fishermen to throw the fishing net on the other side of the boat. All

of a sudden, the lake, on the other side of the boat was filled with fishes (John 21:1-18). After the explanation of the story each child was given a fish (cut out of paper) and they were asked to write on one side their good qualities. And on the other side: what you would like to do in another way/change in your life? This was presented in church when we arrived at the Emmakerk after swimming at Daibooy for about two hours.

The children are from the three congregations with some of their friends. The majority of them are coming from the Ebenezer vicinity. These children look forward to these activities, just to be with friends means a lot to them. Hanging out with a crowd that they know is safe and secure. One comment of the kids was: "It is not the same, now that Wouter isn't here. I miss him." Yes, we missed Wouter. We hope he and his wife Vera are doing just fine in the Netherlands.



## Geloofsopvoeding



*Avond over geloofsopvoeding: maandag 12 mei, 19.30 uur, De Flamboyant*

Deze avond is bedoeld voor ouders van wie de kinderen vijf t/m tien jaar geleden zijn gedoopt. Dus in de periode 2004 t/m 2008. De Doop van een kind is immers niet vrijblijvend; niet voor de ouders, maar ook niet voor de kerk. Vandaar deze VPG-toerustingsbijeenkomst. De avond vindt plaats op 12 mei in De Flamboyant bij de Emmakerk van half acht tot negen uur en zal worden geleid door de VPG-predikanten. Samen hopen we ons te bezinnen op de uitdaging van het (gelovig) opvoeden van kinderen in deze tijd en elkaar daarvoor handvaten aan te reiken. Met de aanwezigen zal worden besproken of zij belangstelling hebben voor een tweede aanvullende avond op een nader te bepalen datum.

**Opgave:** aub vóór 12 mei bij uw wijkpredikant. Dus bij L. Warren, W. Lolkema of H. Végh.

Namens de predikanten. W. Lolkema.

# VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

## Een mooie plaats voor uw advertentie

Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...

Ik zoek...

Wie kan mij helpen?

### Gezocht

Iemand die de opmaak van VPG-nieuws wil verzorgen. Aanmelden bij de redactie; vpg-news@gmail.com

### Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?

De diakonie kent mensen die dit goed kunnen gebruiken. vliegla@gmail.com; 525 3338

Zoekt u een **hulp in de huishouding, een oppas** of een **handje in de tuin**? De diakonie kent mensen die graag willen werken. Lia Vliegthart-de Mees

### Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2013 en/of 2014 over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar en uw naam of betaal contant op het kerkelijk bureau.



## Verkoop en verhuur van chalets



RECREATIE  
P A R K

BEN'S DREAM

de Rimboe

Recreatiepark Ben's dream de Rimboe ligt midden in de Veluwe bossen. Goed uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland. Wel eens gedacht aan een eigen chalet of tweede huis met koop- of huurgrond?

Ben en Mia Oppelaar  
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl



# Verkoop

Marjan Lolkema; info@vpg-curacao.com 7470691

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop-, trouw- of belijdenisgeschenk.

Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.

- Lepeltjes Fortkerk
- Pennen met Fortkerk
- Koelkastmagneten
- Ansichtkaarten Fortkerk
- Boek Tussen Dood en Recht; Els Langenfeld
- Naïeve tekening Fortkerk van Fred Breebaart
- Drijfhoutmagneet met Fortkerk
- Tegeltjes
- Borduurpakketten
- DVD Curaçaos filigrain

## Met Elkaar



# Aanbod

MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeenteopbouw.

Contactpersoon Marjan Lolkema-van Vuuren. mar.lokkema@gmail.com; 7470691. Voor het **aanbieden van uw dienst** en voor het krijgen van informatie over de spelregels. Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

### Wiskundebijles

Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights. Nadere informatie en voorwaarden: Friedeman Hasselbaink friedeman@hotmail.com; 661-0163

### Nederlandse taal Hebreeuws voor beginners Bijbelkennis Werken met de iMac computer/laptop. (OSX) Stamboom opzet (kwartierstaat)

Eén lesuur per week à F 20,— De duur hangt af van de vaardigheid v/d leerling.

Johan van Eenenaam  
navanlenl@gmail.com 4615970

### Schrijven van gedichten

Leer de dichtvormen Haiku en Sonnet. Met voorbeelden.

Eén lesuur per week à F 20,— De duur hangt af van de vaardigheid v/d leerling.

Johan van Eenenaam  
navanlenl@gmail.com 4615970

### Pancakes@sunset

Kom bij ons thuis op de porch met prachtig uitzicht op zee, genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsondergang. 4-8 personen, u kunt zich ook individueel opgeven. De eerste vrijdag van de maand van 17.30-20.00 uur.

Rif St. Marie.

F 15,- plus F 5,- materiaalkosten p.p. Esther en Pieter-Jan van Roon  
Email: esthervanroon.spoorbuurt@gmail.com 8649944 / 5192697



### Een cadeautje voor mezelf...om te vieren met elkaar

Op een vrijdag- of zaterdagochtend komen we bijeen: samen 'zitten' - wie weet 'ontdekken' van iets waarvan je je niet zo bewust bent. Het uitwisselen van gedachten; stilte-momenten; oefening 'volledige ontspanning'. Op papier of op een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je ervaring.

Tijd: 8.30 - 11.30 uur.

Maria Muller, tel. 737 8323. E-mail: mariamullerdidi@gmail.com



### Workshop Mozaïek

Leer in vier lessen de basis van het mozaïeken en maak uw eigen werkstuk.

Maandagochtend 9.30 -12.00 uur; F 100,— plus F 30,— materiaalkosten

Lia Vliegthart vliegla@gmail.com 525 3338

