

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

DOOP EN BESNIJDENIS ds. H. Végh

Dopen: wat en hoe?

Doop en avondmaal zijn de twee sacramenten van onze protestantse kerk. In dit artikel wil ik het hebben over de doop. We maken regelmatig mee dat een kind of een volwassene wordt gedoopt. Maar de doop is al sinds het ontstaan van de kerk in discussie. Kunnen alleen volwassenen gedoopt worden of ook kinderen? Kan de doop plaatsvinden door besprenkeling of moet die gebeuren door onderdompeling? En wat is nu precies de betekenis van de doop? Ik kan in het kader van dit artikel niet uitputtend ingaan op al deze vragen, maar toch wil ik een aanzet daartoe geven.

Besnijdenis

In Israël kende men aanvankelijk alleen de besnijdenis. Deze kwam voor bij alle Semitische volkeren (ook in Egypte), behalve bij de Filistijnen. De besnijdenis was voor de Israëlieten een religieus teken. We lezen in Gen. 17:9vv. dat God dit aan Abraham voorschreef als teken van het verbond. Toen het volk Israël in de Babylonische ballingschap was, gold de besnijdenis als teken van de belijdenis van en het behoren tot Israël en Jahweh. De volkeren in het Babylonische rijk, waarmee Israël tijdens de Babylonische ballingschap in aanraking kwam, kenden de besnijdenis niet. De besnijdenis werd door de vader voltrokken op de achtste dag na de geboorte van het kind.

Al in het Oude Testament lezen we, dat de besnijdenis geen leeg ritueel mag zijn. Dt. 10:16 zegt, dat de besnijdenis van het vlees niets helpt als daar niet bijkomt de "besnijdenis van het hart". Men moet dus de besnijdenis op latere leeftijd innerlijk voor zijn eigen rekening nemen en daar ook uit leven.

In de vroeg-christelijke kerk kwam de discussie op gang of ook christenen uit de heidenen besneden moesten worden. De jудаisten vonden dat dat wel het geval was. Ze hielden zich strikt aan de wet van

Mozes. Paulus en de andere apostelen vonden dat de heiden-christenen niet verplicht waren de besnijdenis te ondergaan. Op het apostelconvent in Jeruzalem in 49 n.C. werd dit laatste besloten (Hand. 15:5vv.). Zo raakte de besnijdenis in de vroeg-christelijke kerk langzamerhand in onbruik en werd ze meer en meer vervangen door de doop.

Proselieten

Bij de proselieten komen besnijdenis en doop tegelijkertijd en naast elkaar voor. Proselieten zijn heidenen die zich bekeerden tot het Jodendom. De ritus voor de opname bestond in de besnijdenis, een reinigingsbad (doop) en een offer.

De proselietendoop vond plaats door onderdompeling van het hele lichaam in stromend water, als teken van de afwassing van de heidense onreinheid. Bij de doop traden drie leraars als doopgeuigen op, terwijl ze de doeping uit de Heiligde Schrift voorlasen. Zonder de doop is de besneden heiden nog geen echte jood. De proselieten kregen bij de besnijdenis een nieuwe naam. Ze moesten

van hun vroegere leven afstand doen. Het woord "proseliet" komt van het Griekse woord "proserchomai", dat "erbij komen" betekent.

De doop bij Johannes de Doper

In het Nieuwe Testament lezen we voor het eerst over de doop bij Johannes de Doper. De oorsprong van de christelijke doop is bij hem te zoeken. Het heeft een eigen betekenis en is iets nieuws. Het heeft slechts in de verte te maken met de rituele wassingen in andere godsdiensten.

Bij Johannes is de doop eenmalig. Voorwaarde voor het ontvangen van de doop is, dat men zich omkeert tot God en zijn oude, zondige leven achterlaat. De doop voltooit en bezegelt die omkeer. Men kan weer voor Gods aangezicht leven. Door God wordt



Juli/augustus 2014

1-2

Hoofdartikel

Ds. H. Végh

2-3

Meditatie

Ds. W. Lolkema

4-5

Informatie:

Bijbelleesrooster
Kerkdiensten

6-11

Berichten uit de wijken

12-14

Diakonie Centrale kerkenraad Kerk en jeugd Kerkvoogdij

15

Ingezonden

16

VoorElkaar en MetElkaar

men dan gevrijwaard voor de komende straf in het laatste oordeel. Dit predikte Johannes (Mt. 3:7v.).

Een deel van Jezus' discipelen was eerst discipel van Johannes. Ze doopten ook tijdens het optreden van Jezus (Joh. 3:22; 4:1). Jezus Zelf heeft niet gedoopt (Joh. 4:2).

De doop in de vroege kerk

Door de doop werd men opgenomen in de kerk. Vgl. Hand. 2:14v. De doop was de christelijke initiatierite. De doop werd ontvangen voor de vergeving van de zonden (Hand. 2:38). Hij betekende ook invoering in de zichtbare nieuwe gemeente, in het nieuwe volk van God. In die zin is er een analogie met de Joodse doop bij de opname van een proseliet. Voor de dopeling was Christus de nieuwe Heer (Kol. 1:13v.). Voorwaarde voor de doop was het boete doen en het geloof in Jezus Christus als verhoogde Heer (Rom. 10:19m, een citaat uit een voorpaulinische doopbelijdenis).

Zoals ik boven al schreef is de doop een sacrament, een teken en een zegel. Het doopwater is het teken van het bloed van Christus dat vloeide voor de vergeving van de zonden. Het bezegelt die vergeving ook. Niet de doop reinigt ons van onze zonden, maar het bloed van Christus. De doop wijst slechts heen naar die reiniging. Bij de doop bidden we ook om de gave van de Heiligde Geest: dat de dopeling die zal ontvangen (1 Kor. 12:13).

Paulus legt er ook de nadruk op, dat de doop een deelname is aan dood en opstanding van Jezus Christus. Het betekent de overwinning van de dood en het verkrijgen van het leven (Rom. 6:2v.). De doop door onderdompeling symboliseert dat mooi. Men gaat onder met zijn oude "ik", men sterft af aan zijn oude "ik" en men komt boven als een nieuw, herboren mens; men staat op tot een nieuw leven met Christus.

Paulus zegt ook, dat we door de doop deel worden van het lichaam van Christus.

De kinderdoop

In de vroege kerk doopte men volwassenen, die tot bekering waren gekomen. Later ging men ook kinderen dopen. Ook zij hoorden tot het verbond, zei men. Ook zij mogen het teken van het verbond ontvangen, zoals kinderen in de oude bedeling dat teken kregen, de besnijdenis. Er zijn in het Nieuwe Testament enkele teksten waarin een volwassene tot geloof komt en met zijn hele huis werd gedoopt. Tot dat huis hoorden de vrouw, de kinderen en de slaven. De verbondsgedachte leefde toen sterker dan nu. Het huisgezin werd als één geheel gedacht en niet zozeer als een stel losse individuen.

Bij de kinderdoop zeggen de ouders "ja" tegen God in plaats van het kind. Ze beloven hun kind christelijk op te voeden, zodat hun kind later zelf tot de belijdenis van het geloof kan komen en daarmee de doop voor eigen rekening zal nemen. Ook hier horen doop en belijdenis bij elkaar, al is de volgorde anders.

Helaas is het zo, dat vele gedoopten tegenwoordig niet meer tot de belijdenis van het geloof komen. Ze zijn wel gedoopt, maar doen er niets mee. De doop heeft alleen inhoud, als men zijn geloof belijdt. De doop heeft geen magische werking in die zin, dat men automatisch behouden wordt in het oordeel aan het eind van de tijden. Alleen het geloof in het reinigende bloed van Christus redt, of beter gezegd: alleen Jezus Christus redt van zonden. Door Hem neemt God ons in genade aan. De doop is dus geen garantie voor het eeuwige leven, maar ook geen garantie dat men ongeschonden door het leven komt. Ook het leven van een christen loopt soms niet over rozen. Maar men mag wel weten: ik ben gedoopt en ik ben Gods kind. God blijft bij mij en zegent mij, ook al heb ik het moeilijk. Hij geeft mij kracht door zijn Geest.

Bespreken

Later ging men ook over tot de doop door bespreken in plaats van door onderdompeling. Dit was om praktische redenen. Maar de betekenis van de bespreken is dezelfde als die van de onderdompeling.

Opdragen en zegenen

Naast de doop lezen we in het Nieuwe Testament van het opdragen en zegenen van kinderen. We lezen in Lk. 2:22-39 over het opdragen in de zin van het voorstellen van een kind aan de Here God. Dat was voorgeschreven door de wet van Mozes. Jozef en Maria deden dat met Jezus. Maar dat voorstellen kwam niet in plaats van de besnijdenis.

Ook lezen we in het Nieuwe Testament, dat Jezus de kinderen zegent. Een mooi gebaar. Maar het komt ook niet in plaats van de besnijdenis.

Enige literatuur:

Art. "doop", in: J.N. Sevenster e.a., *Encyclopedie van de Bijbel 3 1969* (=Elsevierpocket U 80)

J. van Nes, *Proselijt*, in: F.W. Grosheide e.a. (red.), *Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk, IV, Kampen z.j.*

K. Pauritsch, *Beschneidung*, in: A. Grabner-Haider (Hrsg.), *Praktisches Bibelleikon, Freiburg-Basel-Wien 1969, c. 124v.*

P.H. Schüngel, *Taufe*, in: PBL (zie boven), c. 1070-1073

Meditatie

Een bedelaar

Ds. W. Lolkema

Een bedelaar...lag (nota bene!!) voor de poort van zijn huis.
Lucas 16: 19 t/m 31.

Nation Building. Dat is een term die je momenteel vaak hoort op ons eiland. Het nog jonge land Curaçao moet een volk, een natie worden. Maar het opbouwen van een natie - dat doe je niet op een achternamiddag. Dat is een lang proces. Eigenlijk moet elke bewoner van ons eiland daarbij betrokken worden. En als het goed is en als het even kan maak je daarbij als volk de keus voor een hoogstaande en werkbare moraal.

Mij lijkt ook van belang dat je dan weet wie je volksgenoten, je medeburgers zijn. Nee, je kunt natuurlijk niet iedereen kennen en dat hoeft ook niet. Maar een gevoel van verbondenheid, van weten waar je samen voor staat en voor gaat - dat is wel van belang.

Is dit een onbereikbaar ideaal? Ja en nee. Het IS een ideaal, maar je kunt stappen zetten om het langzamerhand te gaan bereiken. En als je wat meer van elkaar weet, zou dat ook niet helpen bij de bestrijding van criminaliteit? Al besef ik dat daarbij ook nog allerlei andere factoren een rol spelen.

En nu gaan we naar Lucas 16. De rijke en feestvierende man. En die arme en zieke Lazarus. Dat is een prachtige gelijkenis die ooit door onze Heer Jezus werd uitgesproken en die je alleen vindt in het Evangelie volgens Lucas.

De rijke man kan zich kennelijk heel veel feesten veroorloven. Als een oom Dagobert en een soort Guus Geluk leidt hij zijn dagelijks leven. Maar...hij krijgt geen naam. Ook niet de naam Dagobert. We komen niet meer over hem te weten dan dat hij rijk is. En dat hij een feestnummer is.

Wie wel meteen een naam krijgt, is Lazarus. Lazarus, dat is de vergriekste vorm voor de joodse naam Eliezer. (knecht van Abraham). Die naam betekent: God helpt. Met Lazarus is het niet best. Hij lijdt pijn en hij lijdt honger. Nooit heeft hij een feestje. De rijke man ziet hem misschien af en toe. Maar ZIET hij hem echt? Nooit geeft hij eens een hapje eten weg. Maar Lazarus... die mag wel een naam hebben. God helpt. Bij hem ligt de sympathie van Jezus. Laat dus niemand in 2014 denken dat zijn of haar lijden en haar of zijn leven geen naam mogen hebben! Lazarus, Eliëzer: het is een naam vol van betekenis en vol van belofte.

Wat zouden die rijke en die arme man veel voor elkaar kunnen betekenen! De rijke zou van Lazarus kunnen leren dat er nog meer op de wereld is dan het grootst mogelijke feest. En Lazarus had kunnen ontdekken dat er nog meer is dan die afschuwelijke zweren waar hij dagelijks aan

lijdt. Eens even bij elkaar buurten - zou dat niet geweldig zijn? Elkaar wat gaan kennen - zou dat niet helpen in het dagelijks leven?

De arme Lazarus heeft de rijke man – zeg maar: zijn buurman - nodig. Ik denk aan de joods-franse filosoof Emmanuel Levinas uit de vorige eeuw. Hij zei: In de vragende ogen van een andere mens ligt de vraag van de Ander (met een hoofdletter). God zelf doet een appèl op ons, via de ogen van een ander mens. Om de ander te zien. Als mens. Als medemens. En om zo de kloof te overbruggen.

Lazarus is dus, zoals hij is, een appèl op de rijke man. Maar de rijke man heeft óók Lazarus nodig. Namelijk om weer mens te worden! Medemens. In de ogen van een mens die een appèl op je doet, word je daartoe opgeroepen.

Misschien zijn dat de ogen van een kind in een arm land, die je opeens raken bij TV-beelden.

Misschien zijn het de ogen van een oude dame dichtbij die je vragen om tijd en aandacht.

Om iets van elkaar te leren EN om een volk te worden moet je gaan buurten. Gaan ontmoeten. Je medemens gaan zien. Die ander opzoeken in haar of zijn situatie. Als je dat niet doet, blijven beelden die mensen van elkaar hebben in stand. Dan word je niet werkelijk gestoord door de werkelijkheid van de ander. En dan word je samen ook geen natie.

De bedelaar is lichamelijk niet echt in staat tot buurten. Maar de rijke man is dat des te meer. Maar hij doet het niet.

Een paar jaar geleden was het motto van de Nederlandse Vredesweek: *Buurten voor vrede*.

Nu is "vrede" wel een enorm woord. Het is bijna te groot voor een mens. En als je het vertaalt in het Hebreeuws, dan wordt het zo mogelijk nog groter: Shalom. Shalom, dat is het totaal aan harmonie waar mensen naar verlangen. Eenheid, dat hoort erbij. Gerechtigheid. Het verlangen naar Shalom zit heel diep in het joodse denken.

Bij dat thema Buurten voor vrede is destijds een mooie illustratie gemaakt. Twee mensen met een bakje koffie. Twee poten van de tafel staan aan de ene kant van de heg. De andere twee tafelpoten staan zo te zien aan de andere kant van de heg. Super-laagdrempelig. Praten en luisteren, ook dat zie ik. Zo begint vrede. Door bij elkaar te buurten. Door iets te ontdekken van wat die ander doet. Van wie die ander is en van wat die ander beweegt. En dat is nu precies datgene wat onze samenleving vandaag de dag meer dan ooit nodig heeft. Wat minder "mensen die toevallig naast elkaar aan dezelfde Kaya wonen" en wat méér mensen die burens van elkaar zijn. Die samen buurt zijn en deel van een natie. Het is zo verschrikkelijk eenvoudig om beelden van je medemens in stand te houden. Maar het is verrijkend om je medemens echt te ontmoeten. Om haar of hem een heel klein beetje te zien zoals zij of hij is. Zo wordt je echt een samenleving.



Over de gelijkenis uit Lucas 16 is nog veel meer te vertellen. Zeker over het slot, vanaf vers 27. Maar als ik dat doe wordt deze Meditatie te lang. Wat mij betreft is Buurten voor Vrede – heel laagdrempelig en vooral niet opdringerig – nodig in ons hedendaagse proces van natievorming. En het mooie is dat we er elke dag mee kunnen beginnen. Op weg naar dat mooie ideaal.

Ten slotte: een vers van deze tijd.

Waar je woont op deze wereld - tussen bloemen of beton - tussen haat of tussen liefde, elke dag is er een zon!

Elke dag een nieuwe kans ook, 't Woord van Christus te verstaan.

Door de ogen van de ander, kijkt de Heer ons steeds weer aan.

W. Lolkema.

Redactioneel

Dominees gaan de kerk uit! – lees ik ergens op Google als aanduiding van een website. Ahum...is dit nieuws? Aan het eind van elke kerkdienst loop ik toch altijd de kerk uit? Waar gaat dit over? De website van de Protestantse Kerk Amsterdam helpt me verder.

Inderdaad: via het Loket Levensvragen gaan protestantse dominees in Amsterdam deze zomer de kerk uit. Zij voeren gesprekken met allerlei mensen in de stad die zich melden bij dit Loket. Deze gesprekken kunnen gaan over kwetsbaarheid, schuldgevoelens, relaties, werk, spiritualiteit en meer. Dominees spreken meestal met de leden van hun eigen geloofsgemeenschap. Maar via het Loket Levensvragen ontmoeten zij mensen die geen kerklid zijn.

Iedereen heeft weleens vragen over zingeving, tegenslag, geluk en liefde. Dominees – zo vertelt de website - zijn er goed in om over dit soort vragen met mensen na te denken. Zo'n gesprek is anders dan met vrienden of de psycholoog. Een gesprek met een dominee is een ontmoeting op een dieper niveau. De aandacht voor de unieke kracht in ieder mens en voor zijn/haar kwetsbaarheid staat voorop in het gesprek en is geen bijzaak. En...de dominees zwaaien niet met het vingertje, zoals vaak gevreesd wordt, maar ze luisteren open en zonder oordeel naar het verhaal van mensen.

Ik vind dit een heel bijzonder initiatief. En ik hoop – maar weet dat niet zeker – dat er mensen op af gaan komen. Ik vraag me zelfs af: zou het ook iets voor ons eiland kunnen zijn? In elk geval is het een goede manier om als kerk heel laagdrempelig in de samenleving aanwezig te zijn.

Dat we dat als VPG ook willen, ontdekt u hopelijk ook als u dit blad leest. Deze editie bevat bijvoorbeeld een mooi artikel van ds. Van Buijen over o.a. de plaats van de kerk in de samenleving en over de betekenis en inhoud van het gebed. En mw. Vliegthart levert namens de diaconie een artikel aan waarin zij ons wijst op de betekenis van de hulpvrager. "Die arme, die ander, is een mens met een naam en een gezicht en een levensgeschiedenis. Daar moeten wij bij stilstaan." Het roept bij mij de vraag op: wat betekent die ander voor mij? En zo wordt hulpverlening een tweezijdig en wederkerig gebeuren. En ook – vertelt mw. Vliegthart – in een andere betekenis is wederzijdsheid van belang. Afijn, leest u het zelf.

Ik wens u genoeg bij het lezen van dit kerkblad en een goede zomer. In de hoop dat we elkaar via dit blad weer gaan ontmoeten in september. Namens de redactie. W. Lolkema.



Een geboorte?

Stuur ook uw kerk een kaartje



Gaat u verhuizen?

Laat het ook uw kerk even weten



Trouwplannen?

Uw kerk stelt een bericht erg op prijs



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about ANG 2,000.00 per month. If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending a mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaaltafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij beheert het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. De diakonie helpt degenen die geen helper hebben.

Op de eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd bestemd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere instelling:

20 juli
Seafarers

17 augustus
Fundashon Gideon

De overige zondagen is de collecte bij de uitgang bestemd voor het wijkwerk.

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.

vpg-cur@curlink.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. W. Lolkema
Dhr. E.P. Slieker
Vacatures

Opmaak:

Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren
Dhr. Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij 'De Stad' NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 1400 drukexemplaren zwart-wit.
Ruim 130 emailxemplaren

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar vpgnews@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen**

27 aug. 2014, 12.00 uur

Verschijningsdatum:

zondag 7 sep. 2014

Bijbelleesrooster

1 juli	Romeinen 3:21-31	Wet van het geloof
2 juli	Romeinen 4:1-12	Vader van gelovigen
3 juli	Romeinen 4:13-25	Niet zien, maar toch geloven
4 juli	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend
5 juli	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II
6 juli	Matteüs 11:16-30	Veranderen of niet
7 juli	Matteüs 12:1-21	Sabbatsrust
8 juli	Matteüs 12:22-37	Voor of tegen
9 juli	Matteüs 12:38-50	Bewijs gevraagd
10 juli	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen
11 juli	Romeinen 6:15-23	Wie is je baas?
12 juli	Romeinen 7:1-12	Huwelijk als metafoor
13 juli	Romeinen 7:13-25	Tweestrijd
14 juli	Nehemia 3:1-10	Samen werken ...
15 juli	Nehemia 3:11-21	... aan herstel
16 juli	Nehemia 3:22-32	Bouw
17 juli	Nehemia 3:33-4:8	Zielig
18 juli	Nehemia 4:9-17	Werkdruk
19 juli	Matteüs 13:1-23	Tekst en uitleg
20 juli	Matteüs 13:24-35	Om over na te denken
21 juli	Matteüs 13:36-46	Koninkrijksrelaties
22 juli	Matteüs 13:47-58	Boven het maaiveld
23 juli	Romeinen 8:1-11	Geestelijk leven
24 juli	Romeinen 8:12-25	Kinderen
25 juli	Romeinen 8:26-39	Geestelijke bijstand
26 juli	Nehemia 5:1-13	Generaal pardon
27 juli	Nehemia 5:14-19	Dienend leiderschap
28 juli	Nehemia 6:1-9	Geen tijd voor een samenkomst
29 juli	Nehemia 6:10-19	List doorzien
30 juli	Nehemia 7:1-7a (of -70)	Persoonsregister gevonden
31 juli	Nehemia 7:61-72a	Zijn de papieren in orde?
1 augustus	Nehemia 7:72b-8:8	Voorleesdag
2 augustus	Nehemia 8:9-18	Droog je tranen
3 augustus	Nehemia 9:1-8	Boetedoening
4 augustus	Nehemia 9:9-17	Lessen trekken ...
5 augustus	Nehemia 9:18-27a	... uit de geschiedenis
6 augustus	Nehemia 9:27b-32	Geduld
7 augustus	Nehemia 9:33-37	Schuldbewust
8 augustus	Matteüs 14:1-12	Hoofdprijs
9 augustus	Matteüs 14:13-21	Maaltijd en meer
10 augustus	Matteüs 14:22-36	Stilte na de storm
11 augustus	Psalm 119:49-56	Gods woord is wet
12 augustus	Nehemia 10:1,29-34	Contract
13 augustus	Nehemia 10:35-40	Belastingwetgeving
14 augustus	Matteüs 15:1-20	Traditie en gebod
15 augustus	Matteüs 15:21-39	Daar lusten de honden wel brood van
16 augustus	Psalm 119:57-64	Beloofte
17 augustus	Nehemia 12:27-43	Feeststoeten
18 augustus	Nehemia 12:44-13:3	Onderscheid
19 augustus	Nehemia 13:4-14	Uithuiszetting
20 augustus	Nehemia 13:15-22	Herstel van de sabbat
21 augustus	Nehemia 13:23-31	Gemengde huwelijken verboden
22 augustus	Psalm 119:65-72	Oordeelsvorming
23 augustus	Matteüs 16:1-12	Waarschuwing
24 augustus	Matteüs 16:13-28	Geloof en onbegrip
25 augustus	Spreuken 4:1-9	Wijs met wijsheid
26 augustus	Spreuken 4:10-19	Licht en donker
27 augustus	Spreuken 4:20-27	Vaderlijk
28 augustus	Spreuken 5:1-14	Een gewaarschuwd man telt voor 2
29 augustus	Spreuken 5:15-23	Wees trouw
30 augustus	Psalm 119:73-80	Medelijden gevraagd
31 augustus	Spreuken 6:1-11	Blijf actief
1 september	Spreuken 6:12-19	Wees betrouwbaar
2 september	Spreuken 6:20-35	Vreemdgaan is gevaarlijk
3 september	Spreuken 7:1-27	Laat je niet verleiden
4 september	Psalm 119:81-88	Smachten naar redding
5 september	Matteüs 17:1-8	Feest van herkenning
6 september	Matteüs 17:9-13	Elia en Johannes
7 september	Matteüs 17:14-23	Zwakke en kracht
8 september	Matteüs 17:24-27	Belasting betaald
9 september	Matteüs 18:1-9	Belangrijkheid
10 september	Matteüs 17:10-20	Bereiken en aanspreken

Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een oplopend tarief. Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com
Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant. If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive the Holy Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



Radio Semiya 98,5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-985-s125382/

5-7 br. D. Lopes
12-7 ds. H. Végh
19-7 ds. W. Lolkema
26-7 br. D. Lopes
2-8 ds. H. Végh
9-8 ds. W. Lolkema
16-8 rev. L. Warren
23-8 br. D. Lopes
30-8 ds. H. Végh
6-9 ds. W. Lolkema

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?

EbenezerChurch

Oranjestraat 111



6-7 Kinderoord Brakkeput, 10 a.m.
ds. W. Lolkema & ds. H. Végh
13-7 Br. D. Lopes
20-7 Men's Fellowship—Br. R. James
27-7 Sis. Y. Isidora
3-8 Rev. L. Warren (HC)
10-8 Br. D. Lopes
17-8 Youth & Children
24-8 Sis. Y. Isidora
31-8 VPG-service ds. H. Végh, rev. L. Warren
7-9 Rev. L. Warren (HC)

Fortkerk

Fort Amsterdam



6-7 Kinderoord Brakkeput, 10 uur
ds. W. Lolkema & ds. H. Végh
13-7 ds. W. Lolkema
20-7 ds. W. Lolkema
27-7 ds. W. Lolkema, Taizé-zanggroep
3-8 ds. W. Lolkema, Avondmaal
10-8 leesdienst
17-8 ds. W. Lolkema
24-8 ds. W. Lolkema
31-8 Ebenezer Church, VPG-dienst
ds. H. Végh en rev. L. Warren
7-9 ds. W. Lolkema



Oecumenisch Middaggebed, iedere eerste en derde woensdag van de maand, 12.30 - 13.00 uur:
3 september



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

6-7 Kinderoord Brakkeput, 10 uur
ds. W. Lolkema & ds. H. Végh
13-7 ds. H. Végh
20-7 ds. H. Végh
27-7 zr. Y. Isidora
3-8 ds. H. Végh, Avondmaal
10-8 ds. H. Végh
17-8 ds. H. Végh, startzondag
24-8 zr. Ingrid Haakmat
31-8 Ebenezer Church, VPG-dienst
ds. H. Végh en rev. L. Warren
7-9 ds. H. Végh

Ebenezer Church



Ebenezer Church
Wijk I Phone: 465 3121

Minister

Rev. L. Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:

Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Local Board Team

Elders:

Br. D. Nisbeth 520 3015
(Chair)
Br. D. Martina 733 1628
563 0557
Br. F. James 767 9068 res
Sis. Margery 737 0661
Mathew
(Secretary)

Deacons:

Br. A. Fernandes 524 7036
Sr. B. Lester 868 8206 res
522 1667
Sr. C. Gosepa 515 3081
Sexton
Sr. Hilda Leonard 461 7670 res

Ebenezer: Fellowship, Worship and Work Rev. L. Warren

The Ebenezer Church family has arrived at the half-way juncture of the programme year with a sense of satisfaction about progress made so far. With a good measure of success, we have achieved the programme goals set even as we recognize that there is still much room for improvement.

Given the current commitment level of our members, I think it fair to say that the worship experiences, as well as other activities that contained elements of worship, have been reasonably well attended and supported. This we believe can be attributed in some measure to the Worship Team of young adults and youths which continues to do a great job of creating the proper atmosphere and setting the right tone for the praise and worship of Almighty God. But there is also a wonderful spin-off or collateral benefit from this proper atmosphere and right tone of worship created. It is that it both helps and improves the relational interactions of our intergenerational Church family which is gradually bonding together better, and is encouraging the return to fellowship of some members who had fallen away.

To bolster support for its year mission programme, Ebenezer continues to run off four fundraising activities every year. At the time of writing, two of these activities - namely Fish Fry and Island Rally - have been successfully done. And by the time you receive this edition of VPG News, the third activity: Church Bazaar and Barbecue on Curacao Flag Day - would have also been successfully done. Only the Gospel Concert scheduled for November would be left, and planning for this will begin soon.

One of the priorities of Ebenezer for this programme year is social action to help the needy of the Church and the wider Church community, as stated in our year theme. In this regard, Ebenezer through an initiative of the Men's Fellowship with support from corporate citizens and friends, has been able to effect urgently needed improvements to a home. Also with help from the VPG Diaconie, support was provided for another family in dire need. It is with a feeling of sublime sense of achievement that we thank God for using us as his instrument for the foregoing purposes for which the beneficiaries are truly grateful and satisfied.

Father's Day Worship was attended by a reasonably good number of males. The children and youth presented special items of dance, skit and song to the fathers who were all given a token of love and appreciation. Following the Worship, fathers were treated to a meal and taken for a drive in a "paranda bus" by the youths. Two days later in the same spirit of Father's Day, the Women's Group hosted the Men's Fellowship for a treat and conversation on the father's role in the family. The question as to why so many fathers abdicate their responsibility featured prominently.

There was a special youth evangelism service sponsored by the Young Adults at which persons were encouraged to come to Christ in their youth. A young man shared his personal life story or testimony, pointing out that it was his early Christian upbringing that helped him overcome the challenges he faced when he went to the Netherlands as a youth. The experience was quite touching and we trust that the initiative can be repeated on a regular basis to encourage youths to come to Christ.

Obituary: The Ebenezer family mourns the passing of Bro. Maurisio Leonard, familiarly called 'Honey', who departed this life on Monday June 23. He was laid to rest on Wednesday June 25 after a service of thanksgiving at the El Consolador Funeral Home. May Almighty God grant his soul eternal and blessed rest and peace.

Rev. L. Warren our Pastor will proceed on home vacation during this period. In his absence, Ds. W. Lolkema and Ds. H. Végh can be contacted for any pastoral service between July 6-27 and July 28-August 1 respectively. For any thanksgiving service, home visitation and funeral, the local preachers: Sis. Y. Isidora-Gumbs and Bro. D'arcy Lopes can be contacted.

The Ebenezer family wishes all their friends and supporters a blessed, restful and peaceful summer vacation.

The following are the programme activities for July- August:

July 2: Church Bazaar and Barbecue
July 6: VPG Joint Worship at Brakkeput
July 13: Worship Service of Praise by Bro. D' Lopes
July 20: Worship Service of Praise by Men's Fellowship
July 27: Worship Service of Praise by Sis. Y. Isidora-Gumbs

August 3: Worship Service of Holy Communion by Rev. L. Warren
August 10: Worship Service of Praise by Sis. Y. Isidora-Gumbs
August 17: Worship Service of Praise by Youth & Children
August 24: Worship Service of Bible Study & Congregational Meeting
August 31: VPG Joint Worship by Rev. L. Warren & Ds. H. Végh

Vacancy / vacature

Vacancy exists for the position of Education in Mission (EIM) Secretary for the Caribbean and North America Council for Mission (CANACOM). Please see or ask the accompanying job description and criteria for applicants. Applications are to be submitted to the CANACOM Secretariat: 49 Hope Road Kingston 10, Jamaica, West Indies or by email to canacom1986@yahoo.com on or before August 31, 2014. Applications submitted after this deadline would not be considered.



Fortkerk


**Fortkerk
Wijk 2**
Tel. 747 0691
Predikant

 Ds. W. Lolkema
 Santa Rosa Resort 51-B
 tel: 747 0691
 cell: 512 4828
 E-mail: w.lolkema@gmail.com

Leden van de wijkkerkenraad
Ouderlingen

 Zr. C. H. Gravenhorst 747 7427
 Br. H. B. Beaujon 736 7108
 Br. A. J. Lorier (kerkvoogd) 685 2479
 Zr. C.P. van Gastel 512 9557
 Br. H. A.K. Walters 511 5577
 Zr. G.W. Kwintenberg 518 0205
 Br. J. Snel (kerkvoogd) 560 0900

Diakenen

 Zr. C.E.Vliegthart- 525 3338
 de Mees
 Vacatures!

Kosteres

 462 6873
 Zr. A.H. Palm

Wijknieuws Fortkerk Ds. W. Lolkema

Soms houd je (bij wijze van spreken) je hart vast...

als je leest over de huidige ontwikkelingen in Irak en Syrië. De islamitische beweging Isis is van plan om een kalifaat uit te roepen. Dat is een staat (in andere "gewone" staten) die wordt geregeerd door een opvolger van de profeet Mohammed. In die staat heerst de sharia (islamitische wetgeving). Aan het hoofd van een kalifaat staat een kalief. Deze eist rechtstreeks de politieke erfenis van Mohammed op, lees ik in Wikipedia. Bij het verwezenlijken van de plannen van Isis zijn executies en lijfstraffen aan de orde van de dag. Hoe lang gaat dit nog door? Je ziet waarin religie kan ontaarden: in een heel systeem waarin de meest extreme kant van godsdienst wordt vertaald in keihard "politiek" handelen. En andersom. Ook in de geschiedenis van het christendom zie je voorbeelden van die vermenging. Zaken die mensen belangrijk vinden krijgen een goddelijk etiket. Levensgevaarlijk! Wat moet of kun je als kerk doen?

Als kerk moet je natuurlijk blijven bidden. Niet alleen om vrede in de breedste zin van het woord, maar ook heel gericht om een ontwikkeling waarbij God door zijn Geest menselijk denken zal veranderen. Je moet blijven bidden om kracht voor mensen die door de acties van anderen daar in het Midden-Oosten in vreselijke omstandigheden terecht komen. Maar ook zul je jezelf als kerk consequent en met blijdschap moeten blijven richten op datgene wat echt van God komt. Voor de christelijke kerk gaat het dan vooral om het vele goede wat ons in Jezus Christus is gegeven. En om het vele waardevolle wat – tot onze verwondering – naar ons toekomt vanuit de joodse traditie via diezelfde Jezus van Nazareth. En als je ziet dat er weer eens het één en ander wordt vermengd, dan ZUL je moeten spreken. En natuurlijk moet je ook kritisch blijven op je eigen spreken en handelen. Natuurlijk klinkt het laatste gedeelte van het bovenstaande nogal "correct", met nogal vaak het woord "moeten". Er blijven intussen nog meer dan genoeg moeilijke vragen en lastige dilemma's over...

Gelukkig is er ook veel geluk!

Op maandag 26 mei was ik betrokken bij het kerkelijk huwelijk van Carlos Rosendo Ramirez & Jantine de Wild. Dit was in de Iglesia Reforma aan de voormalige Arowakenweg. Het was een prachtig feest. De mensen van de band speelden en zongen geweldig. En aangezien Jantine docent is op de HJA Schroederschool in Julianadorp was ook haar groep 4 in de huwelijksdienst aanwezig, met een heel mooie bijdrage olv de juf. Dat was het Lied van Ruth, van Stef Bos. Zo iets maakt het feest altijd extra groot. Mijn bijdrage aan de dienst viel ook goed in de smaak. Dus het was echt een heel mooi gebeuren! Op dinsdag 1 juli ben ik de voorganger bij het kerkelijk huwelijk van Anna Ouderkerken en Fokke Jacobi. Zij komen uit Opeinde in Friesland, heel dichtbij onze vroegere woonplaats (lang geleden) Drachten. Ze trouwen op het strand van Blue Bay, eerst burgerlijk en dan kerkelijk.

Op vrijdag 15 augustus ben ik voorganger bij het huwelijk van Freek Gelderblom en Jessy Goris uit Hooglyet, Nederland. Dit vindt plaats in of bij Avila Beach Hotel, aanvang 16.45 uur.

Al deze bruidsparen wensen we natuurlijk van harte geluk. Maar wat nog meer is: Gods nabijheid voor de nabije en verdere toekomst.

Gift

Tijdens mijn pastorale werk op 14 juni ontving ik een gift van vijftig gulden, ter gelegenheid van een bijzondere verjaardag. Masha danki aan de goede gevers.

Allerlei activiteiten liggen op dit moment stil.

Maar...er is weer een oecumenisch Middaggebed op woensdagmiddag 3 september om 12.30 uur in de Fortkerk. Deze keer in het Engels. En de gespreksgroep Doornse Catechismus is op donderdagavond 28 augustus om kwart voor acht in de vergaderzaal van de Fortkerk. De gespreksgroep Tamarijn gaat verder op (nog enigszins onder voorbehoud) dinsdagmorgen 5 augustus om tien uur. De gespreksgroep Zee-landia komt weer samen op maandag 15 september, tien uur vm. Op 27 juli hoopt de Taizé-zanggroep aan onze kerkdienst mee te werken. En op 3 augustus zullen we – ku Dios ke – het Avondmaal vieren. Het aantal kerkgangers in de Fortkerk is momenteel – buiten het toeristenseizoen – niet bijzonder hoog. Daarom nodig ik jou en u extra hartelijk uit om onze kerkdiensten mee te vieren. Zie verder het rooster op blz. 5 van dit blad.

Overgang en examens

Veel jongeren kunnen momenteel de vruchten plukken van een jaar of jaren-lang (hard) werken. Ze zijn over naar een volgend leerjaar of hebben hun eindexamen gehaald. Heel hartelijk gelukgewenst! En als het je dit jaar niet is gelukt, dan hoop ik echt dat je aan het begin van een volgend school- of studiejaar nieuwe moed en energie hebt voor een volgende poging. Er zijn ook volwassenen met een kersvers diploma! Een voorbeeld daarvan: mijn vrouw Marjan slaagde aan de University of the Dutch Caribbean. En natuurlijk heb ik het kerkblad niet nodig om haar geluk te wensen...! Onze zoon Pieter en dochter Maike stuurden in deze dagen allebei digitaal aan ons hun Master-Thesis toe. In totaal bijna 160 bladzijden academisch Engels. Pieter studeert af aan de Universiteit van Amsterdam en Maike aan de Universiteit Leiden. We hebben dus nogal wat te vieren... Dat zullen we over niet al te lange tijd hopelijk dan ook dankbaar gaan doen aan de overkant van de grote plas.

Deze uitgave van VPG-Nieuws

is voor twee maanden. Het is de bedoeling dat het eerstvolgend nummer verschijnt op 7 september. Op de dag waarop dit blad officieel uitkomt (6 juli) zijn we bijna aan het einde van ons ChurchCamp voor

kinderen en jongeren. We hopen dat het weer een spetterend-leuk kamp gaat worden.

Ons eiland heeft ontzaglijk veel moois te bieden. Ik hoop voor u / jou en mezelf dat we allemaal tijd hebben om daarvan in deze zomermaanden wat extra te genieten. Gaat u (jij) evenwel een poosje van het eiland af: geniet ervan en kom gezond en heelhuids weer terug.

En hoe het Nederlands voetbalelftal het er de komende weken verder vanaf gaat brengen, dat zullen we vanaf 29 juni zien. Ze hebben in elk geval heel veel in huis en komen over als een echt en hecht team.

Ten slotte: een hartelijke groet aan jou en u. W. Lolkema

Preeklezen in de Fortkerk

Diana Lorier-Kooi

Zondag 15 juni mocht ik in de Fortkerk een leesdienst verzorgen. Mijn echtgenoot André is officieel preeklezer, maar hij en de andere preeklezer Lia van Gastel waren allebei verhinderd die zondag. Dus wilde ik dit wel op mij nemen. De orde van dienst en preek kwamen uit het boekje Menigerlei Genade (jaargang 100 2013-3) dat ds. Wim Lolkema ons gegeven had ter voorbereiding. De predikant die de orde van dienst en de preek heeft gemaakt is ds. Hans Meijer uit 's Gravenzande. Hem ken ik nog goed omdat we vroeger daar gewoond hebben en regelmatig bij hem in de Noorderkerk kerkten (met tussen de 300 en 700 bezoekers per zondag).

De reacties die ik na afloop mocht ontvangen waren bemoedigend en de dienst had diverse mensen geraakt. Ik heb zelfs nog een kopie van de preek aan iemand gegeven die daar prijs op stelde. Dit alles heb ik laten weten aan onze oud-predikant en hij vond het fijn om te vernemen dat zijn teksten zelfs buiten Europa gebruikt worden. Hij stuurde in zijn antwoord ook nog een mooie foto mee die goed past bij het thema van de dienst "Jezus: flits van God" die hij destijds op de beamer toonde tijdens de preek. Die foto wilde ik u niet onthouden en hierbij via VPG-nieuws met u delen.



Fortkerk, LevendMonument

Marjan Lolkema

Enkele maanden geleden is er een nieuwe impuls gegeven aan de promotie van de Fortkerk als toeristische attractie: Fortkerk, LevendMonument. In samenwerking met het CTB is een prachtige folder uitgegeven die in alle hotels ligt en door het CTB via zijn internationale kanalen wordt verspreid. De sfeervolle foto's laten onder andere ook de mooi overwelfde cisterne in de Fortkerk zien. Deze regenbak is er al bijna 370 jaar, een uniek, onontdekt plekje!

Een bezoek aan Fortkerk, LevendMonument laat nog meer geheimen zien. Weet u de betekenis van de beide ronde gebrandschilderde ramen en kent u het verhaal van de kogel door (in) de kerk? In het kleine sfeervolle museum dwaalt u door de historie van het protestantisme op Curaçao. Zo is er veel te zien, te vertellen, te ontdekken en te beleven in de Fortkerk en noemen we het met recht een LevendMonument.

De kerk en het museum zijn voor individueel bezoek dagelijks open van 10.00 – 13.30 (entree Fl 7,-). Iedere woensdag in de maanden juli en augustus is er om 10.30 uur een ontdekkingsstocht onder leiding van een gids (Fl 12,50). Groepsrondleiding voor uw eigen groep, ook voor kinderen, is mogelijk op aanvraag.

Marjan Lolkema, tel. 7470691. info@vpg-curacao.com

like onze facebooksite www.facebook.com/FortkerkLevendMonument



Vrijwilligers gezocht

Vind(t) je/u het leuk om van Fortkerk, LevendMonument een succes te maken en wilt u uw talenten en tijd hiervoor inzetten? Laat het me weten, dan kunnen we samen bekijken wat het beste bij je past. Ik ga uit van het principe dat alles wat je aandacht geeft en verzorgt, gaat groeien en bloeien. Zo is het ook met je talent. Je hoeft niet perfect te zijn of iets goed te kunnen om je aan te melden. Met elkaar, met lef en improvisatie en met deskundigheid kunnen we bezoekers aan Fortkerk, LevendMonument een mooie ervaring bieden. En voor mijzelf kan ik zeggen: ik krijg er een pracht ervaring voor terug. Ik heb ideeën genoeg, maar nu nog die van jou/u!

Ter Gedachtenis

Harold "Chopi" van der Ree

16 maart 1941 – 21 mei 2014

Prof. Knappertweg 13b

Op vrijdagmorgen 23 mei was ik voorganger in de afscheidsdienst van Harold "Chopi" van der Ree. Dit afscheid vond plaats in crematorium Crefona te Brievengat. Hij is plotseling thuis overleden op de leeftijd van 73 jaar. Net zoals overigens zijn moeder in 1984. Moeder en zoon belden ook allebei op hun eigen moment kort voor hun overlijden iemand op met het bericht dat zij zich niet lekker voelden...

In het geval van Chopi was dat zijn broer Richie, met wie hij een goed contact had.

Chopi ging al op jonge leeftijd naar Nederland om daar zijn opleiding te doen. Maar toen zijn vader overleed kwam hij terug naar het eiland om zijn moeder bij te staan in de zaak: Warenhuis Van der Ree, in de Breedestraat te Punda.

Harold "Chopi" was zakelijk in zijn werk en kende een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En daarnaast was hij artistiek. Dat waren echt twee kanten van hem. Hij speelde gitaar en heeft zelfs een paar walsen gecomponeerd. Hij regisseerde zelf een toneelstuk en had een brede interesse in kunst. En net als zijn broer Richie hield hij erg van koken. Een man met humor, die niet hield van poespas. De "man met zijn lach."

Juist in het crematorium op ons eiland, staande in de familiekamer met het volle zicht op de crematie-oven, beleef ik heel sterk dat we iemands lichaam letterlijk uit handen geven. Maar dat is – ook in het geval van Chopi – iemands *lichaam*. Het mag ons geloof zijn dat Chopi zelf, dankzij Jezus Christus, veilig is bij de levende God.

Mogen allen die hem liefhebben en missen, vooral zijn broer Richie, de troost en de kracht ontvangen die zij nodig hebben. (In de vorige editie van het kerkblad was onvoldoende plaats voor dit Ter Gedachtenis).

W. Lolkema

Emmakerk

	Emmakerk Wijk 3 Tel. 737 3070	Leden van de wijkkerkenraad	Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403 Restauratierekening 25260903
	Predikant Ds. H. Végh Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed Tel: 737 3070 (huis/kantoor) 661 6339 E-mail: jas.vegh@gmail.com Website: www.freewebs.com/vegh	Ouderlingen: Zr. H. Baank (voorzitter) 767 6920 Zr. F. Da Costa Gomez (jeugd) 526 1566 Zr. D. Schrader 528 9530 (kerkvoogd) Br. O. Mulder 516 4919 (kerkvoogd) Zr. E. Velgersdijk, kv 690 8543 Br. R. Buist 733 1609 516 7900	Diakenen: Zr. B. Douglas-Relyveld 690 4665 Zr. R. Plaisier 522 0030 Zr. S. Wiel 693 2612 Kosteres: Zr. C. Gilmoor 668 5785 868 0775

Wijknieuws Emmakerk Ds. H. Végh

Einde van het schooljaar en van het kerkelijk seizoen

Als ik dit schrijf, loopt het seizoen ten einde. De schoolexamens zijn geweest. Misschien moeten sommigen voor bepaalde vakken nog een herexamen doen. Sterkte ermee! De diplomautreiking ligt in het verschiet en daarna studeren...misschien in een ver buitenland.

In de maanden juli en augustus liggen ook veel kerkelijke activiteiten stil, hoewel in augustus de startdienst alweer wordt gehouden. In elk geval mogen we ons de komende periode ontspannen. Sommigen gaan misschien met vakantie, anderen blijven thuis. Ik wens u en jou veel ontspanning toe

Over de volgende *activiteiten* kan ik u en jou berichten in dit dubbelnummer van VPG-nieuws:

Gebedsgroep

In de maand juli is er geen gebedsgroep. Vanaf dinsdag 12 augustus hopen we weer elke dinsdag bij elkaar te komen, van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. "Het gebed van een rechtvaardige vermag veel", zei de apostel Jacobus al. Daarom bidden we voor kerk en wereld, voor jong en oud, voor anderen en voor onszelf.

Catechisaties

De jongerencatechese begint begin september weer. Je hoort daar nog over. Voor de belijdeniscatechisatie kun je je aanmelden bij mij.

Bijbelstudie

De Bijbelstudie begint weer op donderdag 4 september a.s. We komen bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We gaan dan verder met de bespreking van het boek Handelingen der Apostelen.

Beknopte cursus theologie voor gemeenteleden

De cursus pastoraat is afgesloten. We gaan nu verder met een cursus homiletiek. Hoe maak ik een preek? - is daarbij de vraag. We komen bijeen op donderdag 11 september a.s. van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie.

Seniorenmorgen

Op maandag 8 september a.s. hopen we weer bijeen te komen voor de seniorenmorgen en wel van 9.30 tot 11.30 uur in de Flamboyant. We mogen ons steeds verheugen in een hoge opkomst en een levendige discussie. Die discussie ontstaat naar aanleiding van het gelezen Bijbelgedeelte. Intussen is er ook koffie en koek en fris en pastèchi.

Jeugdkamp

Van 4-6 juli a.s. is er een jeugdkamp van onze VPG in Brakkeput. Je kunt je opgeven bij de jeugdouderling of de jeugdraad. We wensen de kinderen en jongeren een fijn kamp toe, met veel ontspanning en inspanning, maar ook met een rijke inhoud. Het kamp wordt op 6 juli afgesloten met een kerkdienst.

Bij de diensten

Op 6 juli a.s. is er een VPG-dienst in Brakkeput. De dienst betekent de

afsluiting van het jeugdkamp. Ds. Lolkema en ik hopen in deze dienst voor te gaan. De dienst begint om **TIEN** uur.

Op 3 augustus a.s. hopen we het avondmaal te vieren. We ontvangen brood en wijn als tekenen van Gods liefde en trouw. In Jezus Christus heeft Hij die laten zien. Brood en wijn mogen ons sterken in ons geloof. Op 17 augustus a.s. is het onze startzondag. Dan starten de activiteiten van onze wijkgemeente weer. We mogen om Gods zegen bidden over deze activiteiten. Jong en oud hopen aan deze dienst mee te doen.

Op 31 augustus a.s. is er een VPG-dienst in de Ebenezer church. Liturg is rev. Leander Warren en ik hoop de preek te houden. Er zal ook een Engelstalige samenvatting van de preek zijn.

Zangdienst

Zoals ik al schreef hebben we op vrijdag 22 augustus a.s. een bijzondere zangdienst. We zingen bekende en onbekende liederen uit het Nieuwe Liedboek. De "onbekende" liederen hebben we trouwens al een keer gezongen, maar we gaan ze opnieuw oefenen onder de deskundige leiding van zr. Jeanette Kroes. Zij staat altijd paraat om ons op orgel of vleugel te begeleiden. Ook het papiamentstalige en Engelse lied worden niet vergeten, want Curaçao is per slot van rekening internationaal georiënteerd. Moeiteloos spreken we verschillende talen. En we mogen weten: de Geest doorbreekt alle grenzen, ook de taalbarrière. Met Pinksteren hebben we het nog gehoord.

Een vriendelijke groet voor u allen,

Ds. Hans Végh.



Jubileum Rincon, Bonaire

Ds. H. Végh

Op 27 mei j.l. bestond de protestantse kerk van Rincon 80 jaar. Dat was aanleiding voor een jubileumdienst, die op die dag werd gehouden in deze kerk. We feliciteren de protestantse gemeente van Bonaire van harte met dit jubileum en we wensen hen Gods zegen toe. De diensten in Rincon zijn in het Papiaments, die in Kralendijk in het Nederlands. H.V.

Nieuws Jet

Jet Baank

De Tijd

Zo snel zit het schooljaar er weer op. Alsof het ieder jaar sneller gaat. De toetsen, de examens en ook de uitslagen zijn achter de rug. De blik van de kinderen en de jongeren is nu gericht op de vakantie. De leerkrachten en de leerlingen hebben daar vast heel veel zin in. Lekker even bijkomen.

Voor allen die over zijn of geslaagd: masha pabien! Voor wie zijn blijven zitten of gezakt is dat zeker niet leuk. Geniet toch van de vakantie en start allemaal volgend schooljaar vol nieuwe frisse moed.

De officiële heropening van Emma

Ja, lieve mensen. Het eerste traject van de Renovatie zit er nu echt op. Op zondag 8 juni (Pinksteren) was het feest bij Emma. We vierden de officiële heropening.

Amarelys zong "Drenta den mi kas" van Jeridee "Deetje" Coco

We luisterden naar Sicilienne van Maria Theresia von Paradis, door Roeland Vrolijk en Inge Laurijssens;

daarna speelden zij Méditation uit Thais van Jules Massenet.

Zr. Magery Stomp droeg een gedicht voor: "Met zijn allen, dat is pas sterk" van Karel Eykman.

Er was Sacred dancing, door onze kinderen: "The Mighty God of Israel" olv zr. Lizanne.

Eva zong "Make you feel my love" van Adèle (Bob Dylan)

Zr. Jeanette Kroes speelde op de vleugel en het orgel. En br. Wilfred Samson op de trompet.

Na de dienst was er een receptie met snacks en bolo in de Emmatuin. Al met al een mooie dienst, een mooi feest. Allemaal masha danki voor jullie medewerking...

Vaderdag

Na de dienst hadden de kinderen elk een mooi gedichtje voor hun papa. Heel fijn om naar te luisteren. Ruben speelde voor de papa's: "Lang zal hij leven" op zijn gitaar. Heel knap, Ruben!!

De vaders kregen bij de deur een oranje anjer. Het was weer feest.

Zieken en Bejaarden

En hoe gaat het met u? De vakantieperiode komt er aan. Men gaat op vakantie. Daardoor krijgt u misschien minder bezoek. Niet getreurd, misschien komt er ander bezoek? Familieleden en vrienden uit het buitenland? Wie weet.... Wij blijven u gedenken in onze gebeden.

Tips voor Tevredenheid

Tevreden zijn voelt geweldig. Tevredenheid staat voor rust, acceptatie, dankbaarheid en ontvankelijkheid. Het bespaart je bovendien heel veel tijd, geld en energie. Leer hoe je meer tevreden kunt zijn met deze tips.

Vakantie en studie

Voor degenen, die op vakantie gaan: geniet, doe voorzichtig en kom weer gezond bij ons terug. Voor de jongelui die het nest verlaten en verder gaan studeren; heel veel succes met jullie nieuwe plek. Pas je snel aan en doe je best.

Hopelijk ontmoeten we elkaar weer gezond en wel in augustus. Een warme groet en Gods nabijheid.

Namens de Kerkenraad, Jet Baank.



Ter Gedachtenis

Adriana Jansje Kullberg – Hofman

10 juni 1920 – 4 juni 2014

Philipsburgweg 16

Op woensdag 4 juni overleed onze zuster mw. Adriana Jansje (Jenny) Kullberg – Hofman in de hoge leeftijd van 93 jaar. De afscheidsplechtigheid vond plaats op Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni, in de Kapel van Hofi Bottelier. Dat was de dag voor haar verjaardag. Daarna is zij aldaar begraven. Daar is ook vanaf zijn overlijden in 1986 de laatste rustplaats van haar man Leo.

Jenny Hofman werd geboren in Rotterdam. Ze deed daar haar eerste werkervaring op, ook in moeilijke oorlogsjaren. Na hun huwelijksdag begin 1946 vertrokken Leo Kullberg en Jenny Hofman naar Curaçao. Ze werden een danspaar en gaven les. En ze werden de ouders van hun dochter Lony.

In 1952 besloten ze de Hollandsche Bakkerij aan de Ilandweg over te nemen. En tot 1969 draaide het bedrijf op volle toeren. De Shell-raffinaderij was een heel goede klant. Zr. Kullberg stond in de winkel. Ze was de vrouw met de glimlach – en dus kwamen klanten maat wat graag bij haar terug. Maar vanaf het beroemde en beruchte jaar 1969 ging het met de Bakkerij minder goed. Er veranderde veel op het eiland. Na het overlijden van Leo in 1986 verkocht zr. Kullberg de zaak. En vanaf 1989 heeft ze nog een jaar of veertien – tot haar 83^e! – flink gewerkt voor de Beurs- en Nieuwsberichten.

Jenny Kullberg was optimistisch en gelovig. Hulpvaardig en dienstbaar. Voor alles wat ze in haar leven ontving was ze intens dankbaar. Ook voor de "kleine" dingen. Haar dochter Lony was haar vriendin!

In de laatste jaren ging ze achteruit. Het werd steeds moeilijker om met haar een gesprek te voeren.

Tot haar levenseinde op 4 juni. We hebben deze mens dankbaar herdacht op de Tweede Pinksterdag, na het lezen van Psalm 23. In het vertrouwen dat onze God ook haar kent en dat Jezus Christus ook voor haar zijn leven gaf hebben we Jenny Kullberg uit handen gegeven. Heeft het zo moeten zijn? Op de dag na haar overlijden stond in de krant dat de Hollandsche Bakkerij voor de derde keer failliet was verklaard. Alsof mw. Kullberg het bedrijf had meegenomen in haar laatste adem?!

Mag Jenny Kullberg rusten in vrede. En mogen allen die zr. Kullberg hebben liefgehad – vooral dochter Lony en schoonzoon Levien – kracht van onze God ontvangen in deze en de komende tijd.

W. Lolkema. (Vanwege de vakantie van ds. Végh leidde ik deze plechtigheid.)

Kerk en Jeugd



Jeugdraad:

Zr. F. Da Costa Gomez 526 1566 (c)
Zr. W. Kwintenberg
Ds. W. Lolkema
Zr. L. Sampson
Bo-anne Bos
Luna van der Bunt
Egmond Valks



In memoriam

Jan Leendert Schipper

Op 29 mei j.l. is op 72-jarige leeftijd overleden Jan Leendert Schipper, na een ziekbed van enkele jaren. Door zijn ziekte waren de laatste jaren niet gemakkelijk voor hem. Hij kon niet meer actief zijn zoals hij gewend was. Hij verlangde er daarom ook naar om heen te gaan.

Jan Schipper is op 27 juli 1941 geboren op Curaçao. In zijn goede jaren hebben we hem leren kennen als een humoristisch man, heb ik begrepen. Hij was met iedereen goed. Hij was nooit boos op zijn kinderen. Maar hij zei wel wat hij dacht. Hij was een goede vader. Hij nam zijn kinderen en ook anderen mee met zeilen en zwemmen. Hij bezocht met hen landhuizen en leerde hen over de geschiedenis van Curaçao. Hij hield van lekker eten en als het kon kookte hij zelf. Hij hield van gezelligheid. Hij was vrijgevig.

Jan Schipper heeft verschillende werkkringen gehad. De luchtvaart had zijn hart. Hij werkte als boordwerktuigkundige of piloot bij verschillende luchtvaartmaatschappijen. Later werkte hij als mecanicien aan de grond. Hij werkte ook bij Shell en op Schiphol in Nederland. Na zijn pensionering hield hij zich bezig met het verkopen van huizen.

Jan Schipper sprak weinig over zijn geloof. Toch ging hij vroeger, samen met zijn vrouw, naar de kerk. Hij liet zijn kinderen dopen. Hij wist van een hiernamaals. Hij wist van God die met ons meegaat, ons leven door. Van die God lezen we ook in Psalm 130.

Op 3 juni j.l. hebben we afscheid van hem genomen in een dienst in de kapel op de begraafplaats Bottelier. In deze dienst stond Psalm 130 centraal. De dichter roept in zijn ellende tot God. Hij weet dat God hem kan helpen. Ook weet hij dat we als zondige mensen niet kunnen bestaan voor God. We hebben vergeving nodig. Door Jezus Christus heeft God ons die vergeving gegeven. Daarom mogen we steeds hopen op de God van Israël. Na de dienst werd Jan Schipper bijgezet op de begraafplaats aldaar.

God trooste zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie.
Ds. Hans Végh.

Diakonie

Helpen waar geen helper is



Voorzitter: Lia Vliegthart-de Mees
vliegthart@gmail.com 525-3338

Secretaris:

Penningmeester: Friedeman Hasselbank
friedeman@hotmail.com; 661-0163

Overige leden: zie wijkberichten

Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

Van de voorzitter

Lia Vliegthart

De diaken als "voortrekker" in de bestrijding van armoede.

Het jaar 1998 werd ooit door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de armoebestrijding. Dat is inmiddels al zestien jaar geleden. Zijn de omstandigheden nu veranderd? Is er minder armoede? Wie zijn de armen van vandaag?

In veel gevallen komen mensen door omstandigheden en ontwikkelingen in hun eigen leven in armoede terecht: door het verlies van hun baan, door echtscheiding, door het verlies van de partner of door ouderdom. Of doordat een vrouw alleenstaande moeder wordt. Daarnaast zijn er veel arme mensen die van generatie op generatie leven aan de zelfkant van de samenleving.

Wat kunnen wij hieraan doen? Staan wij hier machteloos tegenover? Eén van de taken van diakenen is om gemeenteleden erop te wijzen hoe zij de arme mensen tegemoet kunnen treden. Wat wordt bedoeld met een diaconale houding? Wij kunnen de mensen geen toekomst geven. Maar wij kunnen hen wel een helpende hand toesteken zodat zij zelf opstaan en bouwen aan hun eigen toekomst. U kent de uitdrukking wel: wij willen ze geen vissen geven, maar hen zelf leren vissen! Een diaconale houding betekent dat je ter beschikking staat. In het uitsteken van elke helpende hand zie je ook wederzijdsheid. Een dienende houding is: ter beschikking staan, maar niet afhankelijk maken.

Diakenen zijn voortrekkers van de gemeente. Zij willen de diaconale houding stimuleren. Als er in de Bergrede staat: "Jullie zijn het zout der aarde", dan heeft dat betrekking op iedere mens. De diakenen zijn dus "smaakmakers" die daarin vooropgaan. Materiële hulp is niet het eerste, al kan ook dat van groot belang zijn. Het eerste is: iemand proberen haar/zijn zelfvertrouwen terug te geven. "Wat jou is overkomen, kan mij ook overkomen". Die arme, die ander, is een mens met een naam en een gezicht en een levensgeschiedenis. Daar moeten wij bij stilstaan. En daar horen ook woorden van God bij. Die woorden hoeven er niet zo dik bovenop te liggen, maar je mist ze wel als zij er niet zijn; net zoals we zout missen in gerechten. Woorden van God doortrekken niet alleen het gemeentelven, maar ook de samenleving. De gemeente wordt misschien kleiner, maar zout blijft de "smaakmaker"!

Maar: wij moeten wel alert blijven. Wanneer kunnen wij de mensen loslaten? Gaan zij zelf ook wat ondernemen? Of blijven zij stilzwijgend alsmaar op ons rekenen? Hier moeten wij voor waken. Diaken-zijn is een goed streven en een mooi ambt. Het is dankbaar werk, naast al het overige werk wat er gedaan wordt. Maar het is ook goed voor een diaken om zich af en toe te verplaatsen in degene die zij of hij probeert te helpen. Hoe zou het zijn als wij zelf hulp nodig zouden hebben? Zouden wij ook blij zijn met diaconale hulp? En met de manier waarop die gegeven wordt?

Alles wat wij krijgen, wordt verdeeld onder mensen die het goed kunnen gebruiken. Heeft u huisraad, kleding of andere bruikbare artikelen over: u kunt ze aan ons kwijt. Wij maken er anderen, die helemaal niets hebben, blij mee.

Ik hoop dat u ons blijft ondersteunen in het werk dat wij graag willen blijven doen!

Centrale Kerkenraad

Voorzitter: Hanco de Lijster	hanco.de.lijster@gmail.com	510 4753
Scriba: Krijnie Wout-de Geus	krijniewout@hotmail.com	513 8909
Enenezer church: Desta Nisbeth	destanisbeth@yahoo.com	520 3015
Emmakerk: Farida Da Costa Gomez	faridadcgomez@hotmail.com	526 1566
Fortkerk: Wim Lolkema	w.lolkema@gmail.com	747 0691
Consistorie: Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	767 6920
Ministerie van predikanten		
Leander Warren	LeanderWarren@yahoo.com	465 70 61
Kerkvoogdij: André Lorier	Lorier.kooi@gmail.com	685 24 79
Diakonie: Lia Vliegthart-de Mees	vliegthart@gmail.com	525 33 38

Van de praeses

Hanco de Lijster

Tijdens de VPG-gemeenteavond van 5 juni 2014 heeft de Kerkvoogdij (KV) de jaarcijfers van 2013 gepresenteerd. Deze waren reeds eerder door de kascommissie goedgekeurd. En tijdens de vergadering van de Centrale Kerkenraad (CK) van juni is door de CK décharge verleend. Meer informatie over de cijfers vindt u in de rubriek van de KV "Geef om uw kerk".

De opkomst - en dus de getoonde interesse - voor deze bijeenkomst viel tegen. Er kwamen minder gemeenteleden dan vorig jaar. En dat terwijl, na de duidelijke en professionele manier waarop de cijfers vorig jaar werden gepresenteerd en uitgelegd, ik dit jaar meer leden had verwacht. Misschien was de bijeenkomst wel te eenzijdig. Tijdens de evaluatie door de CK is besloten, mede op advies van de wijkkerkenraad van de Fortkerk, om in oktober of november van dit jaar weer een gemeenteavond te houden. Op die avond wordt niet alleen de begroting voor 2015 gepresenteerd, maar zullen ook andere onderwerpen binnen de VPG aan het bod komen. Hopelijk trekt dat meer belangstellenden.

In aansluiting op de vergadering van de Raad van Kerken van 22 mei jl over de stijgende criminaliteit op Curaçao, waar ik deze rubriek in de juni-editie van dit blad mee opende, heeft er op zaterdag 21 juni jl een vervolg- vergadering over dit onderwerp plaatsgevonden. De moderator van deze vergadering was br. D'arcy Lopes. Er werd een presentatie gegeven door pastoor Gilberto Bakhuis aan de hand van het jaarverslag 2013 van het Openbaar Ministerie. Zr. Meyrtha Leetz, van SEDA, gaf een presentatie over de mogelijke oorzaken van de criminaliteit. Het aantal drop outs van het secundair onderwijs te Curaçao is 61% en de jeugdwerkloosheid is 37%. Schrikbarend hoge percentages! Leg daarnaast het gegeven dat 40% van de huishoudens moet rondkomen met minder dan duizend gulden per maand (dit is beneden het minimumloon) - en één belangrijke oorzaak van criminaliteit wordt duidelijk.

SEDA probeert met haar beperkte middelen de drop outs op te vangen en hen dmv training en opleiding een kans te geven op een goede toekomst. Hoewel we dankbaar mogen zijn voor het mooie werk dat SEDA doet, lijkt het echter een druppel op de welbekende gloeiende plaat. Droevig dat deze stichting het zonder de nodige overheidssubsidie moet doen.

Tijdens de rondvraag bleek dat het de aanwezigen zeer duidelijk was dat er nog veel moet gebeuren.

Ondertussen is het juli. De rapportcijfers zijn bekend en zo ook de examenuitslagen. Tegen beter weten in hoop ik dat iedereen is overgegaan en zijn/haar diploma heeft behaald. We mogen nu vakantie gaan vieren. Veel plezier toegewenst! Voor wie in de vakantie naar het buitenland gaan: vergeet niet terug te komen, we hebben jou en u nodig! En dit geldt uiteraard helemaal voor degenen die in het buitenland gaan studeren. Hoed je voor onze "braindrain" en kom na je studie terug naar Dushi Korsow.

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.

Restauratie Fortkerk

Wat kunt u doen?

Het onderhoud van de Fortkerk is achterstallig. Wekelijks doet het velen van u pijn om te zien hoe het verfwerk eruit ziet. Soms letterlijk: dan waaien er zelfs schilfers in je oog. En vaak moet je je broek of rok afkloppen als je in de bank gezeten hebt. En dan heeft koster Aurelia Palm vlak voor aanvang van de dienst zelfs nog even een doek over de banken gehaald...

Om iets te doen aan het achterstallig onderhoud van de Fortkerk - en dan met name het lekkende dak en het daardoor afbladderen van het verfwerk - is in maart de Stichting Behoud Fortkerk opgericht. In het bestuur zitten: mevrouw M. Lolkema en de heren J. Snel (secretaris), E. Groeneveld (penningmeester), J. Vreekamp en A. Lorier (voorzitter). En als adviseurs zijn nauw betrokken: de heren G. Schmit van Monumentenzorg en de architect A. van der Woude.

Eerst is door het bestuur bepaald wat er allemaal gedaan moet worden en in welke volgorde. En de deskundigen adviseren heel duidelijk: pak eerst het dak aan en daarna pas het verfwerk. Anders is die verfbeurt weggegooid geld. Het bestuur is op dit moment druk bezig met het opvragen van offertes om exact te bepalen hoeveel dit alles gaat kosten.

Daarnaast zijn er leden voor het comité van aanbeveling gezocht en gevonden. Concreet hebben de volgende vier personen toegezegd om het werk van de Stichting Behoud Fortkerk te ondersteunen:

Mevrouw L.A. George - Wout (gouverneur van Curaçao)

De heer F.M. Goedgedrag (oud-gouverneur van Curaçao)

De heer J.M. Saleh (oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen)

De heer M. van der Plank (oud-gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen)



Vanaf nu willen wij ons regelmatig bij u melden via o.a. VPG-Nieuws over de voortgang van ons werk. We zullen daarbij het volgende (oude) logo uit 1991 gebruiken, dat met dank aan de dochter van een bestuurslid in een modern jasje is gestoken (dankjewel Joanne):

U kunt ons ook heel goed helpen door geld te geven. Kort geleden is er een bankrekening geopend waarop u giften kunt (laten) storten: MCB-bankrekening 26392809 ten name van Stichting Behoud Fortkerk. Verder zijn er allerlei initiatieven opgestart door bestuurslid Marjan Lolkema onder de noemer van Fortkerk-Levend Monument, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan het werk van onze Stichting. Elders in VPG-Nieuws kunt u hier waarschijnlijk meer over lezen. Tevens heeft Marjan geholpen om een prachtige folder te laten ontwikkelen in samenwerking met het CTB en verzorgt zij deze zomer diverse rondleidingen om de geheimen van de Fortkerk te delen.

Als laatste mededeling kan ik u melden dat de wijkkerkenraad van de Fortkerk besloten heeft om éénmaal per maand de uitgangscollecte onderaan de trap te bestemmen voor de restauratie van de Fortkerk. Op de vierde zondag van de maand is de opbrengst van deze collecte dus rechtstreeks voor dit doel. Wij hopen op uw ruimhartige bijdrage!

André Lorier
Kerkvoogd



Kerkvoogdij

De kerk is van blijvende waarde



Voorzitter: Andre Lorier
Fortkerk: André Lorier, Joop Snel, Erik Groeneveld
Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder, Elma Velgersdijk
Ebenezer church: Franklin James

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar één van de rekeningen van de VPG:
RBTT: 1183036
Maduro: 90091204
Giro: 559911
 o.v.v. kerkelijke bijdrage

Geef om uw kerk

André Lorier

Donderdagavond 5 juni vond in de Flamboyant de gemeentevergadering plaats waar de jaarcijfers 2013 en de begroting 2014 gepresenteerd zijn. Op die manier is inzicht gegeven in de financiële situatie van de VPG en is er tevens verantwoording afgelegd. Diegene die nog belangstelling heeft voor de cijfers 2013 kan een aparte afspraak maken met de Kerkvoogdij (KV) om deze in te zien of om de presentatie toegestuurd te krijgen. U kunt daartoe contact opnemen met ondergetekende of via het Kerkelijk Bureau uw belangstelling hiervoor kenbaar maken.

Die genoemde avond kon ik nog niet een analyse met u delen over de vaste vrijwillige bijdragen (VVB). Wel over de wekelijkse collecte opbrengsten voor de Kerkvoogdij. Ik heb u toegezegd daar via VPG nieuws op terug te komen. Daarom ontvangt u hierbij inzicht in de cijfers 2013 over de vrijwillige bijdragen versus voorgaande jaren.



Al eerder is hier gemeld dat wij als Kerkvoogdij verheugd zijn over de toename van de VVB in 2013 versus 2012 en 2011. Alle drie de wijken tonen een (double digit!) groei. Als we kijken naar het aantal betalende leden dan is die ontwikkeling zorgelijk. Een steeds kleiner wordende groep draagt bij. Zeker als we daar oude cijfers uit begin deze eeuw naast zetten, is die forse daling bij alle wijken goed te zien. Lichtpuntje is wel dat er in 2013 239 betalende leden waren, terwijl dit er in 2012 nog maar 234 waren (en in 2011 244 leden). Mooi om te vermelden is verder dat de groep 'blijvers' guller geeft.



Met het bovenstaande hoop ik u enig inzicht te hebben gegeven in de VVB opbrengsten. En ik besluit graag met de gebruikelijke woorden: "Geef om uw kerk". U kunt uw kerkelijke bijdrage 2014 overmaken op één van onze bankrekeningen genoemd in de kop van dit artikel.

André Lorier
 Voorzitter Kerkvoogdij VPG

Ingezonden

Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie



Tips voor het schrijven:

- Schrijf kort en helder
- Geef uw tekst een titel
- Schrijf vanuit het positieve
- Vermeld uw naam

Kerkrestauratie met geld van de mens- en milieuvervuilende olieindustrie??

Rob van Buiren

- een reactie op en instemming met: Gedachten en vragen van een 'gelovige atheïst' – P.J. Boodt

- mede n.a.v. Redactioneel juni 2014: als lezer gestimuleerd mijn mening te verwoorden

Jan Boodt stelt een vraag die je als kerk 'ter zake' moet noemen. Een vraag waar je als kerk niet omheen kunt. Zijn hele artikel lezend moet je m.i. zeggen dat hij die vraag -door haar zo te stellen- tegelijk beantwoordt. En wel met een overtuigd (en overtuigend?) nee! Juist omdat ik het geheel eens ben met dat nee, gebiedt de eerlijkheid te vragen: wat is het resultaat van een weigering van dat geld voor een kerkrestauratie? Het antwoord daarop bevat m.i. twee constatering:

1) de kerkrestauratie zou moeten worden uitgesteld en het daarvoor benodigde geld zou elders gezocht moeten worden – en dan, lijkt mij, vooral bij de mensen van de kerk zelf. (zouden we als kerk deze consequentie op de koop toenemen?)

2) in hoeverre de weigering 'begrepen' zou worden buiten de kerk: door Isla, overheid en publiek - is niet met zekerheid te zeggen. Maar de kerk zou daarmee wel een heel helder signaal hebben afgegeven van datgene waar zij voor staat. Je zou dat een 'publiek getuigenis' kunnen noemen waarvan mensen zeker zouden opkijken met verbazing; om er vermoedelijk verder over na te denken.

Nu gaat de vraag van Jan Boodt in zijn artikel veel verder. Zij staat in het kader van een aantal andere ethische vragen, zoals: staat de VPG nog midden in het leven? Wil deze kerk nog een rol vervullen t.a.v. de grote problemen in deze wereld? En speciaal voor Curaçao: bij alles wat hier gebeurt? Zou het voor ons belangrijker zijn dat de kerk wordt gerestaureerd dan dat de gezondheid van de Curaçaose bevolking gaat verbeteren? Wat is het wereldbeeld dat de VPG voorstaat en hoe draagt ze dat uit? Durft de VPG zich sterker maatschappelijk te profileren? Mij dunkt dat Jan Boodt naar aanleiding van die centrale vraag nog veel meer aan de orde stelt! Hij blijkt de kerk op te roepen tot een voortgaande bezinning op de grote ethische vragen van onze tijd.

Van de vroegere Emmakerk-predikant Bert ter Schegget, later hoogleraar theologie en ethicus te Leiden, heb ik geleerd dat die ethische bezinning op de grote vragen de inhoud is van het gebed van de gemeente! Die gemeente bidt: G/d, wat moeten wij doen? Als je het zo zegt, zal de kerk ook niet vooral met stellingen naar buiten komen, maar mensen helpen om de goede vragen te stellen! En met die vragen is de agenda van de gemeente volop gevuld.

Zo kan de misschien op het eerste gezicht pijnlijke vraag: 'oliegeld voor kerkrestauratie?' zinvol en vruchtbaar uitwerken voor die gemeente die ervoor durft te kiezen (ook) op deze wijze te 'bidden'!

Met wat ik o.a. heb geleerd als belangrijk m.b.t. die ethische bezinning, wil ik eindigen:

a) 'Alleen het negatieve, het kwaad en de afweer van het kwaad is zeker; het goede echter ligt in het donker van wat (nog) gecreëerd moet worden' (Felix Weltsch). Vrij vertaald: het is bijna altijd duidelijk wat niet-goed/slecht is....maar om het goede te doen moeten we creatief (!) aan het werk.

b) Het grote kwaad is meestal niet datgene wat wij helemaal fout doen, maar wat wij na-laten.... Een enkel voorbeeld: we zwijgen als we een 'ander' geluid moeten laten horen. We komen niet in verzet tegen zaken waarvan we weten dat ze niet door de beugel kunnen. We zijn vaak – even - niet verantwoordelijk in het verkeer. We nemen niet de moeite publiekelijk en helder de heersende mening tegen te spreken in wat we zeggen en in wat we doen. Wat wij *niet* waren...wat we *niet* zeiden... dat doet ons het meest schuldig staan....

En met de hoop op meerdere reacties zeg ik: waar een kerkblad-artikel toe kan leiden...!

Rob van Buiren.

Voor u gelezen

De handdruk van de ouderling van dienst.

In Kerkinformatie, het maandblad van de Protestantse Kerk in Nederland, las ik de volgende vraag en het daarop volgende antwoord.

Vraag: Ik ben binnenkort voor het eerst ouderling van dienst. Wat moet ik zeggen als ik de dominee een hand geef? U hoeft niets te zeggen. In elk geval niet zoiets als 'succes' of 'sterkte'. U geeft gewoon een stevige hand en kijkt de voorganger goed aan. Als u er toch iets bij wilt zeggen, wens de voorganger dan Gods zegen toe. Dat is bijbels en kort en krachtig. De voorganger zal daarop waarschijnlijk antwoorden met 'Amen'.

De handdruk is overigens wel belangrijk en het is ook goed dat heel de gemeente deze kan zien. Je kunt eraan zien dat de eredienst de verantwoordelijkheid van de kerkenraad is. Door deze handdruk laat u zien: de voorganger heeft het hier niet voor het zeggen, maar spreekt in opdracht van de hele gemeente, en in medeverantwoordelijkheid van de kerkenraad. We hebben als protestantse gemeente geen 'heilige' priesters, maar we zijn ook geen domineeskerk! De voorganger staat in haar / zijn ambt en is in het bijzonder geroepen tot deze dienst, maar de hele gemeente is erbij betrokken. Dat zie je allemaal in deze handdruk.

U kunt als ouderling dan ook na de dienst niet weigeren de hand te geven: de kerkenraad is altijd verantwoordelijk. Zei de voorganger iets in de dienst dat vreemd op u overkwam of waar u het niet mee eens was, praat daar dan in de consistorie rustig over na. Of bel de voorganger later in die week nog eens op, voor een goed gesprek.

En voor mij (WL) persoonlijk betekent de handdruk ook: we staan er samen voor, als kerkenraad en als gemeente. Als dominee sta ik weliswaar tegenover de gemeente, maar dat laat onverlet dat wij SAMEN de eredienst – en dus Gods goedheid - vieren. Dat probeer ik ook altijd duidelijk te maken aan gemeenteleden die iets lezen of vertellen of spelen in de kerk. We vieren samen. Wie voor in de kerk staat, is en blijft deel van het geheel. Hieruit spreekt misschien een vrij "nuchtere" ambtsopvatting, maar mijns inziens past deze wel bij onze tijd. (W. Lolkema.)



VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie

Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...

Ik zoek...

Wie kan mij helpen?

Zoekt u een **hulp in de huishouding, een oppas** of een **handje in de tuin**? De diakonie kent mensen die graag willen werken. Lia Vliegthart-de Mees

Heeft u **bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed** enz. over? De diakonie kent mensen die dit goed kunnen gebruiken. vliegthart@gmail.com; 525 3338

Aangeboden

2 **éénpersoons klamboes** met baldakijn, omtrek 850 cm (afgewerkt met fluwelen rand en biezen en 1050 cm (met tekst Dreaming). Fl 25,- ps
1 **tweepersoonsklamboe** met baldakijn, omtrek 1500 cm. Fl 25,-
Nieuw **koffiezetapparaat**. Fl 30,-
Marjan Lolkema

Opbrengst voor restauratiefonds Fortkerk

Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2013 en/of 2014 over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar en uw naam of betaal contant op het kerkelijk bureau.



Verkoop en verhuur van chalets



RECREATIE
P A R K

BEN'S DREAM

de Rimboe

Recreatiepark Ben's dream de Rimboe ligt midden in de Veluwe bossen. Goed uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland. Wel eens gedacht aan een eigen chalet of tweede huis met koop- of huurgrond?

Ben en Mia Oppelaar
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl



Verkoop

Cadeaupakketjes Fortkerk, LevendMonument

- * Lepeltjes, pennen, koelkastmagneten, ansichtkaarten, tegeltjes, borduurpakket Fortkerk en Handelskade
- * Boek Tussen Dood en Recht; Els Langenfeld
- * Naïeve tekening Fortkerk van Fred Breebaart
- * Drijfhoutmagneet met Fortkerk

(ook op bestelling)

mar.lolkema@gmail.com 7470691

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop-, trouw- of belijdenisgeschenk. Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.

Met Elkaar



Aanbod

MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeenteopbouw.

Contactpersoon Marjan Lolkema-van Vuuren. mar.lolkema@gmail.com; 7470691. Voor het **aanbieden van uw dienst** en voor het krijgen van informatie over de spelregels. Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

Coming soon

Schilderles door Nel An van Eene-naam
Mozaïek workshop door Lia Vliegthart
Een cadeautje voor mezelf, om te vieren met elkaar, door Maria Muller. U kunt zich al aanmelden!

Wiskundebijles

Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights. Nadere informatie en voorwaarden: Friedeman Hasselbaink friedeman@hotmail.com; 661-0163

Pancakes@sunset

Kom bij ons thuis op de porch met prachtig uitzicht op zee, genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsondergang. 4-8 personen, u kunt zich ook individueel opgeven. De eerste vrijdag van de maand van 17.30-20.00 uur. Rif St. Marie.



F 15,- plus F 5,- materiaalkosten p.p. Esther en Pieter-Jan van Roon
Email: esthervanroon.spoorbuurt@gmail.com 8649944 / 5192697

ONTDEKKINGSTOCHT FORTKERK, LEVENDMONUMENT

HET GEHEIM VAN DE FORTKERK

Maak een leuke rondleiding en boek een ontdekkingstocht in en om de Fortkerk, LevendMonument. Op de muur van het fort waant u zich even in de geschiedenis, u ontdekt het geheim van de Fortkerk en u ervaart iets van een wonder. Verwonder u over het monumentale karakter van deze oudste kerk van Curaçao. De Passaat zorgt binnen voor een heerlijke verkoeling.

Rondleiding met gids:

U kunt aansluiten bij deze ontdekkingstocht, voertaal Nederlands.

Duur rondleiding 1,5 uur
Kosten Naf 12,50 p.p. Opbrengst voor restauratiefonds Fortkerk.

Voor wie? **Gasten en bewoners van nos dushi Korsou**
Wanneer? In de maanden juli en augustus 2014, woensdag ochtend 10.30 uur

Waar? Verzamelen bij de trap van de Fortkerk. (door de poort onder het Gouverneurspaleis, ook als er security staat)

Opgave en info Marjan Lolkema-van Vuuren
info@vpg-curacao.com
7470691

Fortkerk, LevendMonument
Fort Amsterdam
www.facebook.com/FortkerkLevendMonument
info@vpg-curacao.com
tel. 461-1139/747-0691