

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Kerk naar binnen, kerk naar buiten ds. W. Lolkema

Een huis voor de ziel

Met genoeg las ik in de afgelopen weken het boek "Een huis voor de ziel" (uit het jaar 2010) van Dr. H.P. de Roest, hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen, Nederland. Ik denk dat het boek ook iets te vertellen heeft voor onze situatie. Als VPG-ambtsdragers zijn we immers al geruime tijd bezig met bezinning op onze identiteit en ons beleid. Vandaar dat ik er in ons kerkblad aandacht aan besteed. Ik heb ook wel een paar vragen bij het boek, maar ter wille van de ruimte noem ik die nauwelijks omdat ik liever wil vertellen wat ik al lezend heb meegeregren.

De weg naar binnen

In zijn eerdere boek "En de wind steekt op!" uit 2005 voert De Roest een stevig pleidooi voor communicatie en dynamiek naar buiten. Die gedachte is ons wel vertrouwd. We moeten ons als kerk positioneren in de samenleving. En deze digitale samenleving biedt daarvoor talloze mogelijkheden.

Men moet weten dat en waartoe we er zijn – ook al doen we daar als VPG wellicht te weinig aan. Maar toen prof. De Roest vervolgens met dit boek het land Nederland introk, merkte hij dat veel kerkmensen juist verlangen naar het *delen* van geloof en naar mogelijkheden om geloof en dagelijks leven met elkaar te verbinden. Daarom heeft hij dit volgende boek geschreven.

Belangrijke vragen zijn dan: word ik gekend en gewaardeerd in mijn geloofsgemeenschap? Is er ruimte voor het uitwisselen van geloofservaringen? WAT geloof ik eigenlijk? De conclusie van De Roest is dat de weg naar binnen als basis bijzonder belangrijk is voordat je de weg naar buiten gaat. Bovendien moet je – om te kunnen geven en doorgeven – eerst hebben ontvangen. Hij noemt dit de soulfilling ministry van de kerk. Kerkelijke voorgangers wordt dan ook geleerd om in hun pastoraal

bezoekwerk niet in de "veilige" omgeving van informatieve vragen te blijven hangen, maar werkelijk dieper te gaan.

Niet alleen woorden

De weg naar binnen hoeft niet altijd gepaard te gaan met veel woorden. Iemand die de sluiting van zijn kerkgebouw had meegemaakt, vertelt: "Ik mis nu de ramen van onze kerk. Het allermooist vond ik het torenraam in het voorjaar of de herfst, als de zon erdoor scheen en de preek niet zo boeiend was. Ik keek ernaar en werd er vol van. Het licht speelde er zo mooi doorheen. Het torenraam symboliseerde

de Goede Herder. Ik voelde mij werkelijk gekend." Kent u, ken jij ook zo'n ervaring?

De Roest is ervan overtuigd dat spiritualiteit het best wordt gediend door een meditatieve, lyrisch-zingende en luisterende omgeving. En dat geldt ook voor de pastor-voorganger. Dit inzicht wordt vandaag de dag nogal eens bedreigd door de steeds grotere druk op organisatie en management, ook binnen de kerk.

Het geheim en de juiste taal

Bij het gaan van de weg naar binnen is de disciplina arcani van belang. Dat is een term uit de zeventiende eeuw (die al bekend was in de tijd van Augustinus, vierde en vijfde eeuw na Christus) en die in de twintigste eeuw opnieuw werd gebruikt door Dietrich Bonhoeffer. Je kunt die term vertalen met "leefregel / ordening voor het geheim". Hij bedoelt daarmee dat de kerkplek een ruimte is waar het geheim niet wordt verklaard of definitief is begrepen, maar wordt bewaard. En wel door het onderhouden van de relatie, waarvan het initiatief ligt bij God.

Maar we moeten wel blijven beseffen in welke situatie we anno nu kerk zijn. De tijd van "zware" sociale verbanden is voorbij. Mensen verbinden zich vooral aan "lichte" gemeenschappen waar dynamiek en flexibiliteit heersen, met veel gelegenheid om de groep te verlaten. Maar in zo'n lichte gemeenschap,



September 2014

1-2

Hoofdartikel

Ds. W. Lolkema

2-3

Meditatie

Rev. L. Warren

4-5

Informatie:

Bijbelleesrooster
 Kerkdiensten

6-11

Berichten uit de wijken

12-14

Diakonie
 Centrale kerkenraad
 Kerk en jeugd
 Kerkvoogdij

15

Ingezonden

16

VoorElkaar en
 MetElkaar

daar binnen, mag het wel ergens over gaan. En dan is het goed als er een taal klinkt die herkenbaar is. En waar een mens zich gekend weet.

Even apart gaan zitten

De Roest beschrijft de “binnenkant” (eigenlijk de kerkdienst) op verschillende manieren. En de wijze waarop hij dat doet is werkelijk aanstekelijk! Hij definieert de kerkdienst als “even apart gaan zitten op de zondagmorgen”. Natuurlijk gaat het om het luisteren naar de *Bijbel* en om het instappen in een bijbelverhaal. Maar ook om het vieren van een feest. Want wat is eigen aan een feest? Dat we allemaal samen zijn. En datgene wat gebeurt, onderbreekt de alledaagsheid van ons bestaan; natuurlijk hoort daar wel de taal van de relatie bij. Dat gebeurt allemaal in een kerkdienst. Zingen is belangrijk, ook dat hoort bij een feest; daarin vervagen de grenzen die mensen normaal gesproken van elkaar scheiden. En al zingend uit je niet alleen je geloof, maar zing je jezelf ook het geloof van een lieddichter – ondersteund door de melodie – te binnen. Daardoor stijgt je ook boven je eigen geloof en twijfel uit. En zelfs een preek kan een feest zijn. Tenminste, als de prediker door de Bijbeltekst bezielde is geraakt en dat ook laat blijken. Voorwaarde voor een goede preek is ook dat de voorganger het dagelijks leven van zijn hoorders leert kennen.

Maar laten we breder denken: kerkplekken.

En dan... naar buiten!

Kerkplekken. Dat is een woord wat De Roest vrij consequent gebruikt. Kerk is voor hem elke plek die door mensen als een vorm van kerk-zijn wordt beleefd. Ook de maaltijd in het Inloophuis, waar men met elkaar praat en ruzie maakt en waar de maaltijd wordt geopend en gesloten – ook die maaltijd is gewoon kerk. Kerkplekken variëren van huisgemeentes en trekkersdiensten in de open lucht tot eetclubs en poëziekringen. En in de Nachtkerk in Kopenhagen - open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 20 tot 24 uur - komen per keer zo'n driehonderd mensen. Het eerste wat je ziet als je de ruimte binnenkomt is het beeld van Christus die je welkom heet en als het ware omhelst. Alles komt uit Hem voort. Want het woord kerk betekent letterlijk: dat wat van de Heer is. Dus wordt er in de nachtkerk gezongen, gelopen, gebeden, gemediteerd en zelfs gezoend. Er worden kaarsen aangestoken.

Natuurlijk gaan we ook naar buiten, gesterkt door onze weg naar binnen. Wat mij betreft lopen overigens die twee “fases” wel gedeeltelijk door elkaar heen: je kunt niet geruime tijd met alleen je “binnenkant” bezig zijn, terwijl er van buitenaf telkens impulsen op je afkomen.

Het boek van De Roest voert een stevig pleidooi voor het aangaan van relaties met – bijvoorbeeld – de burens van het kerkgebouw. Kunstenaars kunnen bijvoorbeeld schilderijen en beelden exposeren in het kerkgebouw waar schoolkinderen weer naar komen kijken. Zo krijg je een driehoek: school – kerk – kunstenaars. In mijn wijkkerk in Friesland kenden we begin jaren negentig twee ochtenddiensten, om negen uur en half elf, en in de tweede dienst was altijd een groepje mensen uit de instelling voor verstandelijk gehandicapten in onze wijk. Ze werden opgehaald en weer thuisgebracht door gemeenteleden. Hun spontane aanwezigheid kleurde de kerkdienst, vooral in doopdiensten. Onze ouderling voor deze mensen was algemeen bekend op het terrein van de instelling en deed daar haar bijbelkring. En ik deed daar mijn bezoekwerk. Zoiets zou je vrij eenvoudig nog verder kunnen uitbreiden. In Roosendaal NL organiseerden wij als kerkelijke gemeente samen met het wijkhuis een paar keer een wijkfeest. Pareltjes van kerk-in-de-wijk zijn dat! En wie zijn hier op het eiland onze natuurlijke (buitenkerkelijke) partners?

Henk de Roest heeft ook aandacht voor de afhakers. Mensen die merken dat een preek hen niets meer zegt. Of die zich uiteindelijk toch niet gekend voelen in de kerk.

Zoeken naar wat je gaat zeggen

Terwijl ik dit boek las, had ik de gezonde ervaring dat ik als het ware van buiten-af naar mijn werk en naar onze kerkelijke Gemeente keek. In het dagelijks leven zit ik in mijn werk en kijk van binnen uit naar de kerk. Als dominee zit ik immers midden in de kerkelijke familie. Maar als ik er van buitenaf naar kijk, met dit boek in de hand, dan komen bij mij de vragen

boven die Jan Boodt stelde in zijn artikel in dit kerkblad van juni. Niet over de Isla, dat komt een andere keer weer aan de orde, maar wel over de betekenis van onze VPG voor het eiland dat we graag bewonen. En dan begrijp ik heel goed wat Henk de Roest voor ogen heeft: ga eerst naar binnen. Oriënteer je telkens zowel samen als prive intensief op je bronnen. Vier het feest van de kerkdienst (laat je vooral niet wijsmaken dat het geen feest is, dus *maak* er ook vooral een feest van!) en doe dat zo dat je ontdekt wat je moet gaan doen of zeggen als je weer naar buiten gaat. De Bijbel is immers geen vrijblijvend leesboek maar gaat over jou en over jouw leven en jouw werkelijkheid! En over “jouw” eiland. De oriëntatie op de bijbelse bronnen geeft ons immers een antwoord op de grote maatschappelijke vragen van dit moment.

En *natuurlijk* gaat het dan om de lof aan God en aan zijn Zoon Jezus Christus. Maar even sterk gaat het om eerbied voor Gods schepping en voor elk levend schepsel. En zo kunnen we als kerkelijke Gemeente opnieuw van betekenis zijn in het publieke debat.

Ten slotte

Na kerk-naar-binnen volgt kerk-naar-buiten. Ook voor ons als VPG. En laten we niet zeggen dat dat zo moeilijk is omdat onze drie wijkgemeentes zo verschillend zijn. Dat laatste zie ik als een vorm van “ons verschuilen”. Dat we verschillend zijn is nu eenmaal een gegeven. En het is een rijkdom! De VPG biedt maar liefst drie verschillende plekken waar je kunt bekijken of je er thuis voelt. En als je jouw plek hebt gevonden, kun je er gaan wortelen. En het zou mij verbazen als die drie wijkgemeentes elkaar beleidsmatig niet zouden kunnen vinden.

Het boek van Henk de Roest bepaalt mij persoonlijk sterk bij de inhoud van mijn ambt en bij de taak van de kerk anno-nu, te beginnen bij soulfilling ministry. Er is nog veel werk te doen. En die opmerking past weer aardig bij het begin van een nieuw kerkelijk seizoen waarin wij – naar ik hoop en bid – Gods nabijheid mogen ervaren. W. Lolkema.

Geraadpleegde lectuur:

Henk de Roest: Een huis voor de ziel. Zoetermeer, 2011 (tweede druk)

Pete Ward: Kerk als water; pleidooi voor een vloeibare manier van kerk-zijn.

Kampen, 2013.



Meditatie

The Christian Believer's reaction to the phenomenon of evil

Rev. L. Warren

Living in evil times

My friends - our post modern, highly scientific and technologically sophisticated world is increasingly becoming a very dangerous place for human habitation and life, and for that matter any form of life whatever on account of the evil that continues to be diabolically evident in human lives. The Bible speaks of this phenomenon as follows: “...There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God.” Proof of this statement abounds in our world today of which the following are a few glaring examples: the ongoing Syrian civil war which has claimed tens of thousands of lives and mass displacement of people; the abduction by Boca Haran, a notorious terrorist group, of more than two hundred Nigerian school girls whose plight remains unresolved; the intermittent Israel –Palestine conflict that has so far claimed more than two thousand lives; the rise of ISIS, a notoriously brutal terrorist group in Syria and Iraq that slaughters with disdain, anyone who does not support its evil philosophy and activities. We are indeed living in evil times, and many innocent human beings unfortunately become pawns, and are collateral victims of the sickening violence that has become a characteristic feature of these times on account of human hatred, prejudice and intolerance of each other. Faced with such

brutally destructive evil, how should the Christian believer react? The following are a few suggestions from the Bible, the Living Word of Almighty God as to what that reaction ought to and should be.

Do not fear. Pray!

When facing diabolical evil, it is easy to succumb to fear which can paralyze and become toxic and therefore cause us both emotional and physical sickness. Against this, however, the Bible teaches that we *should not fear* as II Timothy 1:7 points out, "For God did not give us a spirit of fear, but a spirit of power, of love and of self discipline." The believer ought, therefore, to be strong and not fear because of God's assurance: "So do not fear, for I am with you" (Isa. 43:1, 2). This, I believe, was what sustained David, Mordecai, Esther and the Jews and Daniel, when they were faced with evil that threatened their very lives and wellbeing. Another thing that is required for the believer to do when facing evil is to *be constant in prayer* as the Bible teaches. Facing evil so easily becomes the human preoccupation that even the believer forgets to pray and so fails to commune with God, the source of our courage and strength and protection. To this God's Word reminds and encourages us as follows: "Is anyone of you in trouble? You should pray. Is anyone of you sick? You should call the elders of the Church to pray over you and anoint you with oil.....The prayer of the righteous is powerful and effective" (Jas. 5:13-14, 16). For, "If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer" (Matt.21:22). Therefore, "You should always pray and never give up" (Lk.18:1). This then, the recourse to prayer, is best exemplified by Jesus whose action we should imitate in the face of destructive evil.

Loyal to faith, faithful in lifestyle

A third reaction of the Christian believer when faced with evil is to *remain loyal to your faith*. For there is the tendency to denounce, reject, walk away from sacredly held beliefs, particularly as it relates to morality in these times, when it is considered smart to be on the side of what is deemed to be intellectually and scientifically proper. So the belief that God is Creator who created the universe and human beings in his image, male and female, is provider and protector and the sole and ultimate judge of humankind - is becoming less important. The same can be said of the beliefs that Jesus Christ is Redeemer, Lord and compassionate friend, and the Holy Spirit enabler and teacher of the truth. Against this the Word of God teaches that it is by faith that the believer pleases God and that believers should walk by faith and not by sight (II Cor. 5:7). For faith is being sure of what is hoped for and being certain of what is not seen (Heb.11:1). Believers need, therefore, to keep and hold steadfast to their faith like Abraham, Job and Shadrach, Meshach and Abednego did and also like many other believers have done. Finally when faced with evil, it is imperative that the Christian believer be *faithful in lifestyle*, following the example of Jesus Christ, so as to give proof of the power of God in our lives. God's Word declares that as his dearly beloved children, we are to imitate him and live lives of love (Eph. 5:1). This lifestyle is expanded upon and is expressed as a life of "love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control" (Gal. 5:22-23). Such were the lives of Noah and Job as Scripture records, "Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God" (Gen. 6:9-10), and "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him, he is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil," (Job.1:8).

Conclusion

As Christian believers then, friends, in times of evil, such as the times in which we now live, we need to be loyal and steadfast in our faith, constant in prayer and fasting, faithful in lifestyle which imitates that of Jesus Christ - loving, holy, righteous, morally pure, humble; and be free from fear since we are not given a spirit of fear. Such should be our reaction in these evil times. For God is our refuge and strength, always that very present help in times of trouble, so we need not fear but rather trust and obey. To God be the glory! Amen.

Redactioneel

Feuilleton

Soms verbaas ik me over het Antilliaans Dagblad. Onlangs was dat vooral vanwege de berichtgeving over dhr. Meindert 'Menki' Rojer, HR-functionaris op het Ministerie van Algemene Zaken. Op vrijdag 22 augustus konden we eerst lezen dat er zeer goede gronden waren om deze ambtenaar te ontslaan. Maar op zaterdag 23 augustus bleek dat er opnieuw zeer goede gronden waren, maar nu om hem juist niet te ontslaan. Voor de heer Rojer zelf lijkt de hele situatie me zeer verwarrend.

Op maandag 25 augustus kwam de naam van Meindert Rojer niet voor op de voorpagina. Dat leek op zich al nieuws. Je zou denken dat de zaak uit de wereld is. Meindert Rojer blijft werken waar hij werkte en dat was dat en ze leefden nog lang en gelukkig.

Maar nee! Pagina 3 van deze krant bevat een heel verhaal over de ambtenaar. Er wordt uitgebreid geciteerd uit een brief van SG mw. Stella van Rijn van 26 mei. Kort samengevat: Rojer zou meerdere fouten in zijn werk hebben gemaakt, hij neemt veel pauzes en het is onduidelijk met welke werkzaamheden hij zich bezighoudt. En zo worden we voorzien van nog meer detail-informatie over deze disfunctionerende ambtenaar.

Nu ben ik verder niet op de hoogte van de situatie. Ook niet van de politieke aspecten die eraan vastzitten. Ik ga af op de rapportage en het oordeel van Stella van Rijn. Die zijn, op zijn zachtst gezegd, niet mals. Maar dat een krant zo gedetailleerd zoveel zeer persoonlijke uiterst-kritische informatie geeft, dat vind ik - alweer op z'n zachtst gezegd - ongepast. Ook iemand die kennelijk niet functioneert moet op zeker moment beschermd worden. In het belang van zijn toekomst en van zijn eventuele partner en kinderen. Het klinkt als een cliché, maar ik meen het wel: zo ga je als redactie van een nationale krant niet met mensen om.

In deze uitgave van ons kerkblad mist u de rubriek Joodse films. Chazzan Avery Tracht heeft er wel al twee vertoond, nl. op 27 en 31 augustus. Dit seizoen verzorgt hij twee filmvertoningen per maand. Een voor de meeste kijkers nieuwe film wordt vertoond op de woensdagavond om half acht. Daarnaast is er op een aantal zondagmiddagen om 17 uur de serie Golden Oldies. Vanwege diverse joodse feesten in september en oktober vervolgt hij de serie op 22 en 26 oktober met resp. David en Kamal en Conspiracy of Hearts. Alles aan de Gladiolenweg 4.

Ik ben de kerkvoogden en dhr. Hanco de Lijster zeer dankbaar voor het vele werk wat zij hebben verzet om verlenging van mijn contract te realiseren. Dit liep namelijk af op 12 augustus jl. En het is gelukt!! Dat wil zeggen: ik heb het contract nog niet, maar wel sinds 7 augustus het Landsbesluit, ondertekend door minister Van der Horst en de Gouverneur. Naast bovengenoemden hebben ook Marjan en ik er het nodige aan gedaan en (op ons verzoek) tevens de Ombudsman. Wij hebben ons tot haar gewend toen we er op 15 juli echt geen gat meer in zagen.



Ten slotte

om over na te denken:
Ik geloof in God, zoals een blinde in de zon: niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.
(Phil Bosmans)

En verder hoop ik natuurlijk dat u dit kerkblad met genoegen leest. Tot de volgende keer.
Namens de redactie: W. Lolkema.



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about ANG 2,000.00 per month.

If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending a mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In I Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaaltafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij beheert het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. De diakonie helpt degenen die geen helper hebben.

Op de eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd bestemd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere instelling:

29 september
Raad van Kerken

De overige zondagen is de collecte bij de uitgang bestemd voor het wijkwerk.

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.

vpg-cur@curlink.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. W. Lolkema
Dhr. E.P. Slieker
Vacatures

Opmaak:

Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren
Dhr. J.C. de Lijster
Druk: Drukkerij 'De Stad' NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Opplage: 1400 drukexemplaren zwart-wit.
Ruim 130 emailxemplaren

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar vpgnews@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen**

24 sept. 2014, 12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 5 okt. 2014

Bijbelleesrooster

1 september	Spreuken 6:12-19	Wees betrouwbaar
2 september	Spreuken 6:20-35	Vreemdgaan is gevaarlijk
3 september	Spreuken 7:1-27	Laat je niet verleiden
4 september	Psalm 119:81-88	Smachten naar redding
5 september	Matteüs 17:1-8	Feest van herkenning
6 september	Matteüs 17:9-13	Elia en Johannes
7 september	Matteüs 17:14-23	Zwakte en kracht
8 september	Matteüs 17:24-27	Belasting betaald
9 september	Matteüs 18:1-9	Belangrijkheid
10 september	Matteüs 18:10-20	Bereiken en aanspreken
11 september	Psalm 119:89-96	(On)eindigheid
12 september	Matteüs 18:21-35	Vergevingsgezindheid
13 september	Matteüs 19:1-9	Huwelijksbescherming
14 september	Matteüs 19:10-15	Kinderzegen
15 september	Efeziërs 1:1-6	Voorbestemd
16 september	Efeziërs 1:7-14	Gemerkt
17 september	Efeziërs 1:15-23	Dankbaarheid
18 september	Matteüs 19:16-22	Hoe word je rijk?
19 september	Matteüs 19:23-30	Door het oog van een naald
20 september	Matteüs 20:1-16	Ter elfder ure
21 september	Matteüs 20:17-34	Omgaan met macht
22 september	Efeziërs 2:1-10	Opstanding
23 september	Efeziërs 2:11-22	Medeburgers en gezinsleden
24 september	Efeziërs 3:1-13	Vrije toegang
25 september	Efeziërs 3:14-21	Perspectief
26 september	Ezechiël 18:1-13	Eigen verantwoordelijkheid
27 september	Ezechiël 18:14-20	(On)geloof is geen erfgoed
28 september	Ezechiël 18:21-32	Wie is onrechtvaardig?
29 september	Ezechiël 19:1-14	Leeuwin en wijnstok
30 september	Ezechiël 20:1-12	Goede raad is duur
1 oktober	Ezechiël 20:13-26	Israel in de woestijn
2 oktober	Ezechiël 20:27-38	De maat is vol
3 oktober	Ezechiël 20:39-44	Ooit komt het inzicht
4 oktober	Ezechiël 21:1-12	Te vuur en te zwaard
5 oktober	Ezechiël 21:13-22	Zwaardmacht
6 oktober	Ezechiël 21:23-32	Twee wegen
7 oktober	Ezechiël 21:33-37	De straf van het zwaard
8 oktober	Ezechiël 22:1-16	Bloedstad
9 oktober	Ezechiël 22:17-31	Afval
10 oktober	Psalm 102:1-12	Noodkreet
11 oktober	Psalm 102:13-29	Vertrouwen
12 oktober	Ezechiël 23:1-10	Overspelige dochters

Iedere dag een stuk uit de Bijbel lezen?
Via [Facebook](#), [Twitter](#) en [onze website](#) biedt het Nederlands Bijbelgenootschap iedere dag een tekst aan.



Een geboorte?

Stuur ook uw kerk een kaartje



Blijf in contact met uw kerk

Gaat u verhuizen?

Laat het ook uw kerk even weten



Blijf in contact met uw kerk

Trouwplannen?

Uw kerk stelt een bericht erg op prijs



Blijf in contact met uw kerk

Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een oplopend tarief.

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com
Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive the Holy Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



Radio Semiya 98,5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-985-s125382/

6-9 rev. L. Warren
13-9 rev. L. Warren
20-9 ds. H. Végh
27-9 rev. L. Warren
4-10 ds. H. Végh

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?

EbenezerChurch

Oranjestraat 111

7-9 rev. L. Warren (HC)
14-9 bro. D. Lopes
21-9 rev. L. Warren; VPG joint youth service
28-9 rev. L. Warren; BibleStudyWorship
5-10



Fortkerk

Fort Amsterdam

7-9 ds. W. Lolkema
14-9 dhr. L. van der Wolde
21-9 dhr. A. J. Lorier; leesdienst
21-9 rev. L. Warren; VPG jeugddienst; EbenezerChurch
28-9 ds. W. Lolkema
5-10 ds. W. Lolkema



Oecumenisch Middaggebed, iedere eerste en derde woensdag van de maand, 12.30 - 13.00 uur:
3 september en 1 oktober

Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

7-9 ds. H. Végh
14-9 ds. H. Végh
21-9 br. D'arcy Lopes
21-9 rev. L. Warren; VPG jeugddienst; EbenezerChurch
28-9 ds. H. Végh
5-10



Vrijdag 26 september, 19.30 uur:
zangdienst

Ebenezer Church



Ebenezer Church
Wijk I Phone: 465 3121

Minister

Rev. L. Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:

Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Local Board Team

Elders:

Br. D. Nisbeth 520 3015
(Chair)
Br. D. Martina 733 1628
563 0557
Br. F. James, kv 767 9068 res
Sis. Margery 737 0661
Mathew
(Secretary)
Br. K. Bremer, kv 528 7373

Deacons:

Br. A. Fernandes 524 7036
Sr. B. Lester 868 8206 res
522 1667
Sr. C. Gosepa 515 3081
Sexton
Sr. Hilda Leonard 461 7670 res

Faith Desta Nisbeth

What is the meaning of Faith?

Definition

Faith is belief with strong conviction; firm belief in something for which there may be no tangible proof; complete trust in or devotion to. Faith is the opposite of doubt.

Faith is possibly the single most important element of the Christian life. Hebrews 11:6 states:

"And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him".

The Bible gives this description of faith in Hebrews 11:1: "Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see".

Scripture explains that the source of faith is God. For it is by grace you have been saved, through faith and this not from yourselves; it is the gift of God not by works, so that no one can boast."

(Ephesians 2:8-9).

How fit is your Faith

12 Signs of a Healthy Faith Life.

Your faith is based on a relationship with God, not religious obligations and rituals. You follow Christ because you want to, not because you have to. Your relationship with Jesus flows naturally out of love. It is not forced or driven by guilt.

Your sense of security and significance is centered on God and on who you are in Christ, not on others or your accomplishments.

Your faith in God is strengthened as you walk through life's troubles, trials and painful experiences, not weakened or destroyed.

Your serves to others flow out of genuine love and concern for them, not from compulsion or a need to be recognized. You offer your service as a joy and a pleasure and not as an obligation or a heavy burden.

You value and respect the unique differences and individual gifts of your brothers and sisters in Christ, rather than expecting conformity to one Christian standard. You appreciate and celebrate others' gifts.

You are able to give and receive trust and allow others to see you and themselves in a state of vulnerability and imperfection. You allow yourself and others the freedom to make mistakes.

You can relate to real, everyday people with a non-judgmental, non-legalistic attitude.

You thrive in an atmosphere of learning, where free thinking is encouraged. Questions and doubts are normal.

You prefer balance over black and white extremes in your approach to the Bible, its teachings and the Christian life.

You do not feel threatened or defensive when others hold to a different opinion or perspective. You can agree to disagree, even with other Christians.

You are not afraid of emotional expressions from yourself and others. Emotions are not bad, they just are.

You have the ability to relax and have fun. You can laugh at yourself and at life.

Our Father from Baraka.

Do not say *FATHER*, if you do not wish to be a child.

Do not say *OUR*, if you only think of yourself.

Do not say *HEAVENS*, if you only long for material things.

Do not say *HALLOWED* be *THY NAME*, if you only want to pursue your own honor and glory.

Do not say *THY KINGDOM COME*, if you only wish to enrich and better yourself.

Do not say *THY WILL* be *DONE*, if you cannot endure adversity.

Do not pray for *THE DAILY BREAD*, if you do not wish to help the poor.

Do not pray for *FORGIVENESS OF SINS*, if you are not living in peace with your family and neighbours.

Do not pray for *LIFE WITHOUT TEMPTATIONS*, if you are not in search of what's good.

Do not say *AMEN* and so be it if you do not take this prayer to heart. *AMEN*.

Activities during July and August 2014.

During this period there were less activities due to the school vacation.

A fundraising flea market / bbq event took place on Flag Day, July 2nd 2014. The event which has become a traditional one in the surrounding neighborhood was very successful.

Worship Sunday on July 20th 2014 was held by the Ebenezer Men's Fellowship. Bro. Ralph James brought the message "Are we Faith Walkers?". With so many forms of direct communications today, our impatience with getting a reply from others can sometimes be very remarkable. Sometimes we may feel that our prayers did not reach God's Throne. Or other times we feel that God has let us down because He does not provide an immediate answer to what we prayed for. Our attitude then should then be like King David who wrote in Psalms 22: 14. "Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart".

A Vacation Bible School took place from July 21st to July 25th 2014 at the Obed Anthony Hall under the leadership of the Sunday school teachers and leaders. They were also assisted by a number of young adults. This year's theme was: "Muchanan ku ta hasi Dios kontentu". Some 40

children from the neighborhood including Sunday school children attended this event which was very successful. There was reading from the Bible, Bible stories were told. At the conclusion of the week the children were treated with a bus tour to Banda Ariba and Banda Abow.

Ebenezer Church hosted a very successful VPCO commencement service on Sunday August 10th. The service was well attended by the children, teaching staff and parents of the aforementioned schools. The Minister of Education and Cultural Affairs Mrs. Irene Dick - together with members of the school board - were in attendance. Those who attended were very impressed with the items presented by the Ebenezer Youth.

The eldest member of the Ebenezer Church, Bro. Archibald Jackson, celebrated his 100 birthday anniversary on August 4th among his family, other relatives and friends at the Renaissance Hotel. Rev. Warren and members of the Victoria Club were in attendance to do the honors.

On Sunday August 10th at 5 in the evening the Wedding Commemoration Service of Mr. & Mrs. Henry and Melissa Krol-Gumbs, residing in Holland, took place. The blessing's ceremony was done by our lay preacher Sister Yvonne Isidora-Gumbs, aunt of the bride and daughter of bro. Perry Gumbs. Families, friends and church members were in attendance to witness the ceremony and to extend their congratulations.

During the past period the Ebenezer Community was faced with two untimely deaths of its members.

The deceased are: Bro. Mauricio A. Leonard, died on June 23rd and laid to rest on June 25th 2014

Sister Helena Proctor - Carty, died on July 6th and laid to rest on July 12th 2014

Bro. Mengiel Leoncito Alexander, died on July 20th and laid to rest on July 25th 2014

The deceased were active members of the Ebenezer Church.

We therefore join with the minister, the church board and the entire Ebenezer community and so many others in offering our sincere and deepest sympathy to the respective families of the deceased.

May it comfort you to know that your loved one is safe in God's care now and that friends and well wishers are praying for in your time of sorrow.

Life is eternal, and love is immortal, and death is only the horizon, and a horizon is nothing save the limit of our sight.

Life is a spiritual journey from the first day of our birth; life is a spiritual journey on this beautiful planet called earth, life is a spiritual journey we are here to learn all we can, life is a spiritual journey, a special gift from God to man.

May their souls rest in peace.

Farewell

On July 2nd 2014 (Flag Day) Ebenezer Church and the Youth in particular bid farewell to Miss Dianti Melisa Sabina, a youngster who has been an active member of the New Generation for many years.

Dianti left for Holland to further pursue her studies in Bedrijfsadministratie at the Hogeschool Rotterdam in Rotterdam.

We pray for God's continued guidance, protection, blessings and success as Dianti continues to pursue her studies abroad.

Ebenezer Men's Fellowship

On Sunday August 24th 2014 The Ebenezer Men's Fellowship celebrated its sixth anniversary since the group was reactivated by Rev. Leander Warren. It was a sober celebration during which time and item in song was rendered followed by a short summary of the activities by the chairman of the Fellowship, Bro. Ralph James.

We congratulate the Ebenezer Men's Fellowship on this happy occasion and wish the Fellowship many more years of existence. And may God continue to inspire and guide the Fellowship in its future undertakings for the benefit of the community

The Miss Lee Foundation.

Activities at the Ms. Lee Foundation have resumed after the school vaca-

tion. The usual courses, such as computer courses, music lessons, after school activities, cooking classes have begun. For further inquiry please call the coordinator, Mrs. Carla Fernandes on (5999) 518-5468.

Congregational meeting

A congregational meeting was held on Sunday August 24th after the morning worship. Matters that were brought forward and discussed were: introduction of the board members and the other members who are actively engaged in various activities in the Church. Other matters discussed were: the mission of the Church; state and activities of the Church; the financial situation of the Church and a brief reporting on the status of the Church Auxiliaries, followed by adjournment and the benediction.

Upcoming Events in September at Ebenezer (highlights)

Sun. 7th Worship Service and Holy Communion / Grandparents Day

Thu. 11th Church Board Meeting

Sun. 21st Joint VPG Worship of Praise led by the Youth & Children / Women's Group Miracle Tree service at 5 p.m.



Fortkerk



**Fortkerk
Wijk 2** **Tel. 747 0691**

Predikant
Ds. W. Lolkema
Santa Rosa Resort 51-B
tel: 747 0691
cell: 512 4828
E-mail: w.lolkema@gmail.com

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen
Zr. C. H. Gravenhorst 747 7427
Br. H. B. Beaujon 736 7108
Br. A. J. Lorier (kerkvoogd) 685 2479
Zr. C.P. van Gastel 512 9557
Br. H. A.K. Walters 511 5577
Zr. G.W. Kwintenberg 518 0205
Br. J. Snel (kerkvoogd) 560 0900

Diakenen
Zr. C.E.Vliegthart- 525 3338
de Mees
Vacatures!

Kosteres 462 6873
Zr. A.H. Palm

Wijknieuws Fortkerk Ds. W. Lolkema

Tientallen mensen

hebben in de afgelopen weken meegedaan aan de rondleiding in en rondom de Fortkerk. Mijn vrouw Marjan en ik hebben deze rondleiding vanaf 2 juli t/m 27 augustus elke woensdagmorgen gehouden. Het was prachtig om te doen. En Maira Levestone staat ons terzijde met praktische zaken. We beginnen de activiteit achter de kerk waar het Fort Amsterdam als zodanig wordt geplaatst in het geheel van de Nederlandse geschiedenis. Daarna gaan we (via de oude magazijnen) naar de voorkant van de kerk en dan de kerk in. Er wordt telkens informatie gegeven en er is ook een meditatief moment. Het geheel is interactief. Want we beseffen dat er verschillende visies op de geschiedenis mogelijk zijn en dat er meer te weten is dan we zelf weten. Ik schrijf dit laatste in de tegenwoordige tijd. Want u / je kunt deze rondleiding nog steeds boeken voor een groep van minimaal vijf personen, op een moment dat u en ons uitkomt. De kosten zijn NAF 12,50 per persoon. Deze opbrengst komt ten goede aan het Restauratiefonds Fortkerk. Bel 7470691 of mail: w.lolkema@gmail.com

Op zaterdagmiddag 4 oktober doen we de rondleiding binnen onze *activiteiten voor veertig-plussers*. We ontmoeten elkaar om half vijf bij de buitentrapp van de Fortkerk. Wilt u (je) zich van tevoren bij mij opgeven? Ook hier zijn de kosten NAF 12,50 per persoon. Van harte aanbevolen. En zegt het voort!!

Elke zondagmorgen

kunnen de kerkgangers in de Fortkerk na de dienst genieten van een vers bekertje koffie of thee. En het is een heel goede gelegenheid om elkaar als kerkgangers te ontmoeten. Maar die koffie en thee komen er niet vanzelf. Een groep dames zet zich daar elke zondag voor in via een roulatieschema. In de afgelopen jaren heeft mw. Jopie Kuyken (Jan Thiel) leiding gegeven aan deze koffieploeg. Zij maakte telkens een rooster en zorgde voor voldoende koffie en thee plus toebehoren en voor het smakelijke koekje. Ze lichtte de koffiedames in over eventuele bijzonderheden en schonk ook zelf thee en koffie. Nu heeft zij besloten om daar een punt achter te zetten. De wijkkerkenraad bedankt haar namens de wijkgemeente heel hartelijk voor het vele werk wat ze hiervoor heeft verzet, masha dank!

Tot vreugde van de kerkenraad hebben zich al opvolgers gemeld met ingang van 1 september. Dat is allereerst onze diaken mw. Lia Vliegthart (Jan Thiel), met als vervangster - indien nodig - onze ouderlinge mw. Christine Gravenhorst (Katoentuin). We wensen hen veel genoege met dit belangrijke stukje kerkenwerk.

Nu is het genoeg! Ta basta awor!

Deze actie is bezig een succes te worden. Na een schietpartij buiten op vliegveld Hato op 15 juli geeft het Openbaar Ministerie (OM) wapenbezitters zonder vergunning de kans om hun wapen in te leveren, zonder dat ze strafrechtelijk vervolgd worden. Heel wat inwoners van ons

eiland maken hiervan gebruik. En daardoor wordt het eiland hoe-dan-ook al veiliger.

Hoofdofficier van Justitie Mr. H. de Jong nodigde alle kerkelijke en geestelijke leiders van het eiland uit voor een ontmoeting in De Tempel, op 8 augustus. Het was een zinvol en geanimeerd samen-zijn. Duidelijk werd dat het het OM met deze actie menens is, wellicht nog meer dan voorheen. Er valt natuurlijk heel veel te zeggen over de oorzaak van het verboden wapenbezit. Maar toen op die 8^e augustus ging het vooral om die ene vraag: hoe krijgen we ons eiland vrij van illegaal wapenbezit? Dat is niet alleen in het belang van alle inwoners, maar ook in het belang van het bedrijfsleven en het toerisme... enzovoorts. Geestelijken komen in contact met veel mensen en kunnen hier dus goede diensten bewijzen. Daarom heb ik in de kerkdienst op 10 augustus kort aandacht besteed aan Ta Basta Awor en schrijf ik nu deze regels.

In de afgelopen weken (1)

bezocht ik enkele keren de familie Dicke (Trompetbloemweg) in het ziekenhuis. Dhr. Dicke werd levensgevaarlijk gewond bij de schietpartij op Hato op 15 juli. Niet alleen hijzelf maar ook artsen en verpleegkundigen hebben gevochten voor zijn leven en hij heeft het gehaald. God-zij-dank, zeg ik erbij; en dat bedoel ik zeer letterlijk. We hopen dat ook het verder herstel goed zal verlopen.

In de afgelopen weken (2)

was ik betrokken bij de uitvaart van mw. Helena Eunice Procter – Carthy. Zij overleed op zondag 6 juli, drie weken na haar negentigste verjaardag, en woonde Nieuw-Nederland 93. Door een "toevallige" omstandigheid kwam dit pastorale contact (van EbenezerChurch) eind vorig jaar naar mij toe. Het was niet eenvoudig om - in haar hoge ouderdom - met mw. Procter te praten. Zodoende had ik het meeste contact met haar dochter Rony Maria van Sint Maarten. Zij heeft in 2008 haar man en gezin op St. Maarten achtergelaten om voor haar moeder te zorgen. Maar een enkele keer is ze in die zes jaar teruggevoerd naar huis. Ik heb veel respect voor haar en we begrepen elkaar goed.

Op 12 juli vond de Engelstalige afscheidsdienst plaats in EbenezerChurch, gevolgd door de begrafenis aan de Oranjestraat. We hebben Mrs. Procter herdacht als een zeer intelligente vrouw, very finehearted, een vreedstichter. Een moeder die haar kinderen zelfrespect en zuinigheid leerde. Na het overlijden van haar man in de zomer van 1976 heeft ze hard gewerkt in verschillende gezinnen. In juni 2013 overleed één van haar zonen.

Nu moeder er niet meer is, zal Rony in de loop van deze maand voorgoed teruggaan naar Sint-Maarten, naar haar man, kinderen en kleinkinderen. Haar twee broers wonen hier op Curaçao. We wensen hen allen Gods nabijheid toe.

Op 17 augustus overleed mw. Thelma Virginia van Vliet – Perret Gen-

til, Jan Sofat 195, in de leeftijd van 83 jaar. Zij was de moeder van Robert, Sharleen en Mark. Naar de wens van mw. Van Vliet was de uitvaart (crematie) in besloten kring. Nadat haar man Dirk op 10 mei jl was overleden, ging zijzelf ruim drie maanden later heen. We gedenken haar dankbaar en wensen de nabestaanden, vooral haar kinderen, alle sterkte toe na deze bewogen maanden.

Op dinsdag 2 september

bereikt mw. A.E. van der Jagt – Merkies, George Maduroweg 3, de bijzondere en zeer hoge leeftijd van honderd jaar. We wensen haar en haar kinderen van harte geluk en Gods zegen voor de toekomst.

Catechese voor jongeren van 12 t/m 17 jaar

Dit is een gecombineerde activiteit van de wijken Emma en Fort, dit kerkelijk seizoen onder mijn leiding. We danken ds. H. Végh voor zijn werk hieraan in het afgelopen seizoen. We beginnen op woensdagavond 10 september om zeven uur in de vergaderzaal van de Fortkerk. Jongeren die willen deelnemen vraag ik vriendelijk zich van tevoren bij mij aan te melden.

Andere activiteiten

De kringen Tamarijn en Zeelandia gaan verder op resp. 2 en 8 september om tien uur. Het oecumenisch Middaggebed in de Fortkerk is op 3 september en 1 oktober om 12.30 uur. De VPG-groeigroep is op woensdagavond 3 september, acht uur, Commandeursweg 77. De gespreksgroep Doornse Catechismus is weer op donderdagavond 2 oktober om kwart voor acht in de vergaderzaal van de Fortkerk. Op de wijkkerkenraad van 8 september zullen we ons buigen over het ouderen- en kinderkerstfeest in december a.s.

Ten slotte, een hartelijke groet aan jou en u.

W. Lolkema

Ter Gedachtenis

Kim Kevin Bergerac Jesurun

29 januari 1971 – 17 juli 2014
Alablancaweg 16

Vanwege een vreugdevol familiegebeuren was Kevin met zijn moeder in Nederland, t/m donderdag 17 juli. Prachtige dagen hebben ze gehad! Halverwege die donderdagochtend namen ze afscheid op Schiphol. Moeder ging terug naar Curaçao, Kevin stapte op vlucht MH-17. Hij ging voor een aantal weken of maanden via Kuala Lumpur naar de Filipijnen. We weten allemaal wat voor onvoorstelbaar dramatisch er met deze vlucht is gebeurd, daar zijn geen woorden voor. Kevin was één van de 196 passagiers met de Nederlandse nationaliteit. Hij werd 43 jaar.

Hij was een reiziger en een goed ambassadeur van ons eiland. Hij was trots op en hield van onze nationale vlag. Ooit werd hij gedoopt in de Fortkerk en zijn gegevens staan in de ledenlijst van wijk 2.

Met enige regelmaat zag je hem in onze diensten. Maar in geestelijke zin zou hij zijn vleugels wijd uitslaan. Niet alleen had hij belangstelling voor het christendom (incl. het Rooms-Katholicisme), maar ook voor de islam en het jodendom. Hij had een zeer brede interesse, ook voor het Verre Oosten. Zijn moeder liet mij een foto zien van Kevin bij de Chinese muur. Ook daar zie je weer de vlag van ons eiland. Kevin is ook politiek actief geweest. Je kunt je niet voorstellen dat zo'n bijzonder intensief leven op deze manier is geëindigd. En ook van de andere bijna driehonderd omgekomenen kun je je dat niet voorstellen. Wat een zomer hebben we dit jaar meegemaakt...

Ik was betrokken bij de herdenkingsplechtigheid op maandag 4 augustus in de Kapel van Morada Santa Bottelier. Acht dagen later was ik bij mw. Jesurun. Het ontroert me nu opnieuw hoe zij toen vertelde dat Kevin in Hilversum was geïdentificeerd. Dat bericht bereikte de familie op 11 augustus.

Moge de goede God troost schenken aan mw. Jesurun en haar kinderen. En aan allen die het leven van Kevin hebben mogen delen.

Ter Gedachtenis

Thomas Alexander Beaujon

7 oktober 1953 – 14 augustus 2014
p.a. Kaya R.J. Beaujon 30

Het aardse leven van Tom Beaujon eindigde op donderdag 14 augustus in Bogota, Colombia. Daar was hij heen vervoerd omdat zijn situatie in een paar weken tijd zeer ernstig was geworden. Hij bereikte de leeftijd van zestig jaar. Na zijn eerste huwelijk was hij in plm 2011 opnieuw getrouwd met zijn spaanstalige echtgenote Noemi. Samen met haar was hij vol van leven en toekomstverwachting. Uit de foto van Tom in het rouwbericht in Dagblad Amigoe spreekt levensvreugde. De lach op zijn gezicht. We namen afscheid van Tom in Crefona op vrijdagmorgen 22 augustus, waarna de crematie plaatsvond. We hebben hem gelegd in de liefdevolle handen van Christus, van de levende God. Bij die gelegenheid lazen we o.a. uit Filippenzen 4: Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Waarom die woorden? Omdat ze passen bij Tom – die overigens de broer was van onze ouderling Hensey. Zijn vier kinderen hebben hem gekend als een heel goede vader.

Tom werd thuis, hier op het eiland, gedoopt door ds. Mietes. Door het werk van zijn vader Jappa woonde hij van zijn zesde tot zijn zestiende op Sint Maarten. Tom had grote technische kwaliteiten en was buitengewoon handig. Tijdens de afscheidsplechtigheid werden dan ook warme woorden gesproken door dhr. Singerling, eigenaar van Multi-Post, het Nederlandse bedrijf waar Tom de zeer gewaardeerde technisch directeur was van de overzeese vestiging.

Tom was eerlijk en betrouwbaar, Stil, vriendelijk, oprecht en bescheiden. Hij was ook heel spiritueel, een zoeker. Hij vond spirituele rijkdom en zingeving bij de Vrijmetselaars.

Zijn moeder is nu op hoge leeftijd. Dan is het heel wat om afscheid te moeten nemen van een van je zonen. Moge onze God haar troosten – en alle anderen voor wie Tom Beaujon deel was van hun leven.

Ter Gedachtenis

Anna Fokje (Frederika) Winkel – Witkop

1 juni 1920 – 12 augustus 2014
Patrijsweg 5

Op dinsdag 12 augustus overleed mw. Ann Winkel, in de hoge leeftijd van 94 jaar. Na een val op 5 augustus ging het alsmaar minder met haar. In alle rust is ze heengegaan. Een zucht... We namen afscheid van haar in Crefona op vrijdag 18 augustus, waarna de crematie plaatsvond. Bij die gelegenheid lazen we een gedeelte van Psalm 139.

Waardig en statig heeft ze geleefd. De echtgenote van de huisarts, die overigens al in 1970 overleed. Ze werd geboren in Batavia. Zij en haar man trouwden "met de handschoen" in mei 1946. Christiaan Frederik hier op het eiland, zij in Nederland. In tien jaar tijd ontvingen ze vijf kinderen. Na het overlijden van haar man ging ze werken: eerst als toeristendame, later als manager op de porselein-afdeling van Spritzer & Fuhrmann. Ze kon goed vertellen en was bijzonder onderhoudend. Een zelfstandige vrouw met een sterk karakter. Ze kon goed naaien, las veel, zwom graag en snuffelde naar antiek. Ze bezat de gave om werkelijk te roeien met de riemen die ze had. Haar kinderen gedenken haar als de moeder die er altijd was, in de jaren dat dat nodig was.

Van harte wensen we hen die haar nu missen kracht van onze God toe.

Emmakerk



**Emmakerk
Wijk 3** **Tel. 737 3070**

Predikant
Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com
Website: www.freewebs.com/vegh

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorzitter) 767 6920
Zr. F. Da Costa Gomez
(jeugd) 526 1566
Zr. D. Schrader 528 9530
(kerkvoogd)
Br. O. Mulder 516 4919
(kerkvoogd)
Zr. E. Velgersdijk, kv 690 8543
Br. R. Buist 733 1609
516 7900

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratier rekening 25260903

Diakenen:
Zr. B. Douglas-Relyveld 690 4665
Zr. R. Plaisier 522 0030
Zr. S. Wiel 693 2612
Kosteres:
Zr. C. Gilmoor 668 5785
868 0775

Wijknieuws Emmakerk Ds. H. Végh

Ta basta awor! Nu is het genoeg

Deze zomer werden we opgeschrikt door het neerschieten van een Maleisisch passagiersvliegtuig boven de Oekraïne. Honderden mensen kwamen om het leven. Er was de schietpartij op Hato, die mensen het leven kostte. "Hoe is zo iets mogelijk op ons eiland?", vraagt menigeen zich af. "Vroeger was het hier zo rustig, maar nu?" De criminaliteit op ons eiland is gestegen tot ongekende hoogte. Mensen voelen zich niet veilig meer. Het Openbaar Ministerie lanceerde de campagne "Ta basta awor". Mensen kregen de gelegenheid om hun wapen in te leveren. Het O.M. schakelde voorgangers van kerken in om hun boodschap door te geven aan het (kerk)volk: "Nu is het genoeg. Laten we gaan voor een wapenvrij Curaçao". God zegene en behoede ons mooie eiland!

Wat ons ook zorgen baart is de situatie rond de Oekraïne. Die is gespannen vanwege militaire confrontaties. We vragen ons af: wordt hier sluipend een oorlog begonnen? We denken terug aan de annexatie van de Krim door Rusland, enige maanden geleden. Internationaal erkende grenzen lijken niet meer gerespecteerd te worden. Dat lijkt al helemaal het geval te zijn in Irak en Syrië, waar de moslim-terreurgroep IS dood en verderf zaait. Op barbaarse wijze worden mensen afgeslacht – mensen van een ander geloof of van een andere richting binnen de islam. Vele christenen moesten vluchten uit gebieden, waar ze al sinds het ontstaan van de christelijke kerk wonen. God zij al deze mensen nabij.

Een nieuw seizoen

Intussen is het kerkelijk seizoen weer begonnen. Op 17 augustus hadden we de jaarlijkse startdienst in onze Emmakerk. We baden toen om Gods zegen over onze activiteiten in het komend seizoen. De wijkkerkenraad keurde het jaarprogramma goed. Elders in deze krant kunt u het lezen. Waar we als wijkkerkenraad ook over gesproken hebben is ons beleidsplan, in het bijzonder over de vraag: hoe voeren we het uit? In de komende tijd zullen leden van de raad met u een gesprek aangaan over de verwachtingen van u als gemeente. Waar hebt u behoefte aan? Wat moet de wijkkerkenraad organiseren? En wat is onze *core business* en waar gaan we voor?

Wat zijn onze *activiteiten* in de komende tijd? Ik noem u:

De gebedsgroep

Elke dinsdagavond komen we van 19.00 tot 20.00 uur bijeen om te bidden voor dingen, die we belangrijk vinden. Het kan variëren van kerk en wereld tot vrienden en familie.

Catechisatie

De jongerencatechese is weer samen met de Fortkerk. Dit seizoen hoopt ds. Lolkema de catechese te verzorgen. Plaats en tijdstip zal hij bekend maken. Voor de belijdeniscatechisatie kun je opgeven bij mij.

Bijbelstudie

Op donderdag 4 september begonnen we weer met de Bijbelstudie. We gaan verder met het boek Handelingen. We verdiepen ons in de teksten

en kijken wat ze nu te betekenen hebben. De andere data zijn 18 september en 2 oktober. We komen van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. Ook al bent u niet bij de vorige keren geweest, u bent van harte welkom.

Beknpte cursus theologie voor gemeentelieden

De laatste fase van deze cursus is aangebroken. We beginnen op donderdag 11 september a.s. met een beknpte cursus homiletiek (preekkunde). Hoe maak ik een preek? Wat komt daar bij kijken? Dat zijn de vragen waarover we ons buigen. We komen van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. De volgende keer is 25 september. Het woord "homiletiek" komt van het Griekse woord "homilia" dat o.a. "preek" betekent. In de Rooms-katholieke kerk spreekt men soms over de homilie, als men de preek bedoelt. Het werkwoord "homileo" kan o.a. betekenen: "zich onderhouden met". De voorganger onderhoudt zich met de gemeente. In de praktijk betekent dit: de voorganger legt de Schriften uit en wijst op de praktische en actuele betekenis ervan.

Seniorenmorgen

Ook dit seizoen hopen we weer een seniorenmorgen te organiseren. De eerste keer dat we weer bijeenkomen is op maandag 8 september a.s. van 9.30 tot 11.30 uur in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte, we bidden en zingen.

Zangdienst

Op vrijdag 26 september a.s. hebben we weer een zangdienst. We zingen bekende liederen tot Gods eer. Zr. Jeanette Kroes bespeelt de vleugel. Er is een korte meditatie. Lieder kunt u opgeven bij mij. We beginnen om 19.30 uur in onze Emmakerk.

Zorg en Hoop

Ook dit seizoen hoop ik weer een Bijbelgespreksgroep te houden voor de bewoners van huize Zorg en Hoop, Schout bij Nacht Doormanweg 66. We begonnen al op 1 september. De volgende keer is op 29 september. We beginnen om 10.00 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent van harte welkom.

Onze zieken

Zr. Suyen Marion-Schotborgh moest afgelopen zomer kort in het ziekenhuis worden opgenomen voor een behandeling van haar arm. De genezing van haar gebroken arm was niet goed verlopen. Zr. Stella Beers-de la Paz was bij haar dochter in Nederland van de trap gevallen. Ze moest daarvoor medische behandeling ondergaan. Daarom kwam ze eerder terug naar Curaçao dan gepland. Br. Kenneth Pietersz moest een operatie ondergaan in verband met huidkanker. We wensen hem heel veel sterkte en Gods zegen. Dat wensen we ook aan alle andere zieken toe.

Bij de diensten

Op zondag 28 september a.s. hoopt Julliete Cristina belijdenis af te leggen van haar geloof. Ze wordt daarna gedoopt. We zijn blij, dat ze deze stap

zet in het geloof en we heten haar van harte welkom in onze gemeente.

Vertrek

Op 13 juli j.l. vertrok onze pleegdochter Lotte voor studie naar Nederland. Ze gaat naar de hogere hotelschool in Den Haag. Op 4 augustus j.l. vertrok onze zoon Christiaan (weer) voor studie naar Nederland. Hij gaat bouwkunde studeren in Delft. Eind september hoopt mijn vrouw Els te vertrekken naar Nederland. Ze heeft werk gevonden in het verslavingszorgcentrum van "De Hoop" in Beekbergen. Ze was in onze kerk betrokken bij het voorzingskoor en ze was notuliste van de wijkkerkenraad. Eerder was ze lid van de activiteitencommissie. We danken haar voor haar inzet. Over de duur van mijn verblijf op het eiland is op dit moment nog niets met zekerheid te zeggen.

Intussen zijn er meerdere bursalen vertrokken naar Nederland of een ander buitenland. Te denken valt aan Roos Rhuggenaath en Gabriëlle Warning. Roos gaat commerciële economie studeren in Groningen en Gabriëlle gezondheidswetenschappen in Maastricht. Ook Aimée Voigt is voor studie naar Nederland vertrokken. We wensen hun allen Gods zegen toe.

Website Emmakerk

Op onverklaarbare wijze is de website van de Emmakerk uit de lucht verdwenen, dat wil zeggen: niet meer op internet te vinden, althans op het oude adres. De website is nu te vinden op: <http://emmakerk.webs.com>. U wordt hartelijk uitgenodigd deze site eens te bezoeken.

Een vriendelijke groet voor u allen, ds. H. Végh

Nieuws Jet

Jet Baank

Start van het nieuwe seizoen

De jaarlijkse startdienst is alweer geweest. Het kerkelijk seizoen is voor Emma gestart én.... ook alle groepen. Dominee Hans Végh heeft de avonden, zoals altijd, alweer goed gevuld. En nu maar afwachten en hopen dat er ook gemeenteleden op af komen.

Dominee bereidt zich voor en u gelooft het niet, maar het is al voorgekomen dat hij in de consistorie met één persoon in de gebedsgroep zat. Maar u weet het, waar twee of drie verenigd zijn, is de Heer in ons midden. En vanuit die zekerheid geeft dominee de moed niet op en gaat hij door met het mooie werk van onze Heer. Immers, de Heer geeft het ook niet op met ons. Hij blijft naar ons omkijken, ons omringen met Zijn zegen, trouw en liefde. Wat fijn is dat toch.

Startdienst

De startdienst was één groot feest, m.m.v. Amarelys met een prachtig lied. En mmv Forti Kantando, met aan de vleugel ds. Wim Lolkema. Wat fijn, zr. Sylvi Nisbeth, dat jullie onze startdienst konden opluisteren. Voor de dienst in de Fortkerk had de Heer gezorgd. Ds. Jongkind was hier op vakantie en was bereid voor te gaan in de Fortkerk. Weer een voorbeeld: de Heer voorziet in alle noden, lieve mensen.

Tijdens de dienst kregen Nanclinsa Pansa en Mekhayl Engel een Bijbel overhandigd. Dat is bij ons de gewoonte, als de kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Masha Pabien, Nanclinsa en Mekhayl met jullie vordering. Blijf je best doen op de grote school, wat zijn jullie al groot zeg!! De kinderen van de nevendienst bleven in de dienst. Ze zaten voorin te kleuren.

Jongelui

Jullie zijn alweer gestart. Ben je serieus bezig? De tijd gaat snel, hoor. Nog even en jullie hebben alweer tussenvakantie en het eerste tussenrapport. Ja, zo snel gaat het schoolleven; blijf daarom steeds je best doen. Zieken en Bejaarden

Hoe gaat het nu? U weet het toch, dat wij u graag begroeten in de

dienst. U mag gerust bellen om een lift, hoor. Dat kunnen we regelen voor u. Wij blijven u gedenken in onze gebeden.

Om te overdenken

Hier geplaatst met een doel

God heeft een plan voor ons leven dat compleet is tot in elk detail. Er gebeurt niets bij toeval. Het leven van elke christen is uitgestippeld door de hemelse Vader om te beantwoorden aan een speciaal doel. Spurgeon heeft eens gezegd: "Er is geen spin die in het paleis van de koning aan de muur hangt of hij heeft wel een boodschap. Er is geen brandnetel die groeit in de hoek van het kerkhof of hij heeft wel een bedoeling... En ik kan niet geloven dat God iemand geschapen heeft - in het bijzonder een christen - om een blanco ding, een niets te zijn. Hij heeft u gemaakt met een bedoeling. Zoek ernaar wat die bedoeling is, ontdek uw plaats en vul hem in".

Hoe belangrijk is het dat we de gebeurtenissen in ons leven zien vanuit goddelijk perspectief. God heeft een plan voor ons leven. Dit moet ons ertoe brengen Hem te dienen en te verheerlijken in alles wat we doen. God heeft ons geplaatst op de plek waar we zijn.

En op de plaats, waar Hij ons gesteld heeft, moeten wij weten te bloeien en moeten wij beantwoorden aan Zijn doel.

Ten slotte

Erop hopen, dat wij een gezegend kerkelijk jaar met elkaar hebben, geef ik u nog een steuntje mee voor de maand september.

Tot hiertoe heeft de Heer geholpen! Genade steunde ons keer op keer; onwankelbaar zijn God's beloften; geen trouwer God dan God de Heer. Warme groeten van onze kerkenraad, Jet Baank

IN MEMORIAM

JOAN WIJNGAARDE

Op 26 juni j.l. is overleden zr. Joan Wijngaarde. Ze was 56 jaar. Haar overlijden kwam toch nog onverwacht.

Joan is op 17 maart 1958 geboren hier op Curaçao. Ze heeft genoten van het leven, zo heb ik begrepen. Niet, dat het leven altijd gemakkelijk voor haar was. Ze had ook veel tegenslagen en verdriet. Aan de andere kant was ze blij dat ze haar studie succesvol had afgerond en steeds goede banen heeft gehad. Ze had veel vrienden. Die waardeerden het dat ze altijd eerlijk en recht door zee was. Ze stond altijd klaar voor haar familie. Ze cijferde zichzelf soms zelfs weg. Ze leefde mee met haar neefjes en nichtjes. Ze beschouwde die als haar eigen kinderen. Met haar moeder trok ze veel op. Ze hield veel van haar vader.

De laatste acht jaar waren voor haar niet gemakkelijk. De ziekte had zich geopenbaard en daar worstelde ze mee. Toch ging ze altijd door met haar werk. In Miami werkte ze als juriste bij een bank en een trustmaatschappij. Later werkte ze bij het Nederlandse consulaat, waar ze zich bezig hield met het lot van gedetineerden met een Nederlands paspoort. Ze was blij hen te kunnen helpen. In november van het afgelopen jaar kwam ze terug op Curaçao.

Joan was ook een gelovige vrouw. In Amerika ging ze veel naar de kerk. Ze las haar dagboekje met Bijbelse teksten en gebeden. Ze bad veel tot God, in alle stilte.

Op 3 juli j.l. hebben we afscheid van haar genomen. Eerst was er een afscheid in landhuis Brievengat. Dit werd gevolgd door een korte rouwdienst in crematorium Crefona te Brievengat. Daarin stond Psalm 23 centraal. David ervaart God als de goede herder. Deze leidt zijn schapen langs veilige paden, al gaat hun weg door een donker dal. In het Nieuwe Testament noemt Jezus Zich de goede herder. Door zijn lijden en sterven aan het kruis heeft Hij voor ons de weg naar het Vaderhuis geopend. Zo wil God met ons zijn.

Hij trooste de moeder van Joan, haar zusters en verdere familie en vrienden.

Ds. Hans Végh

Kerk en Jeugd



Jeugdraad:

Zr. F. Da Costa Gomez 526 1566 (c)
 Zr. W. Kwintenberg
 Ds. W. Lolkema
 Zr. L. Sampson
 Bo-anne Bos
 Luna van der Bunt
 Egmund Valks



Wie gaat
 de jeugdrubriek
 verzorgen?

Vervolg Emmakerk

IN MEMORIAM

JOHANNA E. BERRENSTEIN-ISENIA

Op 29 juni j.l. is zr. Johanna Berrenstein-Isenia overleden. Ze was 96 jaar.

Haar einde is toch nog onverwacht gekomen in die zin, dat we nooit weten wanneer de dood komt, of anders gezegd: wanneer de Heer ons roept. Wel was zr. Berrenstein lange tijd bedlegerig en gingen haar krachten langzamerhand achteruit. Maar tot op het laatste toe is haar verstand goed gebleven. Alles om haar heen had ze in de gaten.

Zr. Berrenstein werd op 13 september 1917 geboren hier op Curaçao. Ze was iemand die goed wist wat ze wilde, zo heb ik begrepen. Ze was erg bezorgd om haar kinderen. Ze belde iedereen op als ze niet wist waar een van haar kinderen was. Ze hield ervan als de kinderen om haar heen waren. Ze was ook dol op haar kleinkinderen en ze heeft er heel wat gekregen. Zr. Berrenstein hield geen blad voor de mond en zei waar het op stond. Ze kon lekker koken. De kinderen uit de buurt kwamen vaak bij haar eten. Ze hield ook van domino spelen, uitgaan en reizen. Achttien jaar geleden moest ze haar man Julius missen door de dood. Daarna heeft ze nog twee kinderen verloren aan de dood. Dat was niet gemakkelijk voor haar. Ze was met haar man getrouwd in de Fortkerk. Daar zijn ook haar kinderen gedoopt. Ze is in alle rust overleden, met haar kinderen om haar heen. Dat was haar laatste wens. Zr. Berrenstein was een gelovige vrouw. Ze zocht God vaak op in het gebed. Ze hield er ook van als anderen voor haar baden.

Op 7 juli j.l. namen we afscheid van haar in een dienst van Woord en gebed in de kapel van Parke El Señorial te Brevengat. In deze dienst lazen we Psalm 91. We mogen wonen in de beschutting van de Allerhoogste, zegt de psalmist hier. We mogen overnachten in de schaduw van de Ontzagwekkende. God is onze toevlucht en vesting in leven en in sterven. Op Hem mogen we vertrouwen. Hij zal onze redding zijn. In Jezus Christus heeft Hij dat laten zien. Die stierf voor onze zonden aan het kruis.

Na deze dienst werd zr. Berrenstein bijgezet op de protestantse begraafplaats aan de Roodeweg.

God trooste haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie.

Ds. Hans Végh

Diakonie

Helpen waar geen helper is



Voorzitter: Lia Vliegthart-de Mees
 vliegthart@gmail.com 525-3338

Secretaris:

Penningmeester: Friedeman Hasselbank
 friedeman@hotmail.com; 661-0163

Overige leden: zie wijkberichten

Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

Van de voorzitter

Lia Vliegthart

Kiezen voor het ambt van diaken

Waar kies je dan voor? Wanneer is diaconaal werk eigenlijk begonnen? We zijn geneigd om de oorsprong van het diaconaat te zoeken bij de eerste christelijke gemeenten. Maar de wortels van het diaconaat liggen al in de geschiedenis van het volk Israel, zie het Oude Testament. De woorden bevrijding, verbond, gerechtigheid en barmhartigheid spelen daarin een belangrijke rol. In het hele Oude Testament klinkt door dat het God gaat om een heel eigen manier van omgaan met mensen. Anders dan gebruikelijk. Want mensen behoren elkaars bondgenoten te zijn. Als je een bondgenoot bent, begrijp je de woorden gerechtigheid en barmhartigheid. Bij gerechtigheid gaat het om het recht dat een arme of een vreemdeling heeft. Barmhartigheid is dan ook geen liefdadigheid, maar eerder het diep innerlijk geraakt worden door de ontmoeting met een naaste in nood. Barmhartigheid komt het eerst om de hoek kijken, dan volgt gerechtigheid.

In het Nieuwe Testament wordt de diaconale benadering voortgezet door Jezus en zijn leerlingen. Het ging Jezus ook om een heel eigen aanpak: er zijn voor de ander, voor die naaste in nood. Dit was ook het kenmerk van de eerste christelijke gemeente. Daarbij was opvallend dat de diaconale aandacht niet alleen gericht was op de leden van de eigen gemeente, maar dat deze uitging naar iedere mens die, door welke oorzaak dan ook, aan de rand van de samenleving terecht was gekomen.

Diakenen hebben een belangrijke liturgische functie. Zij dienen bij de Maaltijd van de Heer, waar het breken en delen centraal staat. En wat tijdens de Maaltijd gebeurt, mag ook in praktisch-diaconale zin vertaald worden. Zo kunnen wij het inzamelen van brood en wijn voor de eigenlijke viering (en het delen ervan) ook in praktische zin zien als het zorgen voor minder bedeeden. Het breken en delen tijdens het Avondmaal is in feite een oefening voor het dagelijks leven, naast al het andere wat er nog over te zeggen is. En doordat *gemeentelieden* de Maaltijd vieren, wordt aan de hele gemeente duidelijk gemaakt dat diaconaat een zaak is voor de hele gemeente. Voorzover men dat nog niet wist!

Binnen de kerkelijke gemeente is er regelmatig overleg met andere leden van de kerkenraad, inclusief de predikant. En er wordt ook gesproken met andere contactpersonen; bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, buurthuiswerkers en instanties die je weten te vinden via de telefoonnummers in VPG-Nieuws.

In diaconaal werk mag je je niet beperken tot leden van jouw eigen kerkelijke gemeente. Als er ergens geholpen moet worden, wordt er geholpen. Daar waar hulp hard nodig is. Diaconaat betekent oog en oor hebben voor mensen in de knel. Goed luisteren naar hun verhalen. Maar tegelijkertijd je ervan vergewissen dat iemand in nood er ook zelf alles aan wil doen om geholpen te worden. Diaconaat is grenzeloos, maar onze mogelijkheden zijn niet eindeloos. Wij zijn afhankelijk van collectes en

giften. Maar de opbrengsten van de collectes zijn niet toereikend om alle hulpvragen blijvend te honoreren. Daarom zijn wij de laatste tijd begonnen om de hulpvragers te laten begrijpen dat wij hen niet eindeloos kunnen blijven ondersteunen. Er zijn anderen die ook aan de beurt willen komen. En natuurlijk zijn er uitzonderingen waarvoor geen andere oplossing kan worden gevonden.

Huisraad, kleding, schoeisel: bijna alles wat u niet meer nodig hebt, delen wij weer uit aan anderen die er heel blij mee zijn. Ik kan u verzekeren dat al uw giften en gaven op een goede manier worden verdeeld onder hen die deze heel goed kunnen gebruiken. Daarom dank ik u namens de diakenen van harte voor dat wat u geeft.

Een diaconale visie is een steun in de rug om daar te zijn waar het nodig is. Diaconale hulp van derden geeft ook veel kracht. En daardoor voelen de diakenen zich gesteund om door te gaan met dit belangrijke werk!
Lia Vliegthart

Centrale Kerkenraad

Voorzitter: Hanco de Lijster	hanco.de.lijster@gmail.com	510 4753
Scriba: Krijnie Wout-de Geus	krijniewout@hotmail.com	513 8909
Enenezer church: Desta Nisbeth	destanisbeth@yahoo.com	520 3015
Emmakerk: Farida Da Costa Gomez	faridadcgomez@hotmail.com	526 1566
Fortkerk: Wim Lolkema	w.lolkema@gmail.com	747 0691
Consistorie: Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	767 6920
Ministerie van predikanten		
Leander Warren	LeanderWarren@yahoo.com	465 70 61
Kerkvoogdij: André Lorier	Lorier.kooi@gmail.com	685 24 79
Diakonie: Lia Vliegthart-de Mees	vliegthart@gmail.com	525 33 38

Van de praeses

Hanco de Lijster

Church Camp

In de maand juli heeft de jeugdraad voor de derde keer het Church Camp georganiseerd te Kinderoord Brakkeput. Dit jaar was er zelfs een tv aanwezig, zodat de wedstrijd Nederland – Costa Rica op 5 juli live gevolgd kon worden. Het geheel was weer zeer geslaagd. Ook dit jaar werd het kamp afgesloten met een gezamenlijke VPG-dienst ter plekke, gevolgd door een gezellig samenzijn met broodjes en soep. Onze voormalige jeugdpredikant ds. Wouter Smit nam in 2012 het initiatief voor het eerste Church Camp.

Oorlogsnieuws en criminaliteit

Dagelijks berichten de media ons over de diverse oorlogen die in de wereld worden gevoerd; soms hebben die oorlogen onvoorstelbaar trieste gevolgen, zoals de vliegcrash op 17 juli. En onze nationale media vertellen ons over atrako's en andere vormen van criminaliteit op ons eiland. Maar gelukkig zijn er ook rechtszaken, waardoor de geschokte rechtsorde wordt hersteld.

Onze landelijke Raad van Kerken werd benaderd door het Openbaar Ministerie om – tijdens een bijeenkomst op 8 augustus in De Tempel - mee te denken over een oplossing. Die zal er Deo Volente snel komen.

Kinderdoop

Vanaf de maand april van dit jaar heeft de Centrale Kerkenraad (CK) in zijn vergaderingen gesproken over de kinderzegening. Dit onderwerp kwam aan de orde naar aanleiding van een verzoek van een ouderpaar uit de wijk Fortkerk. Het betreffende ouderpaar vraagt om zegening van hun kinderen (een tweeling van inmiddels tien maanden oud) in een kerkdienst, waarna deze kinderen later zelf als tieners of jongvolwassenen kunnen beslissen of zij gedoopt willen worden.

De CK is met dit verzoek zorgvuldig omgegaan. Het is in allerlei geleidingen van onze Gemeente besproken. Na diepgaand beraad is op de CK-

vergadering van 18 augustus jl unaniem besloten om de mogelijkheid te bieden aan ouders om, als zij dit wensen, hun kind(eren) te laten zegenen. Het dopen van kinderen blijft echter in onze Gemeente wel de gebruikelijke praktijk.

De belofte van ouders om hun kind(eren) een christelijke geloofsopvoeding te geven is zowel bij kinderdoop als kinderzegening een voorwaarde.

Diversen

Zoals elders in deze krant te lezen staat is de beroepingscommissie naartig op zoek naar een nieuwe jeugdpredikant. De kerstnachtcommissie is begonnen met de voorbereidingen van de kerstnachtdienst op 24 december. De Fortkerkgemeente werft fondsen voor de restauratie van het dak van de kerk. Op de laatste pagina staan initiatieven die hiermee te maken hebben. De rondleiding in en om de Fortkerk - op afspraak via tel. 7470691 - is een aanrader, zeker als u/jij vakantiegangers over heeft. De diaconie, die haar inkomsten uit collectes elk jaar ziet teruglopen, is druk aan het werk om een fundraising te organiseren op 1 november.

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.

Hanco de Lijster, tel. 510-4753

E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com

Restauratie Fortkerk

Wat kunt u doen?



De afgelopen maanden heeft het bestuur van de Stichting Behoud Fortkerk een beter zicht gekregen op de benodigde financiën voor de restauratie van het dak van de kerk en het verfwerk (buiten en binnen). Totaal komen wij uit op een bedrag van ANG 550.000 dat benodigd is. Met Monumentenfonds zijn de offertes van mogelijke leveranciers doorgenomen. Verder is de optie besproken dat Monumentenfonds ons een subsidie geeft, met aanvullend een mogelijke lening. Daarvoor is het echter zaak dat wij eerst over een significant eigen vermogen beschikken. De komende periode leggen wij dus de nadruk op fondsenwerving. En dat doen we mede in nauw overleg met het Cultureel Comité Fortkerk (CCF).

U kunt het voorgenomen werk steunen door geld te storten op onze MCB-bankrekening 26392809 ten name van Stichting Behoud Fortkerk. Als u vanuit Europa geld wilt overmaken kan dat natuurlijk ook. Curaçao doet niet mee aan het hele IBAN-gebeuren, dus u moet net zoals voorheen kiezen voor een wereldbetaling. De SWIFT-code van MCB is: MCBK CWCU. Een andere mogelijkheid om ons te steunen is de uitgangscollecte onderaan de trap in de Fortkerk. Op de vierde zondag van de maand is de opbrengst van de collecte voor de restauratie van de Fortkerk.

Een andere manier om te steunen is om een ontdekkingsstocht naar de geheimen van de Fortkerk te boeken met uw familie, collega's, vrienden. Voor leerlingen zijn er aangepaste tochten. Naf 12,50 pp. Voor info www.facebook.com/fortkerklevendmonument en opgave bij mw. M. Lolkema-van Vuuren tel 7470691 of info@vpg-curacao.com.

Ondertussen zijn er gemeenteleden actief met het inpakken van leuke cadeausetjes met pennen, koelkastmagneten, tegeltjes, opschrijfboekjes. En mw. N. van Eenennaam heeft met haar professionele schilderskwaliteit schitterende aquarellen van de Fortkerk gemaakt in verschillende formaten. Ook zijn er nog keramieken Fortkerkjes. Dit is allemaal te koop via het kerkelijk bureau of mw. M. Lolkema.

André Lorier
Kerkvoogd Fortkerk

Kerkvoogdij

De kerk is van blijvende waarde



Voorzitter: Andre Lorier
Fortkerk: André Lorier, Joop Snel, Erik Groeneveld
Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder, Elma Velgersdijk
Ebenezer church: Franklin James, Kenneth Bremer

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar één van de rekeningen van de VPG:

MCB: 90091204

Giro: 559911

o.v.v. kerkelijke bijdrage

Geef om uw kerk

André Lorier

De zomermaanden waren voor diverse leden van de Kerkvoogdij (KV) geen vakantie. Het werk stond niet stil en veel zaken die ons bezighouden vroegen ook tijdens de afgelopen periode om onze aandacht. Hieronder wil ik u de voortgang melden op diverse dossiers die spelen.

Tijdens de zomer kwamen de eerste VPG-maandcijfers over 2014 beschikbaar: die per 30 april 2014. Daaruit komt als eerste indruk naar voren dat we het iets beter doen dan de opgestelde begroting: vooral iets hogere vrijwillige bijdragen en Kerkvoogdij collecte-opbrengsten. Het is echter nog te vroeg om te concluderen dat het gehele jaar 2014 beter zal eindigen dan de begroting, want het kan ook zijn dat leden gemiddeld meer geven in de eerste maanden van het jaar. Ondertussen zijn ook de juni 2014-cijfers beschikbaar gekomen. Die zullen begin september besproken worden in de KV en daarna met de Centrale Kerkenraad (CK) worden gedeeld.

De KV (gesteund door de preses van de CK) heeft de afgelopen periode veel tijd besteed aan de verlenging van het contract van ds. Lolkema. Dit heeft enkele dagen voor het aflopen van het oude contract geleid tot een landsbesluit waarin verlenging met twee jaren is goedgekeurd. Nu is het wachten op verdere formalisering in de vorm van een contract. Maar gezien het late moment van rondkomen van zo iets belangrijks, kunt u zich de zorgen die hierbij speelden wellicht voorstellen.

De KV heeft de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) opbrengsten over de jaren 2011, 2012 en 2013 nader geanalyseerd. Zo zijn er VVB-staffels opgesteld die inzicht geven in de bijdragen per wijk. Deze overzichten worden nu aangeboden aan de wijkkerkenraden en kunnen per wijk besproken worden.

De voorlopige financiële eindstand van de Emmakerk-renovatie is tijdens de laatste KV-vergadering gepresenteerd. Het is verheugend te constateren dat één en ander binnen de gestelde financiële grenzen is gebleven.

De muur van de begraafplaats aan de Oranjestraat is nog steeds niet gerepareerd. Velen van u (maar ook van ons) is dat een doorn in het oog. De offertes die tot op heden zijn ontvangen, vallen erg tegen, ook ondanks de toezegging vanuit de St. Roefstra-de Gorter om bij te dragen. Wij streven er naar om dit toch op te pakken en hopen dat dit werk spoedig uitgevoerd kan worden.

Met het bovenstaande hoop ik u enig inzicht te hebben gegeven in wat er onder andere speelt bij de Kerkvoogdij en ik besluit met mijn gebruikelijk aansporing aan u: Geef om uw kerk.

André Lorier

Voorzitter Kerkvoogdij VPG

JAARPROGRAMMA EMMAKERK 2014/2015

- 17 augustus 2014: **startzondag**
 20 september 2014: **baaidag** voor de hele gemeente (Santa Cruz)
 28 september 2014: **gemeentevergadering**, na de dienst (ca. 11 u), Flamboyant
 1x per 14 dagen **Bijbelstudie** in de consistorie op donderdag van 19.30-21.00 uur; start: 4 september 2014. Onderwerp: Handelingen der Apostelen
 1x per 14 dagen **beknopte cursus theologie voor gemeenteleden** (training homiletiek [preekkunde]) in de consistorie op donderdag van 19.30-21.00 uur; start: 11 september 2014
 1x per week **gebedsgroep** in de consistorie, op dinsdag van 19.00-20.00 u; start: 12 augustus 2014
Catechisatie 12-18 jaar: de catechisanten kunnen zich opgeven bij de predikant (evt. i.s.m. de Fortkerk)
Belijdeniscatechisatie: catechisanten kunnen zich opgeven bij de predikant
 Elke tweede maandag van de maand: **koffieochtend voor ouderen** van 9.30-11.30 uur in de consistorie; start: 8 september 2014
 1x per maand op elke vierde vrijdagavond **zangdienst** in de Emmakerk van 19.30-20.30 u, te beginnen op 22 augustus; volgende data: 26 september, 24 oktober, 28 november, 23 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni
 6 september 2014: 17 u **thee- en spelletjesmiddag** hele gemeente, kerktuin en Flamboyant (voorstel)
 ? : **jeugdkampeerweekend** op Lagun
 ? : kerkdienst en **gemeentezondag** op Lagun
Gezin-school-kerkdienst 7 of 14 september 2014 (Dividivischool) en 8 maart 2015 (Marnix school)
 17 december 2014: 18-21 u: **seniorenkerstfeest** (in de Oleander)
 19 december 2014: 19.00 uur: **kinder/jeugdkerstfeest**
 Drie gezamenlijke **VPG-jeugddiensten**, afwisselend in één van de kerken. September: EbenezerChurch; november: Emmakerk; februari 2015: Fortkerk; mei: EbenezerChurch
 Regelmatig organiseert de **activiteitencommissie** een activiteit, zoals een wandeling, een excursie, een lezing, een gedichtenavond, etc.
 Diverse **fund raisingsactiviteiten** t.b.v. het restauratiefonds van de Emmakerk, te organiseren door een fund raisingscommissie. Te denken valt aan concerten, bake and soup sales, etc.
Bustour voor gemeenteleden (volwassenen) naar Bandariba (oktober) (samen met Caprileskliniek)
 Wijzigingen voorbehouden

Ingezonden

Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie



Tips voor het schrijven:

- Schrijf kort en helder
- Geef uw tekst een titel
- Schrijf vanuit het positieve
- Vermeld uw naam

Ontmoetingen op Walcheren

J. van Eenennaam

Tijdens onze recente vakantie waren we o.a. in de Nieuwe Kerk in Middelburg. In het kerkblad hadden we gelezen dat ds. Roelof Steenstra uit Leiden daar die zondag zou preken. Wij erheen, want we kennen hem al vele jaren. Toen we binnenkwamen zagen we hem, als eerste, in de consistorie waarvan de deur openstond. Net twee weken daarvoor had ds. Steenstra nog op Curaçao gepreekt, bij welke gelegenheid wij ook aanwezig waren en nog even met hem spraken. Hij was zeer verbaasd ons nu alweer te zien en wel in Middelburg. Hij vond het erg leuk dat we

hem aanspraken en vertelde dat hij één keer per jaar in Middelburg mag preken.

De tweede verrassing kwam toen we bij de tafel van de liedboeken en liturgieën stonden. Daar zagen we nog een bekende die ook iets met Curaçao te maken had. Dat was Rianne la Beurre, die jaren geleden ook in de Fortkerk kerkte. Ze vertelde dat ze al jaren in Middelburg woont. Wij zijn allebei Middelburgers, maar in de kerk herkenden we echt niemand meer van vroeger. De foto bij dit artikeltje is van ds. Steenstra. De bloemen waren daar nog van de dag ervoor toen de Freedom Awards werden uitgereikt, o.a. aan Malala, hetgeen we op TV hadden gevolgd omdat we daar helaas geen entreekaart voor konden bemachtigen.

Tijdens de dienst was er nog een leuk incident. Ds. Steenstra wilde de schriftlezing doen, maar hij zag nergens een Bijbel liggen. Hij vroeg of iemand hem een Bijbel wilde aanreiken. De ouderling stond op om er één te halen. Dat duurde echter nogal even. Toen maakte Steenstra een, voor hem karakteristieke, opmerking: "Nergens is de Bijbel zo moeilijk te vinden als in de kerk!" Iedereen lachen natuurlijk.

We logeerden in een huis in Oostkapelle, een klein dorp aan de kust van Walcheren. We hadden met de eigenaren - net als eerder - "woningruil" gedaan. Zij hebben, toen ze op Curaçao waren, de Fortkerk bezocht, maar waren niet erg te spreken over de ontvangst ná de dienst. Niemand deed enige moeite om een gesprekje met hen aan te knopen. (plaatsvervangend schaamrood!) Wij doen dat altijd wél en dat levert vaak verrassend leuke dingen op!

Toen we op een middag een wandeling door het dorp maakten, kwamen we langs een huis waar voor het raam allemaal KLM-huisjes stonden. Aan de linkerkant daarvan stond ook een kleine Fortkerk die natuurlijk direct onze aandacht trok. Hé, een Fortkerk hier in Oostkapelle? We keken op het naambordje en ja hoor, weer een kennis van Curaçao! Het bleek de familie Korshuizen te zijn, die we kenden van twee langere verblijven op het eiland. Ook zij waren trouwe bezoekers van de Fortkerk. Mw. Korshuizen deed destijds de kindernevendienst. De wereld is klein.

Nederland was een feest van herkenning, we bezochten o.a. het Amsterdams Rijksmuseum, het van Gogh Museum en het Stedelijk Museum. Dat laatste vinden we geen aanrader, die eerste twee wel. In het "Rijks" werden we rondgeleid door Thijs van Roon, de zoon van "onze" Pieter Jan en Esther van Roon. Thijs kennen we al jaren en hij heeft gestudeerd in de kunstrichting en wist ons precies de dingen van belang te laten zien tijdens de - een hele ochtend durende - rondleiding. Hij nodigde ons daarna nog bij hem thuis uit voor een lunch. Erg leuk! Thijs woonde tot voor kort in "De Hooge Stoep", het studentenhuus waar ook Pieter Lolkema, zoon van onze predikant, woonde. Nu het huis uitgebreid gerenoveerd wordt, zijn beiden naar een andere woonruimte vertrokken. Eerder waren we ook in Antwerpen en hebben ook daar musea bezocht. Dat is dan wel geen Nederland, maar het ligt vlak bij Zeeland en het is een fantastische stad met een boeiende geschiedenis, met grote havens aan de rivier de Schelde.

Nadat we met de boot vanuit Vlissingen waren overgevaren naar Breskens, hebben we een bezoek gebracht aan een

Vervolg op pagina 16

Beroepingscommissie

De door de Centrale Kerkenraad aangestelde beroepingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie wijkkerken en van de jeugdraad, aangevuld met een adviseur van het ministerie en van de kerkvoogdij, is druk bezig met haar opdracht. We hebben een draaiboek gemaakt dat tijdens de laatste CK-vergadering unaniem is aangenomen en voeren onze werkzaamheden volgens dit draaiboek uit. Van tijd tot tijd zullen wij u/jou op de hoogte houden van onze vorderingen.



De Verenigde Protestantse gemeente van Curaçao, met drie wijken en drie kerkgebouwen, heeft een vacature voor een fulltime:

Jeugdpredikant m/v

Profiel

De te beroepen jeugdpredikant

- heeft liefde voor de jeugd van de VPG
- is laagdrempelig, d.w.z. gemakkelijk te bereiken voor kinderen, jongeren, ouders en alle overige bij het jeugdwerk betrokkenen
- heeft goede communicatieve en agogische vaardigheden
- beschikt over leidinggevende kwaliteiten en over inlevingsvermogen, in het bijzonder t.a.v. de Curaçaose cultuur
- is betrouwbaar
- wordt meelevend lid van de VPG
- spreekt Papiaments of is bereid zich deze taal na aankomst op het eiland zo snel mogelijk eigen te maken
- is afgestudeerd in theologie op universitair niveau en beroepbaar predikant.

Functie inhoud

- initieert en organiseert jeugdactiviteiten
- leidt de jeugdraad en ondersteunt de jeugdouderling(en)
- ontwikkelt jeugdwerkbeleid, mede op basis van bestaand beleid, en voert dit uit
- rust de kindernevendienstleid(st)ers toe
- organiseert en leidt kinder- en jeugddiensten in een frequentie die wordt vastgesteld in overleg met haar /zijn collega-wijkpredikanten
- ondersteunt jongerencatechese en neemt daarin initiatieven
- is lid van het ministerie van predikanten en vertegenwoordigt daar het jeugdwerk
- doet regelmatig verslag aan de centrale kerkenraad van de ontwikkelingen in het jeugdwerk
- schrijft over het jeugdwerk in het kerkblad VPG-Nieuws (verschijnt tien keer per jaar)
- geeft inhoud aan de relatie tussen de protestantse scholen op het eiland en de VPG
- onderhoudt contact met jeugdwerkers van andere kerkgenootschappen op het eiland
- vervangt VPG-collega's in geval van ziekte of afwezigheid.

Wij bieden

- interessante, uitdagende en veelomvattende functie
- een door de Curaçaose overheid betaald salaris met bijbehorende sociale voorzieningen
- een prettige werkomgeving

Procedure

Voor nadere informatie over de VPG en/of de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie Hanco de Lijster, tel 05999 510-4753, e-mail: hanco.de.lijster@gmail.com

Uw schriftelijke sollicitatie en CV kunt u voor 15 september 2014 sturen naar het Kerkelijk Bureau van de Verenigde Protestantse Gemeente te Fort Amsterdam, Willemstad, Curaçao. Of naar het voormelde mailadres.

VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie

Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...

Ik zoek...

Wie kan mij helpen?

Aangeboden

2 éénpersoons klamboes met baldakijn, omtrek 850 cm (afgewerkt met fluwelen rand en biezen en 1050 cm (met tekst Dreaming). Fl 25,- ps Nieuw koffiezetapparaat. Fl 30 Marjan Lolkema. Opbrengst voor restauratiefonds Fortkerk

Gratis af te halen

Colliers Encyclopedia (20 stuks)
Mw. C. Hanegraaf
Info: tel.8884252

Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?

De diakonie kent mensen die dit goed kunnen gebruiken.
vliegla@gmail.com; 525 3338

Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2013 en/of 2014 over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar en uw naam of betaal contant op het kerkelijk bureau.





Verkoop en verhuur van chalets

BEN'S DREAM
de Rimboe

Recreatiepark Ben's dream de Rimboe ligt midden in de Veluwe bossen. Goed uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland. Wel eens gedacht aan een eigen chalet of tweede huis met koop- of huurgrond?

Ben en Mia Oppelaar
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl

RECREATIE
P A R K



Verkoop

Cadeaupakketjes Fortkerk, Le- vendMonument

- * Lepeltjes, pennen, koelkastmagneten, ansichtkaarten, tegeltjes, borduurpakket Fortkerk en Handelskade
- * Boek Tussen Dood en Recht; Els Langenfeld
- * Naïeve tekening Fortkerk van Fred Breebaart
- * Drijfhoutmagneet met Fortkerk
- * aquarel Fortkerk Nel-An van Eenennaam, verschillende maten

mar.lolkema@gmail.com 7470691

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop-, trouw- of belijdenisgeschenk. Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.

Met Elkaar



Aanbod

MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeenteopbouw.

Contactpersoon Marjan Lolkema-van Vuuren. mar.lolkema@gmail.com; 7470691. Voor het **aanbieden van uw dienst** en voor het krijgen van informatie over de spelregels. Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

Coming soon

Schilderles door Nel An van Eenennaam

Mozaïek workshop door Lia Vliegthart

U kunt zich al aanmelden!

Wiskundebijles

Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights. Nadere informatie en voorwaarden:

Friedeman Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163

Pancakes@sunset

Kom bij ons thuis op de porch met prachtig uitzicht op zee, genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsondergang. 4-8 personen, u kunt zich ook individueel opgeven. De eerste vrijdag van de maand van 17.30-20.00 uur.

Rif St. Marie.

F 15,- plus F 5,- materiaalkosten p.p. Esther en Pieter-Jan van Roon
Email: esthervanroon.spoorbuurt@gmail.com 8649944 / 5192697



Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar.

Deze aanbieding start weer in september !

Op een zaterdagochtend komen we bijeen: samen 'zitten' - wie weet 'ontdekken' van iets waarvan je je niet zo bewust bent. Het uitwisselen van gedachten; stilte-momenten; oefening 'volledige ontspanning'. Op papier of op een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je ervaring. Tijd: 8.30 - 11.30 uur. Enkele mensen hebben zich al aangemeld; er is nog genoeg ruimte voor nieuwe deelnemers!

De exacte datum wordt gekozen n.a.v. de voorkeursdatum van de deelnemers.

De bijdrage voor wijkfonds van de Fortkerk is F 25,-

Voor opgave en meer informatie: Maria Muller, tel.: 737 8323 / 513 9631

e-mail: mariamullerdid@gmail.com

Ontdek de geheimen van de Fortkerk!

Tijdens de zomermaanden hebben tientallen bewoners en bezoekers van nos dushi Korsou zich aangesloten bij de ontdekkingstocht in en om de Fortkerk. Veel verrassende geheimpjes zijn onthuld. Ook nieuwsgierig en zin in een leuk uitje voor uw familie, vrienden, club of schoolklas? Boek uw eigen ontdekkingstocht o.l.v. een gids. Naf 12,50 pp; schoolklassen aangepast tarief. Opbrengst voor restauratiefonds Fortkerk. Info en opgave: Marjan Lolkema info@vpg-curacao.com 7470691

Vervolg van pagina 15

andere trouwe vriend: Henk Buist. Hij was vroeger op Curaçao werkzaam bij het Prot. Chr. Schoolbestuur en is de vader van Emmakerk-ouderling René Buist. Ik (Johan) werkte destijds als directeur op de PLTS Cas Coráweg. Henk en zijn vrouw Dien wonen te Cadzand, een leuk plaatsje in West-Zeeuws Vlaanderen. Ze vonden het erg fijn ons weer te zien en vonden het mooi dat we de moeite hadden genomen om "helemaal" voor hen (!) naar Cadzand te komen.

Al met al een vakantie die ons nou niet bepaald Curaçao deed vergeten. Maar dát willen we ook niet!

Johan en Nel-An van Eenennaam