

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

PAUL GERHARDT EN HET PAASLIED "O MORGEN VAN VERBLIJDEN"

Ds. Hans Végh

Pasen is een bijzonder feest. Het is het feest van de opstanding van Jezus Christus. Hij heeft de dood overwonnen. Het graf bleek leeg te zijn, toen de vrouwen Hem wilden gaan balsemen.

In de Paastijd zingen we paasliederen. In het Liedboek voor de kerken, evenals in het nieuwe Liedboek, staan bekende en onbekende. Een lied, dat althans in onze gemeente niet zo bekend is, is "O morgen van verblijden" (de oorspronkelijke Duitse titel luidt: "Auf, auf, mein Herz, mit Freuden", gez. 214 uit het Liedboek; het is niet opnieuw opgenomen in het nieuwe Liedboek). Het is gedicht door Paul Gerhardt. Het is interessant niet alleen de tekst van dit lied te bekijken, maar ook te kijken naar de persoon, die dit lied heeft gemaakt. Vaak begrijp je dan meer van het lied. De achtergrond van iemand kan behulpzaam zijn bij de interpretatie van de liedtekst.

Paul Gerhardt was naast Luther de grootste dichter van geestelijke liederen in de Lutherse kerk. Hij werd op 12 maart 1607 geboren in Gräfenhainichen in Saksen, Duitsland. In 1643 werd hij hofmeester bij advocaat Andreas Berthold in Berlijn. Volgens andere bronnen werd hij huisleraar. In Berlijn dichtte hij al veel liederen. Zijn eerste Latijnse gedicht maakte hij in 1642 in Wittenberg ter gelegenheid van de promotie van een van zijn vrienden. Zijn eerste Duitstalige gedicht was een bruiloftslied ("Der aller Herz und Willen lenkt"). Dit werd in de herfst van 1643 door hem geschreven in het huis van de Bertholds, waaruit ook Gerhardts vrouw afkomstig was.

Tijdens de dertigjarige oorlog ging hij als predikant werken in de gemeente Mittenwalde-Berlin. Dat was in 1651. Hij was toen 42 jaar oud. Hij trouwde met Marie Bethold, die hem vijf kinderen schonk. Vier van hen stierven al gauw na de geboorte. In

1657 werd hij als diacon verbonden aan de Nicolai-kerk in Berlijn. Hij werkte daar met zegen, volgens de bronnen. Enige jaren later echter kwam hij in moeilijkheden. In 1662 had de keurvorst het bestrijden van de Gereformeerden vanaf de kansel, waarbij men zelfs namen noemde, verboden. Gerhardt vond, dat hij daarmee de prediking aan banden legde. Hij werd afgezet als predikant (1666). Zijn gemeente bleef hem echter steunen. Zijn afzetting heeft niet lang geduurd. In 1668 werd hij beroepen naar Lübben. Daar werkte hij tot zijn dood op 7 juni 1676. Hij was toen 69 jaar oud. Predikanten gingen toen nog niet met emeritaat (pensioen).



Paul Gerhardt

Gerhardt behoorde tot de orthodoxe stroming in de Lutherse kerk. Dat komt ook tot uiting in zijn liederen. Zijn liederen oefenden jarenlang grote invloed uit op de lutheranen. Er bestaan ca. 120 kerkliederen van hem. Zeer bekend zijn "Befiehl du deine Wege" en "Ich danke dir mit Freuden".

In het Liedboek zijn de volgende gezangen van hem: 20, 90, 117, 141, 144, 183, 187, 193, 214, 377, 425, 426 en 427. De voor ons bekendste daarvan zijn:

Gez. 20: Du meine Seele, singe (Laat ons nu vrolijk zingen!), naar Psalm 146

Gez. 90: Ist Gott für mich, so trete (Is God de Heer maar voor mij), naar Rom. 8:26-39

Gez. 117: Wie soll ich dich empfangen (Hoe zal ik U ontvangen)

Gez. 141: Ich steh an deiner Krippen hier (Ik kniel aan uwe kribbe neer)

Gez. 183: O Haupt voll Blut und Wunden (O hoofd vol bloed en wonden)

Gez. 187: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (Daar gaat een lam en draagt de schuld)

Gez. 426: Sollt ich meinem Gott nicht singen (Zou ik niet van harte zingen)

April 2015

1-2

Hoofdartikel

Ds. Hans Végh

3

Meditatie

Rev. Leander Warren

4-5

Informatie:

Bijbelleesrooster
Kerkdiensten

6-11

Berichten uit de wijken

12-13

In Memoriam
Kerkvoogdij
Centrale Kerkenraad

14-15

Diversen
Activiteiten

16

VoorElkaar en MetElkaar

Gez. 427: Befiehl du deine Wege (Beveel gerust uw wegen).
 Gez. 214 is het enige paaslied van Gerhardt, dat in ons liedboek staat. De tekst van dit lied luidt:

1



2
 Hij was in 't graf gedreven,
 de vijand juicht en lacht,
 geen nood, het duurt maar even,
 want Hij verrijst met macht
 en in de morgen luid
 roept Hij de zege uit
 en zwaait in 't veld vooraan
 de overwinningsvaan.

5
 Nu leidt de weg naar boven.
 Ik volg Hem op de voet.
 Geen vijand kan mij roven
 uit zijn verkoren stoet.
 Woede wat woeden kan,
 de Heer dekt man voor man.
 Gij die mij schaden wilt,
 mijn Heiland is mijn schild!

3
 O, nu ik mocht aanschouwen,
 uw overwinningseest,
 kan mij niet meer benauwen
 het duister van mijn geest.
 Ik zal vol goede moed
 behouden 't kostbaar goed,
 dat mij verworven heeft
 de Heer die eeuwig leeft.

6
 Nu brengt Hij zonder dralen
 mij aan de hemelpoort.
 In al der wereld talen
 staat daar gegrift het woord:
 wie met Hem zijn gehoond,
 die worden hier gekroond;
 wie stierven met de Heer,
 die komen hier tot eer.

4
 Met Hem ben ik in vrede;
 Hij noemt mij met zijn naam.
 Ik ben een van zijn leden,
 waar Hij ging kan ik gaan.
 Daar leidt Hij zelve mij,
 waar ik ben daar is Hij.
 't Zij wereld, dood of hel,
 Hij is mijn metgezel.



Gerhardt refereert in dit lied aan de Paasmorgen, toen Jezus opstond uit de dood. Er is een einde gekomen aan de nacht van het lijden van Christus. God laat zien Wie hij is door zijn Zoon uit de dood op te wekken. Het leek erop of Christus Zich als een lam naar de slachtbank liet leiden. Hij leek machteloos te zijn toen ze Hem knechtten en in het graf legden. Maar niets was minder waar. In zijn onmacht bleek Hij machtig te zijn.

De satan dacht al zeker te zijn van zijn overwinning. Maar zijn overwinning roes duurt maar even. Hij wordt ontroond als Jezus verrijst uit de dood. Deze roept de overwinning uit en zwaait als het ware met het overwinningsvaandel. Gerhardt gebruikt hier een beeld uit de oorlog van

zijn dagen. Zoals ik boven al schreef, leefde hij ten tijde van de dertigjarige oorlog, die verwoestend was voor Duitsland. Er werden veel veldslagen uitgevochten. En als een leger dan de overwinning behaalde, zwaaide een soldaat met het overwinningsvaandel.

Gerhardt beschrijft Christus' opstanding als een overwinningseest. Hij is nu niet bang meer voor de duisternis, die ook zijn geest kan benauwen. Hij is nu vol goede moed en koestert Christus' overwinning als een kostbaar goed. Die overwinning heeft ook effect op zijn leven.

Gerhardt leeft in vrede met Christus, want Christus heeft hem bij name genoemd. De dichter is een van zijn schapen en de goede herder kent zijn schapen. In de Bijbel komen we verschillende beelden van Christus' gemeente tegen, bijvoorbeeld de schaapskudde of het lichaam. Het lichaam heeft vele leden, maar is toch één geheel. Zo is het ook met de gemeente. De dichter weet, dat hij een van de leden van het lichaam van Christus is. Hij wil Jezus dan ook volgen. Hij wil bij zijn herder zijn. Al bedreigt de wereld, dood of hel hem, hij is bij de goede herder, Jezus Christus.

Gerhardt weet, dat de gelovigen hier op aarde pelgrims zijn. Ze zijn op weg naar het hemelse Jeruzalem. Ook daarheen wil hij Hem volgen. Een stoet van gelovigen is op weg naar die eeuwige bestemming. Gerhardt is een van hem, maar met hem ook de lezer van dit gedicht, of diegene, die dit lied zingt. Als Gerhardt "ik" zegt, bedoelt hij ook de lezers van het vers. Niemand kan ons verhinderen om Jezus te volgen, ook niet op de weg naar het hemelse Jeruzalem. "Niemand kan hen roven uit mijn hand", zegt God via zijn profeet Jesaja.

En dan gebruikt Gerhardt weer een beeld uit de oorlog. De strijd woedt. De ene soldaat dekt de andere. De soldaten beschermen zichzelf met een schild tegen de vijandelijke aanvallen. Zo dekt Christus de gelovigen tegen de aanvallen van de vijand. De vijand kan zijn: de satan, of de vele verleidingen waaraan we bloot staan. We kunnen denken aan de verzoeken in de woestijn. Ook Jezus stond bloot aan de verzoeken van de satan. De satan wil ons schaden. Hij wil Gods goede werk vernietigen. Dat lezen we al in Genesis. Maar Jezus wil ons tegen hem beschermen, ja, tegen alle gevaar en verleiding. Hij is ons schild.

Door Jezus Christus mogen we ingaan in het hemelse Jeruzalem. Door zijn lijden en sterven, maar ook door zijn opstanding, heeft Hij de weg daartoe geopend. Gerhardt spreekt beeldrijkelijk over onze weg naar het hemelse Vaderhuis: "Nu brengt Hij zonder dralen mij aan de hemelpoort". Boven de poort staat een tekst geschreven: "Wie met Hem zijn gehoond, die worden hier gekroond". Soms ontmoeten christenen spot en hoon. Soms moeten we ondervinden wat Christus ondervond: haat. Maar in Gods aanwezigheid worden we gekroond. We zijn voor God van onschatbare waarde. Hij kroont ons als het ware met gouden kroon, als een koning.

In de tekst boven de poort in het lied van Gerhardt staat ook: "Wie stierven met de Heer, die komen hier tot eer". We kunnen dan ook denken aan de vele martelaren, die stierven voor hun geloof, vroeger en nu. Vroeger werden mensen op de brandstapel gedood vanwege hun geloof, nu worden ze soms in kampen gestopt en vermoord of onthoofd door fanatici. Ook Jezus is gestorven. Hij werd gekruisigd. Maar Hij kwam uiteindelijk tot zijn eer. God wekte Hem op uit de dood. Zo worden ook zij, die een martelaarsdood stierven, door God geëerd. God geeft hun de eer, die hun toekomt. Hij neemt hen op als zijn kinderen. Ze mogen eeuwig voor zijn aangezicht leven.

Gez. 214 is vertaald door Ad den Besten (geb. 1923) en getoonzet door Johann Crüger (1648).

Enige literatuur:
 J.H. Landwehr, Paul Gerhardt, in: F.W. Grosheide e.a. (red.), Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk, dl. 2, Kampen z.j.

Liedboek voor de kerken. Psalmen en gezangen voor de Eredienst in kerk en huis, 's Gravenhage-Leeuwarden 1973

J.-U. Fechner, Paulus Gerhardt, in: M. Greschat (Hrsg.), Gestalten der Kirchengeschichte, dl. 7: Orthodoxie und Pietismus, Stuttgart-Berlin-Köln 2 1994, p. 177-190

Meditatie

The Phenomenon of Temptation Rev. Leander Warren

There is a generally held belief among Christians and even non Christians that “temptation” increases both in its frequency and intensity during the season of Lent, that period of time from Ash Wednesday to Good Friday. So what precisely is this “phenomenon of temptation” that has been a human preoccupation, heightened particularly at this time of year – Lent, as well as a human scourge that has caused us to fall into sin hence evil and wicked conduct in thought, word and actions? Temptation can be defined or described as that strong inclination, irresistible desire, compelling urge to sin, do wrong, indulge in evil be it in thought, word or deed. This inclination or propensity to engage in sinful conduct by human beings is said to be the work of Satan who entices us to sin through the use of deceptive and other ingenious methods. This thought of enticement to sin as the work of Satan finds support from both the apostles Peter and Paul as references from Scripture IPet. 5:8-9; IThess. 3:5 and Rev. 2:9 show.

It is believed that Satan avoids direct or head-on approaches in his temptation of human beings. Rather he uses deception or inadvertent ploys such as sowing seeds of doubt, unbelief and rebellion in our hearts. For example in his temptation of Eve he made her feel that God unjustly and unwisely withheld his grace, hence a legitimate objective good from humankind which raised doubts about God’s wisdom and justice. As such her answer to God as the biblical narrative records it is, “The serpent beguiled (deceived) me and I did eat.” With respect to Job, Satan raised the question of God’s will whether it was just and good in order that Job might reject God’s will perceived to be unjust, unkind, harsh and most certainly not at all good based on calamities Job was experiencing in his life, a life recognized and pronounced on by God as blameless, upright and God-fearing.

With regard to the “phenomenon of temptation”, there is a view that ascribes temptation to God, reasoning that temptation serves as test and trial in a positive way to strengthen the believer’s or Christian’s faith. As such the believer can rejoice in tests and trials because he or she believes or sees God’s good purpose in such tests and trials (Jas. 1:2 -4). Thus in so far as the circumstances of the testing and trials are under the absolute control of God as in the case of Job, and the perception is not that God is the author or agent responsible for temptation which is the prompting or leading of human beings into sin, this view is understandable and the truth is, this is how Christians generally believe as the manner in which they have articulated this aspect of their faith down through the centuries has clearly been. However it is worth restating for absolute clarity that, enticement to sin in connection with testing and trials is not and cannot be the work of God.

In connection with this phenomenon of temptation, there is the belief that human beings are unable to resist temptation and inevitably must succumb to it and fall into sin. This belief is true only if we trust in our own strength and depend on our own ability to overcome temptation. In order, therefore, that we resist and stand firm against temptation, it would be good that we heed the warning of the Bible to be watchful (Lk. 22:40; Gal. 6:1; IPet. 5:8-9). Jesus taught the disciples to pray as follows, “And lead us not in to temptation but deliver us from the evil one” (Matt. 6:13). The Bible assures the believer that God provides a way of escape out of temptation (ICor. 10:13), and that the Lord knows how to deliver the godly from temptation (IIPet. 2:9). You see temptation is the lot of all human beings and even Jesus also experienced temptation. Jesus’ temptation was necessary to provide solidarity with as well as ensure that he was qualified to be the “last

Redactioneel

Vóór u ligt weer een nieuw nummer van VPG-nieuws. Het bevat de gebruikelijke berichten uit de wijken. Het hoofdartikel sluit aan bij de tijd waarin we leven: Pasen. Verder treft u een persbericht aan van de Wereldraad van Kerken, getiteld: “Wie zijn wij?” De VPG is al jaar en dag lid van de Wereldraad, maar niet bij iedereen is bekend wat deze Raad doet. Vandaar, dat op gezette tijden een bericht van de Wereldraad opgenomen zal worden in VPG-nieuws. Dat geldt ook voor Canacom en de Caribische Raad van Kerken, waarvan we lid zijn. U vindt ook nog een verslag van de ambtsdragersdag, die gehouden werd op 21 februari j.l.

De redactie van ons blad bestaat nu uit de volgende leden:

ds. Hans Végh (Emmakerk, voorzitter),
br. Harry Krafft Walters (Fortkerk, secretaris),
zr. Mila Sampson (Ebenezer Church).
br. Desta Nisbeth (Ebenezer Church)

Uit de Fortkerk wordt nog een lid gezocht. Br. Hanco de Lijster en br. Klaas Dekker zullen de lay-out verzorgen. Ze maken geen deel uit van de redactie.

Wegens een nieuwe opzet is de inzendtermijn van de kopij vroeger dan gebruikelijk was. U vindt de datum van de uiterlijke inzending elders in deze krant.

Ik wens u veel leesgenoegen toe.
H.Végh.



Vervolg Meditatie

Adam” (Saviour). Because Jesus Christ triumphed over Satan and his temptations through the immediate and obedient use of the word of God, the Christian believer can also triumph over temptation by following Christ’s example, with the enabling grace of the Holy Spirit.

VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about ANG 2,000.00 per month. If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending a mail to the editorial staff, e-mail address:

vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In I Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.

De diakonie helpt degenen die geen helper hebben.

Op de eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd voor de Stichting Behoud Fortkerk.

Eén keer per maand voor een andere instelling:

Zondag 19 April 2015
Evangelisatie the Gideons

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curacao.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. Hans Végh
Harry Krafft Walters
Mila Sampson
Desta Nisbeth
Vacature

Opmaak:

Hanco de Lijster en Klaas Dekker
Druk: Drukkerij 'De Stad' NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 1400 drukexemplaren zwart-wit.
Ruim 130 email-exemplaren

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar vpgnews@gmail.com



De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk **woensdagmorgen**

15 apr 2015, 12.00 uur

Verschijningsdatum:
zondag 29 apr 2015

Bijbelleesrooster

ONTDEK MEER OVER DE BIJBEL OP DEBIJBEL.NL

Dit jaar worden in het leesrooster onderwerpen uitgelicht waarover u op onze website debijbel.nl meer informatie kunt vinden.

Waar lag de stad Korinte? Wanneer vond het pinksterfeest plaats? En hoe is het boek Jozua opgebouwd? Op debijbel.nl kunt u meer lezen over deze en nog veel meer thema's. Op debijbel.nl kan iedereen altijd online de Bijbel lezen. Het is mogelijk om *De Nieuwe Bijbelvertaling*, *NBG-vertaling 1951* en *Statenvertaling* te lezen, met elkaar te vergelijken en te doorzoeken op trefwoord of passage. Maar debijbel.nl biedt meer! Voor leden van het Nederlands Bijbelgenootschap biedt debijbel.nl extra's: meer vertalingen, waaronder de *Bijbel in Gewone Taal*, studieaantekeningen en uitleg bij bijbelse begrippen, foto's en filmpjes, kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus, en een interactieve tijdlijn over de bijbelse tijd. Verrijk uw kennis op debijbel.nl!

APRIL

wo.1	Marcus 14:1-11
do. 2	Marcus 14:12-52
vr. 3	Marcus 14:53-15:39
za. 4	Marcus 15:40-47
zo. 5	Marcus 16:1-8
ma. 6	Marcus 16:9-20
di. 7	Handelingen 19:21-34
wo.8	Handelingen 19:35-20:6
do. 9	Handelingen 20:7-12
vr. 10	Handelingen 20:13-24
za. 11	Handelingen 20:25-38
zo.12	Handelingen 21:1-14
ma.13	Micha 1:1-7
di. 14	Micha 1:8-16
wo.15	Micha 2:1-5

do.16	Micha 2:6-11
vr. 17	Micha 2:12-3:4
za. 18	Micha 3:5-12
zo. 19	Micha 4:1-8
ma. 20	Micha 4:9-14
di. 21	Psalm 98
wo.22	I Johannes 1:1-10
do. 23	I Johannes 2:1-11
vr. 24	I Johannes 2:12-17
za. 25	I Johannes 2:18-29
zo. 26	I Johannes 3:1-10
ma. 27	I Johannes 3:11-24
di. 28	Psalm 23
wo.29	Hooglied 1:1-7
do. 30	Hooglied 1:8-17

MEI

vr. 1	Psalm 104:1-15
za. 2	Psalm 104:16-35
zo.3	Hooglied 2:1-7
ma.4	Hooglied 2:8-15
di. 5	Hooglied 2:16-3:5

wo.6	Hooglied 3:6-11
do. 7	Hooglied 4:1-11
vr. 8	Hooglied 4:12-5:1
za. 9	Psalm 33
zo. 10	I Johannes 4:1-10

MAAK EEN GRATIS ACCOUNT AAN OP DEBIJBEL.NL

Iedereen kan gebruikmaken van debijbel.nl. Bent u geen lid en heeft u nog geen account? Start dan vandaag nog uw zoektocht door de Bijbel en maak een gratis account aan op www.debijbel.nl.

De eerste 30 dagen na het aanmaken van uw account kunt u gebruikmaken van alle extra's op debijbel.nl. Ook daarna kunt u met uw account de Bijbel gratis online blijven lezen op deze website.

Attention

The email address of the VPC office is changed to

info@vpg-curacao.com

The old email address cannot be used anymore!

Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een olopend tarief. Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: info@vpg-curacao.com
Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant. If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive the Holy Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



Radio Semiya 98,5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org

4-04 rev. Leander Warren
11-04 ds. Hans Végh
18-04 br. D'arcy Lopes
25-04 rev. Leander Warren
2-05 ds. Hans Végh

Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?



EbenezerChurch

Oranjestraat 111

01-04 Bible Study Group Holy Week Service
02-04 Emmakerk 07.00 pm Last Supper Celebr.
03-04 Good Friday Worship
04-04 Fortkerk Holy Saturday 09.00 pm
05-04 rev. L. Warren (HC) Easter Sunday
12-04 LP Y. Isidora-Gumbs
19-04 Ebenezer Men's Fellowship(EMF)
26-04 rev. L. Warren, Bible study



Fortkerk

Fort Amsterdam

02-04 Emmakerk 19.00 uur Witte Donderdag
03-04 Ebenezer Church 09.30 uur G. Vrijdag
04-04 pastor A.J.H. van Vilsteren, 21.00 uur oecumenische Paaswake VPG.
05-04 Emmakerk ds. H. Végh, Eerste Paasdag, H.A.
12-04 zr. D. Lorier
19-04 br. Luuk vd Wolde
26-04 br. Peter Veling
3-05 pastor A.J.H. van Vilsteren
10-05 pastor A.J.H. van Vilsteren



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

02-04 19.00 uur Witte Donderdag
03-04 Ebenezer Church 09.30 uur G. Vrijdag
04-04 pastor A.J.H. van Vilsteren, 21.00 uur oecumenische Paaswake VPG.
05-04 ds. H. Végh, Eerste Paasdag, H.A.
12-04 ds. H. Végh
19-04 ds. J. Jonkman
24-04 ds. H. Végh, Zangdienst, 19.30 uur
26-04 ds. H. Végh
03-05 br. D'arcy Lopes
03-05 ds. H. Végh, 11.00 am Sirbishi na Papiamentu
10-05 ds. J. Jonkman

Ebenezer Church



Ebenezer Church
Wijk I Phone: 465 3121

Minister

Rev. L. Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:

Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res

Local Board Team

Elders:

Br. D. Nisbeth 520 3015
(Chair)
Br. D. Martina 733 1628
563 0557
Br. F. James, kv 767 9068 res
Sis. Margerie 737 0661
Mathew
(Secretary)
Br. K. Bremer, kv 528 7373

Deacons:

Br. A. Fernandes 524 7036
Sr. B. Lester 868 8206 res
522 1667
Sr. C. Gosepa 515 3081
Sexton
Sr. Shirley Gomez 461 2950 res
514 6968

Ebenezer Activities

by Desta Nisbeth

In the Ebenezer Men's Fellowship meeting held on March 9th 2015 an interesting topic, "Christian Prayer and Praying to God" was brought to discussion and was led by Rev. L. Warren. We would like to share this topic with our readers.

Meditation: Christian Prayer and Praying to God.

Toward the end of the First World War Friedrich Heiler, professor of history of religions at the University of Marburg, a convert from Roman Catholicism to Lutheranism, did a significant work on the phenomenology (scientific description) of prayer entitled *Das Gebet*. He asserts that prayer takes quite different forms depending on the kind of religion or spirituality in which it is found. Heiler then suggests that prayer can be put in six categories namely – primitive, ritual, Greek cultural, philosophical, mystical and prophetic. Primitive prayer stems from need and fear thus makes request to God, envisaged as higher being but not viewed as all-powerful and all-holy, for deliverance from misfortune and danger. Ritual prayer though not necessarily deeper or more meaningful than primitive prayer, uses litanies and repetitions believed to have a magical effect, and emphasizes that it is form rather than content that brings about the answer. Greek cultural prayer focuses on moral values, believes God to be benign but not omnipotent, and is thought of as a purified form of primitive prayer. Philosophical prayer reflects upon the meaning of life, resignation to the divine order of the universe, and raises thanksgiving for the blessings of life. Mystical prayer is the elevation of the mind to God, aims at union with God portrayed in suprapersonal terms and understood as transcending personality, as well as described as the Absolute, the infinite abyss, or the infinite ground and depth of all being. Prophetic prayer is based firstly on love but also on need and is a spontaneous outburst of emotion. It is neither an incantation nor meditation but a heart-felt supplication which is the essence of prayer that may involve importunity - begging and even complaining. Prayer is the medium by which humankind makes contact with God. It is likewise through prayer that God communicates with humankind.

Christian prayer is both a gift and a task in which God takes the initiative (Ezek. 2:1-2), but requires the human response and is personalistic and dialogic. It is the communion between human beings and God by which we reveal our innermost selves to God and receive God's revelation of his desires for us (Prov.1:23). Through prayer we let God know of the various and varying circumstances regarding our lives. Prayer also allows us to reflect and meditate on our lives, and what is happening around us in the presence of God who is always with us, guiding us through his Holy Spirit.

Prayer in the biblical sense is spontaneous (one's own impulse, feeling) even though it may take structured forms. However, whatever form is used must be set aside if it becomes a barrier to the conversation with the living God. For true prayer, according to the prophetic or biblical perspective, breaks through all forms and techniques since its basis is in the Spirit of God who cannot be encased in any sacramental box or ritualistic formula. This puts the lie to the belief that prayer to God requires some special formula. In the bible the elements of prayer are presented as petition, intercession, adoration, thanksgiving and confession with petition and intercession considered as primary. These are the elements identified in the prayer Jesus taught his disciples (Lord's Prayer Matt.9:16). Biblical prayer is crying to God out of the depths of one's being; it is the pouring out of the soul before God and may even take the form of importunity, passionate pleading to God, as well as wrestling with God (Lam.2:19, Matt.7:7, Heb.5:7). For in prayer is recognized a time to argue and complain to God but there is also a time to submit to him. So prayer is both a pleading with God that he will hear and act upon our requests, and a trusting surrender to God in the confidence that he will act in his own time and way. It is in this sense that prayer is understood as changing things as it does affect the way God, whose ultimate will is unchanging, chooses to realize this will for us his children.

This underscores the fundamental fact of prayer which is, sharing with God our needs and desires so that we might be more fully conformed to his ultimate will and purpose. Although prayer in the biblical sense does not deny the mystical dimensions, by the same token it does not accept the idea of a higher stage in prayer. For the progress it sees in the spiritual life is from the prayer of rote to the prayer of the heart. In the biblical and evangelical sense, prayer is rooted in both the experience of God-forsakenness and in the presence of God. It is inspired by both the felt need of God and gratitude for his work of reconciliation and redemption in Jesus Christ.

Christian prayer is both corporate and individual as God can be found in both scenarios. For the man or woman of God may find God in solitude and in fellowship. In prayer we are called to present personal and individual needs to God, but at the same time we are also urged to intercede for the whole company of the saints (Jn.17:20-21, Eph.6:18) and for the world at large (1Tim.2:1-2). The goal of prayer is not absorption into the being of God but rather the transformation of the world for the glory of God. We pray not only for personal happiness or for protection, but also for the advancement and extension of the kingdom of God.



Farewell of Rev. Wim Lolkema.

Representatives of the Ebenezer Church attended the farewell service of Rev. W. Lolkema at the Fort Church on Sunday March 1st 2015. The Ebenezer Youth performed an item in dance which was well received by all attending. A gift was presented to Rev. Lolkema and his Spouse by the Chairman of the Ebenezer Church Board on behalf of the Ebenezer congregation at the conclusion of the Service.

World day of Prayer.

World Day of Prayer concluded on Friday March 6th 2015 the Ebenezer Church with quite an amount of persons from other Churches in attendance. This year's theme: "Do you know what I have done You", based on the scripture John 13:1-17 . Rev. L. Warren elaborated on this theme.

Church pianist / organist.

Bro. August Winter has been formerly appointed by the Church Board as the pianist / organist for the Church. Bro. August has been around for many years playing the organ and or piano on a regular basis. He is also very much involved in preparing the worship team.

Highlight April 2015 activities.

- March 30th - April 5th Holy week Services.
- Monday March 30th begin of the Holy Week Services to be led by the Ebenezer Men's Fellowship at 7.00 p.m.
- Tuesday March 31st to be led by the Ebenezer Women's Group at 7.00 p.m.
- Wednesday April 1st by the Bible Study and Prayer Group at 7.00 p.m..
- Thursday April 2nd Service of Last Supper Celebration at the Emma Church (7.00 p.m.)
- Friday April 3rd Good Friday Worship at 09.30 a.m.
- Saturday April 4th Worship Service for Holy Saturday at Fort Church at 9.00 p.m.
- Sunday April 5th Worship Service of Holy Communion & Easter Sunday at 09.30 a.m.
- Monday April 6th Easter Monday Church Beach Day.
- Saturday April 18th Theological Conversation
- Sunday April 26th Friendship Worship and Prayer Service led by Sis. M. van der Bunt.

Fundraising Fish Fry.

The traditional fundraising Finger licking Fish Fry event will take place on Friday May 1st 2015. Tickets are on sale at Naf. 15 which includes a soft drink.

FISH FRY		
Date : May 01, 2015		
NR.	Place : Obed Anthony Hall	
1	Ebenezer Church (Oranjestraat 111)	
	Time : 12.00 to 14.30 hrs	
	Price : Naf. 15,00 Including a drink	
	Dradu	Funchi
	Moro	Seasoned rice
Thank you for your support!		
	Dradu	Funchi
	Moro	Seasoned rice
		EBENEZER CHURCH
	NR.	1

The World Council of Churches

What is the World Council of Churches?

The World Council of Churches is a fellowship of churches which confess the Lord Jesus Christ as God and Saviour according to the scriptures, and therefore seek to fulfil together their common calling to the glory of the one God, Father, Son and Holy Spirit.

It is a community of churches on the way to visible unity in one faith and one eucharistic fellowship, expressed in worship and in common life in Christ. It seeks to advance towards this unity, as Jesus prayed for his followers, "so that the world may believe." (John 17:21)

The World Council of Churches (WCC) is the broadest and most inclusive among the many organized expressions of the modern ecumenical movement, a movement whose goal is Christian unity.

The WCC brings together churches, denominations and church fellowships in more than 110 countries and territories throughout the world, representing over 500 million Christians and including most of the world's Orthodox churches, scores of Anglican, Baptist, Lutheran, Methodist and Reformed churches, as well as many United and Independent churches. At the end of 2013, there were 345 member churches. While the bulk of the WCC's founding churches were European and North American, today most member churches are in Africa, Asia, the Caribbean, Latin America, the Middle East and the Pacific.

For its member churches, the WCC is a unique space: one in which they can reflect, speak, act, worship and work together, challenge and support each other, share and debate with each other. As members of this fellowship, WCC member churches:

- are called to the goal of visible unity in one faith and one eucharistic fellowship;
- promote their common witness in work for mission and evangelism;
- engage in Christian service by serving human need, breaking down barriers between people, seeking justice and peace, and upholding the integrity of creation; and
- foster renewal in unity, worship, mission and service.

<http://www.oikoumene.org>



World Council of Churches

Fortkerk



Fortkerk
Wijk 2 **Tel. 747 0691**

Predikant: Vacant
Consulent: ds. Hans Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen

Zr. C. H. Gravenhorst	747 7427
Br. H. B. Beaujon	736 7108
Br. A. J. Lorier (kerkvoogd)	685 2479
Zr. C.P. van Gastel	512 9557
Br. H. A.K. Walters	511 5577
Zr. G.W. Kwintenberg	518 0205
Br. J. Snel (kerkvoogd)	560 0900

Diakenen

Zr. C.E.Vliegenthart-de Mees	525 3338
Zr. A. R.M. Petrona	540 0865
Kerkvoogd	
Br. E. Groeneveld	737 9715
Kosteres	
Zr. A.H. Palm	462 6873 696 6818

Wijknieuws Fortkerk br. André Lorier

Zondag 1 maart jl. was de Fortkerk afgeladen vol, zelfs de balkons waren bezet. Het was een prachtige kerkdienst met diverse hoogtepunten. Er werd gedoopt in het midden van de gemeente: Isaac Alexander Tom Domhoff (geboren op 25 september 2014 te Bussum in Nederland). En dominee Lolkema nam afscheid van ons, als wijkgemeente, en van het eiland Curaçao. Natuurlijk doet afscheid nemen pijn, maar de vele mooie en goede woorden die gesproken werden getuigden van algehele dankbaarheid voor de periode die we samen hebben mogen doorbrengen!

De reacties achteraf waren eensluidend: het was een respectvol en waardig afscheid en ook heel goed georganiseerd door de aangestelde commissie (hulde). Er waren



bijzondere gasten die zondag in de kerk aanwezig, waaronder hare excellentie mevrouw de Gouverneur, Lucille George-Wout van Curaçao en haar echtgenoot de heer Herman George. Er was een bijdrage van het altijd prachtige Taizé koor, de dominee zelf achter de piano, een persoonlijke bijdrage van de kinderen en

tieners en na afloop bleven velen nog geruime tijd op het Fortplein achter om afscheid te nemen van dominee Wim Lolkema en zijn vrouw.

Een week later heeft de wijkkerkenraad op gepaste wijze afscheid genomen tijdens een informeel diner in een mooi restaurant. Dat diner had als doel om vooral luchtig afscheid te nemen, maar het kreeg een formeel tintje. In het vorige kerkblad schreef dominee Lolkema nog een alinea genaamd "Niet zo prettig". Dat stukje bleek die bewuste avond achterhaald. Wat is er namelijk vlak voor het vertrek gebeurd: het arbeidscontract van dominee Lolkema is toch rond gekomen in de vorm van een formeel Landsbesluit. Dus bijna 43 uur voor het vertrek van Wim en Marjan van het eiland, na een verblijf van 43 maanden, kon dit Landsbesluit worden overhandigd aan onze predikant die daar zichtbaar van onder de indruk was. Altijd weer prachtig om te zien hoe op het laatste moment vaak veel goed komt op 'nos dushi Kòrsow'.

Tijdens de februari-vergadering van de Stichting Behoud Fortkerk is afscheid genomen van mevrouw Lolkema als bestuurslid van de stichting. In die rol heeft Marjan veel voor de VPG betekend. Zij heeft zich in het bijzonder ingezet voor Fortkerk LevendMonument. Namens de Stichting Behoud Fortkerk is een originele (reserve) dakpan (ruim 100 jaar oud) met gravering aangeboden, als blijk van grote waardering voor Marjan's werk. Omdat velen hier niet bij waren en de dakpan

daarna snel in de container is ingepakt, hebben we een foto gemaakt die in dit artikel getoond wordt.

De overgebleven bestuursleden plus adviseurs van de Stichting Behoud Fortkerk werken ondertussen gestaag door. Er zijn diverse versies van offertes heen en weer gegaan met aanstaande leveranciers en er is al contact gelegd met Monumentenfonds. Verder loopt de sponsoring nog en kunt u uw noodzakelijke bijdrage voor dit werk overmaken op MCB rekening 26392809.

Donderdagochtend 4 maart had mevrouw Lucille George-Wout, in haar hoedanigheid als lid van het comité van aanbeveling het bestuur uitgenodigd om de voortgang van het werk te komen bespreken in haar kantoor. Op bijgevoegde foto ziet u de bestuursleden van rechts naar links staan voor de deur van de tijdelijke werkplek van de Gouverneur in Fort Amsterdam: Johan Vreekamp, Erik Groeneveld, George Schmit, Joop Snel en André Lorier. De foto werd gemaakt door Anko van der Woude.



Het vertrek van onze wijkpredikant betekent veel veranderingen voor de wijkkerkenraad. De raad buigt zich tezamen met de preekvoorzieners voornamelijk over de wijkkerkelijke preekvoorziening en de muzikale begeleiding. Eerste Paasdag hebben we besloten om de kerkdienst niet door te laten gaan, omdat we geen dominee kunnen vinden. Derhalve willen we die zondag gezamenlijk kerken in de Emmakerk

waar we welkom zijn. Dominee Végh is consulent voor onze wijk, dus in geval van (pastorale) nood kan hij ons en u bijstaan. De kerkenraad heeft besloten om bij gebrek aan een voorzitter met een roulerend voorzitterschap te werken. De volgende personen zijn in de komende maanden voorzitter ad interim: ondergetekende in maart, in april Harry Krafft Walters, in mei Lia van Gastel, in juni Joop Snel en in de maand augustus Hensey Beaujon. De voorzitter a.i. zal de coördinatie op zich nemen, zal de Centrale Kerkenraad bezoeken, dit stukje in VPG nieuws schrijven en hij/zij is het algemene aanspreekpunt namens de wijkkerkenraad.

Tenslotte kan vanuit de Beroepingscommissie worden gemeld dat eind februari de vacature voor predikant in wijk II is verschenen in het be-

kende Nederlandse kerkelijke blad "Kerkinformatie". De reactietermijn is drie weken, dus voor eind maart zal de commissie zich gaan buigen over de sollicitaties die binnen zijn gekomen. Hier is het niet de plek om daar verder inhoudelijk op in te gaan uit oogpunt van vertrouwelijkheid. Uiteraard zullen we u later wel informeren over de voortgang van het beroepingswerk als het zover is dat dit opportuun is.

Tenslotte de vraag wat u kunt doen in deze vacante periode? Wilt u de beroepingscommissie, de wijkkerkenraad en ons als gemeente in uw gebed bedenken?

André Lorier

Lid kerkenraad Fortkerk, voorzitter Stichting Behoud Fortkerk en voorzitter Beroepingscommissie

Aangekomen... ..en afgevallen

Ds. W. Lolkema

Aangekomen...

Dit stukje kopij schrijf ik op maandag 23 maart. Gisterenmorgen ben ik officieel verbonden aan de beide kerkelijke PKN-Gemeentes te Krabbedijkje en Rilland. Daarna heb ik intrede gedaan. We zijn dus aangekomen in Zeeland. Met tegen de tachtig kilo ruimbagage en ongeveer twintig kilo handbagage zijn we op donderdag 12 maart vertrokken vanaf Hato, uitgezwaaid door een groep gemeenteleden. Het was een bijzonder en emotioneel moment! Geweldig was het dat deze "uitzwaaiers" daarvoor naar het vliegveld waren gekomen. Onze beide kinderen hebben ons vrijdagmorgen welkom geheten op Schiphol. Dat voelde bijzonder goed. En toen ik met onze zoon een paar uurtjes later in mijn zomerjackje door Amsterdam liep voor een klus-boodschapje was het berekend! Graad of twee-drie, denk ik. Gelukkig kwam de winterjas al gauw tevoorschijn uit de spullen die we in opslag hadden.

Het welkom in de afgelopen tien dagen was van de kant van beide Gemeentes werkelijk hartverwarmend. In de kerkzaal van de Levensbron te Rilland waren alleen nog staanplaatsen beschikbaar. En alles was en is zeer goed verzorgd. Vrienden, kennissen en collega's waren van dichtbij en van heel ver gekomen. Mijn collega Charlotte Inkelaar uit Oudendbosch heeft de verbintenis geleid. Met haar heb ik in de tijd voor we naar Curaçao gingen goed en soms ook intensief samengewerkt. We hebben o.a. samen twee reizen voor gemeenteleden geleid, naar het schotse eiland Iona en naar Israel. Dan leer je elkaar wel aardig goed kennen.

...en afgevallen!

Dat zeggen nu verschillende mensen die mij van voor de zomer van 2011 kennen en me ruim drie jaar niet hebben gezien. Je bent smaller geworden, zeggen ze. Dat heb ik in de afgelopen tijd ook wel aan de weegschaal gezien. Het zwemmen in de verschillende baaien was een genot en heeft dus kennelijk geholpen. Maar ik ben voldoende calvinist om ook te zeggen: het kan altijd beter. Er kan dus altijd nog wel meer af.

En nu...

is het maandag de 23e. Door mijn hoofd gaan de vele mooie momenten van onze laatste weken op dushi Kòrsou. De geweldige feestavond van het koor Forti Kantando, het afscheidsdiner met de wijkkerkenraad en het uit-eten-gaan met één van de ouderlingen. Drie dagen op het prachtige buureiland Aruba (van 6 t/m 8 maart). En natuurlijk de afscheidsdienst op 1 maart. De mooie toespraken, de cadeaus van zowel de wijkgemeente Fortkerk als van de kerkenraadsleden. En nog andere geschenken. Dank aan ALLEN die (op welke manier dan ook) aan de voorbereiding en de uitvoering van deze dienst hebben meegewerkt. Ik (we) hebben het geheel als zeer bijzonder ervaren.

Dank aan Nel-An voor haar werkelijk prachtige schilderwerken! Al die orgelpijpen van de Fortkerk...

Nel-An, je bent een echte kunstenaar.

Wat ook door mijn hoofd gaat is al het geregeld rondom de verhuizing. Naar de Belastingdienst, naar Kranshi, naar UTS enzovoorts. Maar er is ook goed nieuws voor wat betreft de diverse betalingen door de overheid. En persoonlijk hoop ik – nee, reken ik op nog meer goed nieuws.

En ik heb zelfs nog het contract ontvangen over mijn eerste drie jaren op het eiland (t/m 11 augustus 2014).

Door enkelen van u is het bijzondere element in de schriftlezing van 1 maart opgemerkt: "Meester, laten we drie tenten opslaan: één voor u, één voor Mozes en één voor Elia." Dit zegt Petrus tot Jezus. Maar, voegt Lucas eraan toe: *Hij wist niet wat hij zei.* Er komen dus géén tenten in Lucas 9.

En jawel, alsof het zo moest zijn: daar stonden ze, al vóór de dienst op 1 maart; drie tenten voor de catering op het plein voor de Fortkerk! En één van u schreef mij: *Wat een prachtig afscheid was het zondag. En het mooiste was dat er buiten op het plein letterlijk drie tenten stonden, alsof we daar altijd zouden blijven en nooit de harde wereld meer in zouden hoeven.* Tja, die harde wereld waarin zo ontzaglijk veel aan de hand is... kunnen we die op basis van het Evangelie misschien iets zachter en iets liefdevoller maken? Zoals Hij het deed, helend en genezend. En door zichzelf te geven voor het heil van deze wereld.

Geen terugblik

krijgt u van mij, want die heb ik in de vorige uitgave van het kerkblad al geschreven. Maar, bedacht ik me: ik kan mezelf wel uit Curaçao weghalen. Maar ik kan Curaçao niet uit mezelf weghalen! Ik denk graag met verlangen terug aan hoe mooi het allemaal was en hoe fijn de mensen

Vervolg op pagina 12

In Memoriam zr. Wilma Eline Tonch

Op 10 maart j.l. is op 76-jarige leeftijd overleden zr. Wilma Eline Tonch.

Zr. Tonch werd op 10 november 1938 geboren in Paramaribo (Suriname).

Het leven van zr. Tonch was niet altijd even gemakkelijk. Toch heeft ze heel wat bereikt. Ze had een sterke wil en veel doorzettingsvermogen. Zr. Tonch werd in Paramaribo in Suriname geboren. Daar zat ze op de kleuterschool en de lagere school. In 1954 verhuisde ze naar Curaçao. Haar vader werkte hier bij de raffinaderij van Shell. Op Curaçao volgde ze verder onderwijs. Zo behaalde ze de onderwijsacte vierde en derde rang, later ook de hoofdacte. Ze heeft op verschillende lagere scholen les gegeven, zoals op de Willem de Zwijgerschool en de Oranjeschool. Ze heeft dit veertig jaar lang gedaan. Voorwaar geen kleine periode! Ze gaf jaren lang onderwijs aan de eerste klas. Zr. Tonch hield van reizen. Ze maakte hele plakboeken van haar reizen. Toen ze slechter ging lopen, kon dat niet meer. Ze keek ook graag naar baseballwedstrijden.

Zr. Tonch was een gelovige vrouw. Ze is gedoopt in de lutherse kerk in Paramaribo en volgde daar ook de zondagsschool. Hier op Curaçao ging ze elke zondag naar de Fortkerk. Toen het lopen moeilijk werd, kon ook dat niet meer.

Op 17 maart j.l. hebben we afscheid van haar genomen. We deden dat in een korte herdenkingsdienst in het rouwcentrum van El Tributo in Otrobanda. Daarin stond Psalm 23 centraal. David bezingt God hier als de goede herder, die zijn schapen leidt naar groene weiden en koele beken. Hij is niet bang, want God troost hem. In het Nieuwe Testament noemt Jezus zich de goede herder. Hij is zijn schapen, de gelovigen, nabij. Door zijn lijden en sterven heeft Hij de weg geopend naar het hemelse Vaderhuis.

Na de rouwplechtigheid vond de crematie plaats in het crematorium van Crefona in Brievengat.

God trooste haar zuster Norma en de verdere familie.

Ds. Hans Végh.

Emmakerk

	Emmakerk Wijk 3	Tel. 737 3070	Leden van de wijkkerkenraad	Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403 Restauratierkening 25260903
	Predikant Ds. H. Végh Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed Tel: 737 3070 (huis/kantoor) 661 6339 E-mail: jas.vegh@gmail.com Website: www.freewebs.com/vegh Website Emmakerk http://emmakerk.webs.com	Ouderlingen: Zr. H. Baank (voorzitter) 767 6920 Zr. F. Da Costa Gomez (jeugd) 526 1566 Zr. D. Schrader 528 9530 (kerkvoogd) Br. O. Mulder 516 4919 (kerkvoogd) Zr. E. Velgersdijk, kv 690 8543 Br. R. Buist 733 1609 516 7900	Diakenen: Zr. B. Douglas-Relyveld 690 4665 Zr. R. Plaisier 522 0030 Zr. S. Wiel 693 2612 Zr. L. Felicia 767 5748 Kosteres: Zr. C. Gilmoor 668 5785 868 0775	

Wijknieuws Emmakerk Ds. H. Végh

Op het ogenblik, dat ik dit schrijf, zijn we in de lijdenstijd. In de Stille week hebben we bijzondere diensten, die het lijden en sterven van Jezus Christus centraal stellen. Maar met Pasen gloort er hoop. Het graf is leeg. Jezus is opgestaan. In principe heeft Hij de dood overwonnen. Nu is er nog dood en verderf in deze wereld. We denken aan het Midden-Oosten, waar IS dood en verderf zaait, aan Nigeria, waar Boko Haram dood en verderf zaait, aan de Oekraïne, waar er nog steeds doden vallen ondanks de wapenstilstand. We denken aan moord en doodslag op ons eiland, op andere eilanden en in andere landen. Toch mogen we weten: eens komt daar een eind aan, want Christus heeft het graf overwonnen. Uit dat geloof mogen we leven, ook na Pasen.

Ook na Pasen heeft onze Emmakerk de volgende activiteiten:

De gebedsgroep

Deze komt eens per week samen op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. We bidden voor kerk en wereld, jong en oud, arm en rijk, voor anderen en voor onszelf.

Belijdeniscatechisatie

Elke dinsdag is er van 20.00 tot 21.00 uur belijdeniscatechisatie in de consistorie. We bespreken de hoofdlijnen van het christelijk geloof en bereiden ons voor op de openbare geloofsbelijdenis.

Bijbelstudie

Eens in de 14 dagen is er Bijbelstudie en wel op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We zijn bezig met het boek Handelingen der Apostelen, eigenlijk een stukje geschiedenis van de vroege kerk. De data zijn 16 april en 30 april.

Beknorte cursus theologie voor gemeenteleden

We zijn bezig met de laatste fase van deze cursus, de homiletiek (preekkunde). We bespreken preken en bijbehorende liturgieën van enkele deelnemers. We komen eens in de 14 dagen bijeen op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn 9 april, 23 april en 7 mei.

Seniorenmorgen

Op 13 april a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen van 9.30 tot 11.30 uur bijeen in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte, we zingen liederen en we bidden. Het is ook een gezellige ontmoeting met elkaar onder het genot van koffie en koek, fris en pastèchi.

Zangdienst

Op 24 april a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We beginnen om 19.30 uur. Lieder kunt u opgeven bij mij.

Bij de diensten

Op 5 april a.s. hopen we het Paasfeest te vieren, het feest van de opstanding van Jezus Christus. We vieren dan ook het avondmaal.

Op 3 mei a.s. is er weer een papiamentstalige dienst. Die begint om 11.00 uur en wordt geleid door mij. Om 9.30 uur is er een Nederlands-talige dienst, die wordt geleid door br. D'arcy Lopes.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Hans Végh.

Foto's seniorenendag



Nieuws Jet

Jet Baank

Vlak voor Pasen.

Zo vlak voor Pasen is het goed de Here Jezus te volgen op de weg, die Hij is gegaan naar het kruis.

Daar werd Hij immers gehangen in onze plaats en daar werd hij beladen met onze zonden.

Zelf was Hij onschuldig. En juist daar aan dat kruis was Hij niet met Zichzelf bezig, maar met anderen.

Overdenkt u maar eens de kruiswoorden van de Heiland, en u ontdekt dat Hij zelfs bad voor hen, die niet wisten wat ze deden. Ze kruisigden de Here der heerlijkheid en ze dachten dat ze met een boosdoener te maken hadden. Waarom kwam er toen geen vuur uit de hemel om allen te verteren?

Gods werk moest doorgaan, Zijn Woord moest uitkomen.

Laten we op deze Goede Vrijdag denken aan de Grote Verzoending: de dag waarop door onze Here en Heiland verzoening werd aangebracht omdat Hij met Zijn eigen bloed inging in de hemel zelf.

De Here Jezus heeft in drie uren van duisternis al onze zonden voor God beleden op het kruis, tot Hij tot zonde werd gemaakt en Hij in Zijn lichaam onze zonden droeg.

Voor wie is dit alles bedoeld? Voor ieder, die gelooft. Hoe krijg je daar deel aan? Door eenvoudig te danken voor wat de Here Jezus daar deed. Hebben wij dat ook al gedaan?

Het is goed en nodig elke dag iets te beleven van Goede Vrijdag. Laat het niet beperkt blijven tot één

dag per jaar met bepaalde gevoelens en gedachten.

We mogen elke dag wel zingen: O, welk een Heiland bent u, Heer!

Speciale Dienst.

Dit jaar viel de Dag van de Vrouw (8 maart!) op zondag. Speciale zondag voor de Vrouw. Reden om deze dag te vieren in de Dienst, al moet er nog veel meer recht gezet worden voor de vrouw.

Maar....Gelukkig zijn er al vele stappen van gelijkheid en gerechtigheid gezet voor de vrouwen.

De vrouwen zijn al zover, op zo'n nivo, dat er zelfs gezongen wordt: "Ta muhé ta manda mundu (vertaald: de vrouwen besturen de wereld). Denk maar even aan ons landje dushi Kòrsou, aan de sterke vrouwen, die aan het roer hebben gestaan als Min. President. Vergeet onze gezaghebber en gouverneur niet....

Het was een echte vrouwendienst, de schriftelezingen werden door de vrouwen gelezen. Rianne las een prachtig gedicht voor over de vrouw, dat gedicht kregen ze op een A4tje opgerold mee en een mooie, zoete en lekkere roos, een ko'i lechi. (van suiker en melk gemaakt).

Vrouwen, nogmaals Pabien met de Vrouwendag. Lieve mannen sorry, jullie mogen op Vaderdag in het zonnetje.

Ook onze Jeugdouderling zr. Farida Da Costa Gomez kreeg tijdens de Dienst een ere speldje van Kind op Zondag overhandigd door de voorzitter Jet Baank voor 37 jaar lang bezig zijn met de Jeugd. Het valt niet altijd mee om de Jeugd erbij te hebben. Ze is afhankelijk van de ouders, die moeten rijden en van alle clubjes waar de kinderen op zitten, zoals bijv zwemmen, tennissen enz en de feestjes natuurlijk.

Zoals Farida zelf zegt, heeft ze het speldje niet voor zichzelf alleen ontvangen, maar voor alle leiders en leiders, die haar door de jaren heen hebben bijgestaan.

Farida, masha pabien! voor zoveel jaren geduld en trekken en duwen aan de Jeugd. Dat de Heer je nog jaren mag sparen voor dit mooie werk.



In Memoriam ds. Sjoerd Gerbrandy

ds. Gerbrandy was predikant van de Emmakerk van 1963 – 1969. Hij is overleden in Nederland.

Geboren 31-10-1927, Overleden op 28-02-2015, op 87 jarige leeftijd.

Voor de VPG op Curaçao en de Emmakerk in het bijzonder is hij van grote betekenis geweest, daarin bijgestaan door zijn sympathieke vrouw Lily. Zij was in 1964 de "motor" achter de oprichting van de Protestantse Vrouwengroep Curaçao, die na ruim 25 jaar langzamerhand een stille dood is gestorven,

Destijds was het een bloeiende "club", die grote fundraisings bazaars in de Tamarijn organiseerde en zelfs ingeschakeld werd voor het verzorgen van de lunch voor de deelnemers aan een conferentie van de Protestantse Kerken in de Ned. Antillen, die in de Fortkerk werd gehouden.

Ik heb ds. Gerbrandy 3 jr meegemaakt. Hij was een rustige, vriendelijke predikant. Bij ds. Gerbrandy heb ik op 19 jarige leeftijd mijn Belijdenis gedaan en ik was zondagschooljuf van een grote groep kinderen.

In de pastorie woonden er toen vier kinderen, Annemarie, Gerben, Nelleke en Jacomijn.

Annemarie was verleden jaar op Curaçao. Ze wilde herinneringen ophalen, de pastorie -haar ouderlijke woning - en de Emmakerk zien. Jammer genoeg is de pastorie nu een kantoor, Yuda bo Yu van Capriles en de Emmakerk werd gerestaureerd. Gelukkig was br. Hanco de Lijster bij de Emmakerk en kon hij haar te woord staan.

Annemarie, Gerben, Nelleke en Jacomijn, gecondoleerd met het verlies van jullie vader. Weet wel, dat wij fijne herinneringen aan hem hebben. Moge de Here jullie troosten in deze moeilijke dagen. Lees Psalm 23 bij moeilijke momenten, die psalm geeft zeker troost.

Henriette Baank (vz Emmakerk).

Met dank aan zr. Truus de Vries-Meijer voor de aanvullende informatie.

Jongelui.

Joepie!, nog even trekken aan het huiswerk en de proefwerken en er breekt weer een fijne tijd aan voor jullie. De Paasvakantie ! Leuk, heel leuk, als je je best hebt gedaan. Geniet er eerst lekker van.

Seniorenochtend.

Zoals altijd was de opkomst goed. We hadden samen een gezellige ochtend, een leerzame overdenking . Dames, tot ziens in april.

Steuntje:

Ik dank U voor de grootste aller gaven: U gaf Uw zoon! Hij stierf ook voor mijn schuld!

U gaf de Bron, waaraan ik mij mag laven: U gaf Uw Geest, die heel mijn hart vervult.

Voor alle lezers en lezeressen van ons VPG krantje: Bon Pasku Resureksion, Gezegende Paasdagen;
Namens de Kerkenraad, Jet Baank.

Activiteitencommissie

Farida Da Costa Gomez

Vervolg van pagina 9

op het eiland zijn. En dan laat ik voor het gemak de lastige kanten van het wonen op Kòrsou even buiten beschouwing... Waar het voor ons nu op aankomt is onthechten. En dat de Palmzondag en de Stille Week en Pasen (met hun diverse diensten) eraan komen helpt dan wel.

En ku Dios ke komen Marjan en ik begin volgend jaar een paar weken terug als toerist. En wie weet nog een keer als gastvoorganger?

Herdenking en afscheidsdienst

Op vrijdagmiddag 27 februari was ik voorganger in de Fortkerk in de herdenkingsdienst van dhr. Henk Schotborgh. Daarover heb ik in het vorig kerkblad geschreven. Het was goed om een klein uur samen te zijn en ook op Curaçao zijn leven te gedenken. Hij was namelijk op 11 februari op Aruba overleden en op 18 februari aldaar gecremeerd.

Op zaterdag 28 februari overleed mw. Susana Perret Gentil – Boom, precies één maand voor haar 103e verjaardag. Mij werd gevraagd om op woensdag 4 maart een korte gedachtenis uit te spreken bij haar graf op de familiebegraafplaats op Berg Altena. Dat heb ik graag gedaan. Want met liefde heb ik mw. Perret Gentil en haar dochter Ana Clara in de afgelopen jaren een aantal keren thuis bezocht, in landhuis Groot Sint Joris, schitterend mooi gelegen aan de baai. De mogelijkheden van mw. Perret Gentil waren zeer beperkt door haar slechte gezichts- en hoorvermogen. Alsof ze aanvoelde dat ik voor de laatste keer bij haar was zei ze tijdens mijn afscheidsbezoek op 12 februari: "Domi ta bin bèk?"

Dankbaar hebben we op 4 maart een moment stilgestaan bij de liefdevolle vrouw die ze was, ook in de kracht van haar leven. Op de grafsteen naast haar graf las ik de gegevens van haar man: overleden op 26 oktober 1962. En dat onder zeer trieste omstandigheden. Ze is dus heel lang weduwe geweest.

Nu mag ze rusten bij God.

Op donderdag 5 maart leidde ik bij El Tributo de dienst bij de uitvaart van Hermanus Johannes "Manchi" Mensé. Hij overleed op zondag 1 maart in de leeftijd van 93 jaar en was zwager van Henk Schotborgh, zie boven. Zijn tweelingbroer George was al heel lang geleden overleden. Manchi was in zijn actieve jaren gezagvoerder bij de KLM en ALM, o.a. op de DC 9. Hij was serieus, plichtsgetrouw, zelfverzekerd en zelfredzaam. Een gentleman. Een buitenmens en een knutselaar. Een geliefde oom. Hij stelde geen prijs op poespas. Hij heeft in heel wat landen op de wereld gewoond en gewerkt. En hoewel hij zelf in de luchtvaartwereld tot grote hoogten was gestegen, behield hij altijd groot respect voor hen die aan de basis het zgn. "gewone" maar o zo belangrijke werk doen. Hij en zijn vrouw Illy waren maar liefst 68 jaar getrouwd. En tot op hoge leeftijd waren zij als verliefde tieners. En uit respect voor zijn vrouw koos hij ervoor om destijds niet alleen burgerlijk maar ook kerkelijk te trouwen, in de Fortkerk. Na de plechtigheid bij El Tributo werd zijn lichaam te ruste gelegd op de VPG-begraafplaats aan de Roodeweg. Schuin tegenover – zag ik – de graven van de onlangs overleden meneer Vervuurt en zijn vrouw.

Moge onze overleden broeders en zuster rusten in vrede. En mogen zij die zij achterlaten nieuwe kracht van onze God ontvangen voor de weg die voor hen ligt.

Ten slotte

Stapje voor stapje leven we momenteel – door de veertigdagen- / lijdens-tijd heen – naar Pasen toe. Het is een bijzondere en in liturgisch opzicht ook "rijke" periode in het kerkelijk jaar. Een tijd van bezinning en van inkeer, uitlopend op het grote feest van Pasen: de dood heeft dankzij Christus nooit meer het laatste woord. En we mogen leven vanuit Gods liefdevolle vergeving. Wat een rijkdom is dat. Ik wens u en jullie dan ook mooie weken en een blij Paasfeest toe.

Tur kos bon, hopi bendishon, hopi salu i Ayo. W. Lolkema, Hulanda.



In Memoriam 38. BEA VAN DER JAGT - MERKIES

weduwe van LOUIS VAN DER JAGT

geboren: 2 september 1914 - overleden: 7 februari 2015
op verzoek van de familie geschreven

*ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen - Psalm 23: 6*

Deze slotwoorden van Psalm 23 lijken heel letterlijk en op bijzondere wijze van toepassing op Bea's leven. Haar trouwe kerkgang is velen bekend en bijgebleven. Maar ook haar oer-trouwe betrokkenheid bij het door-de-weekse gemeentelven is onvergetelijk voor wie haar hebben gekend. "Haar" Fortkerk nam een heel belangrijke plaats in in haar leven. De vreugde en de zorgen om haar kerk en haar gemeente (beide: 'huis des Heren') vormden een constante in haar leven. Ik herinner mij haar grote moeite toen wij in de 80-er jaren besloten

voortaan de zondagmorgendiensten van toen wijk C, i.p.v. in de Fortkerk in De Tamarijn te gaan houden. De Fortkerkdiensten werden nauwelijks bezocht, daarom wilden we als kerk dichter naar de mensen toe: in de wijk waar de mensen woonden. Met enthousiasme van velen werd daar een fraaie kerkzaal gemaakt en ingericht met o.a. het fraaie houten kruis en het mooie wandkleed -beide eigenhandig door gemeenteleden gemaakt- die nu in de ruimten beneden de Fortkerk hangen. Bovendien waren in en rond De Tamarijn gedurende de hele week veel activiteiten met kinderen en ouderen. Onze opzet slaagde: de kerkgang en betrokkenheid namen fors toe en de 'kerk in de wijk' werd een eigen plek van de gemeenteleden. Velen voelden zich sterker met kerk en gemeente verbonden.

Bea had grote moeite met deze verandering, en: hoe begrijpelijk vanuit haar 'hart' elijke verbondenheid met haar Fortkerk. En toch, toch deed zij als kerkenraadslid volop mee !

En vele jaren later zei ze: ' het was toch een mooie tijd toen in De Tamarijn'. Dit tekent Bea! Zij hield niet alleen van haar kerk en haar gemeente, zij wilde er ook verantwoordelijkheid voor dragen en was daarom vele jaren kerkenraadslid en ook anderszins actief; steunpilaar van de VPG. De Tamarijnerk heeft een periode goed gefunctioneerd en dat daar een keer een einde aan kwam is begrijpelijk en goed, want 'alles heeft zijn tijd' .

Bea moet die 23ste psalm wel heel veel gezongen hebben in haar leven. De woorden ervan zijn haar heel eigen geworden. Op al die beloften -leest u maar- van Gods trouw, Gods nabijheid, Gods royaliteit en tedere menslievendheid heeft Bea geantwoord met haar leven :

ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Huis des Heren – voor Bea : gebouw-en-gemeente: mensen die geraakt zijn door de Stem, waarin Hij "woont".

Nu zij niet meer onder ons is , vertrouwen wij dat zij "Thuis" is bij de Eeuwige.

Moge haar naam ons onvergetelijk blijven, moge haar nagedachtenis ons tot Zegen zijn.

ds Rob van Buiren

In Memoriam



Centrale Kerkenraad

Voorzitter: Hanco de Lijster	hanco.de.lijster@gmail.com	510 4753
Scriba: Krijnie Wout-de Geus	krijniwout@hotmail.com	513 8909
Enenezker church: Desta Nisbeth	destanisbeth@yahoo.com	520 3015
Emmakerk: Farida Da Costa Gomez	faridadcgomez@hotmail.com	526 1566
Fortkerk: Wim Lolkema	w.lolkema@gmail.com	747 0691
Consistorie: Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	767 6920
Ministerie van predikanten:		
Hans Vêgh	Jas.vegh@gmail.com	737 3070
Kerkvoogdij: André Lorier	Lorier.kooi@gmail.com	685 24 79
Diakonie: Lia Vliegthart-de Mees	vliegthart@gmail.com	525 33 38

Van de praeses

Hanco de Lijster

Op weg naar een kerkenraad die biddend beleid maakt en leiding geeft aan de opbouw van de gemeente

Eind vorig jaar heeft de Centrale Kerkenraad besloten om tijdens de CK-vergaderingen meer aandacht te geven aan de Heer en aan elkaar. Om zo ook tijdens de centrale kerkenraadsvergaderingen ruimte te creëren voor geloofsopbouw, inspiratie en bemoediging.

Tijdens de CK-vergadering van 23 februari 2015 hebben we hiermee een aanvang gemaakt en hebben hiervoor het eerste uur van de vergadering gereserveerd.

De komende maanden behandelen we iedere maand een hoofdstuk uit het boekje "De Geïnspireerde Kerkenraad". Dit is een boekje uit de serie Gemeente Groei Groep gesprekstof van de Evangelische Werkgroep van de PKN, geschreven door ds. Hans Esbach.

De vragen die in het voorwoord door de schrijver worden gesteld zijn: Hoe zou het zijn wanneer een kerkenraad niet alleen maar een zakelijk vergaderorgaan is, maar gaat functioneren als een Gemeente Groei Groep? Hoe zou het zijn wanneer in de kerkenraad geloof een ruime plaats krijgt in de vorm van gebed en het geloofsgesprek rondom een geopende Bijbel? (Voordat ik ooit lid van een kerkenraad was, ging ik er als vanzelfsprekend vanuit dat dit laatste zo was!)

Kortom hoe zou het zijn wanneer we een door de Heilige Geest geïnspireerde kerkenraad zijn die ook anderen weet te inspireren.

In het boekje worden onderwerpen behandeld zoals de roeping van de kerkenraad, geestelijk leiding geven, de kracht van gebed en van de Heilige Geest, wat hebben we onze gemeenschap te bieden, missionaire bedieningen en meer.

Vacatures

Op onze de advertenties in Kerkinformatie van de PKN en op onze website zijn gelukkig voor beide vacatures (Jeugdpredikant en Wijkpredikant Fortkerk) reacties binnen gekomen. En de beide beroepingscommissies zijn onder leiding van de Heilige Geest druk aan het werk om te komen tot de juiste keuzes.

Jaarcijfers

De Kerkvoogdij heeft de jaarcijfers van 2014 klaar en binnenkort zal de kascommissie daar een kritische blik op werpen. Na goedkeuring door de CK zal er een Gemeentevergadering worden gehouden tijdens welke wij hierover aan u verantwoording zullen afleggen.

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.

Hanco de Lijster.

Tel. 510-4753

E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com

Kerkvoogdij

Geef om uw kerk

De Kerkvoogdij heeft in haar maart vergadering de jaarcijfers 2014 vastgesteld. Er is sprake van een positief saldo van ANG 8.039. Daar zijn wij zeer verheugd over. Weliswaar bleven de inkomsten 7% achter, maar daarbinnen is er voor het tweede jaar op rij een stijging te noteren van zowel de kerkelijke bijdragen als de zondagse Kerkvoogdij collecten. De inkomsten uit begraafplaatsen vielen fors tegen en verdienen veel meer extra aandacht. Het is de Stichting Roefstra de Groter niet gelukt in 2014 haar jaarcijfers op te stellen en de VPG een gift te doen. Dat is dus nog niet verwerkt in de 2014 jaarcijfers. Daarnaast is de kostenkant 9% lager uitgekomen dan begroot. Aangezien de inkomsten uit begraafplaatsen tegenvielen is er ook bezuinigd op de desbetreffende kosten. Het voorgenomen investeringspotje van ANG 25.000 is gedurende 2014 nauwelijks gebruikt. Verder valt de vacature Jeugdpredikant op in de cijfers, met overigens een budget neutrale uitwerking in verband met de verwachte samenwerking met VPCO. Er zijn nog diverse vorderingen op de overheid vanwege oude dossiers niet heeft genomen. Wij blijven eraan werken dat deze dossiers alsnog worden opgelost. Al met al is het eigen vermogen van de VPG verbeterd maar is het nog niet terug op het niveau van ultimo 2012. De cijfers zijn ondertussen aan de Centrale Kerkenraad aangeboden. Dat orgaan zal de cijfers in april bespreken waarna een kascontrolecommissie een detail controle zal uitvoeren. In juni wordt een gemeentevergadering belegd waar de cijfers aan u als leden zullen worden gepresenteerd.

De Kerkvoogdij heeft een notitie "Richtlijnen financiële verantwoording VPG instanties" besproken en vastgesteld. Zodra de definitieve versie beschikbaar is zal die worden gedeeld met de Centrale Kerkenraad en de diverse wijkkerken en de daarmee verbonden lichamen. Met deze nieuwe richtlijnen verwachten wij verdere transparantie en professionalisering van het beheer van de materiële kant van onze kerk te bewerkstelligen.

De Kerkvoogdij heeft ingestemd met een plan van de Fortkerk kerkvoogden om voor een periode van ongeveer drie maanden pastorale ondersteuning op vrijwilligersbasis uit Nederland te organiseren. Dit zal ruim passen binnen de financiële ruimte die gaat ontstaan in verband met de vacature van predikant wijk II.

Met betrekking tot het onderhoud van tuin etc. op de beide begraafplaatsen heeft de Kerkvoogdij een nieuwe leverancier gezocht en gevonden. Diverse offertes zijn opgevraagd en daaruit is de beste gekozen: Vivian's Nursery. Vanaf maart/april zal het nieuwe onderhoudsbedrijf starten met een grote beurt, waarna per maand afgesproken werkzaamheden zullen worden verricht. De Kerkvoogdij verwacht hiermee een structureel betere kwaliteit van tuinonderhoud te kunnen bewerkstelligen.

Hierbij willen wij u oproepen uw kerkelijke bijdrage over dit nieuwe kalenderjaar te voldoen. Graag zien wij uw bijdrage tegemoet op onze bankrekening (zie de koptekst van deze bijdrage). Met enige regelmaat wordt ons gevraagd wat een 'redelijke' bijdrage is. Maar wat u kunt missen voor de kerk weet u zelf het beste. De VPG heeft velerlei leden en daarbij is sprake van grote inkomensverschillen. Een gemiddelde bijdrage als indicatie is dan ook moeilijk om te melden. Misschien mogen wij als leidraad u toelichten wat er de afgelopen jaren is gegeven aan Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Eén derde van de betalende leden droeg op jaarbasis tussen de 0 en 200 ANG bij aan VVB. Een tweede groep, ruim één derde van de betalende leden, betaalde op jaarbasis tussen de 200 en 400 ANG. Van de resterende 33% van de leden gaf 21% tussen de 400 en 800 ANG op jaarbasis en de laatste 12% droeg meer dan 800 ANG bij (de meesten van deze groep zaten overigens op of boven de

Vervolg op pagina 14

Vervolg van bladzijde 13

1.000 ANG). Dit als indicatie naar u toe wat de hoogte van de bijdragen is geweest. Gaat u voor uzelf na wat u kunt missen. Uw bijdrage zien wij graag tegemoet in jaarbijdragen of per kwartaal. Dat maakt het werk voor het Kerkelijk Bureau namelijk lichter. Maar met een maandelijkse 'standing order' zijn wij natuurlijk ook zeer verheugd. Tevens willen wij u in overweging geven uw vaste standing order iets aan te passen dit jaar. Alles wordt duurder, ook voor ons als kerk. Een verhoging met enkele procenten wordt dan ook zeer gewaardeerd en kan met vele kleine beetjes net het verschil maken.

André Lorier
Voorzitter Kerkvoogdij a.i.

Collecte Fundashon Encelia

Zondag 15 maart

Zondag 15 maart is er gecollecteerd voor Fundashon Encelia.

Heel dankbaar zijn we voor uw donaties!
Evenzo voor uw vertrouwen!

Fundashon Encelia is Curaçaose stichting die uit 2 takken bestaat; een preventieve en een crisis & observatiecentrum
Met Encelia Preventie geven we trainingen op scholen, instellingen etc; het vormen van het karakter staat hierin centraal. We zijn bezig met het optimaliseren van de trainingen en de daarbijhorende materialen.

De andere tak betreft de Crisis & Observatiecentrum. Hier worden kinderen tussen de 4 en 12 jaar opgevangen die in een crisis zijn geraakt. Deze kinderen kunnen ernstig beschadigd zijn zowel lichamelijk, psychisch, social als wel emotioneel.

Ze hebben specialistische zorg en behandeling nodig. Daarom hebben we fijne groeps werkers op HBO- niveau in dienst en worden we met specialisten (op vrijwillige basis!!) uit Nederland bijgestaan.

We hebben inmiddels een volwaardige plaats binnen de Curacao jeugdzorg bemachtigd. Dat betekent dat we kunnen uitgroeien want de nood is hoog.

We hebben een wachtlijst en dat moet eigenlijk snel worden weggevoerd. Vandaar dat we plannen aan het opzetten zijn voor een tweede fase huis dan kunnen we meer kinderen opnemen.

Het is de bedoeling dat de kinderen weer herenigd worden met hun moeder/ouders indien mogelijk.

Indien dat niet kan hopen we een goed pleeggezin te vinden. Ook daar zijn we hard op zoek naar.

Nogmaals hartelijk dank, Rianne

AEC Plaisier
Voorzitter/Chair

Girobank nr 1113679
t.n.v. Fundashon Encelia



In Memoriam ds. Hermanus Johannes Eggink



God heb ik lief, want die getrouwe Heer nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
(Toon Hermans)

Op 18 maart is rustig overleden mijn echtgenoot, onze (schoon)vader en (schoon)opa

Hermanus Johannes Eggink

~ Herman ~

13 augustus 1926

18 maart 2015

Pieta Eggink - Jonkman

Monique en Dick
Robbert en Jolein, Elisa en Matthias

Agnes en Arnold
Martijn en Nine
Frank

Mirjam en Paul
Thomas

Herman en Karin,
Dolores, Rosa

Correspondentieadres:
Birdielaan 109, 8241 AX Lelystad

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen op dinsdag 24 maart om 12.30 uur in de aula van de Gemeentelijke Begraafplaats, Woudenbergseweg 46 te Zeist.

Aansluitend zullen wij hem naar zijn laatste rustplaats begeleiden.

Verslag ambtsdragersdag

21 februari 2015

Een aantal keren per jaar organiseert het Ministerie van predikanten een dag voor alle ambtsdragers van de VPG. Soms worden op deze dagen onderwerpen die in de Centrale Kerkenraad, evenals in de diverse wijkkerkenraden weliswaar ter sprake komen, verder uitgediept. Vaak komt er een onderwerp ter sprake, dat het Ministerie aanreikt. Daarnaast is het een gelegenheid om de samenwerking tussen de kerken verder te versterken.

Deze dag bediscussieerden we het onderwerp Refineria Isla en donaties van dit bedrijf aan de gemeenschap en dus ook aan onze kerken. Is het ethisch om een donatie te accepteren van een bedrijf dat door sommigen verantwoordelijk wordt gesteld voor 18 doden per jaar op ons eiland? Hoe gaan we daar mee om?

Alvorens hier een discussie over te starten werd een inleiding gegeven door dhr. Richenel Rhuggenaath. Laatstgenoemde is al ca. 20 jaar werkzaam bij de Isla en is gespecialiseerd in milieutechniek. Thans is hij hoofd van de afdeling milieu van de Isla. Hij gaf ons een kijkje achter de schermen van dit bedrijf. In tegenstelling tot de indruk die wij als consument vaak hebben, voelt de Isla zich, zo gaf dhr Rhuggenaath aan, verantwoordelijk voor de uitstoot die zij veroorzaken. Men realiseert zich dat alleen met het bouwen van hogere schoorstenen het probleem alleen maar verlegd wordt. Een grote investering is vereist om, niet alleen de stankoverlast te verlagen, maar om eveneens op andere systemen over te gaan. Verlaging van de uitstoot staat niet op zich zelf, maar moet tevens gepaard gaan met investeringen voor andere werkprocessen en producten.

De vragen waar wij ons over bogen waren:

1. Is het als christen ethisch om bij een vervuilende raffinaderij werkzaam te zijn?
2. Vind je dat de Isla genoeg morele verantwoordelijkheid aan de dag legt voor de Curaçaose gemeenschap en wordt zij meer dan andere bedrijven of groepen van vervuiling beschuldigd?

In diverse groepen werden deze vragen verder uitgediept om te proberen daarna tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Na een plenaire discussie legden we de antwoorden van de diverse groepen bijeen. Opvallend was dat we allen van mening waren dat het als christen wel verantwoord is om bij bv. de Isla te werken. Immers, je kunt je invloed uitoefenen en daardoor je steentje bijdragen om veranderingen teweeg te brengen waardoor het bedrijf milieuvriendelijker gaat werken.

Morele verantwoordelijkheid tonen is op zich onvoldoende. Men is blijkbaar wel druk bezig met programma's te maken, maar men is daarbij ook afhankelijk van de overheid om die programma's uit te voeren. Dhr Rhuggenaath gaf ook aan dat men ook veel sociale programma's aanbiedt aan het personeel in het bijzonder en aan de samenleving in het algemeen. Jammer is dat het sociale aspect van dit bedrijf niet bij de Curaçaose bevolking bekend is. De communicatie over waar zij zich op dit gebied mee bezighouden naar buiten is heel slecht. Men zwijgt veelal en dat heeft een negatieve uitwerking. De Isla wil iets terug geven aan de gemeenschap en men doet dit beslist niet om de vervuiling die zij teweeg brengen af te kopen.

Het was een zeer nuttige bijeenkomst waarbij ons de kans werd gegeven een kijkje in de keuken te nemen van Refineria Isla

Elders in dit blad geeft Ds. Leander Warren ook nog een toelichting op deze materie, met name vanuit de Bijbelse ethiek.

Krijnie Wout,
scriba CK VPG

Bericht uit Bonaire

Hans Végh

Op 8 maart j.l. bestond de Protestantse Gemeente van Bonaire 169 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd een jubileumdienst gehouden, die geleid werd door ds. Jan Jonkman. We feliciteren onze zustergemeente van harte met dit jubileum.

Op 5 april j.l. neemt ds. Ben Hengeveld afscheid van de gemeente. Hij was hier een jaar interim-predikant. De gemeente is nu weer op zoek naar een tijdelijk predikant.

Meer informatie over de Protestantse Gemeente van Bonaire vindt u op internet:

www.protestantsegemeentebonaire.com.

Activiteitencommissie Emmakerk

Farida Da Costa Gomez



'Penshonado riba paranda' – bustour naar Banda'Riba

Onder de deskundige leiding van gids Milva Sint Jago-Schoobaar en chauffeur Kenneth vertrok de bus op 18 maart jl. met een 40-tal senioren vanaf Emmakerk richting Banda'Riba. Vol enthousiasme vertelde ze ons over de Curaçaosche geschiedenis met al haar rijkdommen en wist ze ieders aandacht erbij te houden. Elke plaats, waar we langs reden had een eigen rijke historie. Milva vertelde ons over Rio Canario, dat vroeger Rooi Canarie heette. Emmastad, met de olieraffinaderij en het asfaltmeer, de z.g. Buskabaai. Landhuis Groot Kwartier, De Ruiterkwartier, Pos Cabai, Landhuis Bever, Groot Davelaar, Zuikertuintje, Koningsplein, de Sint Annabaai etc.

We stapten uit bij Landhuis Chobolobo voor een rondleiding, waar we van de verschillende smaken van de wereldbekende Curaçao liqueur, die hier gemaakt wordt mochten proeven. Van Glacial, schertsend de airco in een fles genoemd, die ook hier gefabriceerd wordt, kregen we allemaal een kleine fles als aandenken mee. Hierna reden we via Dominguito, die vroeger een plantage was door naar Bottelier, met uitzicht op de zoutpannen van Jan Thiel en langs Den Dunki, het nationaal park te Zuurzak. Al verder rijdend kwamen we op de Caracasbaaiweg uit en reden we richting Jan Thiel. Zoals het iedere goede toerist betaamt – en die dag waren wij toerist in eigen land – stapten we uit bij souvenirwinkel Caribbean Handcraft, bewonderden de grote keuze en kochten souvenirs, waarvan verschillende hier op onze eigen Dushi Kòrsou zijn gemaakt.

De rit ging verder naar de Mirador op Jan Thiel. Hier stapten we uit om van de prachtige uitzicht te genieten en werden door Milva op meer rijkdommen van onze geschiedenis getrakteerd. Na een poos reden we verder langs de kust van Caracasbaai naar onze eindbestemming: lunchen op de patio van Green House Restaurant ,op de Boulevard bij Mambo. Hier werden we opgewacht, hartelijk welkom geheten en buitengewoon verwend door eigenaar Alex, manager Lonchi en assistente Aracely. De maaltijd en het toetje quesillo met slagroom waren overheerlijk. Iedereen zat er zo ontspannen bij dat men bijna vergat dat we naar huis terug moesten. Al met al een bijzonder geslaagde en onvergetelijke dag. Ter plekke gingen al stemmen op en werden plannen gemaakt voor de volgende uitstapjes. De enkele personen, die helaas op het laatste moment moesten afzeggen, omdat ze zich niet goed voelden, wil ik zeggen: Beterschap. Kop op, de volgende keer zijn jullie ook van de partij.

Voor vragen, informatie, advies:

Denise Schrader (Tel. 528-9530)

Farida Da Costa Gomez (Tel. 526-1566)

VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie

Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...

Ik zoek...

Wie kan mij helpen?

Pianist / organist Gevraagd

Bent u pianist...., organist?
Wilt u misschien het koor Forti Kantando begeleiden?
De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk.
Bel voor meer informatie naar:
Tel: 737 5642 of 520 3015

Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?

De diakonie kent mensen die dit goed kunnen gebruiken.
vliegla@gmail.com; 525 3338

Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2015 over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar en uw naam of betaal contant op het kerkelijk bureau.



Verkoop en verhuur van chalets



BEN'S DREAM
de Rimboe
Recreatiepark Ben's dream de Rimboe ligt midden in de Veluwe bossen. Goed uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland. Wel eens gedacht aan een eigen chalet of tweede huis met koop- of huurgrond?

Ben en Mia Oppelaar
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl



Verkoop

Cadeaupakketjes Fortkerk, LevendMonument

- * Lepeltjes, pennen, koelkastmagneten, ansichtkaarten, tegeltjes, borduurpakket Fortkerk en Handelskade
- * Boek Tussen Dood en Recht; Els Langenfeld
- * Naïeve tekening Fortkerk van Fred Breebaart
- * Drijfhoutmagneet met Fortkerk
- * aquarel Fortkerk Nel-An van Eenennaam, verschillende maten

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop-, trouw- of belijdenisgeschenk.
Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.

Met Elkaar



Aanbod

MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeentebouw.

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.



Wiskundebijles

Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights. Nadere informatie en voorwaarden: Friedeman Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163

Pancakes@sunset

Kom bij ons thuis op de porch, met prachtig uitzicht op zee, genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsondergang. 4-8 personen, u kunt zich ook individueel opgeven. De eerste vrijdag van de maand van 17.30-20.00 uur.
Rif St. Marie.

F 15,- plus F 5,- materiaalkosten p.p. Esther en Pieter-Jan van Roon
Email: esthervanroon.spoorbuurt@gmail.com 8649944 / 5192697



Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar.

Deze aanbieding is weer gestart !

Op een zaterdagochtend komen we bijeen: samen 'zitten' - wie weet 'ontdekken' van iets waarvan je je niet zo bewust bent. Het uitwisselen van gedachten; stilte-momenten; oefening 'volledige ontspanning'. Op papier of op een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je ervaring. Tijd: 8.30 - 11.30 uur. Enkele mensen hebben zich al aangemeld; er is nog genoeg ruimte voor nieuwe deelnemers!

De exacte datum wordt gekozen n.a.v. de voorkeursdatum van de deelnemers. De bijdrage voor wijkfonds van de Fortkerk is pp F 25,-
Voor opgave en meer informatie: Maria Muller, tel.: 737 8323 / 513 9631
e-mail: mariamullerddi@gmail.com

Mozaïkworkshop

Door Lia Vliegthart.

De opbrengst is bestemd voor de wijkkas van de Fortkerk. De kosten bedragen 130,00 gulden pp inclusief materiaal, koffie en thee. Van dit bedrag gaat 100,00 gulden naar de wijkkas. De workshop wordt 's ochtends gegeven in de Tamarijn en duurt van 9.30 t/m 12.00 uur. Op 16, 23, 30 maart en 13 april. Op 20 april is er gelegenheid om de werkstukken af te maken. Deze workshop wordt alleen gegeven bij voldoende deelname.

Opgeven kan bij Lia Vliegthart telnr 525-3338 of e-mail: vliegla@gmail.com