

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

De Kerk in de Oekraïne

Een bont palet
Ds. Hans Végh

Sinds enkele jaren is de Oekraïne wereldnieuws. De spanningen tussen Oekraïners en Russen alsmede tussen Kiev-gezinden en Moskou-gezinden nam toe. Op het ogenblik zit er een pro-Westerse regering in Kiev, de hoofdstad van de Oekraïne. Dit is een doorn in het oog van de Russische minderheid, die vooral in het oosten van het land woont, in steden als Donetsk en Luhansk. Deze steden riepen de onafhankelijkheid uit. Sindsdien vechten pro-Russische separatisten tegen de regering in Kiev. Er is nu wel een staakt-het-vuren, maar dat is wankel. Waar weinig over bekend is, is de kerk in de Oekraïne. Welke kerken vindt men er en wie behoren daartoe?

Wie de geschiedenis leest merkt hoezeer de Oekraïne steeds een speelbal is geweest van de buurlanden. Deze overheersten vaak grote delen van het land. Dit laat zijn sporen na in de geschiedenis van de kerk van het land. Die kerk is allesbehalve een eenheid.

Om dit alles op het spoor te komen beschrijf ik eerst in het kort de geschiedenis van het land. Zonder deze achtergrondinformatie begrijpt men weinig van de kerk in het land.

Geschiedenis van de Oekraïne

Vanaf de 5^e eeuw na Christus wordt de Oekraïne bevolkt door Oost-Slavische stammen. In de 9^e eeuw vormen ze het rijk van Kiev (de Rus van Kiev). Dit rijk beleefd een bloeiperiode onder grootvorst Wladimir I (978-1015). Na hem valt het land uiteen in elkaar bestrijdende vorstendommen.

In 1237 vindt de invasie van de Mongolen plaats. Kiev verliest dan aan betekenis. Vanaf de 14^e eeuw veroveren Polen en Litouwers het grootste deel van het land.

In 1569 wordt de Unie van Lublin gesloten. De bezette Oekraïense gebieden komen daarmee onder directe Poolse heerschappij. Dit heeft een opstand van de Kozakken tot gevolg, die in 1648 een auto-

nome staat stichten, die echter geen lang leven beschoren is.

Na de Pools-Russische oorlog van 1654 tot 1667 verliest Polen de Oekraïense gebieden ten oosten van de rivier de Dnjepr aan Rusland. Na de Poolse delingen van 1772, 1793 en 1795 komen nog meer door Polen beheerste gebieden aan Rusland. Dat bedrijft in deze gebieden in de eerste helft van de 19^e eeuw een rigide russificering. Na genoemde Poolse delingen komt Galicië aan Oostenrijk.

Dit alles houdt een groeiend nationalisme niet tegen. Men maakt gebruik van de troebelen in Rusland tijdens de revolutie van 1917. Het centrale gezag is dan zwak. Het nieuwgevormde Oekraïense parlement proclameert de autonomie. Deze wordt op 22 januari 1918 gevolgd door de onafhankelijkheidsverklaring. Russische Bolsjewistische troepen rukken op naar Kiev om deze onafhankelijkheid de kop in te drukken, maar ze worden teruggeslagen door Duitse, Oostenrijkse en Hongaarse troepen. Deze steunen het stre-

ven naar onafhankelijkheid. De bolsjewistische troepen veroveren Kiev echter na de terugtrekking van deze troepen en ze stichten op 14 januari 1919 de Oekraïense Socialistische Sovjet Republiek. Deze wordt in 1922 een deelrepubliek van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken (USSR). Na de tweede wereldoorlog wordt ze uitgebreid met Poolse, Tsjecho-Slowaakse en Roemeense gebieden. In 1954 wordt de Krim ingelijfd. Deze behoort tot dan toe aan de Russische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek.

Ten tijde van de perestrojka onder de leider van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov ontstaat er opnieuw een nationalistische beweging, die een van Moskou onafhankelijke politiek propageert. In juli 1990 verklaart de Oekraïne zich autonoom en op 24 augustus 1991 wordt opnieuw de onafhankelijkheid uitgeroepen.

Vanaf het begin zijn er spanningen met Rusland. O.a. de Krim is een bron van die spanningen.



Het hokenklooster in Kiev

Mei 2015

1-2

Hoofdartikel

Ds. H. Végh

3

Hoe groot zijt Gij

4-5

Informatie:

Bijbelleesrooster
Kerkdiensten

6-11

Berichten uit de wijken

12-13

Diakonie Kerkvoogdij Centrale Kerkenraad

14-15

Car. Conf. Churches Canacom Report

16

VoorElkaar en MetElkaar

Geschiedenis van de kerk

Ik noemde boven al Volodomyr (Wladimir) de Grote (980-1015). Hij en zijn zoon Jaroslav de Wijze spelen een belangrijke rol in de vorming van de nationale en religieuze identiteit van het Rijk van Kiev. Dit rijk kerstent de Oost-Slavische landen. Volgens de traditie reisde de apostel Andreas naar Constantinopel en voorspelde hij de stichting van een stad aan de Dnjepr, die het evangelie voet aan de grond zou geven. Volodomyr wordt in 988 gedoopt. Hij speelt een cruciale rol in de kerstening van het Rijk van Kiev.

In 1240 wordt Kiev verwoest door de Mongolen. Dit heeft als gevolg, dat de zetel van de metropoliet (1) naar Moskou wordt verplaatst. De oecumenische patriarch van Constantinopel wijdt de Bulgaarse monnik Cyprianus als metropoliet van Kiev, Rusland en Litouwen.

In 1386 en ook in 1569 ontstaat er een dynastieke unie van Polen en Litouwen. Dit betekent discriminatie van de Orthodoxen en polanisering van de Oekraïense elite. In 1569 wordt ook de Unie van Brest-Litovsk getekend. Dit is een vereniging van de Grieks-katholieke kerk met die van Rome. Men erkent het gezag van de paus, maar mag zijn eigen liturgie behouden. Hierover ontstaat een kerkelijke strijd in de Oekraïne: sommigen zijn voor deze unie, anderen tegen. De geünieerde Grieks-katholieke kerk bloeit in het door Oostenrijk bezette Galicië. In 1686 doet Rusland de metropolietenzetel van Kiev toevallen aan de Russisch-Orthodoxe Kerk. Er zijn echter grote culturele en taalkundige verschillen tussen Oekraïners en Russen.

Zoals hierboven al beschreven is ontwaakt eind 19^e/begin 20^e eeuw een Oekraïens nationalisme. Men maakt zich niet alleen sterk voor politieke onafhankelijkheid van Moskou, maar ook voor kerkelijke onafhankelijkheid. Dit is vooral na 1917 het geval. Drie keer in de 20^e eeuw wordt er een Oekraïense autocefale (zelfstandige) kerk gesticht. De eerste keer maakt Stalin daar in 1930 een eind aan. Tijdens de tweede wereldoorlog wordt de Oekraïense Autocefale Kerk echter hersteld. Maar na de oorlog wordt ze weer opgenomen in de Russisch-Orthodoxe Kerk.

In 1946 schaft het Concilie van Lviv de Unie van Brest van 1596 af en keert ze terug naar de Russisch-Orthodoxe Kerk. Nu ontstaat er echter een ondergrondse Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk in West-Oekraïne.

In 1989 begint de desintegratie van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Galicië. Er wordt een Oekraïense autocefale Orthodoxe Kerk gevormd. Deze groeit ten koste van de Russisch-Orthodoxe Kerk. In 1990 verklaart de Oekraïense autocefale Orthodoxe Kerk zich tot patriarchaat (2).

Het metropolitaat (kerkprovincie) van Kiev van de Russisch-Orthodoxe Kerk wordt de Oekraïens-Orthodoxe Kerk van het patriarchaat van Moskou.

De Russisch-Orthodoxe metropoliet van Kiev, Filaret, vreest voor zijn positie, als negentig procent van de bevolking in 1991 voor onafhankelijkheid kiest. Hij en zijn aanhangers fuseren met de Oekraïense autocefale Orthodoxe Kerk. Hierbij wordt de kerkorde van de Oekraïense autocefale Orthodoxe Kerk aangenomen en bepaald, dat het Oekraïens gebruikt zou worden in de erediensten. Zo ontstaat in 1992 de Oekraïens-Orthodoxe Kerk van het patriarchaat Kiev.

In 1994 vallen vijf hiërarchen(priesters) af van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk van het patriarchaat Kiev en ze gaan deel uit maken van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk van het patriarchaat Moskou. Ze zijn ontevreden over Filaret. In 1995 wordt Filaret patriarch.

Nu heeft de Oekraïne dus twee patriarchen en drie orthodoxe kerken: de Oekraïense autocefale Orthodoxe Kerk (Galicisch), de Oekraïens-Orthodoxe Kerk van het patriarchaat Kiev (deze kerk is bijna een staatskerk en de meeste aanhangers zijn Oekraïners) en de Oekraïens-Orthodoxe Kerk van het patriarchaat Moskou. Deze laatste is de grootste kerk.

In het Westen van de Oekraïne is er de Grieks-Katholieke Kerk.

Conclusie

De kerk van de Oekraïne is dus een verdeeld huis. De verdeeldheid gaat niet zozeer over dogmatische kwesties, als wel over kerkordelijke en taalkundige kwesties. Ook wordt de politieke verdeeldheid weerspiegeld in de kerkelijke verdeeldheid. Soms spelen ook persoonlijke belangen een rol.

De Oekraïne telt 46 miljoen inwoners. Meer dan de helft daarvan behoort tot de Oosters-Orthodoxe Kerk. De meesten van hen behoren tot de Orthodoxe Kerk van het patriarchaat van Moskou. De diensten van deze kerk zijn lang en met veel koorzang van priesters. De Schriften worden reciterend gelezen. Er wordt wierook gebrand en er worden ikonen vereerd. Toen ik in 1983 in Rusland was heb ik diensten meegeemaakt in Moskou en in Novosibirsk. Het was indrukwekkend, vooral het gezang van de priesters. De diensten duren uren lang en er zijn geen banken.

Op het ogenblik is 73 procent van de bevolking van de Oekraïne Oekraïens en 22 is Russisch. De Russen wonen voornamelijk in de industrie-centra in het Oosten van het land en in de Krim (nu door Rusland geannexeerd). Verder zijn er nog Wit-Russen, Joden, Moldaviërs, Polen en Bulgaren. Velen van de Russen kwamen ten tijde van de Sowjet-Unie in het land. Er werd toen een politiek van russificering gevoerd. De Polen wonen vooral in de Westelijke gebieden, die vóór de tweede wereldoorlog tot Polen behoorden. Daar is de Grieks-Katholieke Kerk het grootst. Helemaal in het Westen, in de Karpathen-Oekraïne, wonen Hongaren. Velen van hen behoren tot de Gereformeerde (Hervormde) Kerk. Tot de val van het IJzeren Gordijn in 1990 leefden ze geïsoleerd en hadden ze geen contacten met de Gereformeerde (Hervormde) Kerk van Hongarije. Toen het IJzeren Gordijn viel werden de contacten frequent. De Gereformeerden (Hervormden) kregen nu hulp uit het Westen.

Noten:

- (1) Een metropoliet is een aartsbisschop die aan het hoofd staat van een kerkprovincie.
- (2) Een patriarch is een bisschop, die aan het hoofd staat van een patriarchaat - een gebied, dat onder zijn jurisdictie valt. Zo zijn bijvoorbeeld Constantinopel, Jeruzalem, Antiochië, Alexandrië en Moskou patriarchaten in de Oosters-Orthodoxe Kerk.

Enige literatuur:

Ukraine, in: R. Radler e.a., Goldmann Lexikon, Bd. 22, München 1998
B. Matwijczuk, Ukraine, in: K. Parry e.a. (eds.), The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity, Oxford-Malden (Ma.), 2001
Ukraine, in: Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite, Chicago 2012

Ds. Hans Végh

Hoe Groot Zijt Gij

Hoe Groot Zijt Gij – De Geschiedenis van de Hymne

De geschiedenis van de hymne "Hoe Groot Zijt Gij" (ook bekend als *O, Heer mijn God*) begint bij Carl Gustaf Boberg (1859-1940). Hij was een Zweedse pastor, redacteur en een lid van het Zweedse parlement. De heer Boberg was van een mooie wandeling aan het genieten toen plotsklaps een onweersbui uit het niets verscheen. Een krachtige wind kwam opzetten. Toen de storm was geweken, keek hij uit over de heldere baai. Op dat moment hoorde hij kerkklokken in de verte. En de woorden van "Hoe Groot Zijt Gij" begonnen in zijn hart vorm aan te nemen. -- *O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht...* Kun jij je voorstellen hoe Boberg zich voelde toen deze woorden gestalte kregen? Er heerste na deze krachtige storm een zodanige stilte dat hij niets anders kon doen dan deze vredige woorden uitspreken.

Hoe Groot Zijt Gij – Vertalingen

Boberg's oorspronkelijke gedicht, met de titel "O Store Gud" (oftewel "O Grote God") werd in 1891 gepubliceerd in "Getuige van de Waarheid", het wekelijkse nieuwsblad waarvan hij de redacteur was. Later werd het gedicht naar het Duits vertaald. In 1927 werd een Russische versie van de tekst gepubliceerd.

"Hoe Groot Zijt Gij" werd door Stuart K. Hine naar het Engels vertaald. Hine was een Engels missionaris in de Oekraïne. Hij ontdekte daar een versie van de Russische tekst en zong dit met zijn vrouw tijdens een evangelistische bijeenkomst. Vervolgens vertaalde hij de eerste drie verzen naar het Engels. Deze werden tijdens de Eerste Wereldoorlog in een evangelistische bijeenkomst in Engeland gezongen. In 1949 publiceerde hij deze eerste drie verzen (in het Engels en in het Russisch) in "Genade en Vrede", een Russische evangelische krant waarvan Hine de redacteur was. Hij voegde er later een vierde vers aan toe als een triomfantelijke boodschap van het eeuwige leven.

Hij zei over het belang van deze hymne: "Wanneer we dat hemelse thuis zullen bereiken zullen we de grootte van God werkelijk kunnen begrijpen en zullen we in nederige aanbidding voor Hem neerbuigen en tegen Hem zeggen: O Heer, hoe groot U bent". Mogen we allemaal op een zodanige manier leven dat we er klaar voor zullen zijn wanneer Jezus Christus zal komen om Zijn heiligen te ontvangen. Ons hemelse thuis wacht op ons; de mensen die Christus in gehoorzaamheid hebben ontvangen.

Men zegt dat Dr. J. Edwin Orr van het Fuller Theological Seminary deze Hymne naar Amerika bracht. Nadat hij het lied voor het eerst in India had beluisterd, introduceerde hij het lied in diverse Christelijke groeperingen in de Verenigde Staten. In 1954 werd door Dr. Cyrus Nelson van Gospel Light Publications het kopieerrecht op het lied aangevraagd en werd het lied door deze uitgever in Amerika gepubliceerd.

Een bekende Nederlandstalige versie van het lied, die hier beneden is weergegeven, werd door Rikkert Zuiderveld geschreven.

Hoe Groot Zijt Gij – Door George Beverly Shea Gezongen

De Engelstalige versie van "Hoe Groot Zijt Gij" werd in 1954 door George Beverly Shea tijdens de evangelische Billy Graham Crusade in London gezongen. Later, tijdens een revival in New York, zong hij het lied meer dan 100 keer. Dit was eveneens tijdens een Billy Graham Crusade. Hierdoor ontstond er in Zweden en in Amerika een hernieuwde belangstelling voor de hymne en werd het in diverse gezangenboeken opgenomen.

Tegenwoordig wordt dit lied nog door miljoenen mensen over de hele wereld gezongen. En zij geven God alle eer, alle glorie en alle lof voor wie Hij is -- de Schepper van ons universum.

Hoe Groot Zijt Gij – De tekst

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

(Het onderstaande vers vertaald door het Alles Over God team)

Wanneer ik in het woud door de bomen dwaal,
en luister naar het vogelgezang, hun zoet verhaal,
Wanneer ik van de heuvelrug naar beneden kijk,
en voel hoe de wind door mijn haren strijkt.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Bron: www.allaboutgod.com



George Beverly Shea
1 feb 1909 - 16 apr 2013

Redactioneel

Dit nummer bevat weer bijdragen van diverse aard. Zo gaat het hoofdartikel over de kerk in de Oekraïne. We horen dagelijks over dit land in de nieuwsberichten, maar wat weten we eigenlijk van de kerk daar? En wat weten we van de geschiedenis van die gebieden? Wie hier over leest merkt, dat, wat er nu gebeurt, een herhaling van zetten is. Ook het eerste gedeelte van het verslag van rev. Warren en zr. Da Costa Gomez wordt gepubliceerd. Vorig jaar woonden ze een Canacom-conferentie op Jamaica bij. Ze hebben dit verslag gepresenteerd aan de Centrale Kerkenraad en nu is het ook te lezen in VPG-nieuws. Het is belangrijk, dat we iets weten over de organisaties waarvan we als VPG lid zijn.

Verder treft u de berichten uit de wijken aan, alsmede een bericht van de voorzitter van de CK, van de diaconie en van de Kerkvoogdij. Zo wordt u op de hoogte gehouden van hetgeen binnen onze VPG speelt. We danken br. André Lorier voor zijn regelmatige bijdragen in deze krant over de KV. Zijn opvolger, br. Olaf Mulder, wensen we heel veel sterkte in zijn nieuwe functie. Ik wens u veel leesplezier!

H.V.



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about ANG 2,000.00 per month. If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending a mail to the editorial staff, e-mail address:

vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In I Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.

De diakonie helpt degenen die geen helper hebben.

Op de eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd voor de Stichting Behoud Fortkerk.

Eén keer per maand voor een andere instelling:

**Zondag 17 Mei 2015
Kinderoord Brakkeput**

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curacao.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. Hans Végh (voorzitter)
Harry Krafft Walters (secretaris)
Ludmilla Sampson
Desta Nisbeth
Vacature

Opmaak:

Klaas Dekker en Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij 'De Stad' NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 1400 drukexemplaren zwart-wit.
Ruim 130 email-exemplaren

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar vpgnews@gmail.com



De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk woensdagmorgen

20 mei 2015, 12.00 uur

Verschijningsdatum:

zondag 7 juni 2015

Bijbelleesrooster

ONTDEK MEER OVER DE BIJBEL OP DEBIJBEL.NL

Dit jaar worden in het leesrooster onderwerpen uitgelicht waarover u op onze website debijbel.nl meer informatie kunt vinden.

Waar lag de stad Korinte? Wanneer vond het pinksterfeest plaats? En hoe is het boek Jozua opgebouwd? Op debijbel.nl kunt u meer lezen over deze en nog veel meer thema's. Op debijbel.nl kan iedereen altijd online de Bijbel lezen. Het is mogelijk om *De Nieuwe Bijbelvertaling*, *NBG-vertaling 1951* en *Statenvertaling* te lezen, met elkaar te vergelijken en te doorzoeken op trefwoord of passage. Maar debijbel.nl biedt meer! Voor leden van het Nederlands Bijbelgenootschap biedt debijbel.nl extra's: meer vertalingen, waaronder de *Bijbel in Gewone Taal*, studieaantekeningen en uitleg bij bijbelse begrippen, foto's en filmpjes, kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus, en een interactieve tijdlijn over de bijbelse tijd. Verrijk uw kennis op debijbel.nl!

MEI

vr. 1	Psalm 104:1-15
za. 2	Psalm 104:16-35
zo. 3	Hooglied 2:1-7
ma. 4	Hooglied 2:8-15
di. 5	Hooglied 2:16-3:5
wo. 6	Hooglied 3:6-11
do. 7	Hooglied 4:1-11
vr. 8	Hooglied 4:12-5:1
za. 9	Psalm 33
zo. 10	I Johannes 4:1-10
ma. 11	I Johannes 4:11-21
di. 12	I Johannes 5:1-12
wo. 13	I Johannes 5:13-21
do. 14	Daniël 7:1-14
vr. 15	Daniël 7:15-28
za. 16	Hooglied 5:2-8

zo. 17	Hooglied 5:9-6:3
ma. 18	Hooglied 6:4-12
di. 19	Hooglied 7:1-6
wo. 20	Hooglied 7:7-8:4
do. 21	Hooglied 8:5-14
vr. 22	Handelingen 1:1-14
za. 23	Handelingen 1:15-26
zo. 24	Handelingen 2:1-13
ma. 25	Psalm 68:1-11
di. 26	Psalm 68:12-24
wo. 27	Psalm 68:25-36
do. 28	Handelingen 2:14-28
vr. 29	Psalm 110
za. 30	Handelingen 2:29-42
zo. 31	Psalm 150

JUNI

ma. 1	Hand. 2:43-3:10
di. 2	Hand. 3:11-26
wo. 3	Hand. 4:1-12
do. 4	Hand. 4:13-22
vr. 5	Hand. 4:23-31

za. 6	Psalm 130
zo. 7	Marcus 3:20-35
ma. 8	Marcus 4:1-12
di. 9	Marcus 4:13-23
wo. 10	Marcus 4:24-34

MAAK EEN GRATIS ACCOUNT AAN OP DEBIJBEL.NL

Iedereen kan gebruikmaken van debijbel.nl. Bent u geen lid en heeft u nog geen account? Start dan vandaag nog uw zoektocht door de Bijbel en maak een gratis account aan op www.debijbel.nl.

De eerste 30 dagen na het aanmaken van uw account kunt u gebruikmaken van alle extra's op debijbel.nl. Ook daarna kunt u met uw account de Bijbel gratis online blijven lezen op deze website.

Attention

The email address of the VPC office is changed to

info@vpg-curacao.com

The old email address cannot be used anymore!

Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een oplopend tarief. Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: info@vpg-curacao.com
Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive the Holy Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



Radio Semiya 98,5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org

2-05 ds. Hans Végh
9-05 br. D'arcy Lopes
16-05 rev. Leander Warren
23-05 ds. Hans Végh
30-05 br. D'arcy Lopes
6-06 rev. Leander Warren
13-06 ds. Hans Végh

Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?

EbenezerChurch

Oranjestraat 111



03-05 Rev. L. Warren (HC)
10-05 Bro. D. Lopes, Mother's Day
14-05 Rev. L. Warren, Ascension Day
17-05 Youth & Children
24-05 Rev. L. Warren, Pentecost Day
31-05 Ip Y. Isidora VPG-service at Emma Church
07-06 rev. L. Warren (HC)

Fortkerk

Fort Amsterdam



03-05 pastor A.J.H. van Vilsteren
10-05 pastor A.J.H. van Vilsteren
14-05 ds. H. Végh Hemelvaart in de Emmakerk
17-05 voorganger nog niet bekend
24-05 Geen dienst in de Fortkerk, zie Emmakerk
31-05 Geen dienst in de Fortkerk, zie Emmakerk
07-06 Geen dienst in de Fortkerk, zie Emmakerk

Emmakerk

Schottegatweg Noord 67



03-05 br. D'arcy Lopes
03-05 ds. H. Végh 11.00 am
Sirbishi na Papiamentu
10-05 ds. J. Jonkman Moederdag
14-05 ds. H. Végh Hemelvaart met de Fortkerk
17-05 ds. H. Végh Gemeentezondag te Lagun
22-05 ds. H. Végh, Zangdienst 19.30 uur
24-05 ds. H. Végh Pinksteren
31-05 Ip Y. Isidora VPG-dienst Emmakerk
07-06 ds. J. Jonkman

Ebenezer Church

	Ebenezer Church Wijk I Phone: 465 3121	Local Board Team	
	Minister Rev. L. Warren 465 7061 res Bramendiweg 100 679 1992 cel LeanderWarren@yahoo.com Local Preachers in VPG Service: Br. D. Lopes 465 3207 res Sr. Y. Isidora 767 3769 res	Elders: Br. D. Nisbeth 520 3015 (Chair) Br. D. Martina 733 1628 563 0557 Br. F. James, kv 767 9068 res Sis. Margerie 737 0661 Mathew (Secretary) Br. K. Bremer, kv 528 7373	Deacons: Br. A. Fernandes 524 7036 Sr. B. Lester 868 8206 res 522 1667 Sexton Sr. Shirley Gomez 461 2950 res 514-6968

Ebenezer Activities

Sis. L. Sampson

Worship Service of Praise in recognition of the service of teachers:



On March 22 we had a special service in recognition of teachers. We were honoured with the presence of our Minister of Education, Mrs. Irene Dick and members of the board and directorate of the VPCO. Our teachers should be part of our daily prayers, because nowadays it is a challenge to take on a teacher's job. We pray for wisdom and guidance of our teachers on Curaçao. And that they might do their job in the best way they can, with the guidance and help of God our father. The youth read an acrostic especially for the teachers.



Minister of Education Mrs. Irene Dick

What is Ascension Day?

Forty days from the day He rose from the grave, Jesus ascended into heaven. Here is how Luke described the event: Therefore, when they [the disciples and the risen Christ] had come together, they asked Him saying, "Lord, will You at this time restore the kingdom to Israel?"

And He said to them, "It is not for you to know times or seasons which the Father has put in His own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and to the end of the earth."

"Now when he had spoken these things, while they watched, He was taken up and a cloud received Him out of their sight..." (Acts 1: 4-9, New King James Version).

Because the date of Easter varies from year to year, the celebration of the Ascension moves with it. It always falls on the fortieth day from Easter and, since Easter always falls on a Sunday, Ascension Day always falls on a Thursday; it is frequently called "Holy Thursday." Ascension Day celebrates Christ's exaltation. While on earth, He was a servant. Now in heaven, He is the ruler and Lord of all. By entering heaven as the representative of mankind, He completed the work of our salvation and guarantees the eventual glorification of all who love Him. Just as Jesus went up in the clouds, He will return the same way. Again Luke described the scene: "And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold two men stood by them in white apparel, who also said, 'Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw Him go into heaven.'"

This is the great hope of all Christians. For just as Jesus went into heaven, so will all Christians. Those who are dead will rise first; those who are living will be caught up to meet Him in the air, according to Paul, writing to the church at Thessalonica. With this hope in mind, Christians sometimes conclude their meetings with the words, "Come Lord Jesus."

BACKGROUND

Ascension Day is one of the earliest Christian festivals dating back to the year 68. According to the New Testament in the Bible, Jesus Christ met several times with his disciples during the 40 days after his resurrection to instruct them on how to carry out his teachings. It is believed that on the 40th day he took them to the Mount of Olives,



where they watched as he ascended to heaven. Ascension Day marks the end of the Easter season and occurs ten days before Pentecost. Ascension Day is celebrated on a Thursday. However, some churches, particularly in the United States, celebrate it on the following Sunday.

New church Members

According to the dictionary, the definition of a “church member” is – “a religious person who goes to church regularly”. Some of the persons who were confirmed on Easter Sunday have always been our members. On that particular Sunday, **Emukel Baptiste, Tahir Willemsberg, Nigel Radermacher Rog, Maria Simeon and Jose Simeon** have joined “officially” the Ebenezer Church community. Bro. **August Winter** was officially installed as the new pianist of the Ebenezer Church. We embrace you and welcome you as our newest confirmed and baptized members of the Ebenezer - United Protestant Church (VPG). By doing this you accepted to be in fellowship with other Christians in the Ebenezer community. Fellowship is often times overlooked in the life of a Christian. If you grew up in the church, you might associate the word “fellowship” as something your church family did by bringing a pot-luck style of lunch for all to share after a special Sunday service. But fellowship is not an event, NO, it should be part of our life as a Christ-follower. Be blessed and once again, welcome to all of you!



Youth reading acrostic



Bro. August Winter blessed as the new pianist

Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised.

PROVERBS 31:30 NIV

Wishing you God's unending favor, kindness and love this

Mother's Day

and always.

Prayer for Mothers

God our Creator, we pray:
 for new mothers, coming to terms with new responsibility ;
 for expectant mothers, wondering and waiting;
 for those who are tired, stressed or depressed;
 for those who struggle to balance the tasks of work and family;
 for those who are unable to feed their children due to poverty;
 for those whose children have physical, mental or emotional disabilities;
 for those who have children they do not want;
 for those who raise children on their own;
 for those who have lost a child;
 for those who care for the children of others;
 for those whose children have left home;
 and for those whose desire to be a mother has not been fulfilled.
 Bless all mothers, that their love may be deep and tender,
 and that they may lead their children to know and do what is good,
 living not for themselves alone, but for God and for others.

Program for May and June

MAY

- Friday 1 May Fund Raising Fish Fry
- Sunday 10 May Worship service of praise for Mother's Day
- Thursday 14 May Worship service for Ascension Day & Church family Reunion and Bonding (10.00 am)
- Saturday 16 May Theological Conversation
- Sunday 17 May Worship service of Praise led by Youth and Children
- Sunday 24 May Praise & Worship service for Pentecost Celebration.
- Sunday 31 May VPG Joint service at Emmakerk.

JUNE

- Sunday 14 June Worship service of praise for Father's Day led by sis Yvonne Isidora-Gumbs
- Wednesday 17 June Visit sick & Shut-in members and Bible Study & prayer meeting.
- Sunday 21 June Worship service of praise led by sis. Yvonne Isidora-Gumbs
- Wednesday 24 June Visit sick & Shut-in members and Bible Study & prayer meeting.
- Sunday 28 June Worship service of praise in Recognition of the Service of Medical Practitioners.

Fortkerk



Fortkerk
Wijk 2 **Tel. 747 0691**

Predikant: Vacant
Consulent: ds. Hans Vègh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen

Zr. C. H. Gravenhorst	747 7427
Br. H. B. Beaujon	736 7108
Br. A. J. Lorier (kerkvoogd)	685 2479
Zr. C.P. van Gastel	512 9557
Br. H.A.K. Walters	511 5577
Zr. G.W. Kwintenberg	518 0205
Br. J. Snel (kerkvoogd)	560 0900

Diakenen

Zr. C.E.Vliegenthart-de Mees	525 3338
Zr. A. R.M. Petrona	540 0865
Kerkvoogd	
Br. E. Groeneveld	737 9715
Kosteres	
Zr. A.H. Palm	462 6873 696 6818

Wijknieuws Fortkerk br. Harry Krafft Walters

Sinds het vertrek van ds Wim Lolkema is het handen uit de mouwen voor de kerkenraad van wijk 2. We doen dit in harmonie met elkaar om er zorg voor te dragen dat de trouwe Fortkerkgangers en gasten van mooie diensten in de Fortkerk kunnen blijven genieten. Maar daarnaast is er veel te regelen achter de schermen. We doen dit werk met veel plezier met z'n allen en zoals dominee Wim Lolkema ons het goede advies mee gaf: "Zorg dat de dienst van ons allemaal is." Als we zondag naar het statige kerkgebouw gaan in Fort Amsterdam dan ervaren we het allemaal op onze eigen manier en genieten we van het woord van God dat er verkondigd wordt.

Dat er soms veel kunst en vliegwerk nodig is om de puntjes op de i te zetten, weet de kerkganger niet en zo moet het ook zijn. Vele uren gaan er in op en we kunnen als kerkenraad trots op elkaar zijn dat we het steeds weer voor elkaar krijgen. Ook de hulp van trouwe Fortkerkgangers op velerlei gebied zijn we heel dankbaar voor. Waar zouden we zijn zonder al die mensen die op vrijwillige basis een bijdrage leveren? Dat maakt het werk voor ons ook heel dankbaar dat we altijd op al die hulp kunnen blijven rekenen. Er mag zo hier en daar best een keer een compliment of schouderklopje gegeven worden, want alles loopt op rolletjes. Soms lukt er iets niet maar we gaan altijd vol goede moed verder en met Gods hulp krijgen we bergen werk verzet.

De VPG jeugddienst op Palmzondag 29 maart was een genot om te zien dat we genoeg jeugd hebben die straks misschien het stokje van ons over zullen nemen. Maar vooral dat de kerk een belangrijke plaats in hun leven inneemt en ze niet alleen maar op de computer bezig zijn. Als alle neuzen dezelfde kant op staan, moet er ook tijd zijn dat we elkaar aan blijven kijken om verbeteringen door te voeren. Dit las ik onlangs in een mooi gedicht en het zette me meteen tot nadenken. Het enthousiasme bij de jeugd is goed om te zien, want dat is per slot van rekening onze toekomst.

Ook de gezamenlijke diensten met de broeders en zusters van de Ebenezer- en Emmakerk geven aan dat we allen goed bezig zijn. We kunnen altijd op elkaar rekenen en dat maakt ons werk levendig. Dat je weet dat niet alleen in glorie dagen maar ook in moeilijke tijden je elkaar de hand kan toereiken en weet dat we het samen in harmonie gaan oplossen. De Paaswake op zaterdagavond 4 april in de Fortkerk is daar een goed voorbeeld van. Er was een mooie sfeer en een hele aparte dienst waar we met z'n allen van genoten hebben. Helaas was het begin een beetje moeilijk, want niet iedereen kon in het donker meezingen uit het liederenboek. Het was een leermoment voor ons dat we het licht nodig hebben in ons leven, om mee te kunnen doen.

Op zondag 5 april waren we te gast in de Emmakerk om er de Paasdienst bij te wonen. Helaas stonden er een paar mensen bij ons voor een gesloten deur en waren ze niet op de hoogte dat de Fortkerk dicht zou zijn. Dat vinden wij als kerkenraad van wijk 2 natuurlijk heel jammer en hopen dat dit niet meer zal gebeuren. We doen als wijkkerkenraad ons uiterste best om tijdig door te geven dat er op bepaalde dagen geen dienst in de Fortkerk is. Het deed mezelf terugdenken aan de tijd dat ik studeerde en voor een gesloten deur stond bij de Wester-

kerk in Amsterdam, omdat de zomertijd was ingegaan. In Amsterdam gaat nadat de dienst een kwartier bezig is de deur dicht en kom je er niet meer in. Dan ga je huiswaarts met zo'n leeg gevoel en dat gun je niemand. De leesprekdienst van broeder André Lorier op zondag 12 april met muzikale ondersteuning van Diana Lorier op keyboard en het Taizé koor gaf weer een hele andere dimensie aan de dienst in de Fortkerk. Het galmt altijd zo mooi in de Fortkerk als er een koor aanwezig is en ook leuk om te zien dat het Taizé koor spontaan haar medewerking wilde verlenen. Ook André Lorier verzorgde een mooie dienst waardoor iedereen na afloop met een goed gevoel huiswaarts kon gaan.

Zo zijn we als kerkenraad steeds bezig om alles in goede banen te leiden, zodat alles door kan gaan en iedereen zich thuis blijft voelen in de Fortkerk. Ook op andere vlakken zijn we druk bezig. De Stichting Behoud Fortkerk (zie artikel in VPG-nieuws) is goed bezig met alle voorbereidingen voor de restauratiewerkzaamheden die gaan plaatsvinden. En is de beroepingscommissie druk bezig om een nieuwe geschikte dominee voor de Fortkerk te vinden. Er zijn zestien aanvragen binnengekomen op de advertentie die in Nederland in de krant is verschenen, waarvan er tien kandidaten waren. De beroepingscommissie heeft vijf kandidaten uitgekozen en daarmee zijn ze aan de slag gegaan. Tegenwoordig is het allemaal makkelijker en worden er middels skype-gesprekken met de kandidaten diepgaande gesprekken gevoerd door de commissie. Of daar een nieuwe dominee voor de Fortkerk tussen zit, willen ze nog niets over verklappen. We wachten in spanning af en vertrouwen er op dat de beroepingscommissie weet waar ze mee bezig zijn om de juiste kandidaat voor de Fortkerk te vinden. We wensen hun alle wijsheid toe.

Op Hemelvaartsdag (14 mei) zal er geen dienst in de Fortkerk zijn en kunnen de trouwe kerkgangers naar de Emmakerk. Op zondag 17 mei zal er voorlopig de laatste dienst in de Fortkerk zijn en daarna kunnen de renovatiewerkzaamheden van start gaan. Dat gaat zeker vier a vijf maanden in beslag nemen. In de tussentijd gaat ons werk van de kerkenraad gewoon door. We zullen in de renovatieperiode samen met de broeders en zusters van de Emmakerk onze diensten kunnen blijven volgen. Daar zijn we de Emmakerk dankbaar voor dat we bij hun mogen aansluiten en zodoende toch het woord van God kunnen blijven verkondigen.

Hemelvaartsdag 14 mei is de Fortkerk gesloten

Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er geen dienst in de Fortkerk. De gemeenteleden kunnen dan naar de Emmakerk waar wel een dienst gehouden wordt. Op zondag 17 mei zal er voorlopig de laatste dienst zijn in de Fortkerk, omdat daarna direct aangevangen gaat worden met de renovatiewerkzaamheden van de Fortkerk. Gedurende de renovatieperiode van de Fortkerk kunnen wij bij de Emmakerk terecht. Wij zijn de Emmakerk daar dankbaar voor dat we ons bij hun mogen aansluiten.



Restauratie Fortkerk

Stand van zaken

De Stichting Behoud Fortkerk bestaat nu 1 jaar en 2 maanden. In die tussentijd is er veel werk verzet. Maandelijks komt het bestuur bij elkaar. De voorbereidingen voor de grote restauratie vergen namelijk veel tijd. Hieronder volgt een uitgebreide stand van zaken van de werkzaamheden gedurende de afgelopen periode en wat er concreet de komende maanden gaat gebeuren.

In oktober 2013 hebben ondergetekenden de eerste contacten gelegd met Stichting Monumentenfonds Curaçao. Die organisatie adviseerde ons toen om een Stichting op te richten. Hetzelfde advies ontvingen wij van Monumentenzorg. Op 14 maart 2014 hebben wij de Stichting Behoud Fortkerk opgericht. De Stichting stelt tot doel: "Het bevorderen en propageren van het behoud van de Fortkerk en daarmee haar kerkelijke Gemeente, het bevorderen en propageren van een goede staat van onderhoud van de Fortkerk en het bewustmaken van de bevolking van Curaçao van de historische waarde van de Fortkerk, alsmede het bevorderen en in standhouden van de exploitatie van de Fortkerk in de ruimste zin des woords."

De Stichting Monumentenfonds Curaçao zal (hopelijk) een aanzienlijk deel van de restauratie subsidiëren. Een van de voorwaarden die zij daarvoor stelt is dat zij uitgebreide documentatie en tekeningen nodig heeft. Dit stadium is nu achter de rug, want het architectenbureau IMD Design heeft vorig jaar alle tekeningen gemaakt en alle werkzaamheden omschreven. Dit was verder ook nodig voor het aanvragen van de bouw- en monumentenvergunningen. Deze vergunningen zijn inmiddels recent afgegeven.

De restauratie is uiteindelijk niet alleen bij het vervangen van het dak gebleven. Ook zal de ruimte in de kerk onder handen worden genomen. De ontvangstruimte, de vergaderzaal en het Kerkelijk bureau zullen een opknappbeurt krijgen. Eveneens wordt de toegang tot de cisterne opgeknapt. Bij de ingang aan de linkerkant van de Fortkerk zal het platte dak opnieuw waterdicht worden gemaakt. Op zolder zullen alle luiken vervangen worden. De trap naar de zolder, die momenteel is weggeroest, zal ook vervangen worden door een houten trap (die meer lijkt op het origineel dat daar ooit gestaan heeft). En tenslotte zal de Fortkerk rondom geveerd worden. De totale kosten bedragen hierdoor al tegen de Afl. 600.000!

Het is de bedoeling dat alle lekkages worden aangepakt. Het advies van onze aannemer, Bouwmaatschappij Willemstad Curaçao, en van de architect Anko van der Woude, is dat de muren na het verhelpen van de lekkages eerst 1 jaar moeten drogen. We zullen in de tussentijd een kalklaag aanbrengen op de muren en pilaren in de kerk. Na verloop van 1 jaar, wanneer de muren droog zijn, zal er een grondige verfbeurt volgen.

De planning op het moment van schrijven van dit stukje is dat op 17 mei a.s. de laatste kerkdienst voorafgaand aan de restauratie gehouden zal worden. De geschatte restauratie periode wordt geschat op vier tot vijf maanden, zodat er in oktober weer kerkdiensten in de Fortkerk kunnen plaatsvinden. Tegen die tijd hebben we hopelijk zicht op een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente, maar er worden ook al concrete gesprekken gevoerd om in de periode oktober tot en met de Kerst 2015 ondersteuning te krijgen. In de tussentijd zijn wij van harte uitgenodigd om de kerkdiensten in de Emmakerk bij te wonen. Over de gang van zaken tijdens die diensten zijn onlangs concrete afspraken gemaakt. Bij elke dienst zal er 1 ouderling of diaken van de Fortkerk dienst doen. De uitgangscollecte op de vierde zondag van de maand zal voor de Stichting Behoud Fortkerk zijn. De orde van dienst zal zoveel mogelijk in lijn blijven zoals de Emma wijkgemeente dat gebruikelijk doet. Wij als Fortkerk zijn gedurende deze periode te gast, waarvoor we onze zusterwijk dankbaar zijn.

Wij zijn momenteel in afwachting van het definitieve contract met de Stichting Monumentenfonds Curaçao zodat wij weten welk gedeelte precies gesubsidieerd gaat worden en welk gedeelte wij zelf moeten betalen (eerdere offertes zijn hiervoor al beoordeeld door Monumentenfonds). Een grove schatting op dit moment is dat wij nog zo'n Afl. 50.000 nodig hebben. In november 2014 zijn meer dan 100 bedrijven en/of personen aangeschreven (incl. een speciaal hiervoor geschreven restauratie folder) voor een donatie en dit heeft veel geld opgebracht. De bedrijven cq. personen die toen niet gereageerd hebben, zullen binnenkort opnieuw benaderd worden om de laatste Afl. 50.000 binnen te krijgen. Daarnaast lopen nog steeds diverse acties zoals Fortkerk huisjes die verkocht worden en Fortkerk Levend Monument. Wij zijn alle donateurs zeer dankbaar voor hun steun.

Wij hopen u hiermee een uitgebreide stand van zaken te hebben gegeven en kijken uit naar de spoedig afronding van dit project zodat we weer in een gerenoveerde Fortkerk erediensten kunnen vieren.

Joop Snel en André Lorier
Kerkvoogden Fortkerk

Wijknieuws Consulent

Ds. H. Végh

WIJKNIEUWS FORTKERK

Gespreksgroep

De gespreksgroep in de Tamarijn komt weer bijeen op 5 mei a.s. We beginnen om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Huwelijk

De bevestiging van hun huwelijk is aangevraagd door Renee Beaujon en Juan, beide wonend in Nederland. De huwelijksinzegening zal plaatsvinden op 16 mei a.s. om 16.30 uur in de Fortkerk. We wensen Juan en Renee geluk met hun voorgenomen huwelijk en we wensen hun Gods zegen voor de toekomst.

Overleden

Op 29 maart 2015 is overleden zr. Nancy Ellon Beaujon-Parsons op de leeftijd van 85 jaar. Op 1 april werd er een dienst van dank en rouw gehouden in de Emmakerk, die geleid werd door voorganger Trevor D. Bakhuis. We condoleren hierbij de familie en wensen haar Gods troost en zegen toe.

Onze zieken

Eind vorige maand moest zr. Ana Petrona worden opgenomen in het Sehos wegens een darmoperatie. Die is met succes verlopen. Daar zijn we blij mee en God dankbaar voor. Inmiddels is zr. Petrona weer thuis. We wensen haar een voorspoedig herstel toe. God zij ook al onze andere zieken nabij.

H.V.



Gezamenlijke Paasdienst in de Emmakerk

Emmakerk

	Emmakerk Wijk 3	Tel. 737 3070	Leden van de wijkkerkenraad	Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403 Restauratierkening 25260903
	Predikant Ds. H. Végh Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed Tel: 737 3070 (huis/kantoor) 661 6339 E-mail: jas.vegh@gmail.com Website: www.freewebs.com/vegh Website Emmakerk Www.emmakerk.webs.com	Ouderlingen: Zr. H. Baank (voorzitter) 767 6920 Zr. F. Da Costa Gomez 526 1566 (jeugd) Zr. D. Schrader 528 9530 (kerkvoogd) Br. O. Mulder 516 4919 (kerkvoogd) Zr. E. Velgersdijk, kv 690 8543 Br. R. Buist 733 1609 516 7900	Diakenen: Zr. B. Douglas-Relyveld 690 4665 Zr. R. Plaisier 522 0030 Zr. S. Wiel 693 2612 Zr. L. Felicia 767 5748 Kosteres: Zr. C. Gilmoor 668 5785 868 0775	

Wijknieuws Emmakerk Ds. H. Végh

Onlangs hebben we het Paasfeest gevierd. Het feest van Christus' opstanding is van fundamentele betekenis voor ons geloof. Als Christus niet is opgestaan, is ons geloof zonder inhoud, schrijft de apostel Paulus in 1 Kor. 15. En hij verwijst naar vele, vele mensen aan wie Christus is verschenen. De opstanding mag ons hoop geven voor de toekomst, hoop op eeuwig leven, hoop op de vervulling van Gods beloften, hoop op de komst van Gods Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Dat Koninkrijk komt door Jezus Christus. Het breekt zich definitief baan bij zijn wederkomst aan het eind van de tijden. We wachten op deze wederkomst. We verlangen naar vrede en gerechtigheid in een wereld, waarin steeds meer oorlog en geweld en onrecht heersen. De situatie in het Nabije en Midden-Oosten wordt er niet beter op. IS zet zijn verwoestende werk voort. Nu heeft ook Boko Haram in Nigeria zich aangesloten bij dit kalifaat. En ook in Nigeria zien we verwoesting en verderf. Boko Haram probeert dit te verspreiden naar de omliggende landen als een virus. Wereldwijd neemt ook de criminaliteit toe. De criminelen sluiten zich over de grenzen aan. Regeringen lijken daar niet tegen opgewassen te zijn, zeker niet regeringen van kleine landen. Moge deze spiraal van geweld en misdaad doorbroken worden. Daar bidden we om. Intussen gaan we in de Emmakerk door met onze activiteiten. Ik noem u:

De gebedsgroep

Elke week komen we op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur bijeen voor de gebedsgroep. We bidden voor kerk en wereld. Wilt u voorbede ontvangen voor uw persoonlijke noden? Dan wordt u van harte uitgenodigd naar de gebedsgroep te komen. We komen bijeen in de consistorie.

Belijdeniscatechisatie

Elke dinsdag is er van 20.00 tot 21.00 uur belijdeniscatechisatie. We bespreken dan de hoofdlijnen van het christelijk geloof. We komen bijeen in de consistorie.

Bijbelstudie

Eens in de 14 dagen is er Bijbelstudie en wel op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur. We bespreken op het ogenblik de Handelingen der Apostelen. We komen bijeen in de consistorie op 21 mei.

Beknorte theologische cursus voor gemeenteleden

We zijn bijna aan het eind gekomen van deze cursus. Op 23 april en 7 mei hebben we nog twee bijeenkomsten, waarin we een preek en een liturgie bespreken. Op 18 juni a.s. wil ik beginnen met een gespreksgroep die als onderwerp heeft: "Wat geloof ik?" Ook hier bent u van harte welkom.

Gespreksgroep "Onder de boom"

Op de donderdagen 28 mei, 4 juni en 11 juni is er een gespreksgroep "Onder de boom". Hierin wordt gediscussieerd over vrije onderwerpen. We beginnen steeds om 19.30 uur in de consistorie. De avond duurt tot 21.00 uur.

Zangdienst

Op 22 mei a.s. is er weer een zangdienst. Die begint om 19.30 uur in onze Emmakerk. Lieder kunt u opgeven bij mij.

Bij de diensten

Op 3 mei a.s. hoop ik voor te gaan in een papiamentstalige dienst. Die begint om 11.00 uur. Om 9.30 uur is er een Nederlandstalige dienst onder leiding van br. D'arcy Lopes.

Op 10 mei a.s. is het Moederdag. Dan hoopt ds. Jan Jonkman voor te gaan.

Op 14 mei a.s. is het Hemelvaart. De dienst in onze Emmakerk begint dan om 9.30 uur. Ik hoop hierin voor te gaan. We staan dan stil bij de betekenis van Jezus' hemelvaart.

Op 17 mei a.s. hebben we een gemeentezondag in Lagun. De dienst wordt daar dan ook gehouden. Hij begint om **10.00 uur**. De Emmakerk is dan gesloten. Nadere mededelingen volgen nog. Dit weekend zal er ook een kampeerweekend voor onze jeugd op Lagun zijn.

Op 24 mei a.s. hopen we het Pinksterfeest te vieren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Hij wil ons in vuur en vlam zetten voor Gods zaak. We lezen in Hand. 2 hoe de Geest wordt uitgestort en vaardig wordt over de gemeente.

Op 31 mei a.s. is er een VPG-dienst in onze Emmakerk. Zr. Yvonne Isidora hoopt hierin voor te gaan.

Op 14 juni a.s. is er weer om 11.00 uur een papiamentstalige dienst. Daarin hoopt br. D'arcy Lopes voor te gaan.

Jubileum

Op 19 april j.l. vierde de VPCO het feit, dat ze 65 jaar bestond. Dit jubileum werd gevierd met een dienst op het Fortplein, waarin zr. Yvonne Isidora voorging. We feliciteren de VPCO van harte met dit jubileum en wensen haar Gods zegen toe voor de toekomst. Van ouds her zijn er contacten tussen de VPG en de VPCO. De VPG is immers een van de dragende kerken. Dit contact krijgt gestalte in periodieke vergaderingen tussen het schoolbestuur en de dragende kerken. En soms worden predikanten uitgenodigd kerst- of paaswijdingen te houden in de scholen of kerken. We hopen, dat dit contact ook in de toekomst vruchtbaar mag zijn.

Nog een jubileum

Op 26 april j.l. vierde de Methodistische Kerk op ons eiland haar 70-jarig bestaan. Dit gebeurde met een dienst, die werd gehouden in de Barrett Memorial methodistische kerk aan de Abraham de Veerstraat. Gastpredikant was de voormalige predikant van deze gemeente rev. Patmore Henry. Ook vanuit onze Emmakerk waren er mensen aanwezig om dit jubileum mee te vieren. We feliciteren de Methodistische Kerk van harte met dit jubileum en we wensen ook haar Gods zegen toe voor de toekomst.

De Methodistische Kerk is destijds gesticht door de gebroeders John en Charles Wesley. Ze traden uit uit de Anglicaanse Kerk. Ze hebben veel

liederen geschreven, die ook in ons Liedboek staan en door ons gezongen worden (in Nederlandse vertaling).

Doop

Op 26 april j.l. is de doop bediend aan Akeelah van de Wijngaart, kleindochter van Joop en Suze van de Wijngaart. We feliciteren de ouders en grootouders met deze doop. God wil ook de God zijn van onze kleine kinderen. Hij steekt zijn hand naar hen uit, al zijn ze nog klein en staan ze menselijkerwijs gesproken nog aan het begin van hun leven. God is ook de God van het verbond. Het oude verbond met Israël zet Hij ook voort in der nieuwtestamentische gemeente. Als teken daarvan mogen onze kinderen gedoopt worden. Het doopwater wijst ook op Gods vergeving. Het water is het symbool van Christus' bloed, dat voor onze zonden vloeide aan het kruis.

De Fortkerk in de Emmakerk

De wijkkerkenraad van de Fortkerk heeft ons laten weten, dat de Fortkerk de komende maanden gesloten zal zijn wegens renovatie. De laatste dienst, die voorlopig in de Fortkerk wordt gehouden is op 17 mei a.s. De wijkkerkenraad van de Emmakerk heeft de Fortkerk onmiddellijk laten weten, dat deze gemeente van harte welkom is in de Emmakerk gedurende de restauratie, zeker ook gedachtig aan het feit, dat de Fortkerk ons warm heeft ontvangen toen onze kerk werd gerestaureerd. Zo mogen we elkaar als broeders en zusters bijstaan en de eenheid vieren. Want we zijn toch een **verenigde** gemeente! De eerste keer, dat de Fortkerkgemeente bij ons te gast zal zijn is op Pinksteren. Symbolischer had de datum niet kunnen zijn. Met Pinksteren vieren we namelijk het feest, dat de Heilige Geest is uitgestort op **alle** vlees. De Geest verenigt ons. Het is dan mooi om samen met Pinksterfeest te vieren.

Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet

Jet Baank

Pasen

Pasen is alweer een paar weken oud. De tijd van bezinnen is dus eigenlijk voorbij. Toch praten we in groepen nog steeds over Pasen en de Stille Week en vooral over het offer, dat de Here Jezus voor ons bracht door te lijden en te sterven aan het Kruis.

Wat er ook bij hoort is de grote Liefde van onze Vader, die Zijn zoon stuurde naar deze aarde om al die pijn en dat lijden te doorstaan voor onze zonden.

Wat een grote, niet te bevatten Liefde. Laten we ook na Pasen blijven bezinnen en vooral bidden; er is zoveel waarvoor we kunnen bidden, bijvoorbeeld....voor..

Nederigheid.

Aan een diner werd er gepraat over de waarde van het gebed. Een schatrijke man zei dat hij er niet in geloofde. "Waarom zou ik?" vroeg hij. "Ik heb alles wat ik verlang. Ik kan alles doen met mijn geld. Ik heb geen gebed nodig"

Een christen, die tegenover hem zat merkte op: "Toch is er één ding waarom u zou kunnen bidden". "En dat is...?" vroeg de rijke man. "U zou om nederigheid kunnen bidden, meneer!"

Andrew Murray schreef ons: De nederige mens voelt geen jaloezie of afgunst. Hij kan God prijzen als anderen meer dan hij gezegend worden. Hij kan het hebben als anderen geprezen worden, terwijl hij vergeten wordt, omdat...hij de Geest van Christus heeft ontvangen, die nooit zichzelf behaagde en die nooit zijn eigen eer zocht. Omdat hij van de Here Jezus heeft gehoord, heeft hij een hart vol medelijden, vriendelijkheid, verdraagzaamheid en... nederigheid.

Nederige mensen zijn er zich niet bewust van dat ze nederig zijn. Mooi is dat! Nederigheid siert de mens, weet u...

Jongelui

De Paasvakantie zit er weer op. Leuke tijd gehad? Er staat weer een lang weekend voor de deur. Fijn he? Tip: Houd wel je huiswerk goed bij

hoor, dat je niet achter raakt, want er volgen nog meer lange weekenden in de laatste periode.

Diensten

Wat een diensten hebben we achter de rug. In de Stille Week gingen we van Emma op Witte Donderdag, met het Heilig Avondmaal! Naar de Ebenezer op Goede Vrijdag! Naar de Paaswake in de Fortkerk op zaterdagavond! Prachtig was het allemaal. Iedere Dienst met een eigen accent. En als laatste de Paasmorgen in Emma, samen met de Fortkerk, met medewerking van Forti Kantando met br. Joop Schets aan de vleugel. zr. Jeanette Kroes begeleidde de gemeentezang samen met br. Wilfred Samson op de trompet. Een feestelijke muzikale dienst. De nieuwe Paaskaars werd naar binnengedragen door Marco Portillo, keurig gedaan Marco. We vierden het Heilig Avondmaal in een grote kring. Helemaal ouderwets, zo'n volle Emmakerk. Wat hebben we mooi gezongen. Forti Kantando, masha danki voor jullie bijdrage, tot gauw! Br Wilfred Samson, geldt ook voor jou, tot gauw! Misschien met Pinksteren??

Engelen in en Rondom Emma

Dit moet u weten. In een Eredienst, ongeveer drie weken geleden, klonk het Orgel ineens heel vals. Een engel zat in de de Dienst en hoorde het. Na de Dienst beloofde hij, dat hij het orgel heel gauw komt repareren, maar daar heeft hij wel engel Orgelcollega bij nodig. Dit zijn onze twee experts, klusjesengelen voor het orgel. En ja hoor, maandagmiddag was de klus al geklaard. Het orgel klonk weer zuiver. Masha Danki Orgel Engelen; en zo snel!! Ook in de tuin komen er op gepaste tijd engelen voorbij, die het gras maaien, onkruid (Bellissima) wieden. Wat zag de tuin er weer netjes uit met Pasen. Overigens, de tuin ziet er steeds netjes uit. Tuin engelen, masha danki, tot gauw, vooral na een bui.

Seniorenochtend

Op maandag 13 april hadden we weer een goede Seniorenochtend, de stoelen rondom de tafel waren goed bezet. Natuurlijk blikten we terug naar Pasen, naar het Offer, dat de Here Jezus volbracht voor onze zonden en nog meer. Er was koffie, thee, fris en wat lekkers erbij. Ladies, tot de volgende maand, ku Dios ke.

Masha Pabien!!

VPCO Masha Pabien met uw 65 jarig Jubileum, wat een tijd. God's Rijkste Zegen in de jaren, die volgen, met dit mooie werk.

Masha Pabien Barrett Memorial Methodist Church. Congratulations with your 70th Anniversary. God's Wisdom, Grace and Mercy for the future. Blessings.

Steuntje:

Mijn pril begin hebt Gij gezocht; Uw liefde riep mij in het leven, Elke minuut, elk'ademtocht, wordt mij in gunst door U gegeven. Namens de Kerkenraad,

Jet Baank.



Nog even samen eten na een gezellig dagje aan de baai

Diakonie

Helpen waar geen helper is



Voorzitter: Lia Vliegthart-de Mees
vliegthart@gmail.com 525-3338
Secretaris:
Penningmeester: Friedeman Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163
Overige leden: zie wijkberichten

Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

Van de voorzitter

Lia Vliegthart

Diaken zijn op Curaçao. Is dat nodig? Is het zinvol? Is het dankbaar werk? Ik heb al eens in een eerder artikel geschreven over de oorsprong van het diaconaat of het diaconale werk. De wortels van de diakonie liggen in de geschiedenis van het volk Israel, wat je kunt nalezen in het Oude Testament. Een van de belangrijke woorden in die tijd was het woord barmhartigheid. Zelfs vandaag de dag is het woord nog actueel. Hoe ga je met mensen om die het minder goed hebben? Waar ligt de grens van helpen en bijspringen? Wanneer besluit je om niet te helpen? Moeilijke vragen en eigenlijk zijn de antwoorden nog moeilijker.

Mensen zoeken hulp en via via komen zij wel aan ons adres. Ik krijg telefoontjes van mensen die nog wat weg te geven hebben; kleding, huishoudelijke artikelen, meubeltjes en ga zo maar door. Ik kom hierdoor in verschillende wijken en sta vaak versteld van het gulle geven van zoveel mensen. Zij leveren alles schoon en gevouwen aan. Maar er komen ook hulpvragen binnen; hulp voor het leveren van spulletjes of daarnaast aangeven dat men helemaal niets te eten heeft. Kunnen wij hierop ingaan? Bij de diakenen hebben wij een afspraak om met minimaal 3 personen te bespreken wat wij in crisissituaties kunnen of zullen doen. Dat betekent vaak druk telefonisch verkeer. Soms moet je een paar diakenen bellen want men is niet altijd bereikbaar. Hier op ons eiland zijn een hoop mensen werkloos of hebben een klein inkomen. Stel je eens voor: elke dag is het weer een strijd wat je zult eten. Kunnen de kinderen wel wat eten voordat ze naar school gaan? Waar liggen de prioriteiten van een moeder die elk dubbeltje moet omdraaien? Is diakonie nodig? JA. Is het zinvol? JA. Is het dankbaar werk? JA.

Maar: waarom doen wij dit werk en waarom kunnen wij dit doen? Elke zondag wordt er allereerst in de 3 VPG-kerken gecollecteerd voor de diakonie. Tevens is de deurcollecte van de eerste zondag van de maand bestemd voor de voedselpakketten. Op dit moment worden uit de VPG diaconiepot ongeveer 42 pakketten per maand betaald. Elke 2^e dinsdag van de maand is het in de ochtenduren een drukte bij de Oleander in Otrobanda. Een groep vaste vrijwilligers pakt zowel de pakketten van de VPG in als de pakketten die door de MCB worden gesponsord. We zijn genoodzaakt om kritisch naar de ontvangers te kijken: hebben ze het echt nodig? Wanneer kunnen wij onze hulp beëindigen? Blijft de situatie kritiek? Dit is ook de reden dat wij weer gaan screenen: alle ontvangers zullen weer worden bezocht en hun situatie zal opnieuw bekeken worden. Misschien kunnen zij verder zonder onze hulp. Als je bedenkt dat een pakket rond de 75 a 80 Nafl kost, verklapt een rekensommetje al gauw dat wij rond 3000 Nafl per maand besteden. Het gaat dus om een hoop geld. Collecteren wij dit bedrag per maand? Eigenlijk niet. Wij moeten dus alert blijven. Maar we blijven wel streven naar de barmhartige daad. In de maand februari hebben wij de bedragen van de extra deurcollectes uitgereikt aan de instanties. Een opmerking van een ontvanger was: " Wij zijn heel dankbaar dat jullie ook buiten jullie gemeentes willen schenken aan stichtingen die niet bij jullie kerk behoren. Dat komt bijna niet voor!" Wij willen helpen waar geen helper is. Eigenlijk is dat een compliment. Dat wij ook open staan voor hulp aan

andere instanties. Barmhartigheid is eigenlijk geen liefdadigheid, maar eerder het geraakt worden door de ontmoetingen met een naaste in nood. Mogen wij dit werk nog lang blijven doen en Moge U allen ons hierin blijven steunen. Diaconie is bijna overal op de wereld niet weg te denken en tevens onmisbaar.

Laten wij met zijn allen hopen en bidden voor een betere toekomst voor alle mensen en kinderen!

Lia Vliegthart

Kerkvoogdij

De kerk is van blijvende waarde



Voorzitter: Olaf Mulder
Fortkerk: André Lorier, Joop Snel, Erik Groeneveld
Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder, Elma Velgersdijk
Ebenezer church: Franklin James, Kenneth Bremer

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar onderstaande bankrekening van de VPG:

MCB: 90091204
o.v.v. kerkelijke bijdrage

Geef om uw kerk

Olaf Mulder

Vanaf heden een andere naam onder dit stukje. Ondergetekende heeft het stukje overgenomen van André Lorier als voorzitter van de Kerkvoogdij. Hierbij wil ik André dan ook bedanken, voor het vele en goede werk wat hij de afgelopen periode als voorzitter van de KV voor de VPG gedaan heeft. Onder zijn leiding is er o.a. duidelijkheid gebracht in de financiële situatie van de VPG, iets wat hard nodig was. Zonder duidelijkheid over de actuele financiële gang van zaken kun je, ook als Kerk, geen (goed) beleid maken. Gelukkig blijft hij nog als kerkvoogd binnen de KV actief om ons te ondersteunen.

In de afgelopen periode hebben we enkele successen kunnen boeken met de Gobiernu: de verlenging van het contract van ds. Végh en de afrekening van het (voorgesloten) geld van 2 vertrokken predikanten.

Tevens zijn we begonnen met het vormgeven van een nieuw beleid omtrent de begraafplaatsen, er is een nieuwe partij voor het groenonderhoud aangetrokken. Deze is inmiddels gestart met de onderhoudswerkzaamheden. Als vervolg zullen we o.a. een inventarisatie gaan houden omtrent achterstallige betaling. Zoals u weet kost onderhoud geld en dus zal het geld wat hiervoor bedoeld is, ook daadwerkelijk binnen moeten komen. Dit alles om de begraafplaatsen van de VPG naar een hoger niveau te brengen.

De komende periode zullen we in gesprek gaan met het Nationaal Archief, om een deel van het kerkelijk archief daar onder te brengen.

Ook kunt u op het kerkelijk bureau binnenkort met uw pinpas betalen, er zal daar een pinautomaat geplaatst gaan worden.

Tot zover een korte weergave van een (aantal) van de activiteiten van de Kerkvoogdij, van de afgelopen en voor komende periode.

Ik wil graag afsluiten met een vraag aan u: geeft u om uw kerk?

Olaf Mulder
Voorzitter Kerkvoogdij VPG

Centrale Kerkenraad

Preses: Hanco de Lijster	hanco.de.lijster@gmail.com	510 4753
Scriba: Krijnie Wout-de Geus	krijniwout@hotmail.com	513 8909
Enezzer Church: Desta Nisbeth	destanisbeth@yahoo.com	520 3015
Emmakerk: Farida Da Costa Gomez	faridadcomez@hotmail.com	526 1566
Fortkerk: Vacant		
Consistorie: Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	767 6920
Ministerie van predikanten:		
Hans Vêgh	Jas.vegh@gmail.com	737 3070
Kerkvoogdij: Olaf Mulder	olafmulder@hotmail.com	516 4919
Diakonie: Lia Vliegthart-de Mees	vliegthart@gmail.com	525 3338

Van de preses

Hanco de Lijster

In deze tijd van secularisatie maken wij ons bezorgd over de stagnatie in de groei van de Kerk van Jezus Christus, Zijn lichaam waar wij allen als christenen deel van zijn. Wij behoren bouwstenen te zijn. Maar zijn wij dat wel? We maken ons bezorgd over het gebrek aan bevoegenheid voor de bedieningen binnen de kerk. Althans, we zouden daar bezorgd over moeten zijn.

Kijken we naar onze eigen VPG dan komen we tot de conclusie dat er bij ons niet veel groei in zit. Hoe komt dat vraag ik me dan af. Want er zijn ook kerkgemeentes die wel groeien.

Het antwoord op deze vraag is uiteraard te vinden wanneer we de Bijbel raadplegen. En ons beste voorbeeld vinden we natuurlijk in de manier waarop Jezus is begonnen met het bouwen van zijn gemeente.

In Matteüs 16:18 belooft Jezus: "Ik zal mijn gemeente bouwen". Eén van de manieren waarop Jezus dit doet is door tijd en aandacht geven aan mensen.

- Jezus had aandacht voor het Individu, zoals Hij persoonlijk zijn discipelen uitkoos, tijd had voor Nikodemus de schriftgeleerde, die Hem in de nacht opzocht. Jezus ging naar Samaria om de Samaritaanse vrouw bij de waterbron te ontmoeten. Om maar enkele voorbeelden te noemen.
- Jezus had aandacht voor de kleine kring die gevormd werd door zijn discipelen, waarin hij dieper ingaat op de vergelijkingen die hij tot de scharen gesproken had. Hij bereidde hen voor op het leiderschap dat zij op zich hebben genomen na Pinksteren.
- Jezus had aandacht voor de grote schare. Denk aan de Bergrede en de wonderbaarlijke spijzingen. Denk ook aan Marcus 6:34 waaruit de bewogenheid van Jezus voor een grote menigte zo nadrukkelijk naar voren komt.

De grote schare is de groep die zondagmorgen samenkomt in de kerk. Naast de erediensten kennen we ook het persoonlijk pastoraat, gericht op het individu.

De kleine kringen worden gevormd door de gebedsgroepen en de Bijbelstudiegroepen en andere kringen die we ook in onze drie kerken van de VPG kennen. Alle drie aspecten waar Jezus aandacht voor had (heeft) zijn uitermate belangrijk voor een gezonde bouw van Zijn gemeente.

Kijken we naar de VPG dan zien we dat het met het persoonlijk pastoraat, dat door onze predikanten wordt verzorgd wel goed zit. Het kerkbezoek op zondag kan een stuk beter, gezien de verhouding tussen het aantal VPG-leden en het gemiddeld aantal kerkbezoekers op zondag. Maar ons zwakste punt is wel het aantal VPG-leden dat door de week de kleine kringen bezoekt. Dit is, zo als helaas bij veel kerken, de zwakste schakel. Niet omdat deze kringen niet bestaan, in tegendeel binnen alle

drie onze kerken bestaan deze kringen. Maar er is helaas bijna geen interesse voor. Een andere reden waarom het te betreuren is dat de kleine kringen slecht bezocht worden, is omdat juist in deze kringen veel ruimte is voor toerusting op velerlei gebied binnen de Kerk. Net zo als in Jezus' tijd op aarde vindt ook nu de vorming van leiders plaats in de kleine kringen.

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn een aantal jaar geleden de Gemeente Groei Groepen in het leven geroepen om de teruggang van het kerkbezoek binnen de PKN een halt toe te roepen. Het idee is uitgewerkt door de Evangelische Werkgroep van de PKN onder leiding van de toenmalig directeur ds. Hans Esbach.

Omdat dit in Nederland een succes is geworden, er zijn nu landelijk meer dan 1.500 van deze kringen, heeft de Centrale Kerkenraad van de VPG twee jaar geleden besloten om de Gemeente Groei Groepen te introduceren binnen de VPG. We zijn begonnen met één groep en die is ondertussen uitgegroeid tot 17 deelnemers en het is hoog tijd dat de groep zich gaat opsplitsen

Tijdens de GGG bijeenkomsten is er o.a. ruimte voor persoonlijke gesprekken en getuigenissen van de deelnemers, gebed en aandacht voor de wereld om ons heen. Dit allemaal rond een open Bijbel en geleid door de Heilige Geest.

We zien de GGGs ook als cellen van het Lichaam van Christus, Zijn Kerk, Zijn Gemeente. Gezonde cellen die groeien, zich splitsen en weer groeien.

De drie Gs van Gemeente Groei Groepen staan ook voor groeien in Geloof, in Gemeenschap en in Getuigenis.

Soms zit er in het programmaboekje van de GGG een opdracht. De opdracht van ons vorige hoofdstuk, dat ging over gerechtigheid, was: ga de film *Amazing Grace* eens bekijken. Het leek ons een mooi idee om dit met een grotere groep mensen te doen en daarom hebben we ook ander VPG-leden uitgenodigd voor de filmavond op 10 april j.l. Fijn dat deze avond door ruim 40 mensen bezocht werd.

Amazing Grace gaat over de jarenlange strijd van William Wilberforce voor de afschaffing van de slavernij.

William Wilberforce was een een Brits parlamentslid waarvan Abraham Lincoln eens gezegd heeft: "Ieder schoolgaand kind zou moeten weten wie hij is en wat hij gedaan heeft." Hij is echter helaas in de 21^{ste} eeuw voor de meesten een onbekend persoon.

Zijn mentor was John Newton een gewezen kapitein van een slavenschip die meer dan 20.000 slaven vervoerd heeft uit Afrika. Na zijn bekering tot het geloof is hij priester geworden. John Newton heeft na zijn bekering meer dan 200 liederen geschreven. De bekendste hiervan is *Amazing Grace*, waarnaar de film vernoemd is.

Mijn boodschap aan u/jou is: neem deel aan één of meer doordeweekse kringen. Voor informatie over gebedsgroepen, Bijbelstudie, kringen voor vrouwen, voor mannen, of voor senioren kunt u terecht bij uw predikant. Heeft u interesse om mee te doen aan de GGG bijeenkomsten, neem dan gerust contact met mij op. Bij voldoende belangstelling zullen er ook overdag bijeenkomsten worden gehouden voor hen voor wie het 's avonds niet mogelijk is om mee te doen. De bijeenkomsten worden één keer in de twee weken gehouden.

Reserveer minstens twee dagen per maand om deel te nemen aan de kleine kringen binnen de VPG.

Vanwege de grote belangstelling voor de filmavond en de positieve reacties willen we vaker zo'n film gaan vertonen.

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.

Hanco de Lijster.

Tel. 510-4753

E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com

Caribbean Conference of Churches

What is the Caribbean Conference of Churches?

The **Caribbean Conference of Churches (CCC)** is the recognized Regional Ecumenical Organization (REO) of the Caribbean and one of the major development agencies at work in the Caribbean today. Currently comprised of 33 member churches in 34 territories across the Dutch, English, French and Spanish speaking territories of the region, it was founded in 1973.

The CCC has been serving the people of the Region for three decades through its various programmatic initiatives and other mechanisms, striving to be faithful to its mandate **“Promoting Ecumenism and Social Change in Obedience to Jesus Christ and in Solidarity with the Poor.”**

Indeed, in so doing it has had many accomplishments in the social, economic and theological spheres. Throughout its existence, the CCC has also been able to establish sound collaborative relationships with other ecumenical and developmental organizations on a territorial, regional and international level.

These include U.N. Agencies, the Canadian International Development Agency (CIDA), the British Government’s Department for International Development (DFID), and Regional Governmental and State Bodies including the Caribbean Community (CARICOM).

The CCC has always been concerned with and dedicated to holistic development in the Caribbean region. Given its span and implementation capacity, it is well poised to be the implementing agency for regional programmatic initiatives as it possesses a reach throughout the region that far surpasses that of any other single Caribbean institution.

Indeed, as the first regional development Non Governmental Organization (NGO), the CCC has had many signal achievements. These include the training of journalists through the Communicarib Training Programme in Barbados; the formation of the Rape Crisis Centre in Trinidad and the establishment of what is now the Caribbean Tourism Organization (CTO), among others.

More recently, the CCC has joined hands with CIDA in the implementation of a regional HIV/AIDS programme entitled “Building a Faith-based Response to HIV/AIDS in the Caribbean”; with the United Nations Children’s Fund (UNICEF) in the signing of an **Exchange of Letters** regarding the respect, protection and fulfillment of the Rights of Children in Central America and the Caribbean; with the UNAIDS in the implementation of a Youth HIV/AIDS Prevention and Behaviour Change Programme; with DFID in the implementation of the TAMEC programme (Targeted Assistance for Montserratian Evacuees in the Caribbean); and with the United Nations Office for Drug Control (UNODC) - then known as the United Nations Drug Control Programme (UNDCP) in the implementation of a regional Drug Demand Reduction Programme. The CCC is also very proactive in advocating for Human Rights and Justice issues on behalf of its church membership.

The work of the CCC continues to be recognised regionally and internationally as recently reflected in CCC being unanimously selected to be the recipient of the National Coalition on Caribbean Affairs’ (NCOCA) United States of America (USA) 2006 International Service Award.

This Award is given to a person or entity that has worked at international level and whose work at that level has been beneficial to the Caribbean Region.

Source: www.ccc-caribe.org

Verlag Canacom

De VPG is lid van de Canacom. Op gezette tijden nemen leden van onze gemeente deel aan vergaderingen, bijeenkomsten en conferenties, georganiseerd door deze organisatie. Om u een indruk te geven van de werkzaamheden van de Canacom volgt hieronder een verlag van een conferentie van deze organisatie, die in maart vorig jaar gehouden werd in Jamaica.

CARIBBEAN AND NORTH AMERICAN COUNCIL FOR MISSION

In collaboration with the
Presbyterian Church in Jamaica and the Cayman Islands

March 25 – April 2, 2014

Shaw Park Beach Hotel & Spa, Ocho Rios, Jamaica

Theme: “DO JUSTICE”

The council meeting began with an Opening Worship Service held on Tuesday, March 25, 2014 at the Immanuel United Church in Ocho Rios at 17:00 hrs. Rev. Karen –Thompson of the Presbyterian Church (USA) was the liturgist. The Sermon on the theme “Do Justice” was brought to the gathering by Rev. Dr. Setri Nyomi, who was the first non-European to be elected in April 2000 as the General Secretary of the World Alliance of Reformed Churches. When the World Communion of Reformed Churches was formed in 2010, Rev. Dr. Setri Nyomi, was named to head the new group. Rev. Dr. Setri Nyomi’s message was based on the topic “Why are we here?” based on the texts of Deuteronomy 30:15 – 20 and St. John 10:10 – 11. The joint groups of CANACOM and CANAAC attended the opening Worship.

Devotion/Bible Study:

Devotional Sessions and Bible Study and Closing vespers were done daily. The Bible Studies reflected the following themes, “placing Justice in Perspective – Gender Justice/ Human Trafficking, Economic, Restorative/ Ecological Justice. We were all called to be Alert, Aware and Agitated to the injustices in our society.

In Memoriam:

One minute silence was observed and prayers were offered in memory of ecumenist who had passed on since the last assembly - Rev. Rawl Sukhoo of Trinidad and Tobago, Rev. Jim Bhagan of Grenada, and Rev. Dr. Dale Bisnauth of Guyana.

Orientation to Jamaica:

History and Demographics of Jamaica was presented to the joint CANACOM & CANAAC group by Rev. Nobert Stephens and Rev. Dr. Yvette Noble Bloomfield. This was followed by a presentation on Caribbean Theology by Rev. Dr. Marjorie Lewis and Mrs. Karen Francis who presented on Human Trafficking and the Caribbean Church.

Rev. Dr. Marjorie Lewis, President of the United Theological College (UTC) presented on the issues of ministerial formation, issues faced by the church itself and the church and its approach to public policy.

World Communion of Reformed Churches (WCRC) Presentation:

Rev. Dora Arce-Valentin of the World Communion of Reformed Churches (WCRC) presented on the topic of Global Justice. She focused on Campaigns to help the move away from human trafficking, overcoming greed, and ecological destruction. She also spoke about promoting Common Welfare, Social Inclusion, Gender Justice, Ecological Justice, Spirituality and Economic Justice. She looked at Gender Justice as it relates to poverty and the way that land is symbolic of “a woman”... with reference to the hardship of the land. Discussions among delegates were based on the above topics.

Council for World Mission (CWM) Presentation:

Mrs. Karen Francis presented on the fight against Human Trafficking and the Caribbean Church. She traced the history of human trafficking from the days of slavery and encouraged the church to be a place of healing, hope and change. The church needs to move from apathy to action. We need to be agitators.

Formal Meeting & Minutes:

Minutes of the last assembly was adopted by Pastor Sim Rushton and seconded by Elder Carl Dattoo.

Correspondence:

- An invitation was extended to CANACOM to attend the General Assembly of the Guyana Congregational Union in Guyana from April 12 – 16, 2014.
- An invitation was extended from the Presbyterian Church, USA for a Peace Maker from CANACOM to attend an International Peace Maker Conference from September 15 to October 16, 2014. Rev. Nichole Ashwood, EIM Sectary, has indicated that she will be willing to attend.
- The Council received a resignation from Rev. Nicole Ashwood as the EIM Secretary, effective June 1, 2014. However, she also indicated that she will be willing to continue in the position until December 2014 to ensure a smooth handover to the new Education In Mission (EIM) Secretary.
- The Council received a resignation from Miss Jessica Jennette, the North American Young Adult Representative (PCUSA). Miss Jennette intimated that she got married and was moving with her husband to China.
- The Council also received a resignation from the Secretary, Mrs. Saveeta Williams who got a baby five weeks ago.

Reports by Member Churches:

Delegates had an opportunity to present on the critical issues in their denominations, with special emphasis on Celebrations and Challenges.

Recommendations

A team of three persons representing CANACOM will visit Guyana this year to assess the situation in the three churches. The team will be headed by the Vice Chairman Rev. Carlington Keen.

EIM Sectary:

In view of the end of the contract of the EIM Secretary, a special committee was formed to review the duties and responsibilities of the position to guide the selection of a new EIM Secretary.

ACCRA Confession Report:

The Accra Confession is a confession of faith by Reformed Christian, which was adopted by the delegates of the 24th General Council of the World Alliance of Reformed Churches in Accra, Ghana (2004). It is based on the theological conviction that the economic and ecological injustices of today's global economy require the Reformed family to respond as a matter of faith in the Gospel of Jesus Christ.

The Accra Confession has four thematic foci: 1) Introduction, 2) Reading the Signs of Times, 3) Confession of Faith in the Face of Economic Justice and Ecological Destruction, and 4) Covenanting for Justice.

Justice is a matter of faith: The Accra Confession states that matters of economic and ecological justice are not only social, political and moral issues, they are integral to faith in Jesus Christ and affect the integrity of the church. Being faithful to God's covenant requires that individual Christians and the churches take a stand against current economic and environmental injustices.

The church stands in solidarity with persons who are suffering and struggling: Following the justice traditions of the biblical prophets and of Jesus in the gospel narratives, the Accra Confession views the current world (dis)order by "looking through the eyes of powerless and suffering people." It calls the churches and society to hear the cries of the people who suffer and the brokenness of creation itself, over-consumed and under-valued by the current global economy.

The unity of the church is critical: Unity is concerned with togetherness, however divisive the issues confronting the confessing body may be.

While the complex realities of globalization have not led to a full consensus, the global Reformed family addresses the problematic nature of today's global economy in the Accra Confession.

The report and following discussions on it revealed that there has been no real positive change since its formation. Many Reformed Churches have not heard or have forgotten the Accra Confession. Inequality has increased, the gap between the rich and poor has gotten wider, people have become commodities but there is still hope for the ACCRA Confession through **Awareness, Advocacy and Action which would lead to economic, social and ecological justice.**

Respectfully submitted by:

Farida Da Costa Gomez
faridadcomez@hotmail.com

&

Leander Warren (Rev.)

leanderwarren@yahoo.com

To be continued in a next edition

In Memoriam Vera Leander-Prince

Na een ziekbed van ongeveer een jaar is zr. Vera Leander-Prince op 30 maart j.l. overleden. Ze was 80 jaar oud. Ze was een moeder uit duizenden, zo heb ik begrepen. Ze was zorgzaam en trouw. Ze was de spil van de familie.

Zr. Leander werd op 1 oktober 1934 hier op Curaçao geboren als jongste in een gezin van negen kinderen. Ze groeide op in Otrobanda. Haar vader overleed al vroeg en haar moeder moest de kinderen alleen grootbrengen. Zr. Leander werkte vóór haar huwelijk als secretaresse bij een notaris en bij de politie. Na haar huwelijk wijdde ze zich aan haar gezin. Ze was een echte organisator, die het gezin met vaste hand leidde. Ze was sociaal voelend. De deuren stonden bij haar altijd open. Ze had een groot hart en hielp anderen graag. Maar ze leerde anderen ook zichzelf te helpen.

Zr. Leander was een veelzijdige vrouw. Ze schilderde, bakte taarten en kookte lekkere maaltijden. Ze was kunstzinnig.

Zr. Leander was ook een gelovige vrouw. Vroeger ging ze elke zondag naar de Fortkerk en later naar de Emmakerk. Elk jaar ging het gezin steevast naar de kerstnachtsdienst op het Fortplein. Ook toen ze niet meer naar de kerk kon gaan, bleef zr. Leander dagelijks bidden. Dat heeft ze gedaan tot haar dood. Ze praatte dan met God, zei ze altijd. Het Onze Vader was een belangrijk onderdeel van haar gebed.

Op 2 april j.l. namen we afscheid van haar in het crematorium van Crefona te Brievengat. Daar hielden we een korte rouwplechtigheid, waarin Psalm 122 centraal stond. Het is een pelgrimslied. De dichter verlangt ernaar God te aanbidden in de tempel in Jeruzalem. Als de pelgrims op weg waren naar Jeruzalem, zongen ze pelgrimsliederen. Gelovigen zijn ook pelgrims, die op weg zijn naar het hemelse Jeruzalem. Jezus Christus opent de weg daartoe door zijn lijden en sterven aan het kruis voor de zonden van de wereld. We mogen Hem aanvaarden als onze Heer en door Hem het eeuwige Jeruzalem binnengaan.

God trooste haar kinderen Veronique en Brian en de verdere familie.

Ds. Hans Végh.

VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie



Pianist / organist Gevraagd

Bent u pianist...., organist?
Wilt u misschien het koor Forti Kantando begeleiden?
De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk.
Bel voor meer informatie naar:
Tel: 737 5642 of 520 3015

Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?

De diakonie kent mensen die dit goed kunnen gebruiken.
vliegla@gmail.com; 525 3338

Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2015 over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar en uw naam of betaal contant op het kerkelijk bureau.



Verkoop en verhuur van chalets



BEN'S DREAM
de Rimboe
Recreatiepark Ben's dream de Rimboe ligt midden in de Veluwe bossen. Goed uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland. Wel eens gedacht aan een eigen chalet of tweede huis met koop- of huurgrond?

Ben en Mia Oppelaar
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl



Verkoop

Cadeaupakketjes Fortkerk, Levend Monument

- * Lepeltjes, pennen, koelkastmagneten, ansichtkaarten, tegeltjes, borduurpakket Fortkerk en Handelskade
- * Boek Tussen Dood en Recht; Els Langenfeld
- * Naïeve tekening Fortkerk van Fred Breebaart
- * Drijfhoutmagneet met Fortkerk
- * aquarel Fortkerk Nel-An van Eenennaam, verschillende maten

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop-, trouw- of belijdenisgeschenk. Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.

Met Elkaar



Aanbod

MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeenteopbouw.

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

Wiskundebijles

Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights. Nadere informatie en voorwaarden: Friedeman Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163

Pancakes@sunset

Kom bij ons thuis op de porch, met prachtig uitzicht op zee, genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsondergang. 4-8 personen, u kunt zich ook individueel opgeven. De eerste vrijdag van de maand van 17.30-20.00 uur. Rif St. Marie.

F 15,- plus F 5,- materiaalkosten p.p. Esther en Pieter-Jan van Roon
Email: esthervanroon.spoorbuurt@gmail.com 8649944 / 5192697



Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar.

Deze aanbieding is weer gestart !

Op een zaterdagochtend komen we bijeen: samen 'zitten' - wie weet 'ontdekken' van iets waarvan je je niet zo bewust bent. Het uitwisselen van gedachten; stilte-momenten; oefening 'volledige ontspanning'. Op papier of op een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je ervaring. Tijd: 8.30 - 11.30 uur. Enkele mensen hebben zich al aangemeld; er is nog genoeg ruimte voor nieuwe deelnemers!

De exacte datum wordt gekozen n.a.v. de voorkeursdatum van de deelnemers.

De bijdrage voor wijkfonds van de Fortkerk is pp F 25,-

Voor opgave en meer informatie: Maria Muller, tel.: 737 8323 / 513 9631

e-mail: mariamullerdid@gmail.com

Mozaïkworkshop

Door Lia Vliegthart.

De opbrengst is bestemd voor de wijkkas van de Fortkerk.

De kosten bedragen 130,00 gulden pp inclusief materiaal, koffie en thee. Van dit bedrag gaat 100,00 gulden naar de wijkkas.

De workshop wordt 's ochtends gegeven in de Tamarijn en duurt van 9.30 t/m 12.00 uur. Deze workshop wordt alleen gegeven bij voldoende deelname.

De volgende workshop is in augustus/september 2015.

Opgeven kan vanaf heden bij Lia Vliegthart telnr 525-3338 of e-mail: vliegla@gmail.com