

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletín Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Kristian berdadero of lali-lali?

ruman D'arcy Lopes

Un Kristian ta un hende salbá pa Kristu, ku ta un siguidó di Kristu, ku a bira disipel di Kristu. Lamentablemente tin muchu hende ku ta bisa ku nan ta Kristian, pero ta hasi kos robes ketu bai. Nan ta pidi pordón pa despues sigui hasi kos malu. Loke nan profesá ku boka no ta kuadra ku nan akshon.

Dia di fiesta só ta mira nan na iglesia, bistí tur na pompaloí, drentando lat, bai sinta te dilanti kaminda ta warda lugá pa nan, pa tur hende por fiha bista riba nan.

Siendo miembro di iglesia, pa nan ta nifiká ku nan tin un lugá den sementerio i bida eterno garantisá. Pa nan, aparensa, imagen i posishon (e parti eksterno) ta konta. Si pidi nan tuma un tarea den iglesia, semper tin motibu pa nenga.

Supuestamente nan ta siguidó di Kristu, pero superstishon ta hunga un rol masha importante den nan bida diario. Vast nan ta bisa: 'Bo'n sa nunka'. Stail di tene diabel kontentu p'e no rabia.

Lesu Beibel no ta parti di nan bida. Pései nan a tende di Kristu, pero nan no

sa ta ken E ta, ni ta entersá di sa. Si nan tin un Beibel mes, e ta bira manera un talisman, un opheto pa suerte.

Nan no ta mira e nesidat pa sa mas di Kristu. Pues enkuentronan manera estudio di Beibel, grupo di orashon of di kualke otro índole no por konta ku nan presensia.

Den Revelashon 3 nos por lesa di e karta pa iglesia na Laodisea. Versíkulo 16 ta bisa: 'Pasobra boso ta lou i no ta ni kayente ni friu, p'esei lo mi skupi boso for di mi boka'.

Si ta hasi friu nos lo ke algu kayente pa kome of bebe. Si ta hasi kalor, nos lo preferá algu friu. Pero den tur dos kaso algu lou no ta satisfasé. Lo skupi e Kristian lali-lali afó.

E Kristian berdadero, ta konsiente ku e ta salbá dor di Kristu ku a paga e preis pa tur nos pikánan. Salbá ta nifiká: bira lomba pa piká. Kambia e direkshon malu pa esun bon. Un gira di 180 grado. Si bo ta hogando anto un hende ta salbabo, bo ta bula na awa atrobe? Si bo ta den skuridat i bo ta blo dal bo kurpa, ora un hende sende lus, bo ta pag'e pa sigui heridá bo mes? Ora Kristu sende e lus i bisa siguími, ta pa nos por mir'E klarito riba e kaminda pa Reino di Dios, pa bai disfrutá di bida eterno. Dios a pone su kompromiso ku humanidat riba papel, pasó E ta bai kumpli ku Su palabra. Esaki ta algu ku diabel no ta riska hasi.

Un siguidó di Kristu ta sigui Su instrukshon. Su mensahe básiko ta: Stima!



Amor ta e yabi pa kumpli ku 10 Mandamentu. Number 1 te ku 4 ta pa stima Dios. Number 5 te ku 10 ta pa stima bo próhimo. Si tur Kristian kumpli ku esaki, nos lo tin un mundu muchu mas mihó. Lesamentu di Beibel ta kos di tur dia. Studia Beibel ta pa konosé i rekonosé e poder di Dios i di Su

palabra.

Den Mateo 28 Kristu ta instruí nos pa hasi otro hende disipel. Pa hasi esei nos mester bira disipel promé. Pa bira karpinté, ta un karpinté por yudabo. Pa bira dokter, ta dokter tin ku yudabo. E siguiente paso di un sigidó di Kristu pues ta di bira un disipel, pa despues yuda otro hende bira disipel. E proseso aki ta laga nos konosé Kristu mas profundo i nos lo ripará ku esaki no tin fin, pasó e ta Dios i Dios ta infinito. Tin un benefisio mas: ora bo ta edukando otro hende, abo lo komprondé e materia mihó.

Ora Kristu regresá, lo E rekonosé Kristiannan berdadero i nan tambe lo rekonosé.

Lesu Rev. 3: 14 - 22

Jul/Aug 2015

1

Hoofdartikel

Kristian berdadero of.....

2

Meditatie

Zacharia 11:1-17

4-5

Informatie:

Bijbelleesrooster
Kerkdiensten

6-11

Berichten uit de
wijken

12-13

Diakonie
Kerkvoogdij
Centrale Kerkenraad

14-15

Canacom Report
VPG Jeugdraad

16

VoorElkaar en
MetElkaar

Meditatie over Zacharia 11:1-17

Ds. Hans Végh

God is barmhartig en rechtvaardig

Zacharia is een profeet, die leeft na de Babylonische ballingschap. Hij stimuleert het volk Israël om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. De verwoeste tempel moet herbouwd worden om God daarin weer te vereren en de offers te brengen. Maar de herbouw kost tijd, geld en moeite. En heeft het volk Israël dat er voor over? Het is vaak bezig met andere dingen, bijvoorbeeld met de herbouw van zijn eigen huizen. Zo komt Gods tempel op de tweede of derde plaats.

Het lijkt erop of de leiders het volk ook niet stimuleren om de tempel te herbouwen. Zacharia oefent in hoofdstuk 11 van zijn profetie hevige kritiek op de leiders van het volk, zowel priesters als profeten als koningen. Ze falen in het leiden van het volk.

God roept via zijn profeten het volk meermalen op om terug te keren van zijn dwaalwegen en Hem weer te dienen. Hij is geduldig met het volk, maar heeft Hij een eeuwig geduld? Nee, Hij kondigt straf aan als het volk zich niet bekeert.

Ook in onze dagen wordt wel gedacht, dat God alles over zijn kant laat gaan, dat Hij een lieve God is die toch niet ingrijpt. Het kwaad om ons heen is met de handen te tasten. Er is leugen en bedrog, moord en doodslag. Er is ontrouw in het huwelijk, er is huiselijk geweld.

Kan dit alles ongestraft doorgaan?

Zacharia dreigt met Gods straf als het volk op de verkeerde weg blijft gaan. Het land zal verwoest worden door de vijanden. Het volk zal aan hen worden overgeleverd. God zal niet ingrijpen als de vijand dit alles doet.

Op een gegeven ogenblik moet Zacharia twee stokken nemen. Hij moet ze een naam geven. De ene noemt hij Vriendelijkheid en de andere Eenheid. Vriendelijkheid betekent: het geduld en de welwillendheid van God. Eenheid slaat op de eenheid tussen Israël en Juda.

God verliest zijn geduld met de leiders en het volk, zegt Zacharia.

Volgens veel Bijbeluitleggers slaat dit op de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. De Romeinen verwoestten de stad en de tempel. De joden moesten vluchten. Velen stierven door het oorlogsgeweld. Wie erover leest, gruwt van het geweld.

De joden hadden toen ook onenigheid onder elkaar. Ze waren verdeeld in verschillende facties. Er was zelfs een soort burgeroorlog gaande.

Zacharia moet de staf Vriendelijkheid nemen en die aan stukken slaan. Dit is een symbolische handeling. Dat deden profeten wel vaker. En ze moesten die symbolische handeling ook uitleggen aan het volk. Dat Zacharia de staf Vriendelijkheid stukslaat betekent, dat God het verbond verbroken heeft, dat Hij met het volk gesloten heeft. Zijn geduld is op en Hij laat het volk aan zijn lot over.

“Veehandelaren” (Zacharia bedoelt met hen de leiders van het volk) zien de symbolische handeling van de profeet. Ze betalen de profeet dertig zilverstukken uit. Dat was toen de prijs van een slaaf. De leiders geven dus weinig voor de boodschap van de profeet. Deze moet het naar de smelter in de tempel brengen. Hij smijt het geld dan in de tempel. We kunnen dan denken aan Judas, die Jezus verraden heeft voor dertig zilverstukken. Maar later kreeg hij wroeging. Hij wilde het geld teruggeven aan de joodse leiders, maar ze wilden het niet aannemen. Daarom smet Judas het geld in de tempel. Het was bloedgeld, waarmee later een akker werd gekocht, waarin buitenlanders begraven konden worden.

Zacharia profeteert: De leiders verwaarlozen het volk. Judas verradt zijn Heer. Het volk is verdeeld, zelfs als de vijand voor de muren staat. Om dat laatste te symboliseren slaat Zacharia ook de andere staf, die van de Eenheid, aan stukken.

Het is geen gemakkelijk te verstane profetie van Zacharia. Maar duidelijk is wat hij bedoelt: het volk en de leiders zullen gestraft worden, omdat ze God verlaten hebben.

Dit is een waarschuwing voor ons. We moeten God en het geloof trouw blijven, ook in een wereld, die Hem verlaat.

Misschien zult u zich afvragen: “Maar God is toch liefde? Hoe kan hij zijn volk dan aan zijn lot overlaten?”

Ja, God is liefde. Hij is de goede herder. Zo wordt Hij meerdere malen getekend. We zien het ook in zijn Zoon, Jezus Christus. Hij hoedt zijn schapen. Hij verzorgt ze en leidt ze. Maar als de herders slecht zijn, worden de schapen aan hun lot overgelaten. Ze kunnen ten prooi vallen aan de wilde dieren of verdwalen in de woestijn.

Wij moeten bij de goede Herder blijven. Dan weten we: Hij zorgt voor ons. Maar als we onze eigen gang gaan, verdwalen we in de duisternis.

De leiders van het volk zijn aangesteld om het volk te leiden en te hoeden. Ze moeten eerlijk, betrouwbaar en deskundig zijn. Zijn ze dat niet, dan gaat het volk ten onder. De maatschappij verruwt. Er is moreel verval. Er is geestelijke duisternis.

Dus zowel de leiders als het volk hebben een verantwoordelijkheid. God roept ons eens allen ter verantwoording.

Zijn liefde voor ons gaat niet zover, dat Hij alles maar straffeloos over zijn kant laat gaan. God is een barmhartig God, maar ook een rechtvaardig God. Eens zal het recht zegevieren, zijn recht.

Statement on responses to migrant crises World Council of Churches

12 June 2015

World Council of Churches

EXECUTIVE COMMITTEE

Etchmiadzin, Armenia

8-13 June 2015

Doc. No. 29 rev

For action

For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me. (Matthew 25:35)

The executive committee of the World Council of Churches (WCC) expresses its deep concern for the lives of the increasing numbers of people globally who, fleeing from situations of violence, oppression, occupation or economic deprivation, are driven to undertake journeys of desperate risk and danger. This escalating global problem, with different expressions and responses in different contexts, has been recently and tragically exemplified by the deaths of unprecedented numbers of migrants and refugees seeking to cross the Mediterranean Sea to Europe, and of Rohingya and Bangladeshi migrants on the Andaman Sea. The recent killings of Ethiopian Christian migrant workers by the so-called ‘Islamic State’ in Libya, and the xenophobic violence against migrants in South Africa, are also illustrative of the special vulnerability of people who leave their home countries in the universal human pursuit of safety and a better life for themselves and their families.

The WCC acknowledges and respects the prerogative of sovereign states to define arrangements for the control of their own borders and the conditions of entry and stay, and recognizes the challenge posed by the volume of irregular migrants. But we expect all states to honour the letter and spirit of their obligations under international law, including human rights and refugee law. We consider it legally and ethically inadmissible for states to abdicate their responsibilities for saving lives and providing protection, or to seek to ‘outsource’ them to other states and territories.

All members of the international community have a moral and legal duty to save the lives of those in jeopardy at sea or in transit, regardless of their origin and status. We acknowledge and affirm the efforts of many seafarers to rescue people at sea. And we welcome the European Union’s commitment to tripling the resources for Operations ‘Triton’ and ‘Poseidon’ in the Mediterranean Sea, but search-and-rescue must be clearly defined as the top priority of these operations. Similarly, governments of South East Asian countries must ensure that people in danger at sea or in transit are rescued rather than put back in jeopardy.

In the case of Europe, we are aware of concerns about the volume of legal migration within the EU bloc. However this matter is addressed it must not be at the expense of refugees and other people fleeing situations of extreme distress. We note that the responsibility for



Small boat packed with refugees.

receiving the increasing numbers of irregular migrants and refugees rests most heavily at present on Italy and Greece, and it is clear that a fairer distribution of responsibility within the EU is both morally desirable and practically necessary. We therefore welcome proposals for a fairer sharing of this responsibility across the EU, and believe that EU member states should support this objective. In any such distribution process, the motives and aspirations of refugees and migrants should be taken into consideration in determining their placement.

The criminal enterprise of smugglers and traffickers taking advantage of vulnerable and desperate people must certainly be stopped. We note with concern however the EU's proposed anti-smuggling strategy, entailing a 'chapter 7' resolution by the UN Security Council authorizing the use of military force. In the absence of wider channels for legal and secure migration, people smugglers flourish, and the use of military force to prevent their activities risks making the journeys of irregular migrants and refugees even more perilous. Further, there should be a clearly defined political end goal for any such application of armed force. We are also concerned that military action within Libyan waters and territory risks further destabilizing a highly unstable region.

We note with concern that most of the short-term measures taken by the governments of affected countries and regions address the symptoms – irregular migrant arrivals – rather than the root causes of these population movements. The drivers of the population outflows are the situations of violence, oppression, occupation and economic deprivation which cause people to feel that they have no choice but to put their lives in such appalling jeopardy. Any comprehensive and genuine approach to addressing this challenge must therefore also encompass stronger and more effective long-term international action to resolve the conflicts, to end oppression and occupation, and to eliminate the extreme poverty from which so many people are obliged to flee.

We question the logic of a 'closed-door' 'fortress' mentality to addressing these challenges – whether in Europe, South East Asia, Australia or elsewhere in the world. Migration is a phenomenon common to all times and societies. A world that allows goods and capital to cross every border, but that does not allow its people to do the same risks losing its humanity. The great contributions made by migrants and refugees to the societies, economies and cultures of their countries of residence, whether permanent or temporary, need to be recognised. A strategy focussed on closing borders between nations and defending those borders against 'strangers' is – in the end – not only futile, but also harmful for all parties concerned – with the sole exception of the smugglers and traffickers who thrive wherever doors are shut.

Therefore, the WCC executive committee:

- Urges all states to provide for generous, safe, humane and accessible procedures for the legal migration of people into and out of their territories and to take proper measures against the abuse of the vulnerability of migrants, wherever they are.
- Calls on all governments to fulfil their moral and legal duty to save the lives of those in jeopardy at sea or in transit, and to refrain from any

actions that might further endanger them. They should be received and cared for in conditions of respect and human dignity, regardless of their origin and prima facie status.

- Calls on EU member states to support the objective of achieving a fair distribution of responsibility within the EU for receiving and caring for the increasing numbers of irregular migrants and refugees.
- Calls on the members of the international community, and our governments, to commit to stronger and more effective long-term international action to resolve the conflicts, to end oppression and occupation, and to eliminate the extreme poverty driving these population movements.
- Invites WCC member churches and ecumenical partners, together with all people of goodwill, to promote a more open and welcoming approach to the 'stranger' and to the neighbour in need and distress, and to help receive and care for refugees and migrants in full respect for their God-given human dignity.

Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)

Redactioneel

Vóór u ligt een dubbelnummer van VPG-nieuws. Het is bedoeld voor de maanden juli en augustus. Dit zijn de zomermaanden, waarin de activiteiten van de kerk op een laag pitje staan. Velen zijn met vakantie of nemen vrij van hun werk. Het is ook goed om een pauze in te laten in het kerkelijk werk, om zodoende met nieuwe krachten en een hernieuwd elan het nieuwe seizoen te beginnen.

Het hoofdartikel in dit nummer is van de hand van br. D'arcy Lopes. Het is getiteld [titel noemen]. Verder treft u de gebruikelijke berichten uit de wijken aan en diverse roosters. Ik noem u het Bijbellesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap, het preekrooster en het rooster van Radio Semiya. Wat dat laatste betreft: onze kerk wil zich niet onbetuigd laten in de ether. Ook via de ether willen wij de boodschap van Jezus Christus doorgeven en de aandacht vestigen op onze VPG.

De meditatie in dit nummer is van mijn hand. Ze gaat over de barmhartigheid en rechtvaardigheid van God. Het zijn twee kanten aan zijn handelen. Deze meditatie is aan de hand van een perikoop van de profeet Zacharia.

Verder vindt u nieuws van oecumenische organen, zoals Canacom en de Wereldraad van Kerken. U kunt het tweede gedeelte lezen van het verslag van een Canacomconferentie, die werd gehouden in maart vorig jaar. Tevens vindt u meer informatie over deze organisatie, waarvan we al jaren lid zijn en waarin we actief participeren.

Tenslotte kunt u een verklaring lezen van de Wereldraad van Kerken over de problematiek van de vluchtelingen in deze wereld. De grote stromen vluchtelingen, die we op het ogenblik her en der in de wereld zien, roepen om aandacht en oplossing. Bewustwording is hierin heel belangrijk.

Het volgende nummer verschijnt weer in september.

Ik wens u een goede zomertijd toe.



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about ANG 2,000.00 per month. If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending a mail to the editorial staff, e-mail address:

vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.

De diakonie helpt degenen die geen helper hebben.

Op de eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd voor de Stichting Behoud Fortkerk.

Eén keer per maand voor een andere instelling:

Zondag 19 juli 2015
The Seafarers

Zondag 16 Augustus 2015
Fundashon Gideon

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curacao.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. Hans Végh (voorzitter)
Harry Krafft Walters (secretaris)
Ludmilla Sampson
Desta Nisbeth
Vacature

Opmaak:

Klaas Dekker en Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij 'De Stad' NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 1400 drukexemplaren zwart-wit.
Ruim 130 email-exemplaren

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar vpgnews@gmail.com



De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk woensdagmorgen

26 aug 2015, 12.00 uur

Verschijningsdatum:

woensdag 6 sep 2015

Bijbelleesrooster

ONTDEK MEER OVER DE BIJBEL OP DEBIJBEL.NL

Dit jaar worden in het leesrooster onderwerpen uitgelicht waarover u op onze website debijbel.nl meer informatie kunt vinden.

Waar lag de stad Korinte? Wanneer vond het pinksterfeest plaats? En hoe is het boek Jozua opgebouwd? Op debijbel.nl kunt u meer lezen over deze en nog veel meer thema's. Op debijbel.nl kan iedereen altijd online de Bijbel lezen. Het is mogelijk om *De Nieuwe Bijbelvertaling*, *NBG-vertaling 1951* en *Statenvertaling* te lezen, met elkaar te vergelijken en te doorzoeken op trefwoord of passage. Maar debijbel.nl biedt meer! Voor leden van het Nederlands Bijbelgenootschap biedt debijbel.nl extra's: meer vertalingen, waaronder de *Bijbel in Gewone Taal*, studieaantekeningen en uitleg bij bijbelse begrippen, foto's en filmpjes, kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus, en een interactieve tijdlijn over de bijbelse tijd. Verrijk uw kennis op debijbel.nl!

JULI

wo. 1	2 Kor. 10:1-11	vr. 17	Marcus 6:45-56
do. 2	2 Kor. 10:12-18	za. 18	Hand.21:15-26
vr. 3	2 Kor. 11:1-15	zo. 19	Hand.21:27-36
za. 4	2 Kor. 11:16-33	ma. 20	Hand.21:37-22:11
zo. 5	2 Kor. 12:1-13	di. 21	Hand.22:12-29
ma. 6	2 Kor. 12:14-21	wo. 22	Hand.22:30-23:11
di. 7	2 Kor. 13:1-13	do. 23	Hand.23:12-22
wo. 8	Ezechiël 1:1-14	vr. 24	Hand.23:23-35
do. 9	Ezechiël 1:15-28a	za. 25	Jesaja 63:1-6
vr. 10	Ezechiël 1:28b-3:3	zo. 26	Jesaja 63:7-14
za. 11	Ezechiël 3:4-15	ma. 27	Jesaja 63:15-64:2
zo. 12	Ezechiël 3:16-21	di. 28	Jesaja 64:3-11
ma. 13	Ezechiël 3:22-27	wo. 29	Jesaja 65:1-7
di. 14	Marcus 6:1-13	do. 30	Jesaja 65:8-16
wo. 15	Marcus 6:14-29	vr. 31	Jesaja 65:17-25
do. 16	Marcus 6:30-44		

AUGUSTUS

za. 1	Psalms 15	ma. 17	Leviticus 24:10-23
zo. 2	Marcus 7:1-23	di. 18	Leviticus 25:1-12
ma. 3	Marcus 7:24-37	wo. 19	Leviticus 25:13-22
di. 4	Hand.24:1-9	do. 20	Leviticus 25:23-34
wo. 5	Hand.24:10-27	vr. 21	Leviticus 25:35-46
do. 6	Hand.25:1-12	za. 22	Leviticus 25:47-55
vr. 7	Hand.25:13-27	zo. 23	Psalms 78:1-16
za. 8	Hand.26:1-18	ma. 24	Psalms 78:17-31
zo. 9	Hand.26:19-32	di. 25	Psalms 78:32-39
ma. 10	Psalms 34	wo. 26	Psalms 78:40-55
di. 11	Hand.27:1-12	do. 27	Psalms 78:56-72
wo. 12	Hand.27:13-26	vr. 28	Marcus 8:1-21
do. 13	Hand.27:27-44	za. 29	Marcus 8:22-38
vr. 14	Hand.28:1-16	zo. 30	Leviticus 26:1-13
za. 15	Hand.28:17-31	ma. 31	Leviticus 26:14-26
zo. 16	Leviticus 24:1-9		

SEPTEMBER

di. 1	Leviticus 26:27-39	vr. 4	Leviticus 27:14-25
wo. 2	Leviticus 26:40-46	za. 5	Leviticus 27:26-34
do. 3	Leviticus 27:1-13	zo. 6	Jakobus 1:1-18

MAAK EEN GRATIS ACCOUNT AAN OP DEBIJBEL.NL

Iedereen kan gebruikmaken van debijbel.nl. Bent u geen lid en heeft u nog geen account? Start dan vandaag nog uw zoektocht door de Bijbel en maak een gratis account aan op www.debijbel.nl.

De eerste 30 dagen na het aanmaken van uw account kunt u gebruikmaken van alle extra's op debijbel.nl. Ook daarna kunt u met uw account de Bijbel gratis online blijven lezen op deze website.

Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een olopend tarief. Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: info@vpg-curacao.com
Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive the Holy Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



Radio Semiya 98,5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org

04-07 br. D'arcy Lopes
11-07 rev. Leander Warren
18-07 ds. Hans Végh
25-07 br. D'arcy Lopes
01-08 ds. Hans Végh
15-08 rev. Leander Warren
22-08 ds. Hans Végh
29-08 rev. Leander Warren
05-09 br. D'arcy Lopes
Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?



EbenezerChurch

Oranjestraat 111

05-07 Bro. D. Lopes
12-07 Sis. Y. Isidora
19-07 Men's Fellowship
26-07 Sis M. van der Bunt
02-08 Rev. L Warren (HC)
09-08 Sis. Y. Isidora
16-08 New Generation & Watermelon Club
23-08 Rev. L. Warren
30-08 Diaconie Sunday at a Hofi
Joint VPG Service
06-09 Rev. L Warren (HC)



Fortkerk

Fort Amsterdam

De Fortkerk is tijdens de restauratie gesloten.
De Fortkerkgemeente kerkt in deze periode in de Emmakerk.



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

05-07 ds. H. Végh
12-07 ds. J. Jonkman
19-07 ds. H. Végh
26-07 ds. H. Végh
26-07 Ip Y. Isidora, 11.00 u. Papiamentstalige dienst
02-08 ds. H. Végh (HA)
09-08 ds. Beatrice Jongkind
16-08 ds. H. Végh, Startzondag
23-08 ds. H. Végh
30-08 Rev. L Warren & Bro. D. Lopes
Diaconie Zondag/VPG Hofi-dienst
06-09 ds. H. Végh

Ebenezer Church



Ebenezer Church
Wijk I Phone: 465 3121

Minister

Rev. L. Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:

Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res

Local Board Team

Elders:

Br. D. Nisbeth 520 3015
(Chair)
Br. D. Martina 733 1628
563 0557
Br. F. James, kv 767 9068 res
Sis. Margerie 737 0661
Mathew (Secretary)
Br. K. Bremer, kv 528 7373

Deacons:

Br. A. Fernandes 524 7036
Sr. B. Lester 868 8206 res
522 1667

Sexton

Sr. Shirley Gomez 461 2950 res
514-6968

Ebenezer Community News Rev. Leander Warren

Church life at Ebenezer continues to go apace with the usual high moments and low moments that are part of the life of any entity. The highlights of Ebenezer being shared in this double issue of VPG News cover the months of June to August.

Worship services for the month of June saw the usual level of support in terms of attendance which is in the average amount of 65 worshippers. This attendance level, though satisfactory given the prevailing factors, is not acceptable, thus we continue to seek creative solutions to increase the average attendance at worship services by at least an additional twenty (20) worshippers. We continue to pray and work for a positive breakthrough.

In the month of June Ebenezer held its now long established Island Rally. This is a celebration of the diverse nationalities of which the membership of the Church is composed and at the same time to garner much needed financial resources to support the mission priorities of the Church. This year twelve (12) nationalities representing the following twelve territories were recognized Anguilla, Aruba, Curaçao, the Dominican Republic, Guyana, Jamaica, Saba, St. Eustatius, St Kitts, St. Maarten, St. Vincent and Suriname. The evening of celebration though not able to boast satisfactory attendance, was however rich in the sharing of the national anthems of the territories from which members hail as well as interesting facts and information of the history, economy, culture, geography and religion of the territories. The financial gathering though not great was good, and participants were thanked for their efforts and treated with a cold glass of juice at the conclusion of the evening.

On the evening of Saturday June 13, there was a presentation of certificates by the Miss Lee Foundation to participants who satisfactorily completed the Computer Course of the Foundation. Although not everyone was able to attend, those who did were brimming with a sense of achievement and pride as they received their certificates. The accompanying picture captures and says it all.

The Ebenezer Men's Fellowship has accepted an invitation to participate in the Men's Lord Night of Praise sponsored by the Barrett Memorial Methodist Church. For this event, the group has been engaging in serious preparation via rehearsals and is ready for the challenge slated for Friday June 19 at 8:00 p.m. Some 12 -14 men regaled in their new 'guayabera' uniforms, will put their singing skill to the test with accompaniment provided by Bros A. Winter, pianist, O. Silcoth, bass guitarist and C. Schmidt, drummer as they render: "Jesus Is A Soul Man" and "He Took My Sins Away." The wonderful night of praise to God was a great success, and the two renditions by the men

were beautifully delivered, and very well received by the audience with appreciative applause.

The youth and children of Ebenezer along with the men, will team up for the celebration of Father's Day in the worship service so designated. The children will render two special items of song, the youth will present tributes to fathers in various and varied ways and the men (fathers) will present an item of song. The Reverend Warren will also share a message entitled: "Character Portrait of True Fatherhood." After the worship the youth, as I have been made to understand, have planned a special treat for the fathers and their spouses.

On the last Sunday of June, Ebenezer will hold a worship service in recognition of the service of medical practitioners to the people of Curaçao. To this end, invitations have been sent to the various public hospitals and clinics, as well as to private providers of medical services. The idea is to give public recognition and express thanks to all providers of medical service as well as to lift them up in prayer. Our objective is that they will be encouraged and inspired as well as motivated to continue providing service of hopefully, an even improved quality.

During the month of July a favourite time for vacations, worship services will be held, and will be conducted by Bro. D. Lopes, Sis. Y. Isidora, the Men's Fellowship and Sis. M. van der Bunt. There will also be the traditional Vacation Bible School for children and early teenagers, who will be engaged in exploring biblical themes through stories, role play, art, music and other creative ways. This year a computer familiarization component would be included in the VBS programme that will be for a period of one week.

For the month of August, Ebenezer will continue the programme of visitation to its sick and shut-in members in expression of its commitment of care to those who have given committed and selfless service to God and Church but now are no longer able to attend. Theological conversations will hopefully resume after a brief pause, allowing for the opportunity to explore in deeper ways the word of God and its message to and for human life and society. There will also be the second congregational meeting of the Church at which Ebenezer will do both looking back and looking ahead - looking back to assess the successes or failures of its worship and service life and its holistic mission programme, and looking ahead to find creative initiatives to ensure that it maintains its relevance in these rapidly changing times. Finally at the end of August Ebenezer will join with the entire United Protestant Church family to observe Diaconie Day in

celebration of the social and providential service given to the less fortunate amongst us in Curaçao. We kindly request your prayerful support as we continue to labour in our part of God's vineyard. It would be remiss of me to conclude this article, albeit not exactly news of Ebenezer, without expressing my shock and horror at the race hate inspired slaughter of those nine innocent members of a South Carolina Church, even as they were engaging in the study of God's word in the Church. I could not help but think that this could happen at any Church, anywhere and at any moment. I, therefore, kindly solicit your prayers for those devastated both physically and emotionally by this brutal tragedy.



Island Rally



Island Rally



Presentation of computer certificates Miss Lee Foundation students

Canacom

Sharing the Gospel for the fullness of all people



The Caribbean North America Council for Mission (CANACOM) is a roundtable of 10 Caribbean member churches, together with The United Church of Canada, the Presbyterian Church in Canada, and the Presbyterian Church U.S.A.

CANACOM was founded in 1986 to challenge the historic predominance of one-sided North-to-South mission flow that often resulted in dependency and domination. CANACOM partner churches are seeking "to grow out of traditional mission mentalities" into a model emphasizing justice in relationship, mutuality, equality, and interdependence. Member churches share ideas, personnel, skills, finances, and material resources, allowing all to be receiving and giving.

As the United Church's capacity to maintain grants to churches in the English-speaking Caribbean has diminished, CANACOM has become an effective way for the United Church to maintain relationships with churches.

CANACOM sponsors a three-week Young Adults in Mission Workcamp every three years. It forms Joint Mission Action Teams (JOMAT) to live and work together in a spirit of ecumenical unity. (A JOMAT team served in the Jane/Finch and Malvern neighbourhoods of Toronto in 2005: read Chelsea Masterman's *Awakening to a Painful Reality*. CANACOM also offers Empowerment and Project Grants to support grassroots mission projects.

Some of the projects it has funded in the past include skills training for the development of cultural hymns and music in Cuba; a soup kitchen, recreational centre, and camp site in Guyana; a recording studio in Jamaica; and a women's conference in Canada.

Source: United Church of Canada (www.united-church.ca)

De Diaconie heeft een antieke Westfaalse kast uit het jaar 1900 gedoneerd gekregen van 2 meter hoog, 2 meter breed en 60cm diep. De waarde van de kast is getaxeerd op Naf 5.500,00. Wij willen de kast verkopen tegen een redelijk bod en de opbrengst gebruiken voor de aanschaf van voedselpakketten voor de minderbedeelden.

Geïnteresseerden kunnen bellen naar Lia Vliegthart. Tel. 525-3338.

Help uw Diaconie.



Fortkerk



**Fortkerk
Wijk 2** Tel. 747 0691

Predikant: Vacant
Consulent: ds. Hans Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen
Zr. C. H. Gravenhorst 747 7427
Br. H. B. Beaujon 736 7108
Br. A. J. Lorier (kerkvoogd) 685 2479
Zr. C.P. van Gastel 512 9557
Br. H.A.K. Walters 511 5577
Zr. G.W. Kwintenberg 518 0205
Br. J. Snel (kerkvoogd) 560 0900

Diakenen
Zr. C.E.Vliegthart- 525 3338
de Mees
Zr. A. R.M. Petrona 540 0865
Kerkvoogd
Br. E. Groeneveld 737 9715
Kosteres
Zr. A.H. Palm 462 6873
696 6818

Wijknieuws Fortkerk

Wijknieuws Consulent

Ds. H. Végh

Gespreksgroep Tamarijn

Op 4 augustus a.s. komt de gespreksgroep in de Tamarijn weer bijeen en wel om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Gefeliciteerd

Hierbij willen we zr. Dudi Smeets-Muskus van harte feliciteren met de ontvangst van de Zilveren Anjer. Deze prestigieuze prijs ontving ze in verband met haar inzet voor het behoud van Curaçaos historisch cultureel erfgoed. Ze ontving de Zilveren Anjer uit handen van prinses Beatrix in een plechtige bijeenkomst op het paleis op de Dam in Amsterdam op 16 juni j.l.

Onze zieken

Zr. Ana Petrona is in het ziekenhuis onderzocht en wacht op de uitslag. Op het moment van schrijven is die nog niet bekend. We wensen haar heel veel sterkte en Gods zegen in deze spannende dagen. Ook de andere zieken wensen we dat toe.

H.V.

Bezoek aan Krabbendijke

Zr. Lia Vliegthart

Op 16 mei reden mijn man en ik richting Zeeuws-Vlaanderen. De route daar naartoe voerde langs Krabbendijke en Rilland. Wij wilden namelijk via de Westerscheldetunnel Zeeuws Vlaanderen bereiken. Ik had nog een verlaat pakketje voor dominee Wim Lolkema in mijn bezit en wij mochten vanzelf dat pakketje even komen afgeven. Wim had een vrije zaterdag en was blij om een "afgevaardigde" uit Curaçao te ontvangen.

Het prachtige, ruime huis van Wim en Marjan is al bijna geheel ingericht: De piano en de boeken stonden al op een vaste plek. De schilderijen en overige cadeautjes hier vandaan hebben bijna allemaal hun vaste plekje al gevonden. Het huis ademt heel wat Curaçaose warmte uit. In de tuin is er een kippenhokje geplaatst: die hebben Wim en Marjan samen in elkaar gezet. In het hokje wonen 3 kippetjes met bijbelse namen (als ik het mij goed herinner waren het Rachel, Sara en Rebecca).

Marjan is druk bezig om zichzelf weer nuttig te maken en dat lukt haar aardig. Zoals iedereen die ergens nieuw komt: moet je je eigen plekje eerst vinden. Het wachten was nog op de auto uit Curaçao, maar die

zou ook binnen een week kunnen worden afgehaald. Wim kan in Krabbendijke op de fiets naar het kerkgebouw! Ik kreeg van Marjan een rondleiding door het huis, vervolgens was er nog even tijd om met elkaar even bij te kletsen.

Ik kreeg van Wim voor de diaconie nog een envelop met Nafl 500,00. Dit bedrag hadden wij nog tegoed vanuit Roosendaal. Marjan had nog recht op een kleine restitutie van Aqua-Electra. Dit bedrag mag ik ook gaan innen en in de collectezak van de diaconie doen.

Wim tokkelde nog even op de piano (dit huis van hout en steen dat lang de stormen heeft doorstaan), maar zei: "de piano moet nog gestemd worden." Logisch, na al dat reizen en temperatuurverschillen moet zelfs de piano ook acclimatiseren.



Wij hebben gezellig en heerlijk bij hen geluncht en hebben daarna onze reis vervolgd naar de vaste oeververbinding. Nog even het naambordje op de deur bewonderen (een cadeautje van Luuk en Annet van der Wolde). Wij vertrokken niet voordat wij beloofd hadden om aan iedereen hun hartelijke groeten over te brengen. Wij lieten ze met een beetje weemoed achter. Dag Wim en Marjan, heel veel succes in de nieuwe Gemeentes! Masha masha danki voor jullie gastvrijheid! Wij zullen het nog vaak over jullie hebben en jullie helemaal NIET snel vergeten!

Lia Vliegthart

Beroeping ds. J. Schellevis

Op zondag 28 juni 2015 heeft de Centrale Kerkenraad op advies van de beroepingscommissie voor een predikant van de Fortkerk en na de wijkkerkenraad van de Fortkerk gehoord te hebben, een beroepingsbrief verstuurd aan ds. Janos Schellevis, thans predikant te Ameland, Nederland.

Hanco de Lijster, Preses C.K.

Women recommitting to God's mission

L.P. Yvonne Isidora-Gumbs

When we look around us, especially when we look at the work that is being done in most churches not only on our island but also in the region and as a matter of fact we may dear say in the world we see that women are greatly involved. Can this affirm for us that God wants for women to be supremely committed to His mission of redemption and salvation? Notwithstanding the fact that women are greatly involved in especially the work of the church in which we are called to proclaim and share the words of the Lord with fellow members one may directly state that yes, women are involved in the church yet it was never Gods intention to let the women be called to such mission. However the involvement of women from the beginning and throughout the centuries has sparked the question that have not only been asked, but discussed and studied for ever so long. If women play such an important role in God's work and then why when Jesus needed to form an alliance of people who would be called to help him carry the load of the work women were not considered for such position? The question was asked many times before; if God wanted women involved in His mission then why did Jesus not select one single woman as disciple? Yet when we study the Bible there is sufficient evidence that Jesus was generally well accompanied by women. In the multitude that followed him it seemed quite obvious that women were always among them. Some think that it may have been cultural. A wise man wrote and I quote: "To choose a woman as a disciple would have been shocking to the people of that time; yet, Jesus did other things which scandalized people (associated with sinners, touched lepers, praised pagans) so why He didn't select some women as apostles remains a mystery" unquote. Yes if Jesus had chosen even one woman, this would have only contributed to the many controversies surrounding Jesus.

Today we speak of thinking and doing things different, out of the box. Well as many of us tend to believe that nothing on this earth is new and surprising to the Bible. For every season, for every situation for every matter there is one section to be found in the bible that deals with these. Jesus was ahead of us then and will always be ahead of us. This is the case because Jesus is the son of God whom was sent into this world to live among Gods people so that He could die on the cross for the redemption, for the salvation of Gods people. He is given all power and authority from God the Father to do whatever He thinks is justified for the deliverance of Gods children and so He did. If not chosing women amongst His followers was a cultural thing then Jesus certainly would not have hesitated one moment in overcoming such barrier. He is known to have broken down walls that would stand in His way of bringing fulfillment to His mission. He did cure people on the Sabbath and ate with sinners and cured the sick. So this so called cultural barrier could have easily been surpassed by Jesus yet He did not He chose 12 men and was however always surrounded by different women. However if we tend to believe that Jesus' choice for men as His disciples perhaps truly being a cultural thing then when you look around and you underline the fact that women all over the world have penetrated not only almost all sectors of duty but women have also made their way into many leadership and top positions, it should not surprise us that if Jesus would come back today and would have to chose again, this time He might well choose 12 women.

Mind you it is no intention of mine to initiate any discussion whatsoever as it would make no sense and would serve no purpose to today's awareness and recognition that woman no matter all their many duties have always loved and served God and have always adored and worshiped Jesus Christ. As I am not a theologian I am going to tread on thin ice by saying that although Jesus have not chosen a woman among the 12 I believe that the women have always understood Gods mission and have always brought out the best in Jesus and have always underlined the purpose of Jesus' being born as

human, coming to live among humans and died for the salvation of mankind.

The Old Testament covers many stories of strong women who did brave things through faith. However, it is in the new Testament in the Gospels that women are placed in important places and played such significant roles to the love of Christ and the strong belief in His great works. It was a woman, Jesus' mother who challenged Jesus first miraculous act. Although Jesus time had not yet come, this woman, His mother whom knew and believed with all her heart that He was the Christ, knowing He would do what needed to be done, said to Him, "they have no more wine" and she tells the servants at the wedding "Do whatever He tells you". His mother, a woman called Jesus out at a time when He knew it was not yet the right moment, it was her that challenged Jesus to come into action and to do something about the situation.

It was a woman, a Samaritan woman whom Jesus asked for a drink of water. When this woman claimed to know that the Messiah is coming and when He does He will explain everything to the people. It was to this Woman that Jesus first declared, "I who speak to you am He". It was another woman, an adulterous woman that was used to trap and as a basis for accusing Jesus when they ask Jesus if she should be stoned to death for her sins. It was because of this woman's sin that Jesus called their bluff and said to them, "If anyone of you is without sin, let him be the first to cast a stone. When there were none, He said to this woman, Go and sin no more.

It was his friend, the woman called Martha whom because of the great trust she had in Him said to Jesus, "if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask". Jesus feels it deep in His soul and says to her, "Your brother will rise again". I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though He dies; and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this. This woman Martha looks Jesus deep in the eyes and she says to Him: "I believe that you are the Christ, the son of God, who was to come into the world. Again it was a woman, another follower of Jesus called Mary who first anointed Jesus feet with very expensive perfume and then dried His feet with her hair. When she had been scolded by the disciple Judas Iscariot, who would later betray Jesus, Jesus foretells His going away when He said to Judas, "Leave her alone, this perfume was intended that she should save it for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me".

I'm not going to be much longer on this, just bear with me a little. I'm sure you do recall that it was a woman who first drew strength and power from Jesus' body, when she was convinced that if only she could get to this man Jesus, if only she could touch Him, she knew she would be healed. So amidst the stench of dirty feet, she went on her knees crawled through the multitude, running the risk to be trampled to death by a large worked up crowd, she stays steadfast, committed to getting close enough to Him, till she could barely touch the end of His clothing and immediately Jesus knew and told her Your faith has cleansed you. It were the women, when everyone but John had fled the scene after Jesus Christ's body was broken, blood flowing as He was crucified and died, yes it were the women that remained at the foot of the Cross. They inspired and made sure that His body was taken care of and carried to a safe place. It was Mary Magdalene who rose early on that resurrection day who rushed to the tomb to make sure that Jesus' broken body was not stolen. When she found the tomb empty and when she stayed back and stood crying it was to her that Jesus appeared first. She became overwhelmed and wanted to hold on to Him. Yet Jesus understood her pain and her love for Him and said to her" Do not hold on to me, for I have not yet returned to the father. Go instead to my brothers and tell them, "I'm returning to my Father and your Father, to my God and Your God". As such it was that woman who first knew that Jesus Christ was resurrected and was returning to His father, our father.

To be continued in a next edition

Emmakerk

	Emmakerk Wijk 3	Tel. 737 3070	Leden van de wijkkerkenraad	Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403 Restauratierkening 25260903
	Predikant Ds. H. Végh Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed Tel: 737 3070 (huis/kantoor) 661 6339 E-mail: jas.vegh@gmail.com Website: www.freewebs.com/vegh Website Emmakerk Www.emmakerk.webs.com	Ouderlingen: Zr. H. Baank (voorzitter) 767 6920 Zr. F. Da Costa Gomez 526 1566 (jeugd) Zr. D. Schrader 528 9530 (kerkvoogd) Br. O. Mulder 516 4919 (kerkvoogd) Zr. E. Velgersdijk, kv 690 8543 Br. R. Buist 733 1609 516 7900	Diakenen: Zr. B. Douglas-Relyveld 690 4665 Zr. R. Plaisier 522 0030 Zr. S. Wiel 693 2612 Zr. L. Felicia 767 5748 Kosteres: Zr. C. Gilmoor 668 5785 868 0775	

Wijknieuws Emmakerk Ds. H. Végh

Vacantietijd

De zomertijd is in aantocht. Straks sluiten de scholen, velen gaan op vakantie of blijven op het eiland. Ook in de kerk zal dit te merken zijn. We mogen even gas terug nemen. We mogen even rusten van ons werk om daarna vol enthousiasme en kracht weer opnieuw te beginnen.

Hierbij wil ik ook alle scholieren van harte feliciteren, die geslaagd zijn voor hun examen. En nieuwe fase of opleiding ligt in het verschiet. Sommigen gaan studeren in Nederland of Amerika, anderen blijven op het eiland. Heel veel sterkte ermee en Gods zegen! De scholieren, die helaas gezakt zijn voor hun examen zou ik een hart onder de riem willen steken. Heel veel sterkte bij een herkansing of bij een andere route, die je gaat lopen. Ook daarin wil God je nabij zijn!

Over de activiteiten in onze Emmakerk bericht ik u het volgende:

De gebedsgroep

Deze komt elke dinsdag bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. We bidden voor kerk en wereld. 30 juni was voorlopig de laatste keer. We beginnen weer op 11 augustus a.s.

Belijdeniscatechisatie

We bespreken de hoofdlijnen van het christelijk geloof in de belijdeniscatechisatie. De laatste keer was 30 juni j.l.. Daarna komen we weer bijeen op 11 augustus a.s. en wel van 20.00 tot 21.00 uur in de consistorie. Deze catechisatie is elke week.

De catechisatie voor 12-18-jarigen begint weer op 2 september a.s. We beginnen dan om 19.00 uur in de consistorie. Ook de catechisanten van de Fortkerk worden hierbij van harte uitgenodigd.

Bijbelstudie

We zijn bezig met de bespreking van de Handelingen der Apostelen. De laatste keer was dit op 25 juni j.l. De eerste keer na de vakantie is weer op 10 september a.s. We komen dan van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. De Bijbelstudie is eens in de 14 dagen.

Gespreksgroep

Op 18 juni j.l. zijn we een gespreksgroep "Wat geloof ik?" begonnen. De eerste keer na de vakantie komen we weer bijeen op 3 september a.s. en wel van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. Deze gespreksgroep is eens in de 14 dagen.

Zangdienst

De laatste zangdienst was op 26 juni j.l. De eerste keer na de vakantie is weer op 25 september a.s. en wel om 19.30 uur in onze Emmakerk. Liederen kunt u bij mij opgeven.

Bij de diensten

Op 26 juli a.s. is er weer een papiamentstalige dienst. Deze wordt geleid door zr. Yvonne Isidora en begint om 11.00 uur. Om 9.30 uur is er dan een Nederlandstalige dienst, die door mij wordt geleid.

Op 2 augustus a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. Brood en wijn gaan rond. Zo mogen we delen in de vreugde van de verlossing door Christus. Hij gaf zijn lichaam en bloed om ons te bevrijden.

Op 16 augustus a.s. is onze jaarlijkse startdienst. We beginnen het nieuwe kerkelijke seizoen met God en elkaar. We bidden om Gods zegen over onze activiteiten.

Op 30 augustus a.s. is er een VPG-höfdienst en tevens diaconiezondag. De dienst wordt geleid door rev. Leander Warren en br. D'arcy Lopes. Waar de dienst wordt gehouden is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar dit zal in de kerk afgekondigd worden. De Emmakerk is dan gesloten.

We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.

Onze zieken

Br. Serwin Kastaneer moest in Medellín (Colombia) in het ziekenhuis worden opgenomen wegens een herniaoperatie. We wensen hem en al onze andere zieken Gods zegen en kracht toe. Zr. Denise Schrader mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We wensen haar sterkte bij het herstel.

Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet

Jet Baank

Gebruik de tijd wijs.

Toen we jong waren en vooruit keken, leek het leven zo lang. Je kon je haast niet voorstellen, dat het waar was wat oudere mensen vaak zeiden, dat de tijd zo snel gaat, dat je je afvraagt waar hij blijft. Een lerares aan een Middelbare school had een unieke manier om haar leerlingen aan het denken te zetten. Van tijd tot tijd schreef ze iets op het bord wat niets te maken had met hun studie. Op een morgen toen de leerlingen het lokaal binnen kwamen, zagen ze dat op het bord het getal 25.550 geschreven stond. Een van de leerlingen vroeg waarom dat getal daar stond. De lerares legde uit, dat 25.550 het aantal dagen is in het leven van een persoon, die 70 jaar oud wordt. Hiermee wilde zij haar leerlingen doordringen van het feit, dat het leven maar kort is.

Dit onderstreept wat Jakobus zegt over het leven: "gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt". (Jakobus 4 vers 14). Hebt u nog geen vrede met God? Laat u met God verzoenen, voor het te laat is! Kent u God als uw vader in de Here Jezus? Besteed dan uw tijd tot Zijn eer. Daarom, deel uw tijd goed in; Denk aan uw naaste, houd uw tijd niet alleen voor uzelf. Maak een zieke, een eenzame, een bejaarde blij met een bezoekje, met/in uw tijd dus. Het geeft zo'n goed en blij gevoel. Immers, u weet het, alles wat wij doen, doen wij voor de Heer. "Leer

ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen" (Ps 90 vers 12).

DIENSTEN

Op zondag 31 mei was er een VPG dienst in de Emmakerk, met muzikale medewerking van het kinderkoor "Angelitos". Ja echt! "Angelitos" in de Emmakerk. De jongeren groep "New Generation" van de Ebenezer o.l.v. br. August Winter -aan de vleugel- was er ook. En br. Wilfred Samson met zijn trompet, speelde samen met zr. Jeanette bij het orgel. Zaterdag waren er zorgen of alle mensen en kinderen wel zouden passen in onze Emmakerk. Zoals altijd had de Heer de Dienst, de ruimte van Emma in Zijn hand. En Hij heeft alles goed geleid.

De kerk zat ouderwets goed vol. br. Bert Braam, Carmen de kosteres, zr. Luc Johanns sleepten steeds stoelen aan, iedereen had een plekje. Het was weer een groot feest na Pinksteren, tot Zijn eer.

Jongelui.

Als dit krantje uitkomt, zijn alle examens en herexamens weer achter de rug. De feesten kunnen starten, maar daarnaast ook het verdriet van de studenten, die gaan vertrekken en hun ouders, broertjes, zusjes achterlaten. Maar ja, jongelui, dat hoort er allemaal bij. Voor de rapporten moet er dan nog gewerkt worden, zet 'm op! het kan nog lukken met die overgang naar een ander leerjaar.

WELKOM!

Door het samenkerken met de Fortkerkers hebben we er een organist bij, nl. br. Luutsen de Vries. Voor velen van ons een oude bekende. Hartelijk Welkom br. Luutsen, dat is lang geleden. Ook een goede tijd bij ons in Emma.

VAKANTIE.

Voor alle vakantiegangers een hele fijne tijd, rust lekker uit. Gaat u van het eiland af, goede reis en kom weer veilig bij ons terug.



Ik ben net terug uit Suriname, ik heb een bezoek gebracht aan zr. Silvy Bolwerk, ons bekende Bolletje.



Kinderkoor "Angelitos" in de dienst van 31 mei 2015.

Ze stuurt de hartelijke groeten aan alle gemeenteleden, ze maakt het goed, maar ze mist onze Emmakerk wel, vooral de Zangdienst en de Seniorenochtend.

Steuntje:

Voor sommigen is godsdienst als een bus; ze rijden alleen maar mee, als hij hun richting uitgaat.

Warme Groeten, namens de Kerkenraad,
Jet Baank.



Akela en opa Ronald steken de kaarsen aan op Vaderdag.



Na de dienst proclameren kinderen gedichten voor hun vaders.

In Memoriam Iwan Karel Hoelen

Op 12 juni j.l. is overleden br. Iwan Karel Hoelen. Hij werd 86 jaar. Br. Hoelen werd op 26 januari 1929 geboren hier op Curaçao. Hij is toch nog plotseling overleden. De laatste jaren ging zijn gezondheid steeds meer achteruit. Enkele dagen geleden kreeg hij een hersenbloeding, waaraan hij overleden is. Hij laat een lege plaats onder ons achter.

De laatste jaren waren voor hem niet gemakkelijk. Hij miste zijn vrouw, die twaalf jaar geleden overleden is. Zijn gezondheid werd minder. Dat merkte hij. Ook de contacten met de buitenwereld werden minder.

Br. Hoelen was een goede vader voor zijn kinderen, zo heb ik begrepen. Wel was hij streng, maar hij was dat uit een goed hart, omdat hij met zijn kinderen het beste voor had. Hij was een rustige man. Hij was precies in wat hij deed.

Br. Hoelen heeft gewerkt bij de Shellraffinaderij, tot zijn vervroegde pensioen op vijfenvijftigjarige leeftijd. Hij werkte bij de telexafdeling en later bij het inklaan van schepen in de Bullenbaai. Hij was plichtsgetrouw.

Op 17 juni j.l. namen we afscheid van hem in een korte rouwdienst in het rouwcentrum van El Consolador in Charo. Hierin stond Psalm 43 centraal. De dichter hoopt op God in al zijn moeilijkheden en verdriet. Zo mogen wij hopen op verlossing door Jezus Christus. Hij heeft door zijn lijden en sterven de weg naar het Vaderhuis geopend. Na de rouwdienst werd br. Hoelen bijgezet op de protestantse begraafplaats aan de Roodeweg.

God trooste zijn kinderen en verdere familie.
Ds. Hans Végh.

Diakonie

Helpen waar geen helper is



Voorzitter: Lia Vliegthart-de Mees
vliegthart@gmail.com 525-3338
Secretaris:
Penningmeester: Friedeman Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163
Overige leden: zie wijkberichten

Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

Van de voorzitter

Lia Vliegthart

Even aandacht voor de belangrijkste medewerkers van de voedselpakketten!

Elke 2^e dinsdag van de maand is het een drukte van jewelste in de Oleander. Er worden dan ongeveer 80 /100 pakketten ingepakt. De Oleander is het wijkgebouw naast JPF in Otrobanda. Van deze pakketten worden 40 pakketten betaald uit de diaconiecollectes van de VPG. De overige pakketten worden betaald door de MCB. Maar voordat het zover is, zijn de week daarvoor Catherine Tevreden en Poppy Romero al samen op pad geweest om alle levensmiddelen te bestellen bij Bon Bini. Samen groter inkopen levert extra korting op. Bon Bini levert de boodschappen één dag voor het inpakken GRATIS af bij de Oleander. Daar moet vanzelf iemand aanwezig zijn om de spullen in ontvangst te nemen. Deze persoon is tante Ivy Maxima Rodrigues-Daal.

Tante Ivy woont in het beheerdershuisje naast de Oleander. Vroeger gaf zij kooklessen bij de Oleander totdat zij haar 5 jaar geleden vroegen of zij bereid was om in het beheerdershuisje te komen wonen. Dat heeft zij met heel veel liefde aanvaard.

Poppy is de vrouw van Yuchi Romero. Wie kent Yuchi Romero niet? Hij wil iedereen helpen die het niet breed heeft. Hij heeft de donateur Layo Capriles van de MCB achter zich, die elke maand 40 pakketten doneert. In december zijn het 80 pakketten omdat elke ontvanger een extra pakket ontvangt. Voor al deze mensen is het fijn om rond de Kerst iets extra's te krijgen. De 40 pakketten worden vervolgens in de pick-up van Yuchi naar een wijkgebouw in Punda gebracht, alwaar ze verder worden uitgereikt aan minder bedeelden. Dit gebeurt allemaal VRIJWILLIG! Voor de rest van de week zijn er spullen die worden gedoneerd of als er een en ander moet worden opgehaald en hij heeft er tijd voor: zegt Yuchi geen NEE. Als Catherine op vakantie is, gaat Poppy alle boodschappen alleen inkopen

In december krijgen ook de ontvangers van de pakketten, betaald door de diaconie, een extra pakket. Deze pakketten worden betaald van de deurcollectes die vanaf de laatste zondag in november tot de Kerstnachtdienst zijn opgehaald.

Catherine is tegenwoordig hulpdiaken. Elke zondag kun je haar aan de deur van de Emmakerk zien staan om de bezoekers welkom te heten. Zij is heel lang diaken en notuliste geweest, dus zij kent het klappen van de zweep als geen ander! Er wordt zoveel werk verzet, waar een ander nauwelijks weet van heeft.

Als wij rond 8.00/8.30u bij de Oleander aankomen, heeft tante Ivy al een heleboel pakketten ingepakt. Ik vroeg haar hoe laat zij opstond. Zij vertelde dat zij vanaf 6.00uur 's morgens op haar gemak begint met het inpakken. Als wij komen, zijn er al een hoop pakketten gereed. Pakketten worden ingeladen en gelukkig hebben wij de laatste tijd een extra hulp die zijn mannetje kan staan. Voor de rest zijn allemaal vrouwen aan het inpakken. Ik wil enkele namen noemen: Bernita, Carmen, Catherine, Delia, Flora, Harold, Melva, Mrs Warren, Poppy, tante Ivy en Yuchi. Al deze mensen verdienen een PLUIM voor hun inzet! Masha masha danki voor al jullie hulp. Dit is onbetaalbaar!

Kerkvoogdij

De kerk is van blijvende waarde



Voorzitter: Olaf Mulder
Fortkerk: André Lorier, Joop Snel, Erik Groeneveld
Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder, Elma Velgersdijk
Ebenezer church: Franklin James, Kenneth Bremer

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar onderstaande bankrekening van de VPG:

MCB: 90091204
o.v.v. kerkelijke bijdrage

Geef om uw kerk

Olaf Mulder

Zoals in het vorige nummer aangegeven was er begin juni de VPG gemeente vergadering. De plek om te komen met uw vragen over zowel de financiën van de VPG, als ook eventuele andere zaken. Op deze avond gaf de kerkvoogdij uitleg en toelichting over de financiële resultaten van vorig jaar en de bezittingen van de VPG.

Zoals al eerder aangegeven, hebben we het jaar 2014 kunnen afsluiten met een positief resultaat. Wel blijven er zorgen over de inkomsten, die van de vrijwillige bijdrage en van de begraafplaatsen. Als kerkvoogdij willen we dan ook extra uw aandacht vestigen op uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Ook zullen we, zoals reeds eerder aangegeven, actie ondernemen voor wat betreft de begraafplaatsen.

Blij zijn wij als kerkvoogdij met de initiatieven vanuit de verschillende wijken die leiden tot onderhoud, verbouwing en/of renovatie van de "eigen" wijkkerken. Iets waarvoor de "eigen" middelen van de Kerkvoogdij helaas niet (meer) toereikend zijn.

Ook zijn we blij met de werkzaamheden van verschillende KV leden de afgelopen jaren, die er toe geleid hebben dat we op dit moment beschikken over een goed inzicht in de financiën en overzicht van de bezitting van de VPG. Hierdoor zijn we nu, beter in staat, dan voorheen om tijdig bij te kunnen sturen, mocht dat nodig zijn.

Ook hier nog een woord van dank aan de kascommissie, die de cijfers van de VPG gecontroleerd en goed bevonden heeft. Al met al kunnen we dus spreken van een geslaagde gemeente avond, al was de opkomst van 12 leden misschien wat aan de magere kant. Graag wil ik afsluiten met als aandacht punt, uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage en daarbij de vraag aan u: geeft u om uw kerk?

Olaf Mulder
Voorzitter Kerkvoogdij VPG

Net zoals overal in de wereld kunnen wij NIET zonder vrijwilligers. Ik hoop dat wij nog heel lang op jullie kunnen blijven rekenen. En iedereen die wat tijd over heeft: is WELKOM!

Lia Vliegthart



V.l.n.r. Tante Ivy, Catherine, Poppy & Yuchi

Centrale Kerkenraad

Preses: Hanco de Lijster	hanco.de.lijster@gmail.com	510 4753
Scriba: Krijnie Wout-de Geus	krijniewout@hotmail.com	513 8909
Enezzer Church: Desta Nisbeth	destanisbeth@yahoo.com	520 3015
Emmakerk: Farida Da Costa Gomez	faridadcomez@hotmail.com	526 1566
Fortkerk: Vacant		
Consistorie: Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	767 6920
Ministerie van predikanten:		
Hans Végh	Jas.vegh@gmail.com	737 3070
Kerkvoogdij: Olaf Mulder	olafmulder@hotmail.com	516 4919
Diakonie: Lia Vliegthart-de Mees	vliegthart@gmail.com	525 3338

Van de preses

Hanco de Lijster

Vakantie

De vakantieperiode is weer aangebroken. Voor velen uiteraard zeer welkom. Ik denk dan speciaal aan de scholieren die weer een heel schooljaar achter de rug hebben en nu van de grote vakantie gaan genieten. Dit geldt natuurlijk ook voor de leerkrachten en schooldirecties. Vanaf deze plek wens ik alle vakantiegangers een fijne vakantie toe.

Beursalen

Juli is ook de maand van de beursalen. Onze studenten die eind juli naar Nederland vertrekken om aan hun vervolg studie te beginnen. Een spannende tijd. Eerst het afscheid op Hato dat uiteraard ook dit jaar weer emotioneel zal zijn. Het ouderlijk nest verlaten om een aantal jaar in een ander, vaak onbekend land, hier ver vandaan te gaan wonen en studeren is geen kleine stap. Ik wens jullie Gods zegen en een succesvolle en fijne studietijd toe en spreek de hoop uit dat jullie het geleerde hier op Curaçao in praktijk zullen brengen. De ouders van de studenten wens ik veel sterkte toe straks bij het afscheid op Hato.

Gezonde gemeente

Op het internet kwam ik afgelopen maand een artikel tegen van professor Willem Ouweneel, met de titel "Kenmerken van een gezonde gemeente". Dit artikel is elders op deze pagina afgedrukt.

De inhoud van dit artikel heeft mij aan het denken gezet en ik ben nagegaan welke van de stellingen ik terug kan vinden binnen de VPG.

Ik las dat we elkaar moeten kennen. Dit lezende realiseerde ik me dat ik eigenlijk maar weinig leden van de VPG ken. Kennen in de zin van weten wat er in een persoon omgaat en ik realiseer me dat dit een gemis is, als je er echt voor elkaar wilt zijn. Ook zien we elkaar door de weeks te weinig. Beide gebreken, om ze zo te noemen, zijn kenmerken van een ongezonde gemeente.

Dan lees ik over het enorme belang van het samen evangeliseren en het gevolg voor de gemeente wanneer we dat niet doen. En wanneer was de laatste keer dat u vanwege de preek met trillende knieën de kerk uitging?

Dit artikel deed mij ook denken aan de preek van ds. Hans Végh op Pinksterzondag, waarin hij zij: "Het gevaar is, dat wij als gelovigen niet actief zijn. We geloven wel, dat God bestaat, maar we doen er niets mee. We praktiseren ons geloof niet. Ook als kerk lopen we het gevaar een dode kerk te zijn, zonder ziel. Er is wel een organisatie, maar er is geen leven in. Er worden wel activiteiten georganiseerd, maar er komen weinigen, ook bij belangrijke activiteiten als Bijbelstudie of gebedsgroep." Ook hier wordt gewezen op het ontbreken van het door de weeks gemeente zijn. Helaas is dat een groot gebrek binnen onze VPG, En ja zeker het is een van de kenmerken van een dode kerk. Het droevigste is dat dit gepaard gaat met een ander kenmerk nl dat het grootste deel van de leden van een dode kerk dit weigert te onderkennen.

De schrijver van het voorpagina-artikel van deze editie onderkent dit

duidelijk wel. Hij haalt Matteüs 28 aan waar Jezus ons opdraagt discipelen te maken van andere mensen. Br. D'arcy Lopes onderkent ook dat dit niet mogelijk is, als we niet weten wat dat inhoud.

Om hiervoor te worden toegerust is het meedoen aan door de weekse Bijbelstudiegroepen en andere gespreksgroepen rond een open Bijbel zo belangrijk. Op donderdag 18 juni 2015 is ds. Hans Végh begonnen met een nieuwe gespreksgroep "Wat geloof ik?", waar hij de Nederlandse Geloofsbeleidens gaat behandelen. Vanaf donderdag 3 September 2015 komt deze groep om de week samen van 19.30-21.00 uur in de consistorie van de Emmakerk. Een ieder is welkom. Op de andere donderdagen is er Bijbelstudie, ook daar is een ieder welkom. Laat dit niet aan u voorbij gaan.

In augustus gaan we beginnen met twee nieuwe VPG Gemeente Groei Groep bijeenkomsten. Eén op vrijdagmorgen voor onze senioren en één op dinsdagavond. Ook deze bijeenkomsten vinden om de week plaats. De toerusting die u meekrijgt tijdens het meedoen aan deze drie groepen is onontbeerlijk voor uw geloofsgroei.

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.

Hanco de Lijster.

Tel. 510-4753

Een gezonde gemeente

Willen Ouweneel

Kenmerken van een gezonde gemeente

In iedere gemeente moet je af en toe met trillende knieën de kerk uitkomen. Ook zou een gemeente zich af moeten vragen hoeveel mensen van buitenaf er tot geloof zijn gekomen. Dat zegt Willem Ouweneel in een interview met CIP.nl.

De Nederlandse geloofsbelijdenis geeft drie kenmerken van een ware kerk: ware prediking, handhaving van de tucht en de zuivere sacramenten. Willem Ouweneel vindt die drie punten prachtig, maar niet genoeg. "Er is heel veel te zeggen over wat een gezonde gemeente is. Jezus zei: 'Hierdoor zullen mensen weten dat jullie mijn discipelen zijn; als jullie liefde hebben onder elkaar'. Daarvoor moet je elkaar kennen. Als je in een grote gemeente zit en mensen kennen elkaar niet en men heeft geen contact met elkaar dan ben je geen gemeente. Het gemeenschap zijn, ook door de weeks, dat is essentieel."

Ook het samen evangeliseren is ontzettend belangrijk, vindt Willem. "Een gemeente die zich niet naar buiten keer is geen Bijbelse gemeente. Die is alleen bezig de mens inwendig te vertroetelen. Men kan wel zeggen dat mensen dan maar naar hen moeten komen, maar de drempel naar de kerk is hoog. Dat is een wezenlijk element. Dat staat ook niet in de geloofsbelijdenis. Er is verder veel te veel vrijblijvende prediking. Er is weinig prediking die mensen echt tegen de muur zet. Je moet af en toe met trillende knieën de kerk uitkomen. Dat vind ik allemaal wezenlijke voor wat echt gemeentelven is."

"Het functioneren van de bedieningen uit Efeze 4 zijn ook belangrijk: die van profeten, herders en leraars. Meestal is het alleen de ene dominee die herder en leraar in een is. Verder komt er weinig terecht van de geestesgaven terecht die de Here God als cadeautjes wil geven." Ouweneel: "Een gezonde gemeente is vooral naar buiten gericht, en is zo naar binnen gericht dat men er voor elkaar is - iedereen is er voor elkaar, zoals in een gezin. Ook zo extrovert dat je een herberg bent waar mensen welkom zijn. Dat is vaak vooral een theorie, in de praktijk komt er weinig terecht. Elke gemeente moet zich de vraag stellen: hoeveel mensen van buitenaf zijn tot geloof gekomen en bij ons aangesloten het afgelopen jaar? Maar ja, als je je alleen houdt aan de drie kenmerken uit de Nederlandse geloofsbelijdenis dan kom je er makkelijk van af."



Willen Ouweneel

VPG Jeugdraad

Zr. Farida Da Costa Gomez



Fundraisings t.b.v. YAM 2015 Workcamp

Sheena Valks en Sharmond Martien, zullen namens de VPG meedoen aan de Young Adults in Mission 2015 Workcamp, dat van 9 t/m 26 juli 2015 in Cuba gehouden wordt.

De bijdrage per persoon van USDollars 500,-- moeten ze zelf verdienen door te werken aan een sociaal project of het organiseren van fundraisings.

Op 31 mei jl. hebben ze de 1^e Fundraising – Soup & Bake Sale – gehouden in ‘de Flamboyant’ bij de Emmakerk. De verkoop van kippensoep, pindasoep, erwtensoep, rundvleessoep met dumplings, diverse taarten en cup cakes heeft 581,00 gulden opgebracht.

Iedereen wordt hartelijk bedankt voor hun bijdrage en de elfjarige Ilse die de lekkere cup cakes heeft gemaakt krijgt een pluimpje.

De 2^e Fundraising – TAKE OUT BREAKFAST / MEENEEM ONTBIJT – is op zaterdagmorgen 27 juni 2015 van 08.00 – 10.00 uur bij de Ebenezer Church, Oranjestraat.



De kaarten van 17,50 gulden kunnen gekocht worden bij: Sheena Valks, Sharmond Martien, Milla Sampson, Hilda (Nana) Leonard, Jet Baank en Farida Da Costa Gomez.

Steun Sheena en Sharmond a.u.b. door het kopen van een kaartje.

Verlag Canacom

(vervolg van dit artikel in onze editie van mei 2015)

(continuation)

Small Group Reports:

Delegates were placed into small groups to look at the following topics:

Finance & Grants: A financial report was presented for the period ending December 2013. Information in the report was found to be satisfactory by the auditors. The Empowerment Grant which is one of the primary objectives of CANACOM was not granted during 2013. It was reported that the PCOG has submitted their outstanding receipts. The Presbyterian Church of Trinidad and Tobago (PCTT) was asked to write a full explanatory report to CANACOM by June 1, 2014 accounting for the grant that was issued to them in 2010. In light of the fact that no grant was given in 2013, CANACOM has agreed to increase its Empowerment Grant from \$7,000 to \$10,000 for this year only. A decision was also made to allow for two opportunities annually to apply for the Empowerment Grant. These two occasions where it can be applied for are February 13 and June 13 with June 13, 2014 being the next deadline. It was brought to Council's attention that only two Churches applied for Empowerment Grants but that they had not satisfied the established requirements. They were advised to resubmit their applications following the requirements. However neither submitted a completed request before the given deadline.

Communication Strategy: This group looked at ways to publicizing CANACOM and the building of a website (www.canacom.org). This will help to share information about CANACOM. Other Mediums that would be used to support the Website are flyers, friends of CANACOM, Billboards, Emails, Newsletters, intranet, etc.

Constitution and By Laws: It was declared that the constitution sent out was well accepted by all and it is to be reviewed within a ten year period. However, a committee was formed to ensure that the By Laws do not contradict with the constitution.

Youth & Young Adult Mission Development: A proposal was made to change the proposed venue of the Young Adult in Mission (YAM) Camp 2015 from Mexico to Cuba and it will be co-hosted by PC (USA) in July 2015. The proposed theme for the Camp is "Migration, Immigration and Emigration." Other areas discussed include Resource Networking, Youth Development/ training for Mission – small business, resource sharing, youth workshop and music symposium. It was also proposed to sensitize the Youths on Human Trafficking in the Caribbean region.

Mission Priorities for CANACOM: There is a need to commission a group to develop a five-year strategic plan, and the plan must be implemented within two to five years. It was also urged that we continue to work regionally to collect resources, and develop resources to help each country; and that YAM 2015 incorporate this in its plans. In addition to these are the related priority themes of violence, church growth and renewal, and poverty.

Resource Network:

There is need to build a database of skills for persons willing to serve in Mission activities as there is great and urgent need for such information.

Elections:

The election of a new Administrative Committee was done by a Nominations Committee comprising of voluntaries who presented the following slate:

Chair Person
Vice Chairperson
Secretary
Treasurer
Caribbean Rep.
North American Rep.
Caribbean Youth Rep.

Ms. Ann Phillips
Rev. Carlington Keen
Rev. Denise Etwaroo
Mrs. Merle Buchanan
Rev. Izett Sama Hernandez
Rev. Sim Rushton
Ms. Sanya Beharry

The Returning Officer was Ms. Karen Herbst-Kim.**Sub Committees**

1. **Strategic Planning** – Mr. Jim Hodgson (Canada), Rev. Christopher Williams (Guyana), Rev. Jo Ella Holman (USA), Rev. Sairy Marte de Matos (Dominican Republic), Mrs. Merle Buchanan (Jamaica).

2. **Resource Planning** – Rev. Izett Sama Hernandez (Cuba), Ms Sanya Beharry (Trinidad & Tobago), Mrs. Farida Da Costa Gomez (Curaçao), Rev. Sim Rushton (Canada), Mrs. Myrna Husbands (Guyana) and Mr. Yoimel Gonzalez Hernandez (Cuba).

Search Committee for EIM Secretary - Mrs. Merle Buchanan (Jamaica), Rev. Sim Rushton (Canada), Rev. Leander Warren (Curaçao) and Rev. Glynis Williams (Canada).

Outreach

On Thursday night, March 27, 2014 a group of 25 delegates visited the Lesbian, Gay, Bi-Sexual and Transgender (LGBT) Community at New Kingston. We met with a group of youths who were outcast from their homes and their community because of their sexual preferences and they now live in a gully. Their ages ranged from 14 to 31 years old. The Delegates interacted, sung gospel songs, prayed with the youths, and donated a care package to them. The Rev. Dr. Margaret Fowler who has dedicated her efforts to care for these youths met with the Delegation and expressed her desire to establish a home for the protection and safety of these youths.

Mission Project – Teen Challenge International

On Saturday March 29, 2014 the group of both CANACOM & CANAAC delegates visited Teen Challenge, an institution for men (18 years plus) struggling with addictions. At this institution, the men undergo an 18 months programme in which the first 6 months the men are given a diet of “*the word*” only. After this period they volunteer to work on the farms (chicken and cash crops) in an isolated area. The Delegates were all involved in enhancing the physical appearance of the institution by painting both the interior and exterior of the building. In addition, the Delegates had counseling session with the residents. The Director of Teen Challenge reported that there is a high success rate, and that the residences leave with additional skills. The residents are from various countries such as Jamaica, Turks & Caicos, Trinidad & Tobago, Guyana, etc.

Site visits:**Pringle Home for Children and Teen Girls:**

On Monday, March 31, 2014 a group of CANACOM & CANAAC delegates visited Carron Hall one and a half hours away from Ocho Rios. Pringle Home is a place for sexually abused children up to age 18 years. The delegates toured the site and had conversation with stakeholders in Children’s Advocacy. Delegates met with the Director of the home, Ms. Sonia Lowe who gave a brief discourse on the history of the home. A Pastor of the United Church in Jamaica and the Cayman Islands gave a presentation of her work on Education and Advocacy for children. Ms. Sharmin Mc Kenzie gave an overview of the women centre of Jamaica, its roles, responsibilities and successes. Mr. Alexander Chambers who is a monitoring officer of the Child Care and Child Development Centre expressed that there is a need for people to show care and concern for all.

Jacob’s Ladder:

On Monday, March 31, 2014 a group of CANACOM & CANAAC Delegates climbed Jacob’s ladder which is a home for children and youth with disabilities. Jacob’s Ladder is in the mustard seed community and is governed by the Catholic Church. There the group interfaced with staff members and the 67 residents who are mentally challenged, such that their mental capacity did not correspond to their physical development. For example, a 28 year old was now developing the skill to play with building blocks and for this reason, they are exposed to sensory building activities e.g. building blocks. On the site, they rare animal such as pigs, rabbits and goats and also do subsistence farming, which help to make the home fairly self-sufficient. However they still need donations. Sourcing water for the institution is not easy, what they do is to draw water from the earth (via wells).

Site Seeing:

Although the program was tightly packed with formal sessions, delegates were afforded the opportunity to see a little bit of Jamaica through visits to Fern Gully, Duns River Falls, and Shaw Park Gardens.

Sunday Worship:

CANACOM & CANAAC delegates were divided into four groups and worshiped at the following congregations: St. Andrew’s, Carron Hall, Immanuel United and Run-away Bay Churches.

CANAAC Report:

The Caribbean and North America Area Council (CANAAC) is one of the five regional groups of the expression of the World Communion of Reformed Churches (WCRC). Justice issues are at the heart of this organization and their challenge is to do Justice and Mission together. The group has committed itself to working with CANACOM in the fight against injustice and pledges to continue to have joint meetings with CANACOM.

Application for Membership:

CANACOM received a letter from the Presbytery of the Reformed Church of Suriname seeking membership. The Reformed Church of Suriname is 346 years old and was under the leadership of the Netherlands. It is made up of three churches with a membership of over 6,000 persons. Their first Surinamese Minister was ordained in 1987. Present at the meeting was Rev. Diana de Graven who is the most senior Minister of the Church but the youngest in age. CANACOM unanimously accepted and welcomed the Reformed Church of Suriname as its 14th member Church.

A suggestion was made that the Reformed Church of Haiti be approached to become a member of CANACOM. The proposed procedure is that the Reformed Church of Haiti will have to have observer status at a Council Meeting and participate in at least one CANACOM organized activity then it can apply to become a member of CANACOM.

Presbyterian Women Global Exchange Programme:

This year the exchange visit will be between the Presbyterian Women (USA) and the Caribbean under the theme, “Witnessing to the Promise.” The purpose is to nurture our faith through prayer and bible study, to support, work and build the mission of Church and Church organizations worldwide. Four Caribbean countries will be visited. All the participants will assemble in Jamaica for orientation and debriefing. The groups will visit Curaçao, Dominican Republic and Guyana and Jamaica. Cuba, Grenada, Trinidad and Suriname will be asked to send one representative each to join the women in this exercise. The proposed date for this exchange is November 4 – 20, 2014. The host countries are required to send their proposed draft programmes and budgets to the PW (USA) by **May 15, 2014.**

Closing of Assembly and Worship:

CANACOM-CANAAC Joint Assembly was adjourned on Tuesday, April 1, 2014 at Shaw Park Beach & Spa Hotel with a closing worship and installation of the new Executives of both Councils. The young delegates, Kadeem, Sarah, Donette and Osric were mainly involved in the closing worship and the message was brought by Rev. Nicole Ashwood.

Next CANACOM-CANAAC Joint Council Meeting:

The proposed venue for the next Council Meeting will be in Suriname in 2016.

Respectfully submitted by:

Farida Da Costa Gomez
faridadcgomez@hotmail.com

&

Leander Warren (Rev.)

leanderwarren@yahoo.com

VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie



Pianist / organist Gevraagd

Bent u pianist...., organist?
Wilt u misschien het koor Forti Kantando begeleiden?
De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk.
Bel voor meer informatie naar:
Tel: 737 5642 of 520 3015

Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?

De diakonie kent mensen die dit goed kunnen gebruiken.
vliegla@gmail.com; 525 3338

Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2015 over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar en uw naam of betaal contant op het kerkelijk bureau.



Verkoop en verhuur van chalets



BEN'S DREAM
de Rimboe
Recreatiepark Ben's dream de Rimboe ligt midden in de Veluwe bossen. Goed uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland.

Wel eens gedacht aan een eigen chalet of tweede huis met koop- of huurgrond?

Ben en Mia Oppelaar
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl



Verkoop

Cadeaupakketjes Fortkerk, Levend Monument

- * Lepeltjes, pennen, koelkastmagneten, ansichtkaarten, tegeltjes, borduurpakket Fortkerk en Handelskade
- * Boek Tussen Dood en Recht; Els Langenfeld
- * Naïeve tekening Fortkerk van Fred Breebaart
- * Drijfhoutmagneet met Fortkerk
- * aquarel Fortkerk Nel-An van Eenennaam, verschillende maten

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop- , trouw- of belijdenisgeschenk.

Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.

Met Elkaar



Aanbod

MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeenteopbouw.

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

Deze ruimte is beschikbaar

Wiskundebijles

Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights. Nadere informatie en voorwaarden: Friedeman Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163

Pancakes@sunset

Kom bij ons thuis op de porch, met prachtig uitzicht op zee, genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsondergang. 4-8 personen, u kunt zich ook individueel opgeven. De eerste vrijdag van de maand van 17.30-20.00 uur. Rif St. Marie.

F 15,- plus F 5,- materiaalkosten p.p. Esther en Pieter-Jan van Roon
Email: esthervanroon.spoorbuurt@gmail.com 8649944 / 5192697



Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar.

Deze aanbieding is weer gestart !

Op een zaterdagochtend komen we bijeen: samen 'zitten' - wie weet 'ontdekken' van iets waarvan je je niet zo bewust bent. Het uitwisselen van gedachten; stilte-momenten; oefening 'volledige ontspanning'. Op papier of op een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je ervaring. Tijd: 8.30 - 11.30 uur. Enkele mensen hebben zich al aangemeld; er is nog genoeg ruimte voor nieuwe deelnemers!

De exacte datum wordt gekozen n.a.v. de voorkeursdatum van de deelnemers.

De bijdrage voor wijkfonds van de Fortkerk is pp F 25,-

Voor opgave en meer informatie: Maria Muller, tel.: 737 8323 / 513 9631

e-mail: mariamullerdid@gmail.com

Mozaïkworkshop

Door Lia Vliegthart.

De opbrengst is bestemd voor de wijkkas van de Fortkerk.

De kosten bedragen 130,00 gulden pp inclusief materiaal, koffie en thee. Van dit bedrag gaat 100,00 gulden naar de wijkkas.

De workshop wordt 's ochtends gegeven in de Tamarijn en duurt van 9.30 t/m 12.00 uur. Deze workshop wordt alleen gegeven bij voldoende deelname.

De volgende workshop is in augustus/september 2015.

Opgeven kan vanaf heden bij Lia Vliegthart telnr 525-3338 of e-mail: vliegla@gmail.com