

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Het Loflied van broeder Zon

Twee jaar voor zijn dood lag Franciscus zwaar ziek in een uit stromatten opgetrokken celletje bij San Damiano. Hij lag er al vijftig dagen. Vanwege zijn oogkwaal kon hij overdag het zonlicht niet verdragen en 's nachts was het haardvuur hem al te veel. Hij lag dan ook altijd in dat celletje in het donker met heel veel pijn, zodat hij niet kon slapen. Bovendien krioelde het daar van de muizen die voortdurend over hem en rond hem heen liepen en hem het slapen en het bidden onmogelijk maakten. Het was zo erg dat hij en zijn gezellen het als een beproeving van de duivel zagen.

Op een nacht lag hij er over te peinzen dat hij toch wel erg veel moeilijkheden en beproevingen te verduren had. Hij kreeg met zichzelf te doen en bad in stilte: "Heer kijk naar mij om en help mij mijn kwalen geduldig te dragen." Op dat moment werd hem in de geest gezegd: "Broeder, wees opgetogen en blij hoe ziek je ook bent en hoezeer je ook beproefd wordt. Want vanaf dit moment mag je je even veilig weten als was je reeds in mijn rijk."

De volgende morgen vertelde Franciscus zijn gezellen wat hem overkomen was en hij vervolgde. "Om de Heer te prijzen en mezelf te troosten en te bemoedigen en om anderen te stichten wil ik een nieuwe lofzang maken op de Heer, een lofzang over zijn schepselen waarvan we iedere dag opnieuw gebruik maken, die we nodig hebben om te blijven leven, waarin het menselijk geslacht de Schepper zo vaak beledigt en voor welke voortreffelijke gaven we iedere dag weer ondankbaar zijn. We prijzen en loven onze Schepper, de Gever van alle goed, immers daarvoor niet zoals we dat zouden moeten doen."

Toen ging hij rechtop zitten, trok zich terug in overweging en enige tijd later begon hij:

"Allerhoogste, almachtige, goede Heer van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening. U alleen, Allerhoogste, komen zij toe En geen mens is waardig U te noemen.



Geloofd zijt gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij ons verlicht. En hij is mooi en stralend met grote luister. Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. Aan de hemel hebt gij ze gemaakt Schitterend, kostbaar en mooi.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht en de wolken, het helder weer en ieder jaargetijde, waardoor Gij uw schepselen in leven houdt.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht. En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster aarde, onze moeder die ons in leven houdt en leidt en allerlei gewassen en kleurige bloemen en kruiden voortbrengt."

Juni 2016

1

Hoofdartikel

Loflied van broeder Zon

2

Redactioneel

3-5

Bijbelleesrooster
 Kerkdiensten
 Meditatie "Hanna"
 VPCO

6-11

Berichten uit de
 wijken

12-13

Ingezonden
 Kerkvoogdij
 Diaconie

14-15

Centrale Kerkenraad
 Jeugdpredikant

16

VoorElkaar en
 MetElkaar



"Loof en zegen mijn Heer en dank en dien Hem met grote nederigheid.

De lofzang die hij componeerde gaf hij de naam Loflied van broeder Zon. De zon is immers de mooiste van alle schepselen en kan beter dan alle schepselen gezien worden als een beeld van God. Later voegde hij een strofe aan het loflied toe

toen hij zag hoe de bisschop en de burgermeester elkaar haatten. En die strofe luidde:

"Geloofd zijt gij, mijn Heer, door hen die vergiffenis schenken door uw liefde en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig zij die dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond."

En nog later besloot hij zuster dood te bezingen en deed dat als volgt:

"Geloofd zijt gij, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, waaraan geen mens kan ontsnappen. Wee hen die sterven in doodzonde. Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil Want de tweede dood zal hun geen kwaad doen."

"Loof en zegen mijn Heer en dank en dien Hem met grote nederigheid."

(Samengevat uit Herinneringen 83-85 en de Geschriften)

Bron: Franciscaans Milieuproject (www.stoutenburg.nl)

Redactioneel

Vóór u ligt het juninummer van VPG-nieuws. U treft hierin het wijknieuws van onze drie kerken aan, het preekrooster en het rooster van Radio Semiya. Op verschillende wijzen mogen we als gemeente het evangelie vertolken en communiceren. We mogen een getuigende gemeente zijn. Het hoofdartikel gaat over het Loflied van broeder zon van Franciscus van Assisi. Onlangs bezocht ik het Catharijneconvent in Utrecht (Nederland), waar een tentoonstelling was over Franciscus van Assisi. Heel interessant. Op deze tentoonstelling werd ook aandacht besteed aan het zonnelied van Franciscus. Het is gezang 400 in het Liedboek voor de Kerken. Franciscus werd in 1881/2 geboren in Assisi (Italië). Hij was de stichter van de orde van de Franciscanen. Hij leefde in armoede. Hij had ook veel aandacht voor de natuur. Dat laatste komt ook uit in zijn zonnelied. Franciscus overleed in 1226. Dat de huidige paus zich naar hem vernoemde heeft te maken met zijn aandacht voor de armoede in de wereld.

De meditatie is van ds. Mariëlle Berends. Deze gaat over Hanna, de moeder van Samuël. Verder zijn er berichten van de Kerkvoogdij, de Diaconie en de preses van de Centrale Kerkenraad.

In de redactie moesten we afscheid nemen van br. Harry Krafft Walters. Hij vertrekt naar Nederland. Hij was secretaris van de redactie. We danken hem voor de goede samenwerking en zijn inspanningen voor ons kerkblad. We wensen hem een goede tijd in Nederland. Hij wordt opgevolgd door br. Pieter-Jan van Roon. Hem verwelkomen we in de redactie en we hopen op een goede samenwerking met hem.

Ik wens u veel leesplezier.
Ds. Hans Végh, voorz. red.



Nieuws uit Bonaire

In het kerkblad van mei-juni van de Protestantse Gemeente van Bonaire konden we lezen, dat deze gemeente een nieuwe tijdelijk predikant heeft: ds. Greteke de Vries uit Nederland. Ze hoopt vier maanden te blijven. De ons bekende ds. Ben Hengeveld, die daarvoor enkele maanden deze gemeente diende, nam op Pasen afscheid. Hij vertrok weer naar Nederland.

We wensen de gemeente van Bonaire Gods zegen toe.
H.V.



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAf 2000,—. Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about NAf 2,000.00 per month. If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending a mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In I Korintiërs II lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.

De diakonie helpt degenen die geen helper hebben.

Op de eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd voor de Stichting Behoud Fortkerk.

Eén keer per maand voor een andere instelling of doel:

**Zondag 19 Juni 2016
Obed Anthony Scholarship Fund**

Zie het artikel onder Diaconie op pagina 13.

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curacao.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. Hans Végh (voorzitter)
Pieter Jan van Roon (secretaris)
Ludmilla Sampson
Desta Nisbeth
Vacature

Opmaak:

Klaas Dekker en Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij 'De Stad' NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 1400 drukexemplaren zwart-wit.
Ruim 130 email-exemplaren

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT II, per email versturen naar vpgnews@gmail.com



De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk woensdagmorgen

22 juni 2016, 12.00 uur

Verschijningsdatum:

zondag 3 juli 2016

Bijbelleesrooster Antilliaans Bijbelgenootschap

Juni 2016

zo. 5	Galaten / Galátanan / Galatians	1:13-24
ma. 6	Lucas / Lukas / Luke	7:11-17
di. 7	I Korintiërs / I Korintionan / I Corinthians	15:12-28
wo. 8	I Koningen / I Reinan / I Kings	19:1-21
do. 9	I Koningen / I Reinan / I Kings	21:1-16
vr. 10	I Koningen / I Reinan / I Kings	21:17-29
za. 11	Handelingen / Echonan / Acts	13:1-12
zo. 12	Lucas / Lukas / Luke	7:36-8:3
ma. 13	Galaten / Galátanan / Galatians	2:1-14
di. 14	Galaten / Galátanan / Galatians	2:15-3:5
wo. 15	Galaten / Galátanan / Galatians	3:6-25
do. 16	Galaten / Galátanan / Galatians	3:26-4:7
vr. 17	Galaten / Galátanan / Galatians	4:8-31
za. 18	Lucas / Lukas / Luke	8:4-25
zo. 19	Lucas / Lukas / Luke	8:26-39
ma. 20	Lucas / Lukas / Luke	8:40-56
di. 21	Lucas / Lukas / Luke	9:1-20
wo. 22	Galaten / Galátanan / Galatians	5:1-10
do. 23	Galaten / Galátanan / Galatians	5:11-26
vr. 24	Lucas / Lukas / Luke	1:57-80
za. 25	Psalmen / Salmonan / Psalms	77:1-20
zo. 26	Lucas / Lukas / Luke	9:51-62
ma. 27	Handelingen / Echonan / Acts	13:13-31
di. 28	Handelingen / Echonan / Acts	13:32-52
wo. 29	Handelingen / Echonan / Acts	14:1-20
do. 30	Handelingen / Echonan / Acts	14:21-15.2

Juli 2016

vr. 1	Handelingen / Echonan / Acts	15:3-21
za. 2	Galaten / Galátanan / Galatians	6:1-28
zo. 3	Lucas / Lukas / Luke	10:1-20
ma. 4	2 Koningen / 2 Reinan / 2 Kings	2:1-18
di. 5	2 Koningen / 2 Reinan / 2 Kings	5:1-14
wo. 6	2 Koningen / 2 Reinan / 2 Kings	5:15-27
do. 7	Handelingen / Echonan / Acts	21:17-40
vr. 8	Handelingen / Echonan / Acts	22:1-21
za. 9	Amos / Amos / Amos	7:1-17
zo. 10	Lucas / Lukas / Luke	10:11-37



Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie NAf 60. Een abonnement voor één jaar (10 edities) kost NAf 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een olopend tarief. Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: info@vpg-curacao.com
Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant. If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive the Holy Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



EbenezerChurch

Oranjestraat 111

05-06 Rev. L Warren (HC)
12-06 LP. Y. Isidora
19-06 Youth & Children (FD)
26-06 Rev. H. Végh (VPG Service)
03-07 Rev. L Warren (HC)



Fortkerk

Fort Amsterdam

05-06 ds. M. Berends-van Waardenberg (GSK dienst)
12-06 ds. P. van Bruggen
19-06 ds. P. van Bruggen
26-06 ds. P. van Bruggen
03-07 ds. P. van Bruggen



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

05-06 ds. H. Végh (HA)
12-06 ds. M. Berends-van Waardenberg
19-06 ds. H. Végh
26-06 ds. H. Végh (VPG dienst in Ebenezer)
03-07 ds. H. Végh



Radio Semiya 98,5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org

04-06 ds. Hans Végh
11-06 br. D'arcy Lopes
18-06 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
25-06 rev. Leander Warren
02-07 ds. Peter van Bruggen
Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?

Meditatie Hanna

Ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg

Introductie

In de meditatie die ik zal verzorgen zal het Bijbelboek Samuel centraal staan, omdat dit boek onderwerp van mijn afstudeerscriptie was. Mijn gedachten en bevindingen wil ik met u delen door steeds een andere persoon centraal te stellen. We beginnen met het eerste hoofdstuk, we beginnen met Hanna.

En Hanna staat op...

“Waarom huil je Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?” (1 Sam. 1:8)

Liefdevolle woorden gesproken door Elkana tegen zijn vrouw Hanna. Zij werd vernederd en gepest door Elkana's andere vrouw Peninna omdat zij geen kinderen had gekregen. Fraai is dat, bovenop dat verdriet aan gemis, bovenop de pijn van het onvruchtbaar zijn, word je ook nog beschimpt en bespot door je medemens, een naaste uit je directe familiekring. En dan is daar die andere naaste, Elkana, die Hanna bemoedigen wil: Ik hou toch van je Hanna, is dat niet genoeg? Compenseert mijn liefde niet het gemis aan kinderen?

En zij staat op, Hanna...

Dit is de reactie van Hanna op Elkana's liefdesverklaring. Zij nestelt zich niet in zijn armen om zich te koesteren in zijn liefde, accepteert de situatie niet. Nee, Hanna staat op, eet, drinkt en gaat op weg naar het heiligdom van de Eeuwige, om haar hart uit storten voor God, want haar ziel is zeer verbitterd. Met hart en ziel, met heel haar wezen, legt ze haar persoonlijke nood voor aan de Eeuwige. Elkana's liefde kan haar gemis niet vullen, dat kan alleen God.

En zij staat op...

Met deze woorden (*wattakom* in het Hebreeuws) wordt veel meer bedoeld dan alleen een handeling die Hanna moet verrichten om naar het heiligdom te lopen. Als deze woorden klinken, gebeurt er iets beslissends, niet alleen voor Hanna zelf, voor haar persoonlijk leven, maar een beslissing die ten goede komt aan het hele volk. Het kind dat Hanna bij God afsmeekt zal later een beslissende rol spelen in de oprichting van de monarchie in Israël. Een nieuwe toekomst wordt geopend, die toekomst was bedreigd zo lezen we in het slot van Rechters: *‘In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was.’*

En zij staan op...

Op andere beslissende momenten in Israëls geschiedenis horen we precies zo deze woorden (*wattakom*) klinken. Deborah staat op (Rechters 4:9) om met Barak ten strijde te trekken, en behaalt zo de overwinning op de Kanaänieten. Tamar staat op nadat zij haar recht op een kind heeft afgedwongen van haar schoonvader Juda (Genesis 38:19), zo blijft de stam Juda bestaan. Prachtige voorbeelden van hoe de Eeuwige ook vrouwen in zijn heilsplan betreft. Vrouwen die een stuk schranderder zijn dan hun mannen, getuigen van hun vertrouwen op God en hun persoonlijk belang kunnen koppelen aan Gods toekomst. Hanna hield Samuel immers niet voor haarzelf, ze gaf hem weer aan God terug.

Ook nu staan vrouwen op om een nieuwe toekomst te openen. Ik moet denken aan de vele alleenstaande moeders hier op Curaçao, die de zorg voor hun kinderen soms combineren met drie banen om hun kinderen een toekomst te geven. Die weten dat zij hun kinderen ook los zullen moeten laten als ze gaan studeren in Nederland of Amerika. Een heel bijzonder voorbeeld van een vrouw die opstaat is de Pakistaanse Malala, die op zeventienjarige leeftijd de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. Met gevaar voor eigen leven vecht zij voor dezelfde rechten voor meisjes als voor jongens. Mannen kunnen in de

naam van God wel zeggen dat scholing niet goed is voor meisjes, maar wie zegt dat mannen het bij het rechte eind hebben waar het godskennis betreft? Hanna laat ons zien dat haar vertrouwen op God toekomst opent, waar de berusting van Elkana dat niet doet.

Opnieuw kennismaken met de VPCO

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curaçao is op 20 april 1950 opgericht door de kerkbesturen van vier kerken - Methodist Church, Evangelische Broedergemeente, Iglesia Reforma/Gereformeerde Kerk, Verenigde Protestantse Gemeente - om hun kinderen protestants christelijk onderwijs te kunnen bieden. De eerste school waarmee de VPCO is gestart is de Marnix kleuterschool. Inmiddels heeft de VPCO zes scholen: Marnix FO school, dr. Albert Schweitzer FO school, Divi Divi Lom school, Marnix College VSBO, dr. Albert Schweitzer College VSBO en dr. Albert Schweitzer HAVO-VWO. Op dit moment bezoeken 3200 leerlingen de scholen en heeft de VPCO 220 personeelsleden in dienst.

De VPCO is een vereniging en dat betekent dat de leden van de vereniging het hoogste gezag hebben, zij kiezen het bestuur. Iedere kerk wordt vertegenwoordigd door een afgevaardigde die zitting heeft in het bestuur. De bestuursleden doen dit werk vrijwillig, naast hun gewone baan.

Het ledenbestand (in totaal 2150) bestaat uit gewone leden en buitengewone leden. Gewone leden zijn lid van een van de vier kerken, zij hebben stemrecht. De buitengewone leden hebben een adviserende rol. De VPCO heeft dit onderscheid gemaakt om de identiteit van het protestants-christelijk onderwijs te kunnen bewaken. Op dit moment merken we dat het gewone aantal leden daalt en dat is zorgelijk. De VPCO zou graag meer gewone leden willen hebben, om zo de protestants-christelijke identiteit te waarborgen, te bewaken en uit dragen. We merken dat het bij heel veel leden van de dragende kerken onbekend is dat mensen ook lid kunnen worden van de VPCO zonder dat ze kinderen op school hebben. De jaarlijkse contributie hiervoor bedraagt 75 gulden en daarmee steunt u het werk van onze vereniging. Daarnaast kunt u ons werk steunen door in uw gebed aandacht te besteden aan het werk van de VPCO en haar scholen. We hebben elkaar als kerken en scholen hard nodig om de protestants-christelijke identiteit te waarborgen.

Onlangs heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met alle dragende kerken. We hebben met elkaar gesproken over de rol van de dragende kerken en hoe we de samenwerking kunnen verstevigen. Er zijn ook afspraken gemaakt voor vervolgbijeenkomsten. In het kader van de nauwere samenwerking en betrokkenheid hopen wij u ook in de toekomst vaker te kunnen vertellen over de ontwikkelingen binnen de VPCO.



Ebenezer Church



Ebenezer Church
Wijk I Phone: 465 3121

Minister

Rev. L. Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:

Bro. D. Lopes 465 3207 res
Sis. Y. Isidora 767 3769 res

Local Board Team

Elders:

Bro. D. Nisbeth 520 3015
(Chair)
Bro. D. Martina 733 1628
563 0557
Sis. C. Gosepa 515 3081
Bro. F. James, kv 767 9068 res
Sis. M. Mathew 737 0661
(Secretary)
Bro. K. Bremer, kv 528 7373

Deacons:

Br.o A. Fernandes 524 7036
Sis. B. Lester 868 8206 res
522 1667
Sis. A. de Riggs 666 6004
461 0949 res

Sis. S. Busby

511 8405

Sexton

Sr. S. Gomez 461 2950 res
514 6968

Ebenezer Community News and Church Activities

Sis. Ludmilla Sampson

ROYAL DECORATIONS

Two members of the Ebenezer United Protestant were once more the proud recipients of a Royal Decoration bestowed by His Royal Highness King Willem Alexander, King of the Dutch Kingdom on April 26th 2016. The two members Sisters Yvonne Isidora-Gumbs and Edith Bryan- Leonard received this high distinction as Members of the House of Orange. Both Sisters have rendered distinctive community service within the church circle and beyond for many years and are still actively involved. The distinctions were pinned on by Her Excellency Mrs. Lucille George-Wout, Governor of Curacao at her Cabinet.

The Pastor and the entire Ebenezer family are very grateful and appreciative of this achievement and extend heartfelt and sincere congratulations to both members and their respective families with this high Honour.

May the Good Lord continue to bless and sustain both Sisters as they pursue their responsibilities as leaders of the Church.

THREE KEYS TO CONSISTENT PRAYER: GOD, SCHEDULE, AND SMALL BEGINNINGS

Prayer is the Christian's call, but life is so busy. In our ever-changing world, where distractions arise and schedules shift, there are lots of obstacles to a consistent prayer life. The good news is you're not the only one to face these challenges!

Some people struggling to pray. Others actually don't like praying! But you can do it! HOW?

By scheduling prayer times and making a prayer list.

How can we be consistent in prayer. Here are three simple -but key-steps:

Ask God to help you make time for regular prayer. God gives wisdom to those who ask (Jas. 1:5), and He will help you as you ask Him. Jesus knew what it was like to have many things to do and a lot of demands on Him, yet He found time to pray (Mk. 6:30-46). He knows our challenges and will help us as we come before Him (Heb. 4:14-16).

Put it in your schedule. Write (or type) it into your schedule or planner. Actually do this! If you treat prayer like an important meeting or appointment then you'll be much more likely to keep it. You won't keep it perfectly all the time, but you will pray much more if it's in your calendar. And here you can make technology your friend -if you use a calendar on your computer or phone, set a reminder and alert that it's time to pray.

Stick with it. Like going to the gym, the "muscles" of prayer don't develop overnight. Every new habit takes time to develop, so be disciplined and "don't despise the day of small beginnings" (Zech. 4:10). If it would help you to stay more consistent in prayer, why not ask a

peer or more mature believer to keep you accountable to your schedule? They may have other ideas to help you grow in prayer.

God delights in His people and wants us to talk with Him. As we make time for prayer, we find the Spirit helping "in our weakness" (Rom. 8:26). Over time, we will cultivate a consistent and enjoyable prayer life!

GOD APPRECIATES PEOPLE WHO PRAY FOR OTHER PEOPLE FACING TRIALS

In the midst of His greatest trial, Jesus prayed fervently. What would you have prayed about when facing torture and death? It's fascinating to see what was on Jesus' mind as He prayed, not only for Himself (Luke 22:41-42), but for His disciples and for us:

"As You sent Me into the world, I also have sent them into the world. And for their sakes I sanctify Myself, that they also may be sanctified by the truth.

"I do not pray for these alone, but also for those who will believe in Me through their word; that they all may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; that they also may be one in Us, that the world may believe that You sent Me" (John 17:18-21).

Jesus did not just focus inward, but by His words and His prayers (John 13-17) showed that He wanted love and joy and peace and patience and all the fruit of God's Spirit for His followers.

He knew that His trial would be their trial. He knew that when He, the good Shepherd, was struck, "the sheep will be scattered". He prayed for them -and us- out of love and deep concern.

He is our Intercessor. He is at our side and can sympathize with our weaknesses, and He makes it possible for us to receive the mercy and help we need. And He wants us to learn to be intercessors too.

*Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name.
Thy Kingdom come,
thy will be done,
on earth as it is in heaven
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive those
who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
the power and the glory
for ever and ever.
Amen*



On Mother's Day we honoured "Oma Joyce" Martina. Sis. Joyce Martina at the precious age of 95 is our oldest member. This lovely lady is in church practically every Sunday and has children, grandchildren and great grand children that attend the church as well. She was presented a special gift on behalf of the Ebenezer church family. Oma Joyce, may you be blessed!

Message being brought by Bro. Shaerion Klooster during the Praise and



Worship Service organized by the Ebenezer Youth on Sunday May 15th 2016. Topic "Don't give up".

I will give you just a small portion of Shaerion's meditation.
 "See, this thing is just like a race, you won't get any satisfaction if you don't finish it. It's just like going to school. You won't get anywhere in life if you don't graduate. There are things in our life that we just won't make it in, if we decide to give up! There is a lot to learn from this. A lot of times, we give up, because someone tells us we can't make it, but if we just reach way down and find that source of our strength. We will begin to speak those things for deliverance in our life. We will begin to say, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. We will begin to say: God has not given me the spirit of fear but of Power. You will begin to say: Although you slay me, yet will I trust him. You will begin to say: For God I live and For God I die. You will begin to say: The race is not given to the swift or the strong but to those who can endure till the end!

This is what God wants to do for his people today. He wants to loosen you of those things that you thought were dead in your life, those things that you have been praying about, those things that you've been fasting about. God said Don't Give up on Him, now look at somebody and say: I got it, I got it!

Say I won't give up on God! I can't give up on God! I won't let go of my faith. Now praise God for the victory.
 AMEN



Picture taken after the Praise and Worship Service organized by the Ebenezer Youth on Sunday May 16th 2016. On the Picture some members of the Youth Group, two Youth Leaders, Sis. Nana Leonard, Sis. Mila Sampson and Sis. Carla Fernandes. Also on the picture the Youth Pastor of the United Protestant Church/VPCO, Rev. Mariëlle Berends-van Waardenberg.

*Margarita Elisah Hodge
 The Miss Lee Foundation*

KAMBIANDO BO BIDA HASIENDO MÚSIKA

Músika ta halsa bida di hende. Hasiendo músika huntu bo ta krea asina un hende mas vibrante, eduká, mihó ekipá i en general un mundu mas mihó. Musika ta enrekese bida di e persona ku ta praktiká esaki. Bo ta entre 8 pa 80?
 Bo sa toka kualke instrument sea ta instrument di bientu, bas, kitara, keyboard, bateria of kanta? Bo tin gana di sigi desaroya esaki den un forma di un orkesta ku atenshon personal? E drèmpel ta hopi abou! Awèl, ata bo oportunidad aki.
 Pa mas informashon I inskripsjon bo por tuma kontakto ku nos di Fundashon Miss Lee.
 Boso instruktor lo ta Hector Sampson.
 Luga : Fundashon Miss Lee
 Obed Anthony Hall (Ebenezer Church)
 Oranjestraat 111
 Telefòn: 518-5468 òf 526-1566



EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:

- Computer courses for children & adults
- After school classes (homework)
- Music classes for children - teens - adults
- Cooking classes
- Sewing classes
- Victoria Club meeting (60+)
- Watermelon Bible Club (children ages 4-12)
- Leadership training courses
- Papiamentu classes

Fortkerk



Fortkerk Wijk 2

Predikant:

Ds. P. van Bruggen
Berg Carmelweg 4
Tel: 6750129
E-mail: vijfbruggen@hotmail.com

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen

Zr. C. H. Gravenhorst	747 7427
Br. H. B. Beaujon	736 7108
Br. H.A.K. Walters	511 5577
Zr. G.W. Kwintenberg	518 0205
Br. J. Snel (kerkvoogd)	560 0900
Br. P.J. van Roon	685 3507

Diakenen

Zr. A. R.M. Petrona	540 0865
---------------------	----------

Kosteres

Zr. A.H. Palm	462 6873
	696 6818

Wijknieuws Fortkerk

Oproep aan de jeugd

Op verschillende plaatsen worden oproepen gedaan aan de jeugd voor deelname aan de voorbereiding op de aanstaande jeugddienst en het churchcamp. Van belang is dat we de mening en de inzichten van de jeugd meenemen in ons overleg en het maken van de plannen. We zoeken jeugd niet in de eerst plaats voor het opknappen van allerlei klusjes maar we zijn ook serieus opzoek naar jongeren, die kritisch en opbouwend willen meedenken over de activiteiten van de VPG. Voor meedoen aan de voorbereiding aan de jeugddienst en het Churchcamp kun je je opgeven bij Wilma Kwintenberg; wilmakwintenberg@gmail.com, of telefoon 518-0205

Pastoraal

We leven mee met Anna Petrona, die vanwege familie omstandigheden naar Nederland is gereisd. Daar zal Anna enkele laatste momenten met haar broer doorbrengen, die ernstig ziek is. Een naderend afscheid is onvermijdelijk maar in de liefdevolle hand van de Heer. We wensen Anna veel sterkte en Gods zegen en troostrijke nabijheid.

Eerste bezoeken

Met soms enigszins verouderde adresgegevens "fiets" ik de gemeente rond en breng enkele bezoeken; eerst maar eens bij de senioren van onze gemeente. Natuurlijk niet per fiets maar per auto en vergezeld met mijn landkaart. Omdat ik niet overal tegelijk kan aankomen, is het geheel niet erg als mensen contact met mij opnemen, als een bezoekje langer duurde dan verwacht. U kunt me altijd bellen, of aanspreken om een afspraak te maken.

Zeelandia en Tamarijn

Met veel plezier en dankbaarheid ontmoeten we elkaar voor deze twee Bijbelkringen. Een getrouwe en betrokken groep deelnemers is altijd aanwezig en liefdevol voorzien van koffie of thee. We hebben goede gesprekken en leerrijke momenten. Er is altijd ruimte om met eigen inzichten te komen, of stil te luisteren naar wat andere deelnemers melden. Zeelandia komt samen op de eerste maandag van de maand en Tamarijn ontmoet elkaar op elke derde donderdag van de maand. Er is veel ruimte voor iedereen; wees welkom.

Jeugdwerk

Met onze Jeugdwerkpredikant ds. Marielle hebben we enkele ontmoetingen gehad om ook voor de Fortkerk de jeugd te mobiliseren. We gaan er zondermeer vanuit dat er jeugd is. Aan ons de taak deze jeugd ook te bereiken. Dat willen we graag doen, zonder verborgen agenda of voorgenomen mening, openminded.

Versterking Kerkenraadsteam

De kerkenraad is in de afgelopen periode op zoek geweest naar mensen die zich op welke wijze dan ook willen inzetten voor het vele werk dat gedaan wordt. Daarbij denken we niet uitsluitend aan de traditio-

nele vormen van kerkenraadslid; ook naast de kerkenraad kunnen mensen dienstbaar zijn naar gave en talenten. Op creatieve manier en met flexibele instelling proberen we ruimte te maken voor broeders en zusters die een steentje willen bijdragen. Diverse gesprekken worden nu daarover gevoerd, daar zijn we erg dankbaar voor.

Ons zoeken heeft mogen resulteren in de benoeming van Maritza Bakhuis als ouderling binnen de kerkenraad. Met Maritza hebben we toegang tot een geweldige ervaring en netwerk welke Maritza met zich meebrengt. Dat hebben we nodig, omdat in het verleden wijze lessen liggen en bovendien handige en zinvolle kennis over hoe we het kunnen doen. We hopen na de bevestiging op een goede samenwerking en een gezegende tijd.

VPCO

In de komende periode zal aandacht besteed worden aan de verbintenis van de VPCO (Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curaçao) en de Fortkerk (VPG in het algemeen) als dragende kerk. Overleg met de afgevaardigden van de dragende kerken en de VPCO wees duidelijk uit dat dit draagvlak verbreding moet krijgen. Dat kan ook; u kunt lid worden als u op welke wijze dan ook het Protestants Christelijk Onderwijs een warm hart toedraagt. De kerken zullen nu in overleg proberen meer zichtbaar te zijn voor de school en present in de school. We zien het ook als missionaire taak het evangelie van Christus uit te dragen onder de kinderen en de ouders, die kiezen voor het protestants christelijk onderwijs. Bovendien verheugen we ons in de betrokkenheid van ds. Marielle als medewerker van het VPCO. U kunt voor meer info contact opnemen.

Afscheid

In de komende periode zullen we afscheid gaan nemen van Andre Lurier en Harry Walters als kerkenraadsleden. Beide hebben op eigen wijze een belangrijk aandeel geleverd aan de omstandigheden van de Fortkerk. Harry kon met zijn aanwezigheid de verbinding leggen naar de historie van de kerk; in zijn familie heeft de Fortkerk een belangrijke plaats ingenomen. We zijn dankbaar dat hij deze periode actief heeft willen zijn naast de vele andere activiteiten welke door hem verricht werden in dienst aan kerk en samenleving. Met Andre nemen we afscheid van een betrokken en bewogen mens door zijn werkervaring, goede inzichten heeft doorgegeven mbt het financieel en zakelijk aspect van onze gemeente; maar meer nog dan dat heeft hij kunnen bijdragen aan het geestelijk gehalte van onze gemeente. Een zeer belangrijke rol heeft hij vervuld ten tijde van het beroepingswerk en vanwege de eerste contacten met kandidaten was hij het eerste gezicht van de Fortkerk. Erkentelijk zijn we ook voor de werkzaamheden van zijn vrouw Diana binnen de VPCO en de contacten met de Fortkerk. We hebben hen beide ervaren als een echtpaar dat naar gave en talenten heeft willen dienen in de kerk.

Zowel Harry als Diana en Andre zullen in de toekomst zich gaan (her) vestigen in Nederland. We wensen hen daarbij veel wijsheid en zegen toe. Voor nu eerst een goede afronding van wat nog gaande is.

Rondleidingen

In het kader van het toerisme en de Fortkerk proberen we eenmaal per maand een rondleiding te organiseren in en rond de kerk. Met een kleine groep kunnen we dan de achterzijde van de kerk en de zolders van de kerk bezichtigen en uitleg geven van de historie en de actualiteit van onze kerk als gebouw en levende gemeenschap. De Fortkerk als Levend Monument weet u nog? Heeft u belangstelling of wilt u een taak in deze; dan kunt u info krijgen bij mij.

Vanaf de Carmel

Velen is het niet ontgaan dat we als familie een zware tijd achter ons hebben. Op 1 mei kregen we de schokkende mededeling dat onze vader en opa op de leeftijd van 69 plotseling in zijn slaap was overleden. Voor Jose als enig kind een groot verdriet. In allerijl konden vliegtickets worden geregeld en dankzij de hulp van velen stond zij binnen 12 uur op de plek waar het vreselijke nieuws daadwerkelijk doordrong. Een dag later volgde de rest van ons gezin. Binnen twee maanden waren we terug in Holland, wie kon dat bedenken! Na een week kregen we vanuit Curacao het bizarre bericht dat was ingebroken in ons huis op de Carmel. Dat kon er ook nog wel bij! Naast enkele items die gestolen waren was er vooral veel schade en ravage aangericht. De eerste ruimwerkzaamheden werden verricht tijdens onze afwezigheid, later hebben we zelf het restant gekuist. Bij het schrijven van de kerkbode zijn we volop actief in de verhuizing naar onze definitieve woning in Otrobanda.

Na drie maanden Curacao kunnen we stellen dat alle ontwikkelingen een zware druk hebben gelegd op een behoorlijk functioneren van uw predikant. Gelukkig zijn er velen binnen en buiten de kerkenraad die telkens te hulp komen en soms in grote, soms in kleine dingen ons ondersteunen. Al met al ervaren we ons steeds meer opgenomen in de gemeenschap en voelt de Fortkerk meer en meer als ons thuis. Al is het allemaal een beetje dubbel; alle gedoe heeft daar zeker aan bijgedragen.

Dank

Namens ons gezin en onze moeder in Nederland willen we de gemeenschap van de Fortkerk en de VPG in het geheel op Curacao en in Nederland (!), gemeenteleden en predikanten heel hartelijk danken voor alle begrip, meeleven en flexibiliteit. We werden gedragen door uw gebeden, lieve woorden, gedichtjes, kaarten, bloemen en lekkere hapjes.

ds. Peter, Jose, en de drie jongens

Nieuws van de voorzitter

Kerkdiensten

Op 1 mei direkt na de kerkdienst werden we op het Kerkelijk Bureau gebeld vanuit Nederland met het droevige bericht dat de vader van José van Bruggen plotseling was overleden. Op stel en sprong is het gezin terug gevlogen naar Nederland om de laatste eer te bewijzen. Wij wensen de familie Van Bruggen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Ds Warren en ds Berends waren direkt bereid om de woensdagmiddag-dienst, de Hemelvaartdienst en de zondagdienst over te nemen. Wij zijn als Gemeente en Kerkenraad hen heel dankbaar. Zo merk je weer dat je onderdeel bent van een *Verenigde* Protestantse Gemeente.

Op 29 mei hebben we afscheid genomen van de ouderlingen André Lorier en Harry Walters. Wij danken beiden voor hun inzet voor het werk dat zij voor de kerk gedaan hebben. André met name voor het voorzitterschap van de Kerkvoogdij, de Stichting Behoud Fortkerk en

de Stichting Beheer Gelden VPG en Harry met name voor de bijdrage aan de VPG-nieuwskrant. Ook een dankwoord aan Diana Lorier voor haar bijdrage aan de leespreken en haar deelname aan het Taizé-koor. Wij wensen ze veel succes toe in Nederland.

De Kerkenraad is nu wel uitgedund en we zijn naarstig op zoek naar diakenen en kerkvoogden. Mocht u interesse hebben, dan zijn wij altijd bereid om hierover met u een gesprek te voeren. Veel handen maken licht werk!

Organisten

Naast onze vaste organist, de heer Luutsen de Vries, hebben we nu ook Sirving Kelie, Marcel van Mackelenbergh en Ben Bolhuis die ons mooie orgel willen bespelen tijdens de kerkdiensten. Erg fijn dat zij hiertoe bereid zijn. Ook heeft zuster Jeanette Kroes ons een aantal malen uit de brand geholpen.

Loopmicrofoon

Half mei werden wij verblijd met een telefoontje van een anonieme sponsor over onze loopmicrofoon. Hij was bereid het volledige bedrag over te maken, zodat de kinderen weer goed verstaanbaar zouden zijn. We hebben daar geen gras over laten groeien en hebben dezelfde week nog een loopmicrofoon aangeschaft. Hartelijk dank aan de gulle gever.

Een stukje Fortkerk thuis aan de wand

De Stichting Behoud Fortkerk heeft 200 oude dakpannen bewaard van de Fortkerk.

Deze dakpannen zijn bevestigd op een witte MDF-plaat en is makkelijk thuis aan de wand te bevestigen. De dakpannen zijn meer dan 100 jaar oud en hebben de Fortkerk beschermd tegen regen en wind. Elke dakpan is authentiek en genummerd. Er is slechts een oplage van 200 dakpannen. De prijs is honderd gulden per stuk en de opbrengst hiervan gaat naar de Stichting Behoud Fortkerk.

Onze dank gaat uit naar Henk Vliegthart die deze dakpannen belangeloos solide op een door hem wit-geverfde mooie achtergrond heeft bevestigd.

De eerste vijftien dakpannen zijn reeds gereserveerd.

U kunt deze dakpannen kopen op het Kerkelijk Bureau of bij ondergetekende.

Wie wil nou niet een stukje Fortkerk thuis aan de wand?

Joop Snel, voorzitter a.i. Wijkkerkenraad Fortkerk.



Emmakerk

	Emmakerk Wijk 3	Tel. 737 3070	Leden van de wijkkerkenraad	Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403 Restauratierkening MCB 25260903
	Predikant Ds. H. Végh Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed Tel: 737 3070 (huis/kantoor) 661 6339 E-mail: jas.vegh@gmail.com Website: www.freewebs.com/vegh Website Emmakerk www.emmakerk.webs.com	Ouderlingen: Zr. H. Baank (voorzitter) 767 6920 Zr. F. Da Costa Gomez 526 1566 (jeugd) Zr. D. Schrader 528 9530 (kerkvoogd) Br. O. Mulder 516 4919 (kerkvoogd) Zr. E. Velgersdijk, kv 690 8543 Br. R. Buist 733 1609 516 7900	Diakenen: Zr. B. Douglas-Relyveld 690 4665 Zr. R. Plaisier 522 0030 Zr. S. Wiel 693 2612 Zr. L. Felicia 767 5748 Kosteres: Zr. C. Gilmoor 668 5785 868 0775	

Wijknieuws Emmakerk

Het bruist van de activiteiten in onze Emmakerk. We denken terug aan de mooie dienst op Moederdag en het weekend in Lagun. De band wordt door deze activiteiten versterkt - de onderlinge band, de band tussen jong en oud. We zetten onze activiteiten ook in de toekomst voort. De meeste activiteiten stoppen in de maanden juli en augustus. Dit vanwege de vakanties. Komende maand hebben we de volgende activiteiten:

Gebedsgroep

Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen en wel van 19.00 tot 20.00 uur. We komen samen in de consistorie. We bidden voor kerk en wereld, voor jong en oud, voor mensen binnen en buiten de gemeente.

Belijdeniscatechisatie

Elke dinsdag is er belijdeniscatechisatie in de consistorie en wel van 20.00 topt 21.00 uur. We spreken over de hoofdlijnen van het christelijk geloof. We bereiden ons voor op de openbare geloofsbelijdenis.

Bijbelstudie

Eens in de 14 dagen is er op donderdag Bijbelstudie in de consistorie. We zijn nu bezig met de Brief aan de Hebreeënen. We komen van 19.30 tot 21.00 uur bijeen. De data zijn: 2, 16 en 30 juni.

Gespreksgroep

Eveneens komt eenmaal in de 14 dagen op donderdag de gespreksgroep "Wat geloof ik?" bijeen en wel in de consistorie. We komen samen van 19.30 tot 21.00 uur. We wisselen van gedachten over de kern van ons geloof. De data zijn: 9 en 23 juni.

Seniorenmorgen

Op 13 juni a.s. is er weer een seniorenmorgen en wel van 9.30 tot 11.30 uur in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte. Zo ontmoeten we God en elkaar. Er is koffie en koek, fris en een pastèchi.

Zangdienst

Op 24 juni a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We beginnen om 19.30 uur. We zingen veel bekende liederen. Er is een korte meditatie. Zo mogen we Gods Naam groot maken. Dit is de laatste zangdienst van dit seizoen. De volgende is weer op 16 september.

Bij de diensten

Op 5 juni a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. We ontvangen brood en wijn als teken van Gods liefde en trouw. Hij zond zijn Zoon naar de aarde om te sterven voor onze zonden. Brood en wijn wijzen heen naar zijn lichaam en bloed, gegeven voor ons.

Op 12 juni a.s. is er een VPG-jeugddienst in onze Emmakerk. Deze dienst wordt voorbereid door jeugd uit alle drie de kerken. Ds. Mariëlle Berends hoopt hierin voor te gaan.

Op 19 juni a.s. is het Vaderdag. De vaders worden in het zonnetje gezet. We bidden voor hen. Ook in de Bijbel lezen we, dat de vaders een verantwoordelijkheid en opdracht hebben.

Op 29 juni a.s. is er een VPG-dienst in de Ebenezer church. Daarin wordt stilgestaan bij de noden en perspectieven van ons eiland. Dit in verband met de Dag van de Vlag op 2 juli. In deze dienst hopen rev. Leander Warren en ik voor te gaan. De Emmakerk is dan gesloten. We hopen op fijne en gezegende diensten met elkaar.

Overleden

Op 16 mei j.l. is zr. Norma van Hoop overleden op 90-jarige leeftijd. Een half jaar hiervoor was haar man Walter overleden. We condoleren hierbij de familie en we wensen hun Gods zegen en troost toe. Deze zegen en troost wensen we ook toe aan de fam. Peter van Bruggen. Onlangs overleed plotseling de vader van zr. Van Bruggen.

Onze zieken

Zr. Stella Beers-de la Paz mocht het ziekenhuis weer verlaten. Wel is ze nog aan bed gekluisterd en duurt de revalidatie nog voort. Zr. Leate Rhuggenaath-Llewellyn moest in het Sehos een knieoperatie ondergaan. We wensen hun en al onze zieken sterkte en Gods nabijheid.

Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet

Veel mooier nog

Een beeldhouwer en houtsnijder, een hele knappe vakman...(papa), had eens opdracht gekegen om een prachtig bewerkte kast te maken. Maandenlang werkte de kunstenaar aan de onderdelen. Jantje, zoontje van de beeldhouwer, die soms uren in papa's werkplaats doorbracht, scheen wel de gave van zijn vader geërfd te hebben. Elk afgewerkt stuk bekeek hij nauwkeurig en hij genoot ervan als zijn vader vertelde, dat de hele kast zo prachtig zou worden.

Eindelijk waren alle stukken klaar en zonder dat Jantje erbij was, zette de beeldhouwer de kast in elkaar. Toen mocht Jantje de werkplaats binnenkomen en zodra de deur opening, bleef hij vol verbazing en verwondering staan. Wat een prachtig meubelstuk was het geworden! Een kunststuk uit vader's hand! Elk onderdeelje had hij gezien, maar nu alles op zijn plaats was en hij het geheel kon zien, riep hij uit: "Papa, de kast is véél mooier dan ik gedacht had"! *Véél mooier nog!* Dat zullen wij allen die de Here Jezus liefhebben, ook eens uitroepen, denk ik, als we eenmaal in de hemel zijn. God laat ons hier op aarde al heel veel wonderschone dingen zien, in de natuur om ons heen en soms ook in ons leven.

Dat doet ons telkens uitroepen: “Wat hebt U alles kostelijk en met Wijsheid gemaakt!”. Maar als we eenmaal in de hemel zijn en we kunnen terugkijken, dan zullen alle mensen, groot en klein, het uitspreken, dat de helft hun niet was aangezegd. Alles zal dan nog veel, veel mooier zijn, dan men zich had kunnen voorstellen. Laten we allemaal maar veel in de grote werkplaats, dat is de hele schepping, rondkijken naar het werk van de hemelse Werkmeester. Maar nee hoor, we hebben het druk, druk, we racen maar van hot naar her en hebben geen tijd om te genieten van Zijn mooie Schepping. We hebben ogen van Hem gekregen, laten we dus vanaf vandaag elke dag de tijd nemen en aandachtig rondkijken naar al het mooie en prachtige van Zijn schepping. De maand mei is zó’n droge maand en toch kan je genieten van Zijn mooie schepping. Als Hij ons dan tot Zich roept en ons het geheel laat zien, wat Hij nog voor ons in petto heeft, zullen ook wij, net als Jantje, uitroepen: *Veel mooier nog!*”.

Diensten

Zondag 8 mei was het Moederdag. Dat was in de Dienst goed te merken. De kinderen hadden een bord versierd met een tekst erop, dat was een surprise voor de vrouwen. Bij de deur kregen ze behalve het versierde bord, ook nog een anjer.

De meisjes deden een dans op de muziek van “God is a good God” o.l.v. zr Arhuska. Franchelie en Eva zongen “Mary, did you know” en Eva eindigde met “Amazing Grace”. Amarelys zong a capella twee liederen volgens traditie: “Mama, mama.”

Dames, klein en groot, Masha Danki voor jullie bijdrage. Brasa!!

Bakesale

Na de Dienst was er een bakesale. Er waren lekkere taarten, cupcakes en koekjes binnen gekomen. Masha Danki allemaal, die in de keuken hebben gestaan én zelf taarten hebben gekocht. Het was een groot succes! De opbrengst was Naf 400,-. Nogmaals Bedankt voor uw inzet!

Pinksteren

Zondag 15 mei was het Pinksteren, het ene feest na het andere. Een mooie Dienst, de kinderen hadden een deel in de Dienst. Muzikale medewerking van br. Wilfred Samson. Safeija Kastaneer legde getuigenis af van haar vader, heel mooi! Masha Danki br. Wilfred en zr. Safeija.

Lagun

Het weekend van 20 – 22 mei zaten de kinderen op Lagun. Ze vertrokken vrijdag 20 mei. Zondag 22 mei hadden we Gemeentezondag op Lagun. Emma was gesloten. We waren daar met een kleine groep, maar het was gezellig en het hapje voor de lunch was lekker. Beste leden, fijn, dat u de moeite genomen hebt om naar Lagun te komen, die prachtige plek bij het water.

Jongelui

Het schooljaar loopt ten einde. De proefwerken, toetsen, examens zijn achter de rug en nu is het wachten op de uitslag. Spannend hoor! We duimen voor jullie.

Tip: Rijkdommen zijn slechts een zegen voor hen die ze tot een zegen maken voor anderen.

De vakantieperiode breekt aan. Hele fijne tijd allemaal, als u van het eiland af gaat of gewoon hier blijft. Heel veel sterkte, als u afscheid moet nemen van uw zoon/dochter, die in het buitenland gaat studeren. Namens de Emmakerkenraad: Zegen en Gezondheid!!

Jet Baank.



De dienst te Lagun



Dansje van de kinderen



Eva zingt “Amazing Grace”



Amarelys zingt “Mama, mama”



Jeanette en Wilfred

Ebenezer Church activities program for June

Wed. 1st	Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 2nd	Soup Kitchen
Sun. 5th	Worship Service of Holy Communion
Wed. 8th	Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 9th	Soup Kitchen
Sun. 12th	Worship Service of Praise led LP. Y. Isidora-Gumbs and Island Rally
Tue. 14th	Church Board Meeting
Wed. 15th	Visit Sick & Shut-in Members & Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 16th	Soup Kitchen
Sat. 18th	Theological Conversation
Sun. 19th	Worship Service of Praise for Father's Day led by Youth & Children
Wed. 22nd	Visit Sick & Shut-in Members and Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 23rd	Soup Kitchen
Sun. 26th	Worship Service of Bible Study
Wed. 29th	Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 30th	Soup Kitchen

Ode aan de Vrouw

Preek van 8 mei 2016

Br. D'arcy Lopes

Spreuken 31:10-31

Er zijn 31 hoofdstukken in Spreuken. 1 voor elke dag v/d maand.

Na een jaar zult U stukken wijzer zijn geworden. Deze tekst is geen verwijt, of bedoeld om een minderwaardigheidscomplex te creëren. Integendeel, het is een maatstaf, iets om naar toe te werken (dames). Een maatstaf, om een goede keuze te kunnen maken. (heren). Wanneer een jongeman het zwakkere geslacht ontdekt, richt hij zijn aandacht voornamelijk op uiterlijke schoonheid (dom).

Pas later beseft hij dat de innerlijke schoonheid belangrijker is (wijs). De wereld probeert ons allemaal dom te houden en af te houden van wijsheid. Modeshow: Alleen tandestokers zijn mooi lijkt de boodschap. Dames : hoeveel van U past in die jurken?

De reden: de ontwerpers willen aandacht alleen voor hun creaties hebben, waardoor de jongedames zich moeten uithongeren om aan het werk te blijven!

Zangeressen: het gaat allang niet meer om de stem, die gaaf moet zijn!

De meest populaire zijn de vrouwen die het minste aan kunnen trekken of het meeste uit kunnen trekken.

Gelijkheid: De vrouw is gelijk aan de man. De grootste onzin. In een vliegtuig zitten een Gezagvoerder en de 2e piloot. Allebei kunnen ze het vliegtuig opstijgen, besturen, landen. Er is maar één gezagvoerder. Die kan/mag het niet alleen, zonder de copiloot. Zij moeten wél samenwerken, als team. Mannen en kinderen / kleinkinderen let goed op. De vrouw in de Bijbeltekst heeft belangrijke attributen:

Opoffering: anderen gaan vóór (lekkers van een feest wordt gedeeld met iedereen in het gezin).

Goedgunstig: hoe stout we ook zijn, we kunnen altijd bij mama terecht. We krijgen wel onze reprimande, maar vergeving en goede raad volgen.

Werklustig: altijd bezig voor iedereen thuis. Ze lijkt wel een octopus.

Liefdevol:	dit is een ingeboren ingrediënt	
	Het Leven is	Liefde geeft
	Moeilijk	kracht
	Triest	vreugde
	Verward	klarheid
	Zwaar	verlichting
	Teleurstellend	bemoediging

Godvruchtig :plant goede zaden v/s onkruid (dat groeit vanzelf)

Onze taak is haar Eren en Waarderen :

Helpen: haar taken verlichten met bed opmaken, afwassen, opruimen.....

Liefhebben: zeggen èn doen (een zoen is onbetaalbaar)

Danken: als het lekker gesmaakt heeft, een compliment geven.

Bidden voor haar / met haar: zij heeft meer kracht en wijsheid nodig.

De wereld zegt: Moederdag 1x per jaar.

Christenen moeten zeggen: elke dag is Moederdag!!!

Amen.



Toespraak ds. Eldermans Pasen 1940



Een vriendelijke lezer stuurde ons een foto van ds. Eldermans, terwijl hij een toespraak hield op Pasen 1940. Dit was op Groot Piscadera. Hartelijk dank! Heeft u een foto, die te maken heeft met de VPG en waarvan u het de moeite waard vindt die te publiceren in ons blad, dan kunt u die ons sturen. Hartelijk dank bij voorbaat!

Kerkvoogdij



Voorzitter: Olaf Mulder
Fortkerk: Joop Snel
Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder, Elma Velgersdijk
Ebenezer church: Franklin James, Kenneth Bremer

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar onderstaande bankrekening van de VPG:

MCB: 90091204
 o.v.v. kerkelijke bijdrage

Geef om uw kerk

De activiteiten van de KV stonden het eerste deel van dit jaar, naast de normale activiteiten, voornamelijk in het licht van de start van de twee nieuwe predikanten. Echter zelfs dossiers van predikanten welke al enige tijd geleden vertrokken zijn, zijn helaas nog niet afgerond. Onder andere, de steeds veranderende contactpersonen bij de overheid, dossier en betalingen die zoekraken, het zijn allemaal zaken waarmee je te maken krijgt in dit soort trajecten. Veel geduld, volhouden en goede contacten her en der zijn onontbeerlijk in deze.

Financieel gezien wisten we, in de loop en aan het eind van 2015 al wel hoe we er voor stonden. Maar dit wordt natuurlijk pas echt bevestigd in de jaarcijfers over 2015. We hebben over 2015 een goed resultaat kunnen behalen, al werd dit natuurlijk voornamelijk bepaald, doordat er een groot deel van het jaar maar 2 predikanten voor de VPG actief waren. De inkomsten vanuit de kerkelijke bijdrage zijn over 2015 behoorlijk gedaald, wat zeker zorgelijk te noemen is. Gelukkig zijn de inkomsten vanuit de begraafplaatsen, na een forse daling in 2014, weer wat gestegen. Al zit ook hier nog een behoorlijk (negatief) verschil met 2013. Het goede resultaat over 2015 hebben we dan ook grotendeels te danken, aan een (tijdelijke) daling in de kosten.

Financieel gezien zal het weer actief hebben, van vier predikanten binnen de VPG, een behoorlijke impact hebben. De tijdelijke daling van de kosten, waarvan we in 2015 hebben kunnen profiteren, zullen we over 2016 niet terug zien. Dat betekent dat de inkomsten, o.a. middels uw kerkelijk bijdrage aan de KV in 2016, weer zullen moeten stijgen. Vandaar dat ik extra uw aandacht wil vestigen op uw kerkelijk bijdrage aan de KV, middels de collecte en de vrijwillige bijdrage. Maar niet te vergeten natuurlijk ook de financiële verplichtingen ten aanzien van de begraafplaatsen.

Vervolgens wil ik afsluiten met de vraag aan u: geeft u om uw kerk?

Olaf Mulder, Voorzitter Kerkvoogdij VPG

Diakonie

Helpen waar geen helper is



Voorzitter a.i.:
 Lilian Felicia tel: 767 5748
Secretaris:
 Rianne Plaisier tel: 522 0030
Penningmeester:
 1. Anna Petrona tel: 540 0865
 2. Sylvian Busby tel: 511 8405

Overige leden: zie wijkberichten

Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

Op de derde zondag van juni wordt er tijdens de deurcollectes van onze drie kerken gecollecteerd voor een instelling. Op zondag 19 juni collecteren we voor het Obed Anthony Scholarship Fund. Onderstaand artikel van de hand van br. Dennis Martina legt uit wat de doelstelling van dit fonds is.

Obed Anthony Scholarship Fund

During the tenure of Rev. Neville Smith pastor of the United Protestant Church (1978-1988) the Obed Anthony Scholarship Fund was instituted.

This fund is to help all students starting with higher education with especially their initial cost of their studies.

Especially students starting their university or a higher vocational education are eligible to receive a contribution from this fund.

All children/ students of VPG members can make an appeal to receive a grant from this Fund.

Requests can be send to the board of the Ebenezer Church.

The Fund has made contributions to various students the last 30 years.

We have various examples of students that made use of this opportunity and later became prominent professionals on our island.

Dennis Martina.

Hartelijk dank

Aan alle gulle gevers. Ook gedurende de afgelopen maand hebben we weer veel kleren, serviesgoed, keukengerei, boeken, twee ijskasten, een elektrische stoof, een fiets en meer gekregen. Het meeste hiervan is reeds opgehaald of afgeleverd. U heeft met uw giften velen blij gemaakt.

Voor het ophalen en afleveren van grote artikelen, zoals meubels en witgoed, zouden we graag geholpen willen worden door iemand met een pickup of van waarin we deze artikelen kunnen vervoeren. Wie van u zou ons daarmee van dienst kunnen zijn?

U kunt zich opgeven bij ondergetekende.

Wees gezegend,
 Hanco de Lijster
 Tel. 510-4753

Centrale Kerkenraad

Preses: Ralph James	ralph.james.meo@gmail.com	523 9111
Scriba: Krijnie Wout-de Geus	krijniewout@hotmail.com	513 8909
Ebenezer Church: Desta Nisbeth	destanisbeth@yahoo.com	520 3015
Emmakerk: Farida Da Costa Gomez	faridadcgomez@hotmail.com	526 1566
Fortkerk: Roulerend		
Consistorie: Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	767 6920
Ministerie van predikanten: Leander Warren	LeanderWarren@yahoo.com	679 1992
Kerkvoogdij: Olaf Mulder	olafmulder@hotmail.com	516 4919
Diakonie: Bernita Lester	bernitalester03@gmail.com	868 8206

From our preses

Br. Ralph L. James

Unity in Diversity

During the past three weeks I attended Church Service in all of our three sister Churches. On Sunday May 8th 2016 I attended the Service at the Emma Church. The Service was dedicated to all Mothers, Grandmothers and other care takers of children. Bro D'Arcy Lopes brought a very inspiring Message in which he described the many virtues of a Mother. The Service took place in a very festive atmosphere with the Emma Youth displaying their God given talents through Song and Praise.

On Sunday May 15th 2016 I attended the Praise and Worship Service in the Ebenezer Church. The entire Service was conducted by the Youth, including the bringing of the Message, the reading of the various Bible Scriptures, the collection and the Blessing of the offering. The Message brought by one of the youngsters carried the title "Don't give up on God". As always the Service could be characterized as being very vibrant with a lot of Praise and Worship Songs.

On Sunday May 22nd 2016 I was present during the Church Service in the Fort Church. The Message was brought by Rev. Peter van Bruggen. In his Message he eluded to some rules which we do not always like to follow as they cause us a certain degree of discomfort. At the same time he referred to some countries around the world where certain laws make it very difficult to express ones Faith. Prior to the Youth Ancillary Service Rev. van Bruggen addressed the youth.

Reflecting on my attendance in the Church Service in our three Church Services to me once more confirms the Unity in Diversity within the United Protestant Church (UPC) of Curacao.

Building on the analogy as brought forward by Rev. van Bruggen on Sunday May 22nd 2016 in his address to the youth of the Fort Church, the UPC can be compared to a tree consisting of roots, a tree trunk and branches and leaves. The roots feed and nourish (The Word/ Scriptures) all the branches (Churches) and leaves (Members) equally. The tree trunk is Jesus Christ (Who is our one and only Savior and Lord).

We also read in John 15:4-6:

4Remain in Me, and I will remain in you. Just as no branch can bear fruit by itself unless it remains in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in Me. **5**I am the vine and you are the branches. The one who remains in Me, and I in him, will bear much fruit. For apart from Me you can do nothing. **6**If anyone does not remain in Me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are gathered up, thrown into the fire, and burned....

I am confident that as we follow Jesus Christ and continuously feed and nourish ourselves with His Word, as a Church and as members of the Protestant Community of Curacao, we will flourish and bloom.



Growing Together IN Christ

Message to our Youth

To our kids who have embarked upon the final stretch of this school year I say to you that there are many Scriptures in the Bible which could serve as a source of encouragement for you. For example in Jeremiah 29:11 we read: "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future". Proverbs 3:5-6 says: "Trust in the LORD with all your heart, and lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight."

Both of these Scriptures tell us that God is calling on you to trust Him, to maintain your Faith and that not only will He see you through every trial and tribulation in life, but He will also steer you through every tough test and exam. This means that you should not only be studying and reading your text books, but that you should also regularly infuse your mind with relevant Scriptures as a foundation for building your Faith.

Remember your mind is like a computer, what you put in, is what will come out. So ensure that your mind is fed not only with knowledge, but also with God's Word which enhances much needed Wisdom during your life. I wish all of you pupils and students all the best. May the good Lord bestow His Infinite Wisdom upon you all and may He guide your steps during the final weeks of this school year and beyond.

Father's Day

June 19th 2016 is Father's Day. We must be mindful that not all kids are raised in homes consisting of a father and a mother. Many families are led by one parent, often times a mother. In those cases these moms work very hard to give their children everything they need.

There is no denying that fathers are important, in the same way that every parent is important. If that parent is loving, supportive, and positively engaged with the child, the effect will have positive ripples for the rest of that child's life.

Can a child be successfully raised by a single parent or substitute parent? Of course, this is possible with enough love and support from that parent or substitute parent. What children really need to thrive is unconditional love.

An important task of a parent can be summed up in Proverbs 22:6: "Train up a child in the way he should go; even when he is old and he will not depart from it."

So as we celebrate Father's Day on Sunday June 19th 2016 let us not only salute Fathers but also all those single Moms and Substitute Parents who sacrifice much and deny themselves many opportunities in order to raise their children who have been entrusted in their care.

In closing. To all of my Brothers and Sisters in Christ I say may God continue to watch over and protect you and your love ones.

Be Blessed.

Bro. Ralph L. James

Jeugd

De Jeugdraad

Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
tel: 674 0111

Adres: Seroe Bottelier 29
mariellevanwaardenberg@gmail.com

Farida Da Costa Gomez tel: 526 1566

faridadcomez@hotmail.com

Ludmilla Sampson tel: 527 1566

lsampson5719@gmail.com

Wilma Kwintenberg tel: 518 0205

wilmakwintenberg@gmail.com

Nieuws van de Jeugdpredikant

Inmiddels hebben we onze draai gevonden aan de Seru Bottelier. Het is een fijn huis met een mooi uitzicht en lekker centraal gelegen in Willemstad. De eerste week dat we er zaten schrokken we wel van het stof, moeten we nu iedere dag gaan poetsen? Gelukkig was het tijdelijk en hoorden we van anderen dat ze er ook veel last van hadden, het ligt dus niet aan de locatie.

De Jeugdraad is goed bezig! De Baaidag van 25 april jongstleden was een succes. Met ruim 50 kinderen zijn we in een bus van de Isla vertrokken vanaf Ebenezerchurch naar Daabooi. 's Ochtends hebben we gehoord over Jozef, wat een bijzondere dromen heeft hij gehad! Dromen dat je koning wordt, dat willen we allemaal wel, toch? We hebben over onze eigen dromen gesproken en na de heerlijke lunch van tante Farida hebben we gezwommen en geknutseld. Aan het einde van de middag stond een lekkere barbecue voor ons klaar in de Emmakerk. Bij deze wil ik iedereen bedanken die op deze dag heeft meegewerkt om de kinderen een fijne dag te kunnen bezorgen. Masha, masha dank!

Nu zijn we druk doende om de VPG-jeugddienst van 12 juni in de Emmakerk voor te bereiden. We zijn al een keer bij elkaar geweest om over een thema te brainstormen en we kunnen alvast verklappen dat het thema over internet, mobieltjes en sociale media zal gaan. Het thema moet nog verder worden uitgewerkt, maar we hebben als voorlopige werktitel gekozen: 'God is always online.' Noteer deze datum dus in je agenda en schrijf dan maar gelijk de andere data op waarop we bij elkaar komen om de jeugddienst voor te bereiden: woensdag 25 mei, 1 juni en 8 juni, om 18:30 uur in Ebenezerchurch. Op zaterdag 11 juni houden we dan de generale repetitie in de Emmakerk. Van harte welkom, neem gerust vrienden en vriendinnen mee.

Inmiddels zijn de inschrijfformulieren voor Church Camp ook de deur uitgegaan. Donderdag 14 juli tot en met zondag 17 juli zullen we met zijn allen gaan kamperen in Brakkeput. We gaan luisteren naar verhalen uit de Bijbel en we zijn actief bezig met sport, spel, zwemmen. Zoals gebruikelijk zal Church Camp worden afgesloten met een gezamenlijke viering op zondag 17 juli. Wil je mee? Geef het door aan tante Farida, tante Milla en tante Wilma.

Op 21 en 22 mei was ik op het jeugdweekend van de Emmakerk in Lagun. Met dertien kinderen hebben we nagedacht over het thema: Samen Aktief Geloven. De kinderen hebben op zondag in de dienst mooie presentaties gegeven over het thema. Geloven doen we samen, we leren geloven van onze ouders, familie, juffen, meesters, de dominee, zoveel mensen! Dat werd zichtbaar gemaakt in de 'geloofstamboom' die we hebben gemaakt. Geloven is ook actief zijn, samen bidden en in de bijbel lezen en soms is geloven ook moeilijk, dan is het hard werken. De woorden in de bijbel, de woorden van Jezus, we horen ze en we kennen ze, maar om altijd 'goed' te zijn en te doen, dat is soms zoeken. Zoals je naar een schat moet zoeken, zo moet je altijd weer zoeken hoe je de woorden van God en Jezus toe laat in je hart.

Op 5 juni is er een School-Kerk-Gezinsdienst van het Dr. Albert Schweitzer Funderend Onderwijs in de Fortkerk. Het belooft een mooie dienst te worden, waarin het thema 'goedheid' centraal zal staan. Van harte welkom, om 09:30 uur!

Op het moment dat ik dit schrijf is het net Pinksteren geweest, het feest van de Geest. Op internet kwam ik een mooi gedicht tegen over de Heilige Geest, dat wil ik graag aan u, aan jullie doorgeven.

Blessed greetings,

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

Ik geef je mijn Geest

Ik geef je mijn vrede, Ik reik jou mijn hand.
Ik geef je mijn sterkte. Door mij houd je stand.
Ik geef je genade, een teken van trouw.
Ik ben als vader en moeder, Ik ben er voor jou.

Ik geef je mijn blijdschap. Ik geef je mijn kracht.
Ik geef je mijn uitzicht, het licht in de nacht.
Ik geef je mijn warmte, een vuur in de kou.
Ik geef je mijn liefde. Ik ben er voor jou.

Ik geef je mijn toekomst, ik geef je mijn troost.
Want ik zal beschermen wat zwak is en broos.
Ik geef je mijn stilte die nooit benauwt.
In mij mag je rusten. Ik ben er voor jou.

Ik geef je mijn vriendschap. Een arm om je heen.
Ik geef je mijn woord, je bent nooit meer alleen.
Ik geef je mijn leven omdat ik van je hou.
Ik geef je mijn Geest, want ik ben er voor jou.

Al je vragen en zorgen vinden rust in mij.
Dus wees maar geborgen, ik sta aan je zij.
Ik heb alles gegeven, wat jij niet verdient.
Ik wil in jou leven want Ik ben jouw vriend.

Dit gedicht is geïnspireerd door Johannes 14, waar Jezus spreekt over de Heilige Geest, het is geschreven door Ronald Lammers



God
is
niet
dood

Hij heeft alleen
de Geest gegeven

Visje

VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie



Pianist / organist Gevraagd

Bent u pianist...., organist?
Wilt u misschien het koor Forti Kantando begeleiden?
De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk.
Bel voor meer informatie naar:
Tel: 737 5642 of 520 3015

Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?

De diakonie kent mensen die dit goed kunnen gebruiken.
E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com
Tel: 510-4753

Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2015 over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar en uw naam of betaal contant op het kerkelijk bureau.



Verkoop en verhuur van chalets



BEN'S DREAM
de Rimboe
Recreatiepark Ben's dream de Rimboe ligt midden in de Veluwe bossen. Goed uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland. Wel eens gedacht aan een eigen chalet of tweede huis met koop- of huurgrond?

Ben en Mia Oppelaar
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl



Verkoop

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop-, trouw- of belijdenisgeschenk. Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afdruk van grotere aantallen met uw eigen tekst op de achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.

Cadeaupakketjes Fortkerk, Levend Monument

- * Lepeltjes, pennen, koelkastmagneten, ansichtkaarten, tegeltjes, borduurpakket Fortkerk en Handelskade
- * Boek Tussen Dood en Recht; Els Langenfeld
- * Naïeve tekening Fortkerk van Fred Breebaart
- * Drijfhoutmagneet met Fortkerk
- * aquarel Fortkerk Nel-An van Eenennaam, verschillende maten

Met Elkaar



Aanbod

MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeenteopbouw.

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

Deze ruimte is beschikbaar

Wiskundebijles

Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights. Nadere informatie en voorwaarden: Friedeman Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163

Pancakes@sunset

Kom bij ons thuis op de porch, met prachtig uitzicht op zee, genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsondergang. 4-8 personen, u kunt zich ook individueel opgeven. De eerste vrijdag van de maand van 17.30-20.00 uur. Rif St. Marie.

F 15,- plus F 5,- materiaalkosten p.p. Esther en Pieter-Jan van Roon
Email: esthervanroon.spoorbuurt@gmail.com 8649944 / 5192697



Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar.

Deze aanbieding is weer gestart !

Op een zaterdagochtend komen we bijeen: samen 'zitten' - wie weet 'ontdekken' van iets waarvan je je niet zo bewust bent. Het uitwisselen van gedachten; stilte-momenten; oefening 'volledige ontspanning'. Op papier of op een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je ervaring. Tijd: 8.30 - 11.30 uur. Enkele mensen hebben zich al aangemeld; er is nog genoeg ruimte voor nieuwe deelnemers!

De exacte datum wordt gekozen n.a.v. de voorkeursdatum van de deelnemers. De bijdrage voor wijkfonds van de Fortkerk is pp F 25,-
Voor opgave en meer informatie: Maria Muller, tel.: 737 8323 / 513 9631
e-mail: mariamullerdid@gmail.com

De Diaconie

heeft een antieke Westfaalse kast uit het jaar 1900 gedoneerd gekregen van 2 meter hoog, 2 meter breed en 60cm diep. De waarde van de kast is getaxeerd op NAf 5.500,00. Wij willen de kast verkopen tegen een redelijk bod en de opbrengst gebruiken voor de aanschaf van voedselpakketten voor de minderbedeelden. We denken aan een bedrag tussen de 1.000 en 1.500 gulden.

Geïnteresseerden kunnen bellen naar Hanco de Lijster
Tel. 510-4753.

