

VPG

Nieuws-News-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Religion meets science in forum at World Council of Churches

09 August 2017

A delegation that included Msgr Marcelo Sánchez Sorondo, chancellor of the Pontifical Academies of Sciences and Social Sciences, physicists from the research institute CERN, and theologians visited the World Council of Churches (WCC) in Geneva in late July for a lively discussion on climate change and its inextricable ties to justice.

In an interview with WCC Communication, Sorondo said climate change is caused by human activity, particularly fossil fuels. "Climate change has a stronger impact on the most vulnerable countries and people," he said. "The role of world leaders today, religious and lay persons, in all different levels of our societies, is to have a clearer conscience about their responsibility for the global situation."



Religion has the biblical mandate that humankind has the custody of creation, he continued. "But the ones who know better the current conditions of creation are not the religious ones, but the scientific community," he said. "They have the instruments that allows us to see the real situation of creation."

This, in turn, leads religion to take a moral stand towards creation, he said: "Scientists realized that they cannot reach out to people without help from religion. Science used to look at religion as traditional knowledge, but it slowly realized that religion has deep intuitions, which are also knowledge."

Sorondo also spoke of human trafficking as a modern form of slavery, and urged a renewed commitment to eradicate it.

An Argentinian, Sorondo has been an outspoken advocate for walking a path of eco-justice as a way toward the United Nations Sustainable Development Goals. He has also spoken strongly against human trafficking, and visited Baton Rouge, Louisiana (USA) in May to dedicate a shelter - one of the first of its kind - for young victims of human trafficking.

At the WCC forum, the group also addressed climate change on a personal level, noting the complexity of being a person of faith and a scientist. Particle physicist Ugo Amaldi, director of the TERA Foundation, identified himself as a scientist who believes that the universe has been made by a loving God.

"When you are a scientist who is a believer, how can you reconcile

these two points?" he asked. "That takes time and effort - and this is the totality of being."

WCC representatives offered a description of their work related to justice, sustainability and climate change. The group also shared prayers and lunch, hosted by Forum Engelberg, together, continuing to build on thoughts that emerged during the forum.

A special interview covering the intersection of science and religion will be published by WCC Communication in late September.

Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)

September 2017

1
Hoofdartikel
 Religion meets science in forum at WCC

2
Meditatie
 Redactioneel

3-5
Bijbelleesrooster
 Kerkdiensten
 De kerken en de sekten

6-11
Berichten: uit de wijken
 Wereldraad van Kerken
 Presbyterian Women

12-13
Diaconie
 Jeugd

14-15
Centrale Kerkenraad
 Jaarprogramma Emmakerk
 Foto's Ebenezer Church

16
VoorElkaar en
 MetElkaar

“Het belang van goede werken”

Meditatie over Jacobus 2:26

Br. Hanco de Lijster

In Jacobus 2:26 staat: “Zoals het lichaam dood is zonder ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.” De Jacobusbrief gaat over het belang van goede werken. Waarom, mogen we ons afvragen, heeft Jacobus daar een brief over geschreven? Is het dan toch niet Sola Fide, alleen door geloof dat we behouden en gerechtvaardigd zijn?

Laat mij een andere vraag stellen. Geloof u dat u gerechtvaardigd bent en het eeuwige leven heeft? Als uw antwoord ja is, vraag ik u: hoe weet u dat zo zeker?

Een aantal jaren geleden heb ik een gesprek gehad met iemand die volgens eigen zeggen gelovig was, maar vrijwel nooit naar de kerk ging en niet echt intensief met het geloof bezig was. Op mijn vraag waarom niet, antwoordde deze persoon: “Ik heb Jezus aangenomen als mijn Redder en daardoor heb ik genade van God gekregen, dat is een cadeau, ik hoef verder niets te doen, mijn geloof in Jezus is voldoende, als ik zondig dan wordt mij dat vergeven.” Ik heb proberen uit te leggen dat oprecht geloof zich weerspiegelt in iemands levenshouding en werken. Helaas vond ik geen begrip.

Helaas vond ik geen begrip. Helaas, want hoewel het waar is wat deze persoon zei, is het bij veel “christenen” niet te merken aan hun levenshouding en doen en laten. Met het aannemen van Jezus als jouw Redder, word je wedergeboren, dan ben je een nieuw mens geworden. Op dat moment is de Heilige Geest in je gekomen en heb je ook de vrucht van de Geest ontvangen. De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit zijn geestelijke karaktertrekken van een christen, die herkenbaar zijn in de levenshouding en de werken van een christen. God komt op de eerste plaats in het leven van een christen.

En als de levenshouding en de werken van een mens niet een gevolg zijn van zijn/haar geloof, of anders gezegd niet overeenkomen met het geloof, dan is dat een bewijs dat dit geloof niet oprecht en levend is. Dit bedoelde Jacobus. Als het oprechte geloof niet herkenbaar is in werken die met het oprechte geloof in overeenstemming zijn, dan is de belijdenis in Christus te geloven een dood lichaam waarvan de geest het verlaten heeft.

Derek Prince zegt in zijn boek “De pijlers van het christelijk geloof”: *“Iedere handeling van het lichaam van een mens is een uitdrukking van zijn geest, die in hem woont. Zo wordt het bestaan en de aard van de geest in de mens, hoewel onzichtbaar, heel duidelijk openbaar door het gedrag en de handelingen van zijn lichaam. Wanneer de geest uiteindelijk het lichaam van de mens verlaat, dan staakt het lichaam alle activiteit en wordt het levenloos. Deze levenloze passiviteit van het lichaam geeft aan dat de geest niet langer in hem is. Zo is het ook met de geest des geloofs in de waarachtige christen. Deze geest des geloofs is levend en actief. Hij brengt vanuit de hemel het waarachtige leven van God zelf naar ons toe om, in Christus, in het hart van de gelovige te wonen.”*

De boodschap van Jacobus is: “Geloof is niet gebaseerd op werken, maar onze werken zijn het gevolg van ons geloof, of van ons ongeloof. Of anders gezegd; wat we geloven is niet gebaseerd op wat we doen, maar wat we doen is het gevolg van wat we geloven, of wat we niet geloven.

Dit geldt reeds vanaf het begin toen God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genesis 5:24 luidt: “En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.” en Genesis 6:8 en 9b: “Maar Noach vond genade in de ogen des Heren” en “Noach wandelde met God.”

Wandelen met God wil zeggen: geloven in God en als gevolg van dat geloof zijn wil doen.

Ook van Abraham is bekend dat hij standvastig in God geloofde. Door zijn geloof was hij God gehoorzaam. Hij gaf zelfs gehoor aan de opdracht van God om zijn zoon Izaäk te offeren. Gelukkig greep God tijdig in. Zelfs Rachab de hoer, over wie we lezen in het Jozua hoofdstuk 2. Door haar geloof in Israëls God, dat tot uitdrukking kwam in het helpen en redden van de twee verkenners, werd zij en haar familie gered.

Als u Jezus heeft aangenomen als uw Redder en uw werken komen overeen met een oprecht geloof in Hem, en de vrucht van de Geest is herkenbaar in uw levenshouding, dan mag u er zeker van zijn dat u wedergeboren bent. U bent gerechtvaardigd en heeft reeds nu het eeuwige leven.

Amen!



Het nieuwe Jerusalem

Redactioneel

Vóór u ligt het eerste nummer van het nieuwe kerkelijke seizoen. U wordt weer ingelicht over het kerkelijk reilen en zeilen. U vindt o.a. de wijkberichten, het preekrooster, het collecterooster en andere roosters. U vindt een bericht van de diaconie en de Centrale Kerkenraad.

Daarnaast treft u een aantal artikelen aan vanuit de Wereldraad van Kerken: over de verhouding geloof-wetenschap, over ecologische rechtvaardigheid en vrede in Latijns-Amerika en over de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, die zich bezint over de veranderde omstandigheden in het land sinds de afschaffing van de apartheid. Het artikel “Religion meets science” is het hoofdartikel. Verder is er nog een verklaring van de vrouwenbeweging van de Presbyteriaanse Kerk in Amerika over de gebeurtenissen in Charlottesville. Het gaat hier over racisme. Het is een probleem waar elk land mee worstelt.

De meditatie is van de hand van van br. Hanco de Lijster. Deze laatste is in april j.l. bevestigd als ouderling met het oog op zijn hulppredikerschap. Hij heeft toegezegd af en toe iets te willen schrijven voor ons kerkblad, hetzij een hoofdartikel, hetzij een meditatie. Daarvoor danken we hem.

Ik wens u veel leesplezier.

Vriendelijke groeten, namens de redactie,
Ds. Hans Végh.



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAf 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about NAf 2,000.00 per month. If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending a mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collectes bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.

De diakonie helpt degenen die geen helper hebben. Op de eerste zondag van de maand is de uitgangscollecte altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd voor de Stichting Behoud Fortkerk.

Eén keer per maand voor een andere instelling of doel:

Zondag 24 september 2017 Raad van Kerken

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curacao.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. Hans Végh (voorzitter)
Ludmilla Sampson
Lorna ten Holt-Kirchner
Vacatures

Opmaak:

Klaas Dekker en Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij 'De Stad' NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 900 drukexemplaren zwart-wit.
Ruim 185 email-exemplaren

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, als docx document, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar vpgnews@gmail.com



De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk woensdagmorgen

20 sep 2017, 12.00 uur
Verschijningsdatum:
zondag 1 oktober 2017

Bijbelleesrooster

Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

September 2017

zo. 3	Exodus / Éksodo / Exodus	2:11-25
ma. 4	Exodus / Éksodo / Exodus	3:1-17
di. 5	Exodus / Éksodo / Exodus	12:1-14
wo. 6	Psalmen / Salmonan / Psalms	119:145-160
do. 7	Psalmen / Salmonan / Psalms	119:161-176
vr. 8	Romeinen / Romanonan / Romans	13:1-14
za. 9	Matteüs / Mateo / Matthew	18:1-14
zo. 10	Matteüs / Mateo / Matthew	18:15-35
ma. 11	Exodus / Éksodo / Exodus	12:15-28
di. 12	Exodus / Éksodo / Exodus	12:29-51
wo. 13	Exodus / Éksodo / Exodus	13:1-22
do. 14	Johannes / Huan / John	12:27-41
vr. 15	Psalmen / Salmonan / Psalms	113:1-114:8
za. 16	Romeinen / Romanonan / Romans	14:1-23
zo. 17	Exodus / Éksodo / Exodus	14:1-18
ma. 18	Exodus / Éksodo / Exodus	14:19-15:5
di. 19	Exodus / Éksodo / Exodus	15:6-27
wo. 20	Exodus / Éksodo / Exodus	16:1-16
do. 21	Matteüs / Mateo / Matthew	9:1-13
vr. 22	Matteüs / Mateo / Matthew	19:1-15
za. 23	Matteüs / Mateo / Matthew	19:16-30
zo. 24	Matteüs / Mateo / Matthew	20:1-16
ma. 25	Exodus / Éksodo / Exodus	16:17-36
di. 26	Filipenzen / Filipensenan / Philippians	1:1-14
wo. 27	Filipenzen / Filipensenan / Philippians	1:15-30
do. 28	Filipenzen / Filipensenan / Philippians	2:12-30
vr. 29	Daniel / Daniel / Daniel	10:4-11:2a
za. 30	Daniel / Daniel / Daniel	12:1-13

Oktober 2017

zo. 1	Matteüs / Mateo / Matthew	21:18-32
ma. 2	Exodus / Éksodo / Exodus	18:1-27
di. 3	Exodus / Éksodo / Exodus	20:1-17
wo. 4	Filipenzen / Filipensenan / Philippians	3:1-11
do. 5	Filipenzen / Filipensenan / Philippians	3:12-4:1
vr. 6	Psalmen / Salmonan / Psalms	19:1-14
za. 7	Psalmen / Salmonan / Psalms	80:1-19
zo. 8	Matteüs / Mateo / Matthew	21:33-46
ma. 9	Filipenzen / Filipensenan / Philippians	4:2-23
di. 10	Exodus / Éksodo / Exodus	32:1-18
wo. 11	Exodus / Éksodo / Exodus	32:19-35
do. 12	Psalmen / Salmonan / Psalms	106:1-23
vr. 13	Psalmen / Salmonan / Psalms	106:24-48
za. 14	Jesaja / Isaías / Isaiah	25:1-9
zo. 15	Matteüs / Mateo / Matthew	22:1-14
ma. 16	Exodus / Éksodo / Exodus	33:1-23
di. 17	2 Timoteus / Timoteo / Timothy	4:9-18



Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50 woorden is NAf 15,00 per maand.

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: info@vpg-curacao.com
Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive the Holy Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



EbenezerChurch

Oranjestraat 111
03-09 Rev. L Warren (HC)
10-07 Lp. Bro. H. de Lijster
17-07 New Generation & Watermelon groups
24-07 Rev. L Warren

01-10 Rev. L Warren (H.C.)



Fortkerk

Fort Amsterdam

03-09 Lp. Zr. Y. Isidora-Gumbs
10-09 ds. M. Berends-van Waardenberg
17-09 ds. R. van Buiren
24-09 ds. P. van Bruggen

01-10 ds. P. van Bruggen (H.A.)



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

03-07 ds. H. Végh.
10-07 ds. H. Végh
17-07 ds. H. Végh
24-07 Lp. Zr. Y. Isidora-Gumbs

01-10 ds. H. Végh (H.A.)



Radio Semiya 98,5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org

02-09 ds. Hans Végh
09-09 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
16-09 Rev. Leander Warren
23-09 ds. Peter van Bruggen
30-09 ds. Hans Végh
07-10 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg

Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?

De kerken en de sekten

Ds. Jan Jonkman, Em.

Inleiding

In een kleine gemeenschap als hier op Curaçao en op de eilanden van de vroegere Nederlandse Antillen zijn vele religieuze groeperingen in de afgelopen jaren als paddestoelen uit de grond gerezen. Natuurlijk is dit geen unicum, maar een gevolg van wereldwijde- vooral in de Westerse wereld- binnengestroomde invloeden, met name uit de Verenigde Staten en Nederland (Europa). Op Bonaire, Curaçao en Aruba, om bij de Benedenwindse eilanden te blijven, vinden religieuze invloeden een goede voedingsbodem vanwege de ook hier heersende economische en sociale onzekerheid. De mens zoekt houvast. Jammergenoeg hebben de gevestigde kerken in het verleden verzuimd en achterwege gelaten om hier de Evangelische boodschap van Gods bevrijding te verkondigen, voor te leven en door te geven, tenminste, zo denk ik hierover. De zoekende mens werd niet naar Jezus gebracht, hem werd geen –levend- brood gegeven om te leven, maar vaak alleen tradities, regels en weinig persoonlijke aandacht. De weerklank van God, de Schepper en Behouder, God, de Verlosser in Jezus, de Redder en God als de Geestelijke mediator raakte het hart van de zoekende mens niet.

Onderstaand essay is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen in de wereld van kerken en sekten.

Reden voor het schrijven van dit artikel is het verschrikkelijke moedwillig vermengen van Gods Geest met de emotionele en hysterische en seksuele uitingen/uitpattingen van de eigen, vaak vuile zondige menselijke geest (*Zie de veroordeling van een 'pastor' van een extreme Pinksterbeweging door de Rechter in Eerste Aanleg!*) Door het gebrek van Gods transparante aanwezigheid plaatste de mens zich religieus door macht in het eigen middelpunt.

De geschiedenis van de sekten is even oud als die der Kerken. Ze begon reeds in de Apostolische tijd; Paulus klaagde al over de afscheidingen in de Gemeenten. (1 Kor. 1:10 en volgende verzen). De beide Timotheüsbriefen en de Titusbrief (1 Tim. 1: 3-11; 4:1-11; 6: 3-10; 2 Tim. 2: 14-18 en Titus 1: 10-16) reageren scherp tegen Joods-Gnostische dwaalleren. In de 2e Petrusbrief lezen we over 'verderfelijke sekten', die de Heer Jezus Christus verloochenen als de verlichaamde Zoon van God. (2:1). En zo is het de hele kerkgeschiedenis doorgegaan.

Eén ding moeten we wel voor ogen houden, we praten over **sekten** en over **afscheidingen**. Het woord *sekte* is een hard woord en betekent: 'afsnijden'. Een andere, veel positievere variant is: 'afschieden'. Christenen, die zich afgescheiden hebben, hebben de kerk niet in de steek gelaten en zijn ook niet afgesneden, maar zijn een soort protestgroep of aanvullende groepering binnen het kerkelijk gebeuren geworden. Voor en na de twintigste eeuw staken drie- sektarische protestbewegingen de kop op:

- A. De perfectionistische gemeenten,
- B. De Pinksteraanhangen,
- C. De Apocalyptische volgelingen.

De perfectionistische gemeentestructuren vinden we vooral in bijna spartaans streng doorgevoerde leefregels in die gemeenten.

De Pinksteraanhangen wilden en willen juist tegenhangers zijn van de vaak starre en niet altijd aanspreekbare godsdienstoefening binnen de gevestigde kerken en zij beroepen zich op, in mijn mening uit het verband gehaalde uitspraken van de apostel Paulus in diens brief aan de Corinthiërs

De derde aanhaling vinden wij in de 'apocalyptische stromingen', die wij in verschillende kerken terugvinden. Apocalypse betekent: "De onthullingen van de geheimenissen der eindtijd". Deze beweging richt zich met name op het eind der tijden en de oordelen Gods over de wereld.

De twee wereldoorlogen gaven deze bewegingen een enorme groei-kracht, door de toenemende onzekerheid en angst onder de mensen.

Alhoewel ook het sektendom een fenomeen is onder de niet Christelijke kerken, zal ik het met name hebben over 'de Christelijke Kerken en de Sekten'. Bij het begrip "Kerk" moeten we ook differentiëren en wel zien we drie confessies:

1. De Katholieke kerk
2. De Orthodoxe kerk
3. De Protestantse kerken.

Kenmerken van afscheidingen en sekten

Bij de Katholieke kerk gaat het meestal om het bestrijden van de hoogste hiërarchie, de Paus en diens onfeilbaarheid.

In de Orthodoxe kerken met hun 'eeuwig bestaande Liturgie' zien we de strijd juist tegen de starheid van de eeuwige Liturgie.

In de Protestantse Kerken is het beeld niet zo overzichtelijk. De Protestantse afscheidingen, sekten zijn niet te tellen. Hun leervormen, Gemeentevormen en Kultusvormen laten een enorme variëteit zien, die nauwelijks op papier is te brengen.

In dit artikel zal ik de afscheidings-elementen en de sektarische elementen belichten als herkenningstekenen binnen en buiten het Protestantse kerkelijk gebeuren.

Het NEEN tegenover de Protestantse kerken richt zich niet tegen de Hervorming, maar tegen de starheid van dogma's, leerstellingen, hiërarchie, lauheid binnen de Reformatorische kerken die de mensen moeten binden aan de kerken. Tevens vormen de Protestantse kerken geen organisatorische en hiërarchische eenheid, dus is het gemakkelijk je af te scheiden of zelfs af te snijden (sekte). Het gevolg is dat de ontkerkelijkinggraad hoog is met name in Nederland. DE vraag luidt: 'Wat bleef er over van de heroïsche strijd der Reformatoren tegen de wantoestanden in de Katholieke kerk uit de Middeleeuwen?'

Geen wonder dat een theoloog eens heeft gezegd: *De sekten zijn de insekten op de rotte plekken van de kerk!*

Alvorens nu over te gaan tot de vraag: *Wat de sekten onderscheiden van de kerken?* Gaan we eerst aantonen wat de Protestantse kerken verenigt.

De eenheid der Reformatorische kerken berust daarin dat zij als eenstemmig getuigenis der Heilige Schrift een gemeenschappelijk antwoord hebben op de vraag naar het heil, de verlossing door Jezus Christus. We luisteren naar de Reformator, dr. M. Luther, die worstelde met de vraag: *Hoe krijg ik een genadige God?* En Luther brak door met zijn fundamentele thesen: **Genade alleen, Geloof alleen, De Bijbel alleen en Christus alleen.** Deze geloofsuitspraken snijden elke weg af van menselijke medewerking om een genadige God te verkrijgen; niet door sacramenten, niet door priesterlijke interventies, niet door goede werken. Geen mens, geen kerk kan het heil bewerken. Het heil, de verlossing is uitsluitend Gods werk door Jezus Christus onze Heer en zodoende SOLA GRATIA= alleen door genade ben ik een kind van God. Het ligt aan de menselijke beslissing om deze sola gratia in gehoorzaamheid te aanvaarden, of in ongehoorzaamheid af te wijzen. De Bijbel spreekt over de rechtvaardiging door het geloof. Het sektarische element sluip nu echter als de slang in het paradijs door de kerken en door afgescheiden religieuze groeperingen.

Ik zal drie (3) kenmerken opnoemen van sektarische elementen:

1. *Samen met de bijbel is er een menselijke autoriteit. Alleen de oprichter, of de voorganger van zo'n groepering of kerk is bevoegd uit te leggen wat de 'gelovigen' moeten en mogen geloven. Zodoende wordt de groepering of kerk exclusief gemaakt, d.w.z. alleen bij hen ben je een echte christen, wie niet bij hen behoort, wie niet gelooft, bidt, getuigt, leeft als de oprichter of voorganger sluit zich buiten de kring van 'echte christenen'.*

Vervolg op pagina 14

Ebenezer Church



Ebenezer Church
Wijk I Phone: 465 3121

Minister
Rev. L. Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:
Bro. D. Lopes 465 3207 res
Sis. Y. Isidora 767 3769 res

Local Board Team

Elders:
Bro. D. Nisbeth 520 3015
(Chair)
Bro. D. Martina 733 1628
563 0557
Sis. K. Martina 512 4867
Bro. F. James, kv 767 9068 res
Sis. M. Mathew 737 0661
(Secretary)

Deacons:
Bro. A. Fernandes 524 7036
Sis. A. de Riggs 666 6004
461 0949 res
Sis. S. Busby 511 8405
Sexton
Sr. S. Gomez 461 2950 res
514 6968

Ebenezer Community News and Church Activities

Bro. Dennis Martina

Church bazaar and board retreat

On Saturday July 1st, we held our annual Ebenezer's Bazaar & food sale. The Dradu with fried rice or tutu was sold out. Also almost all bazaar items were sold. We take this opportunity to thank all that in one way or the other cooperated with this fundraising activity and fellowship to make it a success. Te otro aña atrobe! Our next fundraising event will be a mega gospel concert with a special guest. This event will take place end of October. More information will follow in due course.

Friendship service

On July 23rd the Friendship worship service was conducted by Sis Sylvian Pinedo. Her message "God is Always on time" touched us all. We must have faith and trust in God. He will answer our prayers in his time. Always count your Blessings. Thank you Sis Sylvian for this reminder.

Vacation Bible School

The vacation Bible school was held from the 10 to 14 July. The theme was: Stop & Go. Based on the story of Jonah and the whale, 49 children of ages 3 to 12 participated. 7 leaders divided the children in 4 groups according to their age. The children after listening to the story of Jonah made paintings of the story. They worked 3 days on this project. The other 2 days they visited the Maritime Museum and did a harbor trip in the Schottegat, they also visited "7 Boka". The children enjoyed this week and our thanks to all leaders.

Miss Lee Foundation

The activities of the Miss Lee Foundation resumed in the middle of August. The after school classes and music lessons will begin in September. We trust we can get young leaders to help with the outreach work of the foundation. The other activities will continue. As usual: Computer classes, Cooking classes, Sewing classes, Watermelon Bible school on Saturdays. For more information call Sis Carla at 518-5468 or Sis Farida at 526-1566.

Celebration 80th birthday of Bro. Desta Nisbeth

On August 11th Bro. Desta Nisbeth celebrated his 80th Birthday. As he was on a well deserved vacation this was celebrated by the Ebenezer on August 20th during the youth service. Words of congratulations and appreciation were expressed on behalf of the Ebenezer Men's Fellowship by the president Bro. Ralph James and by our pastor Rev Leander Warren. The Watermelon Bible Club, the worship team and a combined choir of the Ebenezer Women's group, Men's Group and the Young Adults rendered some special dedications to Bro. Desta.

Bro. D. May the Lord continue to Bless you with many more years of good health, strength and dedication to those you love.

Welcome back.

After a well deserved vacation Rev and Mrs. Warren are back on the island and very active as usual.

In memoriam Sis Tromp

On August 7th 2017 we received a sad news of the passing of our faithful member Sis Gladys Alfrieda Tromp-Carty.

Sister Gladys was a member of the Ebenezer United Protestant Church for a long time. For some time she was unable to attend Church service due to her health condition, but lately up to the Sunday before her passing she attended Church services. Sis Gladys was known to be someone with a strong character, very good humor, love singing hymns and reading her Bible. She was caring, thoughtful, hard working, generous and compassionate, a highly disciplined woman of great strength, wisdom, love, honesty, and most important, a woman of God. A loving, tough but fair mother dedicated to her children and grandchildren. She was very dedicated to her Church. Sister Gladys was a member of the Ebenezer Women's Group and later the Victoria Club. We are very thankful for the contribution of sister Gladys as member of the Ebenezer Church.

Ebenezer Church Program September – October 2017

September

Sun. 3rd Worship Service of Holy Communion – 9:30 a.m.
Wed. 6th Bible Study & Prayer Meeting – 7:00 p.m.
Thu. 7th Soup Kitchen – 12:00 midday
Sun. 10th Worship Service of Praise led by Local Preacher H. de Lijster – 9:30 a.m.
Wed. 13th Bible Study & Prayer Meeting – 7:00 p.m.
Thu. 14th Soup Kitchen - 12:00 midday
Sat. 16th Church Board & Auxiliary Leaders Retreat – 10:00 a.m.
Sun. 17th Worship Service of Praise led by New Generation & Watermelon Groups – 9:30 a.m. & Women's Group Tree Event - 6:00 p.m.
Wed. 20th Bible Study & Prayer Meeting – 7:00 p.m.
Thu. 21st Soup Kitchen – 12:00 midday
Sun. 24th Worship Service of Prayer & Congregational Meeting - 9:30 a.m.

Wed. 27th Bible Study & Prayer Meeting – 7:00 a.m.
 Thu. 28th Soup Kitchen – 12:00 midday

October

Sun. 1st Worship Service of Holy Communion – 9:30 a.m.
 Wed. 4th Bible Study and Prayer Meeting – 7:00 p.m.
 Sun. 8th Worship Service of Praise led by Local Preacher Sis. Y. Isidora – 9:30 a.m.
 Tue. 10th Board Meeting – 7:00 p.m.
 Wed. 11th Bible Study & Prayer Meeting – 7:00 p.m.
 Thu. 12th Soup Kitchen – 12:00 midday
 Sun. 15th Worship Service of Praise led by Men's Fellowship & Soup Sale – 9:30 a.m.
 Sunday Schools Song Festival – 5:00 p.m.
 Tue. 17th Love Sharing with Senior Members of Church Community – 10:00 a.m.
 Wed. 18th Visit Sick & Shut-in Members and Bible Study & Prayer Meeting – 7:00 p.m.
 Thu. 19th Soup Kitchen – 12:00 midday
 Sat. 21st Theological Conversation – 6:00 p.m.
 Sun. 22nd Worship Service of Bible Study – 9:30 a.m.
 Wed. 25th Bible Study & Prayer Meeting – 7:00 p.m.
 Thu. 26th Soup Kitchen – 12:00 midday
 Sat. 28th Variety Concert – 8:00 p.m.
 Sun. 29th Friendship Worship Service led by Sis. M. van der Bunt – 9:30 a.m.
 Tue. 31st VPG Joint Worship Service for Reformation Day at Fortkerk - 7:00 p.m.

*Margarita Elisah Hodge
 The Miss Lee Foundation*



EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:

- Computer courses for children & adults
- After school classes (homework)
- Music classes for children - teens - adults
- Cooking classes
- Sewing classes
- Victoria Club meeting (60+)
- Watermelon Bible Club (children ages 4-12)
- Papiamentu classes

For more information:

Tel: 4615036/ 5185468/ 5261566
 Adres: Oranjestraat 111

In Memoriam Former Reverend Roger Snow

On July 15th 2017 we received sad news that the former Reverend Roger Snow passed away at his home in St. Maarten at the age of 83 years.

Former Reverend Snow joined the United Protestant Church of Curacao in 1972 and was assigned to the Ebenezer Church until 1978 after which he got involved in the media communication in Curacao before repatriating to St. Maarten in the mid 1980s.

For those of us of the Ebenezer Church who knew the deceased, he will be remembered as a Pastor who's interest was foremost in the concerns of the youth, the elderly during which time the Victoria Club, the brain child of both himself and his former wife Hanna was established.

The continuous upgrading of the Church building and the prayer meetings which he considered as the heart of the Church life also had his attention. During his tenure the Divi Divi Youth Centre was also completed and dedicated in 1973.

In 1976 Rev. Snow together with former Rev. Jan Jonkman organized the Pascon Youth conference in Bonaire. This was a conference for the youth of the former Netherlands Antilles. It was a huge conference. Many youngsters then have very fond memories of that conference.

He was someone who believed in unity and certainly in unity of the Churches. For that reason he was the one at the cradle of the unity of the Protestant Churches on Aruba, Bonaire and Curacao, the unity of the Churches in Curacao, the Curacao Council of Churches the unity of the Churches in the Caribbean and the Caribbean Conference of Churches (CCC).

He was one of the first representatives of the United Protestant Church of Curacao in the Caribbean Conference of Churches (CCC) having their offices located then at the residence of the Reverend at the Dr. Maalweg.

Rev. Snow believed in the ecumenism. God is there for everyone, for all of us. He was a very socially moved man, with steadfast and critical look at life. He was often asked what his opinion was about any misunderstanding in our society.

No wonder he soon became very much involved in the media communication in Curacao and later in St. Maarten as well.

His involvement in the Caribbean Conference of Churches (CCC) in the 1970s gave him the opportunity to live his vision, especially in the Christian Development Action Center in the Caribbean, namely in the CADEC-Christian Action for Development in the Caribbean.

He saw that the task of the United Protestant Church should not only be limited to one denomination, but more as part of a much larger whole, the Ecumenical Council of Churches in the Caribbean. The task of the Church in general can only lead to full perception of faith as the fight against inequality and poverty is actually dealt with together.

In one of his last remarks he confirmed that The Ebenezer Church had enriched his life greatly.

The United Protestant Church of Curacao in general and the Ebenezer community in particular are grateful and thankful for all the work the former Rev. Snow has done during his tenure and extends its condolences to his bereaved family.

May our Father in Heaven reward him for all the good he has accomplished for the Churches on our Caribbean Islands.

May his soul rest in Peace.
 Amen.

The Ebenezer United Protestant Church of Curacao.

Fortkerk



Fortkerk Wijk 2

Predikant:

Ds. P. van Bruggen
Charlottestraat 6-8
Tel: 462 5045
E-mail: vijfbruggen@hotmail.com

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen

Br. H. B. Beaujon 565 1574
Zr. M. Bakhuis 461 5013
Br. F. Hasselbaink 738 1725
Br. C. Renardus (kerkvoogd) 736 5391
524 6823

Diakenen

Zr. A. R.M. Petrona 540 0865
Zr. B. Strampel 747 6627

Diaken met

bijzondere opdracht:

Zr. José van Bruggen 462 5045

Kosteres

Zr. A.H. Palm 462 6873
696 6818

Wijknieuws Fortkerk

Van de Fortkerk is deze maand geen kopij binnen gekomen bij onze redactie.

Dutch Reformed Church looks to Africa after troubled past



08 August 2017

The Dutch Reformed Church (DRC) in South Africa is currently striving to revive and enhance its missional identity with its core aspect being a church for Africa, said DRC general secretary Dr Gustav Claassen.

He spoke at a meeting of the World Council of Churches (WCC) Commission on Faith and Order, held 15-22 June near Pretoria in South Africa and hosted by the DRC (in Afrikaans Nederduitse Gereformeerde Kerk, or NGK).

"As the church also celebrates 500 years since the Reformation, the DRC also deliberately works towards the rediscovery and enhancement of its Reformed identity in the context of modern-day southern Africa," said Claassen.

"It would like to be a church in Africa and for Africa, embracing diversity in the unity of the body of Christ," he said.

"After more than 350 years of existence, the DRC still confesses to be a Reformed church that adheres to the authority of scripture and that is missional in character in its Southern African context."

The meeting of the commission this year held a special significance. The DRC left the WCC in 1961 due to criticism for its role in supporting South Africa's apartheid policy, rejoined the WCC in 2016 and, this year, is hosting the Faith and Order meeting.

The commission is considered one of the most ecumenical bodies of the WCC with official representatives of churches belonging to the main historical streams of Christianity, including the Roman Catholic Church. It is a multilateral, global forum of ecumenical theology.

Striving for inclusion

During the apartheid era, the DRC had been criticised as it supported the racist policies of the governing National Party, driving out pastors who questioned that role such as Beyers Naudé who succeeded Archbishop Desmond Tutu as secretary general of the South African Council of Churches in 1985.

Another pastor who turned his back on the white DRC was Nico Smith who chose to serve a congregation and live in Mamelodi, a black suburb in Pretoria during troubled times in 1985.

Claassen explained, however, "From the late 1980s and early 1990s, and especially after the DRC confessed that its theological justification of and practical collaboration with the apartheid system was a sin, the drive to reunite at least the domestic churches has increased.

"However, the DRC continues to express its sincere eagerness to work towards greater visible unity, not only with the domestic sister churches, but also within the broader family," he said.

In traditional white congregations, the use of Afrikaans as the language used in the church might make it less appealing for the black community who speak other languages to join. Yet many members of mixed-race communities have no difficulty slotting in.

"The DRC also continues to strive to establish close partnerships and develop warm relationships as a step on the way of realising the ideal of unity," Claassen said.

"Apart from the many facets of DRC activities inside congregations, the DRC also tries to serve communities more broadly through community development programmes."

The DRC general secretary explained how the DRC is the oldest church in the family of Reformed churches and, in the past, it was referred to as the "mother church".

First Dutch in the Cape

The first Dutch settlers who arrived at the Cape in 1652 also brought a Reformed church with them, hence the name.

"Another distinct influence on the church was effected by the number of Scottish ministers arriving at the Cape from 1818. Especially the descendants of Rev. Andrew Murray who arrived in 1820, had a marked effect on the church," noted Claassen.

He spoke of the broader DRC family including Dutch Reformed Church in Africa (DRCA), the Uniting Reformed Church in Southern Africa (URCSA) and the Reformed Church in Africa (RCA).

It also includes different churches in, for example, Botswana, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Mozambique, Kenya, Nigeria, Namibia, Swaziland and Lesotho.

"It is, however, not possible, neither financially nor practically, that all the missionary activities and the facilities discussed above could be maintained by the 'mother church'," Claassen said.

After the British arrived in South Africa during the Great Trek that started in 1836, a large part of the white population moved into the interior of Southern Africa to settle in the regions that later became the Orange Free State, Natal and the Transvaal.

Many new congregations were established and the need for qualified ministers increased. This led to the establishment of the first theological seminary in 1859 in Stellenbosch. In 1917 a second training institution for ministers, the Faculty of Theology at the University of Pretoria, was established.

The third institution, the Faculty of Theology at the University of the Orange Free State (now the University of the Free State), was established in 1978.

During the apartheid era those universities for the most part only admitted white students, but they are now fully open institutions.

A colloquium took place on 16 June at the Faculty of Theology of the University of Pretoria, celebrating its 100th anniversary, and it has transformed from the apartheid days to now being an open and diverse institution with more than 60 percent black students, many from other African countries. The faculty is also engaged in interfaith work.

Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)

Latin American ecumenical gathering to focus on eco-justice and peace building

08 August 2017

More than 30 young adults coming from different countries in Latin America and the Caribbean will gather in Colombia to reflect and plan actions on eco-justice and peace building.

"Young people for Eco-Justice and Peace: The challenge that we accept" will be organized by the World Student Christian Federation in Latin America and the Caribbean (WSCF – LAC), a partner of the World Council of Churches (WCC), in Barranquilla, from 15-18 August.

The participants, who come from student Christian movements from eight different countries, will be encouraged to reflect on the links between economies, ecology and peace building.

Athena Peralta, WCC's programme executive for the Economy of Life, sees the gathering as an important part of ecumenical capacity building initiatives in the region.

"It is critical to hear the perspectives of young people on the nexus between eco-justice and peace building as they have a key role to play in responding to the immense challenges posed by climate change and in keeping peace within their communities", said Peralta.

The programme includes workshops, Bible studies from a popular perspective and planning sessions of coordinated actions, in which the participants will develop small projects to be included in the framework of the WSCF's regional agenda of eco-justice.

Open conferences will be co-organized with the Corporación Universitaria Reformada, which has a history in the processes of academic training and extension work in the field of peace building.

The organizers also highlight the participation of young leaders from communities that are part of the Colombian post-peace agreements transition. They will take part in panels and engage in dialogue with other youth from the region on experiences in the work for peace.

Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)



PW, Inc. Issues statement condemning racially motivated violence in Charlottesville

August 15, 2017

Presbyterian Women in the PC(USA) condemns the recent violence in Charlottesville, Virginia, and supports all efforts to end racism and promote justice and peace.

James 2:9 tells us, "If you favor some people over others, you are committing a sin. You are guilty of breaking the law." If we truly have faith in Jesus we will not treat some people better than others, but we will strive to love one another equally through the love of Jesus Christ. Presbyterian Women works toward building inclusive, caring communities. We condemn all forms of violence, particularly violence that tears at the fabric of God's beloved community. The rhetoric of the "alt right" has no place in a civilized society that is built on principles of equality and God-given human rights. We condemn the racially motivated violence of white supremacy and the resurgence of neo-Nazism, with its bigotry and assumptions of privilege.

We urge all people to find ways to bridge the issues that divide Americans rather than widening the gap of distrust and misunderstanding. We support our brothers and sisters in Charlottesville, Virginia, who are standing up for justice and peace. We encourage everyone to be steadfast and immovable in the fight against discrimination, prejudice and hatred.

We lift our prayers to God, and pray particularly for those immediately impacted by the violence.

God, in your mercy,

Carol Winkler, Moderator

Judy Persons, Vice Moderator, Mission Relationships

Wanda Beaman, Vice Moderator, Justice and Peace Concerns

In Memoriam Ds. Herman Gilhuis

Ds. Herman Gilhuis, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zondag overleden. Herman Gilhuis werd geboren op 21 september 1934 in Oosternijkerk. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1959 gereformeerd predikant in Balk.

Daarna stond hij in Zaandijk (1964), Assen (1969), Paramaribo (Suriname, 1972, vanaf 1975 voor de Evangelische Broedergemeente ten behoeve van de Hindoestaanse zending), Heerlen (1978), Curaçao (Verenigde Protestantse Gemeente, 1989) en Rockanje (1992). Ds. Gilhuis ging in 1995 met emeritaat.

Hier op Curaçao was ds. Gilhuis predikant van de Fortkerk. Ik heb hem in mijn Amsterdamse jaren leren kennen als kerkvisitor. Hij bekleedde deze functie binnen de Gereformeerde classis Amsterdam. Later ontmoette ik hem in de werkgemeenschap van kerkhistorici aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit, eveneens in Amsterdam.

Ds. Gilhuis was een vriendelijk en belangstellend man. Hij zei mij, dat hij van Curaçao was gaan houden. Hij is later nog een keer op ons eiland terug geweest.

God trooste zijn familie, vrienden en kennissen.

Bron: Reformatorisch Dagblad/ds. Hans Végh.

Emmakerk

	Emmakerk Wijk 3	Tel. 737 3070	Leden van de wijkkerkenraad	Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403 Restauratierkening MCB 25260903
	Predikant Ds. H. Végh Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed Tel: 737 3070 (huis/kantoor) 661 6339 E-mail: jas.vegh@gmail.com Website: www.freewebs.com/vegh Website Emmakerk Www.emmakerk.webs.com	Ouderlingen: Zr. H. Baank (voorzitter) 767 6920 Zr. F. Da Costa Gomez 526 1566 (jeugd) Zr. D. Schrader 528 9530 (kerkvoogd) Br. O. Mulder 516 4919 (kerkvoogd) Zr. E. Velgersdijk, kv 690 8543 Br. R. Buist 733 1609 516 7900	Diakenen: Zr. S. Wiel 693 2612 514 7833 Zr. L. Felicia 767 5748 Kosteres: Zr. C. Gilmoor 668 5785 868 0775 Hulpprediker: Br. H. de Lijster 510 4753	

Wijknieuws Emmakerk

De scholen zijn weer begonnen. Langzamerhand komt het kerkelijk leven weer op gang. Dit na een vakantieperiode waarbij we tot rust mochten komen en onze accu weer opladen. Ook in de komende tijd zijn er weer activiteiten in onze Emmakerk. Ik noem u:

Gebedsgroep

Elke dinsdag komen we bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie om te bidden voor kerk en wereld, voor jong en oud, arm en rijk, zieken en gezonden. "Het gebed van een gelovige vermag veel", schreef de apostel Jakobus al.

Belijdeniscatechisatie

Elke dinsdag is er van 20.00 tot 21.00 uur belijdeniscatechisatie in de consistorie. We bereiden ons voor op het doen van de openbare geloofsbelijdenis.

Gespreksgroep "Onder de boom"

Op 7 september a.s. komt de gespreksgroep "Onder de boom" weer bijeen. We gaan verder met de bespreking van de kleine profeten. Deze keer is Haggai aan de beurt.

Op 21 september a.s. wordt er in het kader van deze gespreksgroep een **film over het leven van Maarten Luther** gedraaid. De film heeft als ondertitel: "One Man's Faith in God Launched The Greatest Revolution Of All". Er wordt in de film Engels gesproken. De film duurt twee uur, onderbroken door een pauze. Dit vindt plaats in de kerk en begint om 19.00 uur. Na afloop kunnen vragen gesteld worden en is er discussie mogelijk. Dit alles in het kader van "500 jaar Reformatie". Op 31 oktober a.s. is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther de 95 stellingen aansloeg aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Dit bracht heel wat op gang en mondde uit in het ontstaan van protestantse kerken, naast de Rooms-katholieke kerk.

Bijbelstudie

Op 14 september a.s. is er weer Bijbelstudie. We beginnen met de bespreking van het Johannesevangelie. De avond begint om 19.30 uur in de consistorie en duurt tot 21.00 uur.

Seniorenmorgen

Op 11 september a.s. is er weer een seniorenmorgen. Deze keer bespreken wij de kerkhervorming in de 16^e eeuw. Dit naar aanleiding van "500 jaar Reformatie". Er is ook Bijbellezing, gebed en zang. Tussendoor is er koffie met iets lekkers erbij en fris met een pastéchi. We beginnen om 9.30 uur in de consistorie.

Voorzingen

Eens per maand oefent het voorzingskoor met ons een onbekend of min of meer onbekend lied in de dienst. Dit om ons liederenrepertoire uit te breiden. De komende maanden zullen we enkele liederen van Maarten Luther oefenen. Hij heeft veel kerkliederen gemaakt. Hij was

bekend om zijn rijke dichtkunst. Dit ook in het kader van "500 jaar Reformatie". Het voorzingskoor oefent elke derde zondag van de maand na de dienst onder leiding van zr. Jeanette Kroes. Elke vierde zondag van de maand wordt het lied dan ingestudeerd met de gemeente. Heeft u zin om zich te voegen bij dit koor? Meld u dan aan bij zr. Jet Baank.

Zangdienst

Op 22 september a.s. is er weer een zangdienst. We beginnen om 19.30 uur in onze Emmakerk. Liederens kunt u bij mij opgeven. We prijzen de Heer in ons lied. Dit wordt in het Engels ook wel "praise" genoemd.

Gefeliciteerd

In augustus haalde ons kerkenraadslid zr. Denise Schrader haar examen voor registeraccountant. Een hele prestatie, naast haar drukke werkzaamheden en haar gezin. We feliciteren haar van harte met het behalen van dit examen!

Bij de diensten

Op 3 september a.s. is er de startdienst van onze Emmakerk. Jong en oud hopen in deze dienst mee te doen. Tevens is er een koor, dat met zijn liederen de dienst opluistert.

Op 1 oktober a.s. hopen we het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Brood en wijn gaan weer rond als teken van vrede en verzoening, bewerkt door Jezus Christus in kruis en opstanding.

We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.

Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh

Nieuws Jet

Vakantie voorbij!! Het nieuwe seizoen is gestart!!

Weet u dat er commissies zijn bij de kerk? En dat we nog steeds mensen (handen!) nodig hebben om het werk van de Heer draaiende te houden. Heeft u geen zin om in de Kerkenraad te komen, dat kan; Vindt u het eng om de afkondigingen te doen, dan doe ik dat wel voor u, maar u kunt wel meedenken met ons.

Er zijn ook mensen nodig voor de bloemen-;koffie-;Kindernevendienst. Of... kunt u zingen, zing dan met ons mee vóór de Dienst of in de Dienst bij het Lied van de maand uit het Nieuwe Liedboek. U hoeft niet mooi te zingen, daarom vroeg ik ook "Kunt u zingen?", want voor de Heer is er geen contest, bovendien hebben we onze stem kado gekregen van Onze Heer, Hij weet hoe onze stem klinkt.

Geen woorden, maar daden

Lieve mensen, misschien heeft u net gegeten en daarna een stukje uit het Woord van God gelezen. Een goede gewoonte!! En zelfs de achterkant van de kalenderblaadjes blijkt u te lezen. Toch is het mogelijk, dat u dit al jaren lang doet, zonder er verder bij stil te staan.

Zonder over het gelezen stukje na te denken. Laat staan in de praktijk te brengen! Als je hier goed over na denkt, is dat net zo vreemd, als een zieke patiënt, die de raad en het recept van de dokter wel leest, maar het daarna achteloos weggooit. Misschien heeft hij het recept zelfs met veel aandacht gelezen, maar als hij er verder niets mee doet, helpt hem dit geen stap verder! Zo kan het ook met u en mij gaan bij het lezen uit de Bijbel. De Here wil ons leren en onderwijzen aangaande de weg, die wij moeten gaan. Een zaak van de praktijk dus! Bovendien heeft de Here Jezus gezegd: "Indien gij dit hoort, zalig zijn zij, die het Woord bewaren in hun hart en HET ook doen". Laten we dat vanaf morgen proberen. Echt de moeite waard.

Diensten

-Op zondag 16 juli deed Natasha Genara Sadler-Blomont belijdenis van haar geloof en Maya Skye Sadler Blomont, Geneviève Eugenie Janaira, Gwyneth-Lee Querida Olayinka en G'shawne Ciandry Eldjen Thomas ontvingen de Doop. Het was een feestelijke Dienst. De dametjes hadden kroontjes op en zagen eruit als bruidjes. Buiten stond er een auto met een grote strik erop, de voorbijgangers dachten, dat er een bruiloft tijdens de Dienst was.

-Op zondag 23 juli zat z'r Beers achterin de kerk, nog wel in haar rolstoel, maar ze was er. Haar kleinzoon, haar stukje goud begeleidde haar. Voor haar een feest om in ons midden te zijn.



Maya Skye Sadler Blomont, Geneviève Eugenie Janaira, Gwyneth-Lee Querida Olayinka en G'shawne Ciandry Eldjen Thomas ontvangen de doop



De doop en belijdenis van Natasha Genara Sadler-Blomont

Jongelui

-Donderdag j.l. is de school weer gestart. De vakantie is echt voorbij!

Aan de slag nu. De grote mensen zeggen: Goed begin is het halve werk! Ga ervoor, maak een goede start en je kan lachen in oktober, bij je eerste tussenrapport! Wat zal dat fijn zijn!

Bejaarden

-Gaat het goed? Warm tot zeer warm hè? Denk erom hè? Steeds water drinken, dorst of geen dorst, het moet! Mijn moeder zette 'morgens 8 glazen gevuld met water op het aanrecht en 'savonds stonden ze er nog. Denk erom lieve mensen, niet alleen gevuld klaarzetten, maar de hele dag door water drinken, goed voor een mens. Neem iedere keer een paar slokken als u in de keuken bent en 'savonds zijn de glazen leeg. Wat een opluchting en een goede nacht.... Dit nieuwtje ben ik u nog schuldig:

-Op 8 juni hadden we een geslaagde Bustour. Een dag met een gouden randje, zo gezellig, zo lekker getourd en gegeten op Westpunt. Ik moest de vaart erin zetten om onze mensen weer in de bus te krijgen voor de terugreis. Ze vragen alweer om een volgende tour. Staat genoteerd!!

Lieve mensen, alle Goeds toegewenst, vergeet niet te bidden, elke dag uit uw Bijbel te lezen. Ook in het nieuwe seizoen staan de kerkdeuren open en willen wij u begroeten op zondagmorgen en ook bij de avondgroepen in de Consistorie; zoals de Gebeds-Bijbelgroep en Gesprekkring onder de boom.

Heeft u geen vervoer of rijdt u 'savonds niet? Bel gerust even, dat wordt geregeld.

Steuntje

Menig Christen maakt zijn eigen plannen en bidt dan of God het maar wil doen gelukken. Dat is de reden waarom zoveel plannen mislukken. Immers... u weet het; De Heer geeft wat goed voor u is en in Zijn tijd...

Namens de Kerkenraad,
Jet Baank.

In Memoriam Courtland William van der Meulen

Op 9 augustus j.l. overleed Courtland William van der Meulen. Hij was 62 jaar oud.

Br. Van der Meulen werd op 7 februari 1955 geboren hier op Curaçao. Hij heeft altijd gewerkt als automonteur. Ook op Bonaire heeft hij dit beroep een paar jaar uitgeoefend. Hij was vriendelijk en gastvrij. Zijn kinderen gaf hij nooit slaag. Wel sprak hij hen vermanend toe als het moest. Hij was een goede vader. De kinderen konden veel van hem leren. Hij was vrolijk en had veel vrienden. Hij had vaak een eigen mening en daar hield hij aan vast. Hij werd vaak "de generaal" genoemd.

Br. Van der Meulen geloofde wel, al ging hij bijna nooit naar de kerk. Lang geleden nam hij zijn gezin wel elk jaar mee naar de kerstdienst op het Fortplein. Br. Van der Meulen sprak niet over zijn geloof. Hij beleefde dit meer in zijn binnenkamer.

Op 19 augustus j.l. was er een korte rouwdienst in het rouwcentrum van El Tributo in Otrobanda. Hier lazen we en dachten we na over Psalm 121. De dichter schetst de moeilijke en gevaarlijke pelgrimsreis naar Jeruzalem. Maar hij verwacht zijn hulp van de Heer. Zo mogen ook wij onze hulp van de Heer verwachten, ook in dagen van rouw. We mogen ook weten: Jezus is onze goede Herder. Hem mogen we volgen. Hij stierf voor onze zonden aan het kruis en verzoende ons met God.

Na de rouwdienst vond de bijzetting plaats op de Protestantse begraafplaats aan de Roodeweg.

God trooste zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en verdere familie, vrienden en kennissen.

Ds. Hans Végh.

Diaconie

Helpen waar geen helper is



Voorzitter:
Sigma Wiel tel: 693 2612
514 7833

Secretaris:
Vacant

Penningmeester:
1. Anna Petrona tel: 540 0865
2. Sylvian Busby tel: 511 8405

Overige leden: zie wijkberichten

Uw giften voor de diaconie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diaconie VPG

De vakantie zit er weer op, Ik hoop dat u allen een fijne tijd heeft gehad en dat u ontspannen en uitgerust weer aan uw dagelijkse bezigheden kan beginnen.

Wij hebben geen vakantie gehad/genomen. Het werk van de diaconie ging gewoon door.

We zijn bij een mevrouw van 66 jaar geweest die 16 kinderen uit de buurt opvangt. Naast haar kleinzoon en diens broer bekommert ze zich om al deze kinderen. Kinderen vanaf 2 jaar die de hele dag op straat slenteren, omdat hun ouders op het landfill verblijven om te kijken of ze iets eetbaar, of iets wat ze kunnen gebruiken als de wagens van Selikor het vuil daar komen dumpen kunnen vinden. Deze mevrouw pikt de kinderen van de straat, baadt ze en geeft ze 3 maal daags te eten. Hun kleren worden gewassen en als ze 's avonds weer naar huis gaan krijgen ze weer een bad en hun eigen kleren weer aan. Mw. vroeg een kleinigheidje voor de moeite, maar tot nu toe heeft ze niets ontvangen. Nu dat de ouders van de kinderen dit weten, brengen of sturen ze zelf de kinderen naar haar toe. We hebben gezien hoe ze de kinderen behandelt. Alle kinderen noemen haar Wela (oma). Mevrouw haar wasmachine was gescheurd en het koste haar meer moeite dan normaal om al de kleren te blijven wassen. Nadat we de schade van de wasmachine hadden gezien en hoe ze een juk met water met ijs voor de kinderen had klaar gezet en de pan met bonen die op het gas stond om iedereen van eten te voorzien, hadden we besloten om mevrouw 2 voedselpakketten per maand voor 3 maanden te geven en een wasmachine om de was te doen. Na afloop hebben we samen met mevrouw en de kinderen gebeden en toen samen het onze vader in het Papiamento. De kinderen konden het onze vader ook. Oma probeert hun ook een beetje christelijk op te voeden.

De kinderen hadden allemaal aparte namen, zoals Preke (veiligheidspeld, omdat de kleding altijd met veiligheidspeld vast gemaakt is). Vruminga (mier, omdat die bang is voor mieren). Kora (rood, omdat die een rode kleur heeft). Portuges (Portugees, omdat hij op een Portugees lijkt)

Over 3 maanden gaan we weer een kijkje nemen om te besluiten hoe we verder gaan met mevrouw en de situatie van de kinderen.

We zijn ook bij een mevrouw thuis geweest, wiens woning afgebrand was. Het verhaal dat mevrouw vertelde was hartverscheurend. De brand ontstond toen ze 's nachts lagen te slapen, Gelukkig zijn ze op tijd wakker geworden. Het huis brandde voor een groot gedeelte af. Ze sliep de eerste dagen bij de bushalte met haar dochter, omdat ze zich geen raad meer wist wat te doen en waar te gaan. Een politicus zag haar twee dagen achter elkaar daar en had hun hulp aangeboden, door ze in een hotel te laten slapen en met FKP (fundashon kas popular) gesproken om het huis weer in orde te maken. FKP wilde niet, omdat het te kostbaar zou zijn. Bleek, dat al de woningen van de FKP verzekerd waren tegen brand. Uiteindelijk is het huis weer opgeknapt en mevrouw heeft van verschillende bedrijven hulp gekregen en zo haar huis weer ingericht. Mevrouw leeft van een onderstand uitkering. Ze krijgt nu een voedselpakket voor 3 maanden

en daarna gaan we weer op bezoek om te kijken hoe we verder moeten.

Een familie aan het oostelijke deel van het eiland kreeg ook een bezoek van ons. We zijn met iemand van het buurtcentrum daar naar toe gegaan. Hier woont een familie van 12 mensen in een huis met 3 piep kleine slaapkamers. Het huis rook niet fijn. De slaapkamers hebben geen deuren en worden door oude gordijnen dicht gehouden. De afvoerpijp in de keuken is stuk en het afwaswater loopt in een emmer. Het aanrecht is erg vies en versleten.

Moeder heeft een baan, maar het verdiende geld is niet voldoende. Een zoon van 18 jaar is net van school en werkt nu als invaller bij Kooijman. De situatie is alarmerend, Het is echt onhygiënisch en er is een baby van enkele maanden in huis. Moeder zelf heeft 7 kinderen, waarvan de jongste 8 jaar oud is, Ze heeft een kleindochter van 4, En verder is haar nicht bij haar ingetrokken met een dochter van 16 en een baby van enkele maanden. De oudste zoon en dochter van mevrouw gaan niet naar school en werken ook niet. Er zijn twee nesten met puppy's op het erf en er lopen enkele magere honden rond. Als het hard regent dan stroomt het water van een hellinkje het huis binnen. Volgens mevrouw blijft alles drijven. De meneer van het buurtcentrum had het er over, dat er ruimte is om nog een kamertje te bouwen, maar er is geen geld. Als er geld zou zijn dan zou de buurt helpen om het kamertje te bouwen.

Voor de oudste zoon en dochter heb ik kunnen regelen dat ze onder aandacht van SOAW komen, zodat ze geholpen kunnen worden naar verdere scholing en werk. Voor de honden heb ik met iemand die bekend is bij de dieren asiël gesproken of ze persoonlijk bij de familie thuis kunnen gaan, zodat de beesten gratis geholpen kunnen worden om niet meer te reproduceren.

Aangezien mevrouw een baan heeft, krijgt ze van de diaconie 1 voedselpakket en over 3 maanden gaan we weer langs om te kijken of de oudste zoon en dochter werk hebben en of de zoon van 18 een contract heeft gekregen en een vast inkomen heeft. Zodat we het pakket kunnen stoppen.

Broeder Hanco de Lijster heeft ook elke derde zondag van de maand een weggeefmiddag bij hem thuis. Daar kunnen de mensen die een voedselpakket krijgen en mensen die het niet breed hebben, kleren en wat ze nodig hebben uit gaan zoeken (gratis). Dus zodra iemand ons belt dat ze kleren of huisraad hebben, gaan we die op halen, Vaak haalt broeder de Lijster het zelf op als hij in de buurt is. Als we kunnen dan zijn we op zo een zondagmiddag ook aanwezig om te helpen op te zetten en de mensen die komen een beetje te begeleiden. Soms kunnen ze zoveel gebruiken, dat we ze met de auto naar huis brengen. Dus als u dames, heren en kinderkleding in goede staat heeft of spullen die u niet meer gebruikt, geef ons gewoon een belletje dan halen we het op of u kunt het ook zondag naar de kerk mee nemen en het aan ons geven. Het komt waar het wezen moet en onze dank is dan groot. Een tijdje geleden had een moeder een wasmachine nodig. Ze had er geen. Ik heb via de app gevraagd naar een tweedehands wasmachine, De app is zijn eigen leven gaan leiden en heb ik 2 in plaats van 1 wasmachine aangeboden gekregen van mensen die ik niet eens kende. Kwam goed uit, want een andere dame die het niet breed had vertelde dat haar wasmachine het begeven had en niet meer gemaakt kon worden. Ik was onze Here God zo dankbaar dat hij zo goed was om te helpen om meteen 2 te regelen.

De Heer is inderdaad goed. Een van die dames waarvan we een wasmachine hadden gekregen wilde naar onze kerk komen. Ik heb haar uitgelegd waar het was en de tijd aangegeven. Ik heb haar gevraagd zich ook kenbaar te maken, want ik kende haar immers niet. Dat heeft ze ook gedaan. Samen met dominee Peter hebben we haar nogmaals bedankt en een VPG krantje meegegeven. Later belde die mevrouw me op dat ze geen kinderen heeft en dat ze een geste wilde doen naar kinderen door middel van een geld bedrag. Ik had er helemaal geen moeite mee. We hebben ergens afgesproken en ze had me een enveloppe met inhoud gekregen. Ik heb de twee broers die bij oma bleven 12 en 8 jaar uitgekozen. Ik ben met ze gaan shoppen. Ze hebben elk 6 paar sokken, 6 boxershorten, riemen en een paar stevige schoonschoenen gekregen. Daarna heb ik ze op een Burger King getrakteerd. Ze waren nog nooit van hun leven naar een fastfood

restaurant geweest. Het was leuk te zien hoe ze hun whopper aan het eten waren. Daarna mochten ze nog een beetje spelen. Na afloop heb ik de gulle gever via de app gebeld en konden de jongens mevrouw bedanken en mevrouw kon zien aan wie haar geld uitgegeven was, Ik heb van alles wat er gekocht is foto's gemaakt en naar haar gestuurd. Ze was blij met die twee blijde gezichten en dat ik met ze mee wilde gaan. Toen ze thuis kwamen, wisten ze niet hoe snel ze naar Wela moesten om haar alles te laten zien. De jongste had zelfs patat voor Wela bewaard. Voor de veiligheid vroegen ze aan Wela of de nieuwe spullen in de slaapkamer van Wela opgeborgen kon worden.

Nogmaals wil ik u allen namens ons allemaal bedanken voor uw gaven, zodat we mensen die het nodig hebben kunnen helpen. Het werken voor God geeft grote voldoening. Je voelt je goed, als de mensen die het nodig hebben geholpen zijn en zich ook goed voelen.

Dank u en Gods rijke zegen gewenst,

Anna Petrona,

Diaken Fortkerk.

Jeugd		
De Jeugdraad		
Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg	tel: 674 0111 789 0677	Adres: Seroe Bottelier 29 mariellevanwaardenberg@gmail.com
Farida Da Costa Gomez	tel: 526 1566	faridadcgoomez@hotmail.com
Ludmilla Sampson	tel: 527 9173	lsampson5719@gmail.com
		wilmakwintenberg@gmail.com

Een nieuw schooljaar

We staan aan het begin van een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar, dat is spannend en leuk en voelt vaak als een nieuw begin. Als iets nieuw is, is alles nog open, heb je kansen en verwachtingen. Heb je goede bedoelingen: dit jaar ga ik echt mijn best doen, of: ga ik beter opletten, of: ga ik echt mijn examen halen. Kortom, als iets nieuw is maak je doelstellingen, je denkt na over wat je wilt in het nieuwe schooljaar en je denkt na over een strategie om dat wat je wilt te bereiken. Wat zegt de Bijbel over nieuw begin en doelstellingen?

In de bijbel gaat het heel vaak over een nieuw begin. God geeft mensen altijd weer een nieuwe kans als iets verkeerd is gegaan. Want mensen hebben wel goede bedoelingen, maar je goede bedoelingen gaan niet altijd goed. Mensen maken fouten. En dat is helemaal niet erg, want van fouten leer je.

Zelfs God maakt wel eens een fout. Dat zou je niet denken, maar het is wel zo. En ook God leert van zijn fouten. Misschien hebben jullie wel eens van koning David gehoord? Koning David was een hele goede en belangrijke koning in Israël. Hij is een voorbeeldkoning geworden voor latere koningen en Jezus wordt in de Bijbel Zoon van David genoemd. Maar David was niet de eerste koning van Israël. De eerste koning was Saul. En God heeft spijt dat Hij Saul koning heeft gemaakt, want Saul luistert niet naar God. God heeft spijt en daarom zoekt Hij een nieuwe koning. Dit verhaal uit de Bijbel staat in 1Samuel 16:1-7:

De Heer zei tegen Samuel: 'Je weet wat ik besloten heb: Saul mag niet langer koning van Israël zijn. Jij hoeft dus geen verdriet meer over hem te hebben. Ik stuur je naar Bethlehem, daar wonen Isai en zijn zonen. Een van die zonen heb ik uitgekozen. Hem moet je koning maken.' Maar Samuel zei: 'Dat kan ik toch niet zomaar doen? Als Saul dat hoort, zal hij me vermoorden.' Toen zei de Heer: 'Zeg dat je een offer aan mij moet brengen. En neem daarvoor een jonge koe mee. Nodig ook Isai uit voor dat offer. Dan zal ik je laten weten wie ik uitgekozen heb om koning te zijn.' Samuel deed wat de Heer gezegd had. De leiders van Bethlehem schrokken toen Samuel daar aankwam. Ze gingen naar hem toe en vroegen: 'Is het een slecht teken dat u hier komt?' Maar Samuel zei: 'Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik ben gekomen om een offer te brengen aan de Heer. Jullie moeten je voorbereiden volgens de regels in de wet van de Heer. Dan gaan we daarna samen naar de plaats waar het offer gebracht wordt.' Samuel nodigde ook Isai en zijn zonen uit. En hij hielp hen om zich voor te bereiden op het offer.

Een van de zonen van Isai was Eliab. Toen Samuel hem zag, dacht hij: Dit is de man die de Heer uitgekozen heeft. Maar de Heer zei tegen Samuel: 'Let niet op zijn uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. Ik heb hem niet uitgekozen. Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst naar, maar ik let erop hoe een mens van binnen is.'

Bij het koken gebruik ik soms een blikje kokosmelk, ik maak er curry's en smoothies van. Op een keer had ik een lekkere smoothie gemaakt met banaan, mango en sinaasappel en voor een extra tropische twist had ik er een blikje kokosmelk in gedaan. Ik verheugde me erg op de smoothie, maar bij de eerste slok was hij zo zoet! Dat vond ik raar, want fruit is toch niet zo zoet. Er zat ook wel een beetje een chemisch smaakje aan en toen dacht ik: 'Zit er misschien suiker in de kokosmelk?' Ik haal het lege blikje uit de vuilnisbak en ja hoor: er zit suiker in! Mijn eerste reactie was om mijn dochter de schuld te geven, want zij had dit blikje kokosmelk gekocht. Maar toen realiseerde ik mij dat dat niet eerlijk is, want zij kon niet weten dat dit bestaat: blikjes kokosmelk met suiker erin. Ik wist het ook niet, want in Nederland hebben we geen blikjes kokosmelk met suiker. Dit blikje kokosmelk leert mij dat het niet belangrijk is om iemand de schuld te geven als iets fout is gegaan. En dit blikje kokosmelk leert mij dat je soms fouten moet maken, want alleen doordat het eerst verkeerd is gegaan leer je nieuwe dingen. Ik weet nu dat er blikjes kokosmelk zijn met suiker. Als mijn smoothie niet mislukt was, zou ik dat niet hebben geweten. Mijn kennis is gegroeid.

Zo zal dat ook met jullie gaan, straks, als jullie aan dit nieuwe schooljaar beginnen. Je zult fouten maken, maar dat is niet erg, want van fouten leer je. Voel je dus geen mislukking als er iets verkeerd gaat, ook niet als anderen zeggen dat je een stommeling bent, of een sukkel. Bedenk dat je soms alleen echt iets kunt leren, echt iets kunt veranderen als je het eerst fout hebt gedaan. Want dan weet je hoe het niet moet en kun je dingen veranderen. Dat deed God ook.

Samuel keek naar Eliab, de oudste zoon van Isai en dacht: 'Hij zal wel de nieuwe koning zijn, want Eliab is zo groot en zo sterk en zo stoer. Hij heeft spieren en een knappe kop, echt een koning!' Maar God zegt dan tegen Samuel dat hij niet naar de buitenkant moet kijken, maar naar de binnenkant, naar hoe iemand is, naar zijn gedrag. Ooit heeft God koning Saul uitgekozen om zijn uiterlijk, want ook koning Saul was een stoere sterke man met spierbundels en een knappe kop. Hij stak met kop en schouders boven iedereen uit, staat er in de Bijbel. Saul was letterlijk de grootste en dus waardig om koning te worden. Maar Saul luisterde niet naar God, hij deed niet wat God wil, hij deed wat hij zelf wil. God heeft daarvan geleerd. De nieuwe koning moet anders zijn. Niet de grootste, maar de kleinste. Isai's oudste zoon werd niet de nieuwe koning, zijn jongste zoon werd koning. Dat was David. En David was nog maar een kleine jongen toen Samuel hem voor het eerst zag. Hij was niet eens uitgenodigd voor de offermaaltijd, want hij was helemaal niet belangrijk. Maar God zag dat David een goed hart had en daarom koos hij voor hem. God maakt een nieuw begin door David koning te maken.

In het leven maak je fouten en dat is niet erg als je ervan wilt leren. Op school mag je fouten maken, want de school is een leeromgeving. Laat dat je doelstelling zijn van dit nieuwe schooljaar: het is niet erg om fouten te maken, leer van je fouten, ze maken je wijzer en verstandiger!

Ik wens jullie een gelukkig, goed en gezegend nieuw schooljaar toe!

Hartelijke groet,

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg



Centrale Kerkenraad

Preses: Ralph James	ralph.james.meo@gmail.com	523 9111
Scriba: Krijnie Wout-de Geus	krijniewout@hotmail.com	513 8909
Ebenezer Church: Desta Nisbeth	destanisbeth@yahoo.com	520 3015
Emmakerk: Farida Da Costa Gomez	faridadcgomez@hotmail.com	526 1566
Fortkerk: Maritza Bakhuis	maritza@janbeau.com	461 5013
Consistorie: Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	767 6920
Ministerie van predikanten: Peter van Bruggen	vijfbruggen@hotmail.com	462 5045
Kerkvoogdij: Olaf Mulder	olafmulder@hotmail.com	516 4919
Diakonie: Sigma Wiel	sigma.wiel@gmail.com	767 5748

From our Preses

Br. Ralph L. James

Dear Brothers and Sisters in Christ,

I greet you all in the name of our Blessed Lord and Savior Jesus Christ. I would like to use this opportunity to wish all our school going kids and those following advanced education, be it here in Curacao or abroad, all the best. May the good Lord impart His Infinite Wisdom upon you and guide you as you continue on your path of acquiring the necessary knowledge and skills needed to enable you to contribute meaningfully to our society and help you sustain yourself and your future family.

To our parents, my wish is that you will continue to support your kids on their journey to adulthood and do so as scripture requires. Proverbs 22:6 reads as follows: "Train up a child in the way he should go, And when he is old he will not depart from it." Acquiring knowledge and skills should go hand in hand with spiritual nourishment as to contribute in creating responsible citizens with high moral and ethical standards.

To our teachers, or better said, educators, I say: May God grant you the wisdom and all else that is required as to enable you to give contents to the awesome responsibility which has been placed upon you to help you mold and shape our youth during their formative years as they pursue their path to become citizens committed to contributing towards the best social economic development for our community based on equity for all people who call this nation their home.

A special wish goes out to the new General Director of our own VPCO School Board, Mrs. Maghalie Van der Bunt-George, who has just recently assumed this new position. We wish Mrs. Van der Bunt-George all the best as she takes up this new challenge on her Life's Path. The VPG Board looks forward to a continuation of the excellent achievements which we have seen from our VPCO students over the past years.



Education remains the key to ensuring a prosperous future for our nation. In spite of being a country which lacks the traditional natural resources, our Creator has endowed our beautiful country with a very attractive natural environment with manmade typical architectural structures. Our main asset remains our people who are culturally very much diversified, but all together form a unique unity in diversity.

Let us continue to invest in the development of our people, young and old, so that as a country we can continue building a society which offers perspectives to the current and future generations.

I wish everyone involved in our education system such as pupils, students, educators, parents, our VPCO school board, government officials responsible for setting educational policies and standards and other relevant authorities a most productive new school year 2017-2018. To all of you I say. Be Blessed.

Bro. Ralph L. James
Preses

Vervolg van pagina 5

2. Een van oorsprong Bijbelse doctrine of ook buiten Bijbelse doctrine wordt centraal geplaatst. Bij de een is dat de doctrine van de Heilige Geest, bij de ander de doctrine van de wederkomst van Jezus Christus, een derde beweert: het geloof aan de sola gratia is niet genoeg, eerst moet het gevormde woord van het Nieuw Apostolische ambt er bij komen, dus het Apostolische ambt wordt opnieuw ingevoerd, hetgeen natuurlijk niet mogelijk is in Bijbelse zin, een vierde groepering gebiedt de volgelingen om alleen hun leerboeken en geschriften te kopen, te lezen en te verspreiden met de opdracht je los te maken van de satanische wereld, dan ontkom je aan het werelddoordeel.
3. Iedere groepering of kerk, die wij herkennen in de twee boven genoemde punten beschouwt zich zelf als de enige en ware kerk, exclusief. Ze binden de volgelingen op 'slaafse wijze' aan hun organisatie. Macht is daarom het toverwoord. Van een democratische geloofsvrijheid is geen enkele sprake meer. Inplaats door Genade, Geloof, de Bijbel en Christus geroepen te worden tot vrijheid, wordt de mens opnieuw gebonden en geknecht door macht van boven af.

Ik heb in dit essay geen namen genoemd, alleen herkenningstekenen aangegeven, waar wij de gevaarlijke sektarische elementen in de kerken en religieuze groeperingen kunnen onderscheiden van de basis van ons geloof: Sola Gratia, sola Fide, sola Biblia en solo Christo.

Januari 2017
Ds. J. Jonkman-em

Kerkvoogdij



Voorzitter: Olaf Mulder
Fortkerk: Joop Snel
Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder, Elma Velgersdijk
Ebenezer church:

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar onderstaande bankrekening van de VPG:

MCB: 90091204
o.v.v. kerkelijke bijdrage

Geef om uw kerk



EMF Boattrip



Vacation Bible School



Bro. Desta's Birthday Celebration

Jaarprogramma Emmakerk 2017-2018

De Emmakerk hoopt in dit seizoen de volgende activiteiten te ontplooiën:

3 september 2017: startzondag

17 september: gemeentevergadering, na de dienst (ca. 11 u), Flamboyant

1x per 14 dagen Bijbelstudie in de consistorie op donderdag van 19.30-21.00 uur; start: 14 september 2017. Onderwerp: het Johannesevangelie

1x per 14 dagen gespreksgroep "Onder de boom" in de consistorie op donderdag van 19.30-21.00 uur; start: 7 september 2017 (we gaan verder met de kleine profeten)

1x per week gebedsgroep in de consistorie, op dinsdag van 19.00-20.00 u; start: 15 augustus 2017

Catechisatie 12-18 jaar: de catechisanten kunnen zich opgeven bij de (jeugd)predikant. 1 x per 2 weken in de consistorie.

Belijdeniscatechisatie: catechisanten kunnen zich opgeven bij de predikant; elke dinsdag van 20.00-21.00 uur in de consistorie. Eerste keer: 15 augustus.

Elke tweede maandag van de maand: koffieochtend voor ouderen van 9.30-11.30 uur in de consistorie; start: 11 september 2017

1x per maand op elke vierde vrijdagavond zangdiensten in de Emmakerk van 19.30-20.30 u, te beginnen op 22 september 2017; volgende data: 27 oktober, 24 november, 26 januari 2018, 23 februari, 23 maart, 20 april, 25 mei, 22 juni

Gezin-school-kerkdienst 5 november 2017, (Marnix school), 25 maart 2018 Dividivischool

15 december 2017: 18-21 u: seniorenkerstfeest (in de Oleander)

22 december: kinder/jeugdkerstviering (tentatief)

3 gezamenlijke VPG-jeugddiensten, afwisselend in een van de kerken; de data worden nog bekendgemaakt

Regelmatig organiseert de *activiteitencommissie* een activiteit, zoals een wandeling, een excursie, een lezing, een gedichtenavond, een rommelmarkt, een barbecue etc. Daartoe worden nadere voorstellen gedaan door deze commissie.

Bv. Baaidag voor de hele gemeente in oktober 2017

Thee- en spelletjesmiddag voor de hele gemeente in oktober 2017
Jeugdkampeerweekend in Lagun met aansluitend gemeentezondag, mei 2018

Bustour voor gemeenteleden (volwassenen) naar Bandariba, voorjaar 2018

Diverse fund raisingsactiviteiten t.b.v. het restauratiefonds van de Emmakerk, te organiseren door een fund raisingscommissie. Te denken valt aan concerten, bake and soup sales, etc.

We nodigen u/jij allen uit om aan deze activiteiten deel te nemen!
Wijzigingen voorbehouden



VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie



Pianist / organist Gevraagd

Bent u pianist...., organist?
Wilt u misschien het koor Forti Kantando begeleiden?
De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk.
Bel voor meer informatie naar:
Tel: 737 5642 of 520 3015

Heeft u **bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed** enz. over? De diaconie kent mensen die dit goed kunnen gebruiken.

Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2017 over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar en uw naam of betaal contant op het kerkelijk bu-



Verkoop

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop-, trouw- of belijdenisgeschenk.

Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afdruk van grotere aantallen met uw eigen tekst op de achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.

Appartementenverhuur voor uw familie.

Wij verhuren bij onze woning appartementen voor vakantieverblijf en bieden deze graag aan voor uw familie.

Wij wonen op Cas Grandi en hebben prachtig uitzicht over de Caracasbaai. Gasten genieten hier van de rust! Spreek ons gerust aan in de (Fort)kerk of bel/email ons voor de mogelijkheden.

www.villa-topzicht-curacao.com
info@villa-topzicht-curacao.com
Telnr: (+5999) 7476627
Mob : (+5999) 5229548

Arend en Barbara Strampel

Met Elkaar



Aanbod

MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeenteopbouw.

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

Hier had uw advertentie kunnen staan

Wiskundebijles

Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights. Nadere informatie en voorwaarden:

Pancakes@sunset

Kom bij ons thuis op de porch, met prachtig uitzicht op zee, genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsondergang. 4-8 personen, u kunt zich ook individueel opgeven.

De eerste vrijdag van de maand van 17.30-20.00 uur. Rif St. Marie.



Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar.

Deze aanbieding is weer gestart !

Op een zaterdagochtend komen we bijeen: samen 'zitten' - wie weet 'ontdekken' van iets waarvan je je niet zo bewust bent. Het uitwisselen van gedachten; stilte-momenten; oefening 'volledige ontspanning'. Op papier of op een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je ervaring.

Tijd: 8.30 - 11.30 uur. Enkele mensen hebben zich al aangemeld; er is nog genoeg ruimte voor nieuwe deelnemers!

De exacte datum wordt gekozen n.a.v. de voorkeursdatum van de deelnemers.

De Diaconie

heeft een antieke Westfaalse kast uit het jaar 1900 gedoneerd gekregen van 2 meter hoog, 2 meter breed en 60cm diep. De waarde van de kast is getaxeerd op Naf 5.500,00. Wij willen de kast verkopen tegen een redelijk bod en de opbrengst gebruiken

voor de aanschaf van voedselpakketten voor de minderbedeelden. We denken aan een bedrag tussen de 1.000 en 1.500 gulden.

Geïnteresseerden kunnen bellen naar Hanco de Lijster
Tel. 510-4753.

