

VPG

Nieuws-News-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Geschiedenis en tradities van Advent

Hanco de Lijster

Advent

We naderen het einde van het kerkelijk jaar. Dit wordt gevierd op de laatste zondag van deze maand. Daarna begint de adventsperiode op de vierde zondag voor kerst. Die zondag valt dit jaar op 2 december. Vorig jaar mocht ik op de derde zondag van advent voorgaan in een eredienst in de Fortkerk. Ik heb toen in de preek gesproken over de geschiedenis, betekenissen en tradities van de adventstijd. Naar aanleiding daarvan is mij gevraagd of ik hierover geen artikel over kon schrijven in ons kerkblad. Omdat we over een maand de adventsperiode weer aanbreekt, lijkt het mij een geschikt moment om daar in deze editie gevolg aan te geven.

Ontstaan

De naam advent komt van het Latijnse woord *adventus*, wat komst betekent. Zeer waarschijnlijk is de aandacht voor de adventstijd ontstaan in de vierde eeuw na Christus in de Oosterse Kerk. In die tijd speelde het zogenaamde mysterie van de menswording van Christus een belangrijke rol: de kerk hield zich veel bezig met de vraag hoe het toch mogelijk was dat de Zoon van God als een "gewoon" Mens naar deze wereld was gekomen.

Dit thema van de menswording van Christus werd centraal gesteld in de adventstijd, de periode vóór Kerst.

Ontwikkeling

De traditie van advent verspreidde zich al snel westwaarts. In Gallië, het huidige Frankrijk, werd er verder vorm aan gegeven. In de vijfde eeuw maakte men in dit gebied, de adventstijd tot een vastenperiode van zes weken. Die periode begon op 11 november, de feestdag van Sint Maarten, een bisschop die bekend stond om zijn liefdadigheid aan de armen en die door de kerk tot heilige was verklaard. De periode van het vasten met advent had over-

eenkomsten met het vasten voor Pasen: net als met Pasen begon het vasten met een soort carnavalsdag (Sint Maarten). Het duurde ook veertig dagen en liep uit op de viering van een belangrijk christelijk feest. Tijdens de vastenperiode werden de gelovigen gedacht vaak naar de kerk te gaan, veel goede werken te verrichten en op een sobere manier te leven. In de kerkdiensten wijdde men aandacht aan de vier historische gebeurtenissen die plaatsvonden vóór de geboorte van Christus en die beschreven zijn in Lucas 1, namelijk de boodschap van een engel aan Zacharias, de hoge priester en aan Maria, het bezoek van Maria aan Elizabeth, de geboorte van Johannes de Doper en de menswording van het Woord, dat is Jezus, in Maria.

Pas in de zesde eeuw drong de traditie van advent door tot de kerk van Rome. Eerst duurde de periode nog zes weken, maar door paus Gregorius de Grote (590-604) werd ze teruggebracht tot de huidige lengte van vier zondagen. Gregorius was ook degene die met advent niet alleen de historische menswording van Christus centraal wilde stellen, maar ook de wederkomst van Christus in de eindtijd. Doordat de Roomse gebruiken geleidelijk aan de overhand kregen over de

kerkelijke gebruiken van andere gebieden, werd een vierwekelijks advent in de kerk van heel Europa tot norm.

Reformatie

In het begin van de Reformatie werd advent gezien als een Rooms Katholieke traditie en wilde men er niets van weten. Dit gold trouwens ook voor het kerstfeest. Tijdens de synodebijeenkomst van 1574 in Dordrecht werden deze Roomse feesten afgekeurd. Al snel daarna werd in 1578 het kerstfeest in ere hersteld. Echter de adventsperiode werd in de reformatorische kerken pas vanaf de negentiende eeuw gevierd.



November 2018

1

Hoofdartikel

Geschiedenis en tradities van Advent

2

Meditatie: Dios ta odio piká
Redactioneel

3-5

Bijbelleesrooster

Kerkdiensten

Radio Semiya

6-11

Berichten: uit de wijken
Afscheid ds. Van Bruggen
Canacom news

12-13

Kerkvoogdij
CK: Message from the Preses

14-15

Beroeingscommissie
Jeugdpredikant

16

Met Elkaar / VoorElkaar

Tijd van verwachting

Tegenwoordig wordt in praktisch alle kerken advent gevierd. De periode geldt eigenlijk nergens meer als een vastenperiode, maar staat eerder in het teken van de vreugdevolle verwachting van het kerstfeest en het hoopvol uitzien naar de komst van de Messias.

Ook kijken we uit naar de wederkomst van Christus aan het eind der tijden. Ook dit kunnen we terugvinden in het woord adventus, want dit is de Latijnse vertaling van het Griekse woord parousia, dat over het algemeen gebruikt wordt in verband met de wederkomst van Christus. Tijdens de diensten op de vier adventszondagen wordt hier aandacht aan gegeven.

Symbolen en gebruiken

De adventskrans is een krans, vaak van dennengroen met vier kaarsen. Op iedere zondag van advent worden de kaarsen aangestoken, naar aantal gelijk aan het nummer van die zondag. In sommige kerken zijn er vijf kaarsen en daar worden op kerstmorgen alle vijf kaarsen aangestoken.

De adventster is gemaakt van zilverpapier en wordt thuis voor het raam, of op de porch gehangen. Deze ster verwijst naar Christus Jezus als het Licht van de wereld.

Een adventskalender of -huisje wordt gebruikt om kinderen voor te bereiden op het kerstfeest. Elke adventszondag gaat er één raam meer open en op kerstavond gaat de deur open en zien we het kindje Jezus. In het groeiend staat de komst van Jezus centraal. Iedere adventszondag wordt er één vers meer gezongen. Meestal gebeurt dit bij het aansteken van de kaarsen van de adventskrans.

De vier adventszondagen

In de protestantse traditie is er sprake van de eerste, tweede, derde en vierde zondag van advent. In de Rooms-Katholieke Kerk hebben de vier zondagen elk een andere naam. Die namen zijn afgeleid van de begintekst van gregoriaanse introïtusliederen die op die zondagen gezongen worden. De eerste heet Levavi (opheffen, verwijzend naar Psalm 143:8b), de tweede Populus Sion (volk van Sion), de derde Gaudete (verheugt u, verwijzend naar Filippensen 4:4) en de vierde Rorate (dauwt of drupt, verwijzend naar Jesaja 45:8).

Ga naar God toe

God komt naar ons toe. Maar wij worden in deze tijd ook opgeroepen om naar God toe te komen. Om ons meer naar God toe te keren in de manier waarop wij denken, in onze hele manier van leven. Met een wat moeilijker woord heet het dan: wij worden opgeroepen ons te bekeren. Daarom is advent ook een tijd van bezinning.

Want advent is meer dan alleen maar een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. Het gaat niet alleen om kaarsjes en een stal om vredig bij weg te dromen. Wie de evangeliën van deze voorbereidings-tijd doorleest, komt tot de ontdekking dat wij soms flink wakker worden geschud. Steeds worden we eraan herinnerd: Neem Gods Boodschap ter harte, het is van levensbelang! Durf te veranderen! Blijf niet op dezelfde voet doorleven! Werk mee aan Jezus' komst in onze harten, levens, gezinnen, omgeving.

De boodschap van advent

Daarom is advent ook een tijd van voorbereiding op de wederkomst van Christus, op het einde der tijden, zijn "tweede" komst. De wederkomst die Jezus zelf heeft beloofd. Dan komt Hij voorgoed een einde maken aan de zonden. Er zal een eeuwigheid aanbreken van liefde, van vrede, geen ziekte, geen verdriet, geen leed, geen dood zal er meer zijn voor eenieder die in Jezus geloofd als Heiland en die zich verheugen op Zijn wederkomst. Wanneer Hij wederkomt weet niemand. Wij weten ook niet wanneer het einde van ons eigen leven daar is. Daarom is het van belang ons geloof altijd levend te houden en het niet te laten verslappen of verflauwen. Vandaar ook de oproep in de adventstijd om voorbereid te zijn. Ja, om altijd voorbereid te zijn op de wederkomst van Christus Jezus, onze Heiland. Voor ons, alleen, op ons zelf is dat vrijwel onmogelijk, maar met God is alles mogelijk. Bid daarom dagelijks om leiding van de Heilige Geest. Bid, praat met Hem tijdens je werk, onderweg in de auto, waar je ook bent, wat je ook doet. De Hei-

lige Geest is er altijd om te leiden, om te helpen en om te troosten. Geloof niet alleen met je verstand, maar vooral ook met je hart.

Een gezegende adventstijd toegewenst.

Meditatie

Dios ta odia piká i lo husga e pekador

D'arcyLopes

Adam ku Eva tabata kreá perfekto, pero ora nan a desobedesé Dios, tur kos a dañá. E virus ku yama piká a dreña den hende i e ta kousa morto eterno. Tin piká mas grandi ku otro? No ta asunto di tamaño. Ta asunto di morto pa medio di e virus. Tin piká mortal? Tur piká ta mortal! Dun'é un otro nòmber tampoko no ta yuda, pasó bo ta gañando bo mes. E diabel ta influensia nos pa sigui peka, pa nos no realisá ku tin un dòkter ku yama Kristu Hesus, ku por kura nos, sakando e virus kompletamente for di nos kurpa.

Kristu Hesus no a muri afektá pa e virus, pasó E ta sin piká. Su morto sin e virus a pon'E resusitá. Komo ku Ela muri pa nos pikánan, Ela paga

Vervolgd op pagina 5

Redactioneel

De wereld verandert constant. Wat vandaag gebruikelijk is, is morgen niet meer gebruikelijk. Wat vandaag een hot issue is, is het morgen niet meer. Wat vandaag belangrijk is, is het morgen niet meer. De veranderingen in de wereld worden weerspiegeld in de kerk. We zijn weliswaar niet van de wereld maar we staan wel in de wereld. De maatschappelijke debatten om ons heen raken ook de kerk. We kunnen en mogen ons er niet aan onttrekken. De kerk is geroepen, voor zover mogelijk, een antwoord te geven, en wel vanuit Gods Woord. Dit Woord is een lamp voor onze voet. Het verspreidt licht in de duisternis. Dit alles is ook in ons kerkblad merkbaar en zichtbaar. Weliswaar wordt er vanuit onze drie wijkgemeenten verschillend gereageerd op vraagstukken, maar toch...we voelen ons met elkaar verbonden. We zijn één maar toch verscheiden en verscheiden maar toch één. We mogen naar elkaar luisteren en elkaar respecteren in onze standpunten.

In dit blad treft u een hoofdartikel aan dat afkomstig is van br. Hanco de Lijster. De meditatie is van br. D'arcy Lopes. Verder treft u het wijknieuws aan, het preekrooster, het collecterooster en het rooster van onze uitzendingen via Radio Semiya. U treft bijdragen aan van de voorzitter van de Centrale Kerkenraad en de jeugdpredikant en nog veel meer.

Kortom, het kerkblad is weer rijk gevuld met bijdragen. Het informeert u over het kerkelijk wel en wee.

Ik wens u veel leesplezier.

Ds. Hans Végh, voorzitter redactie.



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAf 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about NAf 2,000.00 per month.

If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending a mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaaltijd) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.

De diakonie helpt degenen die geen helper hebben. Op de eerste zondag van de maand is de uitgangscollecte altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd voor de Stichting Behoud Fortkerk.

Eén keer per maand voor een andere instelling of doel:

Zondag 18 november Zondagscholen

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curaçao.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. Hans Végh (voorzitter)
Ludmilla Sampson
Ai-Ling de Riggs (aspirant)
Amanda van der Maas-van Dijk
Vacatures

Opmaak:

Klaas Dekker en Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij 'De Stad' NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 900 drukexemplaren zwart-wit.
Ruim 200 email-exemplaren

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, als docx document, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar vpgnews@gmail.com



De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk woensdagmorgen

21 November 2018, 12.00 uur

Verschijningsdatum: 2 december

Bijbelleesrooster Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

November 2018

zo. 4	Ruth / Ruth / Ruth	1:1-22
ma. 5	Ruth / Ruth / Ruth	2:1-23
di. 6	Ruth / Ruth / Ruth	3:1-18
wo. 7	Ruth / Ruth / Ruth	4:1-22
do. 8	Hebreeën / Hebreonan / Hebrews	9:16-10:10
vr. 9	Psalmen / Salmonan / Psalms	127:1-129:8
za. 10	Markus / Marko / Mark	12:37b-13:2
zo. 11	Jesaja / Isaías / Isaias	26:1-19
ma. 12	1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel	1:1-11
di. 13	1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel	1:12-28
wo. 14	Psalmen / Salmonan / Psalms	16:1-11
do. 15	Hebreeën / Hebreonan / Hebrews	10:11-25
vr. 16	Hebreeën / Hebreonan / Hebrews	10:26-11:12
za. 17	Markus / Marko / Mark	13:3-23
zo. 18	Markus / Marko / Mark	13:24-37
ma. 19	2 Samuel / 2 Samuel / 2 Samuel	19:24-39
di. 20	Psalmen / Salmonan / Psalms	18:1-29
wo. 21	Psalmen / Salmonan / Psalms	18:30-50
do. 22	2 Samuel / 2 Samuel / 2 Samuel	23:24-39
za. 23	Openbaring / Revelashon / Revelation	1:1-8
vr. 24	Markus / Marko / Mark	14:53-15:5
zo. 25	Johannes / Huan / John	18:28-19:16a
ma. 26	Psalmen / Salmonan / Psalms	25:1-22
di. 27	Jeremia / Yeremías / Jeremiah	33:1-13
wo. 28	Jeremia / Yeremías / Jeremiah	33:14-26
do. 29	Romeinen / Romanonan / Romans	10:1-21
vr. 30	Mattheus / Mateo / Mathew	4:12-25

December 2018

za. 1	1 Tessalon. / 1 Tesalon. / 1 Tessalon.	2:17-3:13
zo. 2	Lucas / Lukas / Luke	21:20-38
ma. 3	Deut. / Deut. / Deut.	31:1-18
di. 4	Deut. / Deut. / Deut.	31:19-30
wo. 5	Deut. / Deut. / Deut.	32:1-22
do. 6	Deut. / Deut. / Deut.	32:23-44
za. 7	Deut. / Deut. / Deut.	33:1-17
vr. 8	Deut. / Deut. / Deut.	33:18-29
zo. 9	Lucas / Lukas / Luke	3:1-20
ma. 10	Maleachi / Malakías / Malachi	2:10-3:5
di. 11	Obadja / Abdías / Obadiah	1-21
wo. 12	Zefanja / Sofonías / Zephaniah	1:1-18
do. 13	Zefanja / Sofonías / Zephaniah	2:1-15
vr. 14	Zefanja / Sofonías / Zephaniah	3:1-20
za. 15	Filippenzen / Filipensenan / Philippians	4:2-23
zo. 16	Jesaja / Isaías / Isaiah	12:1-16
ma. 17	Micha / Mikéas / Micah	5:2-15



Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50 woorden is NAf 15,00 per maand.

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: info@vpg-curacao.com
Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive the Holy Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



EbenezerChurch

Oranjestraat 111

04-11 Rev. L. Warren (HC)
11-11 LP Bro. D. Lopes
18-11 New Generation & Watermelon
25-11 rev. L. Warren (HT & PA)
02-12 Rev. L. Warren (HC)



Fortkerk

Fort Amsterdam

04-11 ds. M. Berends-van Waardenberg
11-11 br. L. van der Wolde
18-11 ds. M. Berends-van Waardenberg
25-11 ds. M. Berends-van Waardenberg
02-12 ds. M. Berends-van Waardenberg



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

04-11 ds. H. Végh
11-11 ds. H. Végh
18-11 br. Hanco de Lijster
25-11 ds. H. Végh, Laatste zondag kerkelijk jr.
02-12 ds. H. Végh, H.A. 1ste Advent



Radio Semiya 98.5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org

03-11 Rev. Leander Warren
10-11 br. Hanco de Lijster
17-11 ds. Mariëlle Berends
24-11 ds. Hans Végh
01-12 br. D'arcy Lopes

Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?

Vervolg Meditatie

e preis di nos morto pa piká. Nos tambe lo resusitá si nos aseptá Su sakrifisio. Nos mester rekonosé ku nos ta malu ku e virus ku yama piká i ku nos ta riba kaminda pa morto eterno. Si nos arepentí di nos piká-nan, pidi Kristu Hesus pordon, E lo bisa: 'Bai i no peka mas', pasó bo ta librá di e virus. Kier men bo ta salbá. Tur esnan salbá lo forma parti di Reino di Dios. E amor pa hende pekador ta asina grandi ku Papa Dios a manda su úniko yu pa salba nos (Huan 3:16).

Papa Dios ta odia piká.

Den skritura E ta splika na plaka chikí kiko ta piká, pero tambe ken lo NO dreña Su Reino. Pasó Dios ta santu, piká no por para banda di djE. P'esei un hende ku piká tin ku keda leu for di djE. Un hende bistí na blanku no por brasa un hende tur na lodo, maske kuantu e ta stim'é. Ora e kaba di limpia su kurpa, e por haña kuantu brasa ku e ke. Tene kuenta ku ta Papa Dios a determiná kiko ta piká (desobedesensia di Su reglanan). Un pekador no por disidí kiko ta piká o laga, kiko Dios lo aseptá komo piká o laga. Esei ta prerogativo di Papa Dios! Papa Dios sa papia palabra kla. Niun hende lo no por bisa ku e no tabata sa, e no a komprondé.

E preis di piká ta morto.

Hasta Ela manda Su yu pa salba nos. E ta advertiendo nos konstantemente. Pasó E ta hustu, ora E husga e pekador, su kastigu lo ta segun Su reglanan. Un siguidó di Kristu NO MESTER ATAKA, INSULTA, MENOSPRESIA (ets.) un pekador. E ta obligá si, pa bis'é e bèrdad. E konsekuensia di no aseptá salbashon. No por kompará 100 aña ku eternidat. Skritura ta revelá ku lo bini persekushon pa siguidornan di Kristu. E persekushon lamentablemente lo no bini di pafó, pero di paden! Pekadornan insistiendó ku nan tin rason i esnan ku no resistí òf ku bisa: 'Laga nan numa', lo mira reglanan kambiá di tal forma ku loke ta malu ta bira bon i loke ta bon ta bira malu. Lo yega e dia ku Papa Dios ta bisa ku ta basta i manda Su yu pa bin tera bèk komo Rey. Pekadornan lo no tin defenja pa nan aktonan dia di huisio. Laga nos keda hala atenshon di tur esnan ku nos konosé, ku amor, pasó nos tur su destino mester ta e Reino di Dios. Bo ta riba kaminda pa fièrnu òf Reino di Dios? Dr. M. L. King jr. a bisa: 'Skuridat no por kore ku skuridat, klaridat so por esei. Odio no por kore ku odio, amor so por esei'.

Ingezonden

Vereniging voor Protestants Onderwijs op Curaçao

De VPG is één van de dragende kerken van de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs op Curaçao en juist nu kan de VPCO de steun van de dragende kerken hard gebruiken. De VPCO heeft het moeilijk en gaat alleen de strijd aan. Dinsdag 23 oktober heeft de VPCO om 08.00 uur een noodbrief overhandigd aan de Minister President en in een onderhoud aangegeven dat er grote zorgen zijn voor wat betreft de ontoereikende bekostiging voor onderwijs, onder meer voor de schoonmaak van de scholen en de consequenties daarvan voor de kwaliteit van onderwijs. De VPCO vindt het stuitend dat er niet wordt geïnvesteerd in het onderwijs dat onvoldoende is meegegroeid met de veranderingen op ons eiland en in de wereld. Eén van de redenen waarom het onderwijs zich in deze staat begeeft is volgens de VPCO het feit dat de sector zelf onvoldoende van zich laat horen en onvoldoende aan de bel trekt en grenzen aangeeft. De politiek, het bedrijfsleven en de gemeenschap mag haar ogen niet langer sluiten voor de penibele situatie waar ons onderwijs zich in begeeft. De schoolbesturen roeien met de riemen die ze hebben en dankzij gemotiveerde loyale docenten en andere medewerkers worden gezien de omstandigheden resultaten geboekt waar we trots op mogen zijn. Er zijn echter een heleboel risico's aan het gebrek aan visie, strategie en toereikende bekostiging. Niet alle kinderen krijgen gelijke

kansen, niet alle kinderen krijgen het onderwijs dat hun maximale potentie tot bloei brengt. Ons eiland is in de toekomst afhankelijk van goed opgeleide professionals. Is ons onderwijs hiervoor juist ingericht? Alle politieke partijen hebben hun mond vol van onderwijs maar een concreet (korte en lange termijn) actieplan om hoe deze idealen te verwezenlijken ontbreekt. Niet alleen de politiek maar ook het bedrijfsleven, de pers en ouders moeten zich weer verantwoordelijk gaan voelen voor het onderwijs van onze leerlingen en niet hun hoofd in het zand stoppen of kiezen voor verdoezelende woorden en argumenten. En allen die werkzaam zijn in het onderwijs mogen de, de gelatenheid, de 'er veranderd toch niets' gevoelens, de angst voor represailles voor als je kritische geluiden laat horen en/of de angst te worden verweten dat je voor of tegen een bepaald politiek kamp zou zijn van zich afschudden en opkomen voor de kinderen en jongeren van ons eiland. Dat er een nieuwe spirit mag komen om als land massaal te kiezen voor het investeren in de toekomst van ons land door te investeren in de toekomst en het onderwijs van onze kinderen.

Wij kunnen de steun van onze dragende kerken in deze heel hard gebruiken en zouden het zeer waarderen dat jullie willen bidden in de erediensten, gebedskringen etc.: voor (het voortbestaan van) de VPCO, voor wijsheid, dat er deuren open mogen gaan, voor vruchtbare gesprekken met de overheid en politiek, willen jullie ook bidden voor het onderwijs op Curaçao: dat er vanuit de politiek en de gemeenschap oor komt voor het belang van anders omgaan met onderwijs.

We hopen op jullie steun.

Maghalie van der Bunt-George
Algemeen directeur van de VPCO

Jubileum zr. Cicely Radermacher

Op 3 oktober jl. herdacht Zr. Cicely Radermacher het feit dat zij 15 jaar geleden in dienst trad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Ter gelegenheid hiervan werd zij op 10 oktober namens de Centrale Kerkenraad en de Kerkvoogdij in de bloemetjes gezet. Zie op bijgaande foto Zr. Cicely, de voorzitter en de scriba van de VPG, respectievelijk Br. Ralph James en Zr. Krijnie Wout alsmede ook Br. Olaf Mulder, voorzitter van de Kerkvoogdij.



Ebenezer Church



Ebenezer Church
Wijk I Phone: 465 3121

Minister
Rev. L. Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 661 7668 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:
Bro. D. Lopes 465 3207 res
Sis. Y. Isidora 767 3769 res

Local Board Team

Elders:
Bro. D. Nisbeth 520 3015
(Chair)
Bro. D. Martina 733 1628
563 0557
Sis. K. Martina 512 4867
Sis. M. Mathew 737 0661
(Secretary)

Deacons:
Bro. A. Fernandes 524 7036
Sis. A. de Riggs 666 6004
Sis. S. Busby 511 8405
Sexton
Sis. C. Fernandes 518 5468
465 4010 res

Ebenezer Community News and Church Activities

Bro. Desta Nisbeth

Prayer Has Its Reasons.

As Christians We have our duty to pray every day, Prayer must be our life style, the way we walk, talk help each other every day must let the unbeliever see that we are God's children. This article proposes that prayer has its reasons. Why we pray is important, as is prayer itself. What follows are twelve reasons to pray.

1. God's Word Calls Us to Pray

One key reason to pray is because God has commanded us to pray. If we are to be obedient to His will, then prayer must be part of our life in Him. Where does the Bible call us to prayer? Several passages are relevant:

"Pray for those who persecute you" –Matthew 5:44

"And when you pray ..." –Matthew 6:5

"This, then, is how you should pray ..." –Matthew 6:9

"Be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer." –Romans 12:12

"And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests." –Ephesians 6:18

"Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." –Philippians 4:6

"Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful." –Colossians 4:2

"Pray continually" -I Thessalonians 5:17.

"I urge, then, first of all, that requests, prayers, intercession and thanksgiving be made for everyone ..." -I Timothy 2:1

Prayer is an act of obedience. God calls us to pray and we must respond.

2. Jesus prayed regularly

Why did Jesus pray? One reason he prayed was as an example so that we could learn from him. The Gospels are full of references to the prayers of Christ, including these examples:

"After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray." –Matthew 14:23

"Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, 'Sit here while I go over there and pray.'" –Matthew 26:36

"Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place, where he prayed." –Mark 1:35

"But Jesus often withdrew to lonely places and prayed." –Luke 5:16

"One of those days Jesus went out to a mountainside to pray, and spent the night praying to God." –Luke 6:12

"Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up." –Luke 18:1

3. Prayer is How We Communicate with God

Prayer allows us to worship and praise the Lord. It also allows us to offer confession of our sins, which should lead to our genuine repentance. Moreover, prayer grants us the opportunity to present our requests to God. All of these aspects of prayer involve communication with our Creator. He is personal, cares for us, and wants to commune with us through prayer.

"... if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." -2 Chronicles 7:14

Isaiah wrote, "He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall; but those who hope in the LORD will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint" (Isaiah 40:29-31).

Hebrews 4:15-16 reads, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are - yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need."

Prayer is not just about asking for God's blessings – though we are welcome to do so – but it is about communication with the living God. Without communication, relationships fall apart. So, too, our relationship with God suffers when we do not communicate with Him.

4. Prayer Allows us to Participate in God's Works

Does God need our help? No. He is all powerful and in control of everything in His creation. Why do we need to pray? Because prayer is the means God has ordained for some things to happen. Prayer, for instance, helps others know the love of Jesus. Prayer can clear human obstacles out of the way in order for God to work. It is not that God can't work without our prayers, but that He has established prayer as part of His plan for accomplishing His will in this world.

5. Prayer gives us Power over Evil

Can physical strength help us overcome obstacles and challenges in the spiritual realm? No, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms" (Ephesians 6:12). But in prayer even the physically weak can become strong in the spiritual realm. As such, we can call upon God to grant us power over evil.

"For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come." -1 Timothy 4:8

"Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak." – Matthew 26:41

6. Prayer is Always Available

This point is covered separately in another article. But, in short, another reason to pray is because prayer is always available to us. Nothing can keep us from approaching God in prayer except our own choices (Psalm 139:7; Romans 8:38-39).

7. Prayer keeps us Humble Before God

Humility is a virtue God desires in us (Proverbs 11:2; 22:4; Micah 6:8; Ephesians 4:2; James 4:10). Prayer reminds us that we are not in control, but God is, thus keeping us from pride.

"Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven." –Matthew 18:4

8. Prayer Grants us the Privilege of Experiencing God

Through prayer we obtain an experiential basis for our faith. We do not ignore the intellect or reasons for faith, but prayer makes our experience of God real on an emotional level.

9. Answered Prayer is a Potential Witness

If our prayer is answered, it can serve as a potential witness for those who doubt.

10. Prayer Strengthens the Bonds between Believers

Prayer not only strengthens our relationship with God, but when we pray with other believers, prayer also strengthens the bonds between fellow Christians.

11. Prayer Can Succeed Where Other Means Have Failed

Have all your options been exhausted? Prayer can succeed where other means have failed. Prayer should not be a last resort, but our first response. But there are times when sincere prayer must be offered in order to accomplish something.

12. Prayer Fulfills Emotional Needs

Do we need God through prayer? Yes! We were made to function best, emotionally, in a prayerful relationship with God. As C.S. Lewis put it, "God designed the human machine to run on Himself. He Himself is the fuel our spirits were designed to burn, or the food our spirits were designed to feed on. There is no other."

We hope with this encouragement you will start prayer continuously not only to others see, but for your relationship with God be stronger. Note: Graciously submitted by Sister Sylvian Pinedo-Busby, with thanks.

The Bible

The Bible is our Infallible Authority, Deed of Inheritance, Guide for Life, Stability and Strength.

Church Activities

The Ebenezer Men's Fellowship hosted an evening of bowling at the Sambil Bowling Alley with members of the Women's Group and the Young Adults with their leaders as invited guests. We were also honored with the presence of a delegation of Canacom (The Caribbean and North America Council for Mission) who also participated actively. It was an evening of much fun and laughter.

The Worship Service of Praise and Thanksgiving on Sunday September 30th was held in honor and recognition of the National Protection Agencies (Police, Customs, Fire Brigade and Prison personnel). Words of Praise, appreciation, prayers and encouragement were directed to those in attendance.

On Thursday October 11th the Ebenezer Men's Fellowship organized a successful and fun filled boat ride with de Pelicaan with invited guests, the EWG and the Young Adults Group.

The trip departed from the Seaquarium then on to Spanish Water,

along the south coast and then into the St. Anna Bay, the Schottegat and back to the point of departure. The Worship Service of Praise and Thanksgiving on Sunday October 21st was held by the Ebenezer Men's Fellowship. Rev. Leander Warren brought the message: "Be Bold and Strong for God". Encouraging us to follow the example of Jesus Christ to serve. We must be bold and strong and stand firm in our faith and for all that is correct for God. Once we have experienced the reality of God's power and direction in our lives, no one can take that away from us. On that same Sunday, the 28th edition of the Sunday Schools Song Festival was convened at the Ebenezer Church under the theme: "Children's Praise". The event was a great success with over 200 persons attending. Of the eight (8) children's groups that indicated their involvement, four eventually participated. These were from the Ebenezer Church, the Barrett Memorial Methodist Church, the Wesleyan Holiness Church and Dios Ta Stima Mi group. The hope is that Sunday Schools Song Festival will continue on in the ensuing years because it allows for moral and spiritual nurture of children and also for them to praise God through the gift of singing. The event was very well attended by more than 200 persons who expressed their appreciation of the children's performance.

The results per category were as follows:

In solo category the Carey Methodist Church – the Wesleyan Holiness Church – Ebenezer Church, UPC.

In duet category, the Wesleyan Holiness Church – The Ebenezer Church, UPC – Dios Ta Stima Mi Group.

In trio category, The Ebenezer Church UPC – The Barrett Memorial Church – the Wesleyan Holiness Church.

In group category, The Ebenezer Church UPC – The Wesleyan Holiness Church – Dios Ta Stima Mi Group.

At the conclusion of the festival and being that this was Rev. and Sister Warren's last festival in which Rev. Warren was the driving force and played an active and important role for many years, words of praise and much appreciation were expressed by members of the committee for a job well done and with much enthusiasm. Both Rev. and Sister Warren received an award.

Margarita Elisah Hodge



EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:

- Computer courses for children & adults
- Introduction to Smart phone for 60+
- Music classes for children - teens - adults
- Cooking classes
- Sewing classes
- Victoria Club meeting (60+)
- Watermelon Bible Club (children ages 4-12)
- Papiamentu classes

For more information:

Tel: 4615036/ 5185468/ 5261566

Adres: Oranjestraat 111

Fortkerk



Fortkerk Wijk 2

Predikant:
Vacant

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen

Zr. M. Bakhuis (voorzitter)	461 5013
Br. H. B. Beaujon	523 9851
Br. F. Hasselbaink	738 1725
Br. C. Renardus (kerkvoogd)	736 5391
	524 6823
Zr. R.D. Rahman	565 2334

Diakenen

Zr. A. R.M. Petrona	540 0865
Zr. B. Strampel	747 6627

Kosteres

Zr. A.H. Palm	462 6873
	696 6818

Wijknieuws Fortkerk

Afscheid

Naast de vergadering van CANACOM vond in oktober ook de afscheidsdienst plaats van Ds. Peter van Bruggen. Bij die gelegenheid sprak ondergetekende namens de Centrale Kerkenraad onze vertrekkende dominee toe. Het was een hele mooie dienst. Hieronder volgt integraal de toespraak van ondergetekende. Rest mij nog om alle lezers een fijne maand november 2018 toe te wensen. Moge God u en uw geliefden Rijkelijk Zegenen. Be Blessed.

Br. Ralph L. James
Preses VPG

Broeders en Zusters in Christus, goede avond. Tijdens het voorbereiden van deze toespraak gingen mijn gedachten terug naar de eerste preek van Ds. Van Bruggen in deze kerk op 20 maart 2016. Ik kan mij nog heel goed herinneren hoe ik onder de indruk was van de preek die hij met veel overgave en overtuiging bracht. Deze preek raakte mij en ongetwijfeld ook velen anderen. Ik heb Ds. Van Bruggen daarna geregeld horen preken en bidden. De intensiteit waarop hij preekte en bad raakte mij iedere keer weer. In de loop der tijd is deze intensiteit hetzelfde gebleven en ik besepte na enige overpeinzing dat dit het gevolg was van één van Gods gaven aan hem.

In Romeinen hoofdstuk 12 vers 6 staat: "Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: vers 7—profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; vers 8—wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid."

Jezus Christus had 12 apostelen met allemaal verschillende karakters, achtergronden en gaven. Petrus was ijverig en enthousiast. Andreas, de broer van Simon Petrus, was dapper en autoritair. Jacobus had een vurige temperament. Filippus was goedgelovig en verlegen. Matteüs was een echte evangelist. Johannes had, net als Jacobus, een vurig temperament. Thomas was slim en onbezonnen met zijn woorden. Wat zij allemaal gemeenschappelijk deelden was dat op Pinksteren de Heilige Geest op hen allen neerdaalde. Vanaf dat moment waren zij verbonden door één en dezelfde Heilige Geest (One in Spirit) met behoud van hun karakter, eigenschappen en Gods gaven. Belangrijk is dat zij zich, bij het gebruik van hun gaven en talenten, altijd lieten leiden door de Heilige Geest wiens aanwezigheid zichtbaar werd door de in Galaten hoofdstuk 5 vers 22 genoemde vruchten van de Heilige Geest. De vruchten van de Geest zijn: "liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing."

God schenkt ons relaties, vaardigheden, ervaringen en attributen die Hij wil dat wij gebruiken om Zijn plan te vervullen. Hij gebruikte een schoonheidswedstrijd om Esther te positioneren als Koningin van Perzië, om daarmee de genocide van de Joden te voorkomen. Hij gebruikte het muzikale vermogen van David om hem toegang te geven tot de koning van Israël en Hij gebruikte Jozef zijn gevangenschap en zijn vermogen om dromen te interpreteren om twee naties te redden van de hongersnood. In feite cultiveert God talenten in ons die Zijn konink-

rijksdoeleinden op bepaalde manieren moeten dienen. Deze talenten kunnen door God aan ons gegeven atletische vaardigheden of muzikale gevoeligheid zijn die Hij gebruikt om ons een platform te geven om Hem te loven. Deze talenten kunnen ook ons goede ouderwetse arbeidsethos, onze oratorische gave om het Woord van God op een overtuigende wijze te verspreiden of onze zogenaamde typische kenmerkende eigenaardigheden zijn. Wat deze talenten ook moge zijn, het zijn allemaal geschenken van God die wij ten dienste van God moeten gebruiken. Succes is het beste doen wat we kunnen, met de gaven die we allemaal hebben, waar we ook zijn.

Dominee Van Bruggen, je aanvaardde jouw ambt in onze Kerk juist op het moment dat Curacao voor grote uitdagingen geplaatst werd. Diverse sociaal maatschappelijke en economische vraagstukken kwamen en komen nog steeds op ons af en vragen allemaal onze onverdeelde aandacht. De lokale media belicht vele vraagstukken die ons bijna dagelijks bezig houden. Tijdens jouw verblijf op ons eiland ben je daar ook ongetwijfeld mee geconfronteerd. Sommige van deze vraagstukken leken en lijken nog steeds, gezien hun proporties en complexiteit, als onoverkomelijk. Ook onze eigen VPG was op het moment van jouw aantreden niet verstoken van de nodige uitdagingen waarmee ook jij mee te maken kreeg.

Ds. Van Bruggen je hebt getracht om op jouw eigen manier, gebruikmakend van jouw gaven en talenten, een bijdrage te leveren aan de wijze waarop de VPG zich zou moeten profileren ten opzichte van de uitdagingen, zowel binnen onze Kerk alsook binnen onze gemeenschap. Gods talenten zijn gaven van God die aan God toebehoren. Gaven komen met een zekere verantwoordelijkheid. Wat wij met deze gaven doen is onze gift aan God. Ik geloof dat God ons zal oordelen aan de hand van de manier waarop wij onze gaven en talenten gebruiken. In Matteüs 25: 14 - 30 lezen we de parabel van de drie dienaren die talenten kregen van een edelman, elk naar hun individuele vermogen en capaciteit en gebaseerd op hun door God gegeven gaven. Twee van hen investeerden hun talenten en gaven deze met de opbrengsten terug aan de edelman na zijn terugkeer van zijn lange reis. De derde begroef zijn ene talent en moest hiervoor de consequenties dragen. Ds. Van Bruggen, je hebt jouw talenten altijd met ons gedeeld, in mooie tijden en ook als het minder goed ging. Jij verborg nooit jouw talenten. Je was gul met het delen hiervan, met name middels het preken van Gods Woord en het bidden. Wij zullen je daarvoor altijd zeer erkentelijk en dankbaar blijven. Gods talenten zul je overal meenemen, waar je ook gaat. Blijf deze delen waar je ook heen gaat. Moge God Almachtig jou, zr. José en jullie kinderen bijstaan en zegenen nu dat jullie de grote overstap gaan maken naar een nieuwe fase in jullie leven. Moge het jullie allemaal goed gaan. Take care, be good & be blessed.

Br. Ralph James, Preses VPG

Canacom News

CANACOM meeting 30 september – 4 oktober 2018

What does the Lord require of us?

Wat vraagt de Heer van ons?

Dat was het thema waarover het Caribbean and North American Council for United Mission heeft vergaderd van 30 september tot en met 4 oktober. Afgezanten van de 14 lidkerken uit 11 landen kwamen bijeen in Acoya om hierover van gedachten te wisselen. Oude bekenden kwamen elkaar tegen, er werd bijgepraat en nieuwe gezichten werden voorgesteld. Ondergetekende was ook zo'n nieuw gezicht. Met frisse blik betrad ik de conferentie en ik werd geraakt door de onderlinge saamhorigheid. Die saamhorigheid werd versterkt doordat we iedere ochtend begonnen met gebed en Bijbelstudie. In kleine groepjes konden we dieper doorpraten over de thematiek: 'Wat vraagt de Heer van ons?' Het antwoord dat ons tot leidraad was op deze conferentie staat in Micha 6.8:

*'Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil;
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.'*

Hoe kun je als kerk recht betrachten, trouw zijn, nederig de weg gaan die God van ons vraagt? Hoe kunnen wij Lichaam van Christus zijn in een wereld vol onrecht? CANACOM heeft zich in de loop der jaren toegelegd op het ontwikkelen van beleid op vier punten dat onrecht aanklaagt en tegengaat: kerkgroei/kerkvernieuwing, gender gerelateerd geweld, mensensmokkel en armoede. De kerken hebben hun eigen beleid hierover gepresenteerd. Zo waren wij elkaars voorbeeld en inspireerden we elkaar.

De Presbyterian Church Canada is met subsidie van CANACOM een project gestart in Toronto om meisjes die de prostitutie in gelokt zijn te helpen daaruit weg te komen. Rev. Deb Stanburry hield een inspirerende lezing over het begin en het verloop van het project Arise dat vijf jaar geleden is opgestart. Het is heel klein begonnen, door contact te zoeken met de meisjes op straat, ze een goodiebag aan te reiken met spulletjes waar ze blij van worden: chocolade, persoonlijke verzorging. Zo is vertrouwen gegroeid en zijn enkele meisjes weten los te komen uit dit ongewenste leven. Rev. Stanburry las een ontroerend persoonlijk verhaal voor van een ex-prostitutie die nu ambassadeur geworden is van Arise. Zulke verhalen geven moed en kracht om als kerk dienend aanwezig te zijn in de wereld om je heen.

Inspirerend waren ook de woorden van minister Suzy Camelia – Römer, die een lezing hield over haar politieke insteek en drive om zich in te zetten voor de samenleving. De aanwezigen waren zeer onder de indruk van haar enthousiaste betrokkenheid en gedrevenheid. Kerk en overheid kunnen elkaar versterken op het gebied van mensenrechten. Dat is ook een issue dat ter sprake kwam op de conferentie. Soms moet je als kerk de overheid tegenspreken, soms met haar samenwerken. Dat ligt voor ieder land anders, maar op Curaçao zou er best meer samenwerking tussen kerk en overheid mogen zijn.

Er was ook tijd voor ontspanning en verkenning van Curaçao. Op dinsdagochtend zijn we bij het Sea-aquarium aan boord van de Pelikaan gestapt en zijn we naar het Schottegat gevaren. Het was leuk te vernemen hoe mooi de andere deelnemers ons eiland vonden en hoe ze onder de indruk waren van de eigen sfeer die Willemstad uitstraalt. In de middag hebben we museum Kura Hulanda bezocht, dat helaas een veel minder fraai beeld van de geschiedenis van ons eiland weergeeft. Zeer confronterend was het, het verhaal van de gids, het zien van de martelwerktuigen, de foto's en platen. Diep onder de indruk verlieten we het museum. In een follow-up meeting kon een ieder zijn/haar ervaring met de confrontatie van het pijnlijke slavenverleden dat museum Kura Hulanda ons toont, kwijt.

De laatste dag, woensdag, stond vooral in het teken van administratieve zaken. Laatste eindjes werden aan elkaar geknoopt, afspraken gemaakt en een nieuw bestuur werd gekozen. Het geheel werd afgerond met een korte viering, waarbij ook de leden van de Centrale Kerkenraad van de VPG aanwezig waren. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde conferentie, waaraan ook de uitstekende service van Acoya heeft bijgedragen!

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg



Een dans uitgevoerd door de dandgroep van de U-Turn kerk tijdens de openingsdienst van de conferentie

Anna in Hoenderloo

Tijdens haar vakantie heeft Anna Petrona, diaken van de Fortkerk, de moeite genomen om naar de kerk in Hoenderloo te komen en daar te vertellen over de voedselpakketten. Haar praatje werd ondersteund door een PowerPoint met foto's over het inpakken van de pakketten. De mensen waren onder de indruk van het enthousiaste verhaal van Anna, waarin zij vertelde over de werkwijze van de diaconie en de noodzaak van de voedselpakketten. Ondanks dat het niet zo druk was in de kerk vanwege de vakantie, heeft de collecte een mooi bedrag opgeleverd. De opbrengst van de collecte samen met een extra bijdrage van de diaconie in Hoenderloo en een gift van Stichting Mebi was 400,- euro. Dit bedrag hebben we samen met Anna op zondag 30 september overhandigd aan de penningmeester van de VPG.

Met dank aan Anna,
Ben en Mia Oppelaar



Zr. Anna Petrona tijdens haar presentatie in Hoenderloo

Emmakerk

	Emmakerk Wijk 3	Tel. 737 3070	Leden van de wijkkerkenraad	Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403 Restauratierekening MCB 25260903
	Predikant Ds. H. Végh Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed Tel: 737 3070 (huis/kantoor) 661 6339 E-mail: jas.vegh@gmail.com Website: www.freewebs.com/vegh		Ouderlingen: Zr. H. Baank (voorzitter) 767 6920 Zr. F. Da Costa Gomez 526 1566 (jeugd) Zr. D. Schrader 528 9530 (kerkvoogd) Br. O. Mulder 516 4919 (kerkvoogd)	Diakenen: Zr. S. Wiel 693 2612 514 7833 Zr. L. Felicia 767 5748
	Website Emmakerk www.emmakerk.webs.com		Kosteres: Zr. C. Gilmoor 668 5785 868 0775	Hulpprediker: Br. H. de Lijster 510 4753

Wijknieuws Emmakerk

We leven mee met de mensen in Sulawesi, Indonesië. Onlangs werd dit eiland getroffen door een tsunami en een aardbeving. Honderden mensen kwamen om het leven. Er was veel immateriële en materiële schade. Er is veel verdriet en rouw. De levens van duizenden mensen werd verwoest. Ze raakten alles kwijt. Het lijkt wel of de natuur in rep en roer is. Het klimaat verandert, zegt men en velen ervaren dat ook. We horen van en zien stormen, orkanen, heftige regenbuien, aardbevingen, tsunami's, droogte, noem maar op. Het is of de natuur huilt. Wij mishandelen haar. We buiten haar uit. God heeft ons geboden de schepping te beheren en niet te vernietigen. Dit alles zijn actuele vraagstukken waar we ons als kerk ook mee moeten bezighouden.

We doen dat in de gebedsgroep, in de gespreksgroepen en ook in de kerkdiensten.

De komende tijd zijn er de volgende activiteiten in onze Emmakerk-gemeente:

Gebbedsgroep

Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen en wel van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. We bidden voor mens en natuur, voor jongeren en voor ouderen, voor armen en rijken, voor zieken en gezonden, voor anderen en voor onszelf.

(Belijdenis)catechisatie

Op 14 en 28 november is er jongerencatechese. We komen dan van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie. Elke dinsdag is er belijdeniscatechisatie en wel van 20.00 tot 21.00 uur in de consistorie. U/jij kunt zich bij mij opgeven.

Bijbelstudie

Eens in de 14 dagen is er Bijbelstudie. We komen op donderdagen bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We gaan verder met de bespreking van het Johannesevangelie. De data zijn: 1, 15 en 29 november.

Gespreksgroep "Onder de boom"

Eveneens eens in de 14 dagen komt de gespreksgroep "Onder de boom" bijeen en wel van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. Op 8 november maken we ons gesprek over Ezechiël 39:25vv. af en beginnen we met het onderwerp "de smalle en de brede weg". De data zijn: 8 en 22 november.

Seniorenmorgen

Op 12 november a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen dan van 9.30 tot 11.30 uur bijeen in de consistorie. Eerst drinken we gezellig koffie met elkaar. Dan lezen we een gedeelte uit de Bijbel en we spreken erover. Wat zegt het gedeelte ons, mensen van nu? Hoe beleven we het? Tussendoor is er ook nog fris met een pastechi.

Bij de diensten

De in het jaarprogramma aangekondigde Gezin-School-Kerkdienst op 4 november gaat door omstandigheden niet door.

Op 25 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We herdenken dan hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar door de dood ontvielen. Als u iemand wilt gedenken kunt u dat opschrijven op de lijst die bij de ingang van de kerk ligt. Het kerkelijk jaar loopt overigens van de eerste zondag van Advent tot de zondag vóór Advent het volgend jaar. Het kerkelijk jaar loopt dus niet parallel met het kalenderjaar.

Op 2 december a.s. is het de eerste zondag van Advent. We staan in de Adventsweken stil bij de komst van Jezus Christus naar deze wereld. We bereiden ons zo voor op het kerstfeest. Op 2 december hopen we ook het Avondmaal te vieren. Brood en wijn gaan rond als teken van de gekomen en komende Christus. Ze wijzen heen naar zijn lichaam en bloed, voor ons gegeven aan het kruis, om ons te verzoenen met God de Vader.

We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.

Zangdienst

Op 23 november a.s. is er weer een zangdienst. We beginnen om 19.30 uur in onze Emmakerk. We maken onze God groot met onze liederen. We bezingen zijn heilige naam. Lieder kunt u opgeven bij mij.

Ambtsdragersdag

Op 10 november a.s. is er weer een ambtsdragersdag. We komen bijeen van 9.00 tot 12.00 uur in de Fortkerk. Het onderwerp is: de taak van de ouderlingen en de diakenen. Het wordt ingeleid door rev. Leander Warren. Daarna is er discussie. Zo mogen we als ambtsdragers met elkaar van gedachten wisselen over de onderwerpen die ons bezighouden.

Een vriendelijke groet voor u allen,

Ds. Hans Végh.

NieuwsJet

En wie krijgt de schuld?

Midden in een woestijn ergens in het oosten stond een hotel. Heel vreemd eigenlijk zo midden in de woeste omgeving. Wie zet daar nou een hotel neer! Dat zal ik u vertellen. Deze woestijn was namelijk zo groot, je kon hem onmogelijk in één dag oversteken. Je was wel verplicht te overnachten in de woestijn. Met alle nare gevolgen van dien. Want overdag was het wel warm, maar 's nachts was het er ijselijk koud. Een goede sjeik was op het idee gekomen om midden in die woestijn een hotel te bouwen. Een prachtig hotel alles erop en eraan. Een douche, toilet, stromend water, een bad, alles wat een mens maar kan verlangen zo midden in een woestijn. Iedereen, die op doorreis was, mocht er gebruik van maken. Er was maar één

voorwaarde aan verbonden; alles moest na het gebruik keurig achter gelaten worden! Verder was alles gratis en voor niets!

Natuurlijk was iedereen op doorreis bijzonder ingenomen met het hotel. Iedereen prees de goede sjeik! Tot op de dag, dat er enkele lieden waren, die zich niet aan de regels hielden. Zij verschoonden hun bed niet, waar zij in geslapen hadden, spoelden de wc niet door en lieten hun kamers vuil achter. En wie kreeg de schuld? U raadt het al: de sjeik!

Enkele duizenden jaren geleden schiep God de aarde. Alles erop en eraan! Groene weilanden, uitgestrekte bossen, vers water en een schone lucht. In één woord PRACHTIG! Wat een Luxe! Toen... heeft Hij de mens geschapen en op die prachtige aarde gezet. En de mens mocht overal gebruik van maken. Alles gratis en voor niets! Er was maar één voorwaarde aan verbonden. Zij mochten niet eten van die ene boom! Het verdere verloop van de geschiedenis kent u zo ongeveer. De mens heeft zich niet willen houden aan de regels die door de Schepper Zelf gesteld zijn. Vanaf toen ging het bergafwaarts met de aarde en de mens. De mensen hadden niet door, dat zij dit alles zelf in de hand hadden gewerkt door hun ongehoorzaamheid. Om dit te laten zien heeft God hun o.a. de bekende tien geboden voor gehouden. Ook hieraan wensten de de mensen zich niet te houden. En de toestand van vandaag? Deze kent u zo ongeveer. Denk maar aan luchtvervuiling, zure regen, verontreinigd water, gevulde vuilniszakken langs de weg of gewoon los afval, maar ook aan ziekte, pijn, ellende en oorlogen.

En... wie krijgt de schuld? Precies...God, de Schepper Zelf! Ziet u ook hoe verschrikkelijk inconsequent dat is? Toch heeft God deze wereld niet in de steek gelaten. Toch heeft God Zijn mensen(kinderen) lief.

Ongeveer tweeduizend jaar geleden heeft Hij Zijn eigen Zoon gegeven. Onze schuld heeft Hij op zich genomen. Iedereen, die in Hem gelooft, ontvangt vergeving en eeuwig leven.

Diensten

Op 30 september –in de dienst van ds. Jan Jonkman- hadden wij hoog bezoek in de Dienst, nl twee leden van CANACOM, o.a. de bekende mevr. Jennifer Martin.

Ze konden niet alles verstaan, maar ze vonden het heel fijn bij ons in Emma.

Na de dienst was er koffiedrinken in de Flamboyant en daarna een eenvoudige korte lunch. We moesten het kort houden, want de gasten en zr. Farida moesten naar Hato om de andere leden van CANACOM te verwelkomen.

Om 19u was de Startdienst van de Conferentie van CANACOM. Een mooie dienst, met een prachtige bijdrage van de jeugd; klein en groot. Daarna was er nog een receptie met hapje en drankje en een folklore groep, zomaar op het Fortplein.

Een hele eer, dat de Conferentie op ons dushi Kòrsou werd gehouden. Op dinsdagmorgen 2 oktober werd onze Emmakerk vereerd met een bezoek van de hele CANACOM delegatie. Na dit bezoek hadden zij een rondvaart in de haven; dat was genieten om ons dushi Kòrsou vanaf het water te bekijken.

Klein eiland met grote allure!

Jeugd

Hoe was de tussenvakantie? Fijn hè, zo'n break en nu... op naar het Kerstrapport en de Kerstvakantie. Zet 'm op! Dan heb je je kerstvakantie met de gezellige dagen dik verdiend.

Steuntje: Laten we leven voor elkaar, laten we elkaar helpen en daarbij Gods boodschap rondbrengen, doorgeven.

Namens de Kerkenraad, Jet Baank.



Enkele Canacom leden tijdens de eredienst in de Emmakerk

Ebenezer Church Program November 2018

Thu. 1 st	Soup Kitchen
Fri. 2 nd	Women's Night of Praise "Women's Voices United in Praise
Sun. 4 th	Worship Service of Holy Communion
Wed. 7 th	Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 8 th	Soup Kitchen
Sun. 11 th	Worship Service of Praise led by Bro. D. Lopes
Tue 13 th	Church Board meeting
Wed. 14 th	Bible study and Prayer meeting
Thu. 15 th	Soup Kitchen
Sun. 18 th	Women's Group 54 th Anniversary Service
Wed. 21 st	Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 22 nd	Soup Kitchen
Sun. 25 th	Worship Service of Harvest Thanksgiving, Church Anniversary & Pastor's Appreciation
Wed. 28 th	Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 29 th	Soup Kitchen.



Rev. and Sister Warren with their awards

Kerkvoogdij



Voorzitter: Olaf Mulder
Fortkerk: Carl Renardus, Jurjen Berends
Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder,

Ebenezer church: Karen Martina

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar onderstaande bankrekening van de VPG:

MCB: 90091204
 o.v.v. kerkelijke bijdrage

Geef om uw kerk

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft de kerkvoogdij de resultaten van de VPG over het voorgaande jaar, zowel als totaal, als gesplitst in activiteiten kerk en begraafplaatsen aangeleverd. Als VPG totaal hebben we over 2017 een behoorlijk overschot gerealiseerd, wat natuurlijk erg mooi is. Echter, wederom zien we dat we puur voor wat betreft de kerkactiviteiten tekort komen, wat vervolgens wordt aangevuld vanuit de activiteiten begraafplaatsen.

Met andere woorden, de inkomsten van de kerk middels de collecte kerkvoogdij, giften en de vrijwillige bijdragen zijn onvoldoende om alle kosten van de kerkelijke activiteiten van de VPG te dekken. In dat kader zou ik een dringend beroep op u willen doen op de betaling van de vrijwillige bijdrage, mocht u dit, voor dit jaar, nog niet gedaan hebben. Ook uw bijdrage is hard nodig!

Voor wat betreft het gerealiseerde overschot is het de bedoeling om dit volledig aan te wenden om de staat van onderhoud van de begraafplaatsen weer op het gewenst niveau te brengen. We zijn hier, zoals u misschien al gezien heeft aan de Roodeweg, inmiddels al mee begonnen. Helaas worden we momenteel ook geconfronteerd met veel vernielingen op de begraafplaatsen dus het herstel van muren en hekken en dus het daadwerkelijk kunnen afsluiten, heeft op dit moment ook prioriteit. Echter, om ook volgend jaar deze onderhoudsactiviteiten te kunnen blijven bekostigen hebben we ook voor dit jaar uw betalingen van de grafrechten nodig. Heeft u voor dit jaar de grafrechten nog niet betaald en/of heeft u nog achterstallige betalingen grafrechten, zou u dit dan voor het eind van het jaar willen voldoen.

Dan wil ik afsluiten met daarbij de vraag aan u: geeft u om uw kerk?

Olaf Mulder
 Voorzitter Kerkvoogdij VPG



Winner duet category, Wesleyan Holiness Church

Centrale Kerkenraad

Preses: Ralph James	ralph.james.meo@gmail.com	523 9111
Scriba: Krijnie Wout-de Geus	krijniewout@hotmail.com	513 8909
Ebenezer Church: Desta Nisbeth	destanisbeth@yahoo.com	520 3015
Emmakerk: Farida Da Costa Gomez	faridadcgomez@hotmail.com	526 1566
Fortkerk: Maritza Bakhuis	maritza@janbeau.com	461 5013
Consistorie: Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	767 6920
Ministerie van predikanten: Hans Vègh	jas.vegh@gmail.com	737 3070
Kerkvoogdij: Olaf Mulder	olafmulder@hotmail.com	516 4919
Diakonie: Sigma Wiel	sigma.wiel@gmail.com	767 5748

Message from the Preses



The Opening Praise and Worship Service of this year's CANACOM meeting took place on September 30th in the Fortkerk. It was a most lively and Spirit filled Service. The performance of the joint UPC Praise and Worship Team really inspired those present and created a great atmosphere in the majestic Church.

The UPC Praise & Worship Team which performed some lively songs. Since the United Protestant Congregation joined CANACOM in 1997, some two decades ago, the UPC has benefitted in many ways from our membership of this regional mission oriented organization. Likewise we also believe that our association with CANACOM has helped infuse this organization with insights which have contributed towards this organization furthering its mission here in the Caribbean.

We as UPC believe very strongly, as the history of our Church has demonstrated, in working collectively to achieve synergy on a local, regional and global level with other churches in carrying out Christ's mission. In this regard, apart from our membership in CANACOM, the UPC constitutes part of the Curacao Council of Churches and also of the World Council of Churches.

Rev. Carlington Keen
 Chairman of
 CANACOM and Sis.
 Jennifer Martin
 Education in Ministry
 Secretary of
 CANACOM.

This year's Theme of the CANACOM Council Meeting "What does the Lord require of us?" has profound significance.

We could ask ourselves: how does this question relate to our everyday lives, meaning how often do we act and do things out of love and for the sake of justice when it comes to dealing with others? If we pose this question as individual Christians and relate it to for example the issue of Poverty and Inequality, then we can ask ourselves for example in what way are we contributing on a personal level towards the eradication of poverty and inequality in our respective communities? To what extent do we realize that poverty is not a phenomenon which exists on its own, but that it is indirectly or in some cases directly linked to our own position and that of other groups living in the same society? Are we prepared to spend or sacrifice more of our income as individuals and collectively as a community or as a church as to mitigate existing inequality in our society?



This brings me to a question which was raised during a lecture by a professor friend of mine in economics. The question was: "What will happen if beggars go on strike?" After not having received a satisfactory response from the audience, the professor himself answered the question: "If beggars go on strike it would upset the system". As we try to answer the above questions we should reflect on what is written in the second part of verse 8 in Micah chapter 6: "To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God". As we read this response we realize that on our own strength it is indeed very difficult to do what is required from us in many cases, especially when it involves leaving our comfort zones and taking somewhat distance from our hard earned earthly material possessions and positions. But as it is written in Mathew chapter 19 verse 26: "Jesus looked at them and said, 'With man this is impossible, but with God all things are possible'." Once equipped with the necessary Faith, albeit the size of a mustard seed, we can boldly say, as it is written in Philippians chapter 4 verse 13: "**I can do all things through Christ Who strengthens me**".



A packed Church filled with worshippers.

If we ask the same question on an institutional level as a church and we also couple that to the issue of poverty and inequality then we should ask ourselves: "Do we speak out sufficiently against the ramification of poverty as is manifested in communities around the world in general and in particular in our region for instance through crime? Can we take more initiatives to influence policies and decisions that could have a positive bearing on eradicating poverty and mitigating inequality? Are we too reserved when expressing ourselves with regard to aforementioned issues in view of not wishing to rock the boat so to speak?"

Another question that could be asked is can we do more to sensitize our church membership to the relevance and importance of actively participating in helping to eradicate poverty and inequality in our society? Can we do more on an institutional level as a church to empower people to take more responsibility for shaping and giving contents to their lives and their own future? The questions that I raise here in no way are meant to downplay what we are already doing as individuals and as churches. The objective here is just to challenge ourselves to explore more creative and effective ways and means when it comes to fighting poverty and inequality in our respective societies. This is required of us as Christians.

Finally in closing I would like to extend a word of thanks to the Local Planning Committee consisting of Sisters Farida, Maritza, Yvonne, Rev. Vegh and Rev. Warren. You did a fantastic job in helping organize this CANACOM Council Meeting from the perspective of the UPC as Hostess. Thanks go out through Rev. Carlington Keen, Chair of CANACOM and Sis. Jennifer Martin, Education in Ministry Secretary of CANACOM to all our sisters and brothers at CANACOM. Thanks also to the members of the Admin. Committee for working so diligently with our local planning committee in preparing this year's Council Meeting.

I know that you confronted the necessary challenges whereby Murphy's Law would sometimes tend to pop up and make its presence known. I understood that all visiting and local delegates had productive meetings during the Council Meeting. The feedback which we received was that the social events and outings which were organized made the CANACOM visitors feel right at home on our *Dushi Korsow*.



The CANACOM Delegates enjoying a boat tour.

The CANACOM delegates visited a project funded by this organization in the Emmakerk (Project for the hearing impaired). The delegates were also treated to a boat excursion along part of the southern coast and also of the Schottegat. This boat tour was sponsored by the Curacao Ports Authority. Visits also were made to the Slave Museum in Kura Hulanda and the Miss Lee Foundation at the Ebenezer Church.



Picture of the CANACOM Delegates visiting the Miss Lee Foundation.

In short: the CANACOM Delegates experienced a well balanced mix of conducting CANACOM's related business and enjoying some of the special features our island has to offer. We look forward as UPC to hosing similar events in the future and in so doing share and exchange experiences which would enrich us and further motivate and energize us to carry on God's work in His vineyard.

To all our readers and your respective love ones I say, have a great month of November 2018 as we start winding down 2018. Be good and Be Blessed.

Nieuws van de Beroepingscommissie

De beroepingscommissie VPG is samengesteld uit VPG leden van alle drie de wijken en de jeugdraad. Deze VPG leden zijn voorgedragen door de verschillende wijkkerkenraden en de jeugdraad, de beroepingscommissie is vervolgens benoemd door de centrale kerkenraad van de VPG. In de afgelopen periode zijn er in zowel lokale als internationale media, online en via de traditionele media advertenties gepubliceerd. Ook zijn deze advertenties verspreid via ons huidige netwerk bestaande uit organisaties als CANACOM en WCC. Hierop hebben wij diverse reacties mogen ontvangen. Deze reacties hebben wij, binnen de beroepingscommissie, besproken. Op basis daarvan zijn middels skype, gesprekken met een aantal kandidaten gevoerd. Naar aanleiding van deze gesprekken en na akkoord van de centrale kerkenraad, heeft de commissie besloten om op dit moment één kandidaat uit te nodigen, om naar Curaçao te komen voor een nadere kennismaking. Deze kennismaking zal plaatsvinden van 8 tot 15 november a.s. Op zondag 11 november zal hij dan voorgaan in een gezamenlijke VPG dienst in de Emmakerk. Tijdens en na afloop van deze dienst bent u allen van harte uitgenodigd om met hem kennis te maken.

Krijnie Wout,
scriba beroepingscommissie

Olaf Mulder,
voorzitter beroepingscommissie

Interview with Sylvian Pinedo Member of our Deacony by Amanda van der Maas

This is the 11th interview from a series of interviews with deacons and elders from the Emmakerk, Fortkerk and the Ebenezer Church. Elders and deacons from the different churches do not only tell who they are, but also what their expectations were, what tasks they have and special people that they meet. This time we get to know sister Sylvian Pinedo, deacon in the Ebenezer Church.

Who are you and what do you do in your daily life?

I am Sylvian Pinedo, I am married for 13 years and a big part of my daily life is my job at Cusbro NV and my work for the Lord. One of the miracles in my life is the business that I started 20 years ago. I started in my small home and the Lord has blessed me and my husband so much that we have grown into an important business in a brand new building. I have learned that when you learn to know and trust Jesus more and more, you also learn more about yourself and the purpose of your life here on earth. I try to show the love of Jesus by serving others in need and by working with integrity in every area of my life to Honor Him.

When did you become a deacon?

Six years ago, I became a deacon in the Ebenezer Church. But I believe that each and every one as Christian is a deacon. Because this is what the Lord commands us to do; to serve each other and look after the needy. You can be a deacon near your house, at the gym, at school or at your work. The Lord can use you where ever you are. Proverbs 19:17 "Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done".

What expectation did you have from being a deacon?

I think I had a clear understanding of the work of a deacon because I used to do the work already. I used to go to Banda About and help people in need. God has shown us the way how to serve others by coming to the earth, so if I meet people in need I try to help without judgement, just as the Lord has shown me.

Do you have a special task within the group of deacons?

I like that we as deacons from the VPG work together as one body. I do not have a special task but just act whenever I am asked to do something. We have an app-group where we share questions for help, and if someone is available he or she will go to this person in need. I also help when we pack the food packages for the food parcels and I also like to look for Bible verses each month to share with those that get the food parcels. As the word says in Matthew 4:4 Jesus answered, "It is written: Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God."

Can you give an example of a special event/ special person that you have met?

I know somebody who was in the hospital for a while and had no place to go when he was released. It was sad when you know that people have family, but they are not willing to take care of him. At that point we have to be his family and take care of him. It is wonderful to serve the Lord in this way.

You are a deacon in the Ebenezer Church, what are the characteristics of this church?

Before I came to the Ebenezer I was a member in a Pentecostal Church. I accepted Jesus there, I learned my bible there. But my mum was a member in the Ebenezer and I used to bring her. We serve the same God and in time I decided to become a member of the Ebenezer as well. I admire this church for the fact that they really look after and share the love of God to the needy. A great example is the soup kitchen on Thursday. Also everybody is welcome and feels at home, it not about religion but it's all about God.

What makes you happy, do you have a hobby?

I used to do Taekwondo. I like to sport and go to the gym. I also like to listen to people and for God to use me and work through me. Also, I like to spend a lot of time with my husband. I want to finish my interview by encouraging every Christian with this verse of Luke 6:38 "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you."



Sylvian Pinedo

Jeugd

De Jeugdraad		Adres: Seroe Bottelier 29	
Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg	tel: 674 0111	mariellevanwaardenberg@gmail.com	
	789 0677		
Farida Da Costa Gomez	tel: 526 1566	faridadcgomez@hotmail.com	
Ludmilla Sampson	tel: 527 9173	lsampson5719@gmail.com	
Iliana Schotborgh	tel: 518 7364	liana.schotborgh@gmail.com	

Nieuws van de jeugdpredikant

Jeugdweekend Ascension

In het weekend van 13 en 14 oktober hebben we een zeer geslaagd jongerenweekend gehad op Landhuis Ascension. Dertien jongeren uit de drie VPG-kerken kwamen bij elkaar om te genieten van Gods mooie schepping en daarover van gedachten te wisselen met elkaar. Het regende hard op de heenweg, maar dat maakte de natuur alleen maar mooier, groener en fonkelend fris. De meeste jongeren waren nog nooit op Ascension geweest en waren onder de indruk van het mooie landhuis, dat voor een groot deel is ingericht met authentieke meubels. We sliepen met zijn allen op de zolder en douchen kon in de magazina. Op zaterdagavond zijn we naar Playa Santa Cruz gegaan, waar we door de mondi naar Playa Santa Pretu zijn gelopen. Onderweg zwerfvuil verzamelen in een vuilniszak, om zo een klein steentje bij te dragen aan 'Zorg voor de Schepping', het thema van het weekend. We hebben er heerlijk gezwommen, zijn lekker uitgewaaid en gelukkig was het ook droog. Het bleef droog, zodat we lekker hebben kunnen barbecueën en marshmallows rondom een kampvuurtje konden roosteren. In de nacht van zaterdag op zondag heeft het hevig geonweerd en is er weer veel regen gevallen. Gelukkig was het eeuwenoude landhuis bestand tegen deze storm en zaten we lekker hoog en droog op zolder. Op zondagochtend kwam Ryan de Jongh ons bezoeken om iets te vertellen over zijn mangrove-project. Al ruim tien jaar lang plant Ryan zaden van de rode mangrove in de baaien van Curaçao. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat op plaatsen waar geen of bijna geen mangrove meer was, er nu weer mangrove groeit. Vissen leggen eitjes tussen de wortels van de mangrove en de wortels houden ook erosie tegen. Mangrove is belangrijk voor het in stand houden van het ecosysteem van Curaçao. Mangrove planten is niet moeilijk. We togen met Ryan naar Boca Ascension en daar deed hij voor hoe het moest. Je kunt de grote peulen plukken en net voor de vloedlijn in de grond stoppen. En zo zijn we op zoek gegaan naar de peulen die rijp aan volwassen bomen

hangen en hebben deze in de grond gestopt. Weer terug op het landhuis hebben we gesmuld van tante Farida's pasta en toen was het tijd om spullen te pakken en weer naar huis te gaan. Het is een mooi en fijn weekend geweest, voor herhaling vatbaar!



We hebben met de jongeren verschillende Bijbelteksten gelezen die gaan over schepping en de zorg van de mens ervoor. Een van deze teksten was psalm 8. Hierbij een moderne vertaling van deze psalm die zo mooi de grootsheid van Gods schepping beschrijft.

Lig je op je rug in 't gras,
heel de hemel langs te turen,
naar de sterren daar te gluren
en je ziet er alsmaar meer:
Poolster, Kleine, Grote Beer.
God, wat bent U groot!

Lig je op je rug in 't gras
even naar jezelf te kijken,
even maar te vergelijken:
wat stel jij dan nu nog voor?
En de aarde draait maar door.
God, wat zijn wij klein!

Lig je op je rug in 't gras
denk je nog wat ogenblikken:
U laat ons niet zomaar stikken,
want U hebt ons zelf gewild.
Van een baby wordt U stil.
God, wat bent U groot!

Vogels, vliegers, fladderaars,
steenbok, stekelbeest en baars,
hoog en droog of diep in 't water,
grommend of alleen gesnater,
op die alle mag ik passen,
piepklein of allang volwassen,
God, wat bent U groot!
Uit: *Met psalmen spelen*, Piet van Midden

Hartelijke groet,
Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg



Vervolg Nieuws van de jeugdpredikant



Winner group category, Ebenezer UPC



Met Elkaar



Aanbod

MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeentebouw.

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

Wiskundebijles

Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights. Nadere informatie en voorwaarden: Friedeman Hasselbaink: friedeman@hotmail.com; 661-0163

Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar.

Deze aanbieding is weer gestart! Op een zaterdagochtend komen we bijeen: samen 'zitten' - wie weet 'ontdekken' van iets waarvan je je niet zo bewust bent. Het uitwisselen van gedachten; stilte-momenten; oefening 'volledige ontspanning'. Op papier of op een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je ervaring. Tijd: 8.30 - 11.30 uur. Enkele mensen hebben zich al aangemeld; er is nog genoeg ruimte voor nieuwe deelnemers! De exacte datum wordt gekozen n.a.v. de voorkeursdatum van de deelnemers. De bijdrage voor wijkfonds van de Fortkerk

is pp F 25,--
Voor opgave en meer informatie:
Maria Muller,
tel.: 737 8323 / 513 9631
e-mail:
mariamullerdidi@gmail.com

Pianist / organist Gevraagd

Bent u pianist..., organist?
Wilt u misschien het koor Forti Kantando begeleiden?
De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk. Bel voor meer informatie naar:
Tel: 737 5642 of 520 3015

VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie

Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...

Ik zoek ...

Wie kan mij helpen?

Appartementenverhuur voor uw familie.

Wij verhuren bij onze woning appartementen voor vakantieverblijf en bieden deze graag aan voor uw familie.

Wij wonen op Cas Grandi en hebben prachtig uitzicht over de Caracasbaai. Gasten genieten hier van de rust! Spreek ons gerust aan in de (Fort)kerk of bel/email ons voor de mogelijkheden.
www.villa-topzicht-curacao.com
info@villa-topzicht-curacao.com
Telnr: (+5999) 7476627
Mob : (+5999) 5229548

Arend en Barbara Strampel

Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2017 over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar.

De kerkvoogdij



Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over? De diaconie kent mensen die dit goed kunnen gebruiken. Telnr 510 4753



Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop-, trouw- of belijdenisgeschenk.

Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.