

VPG

Nieuws-News-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Religion v/s Faith

Bro. D'arcy J. Lopes

Have you ever asked yourself why there are so many religions?
 Has the question never come up why there are so many Christian denominations?
 Apparently the division is so enormous that we don't even ponder or consider the reason.
 We went wrong somewhere and need to analyze by going to the source.
 Are you aware that Jesus was NOT a Christian and that He never went to church?
 He belonged to the Jewish religion and always attended the synagogue.
 His followers are identified as Christians even though He was not one.

He begged His father for us to be one (John 17 : 21), but we are more divided than ever.
 His mission was not to start a church! If religion was what He wanted, His task would have been, converting everyone to the Jewish religion. The Jewish religious leaders were constantly battling Him, because He would show them they were on the wrong track. Their laws and regulations were not in sync with God's will and instructions. The Pharisees and the Scribes were educated men, but their religious institution was more important than God. They tried to trap Jesus with their laws and regulations, but His father's laws and regulations were superior.
 At first Nicodemus a Pharisee, who was a member of the Sanhedrin (Jewish court) couldn't understand what Jesus was telling him (John 3:1). Afterwards he understood and when he tried to defend Jesus, he was rebuked by the rest of the Sanhedrin (John 7: 50). We meet him again (John 19:38) when he took care of Jesus' body to be buried. He was already a disciple.
 Jesus' mission was to restore the relationship between man and God by sacrificing Himself as atonement for all our sins.



When the church became an institution (what Jesus warned against) the seed was planted to split up. Ecclesia (church) means the group of disciples of Christ. A follower of Christ should become a disciple.
 Being a member of a church cannot be more important than being a disciple. But unfortunately this is what is happening.
 "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen" (Hebrews 11:1).
 Paul preached Jesus and the resurrection (Acts 17: 18).

A disciple preaches Jesus and the resurrection, because he/she has
 a. accepted Christ's sacrifice
 b. received the Holy Spirit and c. unified him/herself with the Almighty.
 A church should be a gathering of believers.
 Anytime a church proclaims to be the best, the first, the only or whatever and knocks another denomination, it is on the wrong track.
 Whenever a church does not accept sinners to let the Holy Ghost transform them into disciples it is not an Ecclesia.

Sinners should become believers then followers then disciples. Only disciples can help others become a disciple. Every other task is superfluous and a waste of time and effort.
 Disciples become doers for Christ.
 Faith is trust, assurance and confidence in God. He will increase our faith if we fervently ask and draw closer to Him.

Let us examine our faith in God because then there is hope for a glorious future, proclaiming Jesus is Savior, Redeemer and Lord.

Juni 2019

1

Hoofdartikel
 Religion v/s Faith

2

Redactioneel
 Meditation: A broken heart

3-5

Bijbelleesrooster
 Kerkdiensten
 Radio Semiya
 Wat is de Eindtijd? deel 2

6-11

Berichten: uit de wijken
 WCC articles

12-13

CK: Message from the
 Preses

14-15

WCC articles
 Canacom YAM Workcamp

16

Advertenties
 Met Elkaar / VoorElkaar

MEDITATION: "A BROKEN HEART"

by: Rev. Dr. Neville L. Smith

The theme of the Message is a "Broken Heart." Of course, it is not meant in a physical sense. Rather, it refers to those who, because of their experiences in life, have become deeply saddened, hurt and broken. A "broken heart" may affect a human being physically, mentally, emotionally, psychologically, and spiritually. What can cause a broken heart?

1. Experiencing grief as a result of the loss of family and friends. You may have heard of Thomas Dooley, who wrote the well known Gospel hymn: "Precious Lord, take my hand." While on a singing tour Dooley learned that his wife, who was pregnant, had died and the child she was about to give birth to, had also died. Not long after getting this terrible news, Dooley sat down to play the piano and words came to him. Result was the hymn: "Precious Lord, take my hand." In his deep distress and brokenness, Dooley cried out to God and asked God, verbalized in the hymn, to hold his hand, as it were, and walk beside him. This brought Dooley comfort and solace and to many, many others since.

2. Another reason for a broken heart is feeling rejected. There are those who may feel that they have not been treated fairly and justly in life. They have been overlooked. Unfortunately, they may come to see themselves as "losers" or even looked upon by others as such.

The story of the Rev. John Wesley also demonstrate how God can heal a broken heart of those who feel rejected. Wesley, then an Anglican priest, had gone to Savannah, Georgia in America to evangelize, that included converting the Aborigines. He experienced one disappointment after another. Wesley left Savannah, Georgia with a broken heart. Returning to England, he had a spiritual experience that changed his "broken heart" into a "warmed heart." In his Journal, John Wesley recorded his experience of May 24, 1738 at a Church in Aldersgate Street in England. He wrote: "While the preacher was describing the change that God makes in the human heart, I felt my heart" strangely warmed." These were not empty words but became a defining moment in the ministry and mission of the Reverend John Wesley. His heart was now on "fire" as it were, to spread the glad tidings of the Kingdom of God. (Reign and Rule of God) His experiences of being rejected and of failure, did not deter him from moving on. Later on, the Methodist movement became a reality.

It is so very important when we meet people to be understanding, loving, compassionate and kind. We never know what they are going through. We never know the extent of the grief they bear or the sense of rejection or failure they have experienced. If more people are sensitive to what is happening to others, in what ways they may be able to help them, what a difference this would make to individuals and the world in general.

3. There is another reason that can cause a broken heart. It is loneliness and isolation. That's why the Pastoral Care ministry of the Church is so very important. We should not underestimate what it means to visit somebody in hospital, or at home, listen to them, give them a call or invite them or go out for coffee or lunch. There is a story about a famous baseball player. When he died, many tributes were paid to him. Not long after that, his house-keeper is alleged to have said that it was very lonely for him near the end of his life. When asked to explain further, she replied: "Nobody came, he was very sad and very lonely." For whatever reason(s), he was lonely. Only God knows how many elderly and others, wait day in, day out but nobody comes.

4. A sinful lifestyle can be cause of brokenness. This can lead to brokenness, not only for those who are in the grip of sin but also for their family and friends. Guilt, shame, loss of self esteem, disappoint-

ment. Relationships may be strained or even severed. But there is hope. No matter how low a person has sunk in sin, there is the possibility of redemption, of transformation for the better. Didn't King David, after acknowledging his sins say as recorded in Psalm 51:17: "The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, thou wilt not despise. (Psalm 51:17) That's why God sent Jesus, the Christ, in the world. (Gospel of John 3:16) As the Spiritual puts it: "There is a balm in Gilead to make the wounded whole, there is a balm in Gilead to heal the sin-sick soul."

God is able to heal the broken hearted. Didn't Jesus, the Christ, say that the Spirit of the Lord was upon him, and anointed him to preach Good News to the poor; that he was sent to heal the broken hearted,

Continue on page 5

Redactioneel

Beste lezers, ook in de juni 2019 editie van VPG Nieuws staan weer volop interessante artikelen.

Weer veel nieuws over de wijkkerken en de VPG in het algemeen. Het hoofdartikel is van de hand van br. D'arcy Lopes en heeft als titel: "Religion vs Faith".

De meditatie "A Broken Heart" is van een oud-predikant van de Ebenezer Church, Rev. Dr, Neville L. Smtih. Fijn om te weten dat hij ons niet is vergeten. We stellen dit zeer op prijs. Het tweede deel van een driedelig artikel over de eindtijd, geschreven door ds. Jan Jonkman, em. begint op pagina 5.

In de Fortkerk rubriek nemen we afscheid van ds. Henk Hortensius en ds. Martine Bakema, die de afgelopen drie maanden de diensten in de Fortkerk hebben geleid. Hartelijk dank daarvoor en tot ziens.

Ook zijn er er weer een aantal interessante bijdrages vanuit de Wereldraad van Kerken.

Op pagina 11-12 geeft onze preses ruim aandacht aan het afscheid van ds. Hans en Els Végh.

In zijn laatste redactioneel heeft ds. Hand Végh aangegeven dat we opzoek zijn naar nieuwe redactieleden. En nu na zijn vertrek zitten wij hier echt om verlegen. Wilt u meehelpen met het correctiewerk, geef u dan op. Mijn telefoonnr is 510 4753.

Wij wensen u veel leesplezier.

Hanco de Lijster.



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAf 2000,—. Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about NAf 2,000.00 per month. If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending a mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaltdiensten (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.

De diakonie helpt degenen die geen helper hebben. Op de eerste zondag van de maand is de uitgangscollecte altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd voor de Stichting Behoud Fortkerk.

Eén keer per maand voor een andere instelling of doel:

Zondag 16 juni
Zondagscholen

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curacao.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Hanco de Lijster (voorzitter)
Ludmilla Sampson
Ai-Ling de Riggs
Vacatures

Opmaak:

Klaas Dekker en Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij 'De Stad' NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 900 drukexemplaren zwart-wit.
Ruim 200 email-exemplaren

Kopij kunt u (het liefst met passende illustraties) en in kale opmaak, als docx document, lettertype Gill Sans MT 11, per email versturen naar vpgnews@gmail.com



De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk woensdagmorgen

19 Juni 2019, 12.00 uur
Verschijningsdatum:
Zondag 30 juni 2019

Bijbelleesrooster

Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

In het Bijbelleesrooster 2019 zitten twee vertaalfouten. Overal waar Hosaea staat moet Jozua staan. En overal waar Obadia staat moet Hosea staan. In het hier onderstaande leesrooster is dit reeds gecorrigeerd.

Juni 2019

zo. 2	Psalmen / Salmonan / Psalms	97:1-98:9
ma. 3	Jozua / Yoshua / Joshua	13:15-33
di. 4	Jozua / Yoshua / Joshua	14:1-15
wo. 5	Jozua / Yoshua / Joshua	15:1-19
do. 6	Jozua / Yoshua / Joshua	19:49-20:9
vr. 7	Genesis / Génesis / Genesis	11:1-9
za. 8	Handelingen / Echonan / Acts	2:1-21
zo. 9	Psalmen / Salmonan / Psalms	104:1-18
ma. 10	Psalmen / Salmonan / Psalms	104:19-35
di. 11	Handelingen / Echonan / Acts	13:1-16
wo. 12	Handelingen / Echonan / Acts	13:17-41
do. 13	Handelingen / Echonan / Acts	13:42-14:7
vr. 14	Spreuken / Proverbionan / Proverbs	8:1-21
za. 15	Spreuken / Proverbionan / Proverbs	8:22-36
zo. 16	Spreuken / Proverbionan / Proverbs	15:1-20
ma. 17	Spreuken / Proverbionan / Proverbs	15:21-33
di. 18	Jozua / Yoshua / Joshua	21:43-22:21
wo. 19	Jozua / Yoshua / Joshua	22:13-34
do. 20	Jozua / Yoshua / Joshua	23:1-16
vr. 21	Psalmen / Salmonan / Psalms	42:1-43:5
za. 22	Jesaja / Isaías / Isaiah	65:1-10
zo. 23	Lucas / Lukas / Luke	8:26-39
ma. 24	Lucas / Lukas / Luke	1:57-80
di. 25	I Koningen / I Reinan / I Kings	19:1-21
wo. 26	Galaten / Galatanan / Galatians	5:7-26
do. 27	Psalmen / Salmonan / Psalms	77:1-21
vr. 28	2 Timoteus / 2 Timoteo / 2 Timothy	3:10-4:5
za. 29	2 Timoteus / 2 Timoteo / 2 Timothy	4:6-22
zo. 30	Lucas / Lukas / Luke	9:43b-62

Juli 2019

ma. 1	Kolossenzen / Kolosensenan / Colossians	3:1-15
di. 2	Habakuk / Habakuk / Habakkuk	1:12-2:4
wo. 3	Hebreeën / Hebreonan / Hebrews	10:19-39
do. 4	Hebreeën / Hebreonan / Hebrews	11:1-16
vr. 5	Hebreeën / Hebreonan / Hebrews	11:17-40
za. 6	Jesaja / Isaías / Isaiah	66:1-24
zo. 7	Lucas / Lukas / Luke	10:1-20



Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50 woorden is NAf 15,00 per maand.

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: info@vpg-curacao.com
Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive the Holy Communion at home, please contact one of our local board-members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



EbenezerChurch

Oranjestraat 111

02-06 Rev. Y. Isidora (HC)
09-06 Rev. Y. Isidora (PD)
16-06 LP. D. Lopes Youth & Children (FD)
23-06 Sis. S. Pinedo
30-06 Women's Group
07-07 Rev. Y. Isidora (HC)



Fortkerk

Fort Amsterdam

02-06 ds. M. Berends-van Waardenberg
09-06 ds. B. Hengeveld
16-06 ds. B. Hengeveld
23-06 ds. B. Hengeveld
30-06 N.O.T.G.
07-07 ds. B. Hengeveld



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

02-06 br. H. de Lijster / ds. J. Jonkman, (HA)
09-06 ds. M. Berends
16-06 ds. M. Berends
23-06 ds. M. Berends
30-06 ds. J.D. v/h Zant, Intrede dienst
07-07 ds. J.D. van 't Zand



Radio Semiya 98.5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org

01-06 br. Hanco de Lijster
08-06 zr. Sylvian Pinedo
15-06 br. D'arcy Lopes
22-06 br. Hanco de Lijster
29-06 zr. Sylvian Pinedo
06-07 br. D'arcy Lopes

Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?

Continued from page 2

to preach deliverance to the captives and the recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. (Gospel of Luke 4:18)

Whatever the reasons that cause brokenness; whether it is caused by circumstances, through the fault of other people, or ourselves, with the love and help of others, things can change for the better. And above all, with God, who is able to comfort us, help us cope, save us from despair and destruction, redeem and transform us for the better. With God all things are possible. The Holy Spirit is available to each one of us and the world at large. If only the greatest commandment which is: to Love God with all our heart, mind, soul and strength (accept God's love for us) and others as ourselves, were experienced and practiced in every aspect of life and living, the will of God would be done on earth as in heaven, as expressed by Jesus in the Lord's prayer.

Wat is de EINDTIJD

Deel twee
Ds. Jan Jonkman-em

Het laatste wereldrijk van de anti-christus

Voor vele christenen is de kennis omtrent de EINDTIJD beperkt tot de kennis dat onze Heer, Jezus Christus eens terugkomt op de wolven, zoals in Handelingen 1:9-11 wordt voorgezegd. Het hoe, wanneer en waar blijft veelal mistig. O ja, bij Pinkstergemeenten en charismatische bewegingen rekenen leiders er vrolijk op los om de juiste data uit te vinden; maar dat is niet wat ik bedoel. Uit een dergelijke foutieve berekening is in het verleden een heel kerkgenootschap ontstaan. Ik ga dan ook niet die richting uit, maar houd het bij het Bijbelse spoorzoeken. En dan neem ik u eerst mee naar een volgende indeling van de Bijbel:

- A. Het Paradijs tot de zondeval (de tijd van de onschuld).
- B. De zondeval tot de zondvloed (de tijd van het geweten).
- C. Vanaf de zondvloed tot de Babylonische spraakverwarring (de greep naar de macht door de religie in plaats van godsdienst).
- D. Vanaf Abraham tot de uittocht uit Egypte (de Belofte).
- E. Vanaf de uittocht tot de kruisiging van Jezus Christus (de Wet).
- F. Vanaf Pinksteren tot en met de Opname van de "Gemeente" (de tijd van de Genade tot de eerste periode van de anti-christus).
- G. Vanaf de Opname van Christus Gemeente, tot Christus' 2^e wederkomst (de grote verdrukking onder het meedogenloos moordend bewind van de anti-christus).
- H. Het Koninkrijk van Christus (het Duizendjarig Vrederijk).
- I. De tijd van het laatste oordeel en een nieuwe hemel en aarde ("TIJD" zal niet meer zijn).

De lezer heeft nu zelf al opgemerkt waarin wij leven; ja in **"F"**; de tijd van de genade.

In ons tijdperk -dat is nu alweer 2000 jaar- kan het Evangelie van Jezus Christus verkondigd worden. Maar die hele tijd kan ook worden aangemerkt als EINDTIJD.

Maar die tijd van de genade raakt op, de wederkomst van Jezus Christus komt snel dichterbij, daarvoor wordt de Gemeente van Jezus Christus weggehaald, opgenomen naar een veilige plaats. De contouren van een naderend anti-christelijk wereldrijk. Alle voortekenen van dat wereldrijk worden namelijk nu al zichtbaar. De wereld kan elk moment de grootste politieke leider aller tijden verwachten, de anti-christus, de tegenpool van Jezus Christus. In mijn spoorzoeken ben ik tekenen tegen gekomen die er niet om liegen:

1. Een ongekende rijpe voedingsbodem voor het rijk van de anti-christus: *De huidige wereld in chaotische turbulentie*. Alle voortekenen zoals het Hitler-naziregiem ten spijt. Het anti-christelijke rijk zal de grote climax zijn, de finale in het dan zo verschrikkelijke werelddrama.

De Islamwereld schudde onder de grondvesten toen de westerse wereld met geweld en oorlog ingreep in de in zichzelf gekeerde moslimlanden (*De ironisch genoemde Islamitische Lente*). Ik denk dan liever aan het gezegde: 'De geest uit de fles'.

Daarna begon het kwaadaardig te rommelen in die landen, als bij een vulkaan, waarbij een grote uitbarsting nog moet komen.

Het eens zo trotse en standvastige Europa vertoont in deze tijd grote scheuren. Het grootste deel van Europa behoorde eens rond het begin van onze jaartelling bij het aloude Romeinse rijk. Binnen die grenzen zal het Romeinse rijk herrijzen met de anti-christus als dictator aan het hoofd. Dit beschrijft de profeet Daniël bij zijn uitleg van het beeld van Nebukadnezar: "*het laatste gedeelte van het beeld: de voeten en tenen, half leem, half ijzer. Aan de ene kant zwak en broos en aan de andere kant ijzersterk*". (Daniël, hoofdstuk 2, interessant genoeg zijn op een deel na de profetieën vervuld, alleen de voeten en tenen nog).

De V.S. geven daartoe de nodige impulsen in de vorm van het 'nieuwe' Amerika onder president Donald Trump. Europa wordt nu gedwongen als overblijfsel van het Romeinse rijk op te staan om dan de basis te vormen voor het rijk van de komende werelddictator, de anti-christus. Het huidige Amerika wordt wel een 'Een nieuw Rusland' genoemd, waardoor Europa gevaar loopt beknelde te raken in de huidige constellatie tussen deze twee grootmachten.

Een derde grootmacht doet zich gelden: China. Deze grootmacht mag niet en nooit onderschat worden. Als je het hebt over China, dan hoeft je maar wereldwijd de linker of rechter deur open te doen om 'China' tegen te komen; China in opmars, nu ook met haar "spaceprogram".

Alles raast met een sneltreinvaart van absolute globalisering naar dit komende wereldrijk. Dit rijk zal een leider met ongeëvenaarde kwaliteiten kennen. De Bijbel beschrijft een opbouwtijd en de absolute vreselijke duivelsopenbaring van de anti-christus in de tweede helft van dit rijk. Het weghalen van de gemeente van Jezus Christus zal voor de tweede helft geschieden. Daarna is het buigen of barsten, alles en iedereen zal en moet zich buigen voor hem als 'dictator en god' tegelijk. De wereldbevolking schijnt/blijkt goed voorbereid te worden om de anti-christus met open armen te ontvangen. Hij wordt als een 'Messias 'binnengehaald'. Iedereen kiest liever voor de anti-christus, die absolute orde op zaken stelt in een alles geregelde regeringsdictatuur. Het TOVERWOORD voor dit alles is ZEKERHEID. De mens zoekt zekerheid, welke de huidige politici, kleinschalig of grootschalig nu niet meer kunnen bieden. Alles draait om MACHT, de tegenpool van LIEFDE. Het woord POLITIEK is nu al een scheldwoord geworden. Politiek als basis voor democratie betekent verantwoord burgerschap, maar die is schijnbaar zoek. De huidige politiek en/of politiek bedrijven lijkt meer op het moeras, waarin miljoenen mensen dreigen te verstikken. De politiekbedreigers willen allen één ding: Absolute controle over alle mensen. Je weet niet meer waar je het moet zoeken. (een groot verschil met vroegere tijden!) In het anti-christelijke rijk is en geldt: GEEN UITWEG MEER! Dat noem ik globaliserende, totale controle, waarbij de vroegere voorloper: 'The Big Brother is watching you' een kinderspel was.

2. De persoon, die de anti-christus genoemd wordt en aan het hoofd zal staan van voornoemd rijk in de Bijbel zal zelf schijnbaar door moslims en joden erkend en geaccepteerd zijn. Hij weet op geniale charismatische wijze joden en moslims te verenigen en verbreedert de halfbroers Ismaël en Isaac met elkaar. In de Westerse, alsook de Aziatische wereld is hij de personificatie van de hoogst bereikbare religie. De Apostel Paulus beschrijft deze anti-christus in 2 Thessalonicenzen 2; hij noemt deze antipool van Jezus 'het geheimenis der wetteloosheid', de afval, de mens der wetteloosheid, zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, *zodat hij zich in de tempel Gods zet om aan zich te laten zien dat hij een god is*.

Op dat tijdstip zullen joden en moslims zich van hem afkeren en de 'Finale Gods' begint in HET LAATST DER DAGEN of: DE TIJD VAN HET EINDE. (Joden en Moslims geloven uitsluitend in Eén God, bij de joden is Hij: JHWH en bij de moslims: ALLAH)

Johannes ziet de anti-christus als visie in de hoofdstukken 12 en 13 van

Vervolgd op pagina 13

Ebenezer Church

	Ebenezer Church Wijk I Phone: 465 3121	Local Board Team	
	Interim Pastor Sis. Y. Isidora 767 3769 res Yvonne.isidora@gmail.com	Elders: Bro. D. Nisbeth 520 3015 (Chair) Bro. D. Martina 733 1628 563 0557 Sis. K. Martina 512 4867 Sis. M. Mathew 737 0661 (Secretary)	Deacons: Bro. A. Fernandes 524 7036 Sis. A. de Riggs 666 6004 Sis. S. Busby 511 8405
	Local Preacher in VPG Service: Bro. D. Lopes 465 3207 res		Sexton Sis. C. Fernandes 518 5468 465 4010 res
	Ebenezer Church MCB accountnr 330028508		

Ebenezer Community News and Church Activities

Sis. Ludmilla Sampson

FISH FRY - MAY 1ST

On May 1st last we had our yearly "Fish Fry" fundraising. This year again it was a great success. We would like to thank everyone for their support and/or contribution to this event. We ask God to bless you for doing this.

MOTHER'S DAY - MAY 9th

On this special occasion the board surprised all mothers with a gift. The Watermelon Dancers rendered an item to all present in church on that morning. The smaller kids of the Watermelon Bible Club recited a couple of recitations. The New Generation also rendered an item to all present.



The Watermelon Dancers



New Generation Singers

YOUTH & CHILDREN SERVICE - MAY 17th

On this Sunday, the extended worship team had their first appearance. The group consisted of the older members of the Watermelon Bible Club, members of the New Generation and members of the Young Adults Group of the Ebenezer Church. With the positive compliments received, the group was blessed into existence. We are sure that this constellation will have more performances within the UPC.

PRAYER FOR OUR INTERIM PASTOR

We ask you to keep our interim pastor, Mrs. Yvonne Isidora-Gumbs, in your prayers. Your prayers and support are needed to help her carry on with this task she has taken on. Do your utmost to attend the church services on Sundays and the prayer meetings on Wednesday nights and all the other Church activities. We thank you very much for your support and may God bless you.



MISS LEE FOUNDATION

As you know this foundation operates primarily to our members and everyone who is interested to attend the courses that the foundation caters. At the moment we are in need of a

computer instructor, teachers for after school classes and an instructor for the cooking classes. Should you be interested, please give us a call. You can contact our coordinator Sis. Carla Fernandes at 518 5468 or the secretary Sis. Ludmilla Sampson at 527 9173.

OTHER MATTERS

Matters to take note of. The Central Office of the UPC is located in Fort Amsterdam, telephone 461-1139. Shut-in members or members in the hospital who wish to receive Holy Communion, please contact the Pastor (interim pastor) or a local church board member. For Baptism please contact the Pastor (interim pastor).



Sis. Militza de Palm receiving a special recognition from the board of the Ebenezer Church

The Characteristics of a Godly Mother

Mothers are important not only to the family but to society as well.

Regardless of any challenges you may have faced in your relationship with your mother while you were growing up, she was given to you by God and played an essential role in your life. Even in Scripture, we find all kinds of mothers, and many of them show valuable characteristics of godliness. Timothy had a godly mother and grandmother who so greatly influenced him that he followed in their footsteps of faith. The apostle Paul wrote the following to encourage Timothy as he led the church in Ephesus. He described Timothy's faith heritage this way: "For I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well" (2 Tim. 1:5).

The Characteristics of a Godly Mother

Mothers are characterized in many different ways based on external beauty, wealth, or accomplishments, but the most important quality of a mom is godliness. This doesn't mean perfection, but she has a quality that serves as an important model for her children. No women will completely express every single one of these characteristics, but the ideal godly mother is one who is growing in all these ways:

- **A godly mother prays and reads the Word of God.** This is not an occasional practice but has become the habit of her life. She believes Scripture and knows its instructions will help her become a better wife and mother.
- **She is a mother who has learned to trust God for every need.** Because she is praying, reading, and meditating on Scripture, she comes to know and trust God's promises.
- **A godly mother is generous.** Even if she has little to share, she willingly offers it to others. Sometimes her generosity comes in the form of encouragement. Her desire is to offer words that build others up rather than tear them down.

Margarita Elisah Hodge



Miss Lee Foundation

EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:

- Computer courses for children & adults
- Smart phone classes
- After school classes (homework)
- Music classes for children - teens - adults
- Cooking classes
- Sewing classes
- Victoria Club meeting (60+)
- Watermelon Bible Club (children ages 4-12)
- Papiamentu classes

For more information:

Tel: 4615036/ 5185468/ 5261566

Adres: Oranjestraat 111

- **She is obedient to God.** Obedience honors God and is also profitable for her as well as for her children and husband. She understands that she is obeying an all powerful, omniscient, loving God whom she can trust.
- **A mother who's godly is forgiving.** This is essential for every follower of Jesus and is clearly taught in the Bible. Those who refuse to forgive, live in stress and tension that soon overflows into the home. Ephesians 4:32, "Be kind to one another, tenderhearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you."
- **A godly mother has an attitude of persistence.** When something needs to be accomplished, she knows what's required and keeps working until it is finished. Instead of waiting for someone else to do it, she jumps in to complete the task.
- **A godly mother is a servant.** This is a quality we should all have as followers of Jesus because He was a servant. A mother with a servant attitude doesn't live for herself, but for others.
- **She lives an orderly life.** For family life to run smoothly there must be organization, especially when children are in school because there are schedules to keep and tasks to complete.
- **A godly mother is an encourager.** Children need the encouragement of their parents so they will feel valued and loved. This begins early in life when a baby is held close and expands to include words of encouragement as the child grows.

New Generation Youth service

E grupo di hóbenan di "New Generation Group" di Ebenezer Church kada biaha di nobo ta laga e miembronan di misa bai kas ku un mensahe diferente. Kada dos luna nan ta enkargá ku e sirbishi di misa. Nan mes ta bini ku e tema ku pa nan na e momento ei ta importante. E hóbenan ta prepará esaki riba nan mes mayoria biaha, pero semper bou di guia di nan lidernan, ku ta ahustá i drecha kaminda ta nesario. Hopi biaha nan ta trese un skèch pa ilustrá nan tema. Esaki tabata e kaso dia 19 di mei último tambe.

E tema tabata: "Do they belong here?" Den e kaso aki "they" tabata kuater persona, un kabayero bon bisti, tur na flus, un mucha muhé hopi koketa, ku no ta pone su selular abou ningun momento, un hóben ku tabata keda husgá pa su manera di bisti i un hóben adikto.

Continued on page 13

Church Activities

JUNE:

- Sun. 2-Worship Service of Holy Communion
- Wed. 5-Bible Study & Prayer Meeting
- Thu. 6-Soup Kitchen
- Sun. 9- Worship Service for Pentecost LP. Y. Isidora-Gumbs (9:30 a.m.) & Island Rally (6:00 p.m.)
- Tue. 11-Church Board Meeting
- Wed. 12-Bible Study & Prayer Meeting
- Thu. 13-Soup Kitchen
- Sun. 16-Worship Service of Praise for Father's Day by Youth & L.P. D. Lopes
- Wed. 19-Visit Sick & Shut-in Members and Bible Study & Prayer Meeting
- Thu. 20-Soup Kitchen
- Sun. 23-Friendship Worship Service led by Sis. S. Pinedo
- Wed. 26-Bible Study & Prayer Meeting
- Thu. 27-Soup Kitchen
- Sun. 30-Worship Service of Praise led by Women's Group

Fortkerk

	Fortkerk Wijk 2 Predikant: Vacant Stichting Behoud Fortkerk Bankrekening MCB 26392809	Leden van de wijkkerkenraad Ouderlingen Zr. M. Bakhuis (voorzitter) 461 5013 Zr. A. R.M. Petrona 540 0865 Br. F. Hasselbaink 738 1725 Br. C. Renardus (kerkvoogd) 736 5391 524 6823 Zr. A. R.M. Petrona 540 0865 Zr. R.D. Rahman 565 2334	Diakenen Zr. B. Strampel 747 6627 Kosteres Zr. A.H. Palm 462 6873 696 6818

Wijknieuws Fortkerk

Koningsdag.



Op zaterdag 27 april werd er weer vanaf de Fortkerk gevlagd ter gelegenheid van Koningsdag.

Er werd gevlagd met de Koninkrijksvlag en met de vlag van Curaçao. Ook bij het gebouw van de Minister Raad en bij het paleis van de Gouverneur stonden de vlaggen er feestelijk bij.

Laatste dienst Ds. Henk Hortensius en Ds. Martine Bakema.



Afgelopen Pasen was de laatste dienst door ds. Henk Hortensius en ds. Martine Bakema na bijna 3 maanden bij de Fortkerk te hebben waargenomen.

Dit is de tweede maal binnen een periode van 4 jaar dat Henk en Martine de Fortkerk gemeente te hulp zijn geschoten nadat de gemeente zonder vaste dominee is komen te staan. Met veel toewijding en liefde hebben Henk en Martine in de afgelopen 3 maanden de diensten en de geestelijke verzorging van onze gemeente verzorgd. De Fortkerk gemeente is hen heel erg dankbaar voor de goede diensten en voor hun warme betrokkenheid met de gemeente en met Curaçao. Afscheid nemen doen we niet maar wel een masha danki i te despues ku Dios ke.

Hensey Beaujon



Global conference on promoting peace cultivates 'one human family'

21 May 2019

At a conference with the theme "Promoting Peace Together" held in Geneva on 21 May, religious leaders focused on two historic documents related to peace-making. The first, "Human Fraternity for World Peace and Living Together," was jointly signed by Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar in Abu Dhabi in February. The second, "Education for Peace in a Multi-Religious World: A Christian Perspective," jointly prepared by the Pontifical Council for Interreligious

Dialogue and the WCC was officially launched at the conference.

Anne Glynn-Mackoul, moderator of the opening session and a WCC Executive Committee member who represents the Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East (USA), expressed her appreciation for those gathered who are inspired by a common vision to promote peace together. "Today we will explore together two documents which affirm, each with compelling fervor, the possibility of peace," she said.

The two documents, Glynn-Mackoul added, "help us, each in its own way, to think of religions not as fortresses to be defended but as well-springs for the flourishing of all life."

In opening remarks, WCC general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit addressed the group with joy as brothers and sisters. "It is a simple greeting but in this greeting there is a beautiful and radical truth: a truth that is both liberating and very demanding," he said. "As we celebrate in this ecumenical centre, we do this as members of the one human family. As human beings, we are related and God calls us to live together as a family, which means we also have to live together properly in justice and in peace.



"We have to be active participants in bringing peace to everybody. To celebrate human fraternity is a gift, a task, a divine calling," Tveit added.

Bishop Miguel Ayuso Guixot, titular bishop of Luperciana and secretary of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue, said that Pope Francis has always invited people to promote a culture of dialogue through mutual respect and friendship. "It marks how far we have come together but it is also a point of departure," he said. "It is a new dynamic which takes us from being only face-to-face to our standing shoulder-to-shoulder, looking ahead in order to promote peace and coexistence by looking at the future together."

By fraternity, Guixot added, "it is intended that human relationships grow from the depths of the meaning of family, sister, brother, not only fellowship or friendship."

Archbishop Ivan Jurković, permanent observer of the Holy See to the United Nations in Geneva, reflected on the importance of promoting dialogue in a global community. "The interconnectedness of today's global world become more and more apparent every day," he said.

Aalya Al Shehhi, deputy permanent representative of the Permanent Mission of the United Arab Emirates to the United Nations in Geneva, said the conference was both important and timely. "The two documents will positively guide our deliberation," she said, "and help us call upon the international community to rediscover the values of co-existence. I'm very confident that this conference will be a genuine step."

The collaboration between the Pontifical Council for Interreligious Dialogue and the WCC Office for Interreligious Dialogue and Cooperation began in 1977. In their collaborative engagement, both offices have so far worked on several common interreligious projects, namely, Interreligious Prayer (1994); Reflection on Interreligious Marriage (1997) and Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct (2011).

The 21 May event marked a milestone in the continuing joint efforts of the WCC and the pontifical council aimed at strengthening ecumenical relationships through the fostering of interreligious dialogue.

Source: World Council of Churches

WCC moderator and general secretary focus on Child Rights

22 May 2019

Dr Agnes Abuom, moderator of the World Council of Churches (WCC) Central Committee, offered opening remarks at the WCC Executive Committee meeting convening at the Bossey Ecumenical Institute from 22-28 May.

"We come with many expectations and the desire to share our experiences in our churches, communities and countries," said Abuom. "It is my hope that these will be realized formally and informally during our time together here at Bossey."

Abuom lifted up five specific issues for continued reflection by the Executive Committee: the Just Community of Women and Men and gender justice; the 30th anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child; the intersectionality of the WCC's three pillars of Faith and Order, Mission and Evangelism, and Justice and Peace (Life and Work); preparation for the WCC 11th Assembly in Karlsruhe, Germany in 2021; and eco-justice.

With regard to the rights of children, Abuom suggested: "Perhaps we need to establish how our governments and churches are performing in regard to the rights and place of children," she said.

Regarding eco-justice, Abuom said that the urgency of climate change is at the doorsteps of the church. "As WCC governing bodies we are called to live out our policy statements," she said. "Let us walk the talk."

WCC general secretary on the role of the fellowship today

WCC general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit gave a report, and, among other issues, reflected on the theme of the WCC 11th Assembly, "Christ's love moves the world to reconciliation and unity." In this meeting, Tveit said, "we will reflect more on the content of the theme and where it will lead the WCC."

The theology of love through the history of the Christian churches provides a richness of reflection, but also clear challenges, Tveit said. "What does it mean in our ecumenical fellowship today, and how are we moved as churches and followers of Christ today, sharing this love in a way that contributes to transformation of the world?"

Tveit said "The connection to the Pilgrimage of Justice and Peace is given in how love is the motivation and the inspiration to move toward justice and peace, but also how love is the content of our vision for a world ruled by justice and peace. True love is shown in its actions, in care for the other, and in care for the whole of humanity and God's creation. The 1948 Amsterdam assembly clearly said that Christ's love compels us to say clearly both yes and no: To promote reconciliation and unity as we combat injustice, racism and war."

Tveit also noted that racism has been identified as a growing concern in many parts of the world. "It is also an indicator of many other growing problems in the world, related to neo-populism, fascism and exclusivity," he said. "These tendencies are in a postmodern period leading many to focus on their own problems, needs and interests without caring for the need for joint solutions, for the wholeness of the world and for our common and shared interests."

Racism is more than a historical lesson or an anthropological puzzle, Tveit reflected. "It is a persistent, daily, ugly, death-dealing streak in societies on every continent, one that robs the future prospects of tens of millions of people."

Tveit concluded with "This year marks the 30th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC). Children are in a special way embraced by Christ's love, as we know from the gospels. Children are also particularly gifted in expressing the human need for fellowship and unity."

Source: World Council of Churches

Emmakerk

	Emmakerk Wijk 3	Tel. 737 3070	Leden van de wijkkerkenraad	Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403 Restauratierekening MCB 25260903
	Predikant Vacant		Ouderlingen: Zr. H. Baank (voorzitter) 767 6920 Zr. F. Da Costa Gomez 526 1566 (jeugd, scriba) Zr. D. Schrader 528 9530 (kerkvoogd) Br. O. Mulder 516 4919 (kerkvoogd)	Diakenen: Zr. S. Wiel 693 2612 514 7833 Zr. L. Felicia 767 5748
	Website Emmakerk Www.emmakerk.webs.com			Kosteres: Zr. C. Gilmoor 525 5785 868 0775
				Hulppredikant: Br. H. de Lijster 510 4753

Wijknieuws Emmakerk

Dankwoord

We willen iedereen bedanken voor het onvergetelijke afscheid dat we kregen. Eerst de prachtige boottocht, dan de leuke Karaoke-avond en zondag 28 april het afscheid. We vonden het hartverwarmend en we denken er met veel blijdschap aan terug. Ook willen we bedanken voor de vele mooie cadeaus die we kregen. Ze zijn een mooie herinnering aan nos dushi Kòrsou. We wensen u allemaal Gods zegen toe, en, ku Dios ke,

Tot weerziens! Het ga u allen goed.

Hans en Els Végh.

de Here Jezus Christus? Hebt u Zijn zondaarsliefde al beantwoord en zich tot God bekeerd?

Zo ja, dan kunt u ook in moeilijke tijden het roer van uw levensschip in Gods handen geven.

Juist in die momenten geeft Hij u rust en kracht om voort te gaan.

Afscheid ds Hans Végh

Op zaterdag 27 april hadden wij een karaoke-avond in de Flamboyant. Wat een feest! Karaoke! Eén van ds Hans Végh's favorieten van het jaarprogramma. Hij heeft ervan genoten voor de laatste keer in de Flamboyant (het jeugdhuis).

Er was een Potluck bij, d.w.z iedereen neemt wat mee; als het kan, zijn/haar speciale hapje. Het was weer reuzegezellig.

De volgende ochtend was de Emmakerk gesloten; we waren druk bezig met alle voorbereidingen voor de afscheidsdienst van 17u.

Nieuws Jet

Waarom zou ik bang zijn?

De vader van Johan was kapitein op een vrachtschip, dat ook plaats bood aan een klein aantal passagiers. Het was zomervakantie en nu Johan twaalf jaar oud was geworden, mocht hij voor 't eerst een grote reis meemaken. Hij vond dat prachtig.

Wat genoten ook de passagiers, die tegen een aantrekkelijke prijs met de boot meekonden.

Ze vermaakten zich best en betrokken Johan bij hun spelletjes. Het rustige weer zorgde voor een prima stemming.

Vanuit de ruimte waar ze overdag verbleven, konden ze de kapitein van het schip zien. Hij stond vaak op de 'brug', omdat hij de verantwoordelijkheid had voor een goede gang van zaken. De passagiers wisten niet, dat hij de vader van Johan was. Nadat zij een tiental dagen hadden gevaren, kwamen ze in de buurt van een deel van de oceaan waar het vaak danig kon stormen. Ook nu begon het weer te verslechteren en het duurde niet lang of er brak een hevige storm los. De hoge golven en de sterke wind maakten een einde aan de knusse sfeer onder de passagiers. Velen begonnen angstig te worden. Te midden van al het tumult bleef Johan rustig zitten lezen in één van de boekjes, die hij van thuis had meegenomen.

Af en toe keken de passagiers naar Johan en ze vroegen zich af hoe het toch mogelijk was, dat hij zich klaarblijkelijk niets van al het geweld aantrok. Na enige tijd kwamen er enkelen op Johan af en stelden hem de vraag: "Ben jij niet bang?"

"Och," zei Johan, "mijn vader is de kapitein. Hij staat aan het roer en waarom zou ik dan bang moeten zijn? Hij weet best wel wat hij moet doen om het schip door de storm heen te loodsen."

Lieve mensen, zo'n eenvoudig voorval kan ons veel te zeggen hebben. Velen van ons kennen stormen en slechte tijden in ons leven. Maar als we weten, dat God de Vader ons levensroer in Zijn handen heeft, dan mogen wij ten volle op Hem vertrouwen. Kent u die God als Vader in



Laatste keer ds. Hans Végh op de kansel van de Emmakerk

De kerk zat ouderwets vol; heel fijn! Eerst de Dienst met ons VPG Worshipteam; jeugd van alle drie de kerken aan het begin; m.m.v. Forti Kantando en br. Wilfred Samson met zijn trompet. Na de Dienst de toespraken en plotsklaps als verrassing klonk bij de deur het gezang van de Mariachigroep. Ze zongen 2 liederen in de kerk en daarna gingen we met z'n allen naar de Flamboyant voor een hapje en drankje. In de kerk klonk het lied: "Nanga palm" en in de Flamboyant ook een Nederlands



Mariachigroep als Surprise na de Afscheidsdienst

lied, de bekende: "Daarbij die molen, die mooie molen...."

Op woensdag 1 mei vertrokken ds. Végh en echtgenote Els met de KLM.



Het is nu wachten op onze nieuwe dominee.

Jet vertelt een anekdote

Mooi nieuws

Woensdag j.l. 15 mei, kregen we mooi nieuws. De Raad van Ministers is in de vergadering accoord gegaan met de indienstname van onze nieuwe dominee voor de Emmakerk- ds. Jan Douwe van 't Zand.

Bon Bini! Van harte Welkom domi en zr. Annelize. Heel veel sterkte met alles wat er nog gebeuren moet. Wij wachten op u! Hopelijk, ku Dios ke, (zo de Here wil!) kunnen we de bevestigingsdienst houden op 30 juni a.s.

Diensten

Op zondag 13 mei vierden we onze jaarlijkse Moederdag! De kinderen waren naar de dienst gekomen en hadden samen in de Consistorie een sketch voorbereid. Heel knap! De hele kerk lag in een deuk.

Na de Dienst hadden we onze jaarlijkse Bakesale. Er waren lekkere taarten, boterkoek; mooi opgemaakte kleine red velvets. Alles bij elkaar heeft de bakesale F400,- opgebracht. Deze keer was de opbrengst voor het YAM=Young Adults in Mission Camp 2019. De jongeren ongeveer 50 overal vandaan komen in juli, daar is geld voor nodig. Masha Danki aan allen, die in de keuken gestaan hebben, taarten hebben ge-



Als engeltjes zongen de drie meisjes, Aiko, Deanah en Anaiah,

Amazing Grace

kocht en ook masha danki aan de handen, die meegeholpen hebben in de Flamboyant. In de dienst van 19 mei werden we verrast met drie jongedames; Aiko, Deanah en Anaiah met 2 mooie liederen. Eentje was het prachtige lied: Amazing Grace. Masha danki lieve meisjes; misschien tot de volgende keer??

The Gideons

De deurcollecte was voor The Gideons. Na de zegen kregen we een uitgebreide uitleg waar het geld van de Gideons voor gebruikt wordt. In ieder geval voor al die Bijbels, die we tegenkomen in alle hotels en nog veel meer goede werken.

Zieken en bejaarden

Lieve mensen, houd goede moed! Wij vinden het iedere zondag weer fijn om u te begroeten. Ik denk aan br. Orlando Griffith. Het is een hele klus om zich klaar te maken en naar de kerk te komen, maar hij is present. Danki zr. Anita voor uw steun en hulp. Ook op de karaokeavond was hij aanwezig, wat een doorzetter!

Bon Bini

Ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg is weer terug van weggeweest. Bon Bini domi. Zondag 15 mei ging ze voor in de Fortkerk. Ze komt ook 3 keer bij ons in de Emmakerk. Domi, bon bini, we wachten op u! Gezegende tijd bij de VPG! Dank voor uw hulp! Ze leidt maandag 16 mei ook weer de Seniorengroep op Zeelandia.

Pastorie

U kunt zien, dat er hard gewerkt wordt aan de pastorie. In juni 2018 ging Yudabo Yu van Capriles eruit. De overheidssubsidies voor alle stichtingen zijn voor de helft gekort, dus er was geen geld meer voor de huur. Yudabo Yu verhuisde naar het terrein van Capriles. Per 1 juni is de pastorie verhuurd aan een kinderopvang Starcircle; ze zitten nu aan de Gosieweg. Ze zijn heel blij met onze pastorie en de grote tuin. Voor de kinderen moeten onze planten met prikkels eraan, allemaal weg. Eén van de regels voor een kinderopvang. Jammer, want het zijn makkelijke planten, hoeven niet gesproeid te worden, maar ja, wat moet, dat moet. Starcircle, veel succes met jullie mooie werk! Een Gezegende tijd bij ons!

Groepen

Ondertussen gaan de groepen, Gebeds- en Bijbelgroep gewoon door. De Gebedsgroep is op dinsdag om 19u en de Bijbelgroep op donderdag om 19.30 en worden geleid door br. Hanco de Lijster. We zijn nu bezig met de gelijkenissen van Jezus, heel interessant en we leren veel. We zijn maar een kleine groep, maar we gaan door.

Seniorengroep

De Seniorengroep onder mijn leiding (Jet), kwam op 14 mei bij elkaar. De opkomst was mooi, de discussie rondom de "Ware Wijnstok" de "Liefde" en het "Bidden", kwam goed los. Johannes 15:1-17. Ladies, de volgende keer is maandag 10 juni, de laatste van dit seizoen. Tot ziens rondom de tafel in de Consistorie.

Zangdienst

Onze zangdienst op vrijdag 28 juni (de laatste!) wordt geleid door br. Hanco de Lijster. U bent van harte welkom en u kunt liederen opgeven bij hem. Telnr: 5104753. Email-adres: hanco.de.lijster@gmail.com.

Jeugd

Hoe gaat het met jullie? Spannende maanden hebben jullie voor je. De overgang naar het volgende leerjaar of je zit voor je examen. Doe je best, we willen allemaal overgaan of slagen; dus trek eraan! Elke dag: Eerst je huiswerk!

Steuntje

Wat er ook gebeurt, blijf geloven! De mens zegt: zien is geloven! God zegt; geloven is zien!

Namens de Kerkenraad; Henriette (Jet) Baank.

Centrale Kerkenraad

Preses: Ralph James	ralph.james.meo@gmail.com	523 9111
Scriba: Krijnie Wout-de Geus	krijniewout@hotmail.com	513 8909
Ebenezer Church: Desta Nisbeth	destanisbeth@yahoo.com	520 3015
Emmakerk: Farida Da Costa Gomez	faridadcgoomez@hotmail.com	526 1566
Fortkerk: Maritza Bakhuis	maritza@janbeau.com	461 5013
Consistorie: Jet Baank	korabrivo@hotmail.com	767 6920
Ministerie van predikanten: Yvonne Isidora	yvonne.isidora@gmail.com	767 3769
	Yvonne_isidora@hotmail.com	516 4919
Kerkvoogdij: Olaf Mulder	olafmulder@hotmail.com	767 5748
Diakonie: Sigma Wiel	sigma.wiel@gmail.com	

Van de preses



Beste lezers. Voor u ligt de juni editie van het VPG Nieuws. Een belangrijke gebeurtenis welke plaatsvond op zondag 28 april was de Afscheidsdienst van ds. Hans Végh. Het was een zeer indrukwekkende Dienst. De uitspraak van ds. Végh dat hij niet alleen voorganger was in de Emmakerk maar ook een voorbijganger maakte indruk op mij. De vraag die bij mij opkomt is: zijn wij dat eigenlijk niet allemaal? Er wordt gezegd dat er twee belangrijke momenten in het leven van een mens zijn: de dag dat je geboren wordt en de dag dat je er achter komt wat het doel is van jouw leven hier op Gods aarde.



Als we beseffen met welke missie wij hier door God op deze aarde geplaatst zijn dan kunnen wij pas doelgericht leven en doelgericht en effectief de aan ons toevertrouwde taken en verantwoordelijkheden uitvoeren. Ik denk dat wij allen erover eens zijn dat Ds. Végh inderdaad zowel als voorganger maar ook als voorbijganger een stempel heeft gedrukt op de VPG in het algemeen en zeker op de wijk Emmakerk. En dan heb ik het over o.a. het steeds doordacht te werk gaan, geen overhaaste beslissingen

nemen, je blijven inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving, opkomen tegen onrechtvaardigheid, enz. Misschien is ds. Végh geen preekrijger zoals hij dat zelf ooit heeft gezegd, maar met de door God aan hem toebedeelde gaven heeft hij op een zeer bijzondere wijze Gods woord weten te verkondigen en zo de harten van velen weten te winnen op zijn *Dushi Korsow*. Ds. Végh is en blijft een waardige vertolker van Gods Woord en een trouwe ambassadeur van de Heer. Als zodanig heeft ds. Végh een mooi afscheid mogen ervaren niet alleen tijdens en na de Dienst, maar ook gedurende de laatste dagen van zijn verblijf op zijn *Dushi Korsow*.

Namens de Centrale Kerkenraad wens ik ds. Hans Végh en zr. Els het allerbeste toe. Wat pensioen betreft zeg ik dat eenmaal geroepen om God te dienen als dominee, de geroepene nooit ontslagen wordt uit



Gods Dienst, maar Gods Missie, gebruikmakend van zijn Gaves God, op een andere manier voortzet, waar ook ter wereld, hetzij in Nederland of, wie weet, in een warmere streek...

Ik wens alle lezers een fijne maand juni toe in aanloop op de jaarlijkse terugkerende grote schoolvakantie.

Be good & Be Blessed. Br. Ralph L. James

Toespraak preses VPG Br. Ralph L. James.
T.g.v. de Afscheidsdienst van Ds. Hans Végh
Zondag, 28 april 2019
Emmakerk, Rio Canario, Willemstad, Curaçao

Genodigden, vrienden, beste broeders & zusters in Christus, een hele goede middag. Zoals ook het geval is geweest met zijn drie eerder vertrokken collega's, aan mij de taak om iets te vertellen over ds. Hans Végh en wat hij voor ons betekent heeft. Van zr. Jet Baank, voorzitter van de wijkkerkenraad van Emma, heb ik begrepen dat het een absolute doodzonde is om maar één kwaad woord over haar ds. Végh te zeggen. Zij heeft het dan ook steeds over "*mijn Domi*" en daar moet je van afblijven. Ik zal mij dan ook nu niet wagen om tegen zr. Jet in te gaan als ik over ds. Végh iets gaat vertellen. Daar gaan we dan.

Ds. Végh is van Hongaarse afkomst. Zijn vader is afkomstig uit een geslacht van landedelen. Sinds de dood van zijn vader draagt ds. Végh de adellijke titel. Hier zie je dat de grootte van de auto waarin iemand rond rijdt niet altijd gerelateerd kan worden aan zijn adellijke afkomst. De vader van ds. Végh vertrok naar Nederland om daar theologie te studeren. Zowel zijn vader alsook zijn grootvader aan vaderskant waren allebei predikanten. Toen in Hongarije de macht overgenomen werd door de Russen was het niet veilig voor zijn vader om terug te keren naar zijn geboorteland. De vrijheid van Godsdienst werd daar sterk beknot. Daarom bleef zijn vader in Nederland wonen en werd daar dominee waar hij zijn latere echtgenote zou ontmoeten.

De grootvader aan moeders kant van ds. Végh was Hongaars en ook dominee. Zijn grootmoeder aan moederskant was Nederlandse. Ds. Végh is het oudste kind van het echtpaar Végh. Hij werd geboren in 1953 in Sneek (Friesland) en woonde de eerste jaren van zijn leven in de pastorie in Wons. Na hem werd nog een jongen geboren en daarna kwamen er 2 meisjes. Ds. Végh werd Nederlandstalig opgevoed, want zijn ouders wilden integreren in Nederland. Later heeft hij alsnog Hongaars geleerd om zijn oma en de familie in Hongarije te kunnen verstaan. De eerste keer, dat hij naar Hongarije ging, was in de 70-er jaren met zijn moeder.

Toen hij twee jaar was, verhuisde de familie naar Andijk in de kop van Noord-Holland. Daarna toen hij zeven jaar was, vertrok het gezin naar België en vestigde zich in een plaats in de buurt van Antwerpen. Daar ging ds. Végh vaak met zijn vader mee op pastoraal bezoek. Daar rijpte bij hem het idee om dominee te worden en zo in de voetsporen te treden van zijn vader en zijn beide grootvaders. Na het gymnasium ging ds. Végh theologie studeren aan de VU in Amsterdam. Hij had daar een vriendengroep (genaamd *the boys*). Het waren allemaal wat opstandige types met wie hij veel heeft gelachen en zo af en toe broederlijk samen, zal ik maar zeggen, de nodige vloeibare materie heeft ingenomen. Later zijn dat natuurlijk allemaal zeer brave protestantse dominees en voor-

beeldige leraren geworden.

Ds. Végh is nooit een “preekrijger” geweest, zoals hij dat zelf noemde. Hij staat niet graag op de voorgrond, maar is heel rustig en bescheiden. Hij heeft in zijn werk in alle gemeentes vooral de nadruk gelegd op pastoraat, het werk in de stilte in de huizen van de mensen. En daarnaast op toerusting, met kleine groepen praten over het geloof of samen bidden. De gemeente was naast zijn gezin zonder meer het allerbelangrijkst in zijn leven. Ds. Végh wilde altijd dolgraag naar de tropen. Op 20 april 2008 ging deze wens in vervulling toen hij bevestigd werd als VPG Predikant verbonden aan de wijk Emmakerk. Mijn eigen directe contacten met ds. Végh begonnen in maart 2016 op het moment dat ik de functie van Preses van de VPG aanvaardde. Ds. Végh vertegenwoordigde gedurende de afgelopen jaren meerdere malen het Ministerie in de Centrale Kerkenraad van de VPG. Daarbij viel zijn spitsvondigheid en diepgaande kennis van de geschiedenis van het Protestantisme in al zijn facetten steeds op.

M.n. tijdens de voorbereiding van de herdenking van 500 jaar Reformatie hier op Curaçao is door ons als VPG goed gebruik gemaakt van zijn kennis in deze. De hiervoor geschetste Hongaarse achtergrond van ds. Végh heeft nog steeds grote invloed op zijn denken en handelen. Zo heeft hij een groot argwaan voor autoritaire gezagstructuren die de menselijke noden en waarden negatief beïnvloeden. Menselijk lijden waar ook ter wereld grijpen hem sterk aan. Wat wij kunnen leren van het levensverhaal van ds. Végh is dat wij hier op Curaçao onze democratie moeten koesteren en vooral de vrijheid van Godsdienst en meningsuiting goed moeten bewaken. Dit zijn zaken die op vele plaatsen in de wereld nog steeds niet vanzelfsprekend zijn. Dit is onlangs nog gebleken in Sri Lanka waar vele christenen gedood of gewond werden alleen vanwege het christen zijn.

Met het vertrek van ds. Hans Végh is de spirituele leiding van de VPG in een proces van transitie terecht gekomen. Deze transitie vindt plaats juist op een moment dat binnen de VPG nagedacht wordt over de toekomst van onze kerk. Daarbij komt de vraag naar voren van welke rol wij als Protestantse Gemeente moeten vervullen in een steeds veranderende samenleving? Het mogelijk creëren van een nieuwe structuur voor de VPG op basis van nieuwe inzichten hoeft niet te betekenen dat de oude inzichten verkeerd waren. Een mogelijke grondgedachte in deze zou als volgt kunnen luiden: *“Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het vechten tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe.”*

M.a.w. behouden van het oude waar mogelijk en nuttig en vernieuwen waar nodig en zinvol. In het proces van verandering binnen de VPG zullen alle gaven en talenten welke GOD vrijelijk heeft verdeeld onder ons noodzakelijk en zeer bruikbaar zijn.

Als Centrale Kerkenraad zijn we blij dat het ons gelukt is om dominees te kunnen identificeren voor zowel de wijk Emmakerk alsook de wijk Fortkerk. Het proces om te komen tot een dominee voor de wijk Ebenezer Church wordt voortgezet. In de tussentijd zullen interim dominees alsook onze eigen hulppredikanten voorgaan in de drie wijkkerken.



Ds. Végh Curaçao is jou heel goed bevallen. Na 11 jaar geniet jij nog altijd met volle teugen van de mooie Curaçaose stranden. Het zal dan

ook vreemd zijn om straks weer in Nederland te wonen. Je bent hier opgebloeid in de warmte, onder de palmbomen en in de sfeer hier op Curaçao.

Maar ja... vrouwlief en kinderen willen jou weer terug hebben in Nederland. Dus dan toch maar terug naar de familie. Ds. Végh en Zr. Els wij wensen jullie allebei en de rest van jullie geliefden het allerbeste. Ga met God and Be good & Be Blessed.

Br. Ralph L. James,
Preses Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao (VPG)

Vervolgd van pagina 5

de Openbaring van Johannes. Paulus schrijft in het tweede hoofdstuk van zijn brief aan de Thessalonicenzen dat de enige, die de anti-christus nog weerhoudt de ‘Gemeente van Jezus Christus’ is. (Een voor mij onbeantwoorde vraag: *“Waarom worden de Jezus’ navolgers wel gered en waarom ondergaan de joden die vreselijke tweede helft van het anti-christelijke rijk?”*)

Aan het einde van de Tijd der Genade, alvorens de anti-christus zich in de tempel der joden zal zetten als ‘god’, om dan zijn moorddadig plan uit te oefenen op aarde, zal Jezus Christus de Gemeente ‘opnemen’, naar zich toehalen. Daarna breekt HET LAATST DER DAGEN AAN, of DE TIJD VAN HET EINDE.

En dan zal de wereld zien en aan de lijve ondervinden hoe het rijk van de anti-christus als in het visioen van Nebukadnezar in Daniel afbrokkelt: half leem en half ijzer. (Daniël 2:33-35)

Jezus Christus zal zelf ingrijpen in een laatste vernietigende veldslag. In die ‘dagen’ zullen de joden Jezus Christus erkennen en herkennen als DE MESSIAS. Hierna breekt het duizendjarig vrede-rijk aan.

Bron: Boek: *“De Bijbel, Eén groot Profetisch woord van God”*
Auteur: Ds. Jan Jonkman

Continued from page 7

Aki ta sigui un parti di palabranan di e orador di e mainta ei ku tabata Nishayris Charles.

Mi ta sita:

“What are we really doing when we judge others?”

We are comparing ourselves to them.

- Our stuff
- Our reputation
- Our looks
- Our identity

We are trying to convince ourselves that we are better than them, and we actually think we deserve more! And anytime we want to be better than everyone else... Anytime we think that we deserve better than anyone else, what are we doing? You and I are saying...

- I am the man!
- I am the woman!

The truth is there really is only one “I AM” and that is God. He’s the only one who can judge, because He is the only one who is perfect and the only one who can judge without any evil intentions or hidden agendas. God doesn’t love one person more than another. So, just like Jesus told the religious people (you without sin throw the first stone)...

- Don’t judge people because they don’t have what you have, or
- Don’t dress the way you do, or
- Don’t act the way you do.

But show them the love of God by not condemning them and not making fun of them. Just hang out with them and get to know them.”

Bible texts used were: **I Samuel 16:1-7; Matthew 7:1-5; Psalm 139:1-6,23-24.**

WCC Executive Committee convening at Bossey Ecumenical Institute



21 May 2019

The World Council of Churches (WCC) Executive Committee is convening at the Ecumenical Institute in Bossey from 22-28 May. Among priority items on the agenda are preparations for the WCC 11th Assembly to be held in Karlsruhe, Germany in 2021. The committee is expected to approve a communication strategy for the assembly, which has already adopted the theme “Christ’s love moves the world to reconciliation and unity.”

The Executive Committee will also discuss a plan for the WCC’s work on a Just Community of Women and Men, as well as plans for the Central Committee meeting in 2020. Committee members will observe Thursdays in Black on 23 May, in solidarity with the global WCC campaign for a world free from rape and violence. They will also participate in a memorial service on 24th May, to celebrate the lives of Rev. Robina Winbush and Rev. Norman Tendis, both of whom passed away in 2019.

The Executive Committee will discuss ongoing processes and decisions related to the Green Village, the new development concept for the property on which the Ecumenical Centre now stands. The Green Village will include a renovated Ecumenical Centre; new office space for commercial and civil society organizations, including the WCC, its sister organizations and tenants; and residential space. During the meeting, a presentation will be made by Implenia, the construction and development company for the Green Village.

The Executive Committee, which meets twice a year, carries out essential business for the WCC; provides direction to the general secretary on work and developments while deepening common understanding on specific issues; shares experiences and developments from the churches in the different regions; and continues growing in the consensus experience, both in terms of the spirit of the meeting and relationships, as well as in decision-making.

Source: World Council of Churches



**World Council
of Churches**

World Week for Peace highlights humanity and equality



22 May 2019

Under the theme “Humanity and equality in God’s creation”, people of faith all over the world are encouraged to bear common witness by gathering in prayer and acts of support during the World Week for Peace in Palestine and Israel. This yearly manifestation of solidarity and hope takes place 15 – 22 September and as usual it includes the International Day of Peace on 21 September.

“The situation in Palestine and Israel is unchanged and people continue to suffer. It affects the future of everyone in the region, denies the equal human dignity of all people, and in all aspects of God’s creation. Though we are all created equally in God’s image, the military occupation and its discriminatory practices are obstacles to the fullness of life for all in God’s creation”, says World Council of Churches (WCC) general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit.

During the World Week for Peace, he hopes to see people of faith unite in worship services, educational events and acts of support for a just and sustainable peace for both Palestinians and Israelis.

This year’s theme has been chosen to challenge racism, xenophobia, stigmatization, exclusion driven by populist policies and other growing trends. The aim is to inspire and revive concern for the human dignity of all people equally, regardless of ethnic, religious or political differences, and the struggle for the realization of the equal and inalienable human rights of all.

“The theme has a special immediacy in the context of the Israeli-Palestinian conflict and the unfulfilled search for sustainable peace based on the recognition of the inalienable human rights of all people in the region”, Tveit adds.

Source: World Council of Churches

Peruvian Bishop exhorts solidarity with Venezuelan migrants

20 May 2019

“As Christians, we are called every day to generously practice hospitality”, said Bishop Samuel Aguilar, from the Methodist Church of Peru, as he lamented cases of xenophobia, discrimination and violence suffered by thousands of Venezuelans in

different parts of Latin America.



"It's time to show solidarity, to consider as our own the needs of our Venezuelan brothers and sisters", added Aguilar.

The bishop's comments were shared to participants of "Qonakuy", the Methodist Church of Peru's biannual roundtable on mission, held in the Peruvian capital, 16-18 May.

Peru alone has already received more than 750,000 Venezuelans, 80% of which are currently living in Lima. The Methodist Church of Peru itself, a member of the World Council of Churches (WCC), welcomed three families of Venezuelans to live at the "Casa Metodista", the church national headquarters.

"Many of our brothers and sisters from Venezuela have arrived here after overcoming so many different challenges and here they face even more problems, such as accommodation, access to food and health care, as well as difficulties in finding employment", said Aguilar.

The national superintendent of migrations reported that more than 11,400 temporary residence permits have been granted to Venezuelan migrants. Between 500 and 800 Venezuelans enter the country daily.

"In any moment, we as church asked if we should welcome them or not," said Aguilar. "We just did. We opened our doors. I believe that God is judging us today based on the way we treat migrants and refugees worldwide".

Source: World Council of Churches

CANACOM

(Caribbean & North America Council for Mission)
YAM 2019 Workcamp
"What Does the Lord Require of Me? - Micah 6:8"

Het is jullie ongetwijfeld niet ontgaan dat dit jaar het CANACOM Young Adults in Mission 2019 Workcamp op onze 'dushi Kòrsou' plaats zal vinden van 23 t/m 31 juli 2019. Hieraan zullen ongeveer 50 jongvolwassenen en leiders van de CANACOM lidkerken en partners deelnemen.

Het YAM2019 Workcamp wordt om de drie jaar door CANACOM georganiseerd in het land van een van haar veertien lidkerken. De VPG is dit jaar de gastkerk en er is een voorbereidingscommissie, de Local Planning Committee (LPC) opgericht om dit

hele evenement tot een groot succes te maken.

Deelnemers van de lidkerken van CANACOM en hopelijk ook enkele van de Council for World Mission (CWM), zullen gedurende negen dagen, in een andere omgeving dan gewend, de gelegenheid krijgen om te leren leven in gemeenschap met elkaar, om een nieuw inzicht te verwerven in wat missie voor hen betekent en om deel te nemen aan Gods missie doormiddel van discussies, workshops, studies, excursies en (handen)arbeid. Ze zullen in het bezinningscentrum Emaus te Soto, Banda Abou verblijven.

Het thema van het YAM2019 Workcamp is dit jaar: **"What Does the Lord Require of Me?"** vertaald: **"Wat verlangt de Heer van mij?"**.

Inhoudelijk zullen de deelnemers dit jaar focussen op de volgende vier "Mission Priorities" (Speerpunten) van CANACOM, namelijk:

1. Church Growth and Renewal (Groei van de Kerk en Vernieuwing)
2. Gender and Violence (Geslacht en Geweld)
3. Poverty and Inequality (Armoede en Onrechtvaardigheid)
4. Human Trafficking (Mensenhandel en Mensensmokkel)

Het uiteindelijke doel van deze kampen is de jongvolwassenen te bewapenen, toe te rusten en op een creatieve wijze te betrekken bij Gods missie door het verkondigen van het Goede Nieuws van bevrijding en Zijn aanwezigheid tastbaar te laten ervaren in het licht van voornoemde focusgebieden.

De Yammers worden gevraagd actieplannen op te stellen voor projecten die bij hun thuiskomst zullen moeten worden uitgevoerd, om zodoende hun ervaringen met hun thuiskerk te delen.

Om een tipje van de sluier te lichten, de Yammers zullen na aankomst een introductie krijgen van het thema en het doel van het kamp. Gedurende negen dagen zullen de Yammers ook presentaties krijgen over de geschiedenis van VPG, Emaus, Soto (en omgeving) en Curaçao, Bijbelstudie, alsmede het uitvoeren van een drietal sociaal/educatieve 'outreach' projecten.

Het is de bedoeling dat de Yammers ook een deel van het weekend bij gastgezinnen zullen verblijven. Ze zullen opgenomen worden in het gezin en ervaren hoe een gezin op Curaçao woont en leeft. Gemeenteleden worden gevraagd zich hiervoor open te stellen en één of twee 'young adults' te ontvangen.

Op zondag 28 juli a.s. zal er een gezamenlijke VPG Hòfi-dienst worden gehouden in Hòfi Kalabash te Rooi Santu. Na de dienst volgt er een 'Cultural Explosion', een gezellig samenzijn in een sfeer van broederschap en vriendschap tot in de late namiddag. De liefdevolle aanwezigheid van onze Here zal op deze dag zeker gevoeld worden. Tijdens de afkondigingen in de diensten zullen jullie meer horen over de plannen van deze onvergetelijke dag, want de invulling daarvan zal gezamenlijk door de Yammers en ons allemaal - u en jij - worden gedaan.

De voorbereidingen van de 'twee fundraisings', de 'Breakfast Sale' en de Bazaar op zaterdag 1 juni a.s. zijn inmiddels in volle gang. Als u en jij de VPG Nieuws-News-Noticia van juni 2019 lezen zijn deze 'fundraisings' al voorbij. In de editie van juli/

Vervolg Canacom artikel op pagina 16

Vervolg Canacom artikel van pagina 15

augustus 2019 zullen wij hierop terugblikken en lezen jullie hoe het allemaal is gegaan. Wij danken jullie alvast hartelijk voor jullie gulle bijdrage in welke vorm dan ook!

Tot slot:

“What does the Lord require of me?” – “To do Justly, love Mercy and walk Humbly.”

Happy and Fruitful YAM Camping.

Richenel Rhuggenaath &
Farida Da Costa Gomez,
VPG-CANACOM-LPC

VoorElkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie

Ik heb... Kom naar...
Ik kan... Ik zoek...
Wie kan mij helpen?

Appartementenverhuur voor uw familie.

Wij verhuren bij onze woning appartementen voor vakantieverhuur en bieden deze graag aan voor uw familie.

Wij wonen op Cas Grandi en hebben prachtig uitzicht over de Caracasbaai. Gasten genieten hier van de rust! Spreek ons gerust aan in de (Fort)kerk of bel/email ons voor de mogelijkheden.
www.villa-topzicht-curacao.com
info@villa-topzicht-curacao.com
Telnr: (+5999) 7476627
Mob : (+5999) 5229548

Arend en Barbara Strampel

Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2017 over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar.
De kerkvoogdij



Heeft u **bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed** enz. over? De diaconie kent mensen die dit goed kunnen gebruiken. Telnr 510 4753

Nog Hulp in de huishouding nodig?
Drie middagen in de week;
van 16 u - 18 u, 19
U kan ook. Bellen naar Zr. Lolita Breeveld; tel 7373182



Bestratingen **Verbouwingen**

Opritten
Astalleren
Bestratingen
Verbouwingen
Tuin onderhoud

Voor
Bedrijven &
Particulieren

Tel: 522 7852 - 737 8045



Met Elkaar Aanbod

MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeentebouw.

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

Wiskundebijles

Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights. Nadere informatie en voorwaarden:
Friedeman Hasselbaink: friedeman@hotmail.com; 661-0163

Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar.

Deze aanbieding is weer gestart ! Op een zaterdagochtend komen we bijeen: samen 'zitten' - wie weet 'ontdekken' van iets waarvan je je niet zo bewust bent. Het uitwisselen van gedachten; stilte-momenten; oefening 'volledige ontspanning'. Op papier of op een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je ervaring.
Tijd: 8.30 – 11.30 uur. Enkele mensen hebben zich al aangemeld; er is nog genoeg ruimte voor nieuwe deelnemers!
De exacte datum wordt gekozen n.a.v. de voorkeursdatum van de deelnemers. De bijdrage voor wijkfonds van de Fortkerk

is pp F 25,--

Voor opgave en meer informatie:
Maria Muller,
tel.: 737 8323 / 513 9631
e-mail:
mariamullerdidi@gmail.com

Pianist / organist Gevraagd

Bent u pianist..., organist?
Wilt u misschien het koor Forti Kantando begeleiden?
De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk. Bel voor meer informatie naar:
Tel: 737 5642 of 520 3015



Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop-, trouw- of belijdenisgeschenk. Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.