

VPG

Nieuws-News-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Baranka di Speransa (Rots der Hoop)

Rev. Kenneth M. Kross

Mijn eerste 70 dagen als dominee op Curaçao

Wereldreis

Een beetje nieuwsgierig naar de vluchtdetails van mijn meest recente vliegreis, opende ik vanmorgen mijn KLM app. Ik bekeek de gegevens van mijn "wereldreis" van Paramaribo naar Nederland en dan verder via Sint Maarten naar Curaçao. Anders dan andere vluchten, bracht deze reis mij naar de plek waar ik voor langere tijd zal wonen. Ik herinnerde me weer hoe het 70 dagen geleden begon: die lange rij op de luchthaven in Suriname, waarin ik anderhalf uur heb gestaan omdat men bij alle passagiers eerst de vereiste "corona testen" moest controleren. Bij de balie moest ik ook nog even goed uitleggen dat ik eerst een avondje in Nederland zou logeren, want de nerveuse baliemedewerkster wilde mijn koffers meteen doorsturen naar Curaçao. Toen ik zei dat ik eerst in Nederland zou uitstappen zei ze met een nogal eigenwijze blik in haar ogen: "nee hoor, u moet op de luchthaven in Nederland blijven slapen". Ik begreep meteen dat ze het ernstig meende. Maar toen had ik het wel even gehad voor die dag; mijn doorgaans meegaand karakter en geduld werden flink op de proef gesteld dus liet ik de supervisor erbij komen. God zij dank, hij loste het binnen een minuut op. En ik kon met een gerust hart verder. Ik liet hectische weken van veel voorbereidingen achter me: documenten in orde maken en nauw contact onderhouden met de mensen op Curaçao. Ik kende al enkele namen zoals Cicely, Maritza, Yvonne, Ai-Ling, August, Jacob, Ralph en Dennis, namen die voor mij nu zo vertrouwd zijn dat ik bijna vergeten ben hoe het allemaal begon.

Thuis

Nadat ik in 48 uren voor het grootste deel van de tijd op 30.000 voet boven de aardbodem had doorgebracht, kon ik eindelijk de Curaçaose rotsbodem onder mijn schoenen voelen. Heerlijk! In keurig

Papiamentu begroette ik de immigratie- en douanemedewerkers die moeten hebben gedacht: "kijk daar komt een "yu Korsow" thuis aan uit Nederland". En zo voelde het ook aan. Ik was thuis aangekomen. Dat gevoel werd versterkt door de mooie ontvangst die ik kreeg van een Ebenezer delegatie bestaande uit: Zuster Yvonne Isidora – Gumbs en de broeders Ralph James en Dennis Martina. Een goede ontvangst is heel belangrijk. Niet lang daarna kon ik mijn intrek nemen in mijn appartement. Ik ben zelden zo gehecht geraakt aan een woonruimte. Een mooi, gezellig ingericht plekje, waar ik me geborgen voelde. God voorziet altijd in mooie plekjes en mooie mensen wanneer we voor Hem op pad gaan. Daarom gaf hij ook goede burenen: Ds. Jacob en Hotsche Kikkert. En omdat Jacob en ik hetzelfde beroep hebben, hadden we genoeg te bespreken.



Amigoe

Elke dag mocht ik uitkijken naar een exemplaar van de Amigoe. Mijn burenen plaatsten de krant meestal in de achter deuropening. Die Amigoe heeft wel een bijzondere symbolische betekenis gekregen: ik keek er elke dag naar uit, want die krant was het symbool van vriendschap en verbondenheid

met de "burenen". Ik verheugde me er altijd op wanneer Jacob mij weer eens vroeg: "wat doe je vanavond om 7 uur?" Zo begon hij meestal met zijn uitnodiging om bij hen een hapje te komen eten. Wanneer je voor langere tijd alleen aan tafel of toch een beetje samen via video calls met Joan, Kristel en Miriam hebt zitten eten, dan sla je zo een uitnodiging niet af. Het eten was altijd lekker, maar de goede gesprekken maakten de maaltijd compleet. Ook andere vrienden sloten zich aan bij het vriendenrijtje zoals Jet en Paul Baank. Ik heb op dushi Kòrsou nog meer goede vrienden. Door de start-drukke komen ook zij als nog aan de beurt." In deze kleine, waardevolle dingen vindt je echte Christelijke liefde. En dat doet goed!

Jul/Aug 2021

1

Hoofdartikel

Baranka di speransa

2

Redactioneel
Meditatie

3-5

Bijbelleesrooster
Kerkdiensten
Kerkelijk bureau

6-11

Berichten en artikelen uit
de wijken

12-15

Vervolg: Youth Elder
Van de CK
Het Consistorie
Speech by Ralph L. James
Stepping beyond the milestone
VPG Diakonie/fieldwork

16

Advertenties
Met Elkaar / Voor Elkaar

Plachi di Dia en zo.

Ik kwam hier aan midden in de lockdown, compleet met plachi di dia. Elke maandag en donderdag reed ik uit om zoveel mogelijk te genieten van de vrijheid en om de nodige boodschappen te doen. Ik ging reeds bij de eerste de beste gelegenheid een woning bezichtigen. Nadat ik zeker 15 woningen had bekeken, viel mijn keuze toch op die eerste woning. Broeder Dennis heeft me in deze periode veel geholpen. Op de dagen dat ik niet mocht rijden, maakte ik in de middag lange wandelingen. Ik ben nog nooit zo vaak geschrokken tijdens het wandelen: plotseling hoor je precies naast je, agressief gegrom en geblaf vanachter de schutting. Die zwarte hond van de overburen was de kampioen: kom je thuis aan, blij dat je het geblaf van de honden in de Kaya Cristobal Colon achter je gelaten hebt, hoor je ineens precies naast je een vreselijk luid geblaf. Maar de honden deden geen afbreuk aan mijn plezier. Ik genoot van de vredige sfeer op straat, de vele sportieve middagwandelaars en de mooie zonsondergang bij het strand van Marie Pompoen. Ik mis soms de buurman van verderop en zijn zangpartner die elke middag de stilte doorbreken met gezang via een geluidsinstallatie. Die mannen kunnen goed zingen, maar het gebeurde op een zaterdagmorgen in mei, dat ze zo enthousiast zongen dat ik me afvroeg of ze voor het zingen iets gedronken hadden.

Kerk

Broeder Ralph belde me een paar keren per dag. Hij werkte keihard aan een zo goed mogelijke introductie van de "new Pastor" aan de gemeente en omgekeerd. Ik kreeg veel documenten te lezen en er volgden dagen van telefoontjes, video-vergaderingen, e-mails en WhatsApp berichten. De Ebenezer Board liet niets aan het toeval over en ik werd intensief betrokken bij het nemen van besluiten en bij het plannen van de "Induction Service". Langzaam maar zeker kreeg de VPG Curaçao een gezicht voor mij. Ik begon steeds meer namen te onthouden en verbanden te kennen. De eerste kerkdienst moest worden opgenomen, want er mochten maar 25 personen in het gebouw. Maar de week erna mochten we al naar 50. En sindsdien zijn de vrijheden en mogelijkheden toegenomen. Dat is veel beter dan te beginnen in vrijheid om daarna minder te kunnen doen. Dus ik vond mezelf een geluksvogel. Het voorbereiden van de eerste kerkdiensten was een uitdaging. Je vraagt je als dominee af hoe men jouw liederenkeuze, thema's en preken zal ontvangen. Danki Dios dat ik hierin vooral kon steunen op de goede adviezen van zuster Yvonne. Ik mocht alles vragen, ik kreeg uitgebreid antwoord. Diensten voorbereiden is altijd een uitdaging, maar nu kan ik met meer zekerheid en vertrouwen werken aan de kerkdienst.

Steen van Hoop

Bij mijn aankomst op Curacao kreeg ik van zuster Yvonne Isidora - Gumbs een klein maar waardevol geschenk: die mooie roze steen, waarop het woord "Hope" is ingekerfd. Ik heb hem duidelijk zichtbaar op tafel gelegd. Ik hou van symboliek en van proclamaties. Die steen herinnert me eraan dat mijn komst hier allemaal met hoop te maken heeft. Zonder hoop vertrek je niet uit je land om elders Gods werk te doen. Dit eiland waar mijn jongste dochters geboren zijn, is nu onze "Baranka di Speransa" geworden.



Hoop wordt versterkt wanneer je ervaart dat er Christelijke liefde is onder mensen; dat er mensen zijn die zich ontfermen over anderen en wanneer je in een crisis zoals die nu heerst in de wereld merkt dat er nog voldoende barmhartigheid is.

Zeventig dagen zijn inmiddels voorbijgegaan. Ik zit in mijn woonkamer aan de Elmesstraat 75 en kijk naar mijn steen op tafel. Ik zal altijd met veel plezier terugdenken aan deze eerste 70 dagen. Nu mag ik hoopvol vooruitblikken, "here at home" op mijn "Baranka di Speransa: Dushi Korsow".

Meditatie: "Spin Kompa Nanzi"

door ds. Jacob Kikkert

Op dushi Korsòu kennen we de spannende avonturen van kompa Nanzi. Er zijn meer verhalen over stoere, of strijdvaardige, of slimme of wijze spinnen. In 1898 schreef Johannes Jörgensen een verhaal over het korte leven van een trotse spin. Jörgensen was een Deense schrijver, en vooral bekend om zijn biografieën van katholieke heiligen. Wat een spin in zijn pennevruchten doet, ontgaat mij een



Vervolg op pagina 5

Redactioneel

Beste broeders en zusters,

Voor u ligt de VPG editie van juli/aug. Op- en aanmerkingen zijn welkom, vooral opbouwende kritiek!

Het hoofdartikel "Baranka di Speranza (Rots der Hoop)" is van de hand van rev. Kenneth Kross. Zijn eerste 70 dagen! Kennismaking! Op blz 5 Uitleg van het Distrubitieteam!

Op de pagina's 6 t/m 12 Wijknieuws! Op blz 12 ook nieuws vd CK. Op blz 9: "You Only need cats". Op blz 10: De Dure Genade van Jan Jonkman-em.

Met Covid-19 gaat het Danki Dios nog steeds goed! Er durven zelfs mensen op vakantie. Als u gaat; Voorzichtig! Covid-19 is er nog! Kuida Kurpa! Fijne Vakantie! Ontspan! Tot Ziens! Ga met God!

Veel Leesplezier!
God's Rijkste Zegen!
Jet Baank.



Mededeling: VPG NIEUWS!

Indien u om een of andere reden geen krant ontvangt, kunt u er eentje ophalen:

- Bij de Tamarijn! Door deweek van 12.30 - 17.30!
- Bij het Kerkelijk Buro van 11a.m - 16u!
- En in de Kerken bij de deur!
- U kunt u ook opgeven bij het Kerkelijk Buro voor een digitale krant.

Jet Baank



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAf 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about NAf 2,000.00 per month.

If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending a mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaltdien (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.

De diakonie helpt degenen die geen helper hebben. Op de eerste zondag van de maand is de uitgangscollecte altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd voor de Stichting Behoud Fortkerk.

Eén keer per maand voor een andere instelling of doel:

Zondag 18 juli Obed Anthony Scholarship
Zondag 15 Augustus Fundashon Gideon

Behalve in december dan zijn alle deurcollectes bestemd voor de kerstvoedselpakketten van de Diaconie. Ook de uitgangscollecte van de Kerstnachtdienst is bestemd voor de kerstvoedselpakketten.

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curaçao.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Jet Baank (voorzitter)
Ludmilla Sampson

Opmaak:

Klaas Dekker en Jet Baank

Druk: Drukkerij 'De Stad' NV

Distributie: Ebenezer's Men's Fellowship

Opplage: 900 drukexemplaren zwart-wit.

Ruim 230 email-exemplaren

Kopij kunt u in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per e-mail versturen naar vpgnews@gmail.com.

Bijbehorende foto's in aparte bestanden, voorzien van onderschrift, meesturen.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk woensdagmorgen

25 Augustus 2021,
11.59 a.m.

Verschijningsdatum:
Zondag 5 september 2021

Bijbelleesrooster

Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

Juli 2021

ma.	5	Habakuk/ Habakuk/ Habakkuk	3:1-19
di.	6	Amos /Amos /Amos	6:1-14
wo.	7	Amos / Amos /Amos	7:1-17
do.	8	Amos/ Amos / Amos	8:1-14
vr.	9	Amos/ Amos/ Amos	9:1-15
za.	10	2 Samuel/ 2 Samuel/ 2 Samuel	6:1-23
zo.	11	Psalmen/ Salmonan/ Psalms	24
ma.	12	Psalmen/ Salmonan/ Psalms	89:1-18
di.	13	Psalmen/ Salmonan/ Psalms	89:19-37
wo.	14	Psalmen/ Salmonan/ Psalms	89:38-52
do.	15	2 Samuel/ 2 Samuel/ 2 Samuel	7:1-17
vr.	16	Jeremia/ Yeremias/ Jeremy	23:1-20
za.	17	Jeremia/ Yeremias/ Jeremy	23:21-40
zo.	18	Marcus/ Marko/ Mark	6:30-44
ma.	19	Marcus/ Marko/ Mark	6:45-56
di.	20	Efeziërs/ Efesionan/Ephesians	3:1-21
wo.	21	Johannes/Huan/ John	6:1-21
do.	22	Johannes/ Huan/ John	20:1-18
vr.	23	2 Samuel/ 2 Samuel/ 2 Samuel	11:1-13
za.	24	2 Samuel/ 2 Samuel/ 2 Samuel	11:14-27
zo.	25	Marcus/ Marcus/ Marcus	10:35-45
ma.	26	Psalmen/ Salmonan/ Psalms	78:1-20
di.	27	Psalmen/ Salmonan/ Psalms	78:21-39
wo.	28	Psalmen/ Salmonan/ Psalms	78:40-55
Do.	29	Psalmen/ Salmonan/ Psalms	78:56-72
vr.	30	2 Samuel/ 2 Samuel/ 2 Samuel	12:1-15
za.	31	2 Samuel/ 2 Samuel/ 2 Samuel	12:15b-25

Augustus/September 2021

zo.	1	Johannes/ Huan/ John	6:22-34
ma.	2	Johannes/ Huan/ John	6:35-51
di.	3	2 Samuel/ 2 Samuel/ 2 Samuel	18:1-18
wo.	4	2 Samuel/ 2 Samuel/ 2 Samuel	18:19-19:8a
do.	5	Efeziërs/ Efesionan/ Ephesians	4:17-5:2
vr.	6	2 Petrus/2 Pedro/ 2 Peter	1:1-21
za.	7	2 Petrus/2 Pedro/2 Peter	2:1-22
zo.	8	2 Petrus/2 Pedro/ 2 Peter	3:1-18
ma.	9	Johannes/ Huan/ John	6:52-71
di.	10	Psalmen/ Salmonan/ Psalms	34
wo.	11	Psalmen/ Salmonan/ Psalms	111
do.	12	Efeziërs/ Efesionan/ Ephesians	5:3-20
vr.	13	1 Koningen/1 Reinan/1 Kings	2:1-12
za.	14	1 Koningen/1 Reinan/1 Kings	3:1-15
zo.	15	Ezechiël/ Ezekiel/ Ezekiel	44:1-31
ma.	16	Jozua/ Yozue/ Joshua	24:1-15
di.	17	Jozua/ Yozue/ Joshua	24:16-33
wo.	18	1 Koningen/1 Reinan/1 Kings	8:1-21
do.	19	1 Koningen/1 Reinan/1 Kings	8:22-40
vr.	20	1 Koningen/1 Reinan/1 Kings	8:41-53
za.	21	1 Koningen/1 Reinan/1 Kings	8:54-66
zo.	22	Psalmen/ Salmonan/ Psalms	84
ma.	23	1 Korintiërs/ 1 Korintionan/1 Corinthians	4:1-17
di.	24	Deuteron./Deuteron./ Deuteron.	18:1-22
wo.	25	Hooglied/ Kanto/ Song of Solomon	1:1--2:7
do.	26	Hooglied/ Kanto/ Song of Solomon	2:8--3:5
vr.	27	Hooglied/ Kanto/ Song of Solomon	3:6--5:1
za.	28	Hooglied/ Kanto/ Song of Solomon	5:2--6:3
zo.	29	Marcus/Marko/ Mark	6:14-29
ma.	30	Marcus/ Marko/ Mark	7:1-23
di.	31	Marcus/ Marko/ Mark	7:24-37
wo.	1	Hooglied/ Kanto/ Song of Solomo	6:4-8:4
do.	2	Hooglied/ Kanto/ Song of Solomo	8:5-14
vr.	3	Prediker/ Predikador/ Ecclesiastes	1:1-18

Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50 woorden is NAf 15,00 per maand.

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: info@vpg-curacao.com
Website: www.vpg-curacao.com

Kerkelijke bijdragen en kerkhof bijdrage.

U kunt uw kerkelijke bijdrage en kerkhof bijdrage betalen op de volgende rekening van de Verenigde Protestantse Gemeente:
MCB: Rek nr. 90091204
RBC Bank nr. 8000000011830367

Heilig Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive the Holy Communion at home, please contact one of our local board members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



EbenezerChurch

Oranjestraat 111

04-07 Rev. Kenneth Kross (HC)
11-07 LP. Y. Isidora-Gumbs
18-07 Rev. Kenneth Kross/Men's Fellowship
25-07 LP. Y. Isidora-Gumbs/Young Adults
01-08 Rev. Kenneth Kross (HC)
08-08 LP D'Arcy Lopes
15-08 Rev. Kenneth Kross
4.00-6.00 p.m. Pastoral Consultation
22-08 UPC Diaconie-Day Joint Service
29-08 Rev. Kenneth Kross
05-09 Rev. Kenneth Kross (HC)



Fortkerk

Fort Amsterdam

04-07 ds. M. Bakema
11-07 ds. K.Kross
18-07 ds. M. Bakema
25-07 ds. J. Kikkert
01-08 ds. J. Kikkert (HA)
08-08 ds. J. Kikkert
15-08 ds. J. Kikkert
22-08 ds. J. Kikkert
29-08 LP. Y. Isidora-Gumbs
05-09 ds. J. Kikkert



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

04-07 ds. Jan Douwe van 't Zand
11-07 ds. Jan Douwe van 't Zand
18-07 ds. Jan Douwe van 't Zand
25-07 ds. Jan Douwe van 't Zand
01-08 ds. Jan Douwe van 't Zand (HA)
08-08 ds. Jan Douwe van 't Zand
15-08 br. Olaf Mulder
22-08 ds. Jan Douwe van 't Zand
29-08 ds. Jan Douwe van 't Zand
05-09 ds. Jan Douwe van 't Zand

Radio Semiya 98.5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org

10-07 br. D'arcy Lopes
17-07 ds. J.D. van 't Zand
24-07 ds. J. Kikkert
31-07 ds. Kenneth Kross
07-08 br. D'arcy Lopes
14-08 ds. J.D. van 't Zand
21-08 ds. J. Kikkert
28-08 ds. Kenneth Kross
04-09 br. D'arcy Lopes

Wijzigingen voorbehouden.



Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?

Vervolg van pagina 2: Meditatie

beetje, of het moet zijn om de gelovigen te blijven wijzen op hun 'hemelse' afkomst. Ik vind het onderstaande spinnenverhaaltje te aardig om het u te onthouden:

Er was eens een spin die een prachtig spinnenweb had gemaakt. Omdat ze meer vliegen wilde vangen, weefde ze haar web steeds verder naar alle kanten en steeds hoger de lucht in. Het werd een schitterend web dat op de zonnige morgen vol met dauwdruppels hing, zodat het leek op een met parels versierde sluier. De spin was reuze trots. Niet langer was ze dat kleine ding dat aan een lange draad uit de lucht kwam zweven. Nee, een dikke zelfbewuste spin was ze geworden, met het grootste web van de hele tuin. Op een morgen werd ze wakker met een slecht humeur. Het had 's nachts geregend, er scheen geen enkele zonnestraal en er was geen vlieg te zien. Hongerig en werkeloos zat de spin daar de hele lange dag. Uit verveling maakte ze een rondwandeling door haar web en trok aan alle draden om te onderzoeken of ze wel stevig genoeg zaten. Totdat ze aan de uiterste rand van het web bij een draad kwam, die ze niet kende. De andere draden liepen naar een twijgje of een takje, de spin wist het allemaal precies. Maar deze draad ging nergens heen; het leek alsof hij zo maar omhoog de lucht in liep. De spin ging op haar achterste poten staan en loerde naar boven, maar ze kon niet ontdekken waar die draad heen liep. Ze kon zich niet herinneren hoe deze draad het haar mogelijk had gemaakt het web te spannen en groter te maken. Wat ze zag was een nutteloze draad die in de lucht verdween. "Weg ermee", zei de spin en ze beet de draad door. Op hetzelfde ogenblik liet het web los. De spin viel naar beneden en toen ze weer bijkwam lag ze tussen de bladeren op de grond met het web als een klein vochtig lapje over zich heen. In één ogenblik had ze haar mooie web vernietigd, doordat ze het nut van de "draad van boven" was vergeten.

Ik heb een oude dame gekend, die, als ik tijdens een bezoek vroeg hoe het met haar ging, steevast antwoordde: "Als ik maar zorg dat het lijntje naar boven intact is, dan gaat het met mij goed." Zij putte al haar levenskracht uit het besef dat ze met deze lijn verbonden was met datgene dat haar hielp met het aanvaarden van alle moeilijkheden, die het ouder worden met zich meebracht. Prediker spreekt over een zilveren koord dat verbroken zou worden wanneer wij sterven (Pred. 12.6). Tijdens ons leven zou er dus een verbindingskoord zijn, een denkbeeldig koord dat ons ergens mee verbindt. Voor deze vrouw verbeelde het de verbinding met de bron van ons bestaan. Het is een lijn die aandacht en onderhoud nodig heeft. Verwaarlozen we hem, dan blijft alleen het materiële over. Het verhaal over de spin laat zien dat het materiële een plek mag hebben, dat we trots mogen zijn op wat we bereiken en daarvan genieten. Net zoals de spin trots was op haar prachtig web dat vol dauwdruppels glinsterde in de morgenzon. Ze vergat echter het besef dat dit niet vanzelf spreekt, dat het via dat ene aparte lijntje a.h.w. geschonken was. Toen ze dat lijntje stuk beet bleef er van haar niet veel meer over dan een klein lappenpopje.

Een lijntje naar onze bron kunnen we intact houden via onze aandacht, gebeden, meditatie, stilte en de wandelingen die een beetje tot dagelijkse routine werden tijdens de lock-down en we nu proberen vast te houden. Er zijn vele manieren. Ook de bijeenkomsten van onze geloofsgemeenschappen kunnen hiertoe bijdragen. We kunnen op spiritueel en geestelijk gebied met elkaar in gesprek gaan, ons aan elkaar slijpen en elkaar bemoedigen.



Distributieteam

Zr. Jet Baank

Beste mensen,

Deze groep stevige boys is ons distributie team; een deel vd Men's Fellowship vd Ebenezer Church.

Als de kranten op dins- of woensdag klaar zijn bij de drukker, spreekt br Edmund met de groep een tijd af. Hij haalt de kranten bij de drukker op. Het is een flinke stapel bladen, wel duizend. Ze gaan dan aan het



Van links naar rechts: br Ralph James (vz Ebenezer!) br Dennis Martina vz KV; ds Kenneth Kross en br Edmund Hook (leider!)

werk! Handschoenen aan tegen de inkt. Ze vouwen de kranten, leggen de stapels klaar. Ook die met de post mee moeten.

Die krijgen een sticker met de naam erop. De stapels worden gedistribueerd!

Hun werk is dan weer gedaan! Vlge keer hoopt br Franklin James er ook bij te zijn!

Boys Masha Danki voor het mooie werk. Blessings!

Youth Elder

Sis. Ludmilla Sampson



From left to right, Luca van der Bunt, Aisha Palm, Rinus Huijsen, Nigel Radermacher Rog, Nishayris Charles, Jeanee Gomes, Abigail Rodriguez, D'erieny Brooks, Darren Sulbaran, Sharmond Martien.

GRADUATES OF THE EBENEZER CHURCH

On behalf of the pastor & the board of our church, I congratulated all the youngsters present, on their wonderful achievement. To the older ones, going on to the university, don't let your heart be troubled and don't be afraid.

Continue on page 12

Ebenezer Church



Ebenezer Church
District I Phone: 465 3121

Pastor

Rev. K. Kross 6982044 res
kmkross@hotmail.com

Local Preacher in UPC Service:

Sis. Y. Isidora-Gumbs 767 3769 res
Bro. D.Lopes 465 3207 res

Ebenezer Church
MCB accountnr 330028508

Local Board Team

Elders:

Bro. R. James 523 9111
(Chair)
Bro. D. Martina 519 0641
(Treasurer)
Sis. M. Mathew 737 0661
(Secretary)
Sis. L. Sampson 527 9173
Sis. K. Martina 512 4867

Deacons:

Bro. A. Fernandes 510 7500
Sis. G. Fleming 666 9513

Sexton

Sis. C. Fernandes 518 5468
465 4010 (res)

Ebenezer Community News and Church Activities

Submitted by Rev. Kenneth M. Kross

Looking back at the month of June 2021

How good and pleasant it is when God's people live together in unity! (Psalms 133:1)

As we enter the month of July we realize that half of the year is already behind us. With the further relaxation of the Covid-19 measures, we have experienced the joy of gathering in church again where we could meet with our fellow church members and also welcome new visitors. Church attendance gradually grew each Sunday in June and this is a very promising development for the second half of this year and the future. The crisis we have been through during many months has created new opportunities, ideas and creative inspirations. One of the developments we can no longer ignore is the online live streaming of our Sunday Worship Services. We thank those online viewers for their positive comments and suggestions. We are sure that all of this will become part of our new tradition. We thank God for healing our community from Covid-19 but as a congregation we remain careful and keep the safety protocol as long as necessary.

Church services in June

June 6th : Holy Communion – Rev. K. Kross and LP Yvonne Isidora – Gumbs : Breaking the habit of fear

June 13th : Baptism Sunday- LP Yvonne Isidora-Gumbs : Children: a Heritage from God

June 20th : Father's Day Worship Service - Rev. Kenneth Kross : Fathers in the likeness of God

June 27th : Praise and Worship Service - Rev. Kenneth Kross

“Breaking the habit of Fear”, is the title of the message brought by Rev. Kenneth Kross on Sunday, June 6th. In his sermon he indicates that fear is a normal human reaction to challenges. But fear is the opposite of faith. Fear paralyses the soul, while faith gives us power to move on. Children of God know where their help comes from, so they should break with the habit of fear and live a life of faith.

After the message the congregation celebrated Holy Communion, which was administered jointly by Rev. Kenneth Kross and LP sister Yvonne Isidora-Gumbs. It was the first time in months that we could celebrate the Sacrament. It was a beautiful and solemn service, in which we humbly remembered that Jesus Christ died for our sins.

On June 13th, 2021 we had a very lively service in which the babies Oisin & Ailill Davelaar were baptized. Their parents who currently live in the United States of America especially came to Curacao for the baptism of their children. The baptism was conducted by L.P. Sis.

Yvonne Isidora – Gumbs who had also blessed the wedding of the two parents some time ago. Our young singer, Knowledgeable Pierre sung “Yes Jesus Loves you” in three languages and the other children who were in church, came forward to witness the baptism, which was a beautiful expression of God's heritage: children in church.

Before the sacrament, sister Yvonne Isidora – Gumbs brought an inspiring message titled “Children: a Heritage from God”, based on Psalm 127. Children are a gift from God, which means that we should thankfully welcome them and give them the best they deserve in life. God loves children and they are a blessing and never a burden.

On behalf of the Pastor, the Board and all members of Ebenezer church, we wish the family Davelaar a fruitful and happy life, may their children grow up under God's guidance and protection.



Father's Day

Father's Day Praise and Worship Service, June 20th 2021

The first thing we noticed when we entered the church, were the beautiful decorations for Father's Day. The Mother's day banner was also hanging in front. The reason for this was that we had decided also to give attention to the mothers, because on Mother's day we couldn't do much due to the Covid-19 restrictions. The church was full. The members and visitors were in a festive mood. Our Praise and Worship team started the service with two beautiful songs. A singing group consisting of members of the Ebenezer Men's fellowship and Ebenezer

Women's Group sang a combined version of the songs Faith of our Fathers and Faith of our Mothers. There were also special performances by the children of the Watermelon Group and by the New Generation.

In his message titled "Fathers in the likeness of God", Rev. Kenneth Kross spoke of God's character as Father. The world gives us many expressions and definitions of fatherhood and masculinity. It can be quite confusing for a man to decide how to behave in society. But the man who lives a life of faith in Jesus will become a father in God's likeness and image: merciful, gracious, protecting, responsible, a man who shows his children the way and takes care of his family. The message was an invitation to all people and particularly to all men, to believe in Christ and to become a new creation in the likeness of God.



Special blessing and gifts for graduates.

During the Father's day service, the young members who have finished group 8 received a special gift from the church, while the ones who have finished Secondary Education received the usual grant from the Obed Anthony Scholarship Fund. Sister Ludmilla Sampson and Brother Ralph James held short speeches to congratulate the graduates and to encourage them to study further, always trusting God. We wish them all the best and success in their future studies and life.

Group 8 graduates:

1. D'erieny Brooks
2. Jeanee Gomes
3. Abiegel Rodriques
4. Aisha palm
5. Darren Sulbaran

Secondary School graduates:

- Nigel Rademacher
 Sharmond Martien
 Nishayris Charles
 Luca van der Bunt



Meetings

After a long period of meeting via Zoom and WhatsApp, we had our face-to-face Board meeting on Tuesday 8th 2021 in the Obed Anthony Hall.

Rev. Kross meets with auxiliaries

In close collaboration with the Executive Board, meetings were scheduled between the Pastor and the various auxiliaries of Ebenezer Church, aiming to get the Pastor acquainted with the boards and members of the various auxiliaries and that they in return also get to know the Pastor. In all these meetings the following information was shared and discussed:

1. History of the auxiliary
2. The persons actively involved
3. Structure, goals and targets of the group
4. Vision for the future
5. The role of the pastor

These meetings were held in the Obed Anthony Hall on:

- Tuesday June 1st : Multimedia team
 Wednesday June 2nd : Ebenezer Men's Fellowship
 Thursday June 3rd : Soup Kitchen and Victoria Club
 Saturday June 12th : Watermelon Club and New Generation
 Tuesday June 15th : Ebenezer Women's Group

During the meetings, the pastor listened carefully and with much interest to the information which was presented to him. He promised to have frequent contact with the auxiliaries and to support their plans and activities in the future in close cooperation with the Ebenezer Church Board.

We Remember

Mr. Arthur Cuthbert de Riggs

Born on Curacao on March 21st, 1942

Passed away on June 4th, 2021

The Funeral service was held at the Ebenezer Church and conducted by Rev. Kenneth Kross The Funeral took place at the Protestant Cemetery at Oranjestraat on June 10th 2021. Mr. Arthur de Riggs was a quiet man who served for many years as a Police officer. He was member of the Ebenezer Church and also one of the members of the Ebenezer Men's fellowship. He was the father of our Board Member: Ai-Ling de Riggs.

Continue on page 11

Margarita Elisah Hodge



Miss Lee Foundation

EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS

- Sewing classes / Les di kosementu 18.30-20.30
- Computer and Smart phone 18.00-20.00

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:

We also plan to start with new music, Papiamentu & cooking classes. Tambe nos lo kuminsá ku lès nobo di muzik, Papiamentu & kushinamentu.

For more information / Pa mas informashon

Tel: 526 1566 / 666 2026 / 519 0641

Address: Oranjestraat 111
 In the yard of the Ebenezer Church
 Den kurá di Ebenezer Church

In light of the ongoing COVID-19 pandemic all activities conducted under the auspices of the Miss Lee Foundation have temporarily been put on hold. .

Online services:

<https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente>

Fortkerk

	Fortkerk Wijk 2 Predikant: ds. Jacob H. Kikkert Kaya Cacique Manaure S-36 Cel: 687 0262 E-mail: ds.kikkert@icloud.com	Leden van de wijkkerkenraad Ouderlingen Zr. M. Bakhuis (voorzitter) 461 5013 Br. B. Kristensen (ouderling) 678 9296 Zr. R.D. Rahman 565 2334 Zr. Hilly Pijnaker-Oostingh (Scriba)	Br. H. Rudolph 6948640 Br. A. Strampel 5229550 Diakenen Zr. H. Walters 679 6598 Kosteres Zr. A.H. Palm 462 6873 696 6818
	Stichting Behoud Fortkerk Bankrekening MCB 26392809		

Wijknieuws Fortkerk

ds. Jacob Kikkert

'Verwegwee'

Vermoedelijk hebben we allemaal in ons leven wel eens last gehad van heimwee. Heimwee naar vroeger, naar de onbezorgdheid van je kinderjaren, naar de vlinders in je buik van die heerlijke verliefdheid eens, of gewoon heimwee naar huis toen je overzee was om te studeren. De een krijgt er bij wijze van spreken al last van als hij de grens van Banda Abou passeert. Of je verlangt ineens als op je reis echt alles tegen zit. Wie heeft er op reis nog nooit gedacht: "Wat doe ik mijzelf aan?" Sjouwen met bagage, eindeloos wachten op een vliegtuig met vertraging. We kennen ze allemaal, die ramp-reisverhalen. Heimwee, een prachtige samenvoeging van de Duitse woorden voor 'thuis' en 'pijn'. Toch lijkt het op dit moment dat we naast de corona-pandemie ook nog langzamerhand last hebben van een andere epidemie: het tegenovergestelde van heimwee; verwegwee. Ikzelf heb er ook wel enigszins last van. Het is het verlangen naar onbekende verten. Op reis te gaan, nu het weer kan. De drang om te weten wat er achter de horizon ligt. Of de tegenzin om aan het einde van een reis weer naar huis te gaan bij de gedachte aan de taken die er weer op je liggen te wachten. Het afgelopen anderhalf jaar kwam alles min of meer tot stilstand. Grenzen gingen dicht. Internationaal verkeer kwam tot stilstand. Alleen wat echt noodzakelijk was ging door: het transport van goederen, van mondkapjes, vaccins en medicijnen. Verder ging de wereld waar het even kon over op thuisblijven, thuiswerken en digitaal vergaderen en zelfs digi-studeren. Ook een doktersconsult bleek ineens mogelijk per telefoon of beeldbellen, zoals Zoom, te kunnen. Een vergadering waar ik anders een halve dag aan kwijt was, kostte mij nu slechts twee uur. Maar mensen live ontmoeten en echt in de ogen kunnen kijken, dat is toch waardevoller en plezieriger dan vergaderen met een scherm vol bewegende pasfoto's. Want dat is net zo iets als denken dat je ergens op Safari geweest bent als je er op de televisie een documentaire over hebt gezien.

Inmiddels houd ik de kleurcodes op de wereldkaart nauwlettend in de gaten. Langzamerhand kleuren delen van de wereld geel of groen, om aan te geven dat de risico's aanvaardbaar, zo niet veilig zijn. Het omgekeerde van heimwee: naar welke landen kunnen we weer veilig reizen, en, ook niet onbelangrijk, welke landen zien ons weer als veilige gasten, die niet eerst in quarantaine moeten? Waar moet eerst een stok in je neus om naar een museum, bioscoop of restaurant te kunnen? Staat ons favoriete land nog op oranje, of is het geel of zelfs groen geworden? In de tussentijd droomt deze en gene net als ikzelf van verre oorden. Maar anderen ontdekken hoe mooi het is in onze eigen omgeving, in ons eigen land. Wat u ook doet, ik wens u allen een goede Grote Vakantie-periode toe. Toetsweken zijn voor de meeste jongeren afgerond en is de tijd voor enige ontspanning na een knotsgek studiejaar aangebroken. En als u er op uit trekt: doe voorzichtig, geniet van wat er wél mogelijk is en bovenal: ga met God, en Hij zal met je zijn!

Kerkdiensten

Indien u onlangs de diensten in de Fortkerk hebt bijgewoond, zult u gemerkt hebben dat de gemeentezang weer mogelijk is. Wat is dat

door velen gemist in het afgelopen jaar. Uit volle borst zingen is nog niet wijs om te doen. Want nog steeds is het nodig om zorg te dragen voor elkaars gezondheid als het gaat om corona. De pandemie is immers nog niet voorbij. We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat ds. Martine Bakema en ds. Henk Hortensius bereid zijn om in een aantal diensten voor te gaan tijdens mijn afwezigheid. Het zal ongetwijfeld een vreugdevol weerzien zijn van beide zijden.

Bijeenkomsten

De eerstvolgende bijeenkomst van de kring Tamarijn is op 3 augustus. Wat betreft de de kring Zeelandia wordt nog overlegd hoe en zo ja we weer bij elkaar zullen komen. De Leeskring Marcusevangelie staat gepland voor 12 augustus, om 10 uur in de Tamarijn. Dan zal het slot van het evangelie van Marcus (wat eigenlijk bedoeld was om rond Pasen te bespreken) worden behandeld, en wellicht ook een nieuw thema zal worden gekozen. Ook de groep Bijbel, Pizza's en Cola komt eind augustus weer bij elkaar. Voor een datum zal tijdig door mij worden bericht.

Verder hopen we u op de hoogte te houden via berichten op onze sociale media pagina's (@Fortkerk). Opnamen van de korte vieringen vanuit de Fortkerk worden beschikbaar gesteld op zowel de WhatsApp groep 'Fortkerk bij u thuis', en op onze Facebook pagina. U kunt zich daarop abonneren. Dat kost niets.

Omzien naar elkaar.

We denken ook aan onze zieken, thuis en in het ziekenhuis, en aan anderen die een moeilijke weg moeten gaan in rouw en verlies. Soms kennen we hun naam niet, anderen zijn bekend bij mij of de bij de kerkenraad. We wensen hen beterschap, geduld en sterkte toe. En bovenal de nabijheid en kracht van God, bij wie we beschutting mogen vinden. Laten we elkaar blijven dragen in gebed. Natuurlijk blijf ik graag horen waar mijn aanwezigheid welkom of gewenst is, eventueel via de telefoon. Graag ontvang ik een berichtje bij ziekte of ziekenhuisopname, of indien u wenst dat ik een keer op bezoek kom. Tot 22 juli zult u mij echter niet aan de telefoon treffen, omdat ik in de vakantieperiode ook even afwezig ben voor het werk in de gemeente. Gelieve dan contact op te nemen met één van de leden van de kerkenraad.

Vriendelijk, doch dringend verzoek

Om de ledenlijst van onze gemeente actueel te houden vragen we aan alle leden van de gemeente om

WIJZIGINGEN IN ADRES, TELEFOONNUMMER en/of E-MAIL

door te geven aan het kerkelijk bureau. Dit zou ons enorm helpen.

Tel: 4611139. (op werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur)

Email: info@vpg-curacao.com

'You only need cats'

Ds. Jacob Kikkert

Iedereen heeft op zijn manier een zwaar jaar gehad. Iedereen heeft een verhaal. Ook jongeren. Hoe hebben zij dit afgelopen jaar ervaren? Dat was de vraag aan de jongeren op de bijeenkomst van Bijbel, Pizza's en Cola op zaterdagavond bij 'domi' thuis. Maar eerst werden de pizza's Margharita en Pepperoni smakelijk verorberd, vergezeld van de nodige Cola en Sprite.



Bijbel, Pizza's en Cola bijeenkomst

Daarna zijn we op zoek gegaan naar de verhalen van jongeren over hun ervaringen met dit lange coronajaar. Twee aan twee interviewden ze elkaar. Hieronder volgt een korte impressie van een aantal opmerkingen die werden gemaakt. De crisis roept bij veel jongeren negatieve gevoelens op. Voor een enkeling was corona in het begin "leuk en spannend". Het voelde als een soort vakantie toen we voor het eerst in lockdown gingen. Dat kwam omdat de docenten niet echt wisten hoe ze hun lessen online moesten geven en dat stelde dus niet heel erg veel voor. Maar de onzekerheid en ook wel angst voerde de boventoon. In het begin had je misschien nog het idee dat het een paar weken zou duren. Maar daarna was er de verveling. Je hebt een leeftijd waarin je leuke dingen wilt doen en sporten, maar dat kon gewoon niet. Jamila: "het was heel saai." Ze miste ook het sporten. Voor Emma betekende het meer tijd voor jezelf en minder stress vanwege school. Maar tegelijkertijd was "elke dag hetzelfde."

Een deel van de jongeren meldt ook positieve gevoelens. Zoals meer rust: Door het coronavirus heb ik voor het eerst sinds maanden de tijd om echt rust te pakken. Maar voor allemaal speelde de eenzaamheid een rol. Vrijwel alle sociale contacten vallen weg. Xander: "je vrienden niet kunnen opzoeken" was erg, en werd door allemaal als een groot gemis ervaren. Wat doe je dan? Ruben: "Netflixen, gamen, bellen met vrienden", als je al geen les had via je beeldscherm. En wanneer je je somber of depressief voelde? Wat voor de meesten best wel vaak het geval was, en voor een enkeling — en dat was wel schrikken — heel erg. Volgens Dylan -You Only need cats-. Emma en Lisa vallen hem bij. Dieren kunnen heel goed helpen om je je af en toe beter te laten voelen. Of je deed nieuwe dingen, zoals taart of cake bakken. Over wie maakte je je meer zorgen, over jezelf of je ouders? Ilse: "niet voor mijzelf, wel voor mijn opa, hij is inmiddels 90 jaar." Ook Raul is bezorgd om familie.

Voor de gezondheid van anderen wil iedereen zich graag aan de regels houden. Zonder veel morren leven leeftijdsgenoten de regels na, houden ze hun sociale kring klein, bewaren afstand en accepteren dat hun leven voorlopig op pauze staat. 'Domi' vraagt zich af: was de jeugd ooit zo trouw aan de overheid? Maar, op een gegeven moment is de koek een beetje op. Nu een jaar verder hadden we echt niet gedacht dat we hier nog steeds min of meer in zouden zitten. Al is er nu ook plaats

voor opluchting omdat het leven weer enigszins 'normaal' aan het worden is. Maar dan komen er plotseling weer heel veel toetsen, om het een en ander in te halen.

En God in dit alles? De één heeft er niet aan gedacht, de ander heeft gebeden en weer een andere bewust Pasen gevierd in het gezin. We besloten de avond met gebed.

Na de Grote Vakantie pakken we de draad weer op, met nieuwe pizza's en nieuwe verhalen en activiteiten.

Dankwoord

Fam. Zweers



Beste gemeenteleden,

Het is alweer een jaar geleden dat de doopdienst van onze Suze in jullie midden plaatsvond. Wat een geweldig feest was dat! We willen jullie nogmaals hartelijk bedanken voor de mooie tijd die we bij jullie mochten hebben. Op dit moment zijn we in Panama en weten we niet goed waar we heen gaan zeilen de komende tijd, sommige landen zijn nog steeds gesloten vanwege COVID. We genieten echter volop van dit mooie land en van elkaar. We wensen jullie het allerbeste toe: veel kleine genietmomenten temidden van een onzekere tijd.

Veel liefs, Bart, Jenneke en Suze zweers.
www.sailingtutti.com



Soepstengels zoeken

Online diensten:

<https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente>

Emmakerk

	Emmakerk Wijk 3 Tel. 738 4304 Predikant Ds. Jan Douwe van 't Zand 529 4304 Grote Berg V-13 738 4304 Banda Abou E-mail: jdvzand@gmail.com Website Emmakerk Www.emmakerk.webs.com	Leden van de wijkkerkenraad Ouderlingen: Br. O. Mulder (Vz.) 516 4919 Zr. E. Hocks-Velgersma 690 8543 Zr. D. Schrader 528 9530 (kerkvoogd) Zr. R. Plaisier 522 0030	Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403 Restauratierkening MCB 25260903 Diakenen: Zr. S. Wiel 693 2612 514 7833 Zr. L. Felicia 767 5748 Zr. Suyen Marion 560 0624 Kosteres: Zr. C. Gilmoor 525 5785 868 0775
--	--	---	--

Wijknieuws Emmakerk

Br. Olaf Mulder

Vanuit de Emma wijkkerkenraad,

In het artikel van de vorige maand heb ik het gehad over dat "de kerk is gemeenschap der heiligen". Dat hoort bij de áárd van de kerk. Zónder gemeenschap der heiligen géén kerk. Dan wordt het een club ter bevordering van de belangen van individuele religieuze mensen ofzo; maar dát is géén kerk. Wij zijn kerk, en dat betekent dat we niet vrij staan ten opzichte van elkaar. We zijn aan elkaar gegeven. Kijk maar om je heen in de kerk. Al die andere mensen en jij; aan elkaar gegeven: door Góð. Nog niet eens zelf gekózen. Broers en zussen, die **krijg** je; die kús je niet, maar die **krijg** je. Dát is gemeenschap der heiligen.

Vanuit die gemeenschap der heiligen moeten mensen zich vervolgens ook geroepen voelen, wanneer en hoe wordt je dan geroepen. Er kwam iemand naar je toe en die vroeg wat aan je. Of je was in gesprek en er moet iets gebeuren in de kerk of op school of waar dan ook maar en dan overweeg je dat even en dan zeg je: 'ik voel me niet geroepen. Dat moet een ander maar doen.' Natuurlijk het werk moet gebeuren, dat horen we onszelf ook wel eens zeggen. Het werk moet wel gebeuren, maar niet door mij.

Het verhaal van de roeping van Mozes door God bij de brandende braamstruik gaat daar over. Hij hoort de stem van God en we ontmoeten een Mozes die het erg moeilijk vindt om die stem tot zich door te laten dringen en er op in te gaan. Mozes die het volk Israël uit Egypte mag leiden. Met een eindeloze dialoog waarin Mozes het ene bezwaar na het andere bezwaar uit.

Ook wij worden geroepen om bevrijdend aanwezig te zijn in het leven van andere mensen. Ben jij iemand die bevrijding brengt. En voel je je geroepen om andere mensen die vrijheid te leren kennen? Dat is het diepere niveau. Komt de vraag die God aan Mozes stelt bij ons binnen?

Als wij naar het verhaal van Mozes luisteren leren we ook iets over discipelschap. Hoe kun je een discipel van Jezus zijn, een leerling van Jezus zijn? Ik geloof dat er twee belangrijke vragen zijn die je dag in, dag uit zou moeten stellen om te groeien in leerling van Jezus zijn, om te groeien in het volgen van Jezus, achter hem aan gaan. Mozes wordt geroepen door God. God zegt tegen hem: ga achter mij aan. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: ga achter mij aan.

En die twee vragen zien we glashelder terug in het verhaal van de roeping van Mozes. Dit zijn de twee vragen die we dan elke dag zouden kunnen stellen:

Wat zegt God tegen mij?
En wat ga ik daarmee doen?

Het zijn vrij basale eenvoudige vragen. Wat zegt God tegen mij? Wat ga ik daarmee doen? Dat is eigenlijk de kern van het discipel van Jezus zijn, dat je die twee vragen eigenlijk steeds weer stelt. Dat zijn twee vragen die thuis horen in een biddend leven. Ik hoop dat we als gemeente mogen groeien in gebed, persoonlijk en samen. En deze twee vragen helpen ons daarbij.

De Dure Genade

Ds. Jan Jonkman-em

Even een terugblik naar het eerste artikel over "De goedkope en de dure genade van Jezus Christus"

Onze relatie met God berust op een Goddelijk juridisch vastgelegd fundament. Ik citeer de Romeinenbrief van Paus, hoofdstuk 3, vers 22 "God schenkt vrijpraak aan allen die in Jezus Christus geloven en er is geen onderscheid. Niemand heeft recht op God en door de zonde heeft de mens geen band meer met God. Maar iedereen wordt gratis, door de genade van Jezus vrijgesproken en komt weer recht voor God en dan ook voor mensen te staan."

Deze woorden van Paulus uit de brief aan de Romeinen is de grondslag voor wat ik noem "De dure en de goedkope Genade van Jezus Christus."

Op deze woorden is in feite het hele Christendom gebouwd.

De bouwstenen voor deze kleine reeks van artikelen heb ik gehaald uit de bron:

"Dietrich Bonhoeffer en zijn boek: NACHFOLGE"

De grote theoloog uit de Tweede Wereldoorlog is voor mij en vele anderen het boegbeeld geworden voor wat 'theologie' überhaupt is.

Als je als Paus, Bisschop, Presbyter of Oudste, Voorganger, Pastoor, Pastor, of gewoon leider van een geloofsgenootschap nooit tegenstand ontmoet in je pastoraat, je preken, je naar buiten treden als vertegenwoordiger van je kerk, dan is er iets ernstigs aan de hand met je geloof en geloven.

Als Dienaar des Woords, dus volgeling van Jezus Christus ben je een deel geworden van de 'hoeksteen' die het gehele gebouw draagt en overeind houdt.

Bij deze haal ik een aantal Bijbelteksten aan die mijn these onderbouwen.

Psalm 118:22 "De steen die de bouwlieden versmaad hebben is tot een hoeksteen geworden."

Jesaja 28:16 "Ik leg in Sion een kostbare hoeksteen" (1 Petrus 2:6)

Zacharias 10:4 "Uit hen komt de hoeksteen en uit hen de tentpin."

Epeziërs 2:20 "Zo bent u dan geen



Volg: <https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente>

Online dienst Emmakerk via:

<https://www.facebook.com/emmakerkcuracao/>

Stuur een e-mail naar:

emmakerkweekbrief@gmail.com

en ontvang wekelijks onze weekbrief.

vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is"

De vorige keer gingen de highlights over de 'Goedkope Genade'

Nu de andere kant van de medaille, de 'Dure Genade'.

Deze beide begrippen met commntaar komen uit het boek van Dr. Dietrich Bonhoeffer.

De **dure genade** is de verborgen schat in de akker die iemand ontdekte. Hij was er zo blij mee dat hij alles wat hij bezat verkocht om die schat te kunnen hebben.

De **dure genade** is als de kostbare parel die hij kocht, nadat hij eerst have en goed verkocht om eigenaar te mogen worden van die heel bijzondere parel.

De **dure genade** is als het Koninkrijk Gods, die iemand zoveel waard wordt dat hij alles opoffert, dat hij er alles voor over heeft.

De **dure genade** is Jezus Christus navolgen als hij je roept om huis en haard te verlaten.

De **dure genade** is geen uitverkoopje met 25% of 50% korting. De dure genade is "to be or not to be", "Alles of niets".

De **dure genade** is het Evangelie van de redding door Jezus Christus, de eeuwen door.

De **dure genade** is een gave, waarom gebeden wordt, de deur, waarop geklopt wordt, dat hij open gaat. Het moet je wat kosten, ja, alles kosten.

Duur is die genade, omdat zij je in de navolging roept, genade is het, omdat het Jezus het is die je roept en die door zijn kruisdood de eeuwige levensweg waar heeft gemaakt.

Duur is de genade, omdat het je 'oude leven' zoals je het leefde opeist. Jezus zegt; je moet als het ware opnieuw geboren worden. Jezus zegt dat in het gesprek met een joodse leider, een farizeeër: "Waarachtig, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren wordt kan het Koninkrijk Gods zien." Dus, wedergeboren als het ware.

De R.K. Kerk gaat er van uit dat dit gebeurt bij de bediening van het Heilig Sacrament de Doop. Van deze automatische gedachte zijn andere kerken afgestapt. Zelfs het Sacrament van de Heilige Doop kan goedkope genade worden, als het nieuwe leven als door God geschonken in de doop niet door de 'Dopeling' waar gemaakt wordt in het leven. Laten we eerlijk zijn, zelfs Hitler was ooit gedoopt geweest.

Niet dat ik tegen de kinder doop ben, maar het is geen magisch ritueel. Het leven van ons mensen is een dagelijks terugkerende 'BEKERING' * (Dr. Martin Luther)

Dure genade is het, omdat deze de zonde uitbant, elke dag opnieuw.

Duur is de genade, omdat zij de zondaar rechtvaardigt voor God.

Duur is de genade, omdat deze genade het leven kostte van Gods eigen en enige Zoon, Jezus Christus. We lezen in de Bijbel: I Petrus 1:18-19 "U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijk als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u en uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van Christus.

Terecht schrijft Dr. Dietrich Bonhoeffer: "De uitbreiding van het Christendom ging gepaard met de aanpassing aan wereldse normen en waarden. Die wereld van toen en vandaag wordt alleen gekerstend; de genade is algemeen goet geworden."

Ik zou hier aan toe willen voegen: Door de eeuwen heen van het Christendom bleven doctrine, leer en hiërarchie overeind. Anders dan bij het Protestantisme moest het Vaticaan de pilaren overeind houden. Zelfs tot in onze dagen doet de Kerk van 'Petrus' er alles aan om de macht te behouden. Nadrukkelijk schrijf ik over 'macht', en niet over de 'kracht van het geloof'. De kracht van het geloof, beschreven met het griekse woord 'Dynamis' als de uitdrukking voor de grootste krachtbron uit die tijd moest de overwinning geven over de wereldse machten en krachten.

Maar als je strijdt met de wapenen der wereldse machten en krachten begeef je je op wegen met grote gaten, zoals wij het elke dag hier op Curaçao nu meemaken. Je strijd met dezelfde wapenen of middelen als waarmee de mensen zonder Christus strijden, onmachtig tot veranderingen. En met dezelfde wapenen kunnen je de wereldse machten niet bestrijden. Johannes heeft hier een heel hoofdstuk aan gewijd om dat duidelijk te maken: *Navolgers van Jezus Christus zijn*

weliswaar in de wereld, maar niet van de wereld. Hier ligt het verschil.

Vele zogenaamde christelijke kerken zijn zover afgeleden van de waarachtige krachtbron Christus dat ze wel nog de gebruikelijke begrippen gebruiken, maar deze volkomen uitgehold hebben van het woord: *Christus heeft de wereld overwonnen. Het omgekeerde vindt plaats: De wereld heeft Christus overwonnen.*

Tot hier toe de tweede aflevering van deze reeks.

Ebenezer news, continued from page 7

We Remember

Mrs. Dorothy M. Murray

Mrs. Murray who passed away on June 15th was the Mother / Mother-in-law of our Church members Bernita Lester-Murray and Charles Lester; although she was not a member, she was a regular visitor of our church. The last farewell service was held at El Tributo by L.P. Sis. Yvonne Isidora – Gumbs on Wednesday June 23rd, 2021

We at Ebenezer Church express our heartfelt condolences to the families.

Other news:

The Ebenezer Men's Fellowship held their first regular meeting of this year on Monday June 14th. Rev. Kross was also present as member and Spiritual Leader of the group. Meetings will be held every 2nd Monday of the month.



The Soup kitchen

The Soup kitchen opened again on Thursday June 3rd. It was good to see the schoolchildren again. They enjoyed their soup and juice. The coming weeks, the Soup Kitchen will continue their activities until the vacation starts.

On July 2nd the Ebenezer Church will organize a Church Family Bonding activity.

The Fundraising Committee organizes a Takeout Breakfast at the church premises on Saturday, August 7th 202. Tickets are available after the church service and at different members of Ebenezer Church.

We wish all who go on vacation a very blessed and pleasant time. Be safe and always remember that God is never on vacation, so stay close to Him.



Holy-Communion

Youth Elder, continued from page 5

Because, we, as your parents, your pastor, your teachers will continue to pray for you while you are moving forward. You will find each new day challenging, but if you close your eyes each day and seek God's guidance, you will find peace and you will get the strength to move forward.

May Almighty God bless you and all of your abilities, may He guide you and protect you.

May God be with you every step of the way as you continue your life's journey. This year we also presented a little token to those that have passed from "grupo 8" and will now be going on to Secondary Education. You will have to get used to new routines, new teachers, new friends and a new school system.

This might seem like a giant step, but you will make it with the help of our Father in heaven.

Our congratulations to you and God bless you richly. To those who did not make it this year, do not give up. You will have another chance to prepare yourself and will get there next year.

GOD BLESS YOU!



Chairman of the Ebenezer Church Board, Bro. Ralph James, presented a gesture, on behalf of the Ebenezer Men's Fellowship Group to those that will attend a university at the opening of the new school year. This token was very much appreciated by the youngsters. Looking forward to our upcoming schoolteachers, doctors, nurses & lawyers.

Nieuws van de CK

Zr. Maritza Beaujon Bakhuis

Beste lezers,

De CK heeft ondertussen de commissie voor de herziening van de kerkorde geïnstalleerd op 1 juni.

Er zitten van elke wijk 2 vertegenwoordigers in de commissie.

We hopen van start te gaan zodra iedereen weer terug is van hun vakantie in de laatste week van juli.

De kas commissie is ook geïnstalleerd en daar zit van elke wijk 1 vertegenwoordiger in en ook hier zal men na de vakantie periode beginnen.

Verder even uitlezen wie er allemaal in de CK zitten.

De CK bestaat uit de Preses, de Scriba, de voorzitters van de Kerkvoogdij, Diaconie en Konsistorie.

Een vertegenwoordiger van elke wijk en de voorzitter van het Ministerie.

De CK heeft in de vergadering van 26 april besloten om een vertegenwoordiger van de jeugdraad ook toe te voegen aan de CK. Dit naar aanleiding van een brief van wijk 1.

In de praktijk blijkt dat er niet altijd een kandidaat beschikbaar is!

Op dit moment zit er dus niemand van de Jeugdraad nog in de CK.

Huidige CK:

interim Preses	Maritza Beaujon Bakhuis
Scriba	Ai-Ling Riggs
Voorzitter Kerkvoogdij	Dennis Martina
Voorzitter Diaconie	Karin Martina
Voorzitter Konsistorie	Harold Rudolph
Voorzitter Ministerie	ds Jan Douwe v 't Zand
Vertegenwoordiger wijk 1	Ludmila Sampson
Vertegenwoordiger wijk 2	Friedeman Hasselbaink
Vertegenwoordiger wijk 3	Rianne Plaisier

Met vriendelijke groet,
Maritza Beaujon Bakhuis
Interim Preses VPG

In Memoriam

Op zondag 6 juni j.l. ontvingen wij -van de Emmakerk-het droevige nieuws, dat zr

Anneke JongLoi

is gaan rusten.

Zr Anneke RUST in VREDE!

Onze Condoleances gaan uit naar haar kinderen.



Het Consistorie

Zr. Henny Walters
Thema: "kijken met andere ogen"

Zaterdag 19 Juni jongstleden vond de vergadering plaats van de ambtsdragers van de VPG bij De Tamarijn. Het Thema hiervoor uitgekozen was getiteld "Kijken met andere ogen"

Het Welkoms woord werd gehouden door Harold Rudolph, de voorzitter, en hij las voor ons Psalm 150.

Het thema: " Kijken met andere ogen", werd ingeleid door ds. Jacob Kikkert.

Hij wees ons op de tuin, met als waarneming dat alles wat je aandacht geeft, groeit.

Als werkers in de wijngaard van de Heer werden we gewezen op het vele goede en waardevolle dat er is en waar we dankbaar voor mogen zijn. Ons doel is om aandachtig te zoeken naar het verlangen.

Hierna werden we opgesplitst in kleine groepen om met elkaar een vraag en antwoorden sessie te onderhouden met betrekking tot persoonlijke ervaring en beleving in de wijk gemeente. We kregen hier een twintig minuten voor. Tijdens de gesprekken werden we allemaal voorzien van gekoelde flessen water en na deze onderlinge gesprekken werden we aan andere groepen samen gekoppeld om de ervaring van elkaar mede te delen. Het was een leerzame ontmoeting waar we met elkaar in gesprek raakten en ervaringen uitwisselden voor de opbouw van de gemeente.

Na een korte samenvatting en evaluatie, sloot Ds. Jacob Kikkert af in gebed.

Graag wil ik mijn dank uitspreken voor de bijeenkomst van het Consistorie in de Tamarijn. Het was fijn om zo even met elkaar een begin te maken naar een energieke belijdende VPG in de samenleving na de lockdown. Als ik het even mag vergelijken met de overgang van het seizoen dan zijn we van een aarzelende Lente op weg naar een Zonnige Zomer.

Hartelijk dank Harold voor het openen van de vergadering en het voorlezen van Psalm 150. Hartelijk dank aan de talentvolle Ds. Jacob Kikkert voor de leiding en aan Hilly Pijnakker de interim secretaris, voor alle inzet en voorbereiding. Het was een geslaagde ochtend.

Speech by the Chairman of the Ebenezer United Protestant Church

bro. Ralph L. James

On the occasion of the Induction Service of Rev. Kenneth Kross as The new Pastor of The Ebenezer United Protestant Church, Sunday April 25th, 2021



A very good morning to everyone on this beautiful day and a special good morning to our new pastor Rev. Kenneth Kross. Rev. Kross Ebenezer Church bids you, a warm and well-meant Bon Bini in our midst. Rev. Kross, you are starting your tenure within the UPC at a time when our island is facing major difficulties due to the still ongoing pandemic caused by the COVID-19 virus. Even though as a Church we were and still cannot meet and fellowship with each other as before due to the pandemic, we are still able to keep our Church doors open and via live streaming reach out to our members and friends who are not able to be physically present in our Services. In spite of all of this we all feel very much interconnected and One in the Spirit.

Your arrival here on Curacao and your induction this morning as our new pastor also comes at a time when we as the United Protestant Church are going through a process of formalizing the organizational structure of our Church which is based on a Kingdom degree that dates back November 18th 1824. This process also requires for us as a Church to revisit the contents of our Church's Constitution.

Please allow me at this time to share some information about our new pastor. Rev. Kenneth Marlon Kross was born in Suriname where he

also grew up. Prior to entering into the Ministry Rev. Kross pursued a career in the educational sector and also in the private sector. This reminds me of some men of God we read about in the Bible who left their professional careers behind to follow Christ. Up until his appointment, effective April 1st, 2021, Rev. Kross was a pastor of both the United Protestant Church in Nieuw Nickerie and of the Haezer Church, also located in Nieuw Nickerie. In the period 2004-2006 Rev. Kross was pastor of the United Protestant Church of Bonaire where he was also ordained. Reverend Kross is fluent in Dutch, English, Spanish and Papiamentu. Our new pastor is married to sis. Joan Kross. The couple has four children. The two younger children and sis. Joan will be joining Rev. Kross in June God's willing of this year. One of the most outstanding personality traits of our new Pastor is that he is a bridge-builder, someone who loves to bring people together. These traits proved to be very valuable during his stay in Bonaire where he was able to mobilize many persons with the purpose of renovating a Church on that island. These character traits combined with his multi-lingual/multi-cultural background and also his teaching skills will certainly prove to be useful, not only in our Church but also in the wider United Protestant Church.

Reverend Kross is no stranger to Curaçao: he has visited our island on several occasions in the past. As such he is somewhat familiar with the culture and history of our island. His relationship with our island is further reinforced by the fact that their 2 youngest children were both born right here on Curaçao. We have heard that both of the girls are very excited that soon they will be able to give substance to the fact that they are in essence 'yu di Korsow'. Rev. Kross, may GOD Almighty guide you as you begin this new journey in your Spiritual life and may He Richly Bless you as our new pastor. We wish you and your family God's Richest Blessings.

As I close, on behalf of the board and on behalf of the entire Ebenezer Family, I would like to use this opportunity to thank our Interim Pastor sis. Yvonne Isidora Gumbs for her very consistent and most inspiring Spiritual leadership over the past two years. Sis. Isidora-Gumbs, it is simply but impossible to imagine Ebenezer Church without your presence at the Spiritual Helm of our Church during the past two years. We are most happy and feel very much Blessed that you will remain very much present in our Church in sharing the Word and performing the Holy Sacraments in the absence of Rev. Kross. Knowing sis. Yvonne we are convinced that she will continue to motivate us to keep on keeping on, all; for the glory of GOD.

Rev. Kross, may God Almighty guide you as you begin this new journey in your Spiritual life and may He Richly Bless you as our new pastor. Rev. Kross, be good & Be Blessed.

"Stepping beyond the milestone"

Speech by Reverend Kenneth Kross

On the occasion of His Induction as the new Pastor of the Ebenezer United Protestant Church, Sunday April 25th, 2021



Dear brothers and sisters in Christ,

In ancient Israel there was a tradition, whenever there was a kind of victory, they would put a stone, place a memorial stone, to remember God's greatness, to remember God's mercy, God's goodness, all the time. This was not only meant for the people at that moment, but especially also for the generations to come. We also see this in many Psalms; some of our Psalms refer to the good things God has done in all of history, so that the coming generations would not forget that we serve a mighty and good God.

The scripture verses we've read today, the story of Samuel, reminds us of God's love and greatness and the importance of a life dedicated to

Continue on page 14

Continued from page 13

the Lord. Life is a journey from one point in time to another point. We can live it the way we want. We can go our own way and try to reach our goals by our own wisdom. God gave us the ability to choose. But looking at my own life and testimony today, I can assure you brothers and sisters, rumannan, hobennan,, that without God in our life, we will most probably follow a purposeless, unwholesome path. So, my first act as pastor today is to invite you and all who hear this sermon, to a life dedicated to Jesus Christ.

Life with the Lord helps us to walk a straight road, even though the road may frequently seem very bumpy and full of dangers. Even though it may seem that our path takes many detours, in the end it is the only way that leads us to our true purpose and destiny in life. The journey of living with God, therefore, should one of strong faith, a life of prayer and devotion, a life in which we humbly bow down and ask forgiveness to God because we see our own mistakes, a life in which we turn to God for answers to our questions and a life in which God's Word guides us in making decisions. In other words, a life which is lived by the strength and the power of the Holy Spirit be our Guide and strength.

When Samuel, the leader of the people of Israel sees that the people are surrounded by enemies, he gathers the people together for prayer and repentance. When the time of victory is there, Samuel doesn't forget where his help came from. He honors God and places a memorial stone, naming it Ebenezer. **Thus far, the Lord has helped us.** Ebenezer, the "stone of help", which reminds us of the fact that we are never alone when we serve our Lord; no, we are never alone on our journey and mission. What can go wrong if God is our help? There may be great challenges in life, but there is always hope.

This story very much applies to the church today. For almost 2000 years, the church has existed and moved on through different times and generations, a journey, sometimes very rough, through a wilderness full of dangers and fears, uncertainty and despair. It is the road that cuts through a world of conflict, tension, injustice, disease and death. And yet it is the straight road, led by the Almighty, Who makes sure that we can proclaim victory over and over again, repeating from time to time: **Thus far, the Lord has helped us.** Ebenezer, the memorial stone, reminds us that we have a mission to bring light into this world, hope in a world of despair, peace in a world of violence, faith in a world where there is no faith, help for all those in need.

As your pastor I want to walk this road together with you and continue this healing path, that brings us from Ebenezer to Ebenezer, from blessing to blessing, from victory to victory, the path that takes us to the next milestone where we will surely discover that the Lord has never left us alone nor forsaken us. God is good, all the time. All the time, God is good. Amen.

As your pastor, I am here to temporarily fulfill part of that long journey that this Ebenezer community started more than ninety years ago. I pay respect to the founder, of this church Pastor Obed Anthony who heard Gods calling and answered. I pay respect to all pastors and leaders who came before me to do their part in this congregation. I am here to serve, to dedicate my time and energy to continue the mission, like a Joshua who took over the work of Moses, and crossed the Jordan River and took Israel beyond the milestone. And when they reached the other side, he too built an altar of stones to remind the generations to come that their ancestors could only have reached that point **with God's help.** But his work did not finish there, and that goes for every servant and every church member: the work is not finished until the great day comes of the return of our Lord and Savior, Jesus Christ. Together we are that generation who will say over and over again: **Thus far, the Lord has helped us.**

Dear Brothers and Sisters,
The story of Ebenezer, appeals to me personally. It is no coincidence

that my last congregation in Suriname also bears the same name as this one. I come from a beautiful small church named Eben Haezer and I continue here at this beautiful congregation: Ebenezer. **Thus far the Lord has helped me.** And for me it's clear that this milestone reached today is not the first and not the last, at least if I am prepared to keep walking the road God has prepared for me and you.

Rumannan stimá, tin hora ku nos ta yega na un punto den nos bida, kaminda nos por bisa "Danki Dios, te aki Dios a yuda nos!". Nos por selebrá i pensa... mi a yega. Mi ta kla! Pero nos no ta kla. Nos trabou ta sigui, Ta Dios mes lo disidí e ora ku nos trabou ta kla. Mientras tantu nos ta sigui ku e mishon. Korda riba Samuel, e historia ku nos a lesa awe.

Tambe tin momentunan ku nos por sinti nos diskurashá of desapuntá, i nos ta sinti manera tur ta pará den nos bida. Por ta ku e situashon di Corona por kausa un sintimentu di pesimismo: parse ku vida no tin niun perspektiva más. Mi konosé yen hende ku ta bisami: e situashon aki lo no kaba nunca más. Mi sa ku na tur kaminda e situashon aki a kousa hopi doló i inseguridat. Un ruman na Sürnam a bisami ku e tin miedo ku despues di Corona, Kerki lo keda bashí. Pero mi no ta kere esei. Mi ta bisa, no laga niun pensamentu negativo tuma control riba nos bida, pero laga e Palabra di Dios ta nos fuente di inspirashon i duna nos forsa pa sigui dilanti ku fe, konfiansa i speransa. Kòrda riba e historia di Samuel, ku a eksperenshá hopi problema, hopi atake, guerra, pero ku a perserverá, buskando kara di Dios kada biaha, te na final. Kòrda Semper riba e historia bunita di EBENEZER. Piedra ku ta mustra nos ku Dios ta fiel!

Rumannan stimá, si mi kuninsá duna testimonio di e bondat i e misericordia ku Dios a mustrámi den mi mes bida, for di e momento ku mi a disidí di sigui Su kaminda, di skucha Su bos i hasi Su boluntad, mi por papia te ku mañan anochi i mi no ta kla ainda. Hobennan, muchannan esaki mi ke dirigí speshalmente na bosonan: e kaminda di Dios ta e aventura más bunita ku boso por eksperenshá den boso bida. Laga mi konta boso, un otro día.

Friends in Christ,

This day is a milestone in my personal life. As I said earlier: I start this journey together with you. I'm not here to walk alone; I'm here to work closely together with all of you. Coming to Curacao to serve at this church did not happen by accident. Today is a very special day for me, not only because of my induction service, but also because 15 years ago, on the 1st of April, the Central Government of the then, Netherlands Antilles appointed me pastor on Bonaire. Three and a half weeks later I was ordained in the United Protestant Church of Bonaire. All of this happened exactly 15 years ago. Is it all a coincidence, that on the first of April this year, I was appointed again and three and a half weeks later we have this induction service? This is no coincidence. I see these remarkable events as a symbolic smile of God, reminding me of my calling to work in His vineyard. It's not mine, it's His vineyard. He always knows the correct day and date of events in our lives. That's why I also want to do a symbolic act. When I arrived at the airport on April 12th, I received a welcome present from sister Yvonne Isidora. And I want to do a symbolic act today, like Samuel did, because nothing is a coincidence. God shows us His beautiful smile today. Because on this stone is written and engraved the word Hope. Today I baptize this stone and I call it, Ebenezer, stone of God's help. With God's help there is always hope in this world.

Rumannan, hobenan, muchannan, nos a yega na un punto di viktoria; awe ta un día di selebrashon! Manera e Evangelio ta siña nos awe: e trabou no ta kla. Keda wardando, keda fiel i sigui padilanti sirbiendo Dios. Manera nos a kanta: **Nos tur lo sigui fiel aki - Te nos trabou ta ser kumpli**

Friends in Christ, brothers and sisters, I want to express some words

Continue on page 15

Continued from page 14

of gratitude today.

First of all, I thank the Lord who has called me to this ministry, I thank my wife who has been walking by my side and supported me all these years of my ministry, I thank my children, their **partners** and my grandchildren (I have 2): I love them all very much. I congratulate my daughter who celebrates her birthday today. I want to be a living example to my family and to my friends. I also thank my parents, who taught me to make good choices in life by not denying me the love of Jesus Christ; my mother who is 85 yrs. old, and who is surely watching this service. Thank you, mom!

And I thank all of you as a congregation who have put your trust in me, to take this ministry to the next level, taking over from a very dedicated interim pastor, Sister Yvonne Isidora, for whom I have great respect. I thank you sister for doing this work all these years, under difficult circumstances sometimes. Think about the year that has passed with the Covid-19 pandemic. I thank the EBENEZER Church Board, also the brothers who have supported me and helped me the past days, thank you! The sisters who have put so much effort in organizing this service, the UPC Central Board and all my friends in Christ, who have prayed for me, supported me. I also thank my colleagues in ministry. I may have forgotten a name so I say, I thank all of you, members of the Ebenezer Church you have invited me and my family to become a member of your family. And I promise to be a good member of this family.

I'll be with you for a while, just as long as the Lord himself wants me to be. I am not your first servant; I almost certainly will not be the last. I'm not sure. Why I say that? If I am the last, it is only because, as a congregation, as a big family we will soon be sitting at the table and celebrating the feast when Jesus Christ returns.

Thus far, the Lord has helped us.... Now...let's move on beyond the milestone!

VPG Diakonie

Beste lezers en leden van de VPG, het is met veel plezier dat ik mij aan U voorstel als de nieuwe voorzitter van de Diakonie van de Verenigde Protestantste Gemeente.

Mijn naam is Karen Martina en sinds 1 april 2021 ben ik aangesteld als opvolgster van zr Sigma Wiel Voorheen was ik 4 jaar Lid van de KV voor de wijk Ebenezer.

Ik moet wel zeggen dat ik goed ben geaccepteerd en kan rekenen op steun en hulp van een ieder, waarvoor ik zeer dankbaar ben. Het Diakonale werk geef je meer betrokkenheid bij je kerk, de kerk-gemeenschap en ook buiten de kerk. Wij moeten zorgen voor degenen die het moeilijk hebben.

Een zeer recent projekt van de Diakonie was een donatie aan slachtoffers van vulkaan Soufriere op St Vincent en de Grenadiers. De VPG Diakonie heeft dit projekt gefinancierd en een aantal paletten levensmiddelen zijn met de Logos Hope naar St Vincent verscheept.

Dit jaar zijn de ambtsperiodes van een 3-tal leden van de Diakonie verlopen.

De afgetreden leden blijven zich inzetten en hun bijdrage leveren als vrijwilligers bij het inpakken en distributie van de voedselpakketten.

Het bestuur van de VPG Diakonie bestaat nu uit de volgende leden: Karen Martina, Lilian Felicia, Hotsche Kikkert, Suyen Marion, Gloria Fleming, Sigma Wiel en Henny Walters.

Wij zijn zeer dankbaar voor de collectes en donaties, en blijven op U,

als gemeentelid, rekenen.

Rijkelijke zegen, Karen Martina
VPG Diakonie MCB acc. 28348004

Diakonie fieldwork

Zr. Barbara Strampel

Onze taak als diakenen in het veld is een bezoek brengen aan de mensen die hulp goed kunnen gebruiken in de vorm van een voedselpakket en/of andere hulp.

Hoe we aan deze mensen en gezinnen komen gebeurt meestal via de politie of via mensen die zich zorgen maken over hun naasten / familie of vrienden in hun buurt. Dat laatste krijgen we veelal te zien via posts op Facebook. Deze mensen vragen dan om hulp voor een ander in de vorm van eten of kleding en daar haken we meestal op in, door ze een messenger bericht te sturen. Op die manier komen we erachter of het misschien verstandig is om daar een gesprek van de diakonie aan te wagen, omdat ze structurelere hulp kunnen gebruiken door bijvoorbeeld het voedselpakket.

Als we een afspraak hebben gemaakt met deze mensen gaan 2 diakenen daar naartoe om hun verhaal aan te horen en om de intakelijst in te vullen. Op dit formulier wordt o.a. naam en adres ingevuld, maar ook of er gewerkt wordt, een baan in het vershiet ligt of dat ze een onderstand hebben. Misschien is er een schuld en zo ja hoeveel schuld is er dan en is daar een regeling voor getroffen. Van de kinderen die eventueel aanwezig zijn worden de geboortedata opgeschreven en waar ze naar school gaan. Het aantal personen dat in huis woont is natuurlijk ook erg relevant. Misschien nog wel het belangrijkste is dat we vragen naar wat hun wens is om te doen in de nabije toekomst, wat vinden ze nu echt leuk!

Hiermee proberen we ze een positieve dagbesteding te geven en wie weet rolt daar een zakcentje of zelfs een baan uit. Na dit gesprek gaan we ter plaatse beslissen of ze voor een voedselpakket in aanmerking komen en dit zal dan in eerste instantie voor 3 of 6 maanden zijn. Meestal hebben we ook al een reservevoedselpakket in de auto staan zodat we deze meteen achter kunnen laten voor als de nood erg hoog is. De voedselpakketten worden 1 x in de maand ingepakt en brengen we dezelfde dag nog bij de mensen thuis. Na de 3 of 6 maanden komen we weer bij de mensen thuis om een her-intake te houden en bespreken dan of de situatie veranderd is.

Buiten een voedselpakket om kunnen we de mensen ook andere hulp bieden door bijvoorbeeld een regeling te treffen bij een schuld die ze opgebouwd hebben. Of als het dak lekt, het dak te repareren omdat het geen gezonde en veilige leefomgeving meer is. Zo komt het ook vaak voor dat een afvoer van de wasbak in de keuken niet aanwezig is en dat daar een emmer onder staat om het water in op te vangen. Hier wordt dan een afvoer gemaakt, wat het al iets leefbaarder maakt. We

komen bij de mensen thuis wat je geen woning kan en mag noemen, maar we komen ook bij de mensen thuis waar het huis nog wel in redelijke staat is, maar waar de armoede op een andere manier is toegeslagen, dit kan door bijvoorbeeld: baanverlies, overlijden van partner en ga zo door. We proberen het voor onze medemens dragelijker te maken en om weer een toekomst te zien.

Distributie voedselpakketten



BIJLES ENGELS VOOR IEDEREEN!



- Online voor iedereen
- Bevoegde docent
- Betaalbaar
- Uitstekend resultaat
- Snel geregeld

info@bijlesengels4all.nl | www.bijlesengels4all.nl
06 424 531 04 | K.v.K.-nr: 75954311

Voor Elkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie



Appartementenverhuur voor uw familie.

Wij verhuren bij onze woning appartementen voor vakantieverhuur en bieden deze graag aan voor uw familie.

Wij wonen op Cas Grandi en hebben prachtig uitzicht over de Caracasbaai. Gasten genieten hier van de rust! Spreek ons gerust aan in de (Fort)kerk of bel/email ons voor de mogelijkheden.
www.villa-topzicht-curacao.com
info@villa-topzicht-curacao.com
Telnr: (+5999) 7476627
Mob : (+5999) 5229548

Arend en Barbara Strampel

Nog Hulp in de huishouding nodig?
Drie middagen in de week;
van 16 u - 18 u, 19
U kan ook. Bellen naar Zr. Lolita
Breeveld; tel 7373182

Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar.
De kerkvoogdij



Heeft u **bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed** enz. over? De diaconie kent mensen die dit goed kunnen gebruiken. Telnr 510 4753
E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com



Met Elkaar



Aanbod

MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeentebouw.

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

Wiskundebijles

Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights.
Nadere informatie en voorwaarden:
Friedeman Hasselbaink: friedeman@hotmail.com; 661-0163

Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar.

Deze aanbieding is weer gestart ! Op een zaterdagochtend komen we bijeen: samen 'zitten' - wie weet 'ontdekken' van iets waarvan je je niet zo bewust bent. Het uitwisselen van gedachten; stilte-momenten; oefening 'volledige ontspanning'. Op papier of op een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je ervaring.
Tijd: 8.30 - 11.30 uur. Enkele mensen hebben zich al aangemeld; er is nog genoeg ruimte voor nieuwe deelnemers!
De exacte datum wordt gekozen n.a.v. de voorkeursdatum van de deelnemers.
Voor opgave en meer informatie:

Maria Muller,
tel.: 737 8323 / 513 9631
e-mail:
mariamullerdidi@gmail.com

Pianist / organist Gevraagd

Bent u pianist...., organist?
Wilt u misschien het koor Forti Kantando begeleiden?
De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk. Bel voor meer informatie naar:
Tel: 737 5642 of 520 3015



Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop-, trouw- of belijdenisgeschenk. Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.

Bestratingen **Verbouwingen**

Opritten
Asfalteren
Bestratingen
Verbouwingen
Tuin onderhoud

Voor
Bedrijven &
Particulieren

Tel: 522 7852 - 737 8045