

# VPG

## Nieuws-News-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao  
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao  
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

### *Als VPG samen voor de missie van God!*

Olaf Mulder - Voorzitter Emma wijkkerkenraad

Corona schudt aan de pilaren van onze maatschappij. Aan school, werk en ook aan de kerk. Hoewel de ontkerkelijking voor corona al volop aan de gang was, was het voor veel mensen nog relatief normaal om op zondag richting de kerk te gaan. Nu is het kerkgebouw met bijbehorende bijeenkomsten ingeruild. Voor wat? Voor een digitale kerkdienst. Voor onbeschaamd shoppen in de kerk van een ander. Voor een vreemd lege kerk met hier en daar plukjes mensen. En voor... niets.

#### Kantelpunt

De pandemie legt de kwetsbaarheid van ons en onze kerk bloot. De reacties daarop zijn heel verschillend. De ene groep beweegt mee, de andere haakt af. We zien kerken die geen capaciteit hebben voor techniek én gelijke onlinediensten. We zien kerken die juist nu bewust zijn van de noden in hun omgeving én kerken die meer naar binnen geraakt zijn. We zien trouwe kerkgangers (al dan niet online) én wegblijvers.

We hebben te maken met voortdurende veranderingen en daarmee bewegen we naar een historisch kantelpunt. Een fase van de kerk waarin het vertrouwd was, wordt ingeruild voor een nieuwe fase, waarvan de contouren nog nauwelijks op papier staan.

De vraag rijst in hoeverre we in staat zijn om een crisis op te vangen. Hoe veerkrachtig zijn we als kerk en als gelovigen?

#### De kerk dat ben jij!

Maar als eerst de vraag; wie of wat is de kerk eigenlijk? Het gebouw is natuurlijk niet het kloppend hart van de kerk; dat zijn de mensen.

De mensen die samen de gemeenschap van de kerk vormen, staan centraal in deze bijeenkomst.

Binnen het geheel van de gemeenteleden als 'groep' zijn er allerlei kleinere verbanden, georganiseerd rond specifieke aandachtsgebieden of categorieën (bijvoorbeeld leeftijds categorieën). Ook zijn er enkele individuele rollen die mensen kunnen hebben om (een onderdeel van) de gemeenschap draaiende te houden.

De meest voorkomende groepen mensen binnen kerkelijke gemeentes zijn de diaconie, de kerkenraad en leeftijdsgebonden groepen zoals kindernevendienst, catechese, jeugd- en oudenrenwerk.

Daarnaast kent elke gemeente vaak nog haar eigen verbanden, bijvoorbeeld een beheers commissie of een groepje mensen dat zorg draagt voor de organisatie en uitwerking van activiteiten of een jaarthema. De kerkenraadsleden en de leden van de diaconie zijn kerkordelijk verplichte groepen. De overige verbanden zijn niet vastgelegd in de kerkorde en dus niet verplicht. Kerkordelijk verplicht is ook de aanwezigheid van de drie ambten: predikant, diaken en ouderling. Sommige ouderlingen zijn kerkvoogden en als zodanig verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de kerk.

De aanwezigheid van de drie ambten is verankerd in de Bijbel (de predikant wordt in de Bijbel meestal 'leraar' genoemd). In de tijd van de reformatie zijn deze ambten weer hersteld. De drie ambten zijn gelijkwaardig:

de protestantse kerken kennen daarin geen rangorde. Dat de predikant wordt betaald voor zijn of haar werk, is dus geen uitdrukking van een bepaalde meerwaarde van dit ambt. Andere taakdragers die soms betaald aan een gemeente zijn verbonden, zijn koster/beheerder, jeugdwerker of jeugdpredikant en evangelist. Het meeste werk in de kerk wordt echter gedaan door vrijwilligers.

De kerk dat is dus: mensen die samen komen. Dat kunnen we met elkaar niet genoeg benadrukken.

Want er gaat in het gemiddelde kerkelijke leven zoveel tijd heen met dingen als beleid maken, organiseren, gebouwen bouwen en verbouwen,

### February 2022

#### 1 Hoofdartikel

- Als VPG samen voor de missie van God

#### 2 Redactioneel

- #### 3-5
- Bijbelleesrooster
  - Meditatie: De Geest waait
  - Kerkdiensten
  - A Brief Overview of the History of the Protestant Church in Curaçao - Part 2

- #### 6-11
- Berichten en artikelen uit de wijken

- #### 12-15
- Jaarafsluiting
  - Nieuws wijkkerkenraad
  - Nieuws beroepingscommissie
  - Terugblik naar Hervormingsdag
  - <sup>a</sup> Jezus wijst niemand af

- #### 16
- Advertenties Met Elkaar / Voor Elkaar

Vervolg op pagina 2

Vervolg van pagina 1



financiën, vergaderen, kerkdiensten organiseren en eigentijds maken dat je haast zou vergeten wat kerk-zijn is. Kerk is: mensen die samen komen, dat hoeven geen grote aantallen te zijn, twee of drie is al voldoende.

Kerk is: mensen die elkaar zien staan, die elkaar opzoeken, die elkaar liefhebben of in ieder geval het diepe verlangen hebben om elkaar lief te hebben. Kerk is:

mensen die geraakt zijn door de Geest, door Hem in beweging gezet naar elkaar toe, om het leven te delen.

Samen zijn dus, mensen die samen zijn. Maar ze zijn niet zomaar, zonder meer samen. Ze zijn samen in de naam van Jezus. Wij zeggen wel eens als we een vergadering hebben: we zijn met meer dan twee, dus we mogen erop vertrouwen dat Christus in ons midden is. Maar dat is niet waar. Want er is verschil tussen 'samen zijn' en 'samen zijn in de naam van Jezus'. Samen zijn is op zich niet zo moeilijk: je bent samen in een vergaderzaal, je wacht samen op de bus, je bent samen in de lift, je bent samen in een voetbalelftal.

Niemand van ons zal denk ik beweren dat dús Jezus daar merkbaar in het midden is, puur omdat er twee of drie of meer mensen samen zijn. Het gaat om een samen zijn dat gericht is op de aanwezigheid van Jezus, een samen zijn waarin de betrokkenen zich heel bewust openstellen voor de tegenwoordigheid van Christus.

Samen komen in de naam van Jezus. 'Naam' staat in de Bijbel voor: de Persoon zelf. Naam van God betekent: de aanwezigheid van God. Jahweh, dé naam van de HEER, betekent: Ik ben er, Ik ben erbij. Dus als Jezus in Matteüs 18:20 zegt "Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden" dan moet dat meeklinken. Waar mensen samen komen en zich welbewust met hart en ziel richten op de naam van Jezus, daar is Hij in hun midden. En daar is 'kerk'. Bewust staat hier niet 'de kerk'. Want dan denken we toch weer te snel aan een gebouw of een organisatie met een handboekje waarin de leden vermeld staan. Kerk is daar waar mensen in de naam van Jezus samen zijn. Daar is liefdevolle gemeenschap, de gemeenschap der heiligen.

### Wat is onze taak als kerk?

Wij bestaan als VPG en als wijkkerken echter niet voor onszelf, wij zijn als kerk een instrument van Gods bedoeling, van Gods plan. En Gods plan is, dat alle volken tot leerlingen van Jezus worden gemaakt. Wij moeten ons als gemeente dus ook afvragen: is dat waar wij mee bezig zijn? Met leerlingen maken, met discipelen maken, met discipelschap...

**18 Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 'Ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. 19 Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. 20 En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.'** (Matteüs 28:18-20).

'Hoe zijn wij als kerk – maar ook: hoe ben ik persoonlijk – bezig met deze opdracht van Jezus? Wat is nou de betekenis daarvan in mijn leven?' Jezus spreekt je aan, de woorden van de Grote Opdracht klinken: 'Maak leerlingen'. Is dát waar we mee bezig zijn in onze wijkgemeente en als VPG?

Het zou mooi zijn dat God door die woorden heen in het nieuwe jaar, bij ons allemaal iets laat zien, iets laat horen, van hoe wij kerk moeten zijn. Leerlingen maken is niet iets waarvoor je ver weg hoeft te gaan en veel kennis nodig hebt. Maar in ons dagelijks leven mogen wij er op gericht zijn mensen Jezus te leren kennen. We mogen óók ver weg gaan, voor wat we noemen zendingswerk, want ook ver weg moet de boodschap gehoord worden, maar dat is nu niet de essentie

Vervolg op pagina 13

## Redactioneel

Beste broeders en zusters,  
Voor u ligt de editie van februari, hoe snel alweer. Januari omgevlogen!

Ondertussen gaat Corona - Omikron! - rustig zijn gang. Zeer besmettelijk, je wordt er niet echt ziek van, maar er zijn elke dag wel doden te betreuren.

Laten wij ons aan de Regels houden. Voor onszelf en voor onze naaste!  
Kuida Kurpa!

Weer hartelijk dank voor de kopy.  
Veel Leesplezier!  
Gods Rijkste Zegen!  
Jet Baank



### Mededeling: VPG NIEUWS!

Indien u om een of andere reden geen krant ontvangt, kunt u er eentje ophalen:

- Bij de Tamarijn! Door de week van 12.30 - 17.30!
- Bij het Kerkelijk Buro van 11a.m - 16u!
- En in de Kerken bij de deur!
- U kunt u ook opgeven bij het Kerkelijk Buro voor een digitale krant. Jet Baank



### Afsluiting Week van het Gebed

Zr. Jet Baank



In januari hadden wij zoals gebruikelijk de week van het Gebed! Op zondag 23 januari werd de week afgesloten in de RK kerk van Sta. Maria. Op de foto: pastoor Curtis, Obispo Secco en ds Jacob Kikkert!

## VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAf 2000,=.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres:

vpgnews@gmail.com

En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about NAf 2,000.00 per month.

If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending an mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com

And you will receive your next VPG-News in colour.

Please also include your name and street address.

## Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maal-tijd te gebruiken. In I Korintiërs II lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeentelieden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hier-bij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.

De diakonie helpt degenen die geen helper hebben. Op de eerste zondag van de maand is de uitgangscollecte altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd voor de Stichting Behoud Fortkerk. Eén keer per maand voor een andere instelling of doel:

### 20 februari - Jeugdwerk

## Bijbelleesrooster

Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

### FEBRUARY 2022

zo.6	Lucas/Lukas/Luke	5:1-11
ma.7	Lucas/Lukas/Luke	5:12-26
di. 8	Lucas/Lukas/Luke	6:1-19
wo.9	1Kor/1Kor/1 Cor.	15:1-11
do.10	1Kor/1Kor/1 Cor.	15:12-34
vr.11	1Kor/1Kor/1 Cor.	15:35-49
za.12	1Kor/1Kor/1 Cor.	15:50-58
zo.13	Psalmen/Salmonan/Psalms	1
ma.14	Psalmen/Salmonan/Psalms	37:1-12
di.15	Psalmen/Salmonan/Psalms	37:23-40
wo.16	Genesis/Génesis/Genesis	43:1-14
do.17	Genesis/Génesis/Genesis	43:15-34
vr.18	Genesis/Génesis/Genesis	44:1-17
za.19	Genesis/Génesis/Genesis	44:18-34
zo.20	Genesis/Génesis/Genesis	45:1-15
ma.21	Genesis/Génesis/Genesis	45:16-28
di.22	Psalmen/Salmonan/Psalms	92
wo.23	Jesaja/Isaías/Isaiah	55
do.24	Jesaja/Isaías/Isaiah	56
vr.25	Jesaja/Isaías/Isaiah	57:1-13
za.26	Jesaja/Isaías/Isaiah	58:1-12
zo.27	Lucas/Lukas/Luke	6:37-49
ma.28	Lucas/Lukas/Luke	9:28-45

### MARCH 2022

di.1	Exodus/Eksodo/Exodus	34:10-35
wo.2	Psalmen/Salmonan/Psalms	51
do.3	Deutro/Deutro/Deutro	26
vr.4	Romeinen/Romanonan/Romans	10
za.5	Jesaja/Isaías/Isaiah	65:1-16
zo.6	Lucas/Lukas/Luke	4:1-13

## De Geest waait

Ingestuurd door ds. Jacob Kikkert

Als de Geest waait, waarheen zij wil...

Als de Geest creatief is....

Als de Geest mensen in beweging zet naar elkaar toe....

Dan bid ik dat de Geest de opening in allerlei protocollen kan vinden, En vooral de openingen in de harten van de mensen.

Dan bid ik dat er veel meer mogelijk is, .... in de Geest, dan in de coronacrisis. Dan bid ik dat verbondenheid groter is dan de anderhalve meter.

In het Evangelie lezen we dat Jezus zijn leerlingen, ook ons dus, de opdracht geeft elkaar lief te hebben. Jezus' geboden onderhouden en lief hebben, vallen hier bijna met elkaar samen. Lief hebben is leven naar Jezus' woorden. Jezus' verkondiging komt uiteindelijk neer op liefhebben, op liefhebben van God, van onze naaste en van onszelf.

Geboden onderhouden klinkt streng, klinkt naar regels waar je zonder vragen te stellen, aan moet voldoen. Klinkt naar gehoorzaamheid, en netjes binnen de lijntjes kleuren.

Als ik het Johannes evangelie lees, heeft dit "onderhouden van de geboden" een andere kleur, een andere invulling, een invulling van een relatie, een invulling van respect voor mensen, voor God en voor onszelf. Het heeft te maken met gericht zijn op het goede voor elkaar, het dient uiteindelijk de liefde. En de Geest zal ons daarbij helpen.

### VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

### Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.  
[info@vpg-curaçao.com](mailto:info@vpg-curaçao.com)

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

### Redactie:

Jet Baank (voorzitter)  
Ludmilla Sampson

### Opmaak:

Klaas Dekker en Jet Baank

### Druk: Drukkerij 'De Stad' NV

**Distributie:** Ebenezer's Men's Fellowship

**Oplage:** 900 drukexemplaren zwart-wit.

Ruim 230 email-exemplaren

**Kopij** kunt u in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT II, per e-mail versturen naar [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com). Bijbehorende foto's in aparte bestanden, voorzien van onderschrift, meesturen.



De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk woensdagmorgen **23 februari 2022, 11.59 a.m.**

**Verschijningsdatum:**  
**Zondag 6 maart 2022**  
**Dan verschijnt de editie van maart**

## Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50 woorden is NAf 15,00 per maand. Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com)

## Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk  
Op werkdagen geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.  
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher  
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/  
E-mail: [info@vpg-curacao.com](mailto:info@vpg-curacao.com)  
Website: [www.vpg-curacao.com](http://www.vpg-curacao.com)

### Heilig Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant. If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive the Holy Communion at home, please contact one of our local board members or your pastor.

### Doopbediening

Ebenezer Church	To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk	Na overleg vast te stellen

De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

### Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

## Distributie



De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs! Email: [vpgnews@gmail.com](mailto:vpgnews@gmail.com)

## Kerkdiensten

Aanvang diensten 9:30 uur, tenzij anders vermeld

### EbenezerChurch

Oranjestraat 111

#### February

6-feb.	Rev. Kenneth Kross
13-feb.	Rev. Kenneth Kross
20-feb.	Rev. Kenneth Kross Young Adults & Youth
27-feb.	Ds. J. Kikkert

#### Maart

2-mrt	Ash Wednesday
6-mrt.	Rev. Kenneth Kross Holy Communion



### Fortkerk

Fort Amsterdam

#### Februari

6-feb.	Ds. J. Kikkert - Heilig Avondmaal
13-feb.	Ds. J. Kikkert
20-feb.	Ds. J.D van 't Zand
27-feb.	Ds. K. Kross

#### Maart

6-mrt.	Ds. J. Kikkert - Doopdienst
--------	-----------------------------



### Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

#### Februari

6-feb.	ds. JD v 't Zand
13-feb.	ds. JD v 't Zand
20-feb.	br. Olaf Mulder
27-feb.	ds. JD v 't Zand

#### Maart

6-mrt.	ds. JD v 't Zand
--------	------------------



## Radio Semiya 98.5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag 13.30 - 14.00 uur  
[www.radiosemiya.org](http://www.radiosemiya.org)

### February

05-02 ds.J.Kikkert  
12-02 rev.K.Kross.  
19-02 br.D.Lopes.  
26-02. ds.J.D van 't Zand.

### March

05-03.ds J.Kikkert

Wijzigingen voorbehouden.



Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?



## *A Brief Overview of the History of the Protestant Church in Curaçao - part 2*

Bro. Ralph James - Chairman of the Local Board of the Ebenezer Church

### **Integration of Protestant Churches in the UPC**

As mentioned before in 1825 the "Hervormde Gemeente" and the "Lutherse Gemeente" integrated into the United Protestant Church of Curaçao (UPC in the Fort Kerk). In 1937 the Ebenezer Church in 1937 merged with the UPC. The Emmakerk became part of the UPC in 1959 while the Gerefomeerde Kerk of Curaçao joined the UPC in 1984.

Before integrating in the UPC each Church professed its Faith separately as individual congregations, each one experiencing its existence and role in the Curaçao community in its own distinct way. For instance, the early congregation of the Fort Kerk consisted of persons of European descent who belonged primarily to what was considered back then to the "upper class".

In contrast, the congregation of the Ebenezer Church consisted for the greater part of Shell Caribbean migrant workers of African descent who lived in the proximity of the Church. The Emmakerk which was built back then with funds from the Shell refinery up to this day reflects its strong roots embedded in the Surinamese culture. It is worthwhile mentioning that in the early days of the Emmakerk the Church members of Surinamese descent sat on the pews on the left side of the Church while the part of the congregation of European descent sat on pews on the right side of the Church. The impact of past historical events and developments is very much visible in the cultural diversity and traditions which still exists within the three congregations.

### **The New Protestant Church of Curaçao**

#### **Historical Binding Factors in the UPC**

Looking back at the history of the

UPC we must conclude that we have come a very long way. The integration over time of the constituent Churches of the UPC should be considered as very important historical milestones. It meant that congregations which originally belonged to distinct social classes c.q. ethnicity came together in one religious' organization. Over the past decades, the three distinct congregations continued to form part of the same United Protestant Church of Curaçao, this in spite of the many challenges which were encountered along the way. Fact is that throughout all the years the three cultures in the three districts have remained noticeably in existence. With other words, the three congregations have developed parallel with each other, whereby each district maintained its own distinctive cultural, traditional and historical characteristics.

In my view there are two main factors which after all these years have kept the three district congregations together under one umbrella. Namely;

- A) Spiritual factors;
- B) Practical factors.

#### **Spiritual factors**

Classical Protestantism is characterized by the three principles: "by faith alone", "by grace alone", "by Scripture alone" (in Latin respectively sola fide, sola gratia and sola scriptura). That is, we are justified by faith alone, we are saved by grace alone, we know God only through the Scriptures.

A typical characteristic of the Protestant Church is its acceptance of diversity within the Church.

In some Churches this has led to rifts. In the case of the UPC, the existing diversity within the Church has always been embraced under the denominator "Unity in Diversity."

Up to today the three congregations

profess their Faith, each in their own distinct way, but based upon the Faith all three have in one God, Creator of Heaven and Earth, the God of Abraham, Isaac and Jacob.

#### **Practical factors**

At this moment the Government only recognizes the UPC. Based on this the Government employs and pays the salaries of the UPC Pastors. Splitting up in three separate Churches could result in the Government discontinuing employing UPC Pastors. This would in effect make it very difficult if not impossible for the three aging congregations to bear the financial burden related to employing their own Pastor and also maintaining the individual Church properties.

A question which comes immediately to mind when considering splitting up the UPC in three legally separate entities is how do we go about dividing common assets such as our two cemeteries? These cemeteries are the largest income generators for the UPC and account for covering the costs of maintaining our Church buildings and also for providing allowances to our Pastors to cover some of their expenses.

Finally, the question that also needs to be addressed is how to agree on the application of an acceptable distribution key of the financial assets of the church between the three districts.

#### **Why a new legal structure for the UPC?**

The present governance structure of the UPC is outlined in the Church Constitution which dates back to October 21st 2013. Aforementioned Constitution is actually not a legal document but should be considered more of an internal set of rules and guidelines which governs the Church

as an organization. Up to today the only document with a legal status is a Royal decree dating back to 1825 which was signed by the late King Willem I. There were three prime reasons which led to reconsider this old legal basis of the UPC.

Increasing non-acceptance of the Royal Decree of 1825 by commercial banks;

Insufficient decision-making authority as experienced by the district Churches in the current governance structure;

Royal Decree of 1825 no longer considered as being acceptable in our present social reality, particularly by the Ebenezer Church.

#### **Increasing non-acceptance of the Royal Decree of 1825 by commercial banks.**

Over the past years the UPC gradually started encountering serious problems in its interactions with the commercial banks as the latter were no longer prepared to accept the Royal Decree issued in 1825 by the late King Willem I. The banks began demanding that the UPC take on a formal legal form and as such register as a legal entity in the Trade Registry of the Chamber of Commerce. Aforementioned development seriously affected a smooth and effective financial operation of the UPC.

#### **Insufficient decision-making authority as experienced by district Churches in the current governance structure.**

In the current governance structure, each Church district has the voting rights as the other UPC auxiliaries. All three Church Districts consider this as not doing justice to the fact that it is on the level of the Church Districts where the UPC members profess their Protestant Faith and

*Continued on page 7*

# Ebenezer Church



**Ebenezer Church**  
**District I Phone: 465 3121**

**Pastor**  
 Rev. K. Kross 6982044 res  
 rev.kmkross@gmail.com

**Local Preacher in UPC Service:**  
 Sis. Y. Isidora-Gumbs 767 3769 res  
 Bro. D.Lopes 465 3207 res

Ebenezer Church  
 MCB accountnr 330028508

**Local Board Team**

**Elders:**  
 Bro. R. James 523 9111  
 (Chair)  
 Bro. D. Martina 519 0641  
 (Treasurer)  
 Sis. M. Mathew 737 0661  
 (Secretary)  
 Sis. L. Sampson 527 9173  
 Sis. K. Martina 512 4867

**Deacons:**  
 Bro. A. Fernandes 510 7500  
 Sis. G. Fleming 666 9513  
  
**Sexton**  
 Sis. C. Fernandes 518 5468  
 465 4010 (res)

## In Memoriam



On Friday November 12th 2021, a memorial service was held for Sister Charlotte (Iona) Scott, born August 28th 1919 and was called home by her heavenly Father on November 6th 2021. Sister Scott reached the blessed age of 102 years. May her soul rest in eternal peace. On November 30th 2021 the Ebenezer Church received the tragic news of the passing of our dear sis. Natalie Busby. During her well attended Farewell Service which was held in the Cole Bay Methodist Church on Sint Maarten, sis. Ludmila Sampson read the following message on behalf of the Local Board of the Ebenezer Church.

\*\*\*\*\*

Over a week ago now, we at the Ebenezer Church in Curacao were very much shocked and saddened as we received the tragic news of the passing of Natalie. Natalie combined a very busy professional life with a very active Church life. Over the years Natalie occupied several functions in our Church. She was a member of a group of young adults called the New Dawn.

This group performed on many occasions during our Praise and Worship Services. At a relatively young age Natalie became a member of the Church Board and treasurer of the Ebenezer Church. Natalie was also Chairperson of the Finance Committee of the United Protestant Church of Curacao. For your information, the United Protestant Church of Curacao is an association in which three Churches participate, namely the Fort Church, the Emma Church and the Ebenezer Church.

As a Church we have always highly appreciated the commitment and dedication of Natalie to the work in God's Vineyard in Curaçao, but more so we loved her caring personality and character. Although we will miss Natalie very much, we will always cherish the fond memories that will remain with us of the times we shared with her at the Ebenezer Church. We are eternally grateful for the opportunity for having had Natalie being part of our lives. As we reflect on the life and celebrate the home going today of our dear sis. Natalie, we are reminded of the declaration of the Apostle Paul: **"For to me, to live is Christ and to die is gain."** - Philippians 1:21. When one receives life in Christ, they get all God has to give.

It is common for us to lament the death of someone who we dearly love and who passes from being among us at such a relatively young age as Natalie. However, we know that the quality of one's life is not determined by its length, but by its depth. What counts is the manner in which we use the gift of Life given to us by the Almighty. What really matters is how did we serve God through serving others and how did we impact the lives of others. Because of Christ, the life of Natalie is not to be found primarily here and now, but then and there, in the presence of her Savior, as we consider eternity. As Paul said, for the child of God, **"to die is gain."** The promise of Scripture is that when a child of God passes from this world below, they are welcomed into the world above. Paul tells us in 2 Corinthians 5:8 that **"to be absent from the body is to be present with the Lord."** Once they leave our presence, they enter God's presence.

Because Natalie settled her relationship with God at a very early age, she received life that was full and eternal. Therefore, Natalie lived with a great sense of wellbeing and contentment, even in her final days.

So, on November 30th, the good Lord looked down from his Kingdom, smiled and said to Natalie: **"Mission accomplished my dear daughter. You have served Me well. I will take it from here."** Natalie has passed into that Place where, **"God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away."** - Revelation 21:4.

If we listen carefully with our hearts, we will hear Natalie saying: **"If you could see me now. My light and temporary trials, have worked out for my good. If you could see me now, I'm standing tall and whole. If you could see me now, you'd know the pain has been erased, you wouldn't want me, to ever leave this Place. If only you could see me now."**

Jaden, Mrs. Yolanda Busby, Kelly, Alison, Angelo, Kiara, Shaquille, Gershwin, Lyn and the rest of the family, we hope that the words that have just been spoken on behalf of the Ebenezer Church in Curaçao will comfort you and give you the hope and strength that you will need to carry on as Natalie would have wanted you to do, taking good care of and looking after each other. To our dearly departed sis. Natalie, we say, bon voyage. See you again one day in God's Celestial Paradise. Natalie, farewell, t'aworo, till we meet again.

Ralph James  
 Chairman Board of the Ebenezer Church

Margerie Mathew  
 Secretary Board of the Ebenezer Church

*Continued from page 5 - A brief overview of the history of the Protestant Church*

also where Church activities are centered. The Church Districts over the years have been entrusted with more, especially financial responsibilities, related to maintaining the Church's properties as well as the costs involved to keep the Church doors open (such as utilities service costs).

Royal Decree of 1825 no longer considered as being acceptable in our present social reality, particularly by the Ebenezer Church.

The District Ebenezer Church has clearly voiced as its opinion that even if the Banks would be willing to work with the Royal Decree of 1825, then yet it would not be acceptable for the Ebenezer Church for this decree (which dates back before the abolishment of slavery in the former Netherlands Antilles in 1865) to remain constituting the legal basis for the existence of the UPC in the present social reality.

And so, almost six years ago, the undersigned as the then preses of the UPC, very much inspired and passionate, proposed to the Central Board to initiate a process which would lead to founding the UPC on a foundation more appropriate to this time in the widest sense of the word. After many years of internal consultations within the Central Board and also with UPC members as well as external consultations with various legal experts the decision was taken to incorporate the UPC as an Association.

The decision taken by the General Membership Meeting on November 20th 2021 to incorporate the UPC as an Association de facto represents the creation of a renewed partnership after almost two centuries between the three Church districts on equal footing. After all, after almost two centuries, the UPC is being renewed and based on a new foundation. It also means the establishment of a new Bible Based Church in which the principle of "Unity in Diversity" will be further deepened and placed in a more modern context, one that is in line with the current social reality.

The Board of the new Association UPC will consist of a Preses, Scriba, Treasurer (chairperson of the Church Guardianship/KV) and two members (including the chairperson) of each Church District. These 9 persons will all have equal voting rights. Furthermore, all UPC auxiliaries will be represented on

the Board in an advisory capacity (namely the Ministry, Diacony and the Consistory).

The first Board members will be the current members of the still existing Central Board supplemented by an additional member of each Church District. In the new governance structure of the UPC the voices of the three Church districts will be able to resonate more strongly. The intention is to officially be incorporate the UPC as an Association by the notary before the end of this year.

Some of the first actions to be taken by the first Board of the Association are to ensure the effective application of Principles of Good Governance within the new Church structure by revisiting the present Church Constitution and by drawing up the necessary by-laws for the Association.

### **The formal Incorporation of the UPC as an Association.**

On Monday December 13th, 2021 during a short signing ceremony at the office of the temporary acting notary Mrs. Cornelia Petronella-Baaten the UPC was officially incorporated as an Association. This was done based on a decision taken by the General Membership Meeting which took place on November 20th 2021. In aforementioned meeting the Chairpersons of the three District Churches were duly mandated to go the notary and have the UPC formally incorporated as Association. Signing for the District Churches were sis. Maritza Bakhuis-Beaujon on behalf of the Fortkerk, br. Olaf Mulder on behalf of the Em-makerk and yours truly on behalf of the Ebenezer Church. Also present during the signing ceremony was the former notary Mr. Mike Alexander.

### **Going forward**

One of the main challenges for the United Protestant Church as the Reformation process continues in my humble opinion will be how to maintain the unique cultural diversity within our Church while at the same time give more contents to the expressions:

"Unity in Diversity" and "Leaning/Relying on one's own strength, but with the will to assist and support each other".

The will to stay together in a common organizational structure must be on a voluntary basis. The manda-

tory imposition of any partnership is not only out of date, but can only be counter-productive. However, once this organizational relationship has been established legally, this cooperation cannot be without obligation or of a non-committal nature. In order to be able to do justice to the terms "Unity in Diversity" and "Leaning on one's own strength but with the will to support each other" in a Protestant Christian context explicitly implies the free will to work together in the accepted and approved organizational and legal structure. In essence, this involves working closely together as three congregations, thereby giving each other maximum scope to exercise once faith based on a Common UPC Bible Based Doctrinal Framework, taking into account their distinctive culture and traditions, while at the same time establish a common structure for carrying out certain matters in a collective manner.

Having a Common UPC Bible Based Doctrinal Framework as UPC ensures the cooperation between the three District Churches is based upon Spiritual Considerations and is not only determined by practical and financial factors.

Creating a new governance structure for the UPC is more than just a legal exercise. We must be mindful that the new legal structure nor the Church buildings in themselves are the Church. The Church, as it is written, is the Body of Christ which is made up of many members, each with a distinct purpose. See Romans verses 4 and 5: 4 For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, 5 so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.

The legal structure and the Church buildings have as main objective to facilitate and create an enabling environment conducive for the Church as Body of Christ to profess its Faith.

Creating a new Bible Based organization means letting go of certain old traditions and replacing them with new ones. For example, Board meetings and meetings of UPC auxiliaries in the future should rotate between the three districts. Conducting meetings in the Dutch language in UPC meetings should no longer be considered as something natural. Being a Bible based Church here on our Dushi Korsow entails that we

have to continuously give shape and contents to the Mission with which we have been entrusted as a Church, namely the Great Commission. This is to go into the World (meaning also the local Curaçao community) and make disciples of all men. With other words, we as UPC must become more of an outward looking and action-oriented Church. This in turn should reflect in the way we reach out to the community which we form part of. Aforementioned will require a mind shift, a cultural shift and the creation of new traditions and new approaches.

### **Conclusions**

As we move forward into the future as UPC I believe that, standing in the middle of our Curaçao society, we should not only represent the interests of our members, but that we must also stand side by side with the less fortunate in our society and that we must continue to address issues of national interests of the whole island and take assume Biblically based positions not only on policy matters but also and especially in matters of social (such as poverty), ethical and moral nature. This implies taking positions which might not always coincide with main stream ideas but which corresponds with the position of Maarten Luther. When asked to recant his thinking of what was taking place in the then established Church, he responded by saying: "I am bound by the Scriptures I have quoted and my conscience is captive to the Word of God. I cannot and I will not retract anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. I cannot do otherwise, here I stand, may God help me, Amen."

As UPC, we should allow each Church District the opportunity to express diverse opinions, however this must be done within the context of a Common UPC Bible Based Doctrinal Framework. We must ensure that in the new governance structure in which we will be professing our Faith, the basis should be that we are and will remain a Protestant Bible Based Church where Sola scriptura, only The Word, prevails and as such overrides everything else. Finally, in writing this article I have gratefully made use of articles written in the past by Rev. Hans Vegh which referred to the history of the Protestant Church in Curaçao.

To everyone I say:  
Be good & Be Blessed.  
Bro. Ralph James

# Fortkerk

	<b>Fortkerk Wijk 2</b> <b>Predikant:</b> ds. Jacob H. Kikkert Kaya Cacique Manaure S-36 Cel: 687 0262 E-mail: ds.kikkert@icloud.com	<b>Leden van de wijkkerkenraad</b>  <b>Ouderlingen</b> Zr. M. Bakhuis (voorzitter) 461 5013 Br. B. Kristensen (ouderling) 678 9296  Zr. R.D. Rahman 565 2334 Zr. Hilly Pijnaker-Oostingh (Scriba)	Br. H. Rudolph 694 8640 Br. A. Strampel 522 9550  <b>Diakenen</b> Zr. H. Walters 679 6598  <b>Kosteres</b> Zr. A.H. Palm 462 6873 696 6818
	<b>Stichting Behoud Fortkerk</b> Bankrekening MCB 26392809		

## Wijknieuws Fortkerk

ds. Jacob Kikkert

### Uit de pastorie

Als ik terugkijk op 2021 dan was het opnieuw een enerverend jaar dat veel van ons gevraagd heeft aan energie, aan flexibiliteit, aanpassingsvermogen, geduld en begrip.

Zowel van ons persoonlijk als van ons als VPG kerkgemeenschap en samenleving. Dit was het jaar van de aanvaarding: een nieuwe lockdown, afstand houden, quarantaine, mondkapjes, de dagelijkse cijfers van besmettingen en overledenen, avondklok – routine.

Onderwijl trekt de viruscrisis voren in het land die misschien nooit meer verdwijnen. We hebben inmiddels geleerd om niet te ver in de toekomst te kijken en elke dag te nemen zoals hij is.

Ik ervaar dat het me niet onberoerd heeft gelaten en dat ik me soms afvraag hoe je in deze tijden nog hoopvol kunt blijven. Als ik dan naar mezelf kijk, merk ik dat ik in januari even 'nodig' had om weer tot rust te komen, mij op te laden, stil te staan bij mijn verwachtingen en wat ik van mijzelf verlang, maar ook om weer even ter ontspanning een boek te kunnen lezen. Want helaas, in december werd opnieuw van ons allemaal de nodige flexibiliteit gevraagd doordat we ingehaald werden door oplopende besmettingscijfers en de daaraan gekoppelde noodzakelijke maatregelen.

Nodig. Maar het is ook waar dat de maatregelen veel ellende veroorzaken. Voor winkeliers, de horeca, sportscholen, voor jongeren die in de knel komen. Of – als verpleegkundige of verzorgende – gewoon vrije dagen te kunnen krijgen zonder

je schuldig te voelen ten opzichte van een collega. Maar juist dan is het meer dan ooit van belang om hoop te houden en niet alleen oog te hebben voor datgene wat er niet was en niet kon, maar wat gelukkig nog wél kon.

### Wat wél kon

Gelukkig kunnen we terugkijken op een aantal mooie vieringen in december. Waaronder de feestelijke doop- en belijdensdienst waarin Stephanie en Kaydee belijdenis 'deden' en Mason, het zoontje van Kaydee en Steven werd gedoopt.



Er was de bijeenkomst van de kring Tamarijn in kerstsfeer. En ondanks dat er in de kerstnachtdienst — ook dit jaar niet op het plein maar in de Fortkerk zelf — geen gemeentezang mogelijk was, werd het toch een sfeervolle en mooie kerstviering door de prachtige muzikale bijdrage van het koor Popcorn, in een 'afstands-volle' kerk. Met de jongerengroep Bijbel, Pizza's en Cola beleefden we een sfeervolle kerst waarin een ieder het 'mooiste kerstliedje ooit' meebracht dat met elkaar werd beluisterd, gevolgd door een 'kerst quizz', en natuurlijk pizza's in verschillende smaken.

Voor kinderen was er de Kinderkerst Sing-along met, de eerlijkheid gebiedt het te zeggen, een zeer beperkt aantal deelnemers.

Maar dan blijkt dat het aantal aanwezigen soms niet uitmaakt om toch een sfeervolle, gezellige en zinvolle bijeenkomst te hebben en te kunnen genieten van de muzikale begeleiding bij de kerstliedjes van 'piano-juf' Jeanette en het kerstverhaal van meester Luuk.

De gezamenlijke dienst bij de jaarwisseling op 31 december, 'Watch night service' genoemd, was in de Ebenezerkerk en werd geleid door de predikanten van de Ebenezer Church en de Fortkerk. Zo zijn we het nieuwe jaar ingegaan.

Al met al doet het mij, en u waarschijnlijk ook, beseffen dat we al meer dan twee jaar in meer en mindere beperking leven, en dat sommigen

Vervolg op bladzijde 9

Vervolg van bladzijde 8

van u al geruime tijd niet meer in de kerk zijn geweest of andere kerkleden ontmoet hebben vanwege corona. En dat het nog niet voorbij is. Dagelijks zijn er nog ziekenhuisopnames en overledenen te betreuren.

En toch gaan we door, stapje voor stapje, dag voor dag, en blijven we hopen en bidden op enig licht aan de horizon van de pandemie. Hoop schept namelijk verbinding. Ik denk dat iedereen ernaar verlangt, dat corona niet meer zoveel invloed heeft op ons leven en vooral op ons sámenleven. Samen deze hoop te uiten en te bespreken is verbindend. Allen verlangen we er naar om weer onbevangen die dingen te doen die we altijd deden: 's morgens vroeg met vrienden naar de baai om te gaan zwemmen, op familiebezoek te gaan zonder direct weer aan oplopende getallen te hoeven denken. Door deze hoop, dit verlangen te delen, ontstaat een verbondenheid die dragend is.

### Tijden door het jaar

Liturgisch zijn we inmiddels op weg naar de veertigdagentijd die op 6 maart begint, en daarmee de voorbereiding naar Pasen. Tot die tijd lezen we dit jaar hoofdzakelijk uit het Evangelie van Lucas. We vinden hier verrassende teksten, die vaak anders zijn dan in de andere evangeliën. Opvallend is dat Jezus hier heel 'hoog' wordt neergezet. Sterker nog, Hij zet zichzelf 'hoog' neer. Het begon bij de doop in de Jordaan, waar Jezus zelf om verzoekt. De hemel gaat open, en duif daalt neer en een stem klinkt: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.' Maar dit gaat dóór bij Lucas. Jezus komt in de synagoge en leest uit de boekrol voor uit Jesaja: 'de Geest van de Heer rust op mij'. Hij plaatst zichzelf vervolgens in de rol van Elia. Maar de mensen in Nazareth pruimen dit niet, waarop Jezus zegt dat profeten in eigen land niet worden geëerd. Hij roept de discipelen met een wonderdaad – en niet zoals in de andere evangeliën 'gewoon' terwijl hij langs het water liep. En vervolgens preekt Hij met groot gezag: 'Heb je vijanden lief', 'keer de andere wang toe', 'wees barmhartig', 'oordeel niet'. En hij besluit (op de laatste zondag): 'wie naar mij luistert, bouwt zijn huis op een sterk fundament'. Het spannende van deze tijd tussen Epifaniën en Pasen is, dat bijna al

deze Lucas-teksten niet voorkomen bij de andere Evangelisten. Duitse Bijbelwetenschappers hebben daar een mooi woord voor: 'Lukanisches Sondergut'. En hoe komt Jezus uit deze bijzondere Lucas-passages naar voren? Vooral als profeet. Als een profeet met groot, hemels gezag, in de lijn van de geschriften van het volk Israël, maar net zo goed ook bestemd voor de niet-joden onder de christenen.

### Kerkdiensten

Wat kerkdiensten betreft blijven COVID maatregelen voorlopig van kracht, zoals de afstandsregel van 1,5 meter, hygiëne maatregelen betreffende ontsmetting van handen en het dragen van een mondneusmasker tijdens de dienst. Gemeentezang is nog niet mogelijk. De muzikale begeleiding is dan op het orgel of vleugel, en de coupletten van liederen worden voorgelezen. Afgewisseld met opgenomen muziek die ten gehore wordt gebracht. Zo zorgen we voor onszelf en voor elkaar.

### Doopdienst

Op 6 maart zullen ku Dios ke in een feestelijke dienst Saffiyah, Ray-Anne en Jayrick worden gedoopt. Doopouders zijn Rania Pater en Jayson Martina.

### Middagpauzediensten

Graag vraag ik nogmaals uw aandacht voor de middagpauze-gebedsdiensten op de eerste en derde woensdag van de maand om 12.30 uur. Het zijn goede en zinvolle ontmoetingen waarbij we graag iedereen welkom heten.

Een kort moment van bezinning en reflectie, muziek en stil gebed! Deze momenten zijn georganiseerd door de Raad van Kerken in Curaçao in overleg met de Fortkerk.

In het bijzonder is het gebed gericht op de overheid, regeerders en bestuurders. Daarnaast bidden we voor onderwijs, gezondheidszorg en vragen we aandacht voor maatschappelijke problemen. Daarmee wordt onderstreept dat de volle breedte van kerken en voorgangers zich gezamenlijk en zichtbaar betrokken weten bij onze overheid, de regering en het bestuur van dit eiland. Deze diensten zijn open voor iedereen!!

Dat wil zeggen gemeenteleden\* voorbijgangers, toeristen, kantoorpersoneel, gepensioneerden, lokale middenstanders etc. Wees welkom!

### Bijeenkomsten

De Tamarijnbijsamenkomsten zijn zoals gebruikelijk op de eerste dinsdag van de maand, en toegankelijk voor een ieder die de gezelligheid van de ontmoeting en het samen koffiedrinken zoekt. Ook als u voor het eerst wilt komen, bent u van harte welkom. Om 10 uur in de Tamarijn. De maandelijkse bijeenkomst voor de jongeren 'Bijbel, Pizza's en Cola' mag op belangstelling van zo'n twaalfal jonge mensen rekenen.

### Vacatures in de kerkenraad

Nog steeds is de kerkenraad actief op zoek naar mensen die in de vacatures willen gaan voorzien. Dit zoeken en speuren is zeker niet geheel mensenwerk. We bidden en geloven dat God zelf zal voorzien in de taken en ambten en mensen in de gemeente daarop zal aanspreken. We hopen dat wanneer u vanuit de kerkenraad gevraagd wordt u in elk geval de opening geeft om samen te spreken over het dienstwerk in onze gemeente. De kerkenraad ontvangt graag ideeën of adviezen en we vinden het fijn als wordt meegedacht en meegebeden in de gemeente.

### Lief en leed

Feestelijk nieuws is dat op 15 januari Felise is geboren, dochtertje

van Marleen en Navin Ramrattan. Een wonder is het telkens weer een nieuw leven.

Met grote droefenis vernamen we het overlijden van Ilse Rose Jonkman-Visser, echtgenote van onze dominee emeritus Jan Jonkman.

De uitvaart vond plaats op 18 januari in Crefona. We wensen domi, zijn zoon Jan, schoondochter Oktavina, kleinzoon Jan en familie van Ilse veel sterkte toe met dit verlies. Dat zij in vrede moge rusten in de palm van Gods hand.

De zieken uit de kring van de gemeente wensen we beterschap, geduld en sterkte toe. Ook zij die juist in deze periode het scherpe verdriet van rouw en gemis ervaren wensen we toe dat zij kracht en nabijheid ervaren van de liefdevolle God die ons in Jezus tegemoet komt. Laten wij elkaar tegelijkertijd niet vergeten in onze dagelijkse gebeden.

Vanzelfsprekend blijf ik graag horen waar mijn aanwezigheid welkom of gewenst is, eventueel via de telefoon. Graag ontvang ik een berichtje bij ziekte of ziekenhuisopname, of indien u wenst dat ik een keer op bezoek kom. U kunt ook contact opnemen of laten nemen met één van de leden van de kerkenraad.

ds. Jacob Kikkert

### Gedenk de collecte - via de bank

ds. Jacob Kikkert

Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band en wordt door veel mensen als een geschenk ervaren; gemeenteleden, net zo goed als gasten en passanten die zomaar een keer een eredienst komen bijwonen. Het is een geschenk dat wij elkaar kunnen geven. We willen omzien naar elkaar: geloof, hoop en liefde delen. Door mee te leven, tijd voor anderen te hebben, verantwoordelijkheid te dragen en door het werk van de wijkgemeente financieel te ondersteunen.

Door uw bijdrage maakt u het mogelijk dat de Fortkerk van betekenis blijft voor mensen: voor ouderen, voor jongeren, voor yu di Kòrsou en voor mensen die dushi Kòrsou aandoen en een moment van bezinning en ontmoeting zoeken, met elkaar en met God, in ons kerkgebouw. Daarom: geef vandaag voor onze kerk van morgen!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de zondagse collecte te gedenken in de kerk, weet dat u uw bijdrage ook over kunt maken op de bankrekening van de wijkgemeente Fortkerk: MCB 13 059 2205

### On-line diensten:

<https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente>

# Emmakerk

	<b>Emmakerk</b> <b>Wijk 3</b>	<b>Tel. 738 4304</b>	<b>Leden van de wijkkerkenraad</b>	Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403 Restauratierekening MCB 25260903
	<b>Predikant</b> Ds. Jan Douwe van 't Zand 529 4304 Grote Berg V-13 738 4304 Banda Abou E-mail: jdvzand@gmail.com Website Emmakerk Www.emmakerk.webs.com	<b>Ouderlingen:</b> Br. O. Mulder (Vz.) 516 4919 Zr. E. Hods-Velgersma 690 8543 Zr. D. Schrader 528 9530 (kerkvoogd) Zr. R. Plaisier 522 0030	<b>Diakenen:</b> Zr. S. Wiel 693 2612 514 7833 Zr. L. Felicia 767 5748 Zr. Suyen Marion 560 0624 <b>Kosteres:</b> Zr. C. Gilmoor 525 5785 868 0775	

## Emma wijknieuws

Jan Douwe van 't Zand

Emma wijknieuws januari 2022 Overdracht. Dat hoort bij de Protestantse traditie. We hebben een systeem waarbij een team van kerkenraadsleden samen de kerk besturen en bedienen. In zo een team hoort volgens de kerkorde ook wisseling van de wacht. Maar waarom is dat zo? In de eerste plaats omdat er in de kerk geen ruimte is voor macht. Petrus zegt dat we geen heerschappij moeten voeren, maar moeten dienen. In de kerk is er ruimte voor dienaren die nederig en bescheiden hun roeping vervullen. In de tweede plaats is er afwisseling omdat er een verscheidenheid van gaven is. Ook de andere mensen moeten de kans en toerusting ontvangen om hun gaven te kunnen inzetten. In de derde plaats is er wisseling om Gods kleurrijke glorie duidelijk te maken. Wanneer veel verschillende mensen samen dienen ziet de wereld en de engelen hoe groot God is. Kortom, er is wisseling van de wacht om God te eren, de kerk op te bouwen en de dienaren te laten groeien in hun geloof.

Aan Timotheüs schrijft Paulus, "Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen." (2 Tim 2:2) Doorgeven heeft iets te maken met een estafette. Je geeft het stokje door aan de volgende mensen. In de Emmakerk maken we ons gereed om het stokje over een aantal maanden hopelijk door te geven aan een nieuwe predikant. De beroepingscommissie werkt er hard aan om een nieuwe predikant te vinden. Laten we voor hen blijven bidden.

Ook zijn we in het proces het stokje door te geven aan nieuwe ouderlingen en diakenen. Om de afwisseling en groei te waarborgen, staat in onze kerkorde dat het ambtstermijn 4 jaar is, met een enkele mogelijke verlenging van 2 jaar. Olaf, Denise en Sigma zijn aan het einde gekomen van hun ambtstermijn. Olaf heeft de gemeente lang gediend als KV ouderling en als voorzitter. We zijn erg dankbaar voor al zijn harde werk door de jaren heen. Hij blijft betrokken bij de techniek en op de achtergrond als coach voor de nieuwe leden. Denise is al jaren lang een betrouwbare penningmeester en KV ouderling. We zijn ook erg dankbaar voor al haar harde werk. Zij neemt

de organisatie van de kindernevendienst op zich, en zal ook contact houden met de scholen. Sigma is jaren lang diaken geweest en ook lid van de CK. Haar aandacht wordt nu thuis gevraagd, maar ze blijft betrokken bij de diaconie. We bedanken deze 3 mensen namens God en de gemeente voor hun trouwe werk. En we wensen hun Gods zegen toe op hun nieuwe werkzaamheden! Intussen zijn als ouderlingen bevestigd, Vishal Shah, Lisienne Crezee-Kwidama en Margie Petit. Als diakenen zijn bevestigd Kamal Warning en Ravina Ramada-Constancia. We wensen hen Gods zegen toe op hun dienstwerk in de Emmakerk! Wat een mooie taak nemen jullie op je!

Mogen jullie de komende 4 jaar heel veel vrucht zien op jullie arbeid! Het is een echte vreugde om te merken dat mensen zich met enthousiasme willen inzetten voor het uitbreiden van Gods koninkrijk hier op ons eiland!

December was een drukke maand. We hadden een mooie kerstbrunch gepland, maar het werd door de covid cijfers helaas een drive-thru. Toch werd er heerlijk gesmuld aan een goed verzorgde maaltijd. We hopen en bidden dat de situatie dusdanig zal verbeteren dat we weer vaker fysiek samen kunnen komen voor activiteiten en groepsbijeenkomsten. Mag God ons, en heel de wereld, spoedig uitkomst geven! We hadden met de kerk op woensdag groep nog wel de gelegenheid samen te eten. Het was een potluck diner. Wat was dat heerlijk! Met mooie muziek verzorgd door Rinaldo, een praatje en een getuigenis van Helge. En natuurlijk goede samen zijn. U leest hier meer over in het stukje van Benno.

De eerste maand is nu al weer voorbij. Ik hoop en vertrouw dat we dit jaar een jaar van de Heer zullen maken. Achter ons jaartal schrijven we vaak AD. Dat in tegenstelling tot VC (Voor Christus). AD staat niet alleen voor Antilliaans dagblad, maar vooral voor Anno Domini. Dat is Latijn voor jaar van de Heer. We leven vanuit zijn heerschappij. Hij is Koning. Hij regeert! Hij is de opgestane Heerser over al wat leeft. Laten we daarom als kerk en als individuen dit altijd erkennen en ervaren. Dit is het jaar van de Heer.

Jan Douwe van 't Zand



Als ouderlingen zijn Vishal Shah, Lisienne Crezee-Kwidama en Margie Petit bevestigd en als diakenen Kamal Warning en Ravina Ramada-Constancia.

## Jaarafsluiting Kerk op Woensdag

Br. Benno Crezée



## Vanuit de Emma wijkkerkenraad

Br. Olaf Mulder

Op woensdag 15 december 2021 zijn we, na maanden van zoomsessies, voor het eerst weer fysiek aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de Bijbelstudiegroep (Kerk op Woensdag).

Ds. Jan-Douwe had het voorstel gedaan om met heel de groep een afsluiting te doen, in de vorm van een diner. Hij deed toen het voorstel om iedereen wat te laten maken, de een voorgerecht weer een ander een hoofdgerecht en ook weer een ander het nagerecht. Maar aangezien we met best veel mensen waren (rond en nabij de 40 personen), en we ahang en kinderen mochten meenemen werd het een potlock, dat wil zeggen iedereen maakt wat hij of zij wil, maar het hoeft niet precies het aantal te zijn van de mensen die er waren.

Om alles in goede banen te leiden nam Carmen de taak op zich om een lijstje te maken en bij te houden wat er zoal gemaakt werd. Voor de aankleding van de Flamboyant heeft Carmen de hulp gehad van Helge en Marie.

Nadat ieder binnen was en we elkaar even begroet hebben, opende Jan-Douwe de avond met gebed en een stukje uit Lukas 2. Vervolgens hebben we onder begeleiding van Rinaldo op gitaar verschillende kerstliederen gezongen. Een mooi moment van de avond was de getuigenis die Helge met ons deelde over haar geloofsweg. Daarna hebben we mogen genieten van het verrukkelijke eten wat door iedereen is gemaakt. De avond werd afgesloten met dankgebed.

Graag willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de avond.

In het afgelopen half jaar heb ik in een aantal artikelen en preken gesproken over “de roeping” en dat we als wijkkerkenraad op zoek waren en zijn naar mensen om ons te ondersteunen. Zowel bij de organisatie van de wekelijkse diensten, de kindernevendienst maar o.a. ook als diaken of ouderling. Gelukkig hebben we op een aantal vlakken die ondersteuning inmiddels ook gekregen, o.a. bij de kindernevendienst en recentelijk middels de benoeming van een aantal nieuwe ouderlingen en diakenen. Fijn dat ook nieuwe mensen zich willen inzetten voor de organisatie en uitvoering van de wekelijkse diensten en andere activiteiten en taken binnen de gemeente. Er is al enige tijd een relatief kleine groep mensen die veel taken hebben, dus elke hulp is welkom.

Als er nieuwe mensen komen, vertrekken er meestal ook mensen. Sigma Wiel, Denise Schrader en ikzelf zullen binnenkort, vanwege onze aflopende ambtstermijn aftreden. Een lange periode zijn we alle drie actief geweest, zowel binnen de wijkkerkenraad als ook binnen de VPG. Sigma was jaren lang, naast wijkkerkenraadslid, ook voorzitter van de diaconie, waarbij we samen, toen ik naast wijkkerkenraadslid ook voorzitter was van de Kerkvoogdij, zitting hadden in de Centrale Kerkenraad van de VPG. In die hele periode en zelfs nog daarvoor tot heden, was Denise vertegenwoordiger van de Emmakerk in de kerkvoogdij. Waarbij ze, met name de laatste jaren, na mijn vertrek als voorzitter van de kerkvoogdij, eerste alleen en later samen met de nieuwe kerkvoogdij voorzitter de kar moest trekken.

Vele jaren bestuurlijke ervaring zowel op (Emma)wijk als VPG niveau zullen, met ons vertrek, dan ook wegvallen. Echter, we mogen erop vertrouwen dat de Here Jezus zelf Zijn gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt (zoals ook aangegeven in het hoofdartikel van deze editie). Vanuit mijn functie als voorzitter van de Emmawijkkerkenraad wil ik zowel Sigma als Denise bedanken voor al het werk wat ze vele jaren, zowel op Emmawijk niveau als op VPG niveau o.a. in de diaconie en kerkvoogdij gedaan hebben. Beide hebben zich jaren lang vol ingezet voor zowel de Emmakerk als de VPG als totaal.

De nieuwe wijkkerkenraadsleden wens ik natuurlijk veel succes in hun nieuwe rol als kerkenraadslid of diaken. De wijkkerkenraad gaat een intensieve periode in waarin we als gemeente afscheid gaan nemen van onze huidige predikant en intussen, al even, op zoek zijn naar een nieuwe predikant. Veel veranderingen en dus ook veel werk wat er de komende periode op de wijkkerkenraad af zal komen. Gelukkig nu ook veel nieuwe mensen om dit werk op te pakken. Nogmaals veel succes hierbij en Gods zegen!

Olaf Mulder  
Voorzitter Emma wijkkerkenraad



## Nieuws van de beroepingscommissie Emmakerk

Zr. Rianne Plaisier

Beste allemaal,

Als eerste wensen wij u een gezegend en gezond 2022 toe!

Zoals jullie misschien al weten gaat onze huidige dominee, Jan Douwe, ons helaas verlaten. Zijn ambtstermijn zit er per 1 juli 2022 op en inmiddels heeft hij een beroep aangenomen op een leuke plek in Nederland. Het is nog te vroeg om afscheid te nemen maar we moeten wel al starten met het zoeken naar een goede vervanging van hem.

Hierom is vanuit de centrale kerkenraad ide beroepingscommissie voor de Emmakerk samengesteld. De personen die hierin zitting hebben zijn: Denise Schrader, Emma Hocks, Lilian Felicia, Olaf Mulder, Brede Kristensen, Sheena Valks (scriba) en ondergetekende als voorzitter.

Met dit slagvaardige team hebben we inmiddels de vacature samengesteld die u in deze VPG-nieuws zult vinden. De vacatures zijn inmiddels geplaatst bij de PKN en Reliwerk.

Binnenkort zal deze vacature ook in de Amigoe (2x) en in een krant in Suriname worden geplaatst.

We hebben al een sollicitatie ontvangen maar we hopen natuurlijk op nog meer sollicitanten. Dus mocht u de vacature willen door sturen dan kunt u die van mij ontvangen als u mij een mailtje stuurt naar rianneplaisier@gmail.com

Wat we van u willen vragen is of u dit proces in gebed wil brengen. We willen niet anders dan dat God hierin leiding neemt en dus ons de juiste predikant stuurt.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u gerust met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groeten namens de beroepingscommissie Emmakerk,

Rianne Plaisier  
+59995220030 (whatsapp)



**De Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao**, bestaat uit drie kerken; de Fortkerk, de Ebenezer Church en de Emmakerk. Voor de Emmakerk zoekt de VPG vanwege vertrek van haar predikant per 1 juli 2022 een fulltime:

### predikant (m/v)

#### De functie

Als predikant met een afgeronde theologische opleiding, bent u verantwoordelijk voor:

- De leiding van de eredienst waarbij u zoveel mogelijk gemeenteleden betreft om de Bijbel op een inspirerende, duidelijk en concrete manier uit te leggen waarbij de Here Jezus centraal staat.
- De pastorale zorg
- Het actief initiëren van gemeenteactiviteiten zoals onder meer gespreks- en gebedskringen en (belijdenis)catechisaties.

#### Uw profiel

U heeft een diepe persoonlijke relatie met God drie-enig en draagt dit vrijmoedig uit.

Van u wordt verwacht dat u zich verdiept in de Curaçaose gemeenschap en haar cultuur en taal.

Uw competenties als predikant dienen de volgende te zijn:

- Goede communicatieve en sociale vaardigheden in het Nederlands en het Engels; u bent hierin voor eenieder een vertrouwelijke gesprekspartner ongeacht zijn of haar achtergrond.
- Affiniteit en compassie met jongeren en ouderen
- Empathisch vermogen en een gezonde dosis humor
- Stimulerend en inspirerend vermogen in het medemenselijke aspect van de gemeente in haar rol in de Curaçaose maatschappij en waar mogelijk in de wereld.
- Verbindend vermogen in relatie met anderen en met de kerkraad.
- Bereidheid voor het oppakken van dagelijkse kerntaken in en voor de gemeente.
- Bereidheid voor te gaan in de andere wijkkerken in de Nederlands en de Engelse taal.

#### Nadere informatie en de procedure

Onze drie kerken werken nauw met elkaar samen maar hebben ieder hun eigen stijl en identiteit. Om een beeld te krijgen van onze kerken kunt u onze periodieke 'VPG nieuws' edities bekijken. De profielschetsen zijn te vinden op de website: [www.vpg-curaçao.com](http://www.vpg-curaçao.com). Voor meer informatie kunt u ook bellen met Rianne Plaisier (voorzitter van de beroepingscommissie) via: 005999-5220030.

U kunt uw sollicitatiebrief met cv-uiterlijk 20 januari 2022 e-mailen naar [rianneplaisier@gmail.com](mailto:rianneplaisier@gmail.com). Een assessment en een referentieonderzoek kunnen deel uitmaken van de procedure. Uw sollicitatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Volg: <https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente>

Online dienst Emmakerk via:

<https://www.facebook.com/emmakerkcuracao/>

Stuur een e-mail naar:

[emmakerkweekbrief@gmail.com](mailto:emmakerkweekbrief@gmail.com)

en ontvang wekelijks onze weekbrief.

Vervolg van bladzijde 1 - Als VPG samen voor de missie van God!

van wat Jezus zegt. Hij zegt niet: 'nu moeten jullie allemaal een vliegtuigticket kopen en het evangelie gaan brengen.' Nee, je hoeft alleen maar de deur uit te lopen en je kunt al beginnen met het leerlingen maken. Sterker nog, je kunt dat ook doen in je eigen kring, groep en/of kerk, elkaar helpen om leerlingen van Jezus te worden.

Dat wij altijd denken aan ver weg gaan dat komt natuurlijk ook wel omdat Jezus spreekt over 'alle volken'. Maar ook daar hoeven we niet persé aan allerlei volken in allerlei verre landen te denken. We mogen bij 'alle volken' ook denken aan: alle soorten mensen. Ga op weg en maak alle soorten mensen tot mijn leerlingen. Mannen en vrouwen, gekleurden en blanken, kinderen, jongeren en ouderen, zieken en gezonden, armen en rijken, burens en collega's. Alle mensen die je gewoon onderweg tegenkomt mogen horen over Jezus en die mogen tot leerling van Jezus worden gemaakt. Als je onderweg bent, zegt Jezus, maak leerlingen van alle mensen die je tegenkomt.

### Wat geloven we van de kerk?

Dit is vraag 54 van de Heidelbergse Catechismus Zondag 21 met daarop het antwoord: Vanaf het begin tot het einde van de schepping brengt de Zoon van God uit alle mensen een gemeente bij elkaar, die uitverkoren is tot het eeuwige leven en die één is in het geloof. Door Zijn Geest en het Woord wordt de gemeente bij elkaar gebracht, beschermd en bewaard. Ik ben van deze gemeente een levend lid en ik zal dat altijd blijven. Over de kerk kun je héél veel zeggen. Dat gebéúrt ook. Soms worden er heel móóie dingen over de kerk gezegd, soms ook wel heel négatieve dingen, ákelige dingen. Maar weet je wat vaak het gemeenschappelijke is? Of je nou iets pósitiefs of iets négatiefs over de kerk zegt? Dat het dan heel vaak gaat over ménsen. Let maar eens op. Over wat ménsen doen; wat ze góéd doen, of wat ze juist níét goed doen. En daar hebben we állemaal wel ervaringen mee; met wat ménsen doen; kerkmensen ook. Maar weet je wat het móóie is van wat hier in de Catechismus staat? Dat het daarin níét over ménsen gaat. Ja natuurlijk, de Catechismus weet ook dat er in de kerk ménsen zitten; en dat je daar van alles van

kunt vinden. Maar als je nou vraagt: "Wat geloof je van de kerk?", dan begint de Catechismus níét bij die ménsen, níét bij óns; maar dan kijken ze omhóóg, bóven die mensen uit, en dan zeggen ze: "Ik geloof dat de Zoon van Gód Zijn gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt". Als leiding van een kerk heb je best wel zorgen over hoe dingen gaan en zaken waarop je geen of weinig invloed hebt. Maar dan zegt de Catechismus dus "we geloven dat de Zoon van Gód Zijn gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt". Dat is zó ongelooflijk troostvol. Als ik dit niet zou geloven, als ik níét zou weten dat de kerk, dat wij, dat ú en dat ik uiteindelijk onderdeel zijn van dat grote werk van Hém, van onze Heer en Heiland, dan zou ik gillend weglopen.

Ik geloof dat de Zoon van Gód, dat de Here Jezus zelf Zijn gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Dat Hij dat ook vandáág doet; en dat Hij dat ook hier op Curaçao doet. En dan níét omdat wij zo goed zijn, maar omdat Hij zo goed is, zo trouw; omdat Hij ons niet loslaat. Zijn liefde, Zijn trouw, dráágt ons als kerk, als gemeente van Hem. Ook híér, als wijkkerken Fort, Ebenezer en Emma en als VPG.

### Conclusie

Geef je broeder naast je de hand; groet je zuster; herkén ze, want sámen met hen ben je gemeenschap der heiligen met als missie samen met hen leerlingen te maken. Je kunt niet zónder hen. Ja, je kunt wel dénken dat je dat kunt - ik hoor dat mensen zeggen: "Ik gelóóf héús wel, maar daar heb ik de kerk niet voor nodig". Dan denk ik: "Dat kán niet. Dat méén je toch niet?"

Ik weet best dat het soms tegenvalt, zoals eerder al aangegeven en dat is helemaal waar. Ik wéét het. Maar kijk dan telkens maar weer naar Gód en dán naar elkaar en dánk God dan. Voor de kerk. Voor je broeders en zusters. Voor de gemeenschap der heiligen en dank God allermeest voor Hemzelf. Voor Zijn liefde. Want dát is het centrum, het middelpunt, het hart van de kerk: "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft".

Olaf Mulder

## In Memoriam

### In memoriam Felix Humberto Fernandes

Op 15 januari namen we in El Senorial met liefdevolle woorden afscheid van Felix Humberto Fernandes. Hij overleed 10 januari en mocht 71 jaar worden. Samen met familie, vrienden en bekenden gedachten we zijn leven in dankbaarheid. Eén van de herinneringen die we ophaalden betrof de oudjaarsavond in het gezin waar Felix opgroeide. Steevast werd die avond gebeden en psalm 23 gelezen: El Señor es mi pastor. Altijd in het Spaans.

Felix moeder was van origine uit Venezuela. Felix was de jongste in een gezin van negen kinderen. Regelmatig bezochten ze de Ebenezer Church. Bijna zijn hele leven heeft hij in het ouderlijk huis gewoond, in de buurt van de Oranjestraat. School bleef een uitdaging. Hoofdrekenen, cijfers, met je handen bezig zijn, daar voelde Felix zich bij thuis.

Maar taal, woorden vinden die uitdrukken wat je denkt of voelt of wilt, dat was ingewikkelder en verwarrend. Felix kon zich moeilijk uiten dat wat in je binnenste leeft, te delen met anderen. De onrust in zijn hoofd werd niet altijd begrepen door zijn omgeving en beperkte hem. Het liefst hield Felix zijn wereld klein en overzichtelijk. Die structuur kwam er ook toen hij na zijn schooltijd kon gaan werken bij de Ritz Ice Cream-fabriek. Dertig jaar heeft hij er gewerkt en werd één van de beste juice- en ijsmakers. Zaterdag kwam hij dan met grote bakken ijs thuis, om uit te delen en te verkopen. Hij was geliefd en gewaardeerd door collega's en de mensen om hem heen. Felix had een groot hart en was het gelukkigst wanneer hij iets voor anderen kon betekenen. Maar ook het beeld van het diepe dal, dat in de psalm wordt genoemd, zien we terug in zijn leven. Een mensenleven gaat soms door diepten heen.

Zijn broer komt jammerlijk om bij een auto ongeluk. Het laat diepe littekens achter in zijn ziel. Met de dood van een broer of zus verlies je bovendien een deel van jezelf. Ook ging de Ijsfabriek failliet. Het zijn ingrijpende gebeurtenissen als deze die een grote somberheid over zijn leven en dat van zijn naaste omgeving wierpen. God is ook toen bij hem gebleven, precies zoals de psalmdichter het in droeve tijden had mogen ervaren. Hoe? Noem het genade en barmhartigheid die God mensen schenkt.

De laatste jaren kwam er steeds meer vergeetachtigheid: het lichaam liet hem in de steek. En herinneringen vervaagden door voortschrijdende dementie. Liefdevol werd hij in die jaren omringd, verzorging geboden. En uiteindelijk, als allerlaatste, kom je dan terecht op de plek, die God voor je bestemd heeft, en dat is het Huis van de Vader met de vele woningen. Want ook dat is een beeld in de psalm. Het laatste. Dat van de Gastheer.

Maar we vergeten niet hoe er vreugde was en blijdschap in zijn leven: hoe hij van koken hield, de uitstapjes met de auto. Nou ja, uitstapje: het was altijd hetzelfde rondje, naar Scharloo en weer terug. Want zo werkt het in je hoofd als je behoefte hebt aan structuur. Je doet graag vaak hetzelfde en je weet graag waar je aan toe bent. Maar er was ook zijn grote behulpzaamheid: mensen even naar de supermarkt brengen, of naar de botika te rijden. Het is Felix ten voeten uit. Want wanneer je het niet met woorden kunt zeggen, dan laat je het door je daden van liefde en zorgzaamheid blijken.

Zo gedachten we donker en licht, pijn en vreugde, het was er allemaal, maar bovenal de dankbaarheid voor alles wat hij ons heeft gegeven. In de taal van geloof zeggen we tegen elkaar dat de ziel van Felix Humberto een thuis heeft gevonden bij God. Zijn laatste rustplaats is de begraafplaats aan de Oranjestraat. Zo is de cirkel rond. Moge hij ruste in vrede, en dat God in zijn goedheid zijn dierbaren troost met alle mooie herinneringen die zij tot in lengte van dagen zullen koesteren.

ds. Jacob H Kikkert

# In Memoriam

## In memoriam Ilse Rose Jonkman-Visser

Er zijn momenten in ons leven die wij zelf niet in de hand hebben. Op 18 januari waren we bijeen in Crefona, om in de kring van familie, vrienden en bekenden afscheid te nemen van Ilse Rose Jonkman-Visser, echtgenote van collega emeritus Jan Jonkman, moeder en grootmoeder, tante Poppy zoals ze door velen liefkozend werd genoemd. Zij overleed voor ons heel onverwacht op 10 januari. Samen zochten we in het afscheid naar woorden van troost en betekenis, en in gebed vroegen we om kracht en ontferming voor hen die achterblijven. In de eerste plaats haar echtgenoot, haar zoon Jan en schoondochter Oktavina, en haar kleinzoon Jan jr.. Eerst is er ongeloof. En dan onpeilbaar verdriet. 'Mijn God, waarom dit?' Eerlijk gezegd denk ik dat je dat niet aan God moet vragen. Die weet het ook niet. Die is tegen de dood. En tegen het verdriet dat mensen overkomt. Die huilt in je, kan slechts luisterend nabij zijn in je klacht. Hoe we dat weten? Dat vertelt ons dat oude visioen. Dat van een God voor wie de doden leven en het Vaderhuis met zijn vele woningen. Dit laatste is een troosttekst van Jezus. Als dit visioen en deze woorden in je hoofd en je hart ruimte krijgen, dan groeit ook de kracht om troost te vinden, om elkaar te troosten, en bovenal herinneringen in dankbaarheid te koesteren. Dankbaarheid, voor de vele jaren en de ontelbare momenten dat we haar leven hebben gedeeld. Dankbaar voor wie Ilse voor ons is geweest, — op geheel eigen wijze en op haar manier: geliefd en bemind, echtgenote, moeder, mens onder mensen, en bovenal kind van God. Dat kind van God is hier geboren, op Curaçao. Een echte Yu di Kòrsou. Ze kon als de beste haar woordjes 'palabra malu' meeblazen als ze boos werd. Boos werd ze niet vaak, alleen wanneer ze het gevoel kreeg dat mensen niet oprecht of eerlijk waren. Want ze had een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hypocresie, daar kon ze niet tegen. Evenmin als mensen voor haar gevoel onheus waren tegenover haar man, de domi. Ze bleef loyaal, ook als ze soms beter een wat kritisch tegenover had kunnen zijn voor haar echtgenoot en predikant. En ze was koppig. Ook dat paste bij haar, net zoals dat ze een rots, steun en toeverlaat was voor haar zoon. Zoals liefdevol werd gemomoreerd. Ilse groeide op in een warm gezin met twee broers en zus Sheila. Ze had een gelukkige en onbezorgde jeugd en werd gedoopt in de Fortkerk. Ze ging naar de meisjesschool en behaalde uiteindelijk haar onderwijsaktes Engels en Spaans. Later is ze nog een tijd onder-directeur geweest van de technische school. Ilse hield van muziek: de Beatles en Abba. Maar ze zong zelf ook graag. Lieder in de kerk. Wat een geluk is het dan dat ze in haar leven een dominee tegen het lijf liep. En waagde het niet een verkeerd woord te zeggen over de Fortkerk, haar kerki.

Inmiddels getrouwd met haar Jan, verhuisden het gezin in 2001 naar Bonaire. Haar echtgenoot Jan had een beroep aangenomen als predikant bij de protestantse gemeente op Bonaire. Samen droegen ze de gemeente: Jan als domi, zij als domi's vrouw. Gelukkige jaren waren dat, waar je in dankbaarheid op terug kunt zien: samen pastorale bezoeken afleggen, zondagsschool- en kinderwerk werd ter hand genomen. En niet zelden las ze nog met een kritisch oog van tevoren de preek van Jan voor zondag door. Want ze had een groot taalgevoel. Ze kon in haar rol als domi's vrouw haar creatieve en organisatorische kwaliteiten kwijt. Ze was bedreven in het omgaan met de PC en wist in no-time de ledenadministratie te digitaliseren, het gemeentblad vorm te geven. En eigenlijk tot op het laatst was ze nog bezig met de computer, de Agatha Christi films waar ze zo van hield, van het internet downloaden, kaartjes ontwerpen, een kalender maken. De laatste ligt er nu onafgemaakt bij.

Jan en Ilse trouwden in 1983. Het was er, die ongrijpbare, onverklaarbare kracht, die mensen soms grijpt en alle grillen en ratio van het leven overstijgt: de liefde die zoet is en pijn doet. Die het mooiste in mensen boven roept. Die een godsgeschenk is. Maar die pijnlijk is en gecompliceerd, omdat echtgenoot Jan in die tijd niet ongebonden was. En óók nog de dominee. Wie het van dichtbij zagen hielden hun hart vast. Maar in die worsteling tussen alle krachten is de liefde sterker gebleken dan alles wat haar tegensprak. Het is als een

godsgeschenk ervaren, zei ze een keer, dat je zo lang in liefde met elkaar hebt mogen leven. In alle moeilijkheden was Christus de basis. Iedere avond herinnerden zij elkaar daar aan wanneer het Dagteksteboekje samen opengeslagen werd. Gezegd werden zij samen met een zoon, Ilse's vreugde en trots. Met vertedering sprak ze erover. Tot op het laatst volgde ze haar zoon wanneer hij als piloot van de ene bestemming naar de andere vloog. In een app op je telefoon of ipad kon je van opstijgen tot landen meereizen, en ze bleef ervoor wakker, tot ze gerustgesteld een berichtje kreeg dat haar zoon weer was geland. Pas dan kreeg ze rust. Want dat is ook Ilse, zeer bezorgd. Haar zoon, schoondochter en kleinzoon had ze door corona al twee jaar lang niet in de armen kunnen sluiten.

Aan haarzelf was het niet af te zien. Want zoals haar hele leven al, vond Ilse het belangrijk om er goed gekleed en verzorgd uit te blijven zien. Maar haar gezondheid was broos en reden voor voortdurende zorg.

Dan kun je slechts vertrouwen dat de goede God over je waakt en draagt door alle fysieke kwetsbaarheid heen. Iets daarvan horen we terug in de zin uit het lied dat is uitgekozen voor de rouwaankoniging: 'Al de weg leidt mij mijn Heiland.' Woorden van diep vertrouwen en van geloof. De weg die je dan gaat kun je ook duiden met de woorden van de Apostel Paulus: 'de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht'. Voor Paulus betekent dit dat God hem de kracht heeft gegeven om vol te houden; goede moed, en om het geloof te bewaren. Ilse herkende zich daarin. En eerlijk gezegd kan dat alleen maar vanuit de liefde: die zo belangrijke kracht en drijfveer in het leven van mensen: Uit liefde is het waard je voor een ander in het zweet te rennen. Uit liefde kun je volhouden en samen overwinnen. Die liefde is sterker dan de dood. Uiteindelijk mogen we daarin iets van troost vinden, nu zij op op engelenvleugels van ons is weggedragen, naar daar waar Christus als barmhartige rechter haar zal ontvangen, en zij is thuisgekomen in het Vaderhuis, geborgen in Gods hand.

ds. Jacob H Kikkert



On-line diensten:

<https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente>

## Terugblik op de Hervormingsdag Avonddienst

door Hilly Pijnaker - Scriba Fortkerk

# Sola gratia

Op zondagavond 31 oktober j.l. is in de Fortkerk de Hervormingsdag herdacht middels een gezamenlijke dienst van de drie wijken, te weten; Emmakerk, Ebenezer Church en Fortkerk.

De kerk was (zeker voor de avond) goed gevuld.

Van alle drie de wijken waren de predikanten aanwezig. Ds. Kenneth Kross, Ds. J.D. van 't Zand en Ds. J. Kikkert, die deze avond de dienst leidde.

En op verzoek van de wijkkerkenraad Fortkerk werden de ouderlingen van dienst samengesteld uit de drie wijken. Wat ook is gelukt. Wat een prachtige samenwerking!

De ouderlingen waren er dankbaar voor om zo samen op te trekken.

Ieder een deel van de liturgie voor zijn of haar rekening nemend.

Deze avond werden de Schriftlezingen gelezen in het Papiamentu en Engels, met de Nederlandse vertaling in de liturgie ernaast afgedrukt. De lezingen; een gedeelte uit Psalm 118 en Romeinen 1: 16-17 en Romeinen 3: 21-26.

Thema van de dienst was: "Sola Gratia", een Latijnse uitdrukking die betekent "alleen door genade".

Het is een van de vijf "sola's" die een samenvattend uitgangspunt vormt van het protestantisme tijdens de Reformatie, maar ook heden ten dage nog steeds de belangrijkste uitgangspunten vormen voor het protestantisme.

Ook was er solozang van Jelle Hakvoort. De gemeente zong zacht mee. Onroerend.

Na het uitspreken van voorganger en gemeente van de Apostolische Geloofsbelijdenis zongen we "We are one in the Spirit" Dat dat zo mag zijn.

Zr. Rianne Plaisier ging ons voor in het eindgebed.

Hieronder de tekst waar zij haar gebed voor gemeente en wereld mee afsloot:

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,

aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament

Blijf bij ons, wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst de nacht van twijfel en aanvechting de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons in leven en in sterven in tijd en eeuwigheid.

AMEN.

Voordat we de zegen ontvingen zongen we als afsluiting het bekende, maar o zo mooie,

"Great is Thy faithfulness / Grandi ta Bo fieldat"

We kunnen als drie wijkgemeenten terugzien op een heel mooie dienst.

Waar we als broeders en zusters samen zijn opgetrokken.

Dank aan onze goede God.

Hilly Pijnaker  
Scriba Fortkerk.

## Jezus wijst niemand af

Evangelische Lutherse Kerkdienst In de Frauenkirche te Dresden, Duitsland

door Ds. Jan Jonkman-em

Op 1 januari 2022 word ik opgebeld door vrienden uit Gunzenhausen, bij München met allereerst de allerfinste wensen voor het nieuwe jaar voor mij en Ilse.

Maar de bedoeling van het gesprek bestond meer nog om mij uit te nodigen te kijken en te luisteren naar de Nieuwjaarskerkdienst, online in de "Liebe Frauenkirche zu Dresden", een vroegere Oost-Duitse stad waar de Frauenkirche staat. Deze kerkdienst stond onder het jaarmotto: JEZUS WIJST NIEMAND AF!

Deze grote kerk werd verwoest onder het atheïstische bewind van de Oost-Duitse regering die eigenlijk een Marionettenregering van een antichristelijke Sovjet Unie was.

De gelovigen van deze Lutherse kerk bouwden de kerk na de val van het Sovjetrijk zelf weer op. Alles hadden zij er voor over om de onoverwinnelijke grootheid van Christus weer zichtbaar te maken in deze stad Dresden. Christus Jezus, Koning en Heer over de diepste duisternissen van de wereld. Alleen in Hem en door Hem zijn alle dingen geschapen en zullen door Christus Jezus ooit weer het gewone beeld van een nieuwe wereld weergeven.

Ik ging voor mijn PC zitten en zocht de dienst op in You Tube.



De dienst stond onder leiding van Pfarrin Dehnke en Pfarrer Engelhardt. Als onderliggende Bijbelwoord werd gekozen voor de "Jaarleus" Johannes 6:36 " Jezus spreekt: Wie tot Mij komt, die zal ik niet afwijzen"

Pfarrer Engelhardt ging uit van de ontmoeting tussen Jezus en Zachéus, het hoofd van de Romeinse belastingdienst, wij zouden zeggen uit vroegere ervaring, een valse NS-Ber. ( Lucas 19: 1-10). Een hele rare ontmoeting overigens. De kleine ma, Zachéus was een zo op gebrand om

Jezus te zien dat hij in een wilde vijgenboom krom om, als Jezus voorbij zou komen, een glimp van deze rabbi kon opvangen.

Het bleef niet tot alleen maar een glimp opvangen, maar het kwam tot een heuse ontmoeting tussen Zachéus en Jezus De hele daar aanwezige vrome massa was daarover uiterst verontwaardigd. Nee, als Jezus bij die Zachéus in huis wil komen, bij die meeheuler, die collaborateur, dan deugt die Jezus ook niet, dan is ook hij een valsspeler.

Maar Jezus trekt zich er niets van aan. Ten overstaan van alle mensen die maar wilden horen roept hij Zachéus daar boven in die boom toe: "Zachéus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zachéus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich in zijn huis."

En zo mogen ook wij weten in het pas begonnen jaar dat wie tot Jezus komt, wie en wat hij/zij ook moge zijn, nooit alleen staat; Jezus de Christus is er bij. Jezus wijst niemand af. Die kleine baby, ooit in de zo menselijke kribbe, Hij zal ook tot ons zeggen: " Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!"

Pfarrin Dehnke introduceerde vier jonge vrouwen en mannen die een getuigenis gaven van hun overgang uit het atheïsme naar het volgen van Jezus. Alle 4 kwamen zij uit 'verplicht' atheïstische gezinnen, onder het toendertijd heersende Oost-Duitse Communistische bewind. En de Liebe Frauenkirche bevond zich in Oost-Duitsland.

Telkens doorheen in de Nieuwjaarsdienst 2022 kregen we prachtige muziek te horen en zongen we mee met de diepliggende geloofslieden. Ja, waarlijk, echt waar, Jezus Christus IS Koning en Heer! Machten en krachten zullen vergaan, maar Christus Koning blijft bestaan.

Merk je er nog maar weinig van in de huidige chaotische, vermaterialiseerde en gesecculariseerde samenleving? Jezus wijst ook niemand in onze tijd af.

Jezus komt, en daarom bid mee met mij: MARANATHA= Heer Jezus, kom!

Bon anja 2022.

Ds. Jan Jonkman-em

## Voor Elkaar

Advertentierubriek

### EEN MOOIE PLAATS VOOR UW ADVERTENTIE



vpgnews@gmail.com

### BIJLES ENGELS VOOR IEDEREEN!



- Online voor iedereen
- Bevoegde docent
- Betaalbaar
- Uitstekend resultaat
- Snel geregeld

info@bijlesengels4all.nl | www.bijlesengels4all.nl  
06 424 531 04 | K.v.K.-nr: 75954311

### APPARTEMENTENVERHUUR VOOR UW FAMILIE

Wij verhuren bij onze woning appartementen voor vakantieverhuur en bieden deze graag aan voor uw familie.

Wij wonen op Cas Grandi en hebben prachtig uitzicht over de Caracasbaai. Gasten genieten hier van de rust! Spreek ons gerust aan in de (Fort)kerk of bel/email ons voor de mogelijkheden.  
www.villa-topzicht-curacao.com  
info@villa-topzicht-curacao.com  
Telnr: (+5999) 7476627  
Mob : (+5999) 5229548

Arend en Barbara Strampel



### DE DIACONIE

- is op zoek naar
- 2 éénpersoons bedden &
  - 4 stoelen
- voor een familie in **NOOD!**



### Met Elkaar



## Aanbod

MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeenteopbouw.

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.



### Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar.  
De kerkvoogdij

### Pianist / organist Gevraagd

Bent u pianist..., organist? Wilt u misschien het koor Forti Kantando begeleiden? De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk. Bel voor meer informatie naar:  
Tel: 737 5642 of 520 3015

Heeft u bruikbare **MEUBELS, KLEDING, HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, LINNENGOED, enz. over?**

De diaconie kent mensen die dit goed kunnen gebruiken.

Tel# 510 4753  
email:  
hanco.de.lijster@gmail.com



Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop-, trouw- of belijdenisgeschenk. Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.

**Bestratingen**      **Verbouwingen**

Opritten  
Asfaltoren  
Bestratingen  
Verbouwingen  
Tuin onderhoud

Voor  
Bedrijven &  
Particulieren

Tel: 522 7852 - 737 8045